



Tiểu Sử Tóm Tắt

Ông An-Tôn ĐỖ VĂN NINH

Trưởng Đỗ Văn Ninh sinh ngày 11 tháng 1 năm 1923 tại Hà Nội. Là con thứ trong gia đình gồm hai anh em. Ông mồ côi cha rất sớm nhưng đã được mẹ nuôi nấng và được hấp thụ nền giáo dục thời Pháp thuộc. Tên rừng của trưởng Đỗ Văn Ninh là Hoẵng Láu, ông là tác giả của một số sách nổi tiếng và rất quen thuộc như "Bước Đường Đầu", "Hướng Đạo Hạng Nhì", "Phương Pháp Hàng Đội" (biên soạn riêng cho nữ hướng đạo), "Đội Của Tôi", "Cắm Đoàn", dịch sách "Hướng Dẫn Vào Nghề Trưởng Hướng Đạo" từ cuốn "Aids to Scoutmastership" của Baden-Powell, v.v.

Từ tuổi niên thiếu ông đã tham gia phong trào Hướng Đạo, năm 1939 ông tuyên hứa vào Tráng Đoàn Bá Đa Lộc, ngay sau đó ông đã tham dự khóa "BiPi 31" rồi trở thành thiếu trưởng. Từ ngày đó, bất kể hoàn cảnh kinh tế chính trị của đất nước nói chung, và của cá nhân gia đình ông nói riêng, ông không bao giờ ngừng hoạt động trong phong trào Hướng Đạo.

Vào khoảng năm 1945, vì tình hình chiến tranh, phong trào Hướng Đạo đình trệ, hầu như tan rã ở miền Bắc Việt Nam. Với nhiệt huyết Hướng Đạo, trưởng Ninh đã can đảm đứng ra lãnh trách nhiệm quyền Thiếu Trưởng Thiếu Đoàn Nguyễn Hoàng để khôi phục lại phong trào.

Năm 1949, trưởng Đỗ Văn Ninh đã thành hôn cùng trưởng Nguyễn Thị Đáp, rồi từ đó, hai trưởng đã cùng đồng hành trên cả hai con đường: Gia đình và Hướng Đạo, đã cùng nhau đóng góp tâm huyết để xây dựng phong trào Hướng Đạo của đất Việt. Cũng trong năm nay, hai trưởng đã rời Hà Nội và sinh sống ở Hải Phòng vì tình hình chính trị. Tại Hải Phòng, trưởng Ninh làm việc cho một công ty thầu xây dựng của Pháp để mưu sinh và ông đã

cùng hiền nội gây dựng và tái lập phong trào Hướng Đạo. Tại đây, ông thành lập Liên Đoàn Hướng Đạo và làm thiếu trưởng Thiếu Đoàn Bạch Đằng.

Năm 1954, ông tham gia quân đội, rồi vì vận nước, ông đã bỏ nơi chốn nhau cắt rốn, đưa gia đình di cư vào miền Nam. Đến năm 1957 ông giải ngũ. Ở miền Nam, ông vào làm việc cho một hãng buôn để nuôi gia đình. Mặc dù rất bận rộn kế sinh nhai, trưởng Ninh đã không thể xa rời phong trào Hướng Đạo nên ông đã tham gia đạo Tân Bình.

Năm 1959, trưởng Ninh tham dự khóa Bạch Mã. Trưởng Ninh đã một lần nữa cùng hiền nội lập Liên Đoàn Lê Bảo Tịnh thuộc đạo Xuân Hòa. Cũng trong năm 1959, cùng với các trưởng Nghiêm Văn Thạch, Lê Mộng Ngộ, Nguyễn Tấn Định, và Lê Quang Minh và một số các Hướng Đạo Sinh, trưởng Ninh đã tham dự trại Họa Bản Hướng Đạo Thế Giới lần thứ X tại Makiling, Phi Luật Tân. Một thời gian ngắn sau, Tổng Ủy Viên Hướng Đạo Việt Nam, trưởng Phan Như Ngân đã cử trưởng Đỗ Văn Ninh làm đạo trưởng đạo Kỳ Hòa cho cộng đồng người Trung Hoa ở Chợ Lớn.

Năm 1960, trưởng Ninh đảm trách chức vụ Ủy Viên Ngành Thiếu của hội Hướng Đạo Việt Nam, trưởng đã tổ chức rất thành công Trại Họa Bản Đội Trưởng tại Thảo Cầm Viên, Sài Gòn.

Năm 1961, trưởng Ninh tham dự bằng Rừng và tổng ủy viên Huỳnh Văn Diệp đã bổ nhiệm trưởng Ninh làm Châu Trưởng châu Gia Định một thời gian.

Năm 1962, trưởng Ninh bắt đầu thực hiện tờ "Mối Dây" dành riêng cho anh em Hướng Đạo Công giáo và làm chủ bút tờ "Nhịp Cầu" dành cho các đội trưởng. Vào thời gian này, khi quân đội Hoa Kỳ tham gia vào cuộc chiến tranh Việt Nam, trưởng Ninh đã tham gia làm việc cho quân đội Hoa Kỳ cho mãi đến năm 1975.

Năm 1963, trưởng Đỗ Văn Ninh cùng các trưởng Huỳnh Văn Diệp, Mai Ngọc Liệu là phái đoàn đại diện Hướng Đạo Việt Nam để đến các nước Phi Luật Tân, Úc, và Tân Gia Ba để làm sáng tỏ một cách rất thành công các hiểu lầm về xu hướng chính trị của phong trào Hướng Đạo Việt Nam.

Năm 1964, trưởng Ninh cùng các trưởng Mai Ngọc Liệu, Nghiêm Văn Thạch đến Thailand tham dự khóa huấn luyện ITTC do trại trưởng Gilwell hướng dẫn. Trong dịp này trưởng Ninh đã mua các nhạc cụ dân tộc Thái Angkalung cho đạo Thủ Đức. Các đạo sinh đã sử dụng các nhạc cụ này trong kỳ trại toàn quốc Giữ Vững tại Suối Tiên / Thủ Đức vào năm 1970. Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu trong lần viếng thăm trại đã rất ngạc nhiên và khen ngợi sáng kiến này.

Năm 1967, trưởng Đỗ Văn Ninh đã thuyết phục Đại tướng William Westmoreland tài trợ cho Hướng Đạo Việt Nam một phái đoàn gồm trưởng Ninh và bốn trưởng khác dự trại họa bản Hướng Đạo thế giới lần XII tại Idaho Hoa Kỳ. Đây là một thành tích rất vẻ vang của trưởng Ninh. Ngoại trưởng Trần Văn Lắm đã tự tay trao quốc kỳ cho trưởng để đi tham gia trại này, với nhiệm vụ giới thiệu Hướng Đạo Việt Nam với thế giới.

Năm 1973, vì công vụ, trưởng Đỗ Văn Ninh sang sinh sống ở Okinawa (Nhật Bản). Trong thời gian này trưởng Ninh đã bàn giao mọi công việc liên quan đến phong trào Hướng Đạo cho trưởng Nguyễn Văn Hiệp. Tuy nhiên, trưởng vẫn thường xuyên liên lạc, cố vấn, yểm trợ cho phong trào.

Năm 1975, trưởng Ninh trở về nước, trong lúc tình hình chiến tranh trở nên khốc liệt nhất. Sau biến cố 1975, phong trào hướng đạo Việt Nam tan rã. Trụ sở Hướng Đạo 18 Bùi Chu, Sài Gòn bị tịch biên. Đây là một nỗi buồn mất mát rất lớn lao cho trưởng, vì ông không thể tiếp tục tham gia phong trào Hướng Đạo trong một thời gian dài, gần hai thập niên. Trong khoảng thời gian ngừng hoạt động này, trưởng Ninh đã mở một tiệm tạp hóa nhỏ để phụ hiền nội trong việc sinh nhai. Cũng trong thời gian này, vì không được hoạt động, trưởng Ninh đã có thời gian để biên soạn một cuốn tự điển gồm tiếng Việt và bốn ngoại ngữ mà ông thông thạo: Anh, Pháp, Hoa, Nhật.

Năm 1993, trưởng Ninh đã cùng gia đình đến định cư ở Virginia, Hoa Kỳ, sau đó chuyển sang California. Qua nhiều thập niên hoạt động hăng say cho phong trào Hướng Đạo ở quê nhà từ Bắc vô Nam, dường như danh từ Hướng Đạo đã thấm sâu vào huyết quản của cả hai trưởng Đỗ Văn Ninh và hiền nội Nguyễn Thị Đáp nên ở xứ người dù đã ở tuổi thất tuần, trưởng Ninh lại lần nữa tham gia phong trào Hướng Đạo từ đông sang tây Hoa Kỳ.

Năm 1994, trưởng Ninh nhận lời làm chủ bút cho tờ "Nội San Trường" của ban thường vụ hội đồng trung ương Hướng Đạo Viet Nam Hải Ngoại.

Bên cạnh phong trào Hướng Đạo, là người Công Giáo, trưởng Ninh đã tham gia Hội Cao Niên và Huỳnh Đoàn Đa Minh. Trong thời gian sinh sống ở California, trưởng Ninh đã đi thu góp những lon beer, lon nước ngọt để bán rồi dùng tiền đó bảo trợ on Thiên Triệu ở Việt Nam

Năm 1996, ở tuổi 73, một điều đáng tiếc đã xảy ra cho trường Đỗ Văn Ninh nói riêng, và cho phong trào Hướng Đạo tại hải ngoại nói chung, ông bị tai biến mạch máu não. Dù bình phục nhưng cơn bạo bệnh này đã hạn chế rất nhiều hoạt động của ông.

Năm 2008, phong trào Hướng Đạo Việt Nam Hải Ngoại đã vinh tặng trường Đỗ Văn Ninh và hiền nội, trường Nguyễn Thị Đáp, huân chương cao quý nhất của phong trào đó là Bắc Đẩu Bội Tinh, để tri ân tâm huyết hai trường đã giành cho phong trào Hướng Đạo qua hơn sáu thập niên.

Năm 2009, vào tuổi xế chiều, trường Ninh đã cùng hiền nội quyết định trở về Việt Nam để sinh sống cùng năm người con và rất đông các cháu còn ở lại Việt Nam.

Ngày Bốn tháng Bảy năm 2014, trường Đỗ Văn Ninh đã nhẹ nhàng êm ái trở về cùng Chúa trong một giấc ngủ, để hội ngộ với người hiền nội đã cùng trường đồng hành hơn hơn sáu mươi năm, người đã lia rùm hơn hai năm trước.

Là một trường Hướng Đạo, cả cuộc đời trường Đỗ Văn Ninh tận tụy với phong trào và sống theo ba điều luật Hướng Đạo:

Làm bốn phận đối với tâm linh tín ngưỡng quốc gia

Giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào

Tuân theo luật Hướng Đạo

Là một người cha của một gia đình gồm chín người con và rất nhiều cháu chất, Di sản của trường để lại cho thế hệ sau của ông là Y3T: Yêu Thương và Tha Thứ.



