

Nhóm "TINH THẦN BADEN POWELL"

Liên Lạc

6362 WESTBURY
MONTREAL (P. Q.)

H3W 2Y3 CANADA



Bộ Mới - số 1/92 - Phát hành tháng Giêng 1992

國
情
懷

Nhóm-Thần, Xuân viên nhóm Tinh-Thần,
Vận chúc loãn gia bạn học thân;
Vạn sự hình yên, vui thấn tiến,
Tiên đũa Lưu Lạc, hương thanh nhân.

Như! Nhóm TINH-THẦN, Xuân viênq thân,
Chúc tình LIÊN-LẠC, bết tình thân;
Huôn vẫn nahĩa thãm, vui của bạn,
Cánh nhận nổi liên, Bắc với Nam.



- Hình bia : Năm Thân nhỏ Huế
Ý nghĩa : Nhỏ Huế, nhỏ những khó đau tang tóc Mậu-Thần,
những khó đau tang tóc mà dân ta đã phải
hùng chịu từ mấy chục năm nay - Mong ước năm mới
sẽ đem lại cho tất nước - Thanh Bình. Tự Do và Thịnh Vượng

Lá Thư Giao Cảm

Được tiếp nối bởi được "Liên Lạc" (tiếng nói của Nhóm tinh thần B.P.), do quý Anh Trần-Văn-Thao và Anh Phan-Như-Ngân trao lại, sau khi Anh Lê-Văn-Ba cõng học quy tiên, chúng tôi rất đần đo và hơi "liều mạng".

Chúng tôi cũng đã có thư gửi Chị Lê-Văn-Ba để xin phép và xin các bài vở cũng như địa chỉ mà trước đây Anh Ba, lúc sinh thời đã gửi bản tin. Chị Ba (nhũ danh là Lê-Thái-Đều, cựu Bảy Trường) đã vui lòng gửi cho anh em chúng tôi một số bài (chưa đăng) và một chi phiếu là \$106 Mỹ kim.

Chúng tôi đã họp mỗi tháng một kỳ, vào sáng Chủ Nhật, đầu tháng để cùng nhau bàn bạc (riêng tháng 12/91 này, họp hàng tuần, vì kẹt ... xăng, để ra số đầu tiên (Bộ Mới) này.

Thưa Quý Trường: Đây Ban Từ-Cả:

1. Anh Nguyễn-Văn-Tĩnh, một Huynh-Trưởng kỳ cựu miền Nam, 74 tuổi, lãnh phần đánh máy (nếu chưa liên lạc được với Trường nào để nhờ đánh computer cho đẹp và nhanh) và dán nhãn địa chỉ gửi đi.

2. Anh Mai-Xuân-Tý, 70 tuổi, một Trường đem lại nhiều tiếng cười cho các trại H.D., Lãnh phần Thủ Quỹ (TQ) và viết chuyện vui.

3. Anh Lê Thọ, 69 tuổi, cựu Đạo Trường Kiếm Hồ (Hà Nội, trước 1954), đảm trách phần trang trí bản tin, vẽ tranh, làm phóng ảnh nhiều bản (hơn 100 bản) để gửi đi khắp nơi.

4. Và sau cùng là đứa em út Nguyễn-Trung-Thoại, 62 tuổi (Nguyen C.K.) lãnh phần cắt xén, thu dọn và chêm bài vở cho đây Bản tin.

Thưa với làng đó là "Tứ Trụ" Canada đang tiếp nhận bổ được từ tay "Tam Hùng" Hời Kỳ trao lại (vừa nhận vừa run !!!)

Linh hồn Anh Lê-Văn-Ba có linh thiêng xin phù hộ cho chúng ta - những anh chị em Hương Đạo - những kẻ hậu sinh tha hương làm tròn sứ mạng mà các anh trao lại.

Dang thềm cầu nguyện thì phảng phất mùi trầm hương thơm ngát, thoáng thấy hình ảnh Anh Ba hiện về và phán:

"Các Anh em hãy gắng lên! Trước đây tụi tui chỉ có 3 người, bây giờ các Anh có đến 4 (đó là hơn 1 điểm). Trước đây, tui tui 3 người lại ở ba nơi khác nhau (Kansas, Illinois, California), nay các anh chỉ tụ lại một nơi: Montréal (đó là hơn 2 điểm) - Anh Tý và Anh Thọ chắc còn nhớ kỳ họp của anh em mình ở San José (trại

Hợp Bản Thăng Tiến III), Anh Nguyễn-Dinh-Thư đã long trọng hứa giữa buổi họp: "Các Anh chỉ gửi cho tui một bản, cho tui tất cả địa chỉ, tui sẽ in và gửi đi cho." Đó là "lô Độc Đắc" của nhóm Tinh thần B.P. mình đó, các Anh không tin Anh Thư hay sao, hãy viết thư để Anh Thư xác nhận cho mà xem. Hoặc giả nếu Anh Thư quá đa đoan việc khác thì mỗi kỳ báo, gửi cho anh em Canada 300\$ là chu tất cả (mỗi năm 4 kỳ). Việc chi mà các Anh là làng là xóm! Yên chí đi, nếu đã viết thư gửi cho Anh Thư rồi thì ngồi chờ "chèque" đến, Anh T.Q. Tý đi ngân hàng là vừa.

Dang mơ màng lắng nghe tiếp, thấy lộng thính, bừng mắt dậy, thấy mờ mờ bóng anh Ba, mặc blouson xanh đậm, có khăn quàng, đội beret đen, chống gậy lên dốc núi, vùng San José để vào đất trại tìm lại biên bản buổi họp các Trường bàn việc tìm ngân quỹ để tiếp tục Bản Tin mà Anh Ba đã bỏ quên ở đó.

*
* *

Đọc lại một số thư từ trao đổi giữa 3 anh Thao, Ngân, Ba (4 bức thư) thì trở ngại chính là "Tài Chánh", nên cả 3 anh chậm cho ra tờ số 11, mặc dầu số 10 ra đã lâu.

Công thì có, sự cố gắng không thiếu (còn dư thừa là khác), nhưng tiền đâu mà in, tiền đâu mà mua tem, nhất là gửi các nơi xa (Áu Châu, Úc Châu, Á Châu) mà ở những nơi đó cần có Bản Tin để biết tin nhau.

Trò chơi kèn này còn dài và chắc còn nhiều gian nan, xin các Anh Chị Em Trường giúp đỡ, làm "đầu đi đường" nhiều nhiều, "chường ngại vật" ít ít, đặt câu hỏi "vừa vừa" và ủng hộ anh em chúng tôi "dài dài".

Việc tiếp được nhy, chúng tôi có tướng trình Trường Lão Trần-Văn-Khắc, Trường Lớn Nguyễn-Văn-Thư được Trường Lão và Ban Thường Vụ HĐTU cũng đã gửi tin đi các nơi để biết sự tiếp nối Bản Tin Liên Lạc và xin giúp đỡ.

Rất mong nhận được thư từ, tin tức của các Trường khắp nơi gửi về để cùng nhau duy trì Bản Tin của chúng ta.

Kính xin các Anh Chị Em hỗ trợ chúng tôi.
(Montréal, ngày cuối năm Tân Mùi)

Ban phụ trách
Bản tin Liên Lạc (Bộ Mới)

Nguyễn-Văn-Tĩnh
Lê-Thọ
Mai-Xuân-Tý
Nguyễn-Trung-Thoại.

Thư Ngỏ

Kính gửi anh chị em Trường H.D.V.N.

Cột trụ của tờ Liên Lạc, anh Lê Văn Ba, đã qua đời.
Anh Phan Như Ngân hiện lâm trọng bệnh.
Anh Trần Văn Thuo không được khỏe.
Tờ Liên Lạc của nhóm Tinh Thần B.P. bơ vơ, côi cút. E rằng tinh thần B.P. sẽ lu mờ, anh em chúng tôi cố gắng hết mình, tiếp tục ấn hành tờ Liên Lạc.

Muốn tờ Liên Lạc sống lâu, chúng tôi rất cần anh chị em ủng hộ. Muốn được giúp đỡ, chúng tôi phải ca bài:

Con cá nó sống "vì nước"
"Liên Lạc" sống nhờ các anh chị.

Xin các anh các chị mở rộng tấm lòng và "hữu đạo" giúp cho Liên Lạc chút đỉnh để chúng tôi đủ nức cảm được dân anh để trao.

Chúc các anh các chị chóng lạ gì một số Liên Lạc in mới ít nhất một "đón" tiền tem gửi đi, mỗi số từ 1 đến 2 "đón" này theo xa gần. Trung bình một tờ Liên Lạc tốn hai "đón" nữa.

Liên lạc bộ mới sẽ được anh em chúng tôi in ra 120 tờ, tốn kém sẽ là 300 "đón". Mỗi năm ra bốn kỳ, vị chi là 1200 "đón".

Bốn anh em chúng tôi lại thuộc thành phần "trên rừng dưới ..." nếu không muốn mang chút bản cố gắng cho nên chúng tôi xin các anh các chị.

Chúng tôi sẽ không bao giờ quên hảo tâm của quý anh, chị.

Ký tên:

Nguyễn Văn Tinh
Mai Xuân Tý
Lê Thọ
Nguyễn Trung Thoại

T.B. Tiền ủng hộ, xin gửi:
Nguyễn Trung Thoại
6362 Westbury
Montreal, Canada
H3W2X3

BỚT MỘT GÁNH NẶNG

Khi chuẩn bị ấn hành tờ Liên Lạc, bốn anh em chúng tôi lo toát mồ hôi, mặc dù Montreal đang lạnh dưới mười độ.

Ngoài vấn đề "đầu tiên" (tiền đầu?), vấn đề lên trang cho tờ Liên Lạc cũng là một gánh nặng lớn, lớn đến nỗi chúng tôi teo...

Bốn cái thân già đang lúng túng không biết làm sao đánh máy, lên 20 trang báo, thì may quá, anh Hoàng Ngọc Châu ở Orlando đã nhận ginh bộ chúng tôi gánh nặng này.

Đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh, đang đói lại vợ được bát phở nóng.

Chúng tôi đã tìm được Ngọc đã kiếm được Châu. Không còn biết nói gì hơn là xin Ngọc Châu nhận nơi đây câu THANH CU (Thank you) rất lớn của chúng tôi.

Nhóm Tinh Thần B.P.



CẢM ƠN

"Đầu Tiên" chúng tôi nhận được của anh Nguyễn Tấn Hồng 20 "đón" để giải quyết vấn đề "TIỀN ĐẦU" cho chúng tôi.
Xin cảm ơn anh Hồng nhiều.

Tin Vui

Được tin Trường Vũ Thanh Thông đã sang Hoa Kỳ và hiện đang cư ngụ tại Westminster, California.
Xin mừng Trường Thông đã tìm được tự do.



Ngọc Hoàng yêu lắm ơi!
 Tết khi sắp đến nơi
 Em xin như cậu lệ
 Báo cáo chuyện năm rồi

Nguyễn Trường Lê văn Ba
 Ở gần Chi Ca Gô
 Chủ bút báo "Liên Lạc"
 Diện liệt ngót "bằng hà"

Anh em ai cũng buồn
 Đi một một về nhà
 Nhưng cuộc đời là thế
 Ai sống được muôn năm

Chuyện buồn nhưm Tinh Thần
 Trường giả Phan Như Ngân
 Mời vãn làm trọng bệnh
 Phải vào năm như thường

Còn Trương Trần văn Thảo
 Cũng chẳng khoé tí nào
 Trong lúc sang Philip Quốc
 Cũng thỉnh linh bị đau

Từ Liên Lạc bị ngưng
 Anh em Montreal
 Gồng mình xin tiếp tục
 Để nối gót đàn anh

Còn hội đồng Trung Ương
 Dẫn mạnh giới như thường
 Mời phát hành "Bách Hợp"
 Dấy cổ năm bầy trang

Mùa Thu tại Houston
 Quý Trường thật là đông
 Kéo nhau về hội nghị
 Kế như đại thành công

Hương Đạo Toronto
 Sinh hoạt cũng sớm trễ
 Tổ chức tại Tăng Nguyễn
 Xin đừng oán hoan hô

Chuyện năm đi còn dài
 Kế thêm ợ nhừn tai
 Xin Ngọc Hoàng thông cảm
 Cho phép em "bái bái"

Em Tào Tụ họ Mai



SINH NHẬT TRƯỜNG KHẮC

Kính mừng sinh nhật chín mươi
Chúng em xin có mấy lời năm na
Chúc anh trẻ mãi không già
Chúc anh phong nhã hào hoa suốt đời
Chúc anh vui vẻ suốt đời
Chúc anh mạnh khoẻ sống chết khắp vùng
Chúc anh THƯỜNG TIẾN không ngừng
Chúc anh tuổi thọ càng tăng thêm nhiều
Chúc anh được mọi người yêu
Chúc anh thêm bạn, thêm nhiều người thân
Chúc anh gần vẫn còn gần
Chúc anh giữ vững tinh thần BÍ ĐÌ

Nhóm tình thân B.P.

Năm Khỉ Nói Chuyện "Ăn"

Trong bốn mục khoái lạc của loài người. Vấn đề Ăn Uống được đặt lên hàng đầu. Ăn uống, cũng như mọi hoạt động khác trong đời sống, đã tạo ra lăm quan điểm và thái độ khác nhau. Là cái nhân sinh quan của mỗi người. Do đó mà đối với người này, ăn uống là một sự khoái lạc thượng đẳng thì đối với kẻ khác chỉ là một chuyện bất đắc dĩ phải làm.

Bên cạnh những câu: "Ăn để sống, nào sống để ăn", "tham thực cực thân", thì cũng có những câu: "Ăn cổ đi trước, lợi nước theo sau", hoặc: "Có ăn tìm đến, đánh nhau tìm đi", v.v...

Các bậc vua chúa phong kiến đặt nặng vấn đề ăn uống, cho nên có những hàng cận vệ chuyên lo nghiên cứu tìm tòi chế biến, kiếm những thức ăn cầu kỳ, mong sao đem lại khoái lạc cho xác thịt.

Tại các nước láng giềng chúng ta, các hạng nhà giàu và giai cấp lãnh chúa, từ cuộc sống bất công biện biệt xuất hiện những màn thỏa mãn lạc thú riêng mình, từ xác thịt, ăn ngủ, chơi bơi, nhất nhất mỗi thứ phải luôn luôn khác biệt với người đời và hơn người. Thật ra, cuộc sống vương giả là muôn màu nghìn vẻ mà lịch sử và truyền thuyết đã để lại cả một kho tàng về đề tài ăn chơi sa đọa phù phiếm.

Ở đây, đầu bếp tôi xin nêu lên vài nét điển hình của cuộc sống ấy để thấy nổi bất công và hao tốn biết bao xương máu mà người dân phải chịu trong quá trình xa xưa của thời phong kiến mà đến bây giờ các hạng tỉ phú tiền rừng bạc biển cũng đua đòi bắt chước để tự hưởng.

Chắc chúng ta ít nhiều cũng có nghe qua những thực đơn như: Gân hươu Liên-Minh - Trùng thảo Quảng Tây - Trúc sảng Vân Nam - Thập trăn tay gấu - Chân voi hầm mềm - Da tay ngựa tê giác - Chuột sấm Thái-Hằng - Ốc khi ăn tươi và Nem công chả phượng v.v... Ta nghe đây bài thơ của Nguyễn-Du đã mở "bộ lòng công" như sau:

Khống tước phủ hoài độc, (Ruột công có chất độc)
Ngộ độc bất khả y, (Ăn nhầm thầy thuốc chề.)
Ngoại lộ văn chương thế, (Mê ngoài phố vẻ đẹp.)
Trung tàng sát phạt kỳ... (Bên trong ác thấy ghê...)

Có người nói Phượng là giống linh diệu, nhưng ai có bắt được chưa, mà nói chỉ tới chuyện đem quét làm chấ? Công là loài chim đẹp mà chỉ đẹp ở cái mê bên ngoài, vậy mà bộ lòng bên trong độc muốn chết.

Vậy mà trên đời lại cho nem công chả phượng là món ngon của hàng quý phái. Cho nên, trên đời này cái danh và cái thực ít khi giao du thân mật với nhau. Vì vậy mà đôi khi ta cũng nên nhìn qua cái vẻ đẹp bên ngoài của con công mà nhớ đến bộ lòng bên trong. Chẳng đó ta mới thấy phát phơ đầu đó cái thực núp bên dưới cái danh.

Nhân dịp Tết Nhâm-Thân sắp đến, đầu bếp tôi cố gắng hiến quý Cụ Già Gân Hương-Đạo ở hải ngoại này, vì là năm Thân (con khỉ) nên món ăn thích hợp cho năm nay là "Ốc khi ăn tươi".

"Mở đầu buổi tiệc, thực khách được đoàn hương dẫn qua các dãy hành lang trải thảm. Sau khi mọi người an tọa, một đoàn cung nữ nhẹ nhàng bước ra, trên tay mỗi người bưng một cái khay nhỏ bằng ngà bên trên có một tích bạc, một cái búa bằng đồng và một cái muỗng bạc, với cử chỉ nhanh nhẹn như đàn bướm. Các cung nữ đặt cái khay trước mặt khách rồi cúi đầu đi đặt lùi vào sau các tấm thảm. Tức thì các tấm thảm xen kẽ rung động, các thanh niên ăn mặc đồng phục tiến đến sau lưng các thực khách, họ nhẹ nhàng đưa tay bấm một cái nút ở cạnh bàn, tức thì giữa mặt bàn gỗ bóng như gương bật nhẹ lên những cái nắp xinh xắn ngay trước mặt thực khách. Khi thực khách đang còn ngỡ ngàng thì các thanh niên đã bước lùi vào sau các màn thảm. Một vị quan bước ra cúi đầu chào quan khách và yêu cầu thực khách dùng búa nhỏ bằng đồng gõ vào cái lỗ trên bàn, và tiếp theo dùng muỗng bạc múc thức ăn từ đó. Những cái chén nhỏ rất cầu kỳ có đựng chanh, và tiêu muối để tăng ngon miệng cho món ăn kỳ lạ. Quan khách gõ búa trên một vật tròn như trái dừa nạo đã bóc hết vỏ và họ múc thức ăn màu trắng, rắc tiêu muối lên - một món ăn nóng và tuyệt hảo. (Sau này có người được biết đó là món ốc khi ăn tươi, nhưng vì lịch sự, thực khách đều không tỏ ra ghê sợ hay buồn nôn). Theo các đầu bếp Trung-Hoa thì muốn lòng và da đầu khi được lột sạch để chỉ có cách khi bắt khi, sửa soạn đem cột vào các hộp đồng vào dưới bàn ăn có đục lỗ, họ tưới nước sôi lên đầu khi, vì bị nước nóng quá khi sẽ đưa tay lên xoa, do đó mà tóc trên máng da đầu đều tróc ra lòi sọ trắng tươi, nhờ đó mà thực khách không làm sao biết đó là cái sọ khi."

Đầu bếp tôi xin hân hạnh thiết đãi quý thực khách Già Gân Hương-Đạo ở hải ngoại món ăn đầu năm khỉ này với tất cả tấm lòng thành kính.

Đầu bếp Thiên-Nga
(NGUYỄN VĂN TÌNH)

CÁO PHÓ

Trân trọng báo tin cùng Thân bằng Quýen thuộc Chồng, Cha, Anh, Ông của chúng tôi, Ông Lê Văn Ba pháp danh Quảng Hải, đã từ trần lúc 11g30 tối ngày 28 tháng 8 năm 1991 dương lịch tại tư thất thuộc thành phố South Barrington, tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ, hưởng thọ 80 tuổi.

Lễ Phát tang đã được cử hành vào ngày 30 tháng 8 năm 1991 và Lễ Hỏa táng vào ngày 31 tháng 8 năm 1991.

Tro thiêu đã được rước về ngày 4 tháng 9 năm 1991 và thờ tại tư thất (9 Corey Drive, South Barrington, Illinois 60010, USA).

Tang Gia đồng khắp báo

Bào Đệ: Lê Văn Sáu, vợ và các con - Việt Nam
Lê Văn Bảy, vợ và các con - Úc Châu
Lê Văn Tám, vợ và các con - Việt Nam
Bào Mui: Lê Thị Dung, chồng và các con - Úc Châu
Hiên Thê: Bà Quả Phụ Lê Văn Ba nhũ danh Thái Điền
Trường Nam: Lê Thái Sơn và vợ Lê Thuại Hoa
Thử Nam: Lê Thái Hòa và vợ Lê Nguyễn Sương
Nội Tôn: Lê Thái Ngọc Diệp
Lê Thái Sơn Hà
Lê Thái Mẫn
Trường Nữ: Bà quả phụ Trương Đức Hiến nhũ danh Lê Ngọc Lan
Ngoại Tôn: Trương Đức Phúc.

CẢM ỨNG

Gia đình LÊ VĂN BA

Xin thành thật tri ân quý thân bằng quyến thuộc đã cầu siêu, thăm viếng, giúp đỡ và tiến đưa linh cữu của chồng, cha và ông chúng tôi đến nơi an nghỉ.

Trong lúc tang gia bối rối nếu có điều chi sơ xuất xin quý vị niệm tình tha lỗi cho.

Tang Gia Đồng Kính Bái

Tiểu Sử Trường LÊ VĂN BA

Họ và tên: LÊ VĂN BA

Ngày và nơi sinh: 17-09-1912 tại làng Mỹ-xuyên
(Sóc-Trăng) Ba-Xuyên

Học-trình: Trường Chasseloup Laubat song Brevet
élémentaire

- Trường Pétrus Ký đến khi đậu Tú-tài II
- Sang du học tại Pháp và tốt-nghiệp Kỹ-sư
Điện.

Công-Việc: Từ 1945-75

- Xuất nhập-cảng.
- Trưởng Phòng Báo-chí Bộ Thông-Tin
(thời Ông Trần-văn-Ấn làm Bộ-trưởng)
- Thủ-khoán (thay hệ thống điện ở Ngân-hàng
Q.O. và Bệnh-viện Nguyễn-Văn-Học).

Gia-Đình: Lập gia-đình năm 1936 (24 tuổi)

Có 3 con: 1 gái và 2 trai.

Sang Hoa-Kỳ năm 1981 theo chương-trình
O.D.P. do con du-học (1974) bảo-lãnh.

Sinh-Hoạt Hướng-Dạo: - Thành-lập 1 đoàn
Hướng-Dạo tại Sóc-Trăng do anh Lê Văn Ba làm
Đoàn-Trưởng và Chị Ba (nhũ danh Lê Thái-Đệ) làm
Bây-Trưởng.

- Đã tham-dự Trại Họp Bạn Tráng-Bom (Biên-Hòa) và trại Họp Bạn Thăng-Tiến III ở San José.

- Phụ-trách Bản tin Liên-lạc (cùng với các Anh Trần-Văn-Thao và Anh Phan Như Ngân).

Quy-Tiến ngày 28-08-1991 tại South Barrington, Hoa-Kỳ, hưởng-thọ 80 tuổi.



Vài Nét Về Anh Lê Văn Ba

Anh Lê Văn Ba, linh hồn của tờ Liên Lạc (Tinh Thần B.P.) đã qua đời hôm 28-08-91, hưởng thọ 80 tuổi.

Anh đã ra đi một cách êm đềm, không đau đớn, không ... ngờ.

Buổi sáng mới lái xe đưa Chị Ba đi chợ, buổi tối bỗng đứng ngồi xù, mười phút sau đã vĩnh viễn từ biệt cõi đời tại bệnh viện.

Người ra đi đã hết sự trăn, nhưng để lại biết bao nhiêu nhớ thương mến tiếc cho người ở lại.

Không nhớ thương mến tiếc làm sao cho được, đối với một người rất xứng đáng là "Người".

Với tuổi 80, anh Ba có biết bao nhiêu là bạn bè cũ mới, nhưng không có một ai đã buồn hay giận anh Ba. Anh chưa bao giờ làm mất lòng ai cả.

Chấn đũa còn có khí số, vợ chồng làm sao không có lúc bất đồng ý kiến, thế nhưng anh chị Ba làm bạn với nhau từ 13 tháng Giêng 1936 đến ngày anh xa lánh cõi trần không có khi nào cãi vã sân si suốt 55 năm trí âm trí kỷ. Kể cũng là có một không hai.

Đối với Chị Ba như vậy, thì tức nhiên khỏi cần ca tụng đức tính làm Cha của anh Lê Văn Ba. Sự thành công của các cháu đã nói lên những gì anh Ba làm cho các con.

Đối với phong trào H.D.V.N. nói chung và với nhóm Tinh Thần B.P. nói riêng thì anh Ba đáng cho anh chị em chúng mình kính nể, vì anh đã nhiều năm gánh vác việc chung, nhưng phần nặng nhọc anh Ba cũng đứng cả.

Nhờ Anh, thương Anh, chúng tôi chỉ còn biết cầu xin cho linh hồn Anh được tiêu điều nơi miền cực lạc.

Ban Phụ Trách Bản Tin Liên Lạc (Bộ Mới)

Tinh - Thọ - Tỳ - Thọại.

Điếu Văn Anh ĐỀ

ĐIẾU VĂN CỦA HUYNH TRƯỞNG HƯƠNG
ĐẠO VIỆT NAM tại Sài Gòn phúng điệu Anh
NGUYỄN XUÂN ĐỀ ngày 9-9-90
(Đọc trước linh cữu)

Thương kính gửi hương hồn Anh,

Mây núi Ngự ngược bay lảng đàng,
Vắng hình anh bí lụy thân bằng,
Nước sông Hương xuôi chảy lờ đờ
Hiển thân Chị lưu sầu quyến thuộc

Nhớ Anh xưa:
Thích màu vàng,
Ung số chín,
Muốn họp mặt bạn bè,
Mong dạo chơi thắng cảnh.

Bạn "ruộng đất" xưa kia nào Thi, nào Bá,
hai Trưởng lia xa
Trưởng "Lều Sơn" kia Đức, kia Văn
hai Anh còn đó.

Lăm le lập lễ cưới trở ngại nửa chừng
Tính toán tới tám mươi sắp nên chẳng được.
Áo bỏ trong quần,
Mắt đeo kính cận,
Mực thước giống Đạc điền,
Vui tươi nời Hướng Đạo.

Anh ơi!

Ngại ngừng câu tám sự
Anh xa mấy dặm đời
Vời trông về cố xứ
Chạnh đau niềm chia phối
Tôi là... một nhà thơ

Trót vương lấy nợ tầm tơ một đời,
Anh đi đo đạc khắp nơi,
Chuyên môn: nhắm tính một thời xa xưa.
Cũng nhờ Bách Hợp quen nhau
Xuất du họp mặt Anh mau tán thành
Thuyền đời sang bến thuyền tiên
Anh tôi lữ khách lữ duyên bến trời.
Nửa đời nghệ sĩ điều linh
Đàn tim ngưng tiếng tang tình tâm tư.
Tiếng đàn Tư Mã Tương Như
Ngày xưa...lùi...chuyện ngày xưa xa vời
Gió giữa, sóng dập nào ngờ,
Thuyền đời gãy lái, hai bờ cách chia.
Có hoa nào không tàn
Có trăng nào không khuyết,
Bèo hợp để chia tan,

Người gần để ly biệt.
Hôm nào cười sum họp,
Hôm nay buồn chia ly
Mộng đời còn bỏ ngõ
Núi rừng có dấu ghi.

Tuy nhiên:

Xa một phút về với đôi tiếng lệ
Hồn trong hồn lưu luyến nét thương đau.
Tay vô vọng quàng tay đây giá lạnh,
Thôi một người đã vĩnh viễn ra đi
Hẹn ử ấp hình Anh bằng tất cả
Thương yêu về trên Bạch Mã, Thiên An.
Không nở khóc sao lệ đây giòng mắt
Đã muốn đời hòa hợp với thiên nhiên
"Nguồn thật là đầy sức sống vô biên"
Cùng vô nghĩa như hương đèn vàng bạc
Lối buồn này trang trí giữa làng tro.
Hơi góp gió mệnh mỏng đây nổi nhớ
Ôi Tùng nguyên, Ôi Bảo lộc say mơ (mê)
Tinh tú đủ xa tầm hạt cát
Vô vàn lặng xóa giữa hư không
Đôi ánh âm dương nhòe trái đất
Than ôi làm quán cả mệnh mỏng
Nhắm mắt xuôi tay chẳng chóng chầy.
Bạn bè quyến thuộc lừng lơ lầy.
Non Bồng Anh đến thông dong phồng.
Nước Nhược, Tôi còn lặn đạn đây.

Nay gặp tiết Thu.

Trước linh sàng linh cữu
Thơ cảm hoài sùi sụt hai hàng
Câu truy điệu tạm dấng một lễ
Hồn linh thiêng xin nhận mặt tri âm
Văn cúng tế xin trình bày cùng gia quyến

Hỡi ơi thương thay

Phục duy thượng hưởng.

VÀI ĐỒNG VỀ ANH NGUYỄN XUÂN ĐỀ

Anh NGUYỄN XUÂN ĐỀ sinh ngày 14 tháng 12 năm Giáp Dần (tức 21-1-1914). Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Công Chánh Hà Nội năm 1942, lần lượt giữ những chức vụ như sau: Trưởng ty Điền Địa Bình Định (Qui nhơn), Trưởng ty Điền Địa Thừa Thiên (Huế) và Quảng trị, Phó tỉnh trưởng tỉnh Quảng trị, Đặc Ủy Thanh niên vùng I Chiến Thuật, Nguyễn Đạo trưởng Hương Đạo Việt Nam Đạo Bạch Mã (Thừa Thiên). Năm 1952 là Phó trưởng đoàn Việt Nam dự Thế Vận Hội tại Helsinki (Phần Lan).

Anh NGUYỄN XUÂN ĐỀ mất ngày 3 tháng 9 năm 1990 (tức rằm tháng bảy năm Canh Ngọ) tại Sài Gòn, Việt Nam và an táng tại Gò Dưa, Nghĩa Trang Trung Việt, Huyện Thủ Đức (thọ 77 tuổi).



Di ảnh và linh cữu anh Nguyễn Xuân Đế, Cựu Đạo Trưởng Thừa Thiên.
Người đàn ông đứng bên trái là Trưởng Tiểu Văn Lạc (Cựu T. Đ. Ủy Viên HDVN)
đang phân ưu Chị Đế và tang quyến.

Thư của một(tiếp theo trang 12)

Anh Ba bằng tin, Hội Đồng Trung Ương chưa thấy có báo chí bản tin (?) phát hành, Anh chị em "Cựu" HD (quý Anh Chị đi không cho dùng chữ "Cựu" - HD một ngày là HD mãi mãi mà, cho nên phải đóng ngọc kếp vấy) chỉ còn biết bám vào tờ Liên Lạc, như bám vào cái phao độc nhất trôi dạt ở lòng Đại Dương mênh mông. Đã đến kỳ hạn, nhưng không thấy tờ Liên Lạc xuất hiện. Không biết có gì trở ngại hay không? Hay "Liên Lạc" đã bị lạc vì trở ngại bưu điện. Định gọi điện thoại cho Anh Ba, không dám nghĩ Anh Ba có mệnh hệ gì, vì chỉ mong Anh Ba sống suốt đời. Nhưng có ai sống được mãi mãi!

Anh Ba là người vun sỏi xây "Liên Lạc". Chưa kịp gọi điện thoại cho Anh thì Anh đi về bên kia Thế Giới. Bây giờ nhận được bài vở của quý Trưởng Canada, "tấm gương gia tài" của Anh Ba, gửi qua; thấy được chân dung của Anh Ba, vẫn còn như dáng Anh cao ông đĩnh, nằm ở cuối phòng, người trằm lượm; cảm thấy của một người thâna nghĩ lại với đời mất tình anh. Anh Ba lúc đó tuy sức khỏe không dồi dào như Anh Mai Liệu (trại săn sóc thân, cuộc họp nào cũng

có mặt, khuấy mới về đến phòng đã đi nơi đường sẽ gặp ghen) như Anh Phan Như Ngân; nhưng Anh Ba có sức cố gắng không ngừng, lo cho tờ Liên Lạc mãi đến hôm nay.

Biết số gì với Chị Ba, khi gia em không có cơ duyên hội ngộ, em có dịp mời Anh Chị xuống miền nắng ấm Florida. Chỉ biết cầu chúc hương hồn Anh Ba về cõi Niết Bàn, không sao không dứt để những đứa em ở đời luyện kiếp bài người. Chúng em xin cầu chúc Chị được sức khỏe.

Càng xin báo cáo với Chị, buổi Họp mặt Cựu HD Florida năm ngoài rồi rồi và vui nhiều; chỉ tiếc là hai Trưởng Lão Trưởng Huỳnh Văn Nha, Nguyễn Tổng Thư Kỳ Hội HD.VN, và Trưởng Lâm Chánh Trung, Nguyễn Đạo Trưởng Đạo Kỳ Hòa, không tham dự được vì bận công chuyện, và một số Trưởng khác đáng kỳ nghĩ Hồ xa hoặc bận công tác, không về kịp. Tổng số chỉ có 22 gia đình.

Em, Thiên Nga Gia Mẫn
Hoàng Ngọc Châu

Góp Vui

Được Hồng tếp của Trương Nguyễn Văn Thơ (Chức Tích HĐTU HUYỀN) cho hay số làm lễ Mừng quy cho Trương Nữ Lê Thị-Linda Nguyễn Văn-Thơ đẹp duyên cùng Cầu Robert Dương-Đức Lê-Tổng, thứ nam của Ông Bà Dương-Đức Mai (Việt Nam).
Hôn lễ sẽ cử hành vào ngày 18 tháng 1 năm 1992 tại Thánh đường Holy Rosary, Houston, Texas.

Nhân dịp đặc biệt này, Ban Phụ trách Bản Tin Liên Lạc thân mến chúc hai cháu Văn-Thơ và Lê-Tổng Trăm Năm Hạnh Phúc.
Xin kính mừng hai Họ Nguyễn Dương và riêng gửi Anh Chị Thơ lời chúc vui nồng nhiệt đã kén được rể hiền.

Ban Phụ Trách Bản Tin Liên Lạc
Tình - Thọ - Ty - Thọ
Chúc Mừng

Thư Tín

(Do Ngụ Phụ Trách)

Trương Bê Trên Trần Văn Khắc (Ottawa).-
Xin đa tạ những lời khuyến khích của Trương. Cầu chúc Trương sức khỏe đầy đủ. Xin toàn lời chỉ dạy của Anh Cả.
Chị Lê Văn Ba (nhũ danh Lê Thái Diệu) (Hoa Kỳ).-
Xin cảm ơn Chị đã gửi cho một số bài vở của Anh Ba lưu lại và chỉ phiếu 106 Mỹ kim do quỹ của Bản Tin còn lại. Cũng cố nhận được tấm hình Anh Chị chụp chung "Đẹp Lắm" quá. Nhờ một số chỉ tiết Chị cho, nên mới có dữ kiện ghi lại vài nét về Anh Ba. Xin đa tạ Chị nhiều.

Anh Lớn Trần Văn Thao (Hoa Kỳ).-
Mặc dầu Trương vừa qua một cơn bạo bệnh, vẫn viết thư cho anh em Canada 2 trang đầy chữ, và nét chữ vẫn đều đặn quốc thước như xưa. Anh còn "sung" lắm Anh Thao ơi! Em vẫn còn giữ mãi quà tặng anh cho trong dịp Trại Họp Bạn Thống Tiến III. Cảm ơn những lời khuyến khích đầy chân thành của Anh dành cho anh em Canada. Em sẽ có thư riêng trình Anh. Bài Du Lịch Âu Châu của anh Phan Mạnh Tuệ mà Anh đã gửi, khá dài, xin lần lượt đăng vào những kỳ sau. Chắc Anh cũng đồng ý.

Anh Trần Văn Đường (Hoa Kỳ).-
Đã nhận được thư và hai bài "vè" do anh Phan Kim Phụng viết ra và gửi từ Việt Nam để gửi tặng Anh và anh em Hương Đạo phương xa. Sẽ xin lần lượt trích đăng. Cảm ơn Anh Đường nhiều. Mong Anh cho thêm tin tức. Trong thư Anh nói đã "bỏ chuyện trần gian rồi", rồi thì để "O Huệ" cho ai? Họ Anh Đường?

Trương Nguyễn Xuân Mộng (Hoa Kỳ).
Đã nhận được phóng ảnh bài điều văn tiễn đưa Anh Nguyễn Xuân Đê đến nơi an nghỉ cuối cùng, cố đăng ở Bản Tin này một bài. Riêng đối với Anh Đê, sau này tôi sẽ có bài riêng, vì Anh Đê với tôi có nhiều duyên nợ khi còn ở Quảng Trị.
Nhớ mãi hình ảnh Anh Chị Mộng trong các kỳ Họp Bạn: Cặm cụi trang trí Phòng Triển Lãm những sinh hoạt của Hương Đạo Sacramento mà Anh Chị đã dày công thành lập, điều khiển và phát triển. Anh Chị luôn vui vẻ và nêu gương tốt cho các em. Xin hết lòng ngưỡng mộ Anh Chị Mộng.

Trương Tôn Thất Hy (Hoa Kỳ).-
Đã nhận được thư và biết thêm tình hình bên đó. Sẽ có thư riêng gửi Hy. Chuyện dài ấy viết mãi biết bao giờ mới hết chuyện được Hy ơi!
(Cuối tháng 12 năm 1991)

Thư của một Đoàn Em

Kính gửi Chị Lê Văn Ba,

Từ ngày Anh Ba đi ngang Daytona Beach, Florida, Anh gọi điện thoại Anh Hiếu, đương kim Liên Đoàn Trưởng LD Hùng Vương ở Orlando lúc bấy giờ, Anh Hiếu bận ở phòng mạch không bỏ bệnh nhân được, em thì bận đi làm, Anh Ba bảo Anh cũng có tham dự trại Họp Bạn Thống Tiến III, nhưng em không hình dung ra Anh, em chỉ muốn gặp Anh. Dù Daytona cách Orlando không quá một giờ lái xe, nhưng Anh Ba không ở lâu được, nên Anh Hiếu và em đã mời cơ hội gặp Anh, chỉ trông một dịp nghỉ hè khác, may ra Anh em có thể gặp nhau, hàn huyên tâm sự hoặc để Anh chỉ dạy cho các em những kinh nghiệm đã đi qua.
Điện thoại qua lại với Anh nhiều lần, Anh kêu gọi viết bài kể chuyện bọ mắt các Anh em "Cựu" H.D. ở Florida như thế nào, em vẫn khát hoài. Bấy giờ Anh đã qua một thế giới khác, không còn gần gũi với tại em, biết báo cáo tường trình cho ai? Thôi thì thưa với Chị Ba, mong Chị Ba tha lỗi để cho em "hết nợ" với Anh Ba vậy!

(xem tiếp trang 11)