



Nhóm "Tinh Thần Baden Powell"

LIÊN LẠC

6362 Westbury, Montreal, (P.Q.) CANADA

H3W - 2X3

Nguyen Trung Tuong



Bộ mới - Số 15

Phát hành tháng 6 - 1995

BẢN TIN LIÊN LẠC

TIẾNG NÓI CỦA HỘI NỮNG ĐẠO TRƯỞNG MIỀN

BAN SÁNG LẬP

Trần Văn Thao
Phan như Ngân
Lê Văn Ba

BAN PHỤ TRÁCH

Nguyễn Văn Tỉnh
Nguyễn Trung Thoại
Mai Xuân Tý (Con)
Lê Thọ

VỚI SỰ HỢP TÁC

Phạm Văn Thiệt
Trần Minh Thường
Hoàng Ngọc Châu
Lê Phục Hưng
Trần Trung Hợp

và bài vở của Trường và thân hữu gần xa

Bài vở, thư từ xin gửi về
Nguyễn Trung Thoại
6362 Westbury, Montréal
P.Q. H3W-2X3 Canada
Đ.T. (514) 739-4000

*

Hình Bìa

Thôn Nữ Trần Văn Khắc
tại Trại Hợp Bản toàn quốc tại
Tam-Bình dịp lễ Giáng Sinh 1970



MỘT TÂM LÒNG

*võ-văn-hơn
Hồ rưng rưng*

Một buổi sáng đầu Xuân, Liên-Lạc nhận được hai bài thơ của Trường Võ-Văn-Hơn do Tr. Tỉnh đem lại. Tr. Hơn năm nay đã 83 tuổi, cựu Bảy Trường thuộc Đạo Hậu-giang (gồm các tỉnh Châu-dốc, Long-xuyên, Rạch-giá, Hà-tiên, Cần-thơ, Sóc-trăng). Cả hai bài thơ, nắn nót bằng bàn tay của một Trường trên bát tuần, chịu khó ngồi tô điểm đầu đề bằng mực đỏ và vàng. Đặc-biệt Tr. Hơn ngồi hồi-tưởng lại "Hoa Huệ" ngày xưa khi mình tuyên Lời Hứa và run run vẽ lại theo ký-ức, tiếc là không in ra được màu sắc mà Tr. Hơn đã công-phu ngồi nắn nót bằng tất cả tâm-hồn H.Đ. Liên-Lạc mong các độc-giả đọc hai bài thơ này, tuy mộc mạc nhưng đầy cảm-xúc của một Bảy Trường 83 tuổi, ngồi nhớ lại các Đàn Sói mà mình đã chăm sóc ngày xưa ...

*Bảy Sói anh em mình,
Cùng nhau đồng tâm Gắng Sức,
Luôn ghi nhớ lời Anh Sói Già Akela!*

Nhịp cầu Liên-Lạc

Thuở ấy lời thề giữ trọn đời:
Ra đường việc phải giúp luôn người.
Gặp nhau chào kính bèn tâm-nguyện,
Giã biệt ca bài tạm vắng thôi.
Lưu lạc cách ly bưng lửa sói,
Lìa Đoàn ngộ ý vấn vương Bầy.
Nhịp cầu liên-Lạc khơi than Trường,
Hồ Rưng Rưng rừng mới mát tươi.

V.V.H.

Mừng Liên-Lạc

*Vân đưa Hoa Huệ trở trời Tây,
Thanh khí Tự-do vãn khảnh mây.
Mở Hương thanh-niên nung Đạo Trang,
Nối vòng tay Ấu quạt than Bầy,
Góp phần thực-hiện tình Huỳnh-đệ,
Tìm đến hợp Đoàn chặt mối dây,
Sưởi ấm cô-đơn nôi tí nạn,
Một Ngày Hương-Đạo trọn đời xây.*

Montréal, Mùa Xuân năm 1995
Việt-Cường Võ-Văn-Hơn
Hồ Rưng Rưng, Đạo Hậu-giang

NGÀY XUÂN TRONG TUỔI HẠC

Từ khi nhận được giấy của anh Liên-đoàn-trưởng Quang-Trung mời tham-dự Trại họp bạn H.Đ. Hội Ngộ và thư của Trưởng Chi nhánh HDVN tại Úc-châu ‘ưu-ái’ dành cho tôi buổi nói chuyện về đề-tài ‘Giữ gìn truyền-thống dân-tộc Việt-Nam’ tại Khóa Việt-điều 5 huấn-luyện Trưởng và Tráng-sinh được tổ-chức tại Mount Martha ngày 31-12-94, tôi vừa mừng vừa lo.

Mừng vì sau hơn 20 năm không có dịp đi trại Hướng-đạo, lần này tôi sẽ được sống lại những ngày vui nơi rừng núi, cạnh bãi biển, chan hòa với thiên-nhiên và tình anh em Hướng-đạo.

Nhưng cũng lo vì phải nói chuyện với các hướng-đạo-sinh của Khóa Việt-điều, có sự tham-dự của các trưởng-niên và thân-hữu, về một đề-tài mà tôi nghĩ rằng không mấy hấp dẫn đối với lớp trẻ Việt-Nam đang bị lôi cuốn vào nếp sống mới của nền văn-hóa Tây-phương. Tôi ngại vì lão lai tải tận, ăn nói lảm cẩm, chỉ sợ sẽ không đáp lại được sự mong đợi của các trưởng phụ-trách khóa huấn-luyện. May thay, tôi đã cố gắng hết sức và đã làm tròn nhiệm-vụ được giao phó.

Đi trại Hướng-đạo lần này khác hẳn với những lần đi trại mấy chục năm về trước. Ngày xưa tôi thường đi cắm trại bằng xe đạp, vai mang xác, chiếc gậy dài 1m60 gác trên ghi đông xe. Có những lúc được đi thuyền, gặp đêm trăng sáng thì quả thật là thần tiên. Chúng tôi được nằm ngang trên mái thuyền và hát vang bài ca ‘*Chèo đi, bơi đi, nước non đang chờ ta, bơi đi vững cầm tay lái, và hát vang lên lòng hăng hái ...*’. Có lúc được đi tàu hỏa, nhưng để tiết-kiệm tiền, anh đoàn-trưởng đã thương lượng với trưởng ga để được đi tàu miễn phí, nhưng tất cả đoàn phải chịu khó xếp gọn vào Wagon noir dùng để chở hàng hóa hoặc súc vật. Chẳng sao, càng vui. Thế rồi mấy câu hát lại vang lên kèm theo tiếng kèn harmonica: ‘*Dù ta thấy khó khăn thế nào cũng không bao giờ sờn lòng. Dù ta thấy khó khăn thế nào cũng không nản lòng*’. Những lúc chúng tôi phải đi bộ chừng năm, mười cây số cũng chẳng thấy mỏi chân, vì chúng tôi áp-dụng phương-pháp vừa đi, vừa chạy của BiPi: đi 20 bước rồi chạy 30 bước, rồi đi 20 bước, lại chạy 30 bước, cứ thế mà kéo cho đến trại.

Chúng tôi lại còn vừa đi vừa hát vang: ‘*Một cây số đi chân, mòn ghê mòn góm; một cây số đi chân, mòn góm mòn ghê đôi giày. Một, hai, một, hai! Hai cây số đi chân, mòn góm mòn ghê đôi giày. Ba cây số đi chân ...*’. Cứ thế mà hát mãi, hát mãi. Vui quá rồi không cảm thấy mệt chút nào. Ôi, thời vàng son của tuổi trẻ!

Lần này tôi đi trại Hướng-đạo có vẻ trưởng-già hơn xưa nhiều. Một mình từ Noble Park nơi tôi ở đến đất trại Mount

Martha cách xa khoảng 100 cây số, tôi đi ba chặng đường với ba phương-tiện khác nhau: đi tàu hỏa hạng sang, có máy điều-hòa không khí, rồi đi xe bus loại 5 sao, rồi đi xe hơi Toyota đến trại.

Từ xa, khi nhìn thấy cổng trại kết bằng cây và dây thừng, với hai chữ Hội Ngộ rất lớn, màu vàng trên nền xanh, tôi đã thấy rạo rục trong lòng. Càng nghĩ đến ý nghĩa của cái tên trại, tôi càng cảm phục sáng-kiến của các trưởng đã đặt cái tên ấy. Thật đúng là nơi hội ngộ, nơi gặp nhau của những người cùng chung một tâm-hồn, cùng chung một lý-tưởng, không phân biệt tuổi tác, không có biên-giới tín-ngưỡng, không có thành-kiến chùng-tọt.

Gặp nhau tay bắt mặt mừng. Tôi đã không ngăn nổi sự xúc-động khi ôm chàng các trưởng, xiết chặt vào lòng các em thiếu-sinh cùng lứa tuổi con cháu. Vui mừng biết bao khi tôi gặp một trưởng-niên mà hình như tôi đã gặp mấy mươi năm về trước. Sau khi tự giới-thiệu thì đôi bên mới nhớ ra rằng đã từng gặp nhau tại Qui-nhon. Vị trưởng-niên ấy là một linh-mục, hiện làm việc tại toà Giám-mục ở Canberra. Anh đã thức suốt đêm giao-thừa dương-lịch để vui đùa với đàn em Hướng-đạo.

Dự trại kỳ này tôi được thưởng-thức hai bữa tiệc tuyết-hảo: một tiệc tất-niên 1994 vừa để kết-thúc trại Hội Ngộ, và một tiệc tân-niên 1995 vừa để bế-mạc Khóa Việt-điều 5.

Thế rồi giờ chia tay đã vội vàng đến. Những bàn tay thân-ái đã nối lại với nhau, làm thành một vòng tròn lớn. Bài hát ‘*Lúc thú vui này ...*’ lại vang lên trong lúc những trái tim Hướng-đạo đang đập cùng một nhịp.

Trên xe ra về lúc 5 giờ chiều một ngày nắng ấm đầu năm, ngoảnh cổ nhìn lại khu đất trại càng lúc càng xa dần, tôi không khỏi bồi ngùi khi nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ không còn dịp nào để trở lại trại-trường Scout Park ở Mount Martha nữa, vì tuổi đời đã khá cao rồi. Mấy vần thơ của Victor Hugo lại phảng phất trong tâm-hồn tôi mà tôi không dám dịch, chỉ xin phép được chép ra đây để mong quý bạn chia xẻ nỗi lòng của tôi:

*Dieu nous prête un moment les prés et les fontaines,
Les grands bois frissonnants, les rocs profonds et sourds
Et les cieux azurés et les lacs et les plaines
Pour y mettre nos coeurs, nos rêves, nos amours.*

Cầu mong sao những ngày xanh của Trại Hội Ngộ ở Mount Martha sẽ trở lại với tôi vào cuối năm nay tại Trại Họp bạn Thế-giới Thăng Tiến 5 tại Glenfield, New South Wales của cái xứ Kangaroo đáng yêu này.

*Viết trong ngày Valentine 14-2-1995
tại Melbourne*

HOÀNG-HỘI



TIN TỨC HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG

Theo thư đề ngày 27-3-95, Trưởng Vinh-Đào, Chủ tịch Hội Đồng Trung Ương cho biết :

1- Danh sách 136 nước hội-viên hiện nay của Tổ Chức Hướng-Đạo Thế Giới, và danh sách

47 nước có sinh hoạt nhưng không có một tổ chức Hướng Đạo hội viên của Phong trào Thế Giới (Việt Nam nằm trong danh sách này.

2- Tin về phiên họp giữa đại diện Tổ Chức (Nam) Hướng-Đạo Thế Giới và Tổ chức Hướng đạo Thế Giới (Nữ) tại London vào tháng 12-1994. Tại phiên họp đã xác định một lần nữa là đối tượng giáo dục của Tổ chức Nam Hướng Đạo là trẻ em trai và gái, và thanh niên Nam và Nữ. Đối tượng giáo dục của Tổ chức Nữ Hướng Đạo là trẻ em gái và thiếu nữ.

3- Hội nghị H.Đ.T.G. lần thứ 34 sẽ được tổ chức tại OSLO, Norway, từ ngày 8 đến 12 tháng 7 năm nay. Trước đó, Hội Nghị Thanh Niên Thế Giới lần thứ 6 (6th World Youth Forum) sẽ được tổ chức song song với Hội-nghị H.Đ.T.G. Tiếp theo đó, Trại HỌP BẠN Thế Giới ngành Tráng lần thứ 10 (10th World Moot) sẽ được tổ chức tại Ransberg, Sweden, từ 15 đến 26 tháng 7-1995.

4- Trại HỌP BẠN H.Đ.T.G. lần thứ 18 (18th World Scout Jamboree) được tổ chức tại Hòa Lan từ 1 đến 11 tháng 8-1995. Vì chi phí trại tương đối cao, đến nay chỉ có một thanh sinh H.Đ.V.N. tại Pháp sẽ dự trại trong phái đoàn Pháp. Chưa có tin-tức về các nơi khác. Trại sẽ nhận khách đến viếng trại mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ ngày 3 đến 9 tháng 8. Vé vào cửa là 20 NLG (khoảng \$13 US. bắt đầu bán từ tháng 4. Vì số vé mỗi ngày có giới hạn nên có thể không còn vé bán tại chỗ. Quý Trưởng ở xa có dự định chương trình đến viếng trại nên liên lạc trước với chi-nhánh Hòa-Lan để nhờ giữ vé trước.

5- Sau hết, (Mục này của Liên Lạc chậm thêm), Trại HỌP BẠN THẮNG TIẾN 5 sẽ tổ chức tại Úc Châu (Sydney) từ 28-12-95 đến 1-1-96. Xin mời quý Trưởng ghi danh tham dự trại. Trưởng nào muốn đến tham quan, xin gửi tiền mua vé trước vào xem, nhờ chi nhánh H.Đ.V.N. địa phương gửi qua BTC bên Úc Châu đặt . . . trước, kéo hết, vì ai ai cũng nô nức đến xem H.Đ.V.N. mần ăn ra răng, giá vào thăm trại : Một Nụ Cười và 2 lần bắt tay. Rẻ rẻ !!! Không đến xem uống lăm !.

TIN HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM TẠI TRẠI TỶ NẠN : H.Đ.T.U/ H.Đ.V.N. đã gửi 1 văn thư kể rõ hoàn cảnh của các đơn vị H.Đ.V.N. ở các trại tỵ nạn Đông Nam Á,

nhờ Văn Phòng H.Đ.T.G. can thiệp. Trưởng Jacques Moreillon đã gửi 1 văn thư cho VP Cao Ủy Tỵ Nạn của Liên Hiệp Quốc tại Geneva để xin can thiệp và giúp đỡ cho các Liên Đoàn H.Đ.V.N. tại các trại tỵ nạn. Hy vọng rằng Phủ Cao Ủy Tỵ Nạn sẽ lưu tâm đến vấn đề và có những biện pháp cụ thể để các đơn vị H.Đ.V.N. tại các trại tỵ nạn bớt gặp khó khăn, có điều-kiện sinh hoạt thuận tiện hơn.

Riêng về phần Ban Thường Vụ, Chiến dịch bán thiệp năm mới có mục đích chính là tìm ngân khoản để đài thọ chi-phí phát hành Nội-san "Trưởng" và trợ giúp cho các LĐ H.Đ.V.N. tại các trại Tỵ Nạn Đông Nam Á. Xin quý Trưởng trong BTV tại Hoa Kỳ đúc kết tài chánh của công tác trên và đề nghị phương-thức giúp đỡ cho các LĐ H.Đ.V.N.. Tuy về mặt vật chất (có thể) không đáng là bao, nhưng tôi nghĩ là có thể đem lại một hỗ trợ tinh thần lớn và rất cần thiết cho các H.Đ.S. V.N. phải sống và sinh hoạt từ nhiều năm nay trong một hoàn cảnh quá nhiều thử thách.

A.- TẠI GALANG, INDONESIA : Đạo trưởng Đạo Hòn Việt Trương Ngọc Bích vẫn còn bị giam giữ tại khám lớn Tanjung Pinang, để một cháu trai 11 tuổi cũng là một thiếu sinh, vợ tại trại. Đạo hiện đang được Quyền Đạo Trưởng Trương Văn Bình trông coi. Thư từ gửi đến trại đều bị kiểm duyệt, tiền bạc gửi đến bị mất mát. Vì vậy, một người Indonesia muốn giúp cho đơn vị H.Đ.V.N. nhận thư và money order dễ dàng, nên money order có thể gửi về địa-chỉ : Mr. DJAENURI, JL. Malahayati 19, Tanjung Pinang 2911, Indonesia.

B.- PHI-LUẬT-TÂN : Liên Đoàn Ra Khơi (Philippines), việc trợ giúp tài chánh có thể thực hiện một cách an-toàn nhất bằng cách gửi check đến L.M. Nguyễn-Trọng-Tước SJ., Catholic Chaplain, VCR Box 100 - Puerto Princesa, 5300 Palawan, Philippines (mặt sau chỉ phiếu cần ghi thêm : "For deposit only to account of father Tuoc NGUYEN. #136, Rizal Commercial Banking Corporation at Puerto Princesa, Philippines")

C.- MALAYSIA : tại trại Sungei Besi, Malaysia, có một Liên-Đoàn hơn 100 em thuộc 4 ngành. Hiện nay chúng ta liên lạc được với Trưởng Đình-Đỗ-Nam, MC. 493004 PD. 165703, Sungei Besi, Malaysia.

Tình trạng của các em và các Trưởng tại các trại tỵ nạn đáng cho chúng ta suy nghĩ và giúp đỡ, dù rằng chỉ một phần nhỏ. Mong rằng những lo âu cho đời sống hàng ngày không làm cho chúng ta lãng quên hoặc thờ ơ trước tình trạng bi đát của những anh chị em trong chính gia-đình H.Đ.V.N. chúng ta. BTV xin khẩn thiết kêu gọi sự tiếp tay của các Trưởng và các . . . Cựu Trưởng. Công việc này chỉ có thể phát động một cách hữu hiệu nhất tại Hoa-Kỳ

Hội Đồng Trung Ương H.Đ.V.N.

HƯƠNG ĐẠO



TRƯỜNG NIÊN



HỌP MẶT ĐẦU XUÂN

Mỗi năm, cùng với nắng mới trong ngày Lập Xuân, đầu tháng 3 âm-lịch, Xóm Hương-đạo Trường-niên Montréal lại nhóm họp, trước là để nhắc nhở ngày Giỗ Tổ Hùng-Vương, sau đó gặp lại nhau khi trải qua một mùa đông băng giá quá dài nơi xứ Tuyết Canada.

Mùa đông đã qua tuy bớt tuyết bớt lạnh hơn mọi năm, nhưng lại lạnh dài hơn. Tới nay gần đến ngày Lập Xuân, hoa anh-đào bên Waghington đã nở rộ, ở Montréal cỏ vẫn chưa xanh, cây cối chưa cây nào đâm chồi nảy lộc được, và nhiều đêm vẫn còn lạnh dưới 10o C.

Mặc thời-tiết xấu, anh chị em Trường-niên vẫn tới họp đông đủ. Sắc-diện ai nấy vẫn hồng hào, khỏe mạnh. Anh Niên-trưởng Phạm-hữu-Vinh còn cho biết anh chị vẫn đều đều mỗi tuần 2, 3 buổi đi dạy Tài-chí giúp các Hội-đoàn. Anh Niên-trưởng cho biết năm nay 79 xuân xanh, sẽ ăn mừng Thượng-thọ vào buổi Họp Xóm năm tới.

Lão-huynh Nguyễn-văn-Tuân mới thật là biệt-lệ: 83 tuổi, Người vẫn đi bộ đều mỗi sáng 5, 7 cây số, dù cả những ngày lạnh dưới 20o C, 30o C. Trong tuần, hai lần đi bơi ở hồ bơi Hội Do-thái. Trong dịp hè, Người còn cùng Sư-tử ngao-du giải-trí-trường La Ronde, leo lên đi một vòng 'Nga sơn rừng rợn' (Montagne Russe) mà không hề hấn gì.

Nhớ lại ngày này năm ngoái, Xóm mới thành-lập. Một năm đã qua, nhưng không lãng phí. Xóm đã thực sự trở thành một đơn-vị của Hương-đạo Trường-niên Việt-Nam. Cùng với Montréal, các Xóm ở Ottawa, Calgary,

Mỹ, Pháp, Úc-dại-lợi và một số Xóm khác đang rục rịch trở mình. Làng Bách-hợp đã hình-thành và Hội Hương-đạo Trường-niên thực sự trở thành một tổ-chức đùm bọc Hội-đồng Trung-Uông để gìn giữ và nuôi dưỡng Phong-trào. Bản Tin Liên-Lạc từ nay cũng không còn là của riêng nhóm Tinh-thần BiPi mà đã trở thành Tiếng Nói của Hương-đạo Trường-niên. Bài vở, thư từ anh chị em khắp nơi gửi về tập nập, càng ngày càng thật nhiều, vô cùng phong-phú.

Trở lại với buổi Họp Xóm: Trong phiên họp vừa qua, những vấn-đề chính sau đây đã được đem ra thảo-luận và giải-quyết:

A. Về tiền nong:

Kết toán chi thu niên-khóa 1994 đã rất thăng bằng. Tiền thu niên-liễm được \$180. Chi-phí lật vật tem thư trong năm hết \$54. Chuyển gửi Ban Tài-chánh Hội-đồng Trung-Uông HDVN để góp vào Quỹ Báo 'Trường' (chứ không phải báo Liên-Lạc) là \$124.04 (\$90 US). Cộng Chi hết #178.84.

- Dư, đem qua niên-khóa 1995	\$1.96
- 11 Anh Chị em hiện-diện đã góp ngay niên-liễm 1995 (\$15 x 11)	\$165.00
- Chị Lâm-Tò-Bông gửi sau bằng bưu-diện	\$15.00
- Tiền mua băng cassette, thu âm bài ca Hương-đạo Trường-niên (Mèo Tuổi đã tặng luôn cho Quỹ Xóm)	\$30.00
Số tiền còn lại của Quỹ là	\$201.96

(Số tiền nay sẽ còn được bổ-sung thêm tiền niên-liễm của một số xóm-viên vắng mặt).

B. Trại chung Bắc-Mỹ và Miền Đông Canada.

Nhân ngày Kỷ-niệm Trường Trần-Văn-Khắc, được tổ-chức vào các ngày 1 và 2 tháng 7 năm 1995 tại Ottawa, Ban Tổ-chức cho biết sẽ có lều lớn, nệm và tiện-nghi cần-thiết để các Trường-niên nhiều tuổi có thể nghỉ đêm tại Trại. Vị nào không chịu được lạnh sẽ thu xếp chỗ nghỉ riêng. Xóm Montréal sẽ tham-dự đông đủ: y-phục sinh-hoạt ngoài trời, mang khăn quàng 'Tím' và hoa Bách-Hợp bên túi trái. *Hạn ghi danh chót: 10-6-95 tại Mõ Xóm.* Niên-trưởng Nguyễn-hữu-Vinh xin ghi thêm vào Chương-trình: *Một buổi họp Liên Xóm H.Đ. Trường-niên nhân dịp gặp gỡ này.*

C. Họp Xóm Mùa Thu.

Do lời mời của Thiên-sư Nguyễn-Tấn-Hồng, Xóm sẽ họp tại Làng Cây Phong vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10. Nếu Xóm Ottawa, Toronto cũng tham-dự thì rất hoan nghênh.

D. Trại Họp Bạn Tháng Tiên 5 tại Úc-châu.

Tính đến nay đã có 8 Xóm-viên ghi tên tham-dự: *Chị Mai-xuân-Tý, Chị Lâm-Tô-Bông, Anh Chị Trần-Minh-Thường, Anh Chị Nguyễn-Trung-Thoại, Anh Nguyễn-Văn-Tuân và Mõ Xóm Lê-Thọ.*

Ngoài 4 vấn-đề chính trên, kể cũng nên ghi thêm mấy điểm sau đây, cũng không kém phần quan-trọng:

1. Trong buổi họp này, Xóm đã nhận thêm một Xóm-viên mới: Anh Trần-Văn-Thanh, cựu Kha-trưởng Bạch-dăng của đất Thần-kinh Huế. Anh có rất nhiều kinh-nghiệm Hội-đoàn nên Xóm Montréal từ nay sẽ thêm một cánh tay đắc-lực.

2. Trước đây, ta chỉ mới nghe danh chị Lâm-Tô-Bông về tài nữ-công gia-chánh và lớp dạy nấu ăn Việt-Nam cho người Gia-nã-đại, trong mục-dịch giới-thiệu một khía cạnh của nền văn-hóa nước mình cho người dân địa-phương. Nay mọi người được biết thêm tài làm thơ của Chị nữa. Chị đã làm tặng mỗi người có tên rùm, mỗi người 4 câu thơ, đọc lên trong buổi họp, nghe thơ là đoán ra người đó ngay. Tài thật! *(Các bài thơ này không ghi lại đây, xin đăng trong Liên-Lạc số 15, ra tháng 6-95 sắp tới).*

3. Sau kỳ họp trước, một vị Trưởng-niên nói nhỏ với Mõ xóm là: trong buổi họp, mục ngán nhất là mục tập hát. Tiếng Việt mình thật hay: Báo thì có báo bỏ (*). hát thì có hát hỏng. Mõ từ thiếu thời, không bao giờ được là 'ranh ca', nay qua tuổi 'cổ lai hy' hát lại càng khó, nên hát hoài vẫn cứ hỏng, đồng ý với ông Xóm-viên nọ quá.

May sao, Mèo Tươi cười đã có một sáng-kiến tuyệt vời: đem bài ca H.Đ.Trưởng-niên *(do cháu Anh Cáo Đổ mặt hát và đem dương-cầm)* thâu vào băng cassette. Tới giờ hát, tiếng ca trong băng nổi lên thánh thót. Mọi người chỉ cần nhắm 'Karaoke' trong cổ họng là thấy hay quá'chời'. Sau đó đem về nhà, nghe đi nghe lại mãi rồi cũng thuộc. Xin toàn-thể Anh Chị em một tiếng reo thật lớn: A! A! A! để cảm ơn Chú Mèo, Chú Cáo, à quên, CỤ MÈO, CỤ CÁO.

Tiếng reo vui này đã kết-thúc buổi họp và mọi người đã ra về vui vẻ, hứng khởi, hẹn gặp nhau lại vào đầu tháng 7 tại Trại Ottawa.

Mõ Xóm Montréal tưởng trình



Trưởng **Hàng-Hội** (1921-)

-Thiếu-đoàn Hồng-Son (Vinh)

-Đạo-Trưởng Đạo Bình-Định

Tác-giả Bài "": Ngày Xanh trong tuổi Hạc"

Mừng Sanh-nhật

Trong tinh-thần Huynh-đệ Hường-đạo, Anh Chị Em chúng ta cố đem lại cho nhau những niềm vui (và cũng có lúc không vui để cùng nhau san sẻ) Liên-Lạc xin nối lại mối giây. Ai biết thêm tin gì, vui lòng cho L.L. biết tin, vì càng đông, chúng ta càng vui nhiều ...

Ngày 14-4- : Trưởng Ngô-Đức

- 26-4- : - Lê-Văn-Điền
- 16-5- : - Chử-Ngọc-Liễn
- 26-5- : - Phạm-hữu-Vĩnh
- 02-6- : - Nguyễn-văn-Thơ
- 10-6- : - Lê-Thọ

Xin có lời Mừng Quý Trưởng, kính chúc Quý Trưởng sức-khoẻ dồi dào, tâm-trí minh-mẫn để cùng nhau cùng ca : "Chúng ta hôm nay hiệp vầy, Cùng nhau nắm tay"

Liên-lạc.

Chuyện lạ Miền Tây :Xóm Trưởng-niên đã có!

Lữ-Hùng ghi vọi.

Sau nhiều ngày tháng liên-lạc, phối-trí, các Hướng-đạo Trưởng-niên ở Santa Clara / San Jose đã “thức giấc” để cùng nhau lập Làng lập Xóm ở Vùng Thung-Lũng Hoa Vàng. Công đầu phải nhờ đến lão tiền-bối Mai-Liệu, từ Fresno rời đô về San Jose để đánh ... thức anh em.

Ngày 23/4 vừa qua, nhân dịp buổi họp mặt thân-mật các Cựu Trưởng, Trưởng (tại chức) của 4 Liên-đoàn tại Santa Clara County, một số đông Già, Trẻ, Nam, Nữ đã gặp lại nhau qua bữa cơm thân mật do Trưởng “Cha” Nguyễn Mạnh-Tân thiết đãi. Sau đó, các Cựu Ông Cựu Bà (được đại-diện bởi Lão Bà Bạch-Bích) cùng các chú sồn sồn (chẳng có mặt Thím nào, làm lão Bà Bạch-Bích phải nhấn nhủ các Chú nên dắt các Cô các Thím đến chơi chung cho thuận trên thuận dưới...) Sau lời mở đầu của Lão Bối Mai-Liệu, mọi người đã ầu-đả, ý ... đã đả-đảo, ý... không, đã đả thông tư-tưởng (xin lỗi Làng Xóm, tiếng Việt lóng cồng... lâu quên dùng nên có phần vấp vấp, xin bỏ qua em nhè). Làng H.Đ. Trưởng-Niên Thung-Lũng Hoa Vàng đã được thành-lập :

- Tiên-Chỉ Ông	Lão-bối Mai-Liệu
- Tiên-chỉ Bà	Bạch-Bích Phu-nhân
- Thứ-chỉ San Jose	Tr. Nguyễn đình-Tuấn
- Thứ-chỉ Oakland	Tr. Nguyễn Văn-Hiệp
- Mổ Làng	Tr. Nguyễn Mạnh-Kym
- Mổ Làng	Tr. Trần Văn-Thông
Lon-ton sai vật	Tiểu-đồng Ba Rọi (chỉ đầu đánh đó)

Các Cố-Vấn Mâm Trên (được hưởng đầu thủ khi đình đám, vì có công ngồi lâu nhất trong buổi họp) gồm Tr. Nguyễn Mạnh-Tân, Tr. Lê Xuân-Đàng, Tr. Nguyễn Tuyền-Thùy (Toán H.L. Quốc-gia, cựu-Tu²-lệnh H.Đ. Quân-đội Vùng 3, Tr. Trần Văn-Thông (Báo Thành Mổ SJ., thứ thiết), đặc-biệt có sự góp mặt của Tr. Jhamatmal (người đã có mặt từ đầu với LĐ. Diên-Hồng /SJ với ... Tiểu-đồng Ba Rọi.

Chương-trình đình đám của Làng Hoa Vàng gồm : Hỗ trợ bữa cơm gây quỹ cho Hội-đồng HDVN /Santa Clara ngày 25-6-95 , phát-triển Làng lên phía Đông-Bắc mời gọi Tr. Nguyễn Xuân-Mộng (cùng Phu-nhân) và các Lão-niên Vùng SACTO nhập-nhũ ... ý, quên nhập Làng, tổ-chức trại họp mặt thân-hữu H.Đ. Trưởng-niên, nghiên-cứu đồng-phục hay dấu-hiệu riêng (lưu-ý là 1 đề-nghị rất là... ba rọi đã bị cực-lực bác bỏ, đó là đề-nghị các Cựu Ông Cựu Bà Trưởng-niên cứ vấn khăn quàng mở quạ lên đầu khi gặp nhau là để biết nhau nhất, có người phản đối vì sợ Cảnh-sát SJ. ngộ nhận với dấu-hiệu “gang” băng đảng của các anh em Chicano...).

Xin bật mí nữa là Tr. Nguyễn đình-Tuấn đã “đăng hiến” bàn giấy rô-ê-tô (realtter) ở Milpitas cho Làng tha hồ dùng phôn hay Fax (408)456-0203 để liên-lạc với Làng Hoa Vàng. Tr. Hiệp cũng xung-phong “hiến” thì giờ vàng ngọc của LAN Multiple Center làm đầu cầu San Fran/Oakland để nối với Miền Bắc SACTO. Cha Tân cho phép dùng Nhà Thờ Singleton làm nơi họp kín của Ban Tiên-chỉ... Tr. Trần Văn-Thông (báo Thành Mổ thứ thiết) dành trang báo để Làng phổ-biến tin sốt dẻo ...

Với các thành-phần nặng ký trên, Làng Hoa Vàng sẽ hứa hẹn nhiều đình đám xôi thịt,... à quên sôi động ở Bắc Cali này. Bà con cô bác sẽ phải hát bài ... you're better watched out ... Hoa Vàng comes to town ... vào mùa hè này, vì Làng Hoa Vàng sẽ nở rộ ... in this summer.

Bản tin này do Ba Rọi được phép của Mỗ Làng Nguyễn M.Kym, gõ ki bô gởi gấp để thông-báo cho Làng trên Xóm dưới toàn cầu biết là Làng Hoa Vàng đã thức dậy để Hạp Đình, lập Đám như mong đợi của Canada.

P.S. Mỗ Làng Hoa Vàng, Nguyễn Mạnh-Kym đang "shop around" một cái Mỗ để gõ, ai biết nơi nào có sale, mới hay second hand, gọi ngay cho Mỗ Kym ở số phone (408) 245-7260. Đây cũng là giúp cho Ba Rọi khỏi phải gõ keyboard thay cho Mỗ Làng... Bái tạ, Bái tạ. Xin Hạp tạ với cái phao câu "heo" của lần Hạp Làng sắp tới.

Các chức-vụ của kẻ viết : Hướng-đạo Ba rọi Lữ-Hùng San Jose & Lon-ton Làng Hoa Vàng.

Liên-Lạc : Bản tin đặc-biệt này nhận được lúc sắp đem đi in, may quá, đến xin nhận lại, rút bớt một bài, đôn bài tương-thuật của Trưởng Ba Rọi Lữ-Hùng vào ngay, nhân dịp này xin có lời Mừng Làng Trưởng-Niên Hoa Vàng , chúc sống lâu 99 tuổi, Các Cụ Ông Cụ Bà, Các Cậu, Cô Chú, Thím sống giai đến 98 tuổi để sau này bàn giao lại cho các đấng Nhi-đồng con cháu và nhớ căn dặn : "... Công khó Cha Ông lập ra, Cháu con nên gìn giữ lấy"
Vi đất đai Liên-Lạc quá chật nên không ...Mao-tôn-Cương nhiều được, đã ghi tên các tân đọc-giả vào danh-sách dài-hạn rồi (trừ Tr. Lê-xuân-Đằng đã là đọc-giả từ lâu) và cũng cảm ơn đã bơm nhiên-liệu cho Liên-Lạc.
Riêng bậc Đàn Anh họ Mai (và cả Bè Trên nữa), Ngựa tôi không ngờ cú điện-thoại cuối năm lại có effet như rúa .
Mong Đàn anh thịnh-thoảng (không ngủ được) cứ gọi cho Ngựa, đứa em này có sẵn rất nhiều sujets để thịnh ý.

Thiệntai ! Thiện tai !



Phân-ưu

Được tin buồn Thân-mẫu của Trưởng Trịnh Văn-Toàn (Portland) là Cụ Bà Trịnh-văn-Hường (Khuê-danh là Trần-thị-Tuyết) đã từ-trần ngày 2-4-1995 tại Việt-Nam hưởng-thọ 87 tuổi.

Nhân dịp đau buồn này, Chúng tôi xin thành-thật chia buồn cùng Trưởng Toàn và xin cầu-nguyện Linh-hồn Cụ Bà sớm về Nước Chúa.

Toàn-thể Nhóm thực-hiện Liên-Lạc.

TƯỜNG-NIỆM

Tưởng nhớ và thương tiếc các Bậc Đàn Anh Quý mến, xin Anh Chị Em H.Đ. và thân-hữu dành một giây phút tâm-niệm, để gọi lại hình ảnh của những .. "...Anh hùng xưa, có thời là thời niên-thiếu"...

(Xin ghi theo thứ-tự thời-gian)

- Ngày 30-4-82 : Tr. Đoàn-Mộng-Ngô
- - 08-4-93 : - Tôn-thất Dương-Vân
- - 18-4-93 : - Vũ-Ngọc-Hoàn
- - 04-5-94 : - Nguyễn-Hữu-Lãng
- - 24-5-94 : - Trần-Văn-Khắc

Những Trưởng trên đây chỉ là những người vắng mặt, chứ không bao giờ chết trong lòng chúng ta

Liên-Lạc

Nghe Thơ đoán người.

Liên-Lạc : *Chị Lâm-Tô-Bông, biệt-hiệu là Tiểu-Sinh, Cựu Bày-Trưởng Phan-thiết, có tên rùng là "vịt nước vui vẻ". Nhân phiên họp Xóm Trưởng-niên Montréal ngày 9-4-95, Chị Bông đã làm và đọc những đoạn thơ, chiếu theo tên rùng của các anh có mặt (đợt 1). Xin lắng-lắng mà nghe :*

Phạm Văn Thiết (Mèo tươi cười)

Tên tôi có nghĩa đậm đà,
Tươi cười, thân mật, mặn mà tình thương,
Họ cùng Hồng Thái can cường,
Hy sinh đại cuộc, trị phường thực dân



Nguyễn Văn Vĩnh (Thiên nga chuyên cần)

Chuyên cần bảm tính xưa nay,
Cầu xin vậy vậy, chớ say bạn cười,
Chẳng mê phù phiếm trò đời,
Đạo tâm vốn sẵn, chim trời hiên ngang.



Lê Trường Thọ (Sư tử hoạt bát)

Lộ cùng Văn Duyệt Tả Quân,
Tên trong ước nguyện trần gian sống đời,
Hợp cùng Phúc Lộc tuyệt vời,
Bật thiệp, hoạt bát, vui đời sơn lâm.



Nguyễn Trung Thoại (Ngựa Chịu Khó)

Tộ cùng Khắc Hiếu thi nhân,
Tên nghe liên tưởng chuyện gần bên "phone,
Trung trực, chịu khó, siêng năng;
Công tác xã xóm sẵn sàng chăm lo.



Lê Huy Khánh (Bò câu nhanh nhẹn)

Tiếng chiêng vọng tận phố lâu,
Báo cho xóm biết bò câu quay rồi,
Việc làm nhanh nhẹn mấy hồi !
Miễn làng ngon miệng là tôi vui mừng. (*)



(*) Anh Khánh có quán ăn "Le Gout de l'Indochine" tại Montréal mà món đặc biệt là "Bò Câu Quay"

Trần Minh Thuởng (Cáo đỏ mặt)

Tờ hay, khen phạt phân minh,
Nếu ai xử ép, tôi trình Trưởng ngay,
Chồn đây chẳng muốn thị oai,
Chỉ hay đỏ mặt tía tai thôi à !



Chị Lâm Tô-Bông (Vịt nước vui vẻ)

Chị Lâm-Tô-Bông quá khiêm-nhường không chịu làm phần thơ cho mình. Ai cũng biết Chị là thi-sĩ trong Nhóm Văn-Lâm Thi-xã (Montréal) và là Bà Thầy dạy nấu món ăn V.N. cho người Gia-nã-đại ở địa-phương. L.L. dành mùa riu qua mất thợ vậy.

Vẽ người hoà nhã hay cười
Vui tươi luôn miệng, lại người miền Nam
Nước non thơ vịnh Xóm Làng
Vịt trời, vịt nước "quay" càng thơm ngon.
(*) Lấy 4 chữ đầu, đọc từ dưới lên : Tên Rùng của dương-sự.



Hội-đồng Trung-Ướng HDVN
HƯƠNG-ĐẠO TRƯỞNG-NIÊN
LÀNG BÁCH-HỢP

Phiếu ghi danh

LÀNG : (Quốc-Gia)

XÓM : (Thành-phố, Vùng) :

Địa-chỉ hiện tại :

.....

Đ.Th.

Làng Bách-Hợp : Trong mục-đích để hiểu biết nhau hơn, để cùng nhau chia sẻ những niềm vui buồn, và là một dịp để ôn lại cuộc đời Hương-đạo, xin Quý Trưởng vui lòng điền vào phiếu này. Nếu Quý Trưởng thấy không đáng làm, vô ích, thì xin hãy quên đi, xem như không có. Dù sao, Làng Bách-Hợp cũng xin biết ơn Quý Trưởng đã tham-dự "Cuộc Chơi" này.

1. Họ và tên : _____ Tên Rừng (nếu có) _____

2. Ngày tháng năm và nơi sinh : _____

3. Tên người Bạn Đồi (Vợ hay chồng) : _____

4. Ngày và nơi gia nhập Hương-đạo : _____

5. Những nhiệm-vụ H.Đ, đã đảm trách : _____

6. Các Trại HỌp Bạn, các khoá Huấn-luyện đã tham-dự :

7. Các sở-thích riêng (ví-dụ : ca hát, du-ngoạn v.v..., kể cả mặc-chuợc...)

8. Những kỷ-niệm Hương-đạo đáng ghi nhớ :

Ghi-chú : A. Xin Quý Trưởng điền vào phiếu này càng nhiều chi-tiết càng quý, nếu chậ chỗ thì xin ghi tiếp vào trang sau. Phiếu này sẽ xin giữ kín (nếu có lời yêu cầu).

B. Xin Quý Trưởng giao cho Vị Trưởng Xóm, nơi đây sẽ tập-trung và gửi về Làng B.H. ở địa-chỉ : 6362 Westbury Ave., Montréal, P.Québec, H3W 2X3, Canada.

C. Nơi nào chưa thành-lập xong Xóm Làng, xin gửi thẳng về L.B.H. theo địa-chỉ trên và, nếu có thể, mỗi Trưởng cho 1 tấm hình, ghim trên phiếu, nhớ đề tên mình phía sau tấm ảnh.

D. Xin Quý Trưởng góp ý thêm vào cuộc chơi này. L.B.H. xin Hoan Hô !

Hương-Đạo Một Ngày, Hương-Đạo Suốt Đời .

Ngày

Chữ ký :

Ký tên rừng (nếu được)

Trưởng HỒNG SƠN DÃ MÃ VÕ THÀNH MINH nói về “HƯỚNG ĐẠO CỨU QUỐC”

BÙI VĂN GIẢI RS sưu tầm

Năm 1945, Mặt Trận Việt Minh cướp chính quyền, ông Hồ Chí Minh lập chính phủ, muốn cho tất cả các giới đều phải tham gia việc “cứu quốc” nhất là nắm lấy Thanh niên, chính quyền muốn các đoàn thể tạm nối thêm vào tên cũ cái đuôi “cứu quốc” như Hướng Đạo Cứu Quốc, Thanh Niên Công Giáo Cứu Quốc v. v... Và trong Hướng Đạo thời đó đã xảy ra sự tranh cãi kịch liệt giữa hai phe “thần cộng” và “chống cộng”. Người ta cho rằng Trưởng Hoàng-Đạo-Thúy đã mưu tính áp đặt danh xưng “Hướng Đạo Cứu Quốc” cho Hướng Đạo Việt Nam thời đó. Nhưng Mục-sư Nguyễn Quang Minh, nguyên là một trưởng ủy-viên trong Bộ Tổng Ủy Viên H.Đ.V.N. trước 75, đã lên tiếng trong tờ Khai Phá 3/1994 của Kha đoàn Bạch Đằng ở Portland (Oregon) thì cho rằng trong dịp về thăm Hà-Nội đã phỏng vấn Trưởng Hoàng-Đạo-Thúy vào dịp Tết Quý Dậu 1993 thì chính Trưởng Thúy cho biết là đã không có mưu tính đổi thành “Hướng Đạo Cứu Quốc”.

Để làm rõ thêm vấn đề, nhân dịp đọc được những trang “Lịch Sử Hướng Đạo” do Trưởng Võ Thành Minh ghi lại theo lời yêu cầu của anh chị em Hướng Đạo Huế, hầu bỏ tấc phần nào vào cuốn Lịch Sử Hướng Đạo đang được Trưởng Cờ Yêu Đời Tôn Thất Đông thực hiện, cống hiến các bạn đọc của Liên Lạc. Những dòng sau đây do Trưởng Dã Mã ghi lại tại Từ Đường Sào Nam Tiên Sinh (ở Huế) vào ngày mùng 1 tháng 7 Bình Ngọc (1966).

“1946, Quốc Hội Lập Hiến đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa họp ở nhà hát lớn Hà Thành, đồng thời, hội nghị huynh trưởng và tráng sinh toàn quốc thứ nhất của Việt Nam cũng họp ở 82 Hàng Trống để chấp nhận Nội Quy mới và cái tên Hướng Đạo Cứu Quốc mà Mặt Trận Việt Minh muốn ban cho như đã ban cho tất cả các đoàn thể khác : “Phật Giáo Cứu Quốc” “Công Giáo Cứu Quốc” v.v... Đại đa số Hướng Đạo không thích cái danh dự ấy. Dã Mã được triệu từ Vinh ra thủ đô, đứng đầu phe chống đối, rất nhiều kiện tướng như Hồ Liễu, Bạch Văn Quế, Vinh Bang v.v... Bên kia trận tuyến (ôi ! Chia rẽ !) chiến sĩ ít nhưng vô cùng mạnh hơn. Phiên nhóm đầu được đặt dưới quyền chủ tọa của anh Hoàng Văn Quý, một giáo sư người Nghệ và dưới cặp mắt giám sát của Hồ Sứ, Giám đốc trường Võ Bị Sơn Tây với bộ quân phục rất oai nghi, và

ông rể là Chồn, Tổng Trưởng Quốc Phòng, uy phong không kém bố vợ. Người ta còn cho biết bao nhiêu cán bộ cao cấp Việt Minh cũng trà trộn trong số 300 hội viên mà người cứng cỏi nhất là Lê Trác, một tráng sinh đã được cử ra cầm đầu “Hướng Đạo Cứu Quốc”. Tóm lại, mọi việc đã được sắp đặt chu đáo để diễn tiến như ý muốn của Mặt Trận, trừ ra cái việc không ngờ là tuy đường xa vất vả Dã Mã cũng đã có mặt tại cuộc họp tối quan trọng này.

Ngày đầu, dàn trận và gây áp lực với sự hiện diện của hai bố con Hồ Sứ : Nhìn thấy cặp mắt của Hồ Già ấy, ai mà lại không kinh hồn ! Ngày thứ hai, khai chiến bằng một cuộc thảo luận ồn ào, đến nỗi Chủ-tịch họ Hoàng không còn giữ được bình tĩnh và trật tự. Phe chống đối yêu cầu thay Chủ Tịch hội nghị và bỗng nhiên Dã Mã được đại đa số hoan hô . . . tận tình và trật tự lập tức được văn hồi : có lẽ phe chống đối thì nghĩ rằng lão dân “cá gỗ” này sẽ giữ được tinh thần bất khuất của Phong Trào, đồng thời phe “Cứu Quốc” thì nghĩ rằng con người đồng châu với Bác Hồ kia lẽ nào lại thiếu lòng cứu quốc . . .

Buổi họp hôm ấy không thể tả hết trong khuôn khổ bài này, Dã Mã chỉ tóm tắt rằng : Khi ngồi xuống ghế Chủ Tịch, Dã Mã chỉ định ngay Hồ Liễu và Bạch Văn Quế (cao chừng thước tám) làm Tả Hữu Giám Sát viên với nhiệm vụ loại trừ mọi thành phần tạo áp lực . .

Lê Trác là người chất vấn nhiều nhất, nào là Hướng Đạo thiếu dân chủ, thiếu đại-chúng, sản phẩm của thực dân Anh v.v... Nhưng anh bị loại ra vòng đầu khi Dã Mã giải thích những thắc mắc kia, dựa theo những cuốn sách, văn bản của B.P. và khi anh ta phải nhận rằng chưa hề đọc những cuốn sách ấy. Tương đã bị loại thì quân còn làm gì nên chuyện. Hội nghị vì thế mà không chấp nhận Nội Quy mới, cũng như cái tên mới Hướng Đạo Cứu Quốc.

Phiên nhóm buổi chiều không còn thấy Hồ và Chồn nữa và tối lại có cuộc thảo luận riêng giữa hai anh này với Ngưu Rừng, một cuộc thảo luận chưa tiện nói ra hết..

Một đặc điểm nữa là ngày thứ ba Hội Nghị được lặng lẽ chấm dứt với việc di đưa tang anh Lê Trác đã từ trần ngày hôm qua ! Xúc động, ngẫu nhiên hay định mệnh ? Riêng Dã Mã rất thương tiếc trang thanh niên anh tuấn và dũng cảm kia ! Tại sao những bức

thành đồng của Tổ Quốc như Lê Trác, Bạch Quế, Hồ Liễn . . . kia lại phải chia rẽ nhau đến nỗi nhà tan nước rã ? !

Viếng tang Lê Trác xong, trước khi trở lại thành Vinh, Dã Mã còn thì giờ đi thăm ngày họp cuối cùng của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở nhà Hát Lớn. Số hội viên cũng chừng ba trăm như ở Hội quán Hàng Trống, chỉ khác một điều là mỗi lần Hồ Chủ Tịch nói là mỗi lần toàn thể hội viên hoan hô, chứ không có cãi nhau như ở 82 Hàng Trống. Tuy vậy, Dã Mã vẫn thích đi họp Hướng Đạo V.N. hơn là đi họp Quốc Hội Việt Nam. Vì thế, Dã Mã đã chọn con đường khác con đường của Chồn và Hồ ! !

Cũng nên nói ở đây để các bạn trẻ rõ Trưởng Võ Thành Minh là người đã thổi sáo ở Genève kêu gọi Hòa Bình và trong biển cố Mậu Thân ở Huế (1968) Trưởng đã bị mất tích, không còn bao giờ trở lại !



TƯỞNG - NIỆM

Trưởng Hải-Ly Gan dạ PHAN NHƯ NGÂN



Chọn ngày đúng đắn mới Ra Đi !
Năm rưỡi tháng hai + h.3 B.P.
Gặp lại bao người thân lúc trước
Thăng lên nước Chúa xứng lòng ghi !
Nhà-trang lưu dấu Tòa Hành-Chánh
Đà-lạt thả hồn thác Cam-Ly
Đất nước hưng vong lo cô kết
Việt-Nam đoàn-tụ cả ba kỳ

Long Beach 22-2-1995

Đa-Phong (L.M.N.)

VUI HOÀI NGÀN NĂM

Liên Lạc: Tác giả bài thơ này là: Trưởng **Bạch Thu Hà**, thuộc Đơn vị Hướng Đạo Hùng Vương 1003, O.C., CA, USA, con người đã làm nổi đình đám ở Trại Thăng Tiến 4 (Le Breuil, Pháp năm 1993), đã làm thơ, hát tân-nhạc, ca vọng-cổ mùi tận mạng và nhiều tài khác nữa.

Đương sự có hứa sẽ tham dự trại Họp Bạn Thăng Tiến V tại Úc.

.....

Tha hương Xuân đến bao lần,
Yêu thương chỉ có một lần mà thôi
Người từ đó đã xa xôi,
Lòng tôi từ đó ngậm ngùi xót thương.

Xuân về ngào ngạt hoa hương,
Tình đầu rào rạt vấn vương suốt đời.
Tự tin, tôi mỉm môi cười,
Giang tay đón cả đầy với tình đầu.

Kiếp người sao lấm biển dâu,
Hoa xuân rồi cũng phai màu thời gian.
Hương xưa còn đó muôn vàn .,
Tình xưa đi mãi dặm ngàn mây bay.

Cô đơn về với vòng tay,
Hiên ngang tôi sống thánng ngày vui tươi
Ngày xưa "hẹn biển thê trời",
Trăm năm thơ mộng suốt đời bên nhau.

Ngày nay "con nhện giăng mau",
Thiết tha cho lắm "qua cầu gió bay"
Tình người sao lấm đổi thay,
Tôi mang tâm sự giải bày với Xuân.

Đường đời thôi hết băng-khuàng,
Đứng lên nhìn thẳng không cần tựa ai.
Đôi mắt sáng suốt đêm dài,
Cô-đơn nguyện sống "Vui hoài ngàn năm"

Bạch Thu-Hà

R.N.B.S.N. Esthetician

Đầu Xuân 1995

TÌNH KHÔNG VẮNG

Tưởng nhớ Hải ly gan dạ
Trưởng Phan-Như-Ngân

Được tin Trưởng xa lìa dương thế,
Trở về nơi vĩnh viễn an lành;
Vút lên cao Hải ly đã dễ,
Bao ngậm ngùi luyện tiếc đệ huynh.

Từng một thời kiên cường Gan dạ
Vững tay chèo chống đỡ phong ba
Giữ trong sáng tinh thần Hướng Đạo,
Chống lại ý Đệ Nhất Cộng Hòa.!

Tuổi hạc tăng tâm hồn vẫn trẻ,
Luôn góp phần nuôi dưỡng Phong trào
Dù thế lực không còn được khỏe
Gậy nạng điu bước thấp bước cao.

Hướng Đạo Việt Nam bị bức tử,
Bên trời quê bạo chúa khai trừ,
Cùng anh em - xứ người lữ thú,
Gọi nhau về bàn soạn binh thư.

Costa Mesa nơi ghi dấu
Hướng Đạo Việt Nam vẫn trường tồn.
Trưởng Chủ tọa khơi bừng dòng máu.
Sếu nắm tay - thách đố Hồ chôn!

Khấp thế giới như hoa rộ nở.
Quyết cùng nhau giữ vững Phong trào,
Hướng Đạo Sinh vėjo von hơn hờ,
Bao Liên-Đoàn Chi Nhánh đua chào!

Nay vắng bóng nhưng tình không vắng.
Trong anh em - gan dạ Hải ly
Hình ảnh vẫn bên lòng tưởng nhớ
Ngón tay chào - tiễn Trưởng ra đi

Gà lôi và Minh Trang
Đức Quốc 3/95



THÀNH KÍNH TƯỜNG NIỆM
ANH LINH CỔ HUYNH TRƯỞNG
ĐAMINH PHAN-NHƯ-NGÂN

Hải Ly gan dạ

Tạ thế ngày 22-2-1995, Thọ 83 tuổi

Nguyện cầu Chúa nhân lành
Đón linh hồn ĐA-MINH
Sớm lên hưởng Tôn Nhan Cực Thánh.
- Trên chốn thiên ân lạc cảnh
Xin hộ phù Gia Quyển thân yêu
Đường trần gai góc còn nhiều
Biết vui chấp nhận mọi điều Chúa ban.

✽

Tính tình Trưởng dịu dàng, đôn hậu
Luôn vui tươi, phấn đấu, vươn lên, . . .
Dấu cho sóng gió bao phen
Càng thêm gan dạ luyện rèn chí trai,
Đã đóng góp cả tài lẫn sức
Vào mục tiêu giáo dục Thanh-niên,
Trưởng thường khuyến khích đàn em
"Năng làm Việc Thiện": ưu tiên trong đời.
. . . Nay, vòng tay lớn đã rời
HẢI LY GAN DẠ về Trời nghỉ an
Gia đình Hướng Đạo xa gần
Cùng yêu quý Trưởng PHAN-NHƯ-NGÂN trọn
tĩnh

✽

Hương lòng tưởng niệm Anh Linh
Người Anh năm cũ bóng hình dài lâu
Âm dương . . . nghĩa trọng tình sâu!

TUẤN VIỆT

(cựu Đoàn-viên JEC, và Liên Đoàn CGVN
địa-phận Thanh-hóa, tưởng nhớ bậc Đàn Anh
từ thập niên 1940-50)

CẢM Ạ

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ :

Quý Cha, Quý Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành San Diego, California.
Quý Cụ, Quý Ông Bà và thân bằng quyến thuộc đã đến viếng thăm, phân ưu, cầu
nguyện, hiệp dâng thánh lễ và tiễn đưa người thân yêu chúng tôi là :

Cụ Dominico Phan Như Ngân

tạ thế ngày 22 tháng 2 năm 1995, hưởng thọ 83 tuổi đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ xuất xin Quý Cha và Quý Vị niệm tình
tha thứ.

Nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho Quý Cha và Quý Vị.
Tang gia đồng bái tạ.

Vợ : Bà Quả phụ Phan Như Ngân
Trưởng Nam: Phan Quang Bảo, vợ Michele Radoux và con, Liège, Belgique
Trưởng Nữ Phan Nguyệt Hằng, chồng Vũ Xuân Bội và các con, Texas
Thứ Nữ Phan Nguyệt Ánh, chồng Maurice Nichols và các con California
Phan Thanh Hương, chồng James H. Hall và các con,
Hà Nội Việt Nam.
Phan Văn Hương, chồng Ricardo Villa và con, Texas
Phan Kiều Liên, chồng Trần Ngọc Võ và các con, Maryland
Phan Giáng Thu, chồng Eric Ghetka, Maryland.



Di-ảnh Trưởng Hải-Ly Gan Dạ
Phan Như Ngân

BẢN TIN

Gởi Bản Tin Liên Lạc "Nhóm Tinh Thần BADEN POWELL

Đề-mục : Xin lễ cầu-hồn Cụ Trưởng DOMINICO Phan Như Ngân

Hôm nay ngày thứ Bảy 11 tháng 03 năm 1995 tại thánh đường Thánh-Tử-Đạo do linh-mục
Nguyễn-Mạnh-Tân chủ lễ ; sự hiện diện gồm có :

Liên-Đoàn Lạc-Việt đại-diện Sacramanto

Hội-đồng Hướng-Đạo Việt-Nam tại San-José

Liên-đoàn Ra-Khơi, Lê-Văn-Duyệt, Lạc-Hồng và Diên-Hồng S.J.

Đại-diện các Trưởng gồm có :

Mai-Ngọc-Liệu, Lê-Xuân-Đàng, Hoàng-Đắc-Hy, Phan-Đình-Tê, Trần-Văn-Thông, Lữ-Hùng,
Phạm-Đình-Sự, Trần-Hoàng-Thân, Trần-Anh-Kiệt, Trần-Quý-Vượng, Nguyễn-Tuyên-Thuy, Linh mục
Trần-Ngọc-Huỳnh, Lê-Cánh-Đạm, Trần-Bạch-Bích, Nguyễn-Đình-Tuân, Lý-Khánh-Hồng, Nguyễn-
Mạnh-Kim, Trần-Mỹ-Lan, Trần-Văn-Long, Nguyễn Joe-Châu, Nguyễn-Văn-Đình, Đào-Diệp-Hương,
Nguyễn-Văn-Hiệp, Trần-Văn-Đường, cùng toàn thể gia-đình cố Cụ DOMINICO Trưởng Phan Như Ngân
cùng nhiều bạn bè

Buổi lễ rất xúc động khi Trưởng Mai Liệu kể lại lịch sử và Trưởng Lê-Xuân-Đàng kể một bài cảm
tưởng, tất cả đều rơi lụy.

Trân-trọng kính chào bắt tay trái Ngựa-trạm.

Thân,
LÊ XUÂN ĐÀNG

VÀI NÉT TRỊ BỆNH THƯỜNG

Lê-mộng-Ngô

LIÊN-LẠC: Ba bài tập dưới đây do Trường Lê-mộng-Ngô gửi tặng Liên-Lạc để phổ-biến cho các độc-giả thân mến.

Trường Lê-mộng-Ngô hiện đang hành nghề "châm cứu" ở Long Beach.

Lợi-ích của 3 bài này nhằm: Thuận khí - Để ngủ - Bảo-vệ sức khoẻ - Tránh bệnh Trĩ - Đau tim - Trị áp-huyết cao - Trị táo bón.

Nào chúng ta cùng tập.

Tập thở theo phép Tham Thiên Lương Địa Dịch Kinh

Lợi-ích: Thuận khí - Bảo-vệ sức khoẻ - Tránh bệnh Trĩ - Đau tim - Gọn eo - Bệnh mắt.

Cách thở: Nằm ngửa thì tốt. Đứng tốt hơn ngồi. Thở ra 6 giây bằng miệng và thốt bụng lại. Hít vào 4 giây bằng mũi, đồng thời phình bụng lên và thốt hậu-môn lên (nhú cóc-đạo). Mỗi lần 1 phút, ngày 3-5 lần. Gọn eo ngay sau 14-21 ngày.

Chú ý: Nếu gặp khó khăn khi thực-hành các phép múa tiên, kéo co hay tập thở theo pháp Tham Thiên Lương Địa, xin gọi điện-thoại cho: Ngô (310) 799-0534.

Giới-thiệu hai thế tập "Múa Tiên" và "Kéo Co" của vận khí Trường Sinh Diệt Pháp.

Múa Tiên

Lợi-ích: Chủ trị áp-huyết cao hay áp-huyết thấp (do cách thực-hành nhanh hay chậm).

Cách tập: Đi, đứng, nằm, ngồi đều làm được. Đứng hay ngồi tốt hơn. Lưỡi cong lên hàm trên. Thở đều. tay bỏ thông xuôi, nâng ngửa hai bàn tay, các ngón khít nhau. Bàn tay phải dưới bàn tay trái, hai đầu ngón cái giáp nhau. Nâng hai tay lên, đều sát thân người từ bụng qua rốn, ngực, mặt, đỉnh đầu, ra sau ót ... càng xa xuống cổ càng tốt ... rời rời hai tay sát lưng, kéo lên vai, xuống hai hông, sườn ... bụng để trở về vị-trí khởi đầu thành một vòng và cứ như thế tập 16 vòng liên tiếp. Múa 16 vòng là đủ cho một lần tập.

Chú ý:

1.- Đo huyết áp, ghi vào giấy trước khi tập. Sau khi tập, đợi 10 phút sẽ đo lại để thấy kết-quả.

2.- Nhịp độ múa nhanh, vừa, chậm là tùy

* Múa trung-bình: 5 giây cho 5 vòng tập, làm giảm mệt, mau lấy lại sức khoẻ.

* Múa nhanh làm giảm áp-huyết cao, trị bón và tránh bệnh Trĩ.

3.- Múa 16 vòng là đủ cho một lần. Tránh tập "tham" làm mệt, hại sức ... sinh bệnh khác như kém ăn, mất ngủ.

4.- Cứ thấy như có vẻ sẽ mệt là ngừng, không nhất thiết phải 8 hay 16 động-tác.

Kéo Co

Lợi-ích: Trị táo bón - Tránh bệnh Trĩ - Gọn eo - Tiêu mỡ bụng.

Cách tập: Lưỡi cong lên hàm trên, thở đều. Ngồi duỗi hai chân, hai gót chạm nhau. Thân người ngả ra sau 15 độ. Để ngửa hai bàn tay sát hông, các ngón tay khít chặt nhau. Như vậy cả tay sẽ gồng cứng lên.

Động-tác xuống: Úp sấp hai bàn tay, đưa từ từ trên đầu qua đầu gối, tới bàn chân, mở ngón cái để trên mu chân, bốn ngón kia dưới lòng bàn chân như nắm chặt giữa chân càng sâu càng tốt. Đầu ngừng nhìn lên 15 độ.

Động-tác lên: Buông bàn chân, ngửa bàn tay, các ngón khít chặt, từ từ đưa lên vị-trí khởi đầu. Như vậy là xong một vòng xuống lên.

Tập mỗi ngày 1 lần 16 vòng là đủ. Sau 2 giờ nếu không thấy đi cầu sẽ tập thêm 1 lần nữa. Thường thường mất khoảng 75-80 giây thì được 16 vòng Kéo Co lên xuống.

Lê-mộng-Ngô

SỔ VÀNG

(Liên-Lạc số 15. Tháng 4+5+6/1995)

Tr.Hoàng-Hội	50 GK	Thặng dư KAMA 1/5/95	18 GK
- Nguyễn-Nhân	20 -	Tr.Phan-Hữu-Khá	20 -
- Phạm-Hữu-Giao	20 -	- Phạm-Gia-Kiểm	50 MK
- Nguyễn-Xuân-Linh	20 -	- Bạch-Thu-Hà	100 -
- Phan-Thu	10 -	- Vương-Cát-Hành	20 -
- Lê-Thị-Bích-Vân	10 -	- Trần-Trọng-Tuấn	20 -
- Mai-Văn-Loan	10 -	- Trần-Thiên-Hương	20 -
- Lê-Trung-Thanh	15 -	- Phạm-Quang-Lộc	10 -
- Phạm-Thế-Thông	20 -	- Nguyễn-Mạnh-Hà	20 -
- Võ-Văn-Hơn	20 -	- Nguyễn-Hải-Sơn	10 -
- Đào-Trọng-Cương	30 -	- Nguyễn-Mậu-Hung	20 -
- Đàm-Quang-Long	20 -	- Đinh-Hồng-Phong	20 -
- Lê-Thị-Kim-Biên	20 -	- Lữ-Hùng	20 -
- Trần-Hỷ	20 -		
- Phạm-Văn-Chương	21,75 -		
- Chì Lâm-Tò-Bông	30 -		

Thủ-quỹ kết số
ngày 01-05-1995

Liên-Lạc xin tri ân các Trường và Ban-Đoàn độc-giả khắp nơi

Ăn Uống và Sức Khỏe

Lời nói đầu: Đã nhiều lần, tôi viết nhiều bài về vấn đề dinh dưỡng và ẩm thực theo y lý Á-Đông đã góp đến gần ba trăm trang, nhưng vẫn lần nữa chưa quyết định công bố. Suy đi nghĩ lại, tôi vẫn do dự. Nhưng khi đọc xong số L/L HD của chúng ta vừa qua tôi phải ngừng lại nhiều lần để cầu nguyện cho quý vị Huỳnh Trường vừa qua đời. Tuy tôi không được biết hẳn người nhưng vẫn thường đọc biết danh tính quý vị, tôi nghĩ rằng nhiều vị đã sống có thể gọi là đại thọ và đã có một cuộc sống rất hữu ích và hướng thiện. Nghĩ rằng không ai trong chúng ta là không đến chỗ nghỉ cuối cùng, chúng ta phải mừng và chúc cho linh hồn quý vị được yên nghỉ tốt đẹp.

Được may mắn có nhạc phụ là một nhà cổ học uyên thâm với một tinh thần yêu nước cao thượng, tôi trong 50 năm được linh hội nhiều kinh nghiệm về đông-y của cụ. Tôi trộm nghĩ nếu không mạnh dạn trình bày những kinh nghiệm đó ra hòng giúp ích phần nào thì tôi đã phạm một tội không thể tha thứ được. Vẫn sợ rằng sự học và hành của mình còn nhiều thiếu sót, tôi trước hết xin được quý vị cao minh lượng tình chỉ giáo.

BẢO NGUYỄN

Trong hai mươi năm sống cuộc đời ty nạn trên xứ này, tôi đã được giúp nhiều đồng bào và bà con thân hữu điều trị bệnh tật theo đông-y. Tôi đã theo dõi vấn đề dinh dưỡng và ẩm thực của xứ này và đã chứng kiến một xu hướng thay đổi lớn về lề lối ăn uống.

Trong mười năm trở lại đây, người ta (các nhà bán thực phẩm) đua nhau quảng cáo sản phẩm của mình là đồ thiên nhiên, không pha trộn các hóa chất gia tăng (additives) và hoá chất bảo trì (préservatives) vì chính những chất này gây phần lớn những bệnh tật hiện đại. Một thủ phạm lớn là chất mỡ-màng (cholesterol) nằm trong giòng máu do ăn nhiều thịt và mỡ làm máu không lưu chuyển được và huyết quản bị thu hẹp. Vì vậy, các sản phẩm được quảng cáo là ít mỡ, ít cholesterol, hoặc không mỡ, không cholesterol, ít muối, ít đường, vv..., nhiều chất cũng ít đi... Nhưng cách nấu nướng chế biến thì vẫn còn quá tinh nhuyễn, còn pha trộn nhiều chất có hại cho cơ thể về lâu về dài. Cái thói quen ăn đồ làm sẵn và đồ hộp chỉ giảm được

chút ít vì nhiều người vẫn ăn uống xô bồ vội vã cốt sao cho xong việc.

Một sự thay đổi lớn và rõ rệt là các tiệm bán thực phẩm "làm ẹ" (fast food) đã loại bỏ mỡ bò, thay bằng dầu thảo mộc (như dầu bắp, dầu đậu) để rán chìm (deep fry) nhất là món khoai chiên (french fries) mà đa số ưa chuộng.

Một số lớn những người lớn và trẻ em quá mập làm cho người ta hoảng sợ, cứ vài tháng lại phải nhịn ăn, ăn kiêng (diet), nhưng bớt được vài cân chỉ được một tuần sau đó lại đâu vẫn đó, có khi còn mập hơn nữa. Chính vì ăn quá nhiều mỡ và đường, bột nhuyễn tinh, thành như nghiện nhịn thì không sao chịu nổi, chứ nếu họ đổi hẳn cách ăn, ăn đồ nấu bình thường, chất liệu tươi nấu nướng ở nhà và ăn chậm lại, đồ sơ thô phải nhai thì chắc chắn là sẽ xuống cân và bắp thịt sẽ được rắn chắc lại, và sẽ không quá mập trở lại. Nếu nói tổng quát là họ nên ăn nhiều ngũ cốc, rau trái, thịt nạc rất ít, không ăn mỡ, đường, đừng ăn bánh ngọt, kẹo hàng ngày, và một đại ác tập thì phải bỏ như là uống các nước ngọt mỗi bữa ăn, mà chỉ uống họa hoàn trong các dịp lễ Tết mà thôi.

Y lý Đông-Phương đặt căn bản trên lý thuyết âm dương, âm dương quân bình đúng mức thì thân thể khoẻ mạnh, bệnh tật phải bị tiêu trừ, nói một cách khác là âm dương phải xung thực quân bình thì cơ thể sẽ có khả năng tiêu trừ các độc tố, như Âu Mỹ thường nói là cái hệ thống miễn nhiễm (immune system) cơ cấu phòng thủ có sức tiêu diệt lũ xâm lăng cơ thể: lũ vi trùng, vi khuẩn, ung độc, v.v... Hệ thống miễn nhiễm phần lớn nhờ ở hệ thống bạch huyết cầu mạnh và tốt có sức đẩy lui, bao vây, và hấp tiêu các kẻ địch nguy hiểm.

Đông Phương cho rằng thân thể con người gồm có: khí, huyết, tân dịch, cốt, cơ phu, lông và râu tóc. Khí huyết tân dịch cốt cơ gồm phần trong (lý) trọng yếu gọi là doanh, cần phải đầy đủ vững mạnh, phần cơ phu râu tóc là phần ngoài (biểu) là thành quách bảo vệ (gọi là vệ) cần phải chắc vững chặt chẽ để che chở cho doanh trại. Riêng phần khí thường lưu chuyển khắp cả trong ngoài gọi là doanh khí và vệ khí. Mặc dầu vẫn tiếp tục cho lý thuyết âm dương là vu vơ, nhiều

y sĩ Âu Tây (như một y sĩ Mỹ trong cuốn Encounter with Q1) nhận rằng đông-y-sĩ theo lý thuyết như vậy mà có thể chữa bệnh rất hiệu quả.

Theo đông-y, để bảo vệ sức khoẻ thì sự ăn uống phải theo nhu cầu cơ thể của cá nhân. Không cá nhân nào giống cá nhân nào, vì hoàn cảnh địa lý và thời tiết thay đổi luôn luôn. Vì vậy, ăn uống phải thay đổi cho phù hợp.

Người ta thường chọn lựa các thức ăn uống theo tám nguyên tắc chính của y-lý: âm dương, hàn nhiệt, biểu lý, thực hư.

Âm thì hàn, dương thì nhiệt, (hàn=lạnh. nhiệt=nóng) có nhiều độ, thật ít hay là thật nhiều; thời tiết lạnh ít hay lạnh nhiều, nóng ít hay nóng nhiều, thì cơ thể người ta cũng vậy. Có một nhiệt độ trung bình, quân bình của cơ thể: 37 C hay là 100 F. Nếu người lạnh xuống thì phải uống các thức làm cho ấm áp lên, nếu người nóng nực quá thì phải ăn uống các thức làm cho mát dịu xuống. Lạnh thường được coi là thiếu thì phải bổ nhiệt lực; nóng thường được coi là thừa thì phải thanh tả cái nóng (thanh: gột lọc; tả: rửa).

Người đại hàn, ngoài trời đang tuyết lớn mà ăn uống chất lạnh vào có thể nguy đến tính mạng lập tức. Một người như trên vui anh em thù tạc uống rượu ăn thịt vịt và tiết canh vịt, lập tức ngã bệnh nặng, và liền được chở đến một nhà bán thuốc Tàu. Ông này bảo bệnh nhân bị lên sởi vì mất xứng, sốt li bì, nên ông cho bệnh nhân uống thuốc chữa sởi. Qua ngày thứ hai bệnh trở thêm nguy kịch. Bệnh nhân liền được chở đến một bác sĩ Mỹ; ông này cho rằng bệnh nhân bị trúng ("allergy") và cho thuốc uống. Qua hai ngày sau nữa bệnh trở nên trầm trọng, người ta chở ông đến tôi trong lúc trời đổ tuyết lớn. Bệnh nhân phù lên rõ rệt, da xung cứng như da trâu đen sậm, mắt nhắm nghiền mở không ra, mạch trầm rất chậm và căng. Sau khi xem mạch, và hỏi rõ chuyện, bệnh nhân liền được cho thang, gồm:

Phụ tử	3 chỉ
Bạch truật	3 chỉ
Can khương	2 chỉ
Chích thảo	1 chỉ rưỡi

Bốn vị này nấu uống ngày ba lần.

Ngày thứ nhất, bệnh nhân đã bớt bứt rứt,

ngủ được vài giờ. Ngày thứ hai, bệnh nhân đã khỏi được 60%, ngủ được yên, mắt đã mở hé và da đã mềm, bớt đen nhiều. Ngày thứ ba bệnh nhân đã khỏi gần hết, mắt đã mở to, da đã mềm, trắng mướt bóc vẩy, mạch đã rõ và đều. Hai ngày đầu chỉ cho ăn cháo gạo lức với muối. Ngày thứ ba cho ăn cơm gạo lức với thịt heo nạc kho.

Xét ra bệnh nhân bị trúng hàn nặng, và thang thuốc trên là thang đại nhiệt, gồm có ba vị rất nóng, thường được gọi là Thang Tứ nghịch nhằm dẫn nóng ra cho đến đầu bốn bàn tay chân.

Thịt vịt được xếp vào loại hàn và tiết vịt xếp loại hàn nhiều. Như người mùa nực suốt tuần không ngủ được, cho uống tiết vịt lông trắng là có thể ngủ ngon

Hạt sen được xếp loại hàn; tim sen và ngó sen xếp loại hàn nhiều. Những thứ này có khả năng làm cho dễ ngủ.

Những thứ trên không thể cho người bệnh ăn khi, thí dụ đang bị chứng hàn như đau bụng, đi tiêu chảy, vv...

Thang Tứ Nghịch là một thang giản dị mà có công hiệu cứu tử rất lớn.

Như trên đã nói, ta cần biết rõ được tính (nhất là hàn, nhiệt) của các thảo mộc dùng làm thực phẩm. Tỷ dụ: các loại đậu đều được xếp loại hàn, ít hay nhiều: đậu đỏ, đậu ván, đậu ngự (lima bean), đậu nành, đậu đen, đậu xanh... Vì thế dân nghiện rượu sấp uống rượu là kỵ nhất ăn bánh chưng gói bằng lá dong vì, nhân đậu xanh và lá dong có tính chất giã rượu rất mạnh. Người say rượu sẽ hết say và mau tỉnh nếu lấy một nắm đậu xanh cả vỏ đun một bát nước cho uống.

Ăn chè đậu hoa mà cho vài lát gừng tươi đã bỏ vào thì không sợ bị lạnh và đau bụng. Sữa đậu nành làm ra nên ăn ngay không nên để lâu quá vài tiếng đồng hồ để bị thiu hư làm cho dễ bị đau bụng.

Trẻ nít sơ sinh ăn sữa vào nôn mửa ra liền hoặc đau bụng la khóc chỉ cần cho uống quế tốt pha với bạch truật là ăn ngon ngủ yên.

Người lớn và trẻ em tiêu hoá kém thường xuyên có thể ăn uống các vị: quế, bạch truật, đảng sâm, phục linh, cam thảo, sơn dược, toàn là những vị bổ dưỡng, có thể tán thành bột và làm hoàn (thuốc viên) mà cho ăn.

(còn tiếp theo kỳ sau)



Thư Bạn

Theo lời yêu cầu của một số Trường, Bản tin Liên Lạc xin trích đăng một số thư của quý Trường gửi đến để biết tin tức với nhau, trong tinh thần huynh đệ Hướng-Đạo để cùng thương lắm, không ngoài mục đích tưởng nhớ đến nhau. *Ngọc C.K*
(Xếp theo thứ tự thời gian nhận được).

① TR. HOÀNG HỘI (ỨC CHÂU)

Lá thư đầu Xuân Ất Hợi xin mang đến quý Trường trong Ban phụ-trách và Ban Kỹ-thuật của Bản Tin Liên Lạc lời chúc sức khỏe dồi dào và tinh-thần vững chắc để giúp tất cả các "Bạn Đoàn" trên khắp thế giới mãi mãi giữ chặt mối dây đã ràng buộc các anh chị em H.Đ.V.N. từ năm 1930 đến nay.

Trong những ngày Tết vừa qua, món quà quý giá nhất mà cả gia đình tôi hân hoan đón nhận là đặc san Xuân Ất-Hợi của bản tin Liên Lạc. Thành thật cảm ơn quý Trường đã cho tôi được thưởng thức những giờ phút êm đềm trong những ngày đầu Xuân khi thả hồn bay theo những lời lẽ chân-tình của các bạn H.Đ., từ vị Tiên-chỉ chín chục "cái xuân xanh" đến chú em vừa tuổi đôi mươi đã thấm men Hướng Đạo.

Trong 2 ngày 31-12-94 và 1-1-95, tôi đã tham dự trại Hội-Ngộ của H.Đ.V.N. tại tiểu bang Victoria và khóa Việt-điều huấn luyện Trường và Tráng sinh. Tôi đã được dịp nói chuyện với các em H.Đ.S. của khóa Việt-Điều về đề tài "Hãy giữ gìn truyền thống dân tộc Việt Nam", một vấn đề mà tôi rất băn khoăn khi thấy lớp Thanh thiếu nhi V.N. ở hải ngoại có chiều hướng xa dần nếp sống đạo đức Á Đông, đặc biệt là quên dần những cái hay, cái đẹp của truyền thống dân tộc V.N. để chạy theo những cái mới lạ không mấy tốt đẹp của văn-hóa tây-phương. Bài nói chuyện ấy đã hân hạnh được các em H.Đ. Sinh viên xin đăng vào nội-san của trường Đại-Học.

Nhân tiện, để đáp lời "năn nỉ" của Liên Lạc, tôi xin gửi theo đây tấm hình do một Trường trong L.Đ. Quang Trung vừa chụp cho tôi ngày 29-1-95 trong buổi lễ ra mắt Tráng đoàn Trần Văn Khắc, do Tr. Nguyễn Mạnh Hà làm Tráng Trường.

Cuối thư, kính chúc Trường cùng phu nhân và bửu quyến Khang an vạn phúc. Tôi cũng xin chúc

Trường Bạch Thu Hà (chỉ văn kỳ thanh thời) trường thọ để cho bản tin Liên Lạc được trường thọ thể theo lời "phán" năm xưa tại Le Breuil. Có phải thế không, Trường Ngựa Chậu Khó?

Liên Lạc: Rất đa tạ 2 bức thư rất đầy đủ của Trường. Đúng như Trường viết, Liên Lạc ngày càng thêm đông, lại kéo theo Bạn-đoàn nữa. Có bạn-đoàn mới đọc Liên Lạc được 2 số mà đã sốt sắng gửi về giúp quỹ 200\$ lận và được yêu cầu gửi đều đặn. Có bạn-đoàn lại nhất định dành Liên Lạc đọc trước (người bạn đời) vốn là một Hướng Đạo chánh-ngạch! Vui quá!

Cũng nhờ có những độc giả như trên (trong đó có Trường) thì hy vọng Liên Lạc sẽ sống mãi, vì nếu không có người thường ngoạn cho biết cảm tưởng - bằng hình thức này hay hình thức khác, thì không có cách gì kiểm-chứng được số phận của bản tin Liên Lạc.

Trường đã đi (cắm) trại, nhưng nhân hạ hơn những ngày xưa. Nhưng nhằm nhờ gì ba cái hình thức lẻ tẻ đó, miễn là tâm hồn cùng hướng về một phía. Mình tuổi cao thì tính theo lứa cao tuổi, đem cái kinh nghiệm (cũ rích!) của mình mà nói lại, dù các em (hay các cháu) không nghe được 10 thì cũng thấm được 1/2. Tỉ-lệ đó, nếu có, cũng đã quý hóa lắm rồi. Vì chúng ta (và các em, cháu đó) xuất thân hay sẽ tốt nghiệp chung một trường Đại-Học Rừng Núi, với một chứng-chỉ có "mác quốc tế" là Hướng-đạo-sinh hay cao hơn nữa là Bằng Rừng.

Bài "Ngày xanh trong tuổi hạc" của Trường đã đăng trong Liên Lạc số 15 này. Cảm ơn tấm hình Trường đã gửi cho Liên Lạc.

Trường băn khoăn những thay đổi của thanh thiếu niên V.N. ở hải ngoại - có chiều hướng đi xuống. Trường đã đến nói chuyện, nếu các nơi khác cũng có người làm như Trường, một người một tiếng. Đó là cách "Giúp Ích" hay làm "việc thiện" của lứa

tuổi chúng ta đó, dùng tưởng là nhỏ mà bỏ qua. Trưởng Hội ơi ! Nếu quan niệm sống là để giúp ích cho mọi người thì Hướng Đạo cũng đủ là một lý tưởng rồi, một lý tưởng vị-tha đối với những con người bình-thường nhất. Lưu-Bị ngày xưa đã dạy con : “Đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm”.

Anh Hội ơi ! Nếu lấy chiều dài lịch sử Việt Nam làm thước đo, thì hai mươi năm chỉ như một chớp mắt. Nhưng lấy tuổi thọ một đời người làm đơn vị thì khoảng thời gian này không ngắn. Những người ra đi từ 1975, như những Trưởng ở khóa Việt-điều, lúc tóc còn xanh, nay đã nhuộm màu tiêu muối, hay cũng có người tóc đã nhuộm trắng. Và những hài-nhi của hai thập niên xưa, nay đã là những công dân mới, của một tổ-quốc mới, đã trưởng-thành, đang ngồi trên ghế giảng đường, hay đã vào đời. Buồn thay ! Anh Hội ơi ! thế hệ ấy (mong rằng không có nhiều) chỉ còn quan hệ với cha chú qua một sợi giây lông léo là màu da và “nguồn cội”, còn tâm thức và tư-duy thì đã hướng về những chân trời khác.

Có một điều cần là chúng ta hãy làm hết sức, như công việc Anh đang làm, và một số Trưởng khác đang tiếp tục làm (mặc dù là những Trưởng còn rất trẻ). Được tới đâu hay tới đó, như vậy là chúng ta đã đọc kỹ bản chúc thư của Cụ BiPi, trong đó có câu :

... Hãy cố gắng lưu lại cho thế gian này một chút gì đẹp đẽ hơn so với lúc bạn chào đời, và lúc bạn từ già cõi trần, bạn có thể vui lòng nhắm mắt và biết rõ rằng bạn đã không lãng phí thì giờ và bạn đã làm hết sức”.

Hẹn Anh kỳ Họp Bạn Thăng Tiến V sắp tới ở Úc-Châu.

② TR. LÊ CAO PHAN (CALGARY - CANADA).

(thông qua 6 giòng)

Phần tôi, có sang Cali, cách đây một tháng, nhân tiễn cháu gái về gia-đình chồng ở San Jose, và đã có dịp ở bên đó hai tuần lễ, tham quan phong cảnh lạ, được bạn bè các giới thù tiếp nồng hậu. Từ San Jose đi ngược lên San Francisco rồi xuống Santa Ana, San Diego tận biên-giới Mỹ Tây Cơ, ngồi xe hơi đi lại tính trên cả nghìn dặm. Dù chưa đi xem hết những danh lam thắng cảnh quan trọng, có nhiều nơi chỉ đi qua, nhưng kể ra đối với tôi cũng đã quá đầy đủ, vì đây là cơ hội hiếm có không ngờ đã được đặt chân trên đất tây-nam Hoa-Kỳ. Đi xe nhiều, ăn nghỉ bất thường, xem như nay đây mai đó, mãi vui với bạn bè bà con nên quên cả nhọc, trong khi nó ngấm dần ...

Trở về Calgary hôm 06/2/95, được 3 hôm sau đó bị ốm, nay đã tạm hồi phục. Sự nhớ lại tuổi mình cũng đã tương đối khá rồi.

Cách đây mấy hôm anh Nguyễn Xuân Linh có lại chơi, kể chuyện anh chị em H.Đ. có gặp gỡ nhau mấy lần rất vui vẻ; và có trao tôi bảng phân-công soạn tài liệu Huấn -luyện ... Tôi đang lo không kham nổi vì bản thân đang quá bận, lại đang dự tính thay đổi nơi cư-trú ...

(thông qua một trang đầy chữ)

Xướng San Diego tôi có được ông Giám Đốc Thư Viện “Linda Vista” mời đến chơi, nói chuyện khá lâu về văn-chương nghệ-thuật (ông ta là nhạc-thủ dương-cầm) và yêu cầu tôi gửi sách mẫu để cho vào thư viện và giới thiệu với trên 30 cơ-sở phụ tại San Diego.

Về cuốn tiếng Anh “The Story of Kiều” thì anh Khai-trí bạn tôi (chủ nhà sách và Xuất bản Khai Trí, Saigon xưa) đã nhận xuất bản giúp tôi, như vậy sách sẽ in bên Cali, hy vọng sẽ được tiện lợi về nhiều mặt.

Thư này toàn nói chuyện “sở quan”, gọi là báo cáo một chuyến đi tham quan lại có duyên may liên hệ đến công việc văn học, mong Anh Thoại thông cảm cho “bạn đoàn lảm lảm” này.

Thân mến chúc ...

Liên Lạc : Sướng hí ! ngao du đây đó, lại gặp lại bạn xưa, lại giải quyết xong vụ in và phát hành sách, còn chi đạt hơn nữa.

Cám ơn bức thư rất dài của bạn-đoàn, chữ đẹp, viết hay, duy có đoạn ghi lại cảm tưởng một cuộc viếng thăm thì Ngựa này không ghi vào đây được. Sự nhớ lại mấy câu thơ của Vũ Hoàng Chương :

Ôi ! ta đã làm chi đời ta ?

Ai đã làm chi lòng ta ?

Cho đời tàn tạ, lòng băng giá

Sương mong manh quạnh chớm thu già

.....

Tan rồi mộng đẹp

Ôi ! Thời xưa ...

Xin có thư riêng.

Nghe Anh sắp đi xa, chúc Anh đi bình an và rất mong sớm gặp lại.

③ TR. NGUYỄN VĂN THƯ (WASHINGTON)

Năm mới, kính chúc ...

Thế là em đã “thất hứa” với Trưởng rồi. Không thể gom lại thành Xóm Trưởng Niên ở

Washington trong thời gian như đã hứa (31-12-94), nhưng bù lại, cũng xoay xở, khích lệ và chạy vạy những chỗ mà Trưởng đã bày vẽ : Gặp hết những anh hùng hào-kiệt Hưởng Đạo của Oregon. Các Trưởng Giải, Lộc, Quý, Tường, Hạnh, Hà + bạn thân v.v... ở đây đã thành-hình thêm một Tráng-đoàn : 14 tráng-sinh trong đó có em nữa. Tạm thời chia 2 toán, tương lai rồi sẽ chia 3 vì có những người mới xin gia nhập cùng một số ở thanh-đoàn Cửu Long chuyển lên. Thanh đoàn Cửu Long hiện có 21 thanh-sinh chính thức (đã tuyên hứa) và 4, 5 tân-sinh. Buổi họp Tráng đoàn 10-2-95 quyết định phải lập Liên-đoàn để chuẩn bị chương trình mùa Hè. Chuyên môn và Huấn luyện của Tráng-đoàn để có Trưởng bổ sung Thanh-đoàn cũng như lập Thiếu-đoàn để có đủ 3 ngành trong Liên đoàn. Em nghĩ là khó tránh Vác Ngà Voi trong nhiệm-vụ Liên-Đoàn-Trưởng. Em đề-nghị tạm hoãn công bố việc lập Liên Đoàn, phải tập trung nhân lực và vật-lực tổ chức lễ kỷ-niệm 9 năm ngày thành lập T.Đ. Cửu Long (25-2-95). Hy vọng bên Oregon sẽ qua đông tham dự và khích lệ anh em Washington chuẩn bị thành lập Liên-đoàn mới. Em sẽ gửi qua Trưởng thư mời, chương trình, hình ảnh lễ và bài tường thuật.

(thư tiếp theo đề ngày 01-3-95) . . . Một niềm vui không ngờ được : Tr. Nguyễn-Đức-Diên, H.H.R., đạo Nha-Trang vừa qua định cư tại Seattle gần tháng nay theo diện H.O. Các Trưởng bên Nha-trang và Diên đã đem qua tặng em mọi thứ huy-hiệu, vì Nha-Trang đang hoạt-động khá mạnh gần 150 đoàn-sinh. Nha-Trang đã gửi cả 10 Trưởng vào Saigon gần 5 tháng (1 tháng 1 lần, 1 ngày rưỡi). Nhận 8 H.H.R. rồi, do Trưởng Cung-Giữ-Nguyên đích thân điều dắt. Cái vui thứ hai nữa là em có thêm 1 tay nữa để . . . kéo xe. Đến nay, tạm yên với : 1 thanh-đoàn = 24 em và 2 Tráng-đoàn. Cũng thành lập Liên đoàn Việt Hùng. Ngày 25-2-95 : lễ kỷ niệm 9 năm thành lập H.Đ.V.N. tại Seattle. Không ngờ rất đông các Trưởng và thân hữu phương xa đến dự, trong đó có Tr. Thụy (nguyên đạo-phó Đạo Xuân Hòa), nhà thơ Tuấn Việt và phu-nhân, Tr. Diên tuy mới qua cũng mặc đồng phục tới dự trao các kỷ-vật H.Đ. mang từ quê nhà sang, một số H.Đ. khác (vì lý do gia đình, đã ngưng sinh-hoạt) cũng đến cùng vui chung. Có mời Xóm Portland nhưng Tr. Giải, Tr. Lộc bận lễ ở Tòa Giám Mục nên không qua được.

Riêng Xóm Hưởng Đạo Trưởng Niên, rất hy vọng vài tháng nữa sẽ có cuộc họp, tại nhà thơ Tuấn Việt, nhờ Tr. Thụy chủ-trì. Còn em nhận làm Mổ Xóm để la lớn. Tr. Thụy cuối cùng cũng phải tiếp tay mặc dù rất bận.

Sau hết, nhờ anh loan báo trên Liên Lạc cho mọi Trưởng quen biết là Trưởng Nguyễn-Đức-Diên (Đạo Nha-Trang) mới qua, địa chỉ như sau :

Tr. Nguyễn-Đức-Diên, 1722 - 13th Ave S., Apt 1, Seattle, WA. 98144. U.S.A. Và xin gửi Liên Lạc cho Tr. Diên thường xuyên.

Thôi, chúng đó cũng làm rộn Anh nhiều rồi, và xin Anh nhớ cho rằng, đứa em này sẽ ráng sức thực hiện Hưởng Đạo Trưởng Niên như đã hứa với Anh trước đây.

(thông qua 8 giờng)

Liên Lạc : Ô là là ! Đọc 2 bức thư dài, đọc một nghi, nghi và thích thú đọc lại đến 2, 3 lần, sau cùng là rất vui, vì biết được Thư đã : "Vai chen vai chúng ta cùng đi đi đi,

Trên đường mới, tiếng nước non vang lừng !

Khuyến ta nên đồng tâm đắp xây tương lai

Nên nhớ rằng : Bền lòng mới thành công . .

Đó, thấy chưa, có xóm Portland bên cạnh thì đừng lo, lại có cả Ông Bà Tuấn Việt qua nhìn sinh hoạt của Liên Đoàn mà tìm "hứng" làm thơ cho Liên Lạc đó. Thư phải lo cho Liên-đoàn trước, vì có Liên-đoàn thì Hưởng Đạo Trưởng Niên mới có ý nghĩa, vì nhiệm vụ thứ 2 của Trưởng Niên là yểm trợ cho các đơn vị H.Đ.V.N. đang hoạt động. "Đừng vì Anh" mà lo vội vàng lập Xóm Trưởng Niên để lơ là Liên-Đoàn, Liên-Đoàn là cần nhất, vì Thư biết, chúng ta trở lại sinh hoạt là vì các em cơ mà !

Nổi vui mừng thứ 2 là Thư đã ổn định đời sống, các cháu đã đi làm, Thư phụ vào, cuối tuần mặc đồng phục, cầm còi thổi tạch tề, tạch tề, tạch tề, tạch tề thì còn gì vui cho bằng.

Liên Lạc sẽ gửi đến Tr. Nguyễn-Đức-Diên kể từ số 15 và loan báo địa-chỉ Tr. Diên ở đây để các Trưởng quen biết liên lạc.

Anh cũng có nhận các tin tức sinh hoạt (chui), huấn luyện và cả hình ảnh ở bên nhà, nhưng không tiện công bố ở đây, vì ngại sẽ khó khăn cho anh em bên nó (Cám ơn Cáo Lãng Tử lắm).

Thư chắc còn nhớ chị Cảnh, Akéla của thàng Sói nhà mình đó, nay ở Nha-Trang, nhà gần Trưởng Trần Văn Thao, có biên thư cho mình hay tin tức bên đó, tuy không còn sinh hoạt nữa, nhưng vẫn nhớ và thăm viếng anh em luôn (Anh chị Mạnh, chị Khanh v.v...)

Nơi xa xuôi này, mình đang hình dung một chú Thư đang tươi cười, lộ 2 hàm răng trắng (và rất đều) trên khuôn mặt vuông, với nước da ngăm đen, mang trong lòng nhiều hy-vọng (không buồn chán như

mấy tháng đầu ở Cali). Thư nên nhớ rằng, trong các đam mê, cái lôi-cuốn nhất là Hy-vọng. Nó chăm sóc, nuôi dưỡng ta, xoa dịu các chua cay của đời sống. Thư ơi ! Nếu đời là một giấc mơ thì sao chúng ta không mơ cho thật đẹp !

Mừng cho anh em H.Đ.S vùng Renton và chúc Liên-đoàn Việt Hùng mạnh tiến lâu dài. Hy vọng Xóm Trường Niên vùng Washington sẽ sinh hoạt sau khi Liên-đoàn đã thành hình.

Nhớ Thư nhiều.

④ TR. LÊ NGUYỄN BÁCH (MELBOURNE ÚC-CHÂU).

Thư của Anh đã đem đến cho tôi một tin vui và một tin không vui.

Đáng lẽ phải nói đến tin vui trước (the good news first), nhưng tin Anh Thao trở lại quê nhà làm tôi ngơ ngẩn. Tôi đã đoán trước điều này thế nào cũng xảy ra, nhưng không ngờ anh Thao lại thực hiện trước tôi vì với tuổi tác, với sức khỏe ngày một tàn tạ, với bao nhiêu bất mãn dồn dập, người già nào cũng chỉ mong ước trở về chốn cũ cho nhẹ bớt suy tư và để mình tìm lại được một cái gì thân yêu cũ. Tôi đã có rất nhiều kỷ-niệm với anh Thao. (thông qua 6 giờng)

Thôi, ta hãy chờ và xem các diễn biến của tương lai.

Bây giờ đến tin vui. Quả thật việc tìm lại được Nguyễn-Hữu-Xương đã làm tôi thấy trong người vui hẳn lên. Nếu cần nói ngắn và gọn thì Xương là mẫu người Hướng Đạo trọn vẹn nhất trong giới thanh-niên mà tôi được biết. Trước đây, trong báo S.S., tôi có bài viết nói về "Tinh thần phụng sự" trong đó tôi kể chuyện một người tị nạn đang nằm ở đảo. Con người ở đảo chỉ chờ đợi Cao Ủy gọi cho đi định cư là đi không một chút vương vấn. Thế mà có người được đi định-cư lại vắng mặt lúc tàu chờ người đi định cư sắp rời đảo. Người đó là Nguyễn-Hữu-Xương. Loa Cao Ủy gọi mấy lần, anh em Hướng Đạo cuống lên, xô nhau đi tìm Xương. Còn nửa giờ nữa là tàu chạy. Anh em đã tìm thấy Xương tại một nơi không ai ngờ được : Xương đang xúc đất để làm một vườn chơi cho trẻ em. Lúc đó Xương cởi trần, mặc quần cụt, nghe thấy tàu sắp rời đảo Galang để đi Singapore, Xương mới vội (cởi trần trùng trục) chạy từ Youth Centre ra biển cách xa hơn 2 cây số. Anh em H.Đ. ở đảo trước đó, đã không tìm thấy Xương ở barrack nên nghĩ thế nào Xương cũng đến chào tôi nên anh em H.Đ. lại kéo đến barrack tôi để chờ. Đến khi Cao Ủy nhắc lại nữa thì tất cả chúng tôi cùng bủa ra đi tìm thì thấy Xương đang cuốc đất ! Cái

tinh thần phục vụ đó, không phải người H.Đ. nào cũng có. Nay Xương đã không còn là 1 thanh niên 20 tuổi nữa mà đã có vợ, có 4 con thì "gặp lại" Xương, tôi không sung sướng sao được.

Sung sướng bao nhiêu, ta phải cảm ơn các anh em đã thực hiện bản tin Liên Lạc bấy nhiêu, và ước vọng của tôi xin với anh là làm sao liên lạc để trao cho Xương một nhiệm vụ tích cực ở Pháp, cho toàn thể phong trào được thêm một kiện tướng rất là cần thiết để thay thế các bấp thịt nhão. Xin anh cố gắng.

Tôi cũng vừa viết thư cho Thuật ở Sydney. Thuật đúng là trong lứa tuổi 40 - 60 là lứa tuổi đủ chín chắn và hăng hái. Công việc Thuật đang làm ở Sydney làm tôi cảm phục lắm. Anh Chương ở Melbourne cũng hoạt động mạnh và chịu khó lắm, nhưng chưa có dịp thi thố khả năng như anh Thuật. Thật là một điều đáng mừng cho tương lai H.Đ.V.N. ở Úc-Châu. Anh Thoại để ý thấy H.Đ.V.N. ở Úc, nhất là Victoria (anh Hòa, anh Hà, anh Hùng, v.v...) cho tới nay (thông qua 2 giờng). Nếu anh Thao biết như vậy, chắc anh Thao yên tâm để về Hải Phòng xem lại cái di tích xưa, nhất là rạp hát Lửa Hồng mà anh Thao đã để lại (thông qua 6 giờng). Tôi có ý mời các anh, từ 40 tuổi trở lên, kể lại một chuyện gì đáng đáng tới việc đặt tên rừng cho chính đương sự. Chắc chắn có nhiều điều thú vị lắm, dù là các anh ấy có quyền giữ riêng cho mình. Hoặc là anh mở mục : mỗi ngày một nhân vật, để ta kiểm điểm các anh đã có những thành tích lý thú. Thí dụ các nhân vật V.T.Minh, T.Q.Bừu, P.N.Thạch, T.V.Khắc, H.Đ.Thúy .

Thân

Liên Lạc : Anh Bách của em ơi ! Không giống Anh, em đọc thư Anh xong, em có đến cả 2 niềm vui lẫn và xin phép được đòi Anh một món nợ, món nợ đặc biệt : "Cái gương".

Niềm vui thứ nhất là được anh khen bản tin Liên Lạc, phải nói rằng Anh khen chung, có cả Anh (tự khen) nữa đấy. Vì không có Anh góp ý, góp bài thì làm gì mà có được như ngày nay.

Niềm vui thứ hai là thấy nét chữ Anh còn quá thướt, như một tráng sinh 40 tuổi là cùng, Anh nếu "nổi lòng" của Anh mà không viết bài cho Liên Lạc, thì bức thư của Anh là đã là một bài rồi đó. Anh kể lại chuyện Anh Nguyễn-Hữu-Xương ở đảo Galang, thật là một huynh-trưởng hiếm có, hy vọng Liên Lạc sẽ làm cho Tr. Xương hiểu rõ Phong trào hơn, biết đâu, sau một thời gian, Tr. Xương sẽ xâng tay áo sinh hoạt lại với anh em. (Liên Lạc đã gửi đến Tr. Xương kể từ số 14)

Bây giờ đến lượt đòi nợ "Cái Gương".

Trong thư Anh có viết : "mời các anh từ 40 tuổi trở lên, kể lại một chuyện gì dính dáng tới việc đặt tên rừng "cho chính đương sự". Đó là một đề nghị rất lý thú và rất Hướng đạo. Vây chính tác giả của lời gợi ý này hầy . . . "Làm Gương" trước đi. Đó là cái gương mà em đòi anh trả đó. Chắc chắn Cò này là Cò "Xáo nước trong" rồi.

Thưa Anh Bách (trẻ trung) của em. Anh đã nhớ về quá khứ đầy kỷ niệm, Anh nhìn hiện tại với cặp mắt u hoài và Anh đang nghĩ về tương lai trong ý hướng xây dựng. Chắc Anh cũng đồng ý với em là việc về quá khứ của mình, dù là chuyện Hướng đạo, thì thật quả là khó khăn (nếu ghi lại cho đúng), vì nếu suy theo lẽ khôn đại ở đời thì lại không nên viết nữa, bởi vì . . . nào ai khảo mà mình lại xưng ? Nhưng Anh Bách ơi, xin Anh yên tâm, vì đây chỉ là một cuộc chơi, một cuộc chơi Hướng Đạo, theo đúng nghĩa của nó.

Bây giờ, em xin vô phép Anh, kể lại chuyện đặt tên rừng "Cò hấp tấp" của Anh bằng câu mở đầu như sau : Các anh chị em Hướng đạo thân mến, tôi vì hớ hênh trong một bức thư gửi cho chú Ngựa C.K., có gợi ý thêm mục "kể lại chuyện đặt tên Rừng" cho bản tin Liên Lạc, tưởng là sẽ thêm màu sắc sống động và nhiều người tham gia, ai dè chú Ngựa này vin vào đó mà "đòi nợ" tôi "cái gương", thời thì "bụng làm dạ chịu vậy ! Chuyện ấy như sau : Một đêm Lửa trại đã tàn, cách đây cũng đã trên dưới 60 năm . . . " (bây giờ đến phần Anh Bách kể tiếp đi !).

Anh Bách của em ơi ! trong thư, Anh tỏ ý xa gần muốn theo gót Anh Thao để về quê hương mà an nghỉ. Còn khuya ! Anh còn nặng nợ với anh em Hướng Đạo lắm anh Bách ơi, nói như ngôn-ngữ Kim-Dung, thì chỉ khi nào ta rửa tay gác kiếm, không lý đến chuyện trần gian và còn thương các em Hướng đạo nữa thì mới đủ bình tâm để an-nghỉ được, mô có dễ như rửa anh ơi !

⑤ TR. BÍCH VÂN (CALGARY)

Chiều nay đi làm về, mắt em sáng "long lanh" . . . A ! Liên Lạc tới rồi. Vừa cầm lấy thì bị một bàn tay "cướp giật tay trên"

"Mét" Ngựa C.K. cho mà coi. Bạn đoàn đó ! Ngựa ơi, xử lý dùm em đi . . . Bây giờ là 3 giờ sáng 15, em đánh vắn mới hết số Liên Lạc 14. Trong lòng còn "hậm hực" vì phải xem sau "bạn đoàn" mới tức chớ trong khi mình mới là "Hướng Đạo chính cống" mà !

Vợ chồng em vô cùng cảm động trước sự ưu ái của quý Trưởng đã chiếu cố gửi Liên Lạc cũng như tình thương chân thành đến chúng em, xin thành thật "kết

cỏ ngậm vành". Kính chúc quý Trưởng đã góp sức làm ra bản tin được sức khỏe như "núi đá" vì vùng chúng em ở chỉ có núi đá chứ có chi đâu ?

(Lời phụ ghi trang sau) Tr. Thoại kính, Bạn đoàn (Phước) nói : "qua lời văn dí dỏm" của Tr. Thoại, nếu không được "diện kiến" mùa hè vừa qua, tưởng là Tráng sinh 18 - 20 tuổi. Đúng là Ngựa thật ! hì hì ! Xin Ngựa "thông cổ" bỏ qua, nếu có chi không phải, Ngựa cứ "đá" cho bỏ tật . . .

Chúng em Phước-Vân kính thăm "bè trên" của Ngựa C.K. Riêng em phục tãi Chị lấm đó, không biết Chị "săn sóc" Ngựa thế nào mà Ngựa "dọt" khắp năm châu vậy Chị ? Xin Chị nói nhỏ cho bí quyết, cảm ơn Chị rất nhiều. Rất mong ngày gặp lại Chị lấm lấm.

Phước + Vân

Liên Lạc : À, nhớ ra rồi, cái ông Bạn đoàn "ăn chay trường", nói giọng Nam, hay cười vui lắm phải không ? Ông này có duyên lắm ! Có điều hơi buồn năm phút là Tr. B. Vân chúc anh em chúng tôi sức khỏe như núi đá thì cuộc đời coi như . . . lúa vàng rồi. Một người có sức khỏe tốt là người có Tim, phổi, gan, ruột v.v.... đều tốt, nghĩa là tim đập đều, phổi thở tốt v.v....nếu những thứ đó như . . . "đá" thì cuộc đời còn chi là thú vị nữa, hỡi Tr. B. Vân. Bây giờ chúng tôi nhờ bạn đoàn Nam "xử lý" giùm.

Cảm ơn Tr. Bích Vân đã góp xăng cho Liên Lạc (qua Tr. Linh), còn cảm ơn hơn nữa là bạn đoàn Nam tưởng Ngựa này là tráng-sinh 20 tuổi (x3+ !) Than ôi ! Thời oanh liệt nay còn đâu !. Thiệt ra thì Ngựa này đã . . . già rồi. (Xin Tr. L.N. Bách đừng đọc đoạn này). Tuổi già, theo các bác-sĩ tâm lý học, có thể được định nghĩa như sau : Tuổi già = tuổi của mình + 15. Cái công thức toán-học sơ đẳng trên coi vậy mà cũng đúng. Thí dụ : đối với một đứa trẻ năm tuổi thì một người hai mươi tuổi được coi là già. Đối với ông năm mươi tuổi thì 65 mới gọi là già. Chàng 65 tuổi thì nhất định Cụ 80 tuổi mới . . . đáng sợ. (như Tr. L.N. Bách, và Tr. Bách có thể đọc tiếp, kể từ đây trở đi). Đây là nói về tuổi già một cách toán học. Người không thích toán-học lời thì hể anh có tóc bạc là anh già (như Ngựa này). Quan niệm này có lẽ không chính xác lắm, vì nó làm nhiều người bị oan. Đó là những người máu xấu, hoặc di-truyền v.v....

Còn một điều dặn thêm B. Vân là ông bạn-đoàn Nam là bậc tu-hành, người đã đắc đạo, chớ có xớ rớ vào mà mang tội, nếu mai đây mà "Đấng Nam" này có lên Niết-bàn, dù có thương quý B. Vân mấy đi nữa, cũng không thể lôi đi theo được mô. Ráng mà giữ thân đi, kéo sau này hỡi không kịp đấy !

Riêng phần hỏi về “bề trên của Ngựa, Ngựa này có trao cho dương sự xem thư và cho biết ý kiến, Nàng phán : “hơi mô mà sấn sóc anh cho mệt, thấy Anh ham vui lại hay đi (vì có sao Thiên-Mã) nên làm cho Anh vừa ý cho Anh sướng”, anh đi mô thì tui đi đó, mắt mắt chi, còn chuyện “sấn sóc” thì chưa biết ai sấn sóc ai !”

Phán xong, trao thư cho Ngựa, Ngựa tự vấn : mình có khi nào sấn-sóc bề trên chưa, có ngán dương sự không ? Ngựa cũng tự nhủ thầm : thiệt ra, cũng có phần nề thối. Đức Không Tử dạy “kính như tân” (trọng như khách), còn Tần Đà đã nói : “Ở đời không phải sợ ai thì là tốt nhất, còn nếu phải sợ ai thì nên sợ vợ là hơn. (Trà-Lũ, Đất Thiên Đàng, trang 29).

⑥ TR. TRẦN TRUNG,

Anh Thoại ơi ! tôi có nhận được thư của Anh trước Tết, nhưng sau khi các thứ khác gửi anh em Hướng Đạo bên ngoại quốc đã được chuyển đi trước rồi, nên hôm nay mới có hồi âm cho Anh .

Trước hết, tôi cảm ơn anh . . . (xin thông qua 8 giòng). Tôi cũng muốn biết thêm là anh có còn giữ ý định đi dự Họp Bạn Thăng Tiến V ở Úc Châu và ghé thăm quê nhà vào cuối năm hay không ? Nếu được như vậy thì Anh sẽ có dịp quan sát tận mắt những thay đổi của Đất Nước trong vòng mấy năm nay, và được biết được nội-tình của anh em mình và nhất là thấy được những khó khăn chưa từng gặp trong cuộc đời Hướng Đạo ở quê hương mình.

Thấy anh nói đến tháng 5/95 này anh sẽ về hưu. Hồi trước 1975 tôi đã tưởng rằng đến năm 65 tuổi, tôi sẽ có thể nghỉ được sinh hoạt Hướng Đạo. Thế mà năm nay tôi đã 75 tuổi rồi mà vẫn chưa muốn nghỉ. Tiếc rằng sức khỏe của tôi xuống nhiều. Từ trước đến giờ thể-lực của tôi vẫn kém. Và tôi nghĩ nếu tôi năm nay mới 65 tuổi thì tôi sẽ làm được nhiều lắm. Chúng mình không làm được việc lớn thì cũng làm được việc nhỏ. Việc xây dựng từng em trở thành Trưởng cho Phong-trào và cứ tiếp tục như vậy trong vòng 10 năm nữa thì Phong trào Hướng Đạo sẽ theo kịp đà tiến của Đất Nước, của Thế Giới và của nhân loại nữa (thông qua 14 giòng). Có dịp tôi sẽ viết cho Anh nhiều hơn. Trưởng Tiến-Lộc có cho tôi biết nhiều về Anh, và hôm nay, Trần-Duy-Cảnh, một Trưởng ở Tuy-Hòa hồi xưa sinh-hoạt dưới trưởng của Anh, hiện là cháu rể của tôi, cũng cho tôi biết nhiều về Anh. (thông qua 11 giòng).

Chúc

Liên Lạc : Nhận được thư Anh trong khi Liên Lạc số 14 đã gửi đi, đành trả lời ở số 15 này vậy, và Liên Lạc

cũng mong đến được tay Anh. Em vẫn giữ ý định đi dự cuộc Họp Bạn Thăng Tiến 5 ở Úc Châu, còn việc về thăm quê-hương thì chưa tính, vì lý do gì chắc Anh cũng đoán biết.

Té ra chú Trần-Duy-Cảnh là cháu rể của Anh, bây giờ em mới được biết. Hồi em làm L.Đ.T. ở Tuy-Hòa, Cảnh hoạt động rất hăng. Hồi đó chú ấy còn đọc thân (1960), rất vui tánh và tháo vát vô cùng. Sau em bàn giao Liên đoàn cho Linh mục Đinh-Quang-Điện để vào Saigon nhận nhiệm vụ khác, Cảnh cũng có lui tới một thời gian. Đến 1963 thì không có tin gì về Cảnh cả. Cho em nhắn lời thăm Cảnh và không bao giờ quên những kỷ niệm đẹp ở Tuy-Hòa năm xưa. Gần đây chú Cáo Lãng Tử ở Hòa Lan có gửi mấy tấm hình, có tấm hình Anh, rất đẹp và tráng kiện với gậy Lên Đường, hơn nữa với tâm hồn còn rất tha thiết với phong-trào, Anh chưa “lơi tay chèo” được đâu Anh ơi.

Nếu gặp Cha Tiến Lộc, nhờ Anh gửi lời thăm và chúc Cha Tiến-Lộc được nhiều sức khỏe, có thấy được hình Cha T.L. chụp chung với Cáo Lãng Tử mà chú ấy gửi tặng cho em. Đối với Cha Tiến Lộc, em ít có dịp gần gũi nhiều, còn riêng đối với L.M. Đinh-Quang-Điện là nhiều vô số kể, đã có thời cùng ở chung với nhau dưới một mái nhà, vui buồn, cùng ăn uống với nhau nhiều lần và nhiều tháng trời, mấy đứa con của em gọi Cha Điện bằng Bác, vì chúng thấy em gọi Cha Điện bằng Anh (có câu : gần chùa gọi Bụt bằng Anh !) Trong một dịp khác, em sẽ viết về sự giao-tình giữa Cha Điện và em, và cũng đã rất lâu em không viết thư cho Cha Điện, vì một bức thư thì không đủ và trăm bức thư cũng còn thiếu. Trong 5 đứa con của em, đứa nào cũng do Cha Điện dẫn đi xin nhập học ở các trường, hơn thế nữa, thằng con út (chủ lực của em đấy) lại do chính cha Điện đem vào học ở Trường Đồng Tiến do chính Cha làm Hiệu-trưởng và dạy cho cháu.

Như thư Anh viết, tuổi 65 là tuổi bắt đầu. Theo ý riêng em, em xin thêm : “tuổi 65 là tuổi có thể sống cho mình”. Vì có nhiều thì giờ, làm theo ý mình muốn, thực hiện hoài bão của mình (dù lớn hay nhỏ) không còn ràng buộc bởi công-vụ, thời giờ gò bó, xử thế theo nhiệm vụ, đôi khi phải . . . đóng kịch. Bây giờ bình tâm nghĩ lại (chính lúc ấy cũng vậy) em thấy mình không sống thực với mình.

Anh có nói : năm nay Anh đã 75 tuổi mà còn chưa được nghỉ. Rất khó Anh ơi, vì nếu Anh còn mang hoài bão xây-dựng từng em để thành Trưởng (tốt) cho Phong Trào thì Anh đâu có nghỉ được. Robert Frost có câu hay hay : “Nợ nần chưa trả, đường trần còn đi” (I have promises to keep, and miles to go).

Xin cảm ơn chân tình Anh đã dành cho em.

⑦ TR. PHẠM-QUANG-LỘC (PORTLAND)

Xin kính tin Trưởng biết, em đã nhận được Liên Lạc số 14, xin thành thật cảm ơn quý Trưởng trong nhóm Tinh Thần BIPI và đặc biệt riêng với Trưởng.

Thưa Trưởng, có vài vấn đề em muốn thưa với Trưởng :

1.- Trong Liên Lạc số 13, trang 35 câu chuyện "châu chấu đá voi" bài do Tr. Lữ Hùng ở San Jose trích và dịch từ "The Sunday Telegraph - London, Nov. 6-1994 của tác giả Graham Hutchings tại T.P. HCM - VN có một sự nhầm lẫn rất quan trọng đối với Trưởng Trương-Hồng-Tâm. Hiện tại Tr. T.H.Tâm đã qua Mỹ từ 1993 và đang sinh sống tại Long View, thuộc tiểu bang Washington, và cũng đang dự định lập một xóm Hướng Đạo Trưởng Niên tại đây. Tr. Trương-Hồng-Tâm nguyên là một giáo sư và là một Trưởng Hướng Đạo thuộc đạo An-Hải (Đà-Năng) Việt Nam. Sau 30-4-75, Tr. Tâm cùng với gia-đình vào sinh sống tại Saigon (Cư-Xá Thanh-Đa). Đi dạy học được một thời gian, sau đó bị biến chế cho ra khỏi ngành Giáo-dục và về nhà làm nghề "ché củi" cho vợ con bán tại chợ thuộc Cư Xá Thanh-Đa. Tr. Tâm không là Đảng viên Công sản, cũng không là một cán sự Xã-hội. Năm 1989, khi ông Trần-Hữu-Khuê được thành-đoàn TNCS / HCM yểm trợ để lập H.Đ. (nhóm khăn quàng xanh) thì ông T.H.Khue biết Tr. Tâm là một cựu Trưởng Hướng Đạo nên mời Tr. Tâm ra giúp, Tr. Tâm có giúp cho nhóm khăn quàng xanh, nhưng chỉ thời gian ngắn vài tháng rồi Tr. Tâm xin nghỉ, và sau đó nhóm khăn quàng xanh cũng tan rã. Em nghĩ là bài báo có phần ngộ nhận, vì Tr. Tâm và gia đình đã qua Mỹ từ 1993 thì làm sao mà tác giả bài báo có thể gặp vào tháng 11/1994 được ? Vậy xin Trưởng nên có mục đính chính trong số báo kế tiếp để khỏi có sự hiểu lầm về Trưởng Trương Hồng Tâm.

2.- Vấn đề thứ hai là sau Noel 1994, chúng em Xóm Trưởng Niên Portland gồm có Tr. Bùi-Văn-Giải, Trịnh Văn Toàn, Ngô Tường và em đã lên Seattle thuộc tiểu bang Washington để thăm nhà thơ Tuấn Việt, Trưởng Thư và một số anh chị em thuộc Thanh-đoàn Cửu-Long. Buổi gặp mặt, vui vẻ quá. Đợm tình huynh đệ, em đã đề nghị với Tr. Thư lập Hướng Đạo Trưởng Niên. Cho đến nay, không những Tr. Thư không những lập Hướng đạo Trưởng Niên mà thôi, mà còn lập 1 liên-đoàn nữa, do Tr. Thư làm Liên Đoàn Trưởng, và em cũng hứa với Tr. Thư là sẽ mở một khóa Huấn Luyện Dự-Bị để các Trưởng, các Tráng sinh trong Liên-đoàn của Tr. Thư tham dự.

Phụ với Tr. Thư, còn có các Tr. Phạm-dinh-Thụy và Tr. Nguyễn Văn Diên, mới từ V.N. qua được 2 tháng, nay cũng đã xăn tay áo để phụ với Tr. Thư. Xin Trưởng vui lòng gửi Liên Lạc cho Tr. Nguyễn Văn Diên.

Cho em gửi lời chúc . . . và rất mong nhận được Liên Lạc càng sớm càng tốt.

Liên Lạc : Trưởng Lộc ơi ! Mỗi lần nhận được thư của độc-giả Liên Lạc, Ngựa này đều đọc (ít nhất) là hai lần. Riêng thư của Lộc thì đọc kỹ hơn, vì là (dù sao đi nữa) cũng là một sử-gia của Hướng Đạo đó, tiếp tay các đấng đàn anh Mai-Liệu, Trần Văn Thao v.v... May ra bên Trời Tây (đó là nói theo giọng ngày xưa ở V.N., chứ bây giờ qua Canada thì phải nói là bên trời Đông) có chú Bùi-Năng-Phán và còn những ai nữa thì dơ tay xin cho biết.

1.- Bài Châu Chấu Đá Voi - Bài báo do ký giả Graham Hutchings viết ở báo Sunday Telegraph ra ngày 6-11-94, mà Tr. Lữ Hùng trích dịch lại, tôi thấy anh ký-giả này gom tin tức, tài liệu phỏng vấn trước, tích trữ lại, đến 6/11/94 mới viết ra, có thể có những điểm sai, nhất là viết Tr. Trương Hồng Tâm là Đ.V.C.S hoặc cán sự xã hội. Trong bài không nói là đã gặp Tr. Tâm vào tháng 11/94 (như thư của Lộc viết, và Liên Lạc cũng không ghi dữ-kiện thời gian này trong Liên Lạc số 13).

Một điểm tế-nhị của VP/ HETG : Trưởng Jacques Moreillon có gửi 1 thư đề ngày 16-12-94 cho H.Đ.T.U, đại-y nói : Đã đọc bài báo nói trên, dẫn chứng thì đúng (la citation est correcte). Trước khi phổ biến bài báo ấy, một trong những biên tập viên của Sunday Telegraph có điện thoại từ Londres (cho Tr. Moreillon) cho hay ký giả Graham Hutchings có những cuộc tiếp xúc với nhiều H.Đ.V.N., thuộc phái truyền thống.

Đặc phái viên của tôi (J. Moreillon) ở Londres muốn kiểm soát lại với tôi những tin tức mà đương sự nhận được tại chỗ. Tuy không cho biết danh tánh, tôi cho biết đó là những khuynh hướng chính hiện nay (ở Việt Nam), nhưng tôi (J. Moreillon) đặc biệt ngại vị ký giả của Tòa Báo dùng ghi bất kỳ tên ai (HĐVN) trong bài báo, nhấn mạnh rằng, nếu làm như vậy, có thể gây tai hại cho các đương sự v.v... Tôi có cảm tưởng người đối thoại (với tôi) hiểu đầy đủ những gì tôi đã nói và cam kết với tôi sẽ thông báo cho ký giả tại chỗ (G.H.) những nguy hại nếu có nêu danh tánh người H.Đ. này, người H.Đ. nọ vào trong bài báo. Nhưng sau khi soát xét lại, tôi rất ngạc nhiên và với sự hối tiếc của tôi hoặc là thông điệp không được chuyển đến, hoặc vị ký giả không lưu ý, và bây giờ tôi chỉ ước mong bài báo ấy

không xảy ra những hậu quả bất lợi cho các H.Đ. đã có nêu tên trên báo. Tôi sẽ rất thỏa dạ nếu được (H.Đ.T.U.) xác nhận lại với tôi.”

Trưởng Lộc ơi, sự việc nó là như vậy, ai biết rõ dân Đà Nẵng - Quảng Nam hơn ông Trùm ở tại được? Chắc chắn là mình phải tin ông Trùm rồi. Nếu Trưởng muốn, tôi sẽ gửi bản sao thư nói trên (VPHĐ/TG đề ngày 16-12-1994) qua Trưởng để lưu vào hồ sơ Hướng-đạo-sử và nếu Trưởng Tâm muốn nhận được Liên Lạc thì nhắn Tr. Tâm biên thư cho tôi hay để ghi vào danh sách đọc-giả dài hạn, và nghe nói Tr. Tâm sắp lập Xóm Trưởng Niên ở vùng đang cư ngụ thì Ngựa này vui biết mấy.

2.- Được biết Thiếu, Thanh, Tráng ở Seattle phục hồi lại và tiến đến lập Liên-đoàn, đối với Ngựa này còn nỗi gì vui sướng cho bằng, chắc Lộc còn nhớ hồi năm ngoái, khi chú Thư chân ướt chân ráo đến Seattle, thấy sinh hoạt tiêu-diệu, máu H.Đ. bùng dậy, rồi Ngựa này thức dục, chỉ bày đường đi “Tâm Sư Học Đạo”, vớ được Xóm Portland, gặp nhà đầu đất Tuấn Việt cổ võ, nay đang bùng bùng sức sống, đó là phần lớn nhờ thập-phương hỗ-trợ, trong đó Ông Trùm Portland là một bộ đước đấy. Nơi xa xôi (và lạnh lẽo) này, Ngựa này xin tri-ân anh em hàng xóm của Seattle, và mong sự hỗ trợ ấy sẽ được tiếp-tục dài dài.

Sau cuộc điện đàm ngày 26/3/94, hôm sau nhận được thư của Trưởng, mình đã ghi tên Tr. Bạch Vân Nghĩa vào danh sách đọc giả dài hạn, kể từ số 15 (vì Liên Lạc số 14 đã gửi đi hết cả rồi). Mình còn một ít bản tin Liên Lạc các số trước, Lộc đã có từ số nào, muốn đủ bộ mà thiếu số nào, cho mình hay, mình xem lại, nếu còn (với Lộc chắc phải còn) mình sẽ gửi qua.

Thôi, rứa cái đã.

⑧ TR. NGUYỄN MẠNH HÀ
(MELBOURNE - ÚC CHÂU).

Trước hết, em xin có lời kính chúc sức khỏe anh chị . . . (thông qua 4 giòng).

Chắc Anh rất ngạc nhiên khi đọc thư này, khi thấy một thằng em biệt vô âm tín hơn 5 năm nay, bây giờ mới xuất đầu lộ diện. Em xin nhân đây để tâm-sự dài dòng cùng Anh, hy vọng anh chịu khó đọc những lời tâm-sự lảm cẩm của em :

(tất cả là 2 trang, gồm 4 mục, mục nào biện minh cũng chính đáng cả) Thưa Anh, vào tháng 5 năm ngoái khi hay tin Trưởng Khắc mất, hung tin này tạo cho em nhiều suy nghĩ về cuộc đời sinh hoạt Hướng Đạo của vị Trưởng khả kính này và cũng gọi lại cho em vài kỷ niệm mà em có cơ may được tiếp xúc với Trưởng Khắc.

(thông qua 7 giòng) Một kế hoạch cho sự sinh hoạt trở lại của em đã chuẩn bị xong; sự hình thành một Tráng-đoàn tại Melbourne trong đó gồm có 3 thành phần : Thuận Tráng, Tráng Phục-Vụ (các cựu huynh-trưởng và đoàn-sinh có thể trở lại sinh-hoạt trực-tiếp với các ngành) và Hướng-đạo Trưởng-niên đang từng bước hoạt-động. Chúng em đã quyết định Tráng-đoàn mang danh hiệu Trần Văn Khắc sẽ ra mắt vào ngày 21-5-95 nhân ngày giỗ giáp năm của Trưởng cũng như tổ chức kỳ trại đầu tiên của Tráng Đoàn vào cuối tuần 30/6 đến 2/7/95 nhân ngày húy nhật của Tr. Khắc. Em mong rằng với sự khai-sinh của tân tráng-đoàn này chúng em sẽ được các anh cho biết thêm ý kiến để việc sinh hoạt đạt nhiều kết quả.

Thưa Anh Thoại, mặc dầu thời gian qua em chẳng thù từ đến Anh, anh vẫn không quên em, đã gửi cho em ba số báo Liên Lạc 12, 13, 14, em xin thành thật cảm ơn Anh và quý Anh trong Ban thực hiện, qua đó em mới biết được một số tin tức mới và tài-liệu của anh chị em chúng mình. Xin Anh cho phép em được đóng góp . . .

Nhân đây, em xin tặng bản đồ hướng dẫn du-lich Úc . . . hy vọng tập sách này có thể giúp thêm một phần nhỏ cho cuộc đi thăm xứ “Miệt dưới” này. Nếu các anh chị không chê, chúng em xin kính mời ghé thăm Melbourne, chúng em sẽ cố gắng hết sức tạo giúp các anh chị những ngày tại đây thật thoải mái. Riêng gia đình em, xin kính mời anh chị về chơi cùng gia đình chúng em.

Thưa Anh, em mong rằng lá thư này Anh có thể thông cảm với sự biệt tích của em trong thời gian qua, anh em mình sẽ nói chuyện nhiều khi gặp nhau tại trại Thăng Tiến V

Liên Lạc : Mình vừa nhận được cuốn *Touring Atlas of Australia* do Hà gửi, xin cảm ơn nhiều.

Đọc thư Hà, mình thông cảm trường hợp của một huynh-trưởng có lương tâm đã gánh vác nhiệm vụ quá nặng nề : Gia-đình, giáo-hội và Phong-trào. Kỳ Họa Bạ Thăng Tiến 5, chắc chắn sẽ gặp lại Hà và nếu Melbourne có chi vui thì mình và các anh chị em trong nhóm Liên Lạc sẽ xin đến tham quan cho biết, vì một lần đi là khó. Đọc xong thư thấy thương Hà chi lạ, may mà có Tr. Thuât từ Đức dời-cư qua Úc nên đã gánh vác Trại Họa Bạ T.T.5. Mình còn nhớ lúc họp Trưởng ở Costa Mesa và kỳ ở Jambville (Pháp) Hà đều có ý mời các anh chị em H.Đ.V.N. qua Úc Châu Họa Bạ. Đạo ấy ai cũng ngại xa quá, nhưng nay đã thành sự thật ! Ở

Melbourne lập Tráng-đoàn ra mắt trong ngày 21-5 này là rất có ý nghĩa và lại lấy tên Trần Văn Khắc làm tên của Tráng-đoàn nhân ngày húy nhật của vị sáng lập Phong-trào H.Đ.V.N., thế là Nhất Úc-Châu rồi, chưa nơi nào có sáng kiến ấy. Hình Trường Sếu Siêng Năng đã gửi qua Hà rồi. Tìm mãi không có, phải cầu cứu đến gia đình Trường Khắc, sau cùng Tr. Trần-Minh-Thường có 1 tấm, gửi qua Hà ngay hôm ấy.

⑨ THƯ TR. TIÊN-CHỈ LÀNG BÁCH HỢP (TỪ VIỆT NAM MỚI VỀ LẠI CALI).

(Thư gửi Anh Thọ, đề ngày 01-4-1995). Tôi đã ở Việt Nam về Mỹ. Xin Anh nói cho anh Thọai và anh em biết (xin thông qua 5 giòng). Lược đang chuẩn bị đi Pháp thăm con cháu. May ra được phép đi Úc dự Jamboree H.Đ.V.N.. Anh Nguyễn và H.Đ. Nha Trang đã làm lễ kỷ niệm 2 Cự B.P. tại nhà thờ St. Joseph vào ngày 22-2-1995.

Việc tái lập Hướng Đạo ở Việt Nam đã được hứa hẹn, vào năm nay hay sang năm, nhưng không chắc lắm, vì . . . (không tiện ghi ra), nhưng tôi không biết rõ thâm ý của họ ra sao? Chị Đáp có về sau tôi và có làm bữa cơm thân mật, có cả tôi cùng đến dự, nhưng vài hôm sau, cả Lược, cả Đáp . . . đều được họ mời lên kể chuyện lại, họ ngờ . . . Nhóm đàn anh H.Đ. như Lược, Nguyễn, T.T. Đông vẫn tiếp tục xuất bản sách H.Đ. dịch, nhiều cuốn rất hay. "Tuy rượu cũ bình mới" nhưng kỹ lưỡng, rõ ràng, đầy đủ hơn hồi của chúng ta nhiều.

Hướng Đạo ở trong nước đã có nhiều đơn vị sẵn sàng tung ra khi được phép. Bây giờ Hướng Đạo sinh hoạt nửa khép nửa mở, họ chỉ đòi, họ chỉ mời lên đòi nghe chuyện thôi chứ không cấm hẳn mà cũng không cho phép. (thông qua 6 giòng) Anh Tám Charner có rí tai tôi, đại khái: "Nếu anh em Hướng Đạo không cọ quậy gì để làm đảo lộn thì có lẽ họ sẽ cho phép hoạt động chính thức. Anh em Hà-Nội cố gắng lập hội Cựu Hướng Đạo nhưng không biết có được không. Họ vẫn ngờ vực Hướng Đạo. Ngay anh Thúy, sinh thời làm việc chính thức với họ, nhưng cũng chẳng được tin cậy mấy tí. Đám tang của Anh Thúy cũng không được như ý về mặt tổ-chức. Chúng ta hãy chờ xem.

(thông qua 14 giòng). Tôi bây giờ như kẻ đứng giữa ngã ba đường, lùi thủi một mình một căn nhà với một mảnh vườn đang tu sửa lại. Tình cảnh chẳng giống ai. Tỉnh thoảng lại được tiếp một chú C.A. trẻ đến thăm, nhắc nhở hiệu lực giấy phép về nước, và dục đi, hay xin gia hạn? Buồn ơi là buồn!!!

Cũng thư của Tr. Tiên Chỉ (đề ngày 12-4-95)

(thư này xin phép được thông qua rất nhiều đoạn)

. . . Tôi về lại Hoa-Kỳ, nhưng không ở lâu, vì công việc riêng của tôi. Vào đầu tháng 5, tôi lại về V.N. Có được gặp Tr. Cung Giũ-Nguyên, Trường Tú và Tr. Trần Thị Cảnh. Tết anh em Hướng Đạo có đến mừng tuổi. Ngày 22-2-95 có được dự lễ kỷ niệm B.P., anh em vui vẻ. Ở Saigon, ăn cơm Hướng Đạo lu-bù, nó càng chui nó càng đông, nói hăng, hoạt động hăng; y phục Hướng Đạo diện thường. Tôi không liên lạc gì với các Trường Hướng Đạo ở Bắc và ở Trung cả, nhưng ở Nam có anh Tám Charner hễ gặp mặt là anh nhân nhó. Anh chỉ yêu cầu ăn nói cho hòa nhã để được lòng tin của Cán bộ . . . Theo tôi, nhà chức trách cũng chẳng khát khe gì với đảng quần cụt của ta đâu. Họ thấy, họ biết và họ còn tìm hiểu sâu xa hơn nữa về Hướng Đạo cho thật chín mùi rồi mới cho hoạt động. Chị Cảnh, đàn em của Thọai ở Phan Rang xưa, một mình, một Đoàn độc lập. Mõ hãnh diện nhé!. Tiên chỉ Bách Hợp, do Mõ đơn-phương bầu lên, phải thận trọng, sợ mất mặt nhóm Tinh Thần BiPi nên không vội vàng. Khoái làng ta lắm nhưng sợ chờ đợi mất thời gian, tên thứ 3 của Liên Lạc (bộ cũ) sẽ bị rủ rê đi theo Ba và Ngân thì không kịp làm tròn sứ mạng. Cùng là anh em cả, nếu tin vào cái thanh bình của mình mà nói vung vít, e anh em mình còn gặp khó khăn ở Quê Hương.

Nếu có cơ hội, Thao nhảy sang Canada ngay. Bây giờ, việc nhà chưa ổn định. Hai tờ Liên Lạc vừa qua, đọc xong, rất xúc tích và tấn tới rõ rệt. Nhưng anh em, nhất là Thọai trắng đầu không biết lúc nào!

Bắt tay trái mọi người.

T.V.T.

Liên Lạc: *Đọc thư Cựu Tiên Chỉ mới kẹp ở, ở Đình Làng về, cho hay các sinh hoạt nhộn nhịp ở quê mình, mới thấy thương và ngưỡng mộ các anh chị em Hướng Đạo bên nó chỉ lạ! Dù có ra nước ngoài, các Trường ở đây (hải ngoại) có dịp phát triển thêm trào lưu mới của Hướng Đạo Thế-giới, nhưng dù sao, dù sao các sinh hoạt ở bên nhà vẫn là . . . truyền-thống hơn, đậm đà tinh thần thương nhau hơn. Ôi! Còn đâu nữa những ngày đi cắm trại, đi bộ hàng chục cây số (Huế - Thuận Anh = 11 c.s.), đến đất trại mệt quá, nấu cơm bị . . . khê, sống. Thức ăn thì trứng vịt luộc với nước mắm ớt là thần tiên rồi. Đến bữa ăn trưa hôm sau, thịnh soạn lắm là có món canh rau luộc và đồ chả trứng. Ôi tuyệt vời cho Đới Gà, Đới Cò ngày xưa mà chú Thiếu sinh (Ngựa ngày nay) cúi khom sát nồi canh mà thổi lửa, gió bay khói cay cả hai mắt, mồ hôi chảy đầm đề, trưa đó dù cơm khê, sống, ăn vẫn ngon. Khi qua xứ Canada, đến trại bằng xe hơi, khui đồ hộp ra ăn. Hôm sau, thêm ít lê-ghim (cũng đã đông lạnh trong bao) bắt lên lò điện*

là . . . hầu xực (các trại trường của Canada đều có điện nước v.v.... như ở nhà vậy). Đi trại như rứa còn đâu là thú, có chi đáng ghi nhớ đến nhau !

Thưa Anh Thao, vừa mới nhận thêm thư của Anh gửi, được biết Anh trở lại Hoa-Kỳ lần này chỉ là để sắp đặt công việc, rồi trở lại Nha-trang. Đọc thư Anh thấy thêm những khó khăn, trở ngại, thiếu thốn, sinh hoạt trong hoàn-cảnh không hợp lệ, lại ít tương-đồng nên lòng buồn chi lạ ! Nghe Anh Lược sắp đi Pháp và có một số Trường cùng với anh Lược sẽ qua họp Ban Thăng Tiến 5 ở Sydney, vui quá hè ! Anh sắp đặt qua Úc gặp anh em một chuyến chơi. Khi Anh về Tổ Đình (V.N.) xin Anh thực hiện cho Làng Trường Niên ở bên đó. Ở Hoa-Kỳ khi được tin anh "ché" không chịu chơi nữa, em có nhờ cậy Cổ-thụ họ Mai phát cờ. Cụ Mai hứa sẽ xăng tay áo cùng với các anh chị em (quên chữ "Chị" này, Cụ Mai quạt chết) lập Làng Xóm vùng Cờ Hoa. Anh Thao của em ơi ! Đọc thư Anh thì biết Anh còn yêu đời, sức khỏe tốt (mới đi đây đi đó chớ). Dù sao, em cũng xin Anh bảo trọng sức khỏe. Thông thường người ta lấy trăm năm làm hạn. Em cho như vậy là vượt bực và quá tham. Sống được đến tuổi này, đã là đủ (lấy em làm chuẩn) và nếu thêm được ngày nào xin cứ kể là lãi của Trời cho. Vả lại đường đi cũng chưa biết đến đâu là cùng tội thì tội gì phải mất công đếm từng ngày. Sống đến nay, ta hãy tận hưởng và sử dụng tận cùng thời-gian chúng ta có, như Anh đã làm hiện nay, rứa là quý hóa lắm rồi, phải không Anh Thao của em. Chú Đỉnh-Hồng-Phong có một đề nghị rất hay là giúp các Trường H.Đ.V.N. bên nhà gặp khó khăn (về kinh tế) thì nhiệm vụ của Trường Niên hải-ngoại là tìm cách giúp đỡ, tùy theo khả năng, như trong điều lệ ghi. Nhờ Anh thăm dò anh em bên nhà ra sao, xin anh cho biết, để Liên Lạc "gõ mõ" la làng xóm tiếp tay chung.

Chúc Anh đi mây về gió bình an và bảo trọng sức khỏe. Rất kính mến.

⑩ TR. ĐÀO-TRỌNG-CƯỜNG (OTTAWA)

Tại Liên Lạc số 14, mục Hướng đạo Trường Niên (về Ottawa) có viết như sau " . . . còn điểm đặc biệt khác nữa, là có một số Trường (mấy lâu nay lặn đâu mất) nay thấy không khí vui quá, bỗng khai là em cũng là H.Đ.S cũ. Rứa là A-lê-hấp . . . !

Dễ tính như vậy hầu có sự vui chung, là lòng cởi mở cố hữu của con người Hướng Đạo. Nhưng tôi nghĩ trong bất kể một đoàn thể nào, nhất là đoàn thể của các Trường chúng ta, ta nên thận trọng, không nên để bất cứ ai cứ khai "có em đây" là ta chấp nhận không suy xét, và cho rằng " mọi người đều vui".

Kinh nghiệm đoàn-thể hải-ngoại từ hai chục năm nay đã dạy tôi không nên quá tin vào ai mà ta mới quen. Sinh hoạt trong nhóm chúng ta trong tương lai gần, là chấn hưng phong trào H.Đ.V.N. Hải ngoại tại mọi nơi trên thế giới, sẽ trao cho chúng ta những quyết định quan trọng và khó khăn. Khi đó, ta có nên tin ở loại "có em đây" đó không ?. Một chút thắc mắc của tôi cũng còn : Là nói về chuyện "em có đây" này lại trong mục Ottawa, hy vọng mấy em đó không cư ngụ tại thành phố này. Tôi mạo muội ghi mẫu hành-chánh phiếu, xin Trường nếu đồng ý áp dụng, vui lòng thêm bớt sao cho lời khai được chính xác và hữu-ích (mẫu đính kèm)

Thân ái chúc Trường Ngựa C.K. bao giờ cũng rí rỏm như bao giờ, thì vui hết nói. Thân (Trâu tự nhận là . . . hiền!)

Liên Lạc : Sự thận trọng của bậc đàn Anh rất đúng, nhưng như Trường đã nói, H.Đ. rất cởi mở, dù có chịu thiệt thòi cũng đành chịu vì đây là một trò chơi. Trên đời, chán chi đoàn thể, cơ quan (tối cao của chính quyền) thanh-lọc cho lắm, điều-tra chặt chẽ mà vẫn có kẻ địch xâm nhập vào. Dù sao, thận trọng vẫn là hơn. Theo ý của Trường đã gọi ra, Liên Lạc xin đăng vào đây phiếu ghi danh "Phiếu này sẽ gom ở Trường Xóm, nơi đây sẽ gửi về Làng Bách Hợp, chứ để các thành viên làm và gửi về Làng, có lẽ chỉ có 2 người làm, trong đó có Trường mà thôi. Cách tốt nhất là Xóm Trường đem photocopie nhiều bản, trong phiên họp xóm, chuyển 1 người một bản, điền vào và thủ ngay tại chỗ. Xong, xóm chuyển về Làng, như rứa may ra có kết quả. Riêng các nơi chưa có Xóm Làng thì thiết tha kêu gọi thiện chí và tinh thần Hướng Đạo gửi về Làng (Westbury) để cùng tham dự cuộc chơi vậy. Riêng Xóm Ottawa, nhờ đàn anh "đốc" cho với.

Nhớ lại một bức thư Trường gửi cho Liên Lạc năm ngoái, Trường đã thành công và sung-sướng với đại gia-đình, ngày họp Tết Niên vừa rồi ở Ottawa, Trường, Bà Chị, quý-tử và quý-tôn đều có mặt vui vẻ đó là một niềm hân-hoan rất đáng hãnh diện, nhất là ở hải ngoại này. Chúng ta hãy quên đi những cái "bất ưng" lật vạt và chỉ nên nghĩ hoặc tưởng tượng những điều tốt đẹp để cảm thấy hạnh-phúc đời sống chỉ "nên thơ" trong cái chấp chờn, hư ảo của nó như khi Trường "mó" trên cầu mà cảm nhận được "nhám nhám" và có "khung" thì khoái là dường nào !)

Cám ơn sự chu đáo của Trường đã thương yêu Liên Lạc nên đã đọc kỹ và còn bom xăng để Liên Lạc được mát máy chạy đều. Kính Mến.

11 TR. ĐÌNH-HỒNG-PHONG (OREGON)

Trước hết, xin Anh và Quý Trưởng hi-xả đại-xá cho Sóc Kinh Bắc, vì mấy tháng nay bị đau ốm triền miên, nên dù nhận được Liên Lạc mà đàn em của Ngựa C.K không hề có một lời cảm tạ và ngợi khen . . . Vì Liên Lạc số Xuân thật hết sẩy, cả hình thức lẫn nội dung; Congratulation ! Tuy nhiên, nhìn vào tiền tem quý vị gửi, thật xót xa ! đau lòng !! Nên Sóc xin đề nghị Anh xin hưởng qui chế bất vụ lợi (Non profit organization) mà các hội Hướng-Đạo nước nào cũng xin được, để tiền tem cũng như các dịch vụ khác, có thể giảm bớt chăng ? Nếu không tìm được, Xin Anh có thể nhờ Tr. Hợp hay một Tr. nào ở Mỹ liên cư liên địa với Anh chịu khó "Thò" về bên này số bản tin cần gửi ở Mỹ rồi dán tem Book Rate, chắc sẽ đỡ hơn nhiều (dù có chậm hơn First Class cũng chỉ vài ngày).

. . . Cũng qua Liên Lạc số 14 vừa rồi, Sóc mới được rõ Bản Điều Lệ Hội, thật là thiết thời ! Chiếu điều I . - Mục tiêu cấp thời là yểm trợ các sinh hoạt ở hải ngoại và giúp đỡ Anh Chị Em Hướng Đạo ở quốc nội trong phạm vi khả năng. Sóc xin đề nghị Văn phòng xúc tiến ngay vào việc "lập Quỹ Yểm Trợ Hướng Đạo" để có phương tiện và tài chánh giúp đỡ. Các sinh hoạt ở hải ngoại (dù không cần thiết lắm vì các sinh hoạt đều dồi dào phương tiện rồi) và các anh chị em ở quốc nội, điều này mới thực cần thiết vì trong thời gian còn kẹt ở bên nhà, Sóc tôi đã chứng kiến những cảnh đau lòng vì có những Trưởng già, vì sĩ khí cũng như tinh thần Hướng Đạo đã rất chật vật , lẫn lộn với cuộc sống của công dân hạng 2, hạng 3. Xin đề nghị giúp đỡ cho các Trưởng này, cũng như các H.Đ.S. khác, mà hiện giờ, đã có Cụ Tiên-Chỉ cầm đầu, có phương tiện Lập Xưởng Thủ Công, Kỹ Nghệ cắt may hay phòng tập Thể-Dục thẩm Mỹ v.v... để tạo và giúp đỡ sinh kế cho các Trưởng và các Tráng sinh còn lại. Được vậy thì quý biết bao.

Phần kế tiếp, Sóc tôi xin bổ túc thêm phần hoạt-động của Tiên Chỉ Trần Văn Thao : 1955 - 1957 : Giám Đốc Khóa H.L.V. T.N.T.D.T.T. Trung cấp (khóa Cộng Hòa) và các khóa H.L. Giáo-chức Vũng Tàu, Nha Trang, và bắt đầu năm 1956, Tr. Trần Văn Thao đã phát động Phong-trào Hiệu-đoàn Học-sinh, áp dụng theo phương pháp Hướng Đạo và hàng đội tự-trị trong các Trường Trung, Tiểu học tại miền Nam Việt Nam. Kết quả rất tốt đẹp.

Ngoài ra, Sóc tôi cũng xin bốc thơm để tuyên dương Trưởng Thao, vì Anh là Trưởng Hướng Đạo nên chẳng những coi các H.Đ.S. khác đều là anh em, mà ngay cả các khóa sinh do anh đào tạo, Anh cũng coi

như anh em một nhà (dù địa vị và tuổi tác khác biệt) nên Anh đã yêu cầu khóa sinh gọi Anh là "Anh" và xưng "em" (nếu nhỏ tuổi hơn) và tôi (nếu đồng tuổi), chứ không được gọi chức vụ. Vì vậy anh em ai cũng kính trọng và quý mến Anh.

Sau hết, xin kính chúc Anh Chị + Bưu quyền, quý Trưởng và gia-đình luôn luôn dồi dào sức khỏe và được mọi sự an lành để đủ sức . . . gồng mình gánh vác việc nghĩa . . . đến hết chặng đường, chứ không bao giờ lại hồ hào . . . bán cái (theo kiểu Ngựa nói) cho đàn em. Riêng Sóc, xin đàn anh Ngựa CK tha thứ cho Sóc đã dám . . . gãi ngứa chân Ngựa trong Thiệp Xuân vừa rồi. Xin . . . và cho Sóc chung góp \$20 tiền tem, và xin nhờ Liên Lạc chuyển giúp \$30 cho quỹ UBCT/ Phế binh VNCH. Riêng quỹ yểm trợ Hướng Đạo ở bên nhà) nếu quý Trưởng nhất trí thì xin vui lòng cho Sóc tôi biết để gọi quà sớm . Đa tạ.

Liên Lạc : Ngựa tôi rất thích thú đọc bức thư dài của Sóc Kinh Bắc, Các đề nghị rất hấp dẫn. Thử xem :

Thứ nhất là tiền tem của Liên Lạc. Biết là như vậy mà đành chịu. Tuy ngoài dán tem, v.d. gửi đi Âu, Úc Châu dán là \$2.15, nhưng không phải vậy, vì ở Canada, phải chịu thêm "thuế Service" là 14% nữa, đó là luật, không ghi trên . . . tem ! Khôn thật, đúng là Nhà Nước ! Còn đem qua Mỹ nhờ gửi, sẽ có 3 cái bất tiện. 1) Ai đem qua biên giới ? Máy trụ giả làm báo Liên Lạc đâu có ai biết lái xe ? 2) Địa chỉ ngoài bì (nơi gửi) là Montréal, xin gửi Book Rate ở Mỹ, Ông Bưu điện Cờ Hoa đâu có đại ! Dù là Scouts adultes mà giấy phép Canada cấp là Hội bất vụ lợi, sức mấy mà ông Mỹ chịu cho hưởng qui chế ấy và sẽ nói : Về lại "nước you" mà làm. Còn điểm 3 và điểm chốt : Nếu mượn 1 địa chỉ ở Mỹ, khi Liên Lạc "bị trả lui" thì ai sẽ gửi tiếp theo địa chỉ mới cho khỏi bị rầy ? Tóm lại, việc này có thể thực hiện được nếu độc-giả Liên Lạc có hơn một ngàn. Khi đó sẽ làm ấn bản Âu-châu nhờ Cụ Bùi-Năng-Phán làm nhà phát hành, Mỹ-Châu sẽ do Cụ Đình-Hồng-Phong làm Đại-diện. Ngựa này chỉ cần làm 5 bản Liên Lạc : Âu-châu, Á-châu, Mỹ-châu, Úc-châu và Canada mỗi nơi nhận 1 bản master, rồi ở đâu in đó, để lại địa chỉ phát hành, dán bì + tem và gửi đi trong vùng. Lời ăn lỗ chịu, OK ? Nếu đồng ý thì Ngựa tui xin qua ký hợp-đồng ngay. Trả lời gấp để qua Trại Họp Bạn Úc Châu phổ biến tin này. Ngoài bia báo, chắc chắn sẽ ghi : Sáng chế phát hành : Sóc Kinh Bắc. Chịu chưa ?

Việc lập quỹ yểm trợ anh em Hướng Đạo quốc nội. Việc rất nên làm. Nếu Anh Thao "của chúng ta" đọc đến đoạn này, chắc sẽ suy nghĩ và cho chúng ta biết ý kiến về đề-nghị của Sóc. Chờ xem khi trở lại quê

nhà (lần thứ ba) này, anh Thao sẽ góp ý, như vậy sẽ chính xác hơn và khỏi phiền lòng các anh chị em bên ấy. Ý kiến này Ngựa, à quên "Mỡ" xin gõ mạnh, khi có đa số góp ý và Anh Thao, Cụ Tiên Chỉ về xem dân Làng cho biết sự tình ra sao đã.

Việc bố-túc phần lý-lịch "Anh Thao của chúng ta" thì còn nhiều lắm, số Liên Lạc chỉ đăng, rất khiêm nhường, lời anh Thao tự-thuật. Sự thật còn "ngầu" hơn nữa kia.

Sau hết là Ngựa này cảm ơn những lời chúc của Sóc và cả những lời gãi . . . Ngựa. Phong ơi ! Chúng ta chỉ là những con người bình thường, mình sống theo bản năng, sống theo tình cảm, chỉ trong những phút giây đặc biệt lắm. Chúng ta mới thực sự biết chúng ta muốn gì. Chúng mình vốn là những người bất toàn, sống trong những điều-kiện tương đối, ai nữ bất nhau, đày đọa nhau bằng những điều gọi là tuyệt đối. May thay, Phong ơi ! Chỉ có "tình yêu thương" là có thể vượt ra khỏi cái đó phải không Phong ? Nhớ nhau hoài.

⑫ TR. NGUYỄN-ĐỨC-DIÊN (SEATTLE-OREGON).

Đầu thư, em xin kính chúc . . .

Để Trường khỏi suy nghĩ, em xin phép được tự giới thiệu, vừa ra mắt "trình làng" vừa làm quen để xin gia nhập "Làng Bách Hợp" thuộc nhóm Tinh Thần BiPi .

Thưa Trường, Em : Nguyễn-Đức-Diên (B.R. Ấu - Chồn chăm lo) còn có cái tên kỳ cục nữa là "An-Pha Mười Ba" (∞ 13) thuộc toán ∞ do Trường tiền bối "Vịt bể" Cung-Giữ-Nguyên phụ trách và H.L. tinh thần. Toán này không ngoài mục-dích là H.L. và tu luyện Trường tại Nha Trang, hiện nay vẫn còn tiếp-tục tại quê nhà, mà em là một thành-viên của toán ∞ đó. Thưa Trường, Em cùng gia-đình qua H.K. theo diện H.O. và định cư tại Seattle, WA từ 25-1-95 đến nay. Lỡ mang tiếng là người "Điên" và "Xi Ke Hát Đê" tại V.N. nên vừa đến được vài hôm, không kể công việc đa đoan của người mới hội-nhập . . . ! đã tham dự trò chơi với LĐ/HĐ tại WA. với các Trường Phạm-Đình-Thụy, Nguyễn-Văn-Thư, nhà thơ Tuấn Việt và có sự góp ý gián tiếp của Tr. Phạm-Quang-Lộc. Thưa Trường, có điều . . . trong suốt 2 tháng qua, em cùng các Trường có nhận xét chung là L.Đ. Việt-Hùng (H.Đ. ở đây) tuy đã sống 8, 9 năm qua rồi mà . . . (quên đi 11 chữ) nội dung chỉ là một đoàn Thanh thiếu-niên bình thường. Các em ở đây sinh hoạt tùy hứng, không dựa theo nguyên tắc và tôn chỉ của Phong-trào. Cũng đã có

những liều thuốc "kích thích nhẹ nhẹ . . ." để nhằm lái dân L.Đ. ấy vào quỹ đạo đúng nghĩa của nó là H.Đ.V.N. tại Hải-ngoại, nhưng khó quá (mãng không uốn . . . tre già uốn làm sao ? !). Dù vậy, chúng em không dám nói là bất lực. Bỏ mặc thì tự-ái trách nhiệm và tội các em ấy, bởi Hương Đạo là trò chơi lâu dài và tự-nguyện mà !

Thưa Trường, nếu không có gì trở ngại thì nội tháng Tư này Xóm Trường Niên Seattle (WA) này sẽ thành hình. Đồng thời nếu được, sẽ mở 1 lớp (Khóa H.L. Dự Trường) để làm "nhân" xúc tác cho một đơn vị Hương Đạo đúng luật chơi trong tương lai.

Hôm ở Nha Trang, có gặp Trường Trần-Văn-Thao (về ở luôn) cũng như tin tức và hình ảnh sinh hoạt Hương Đạo tại quê nhà, nếu Trường cần, em sẽ gửi. Tiện đây em có mấy bài thơ làm quà . . . (xin qua 4 giồng). Kính chúc . . .

Liên Lạc : Thích thú chi lạ ! Canada tuy sang Xuân vẫn còn lạnh, đọc thư Trường thấy ấm lại ngay vì chính Trường đã đem cái nóng nhiệt đới sang. Kinh nghiệm 20 năm ở hải ngoại, xin có lời dặn riêng Trường : Nhiệt-lượng mà Trường "vác" sang, hãy xài từ từ, đừng tung ra vội-vàng và hùng-hổ, vì - có thể - những người mà Trường mong muốn truyền-đạt, sẽ không lãnh-hội kịp, hoặc . . . không "đỡ" nổi, sẽ làm Trường ngã lòng. Xin hãy từ từ. Hội ý với các Trường trong vùng. Hãy chuẩn bị tư-tưởng và phải kiên nhẫn để gia nhập cuộc chơi chung. Alpha thì ngon lắm rồi. Còn số 13 : đừng lo ! Ngựa này "hạp" số 13 lắm. Nghe đây : Sinh ngày 13 d.l. và cũng là 13 á.l. (khác tháng) Khởi sự làm việc ngày 13. Vào học trường Q.G.H.C. ngày 13. Tốt nghiệp trường C.Đ.Q.P. ngày 13. Vào làm việc Trường Đại-Học Montréal ngày 13 và về hưu, cũng ngày 13 ! "Ngày Mười Ba Muôn Năm". Rúa mà chú Bùi-Năng-Phán lo sợ cho Liên Lạc số 13 (dạy rằng : sao không là 12 bis ?). Mấy bài thơ, sẽ chọn lựa để đăng đàn trong Liên Lạc. Thơ của Liên Lạc thì đã có Thi-Vương Tuấn Việt, các thi-bá Thanh Viêm ở Úc Châu, thi-thức Gà-Lôi ở Đức-quốc và . . . thi-ấu là Ngựa này !

Trong chúng ta không ai là người tạo ra phong trào, chúng ta sinh hoạt với phong trào, khi có đôi chút kinh nghiệm cùng nhau củng cố và phát triển phong-trào. Điều quan trọng là chúng ta cố giữ vững ngọn đuốc của phong trào. Một chuyện vui nhỏ : Trong buổi Lửa Trại tháng 7 năm 1985 tại Tamarakonta (Montréal), một em tráng sinh đố tôi : Xin Trường nói cho biết trên đời có mấy thứ bồi ? Tôi sốt sáng đáp lại : Bồi bàn, bồi phòng, bồi Tây, bồi bút v.v... Em Tráng

sinh chận lại và nói : Thưa Trường, Trường nói trật đường rầy rồi. Boy Scout là số 1, sau đó là 4 thứ bồi khác, đó là bồi Cơ, Rô, Chuồn, Bích ! (Sau lửa trại, mình có gặp riêng chú này để nói chuyện, chú tỏ ra hối-hận, vì đã ham vui nên lỡ lời). Trường Diên ơi ! H.Đ.V.N. ở hải-ngoại là vậy đó, nói bạo dạn, thẳng thắn theo ý nghĩ bên này. Còn Hướng Đạo bên mình, vào thời tại mình, đâu có dám nói ngang xương như rứa ? Lúc đầu mới nghe, buồn buồn, nhưng dần dần cũng vào khuôn phép, nhưng chỉ được lối 65% thôi. Đành vậy ! Đừng mong tuyệt đối. Nhớ theo dấu đi đường của Trâu Thư.

13) TR. ĐÀM-QUANG-LONG (VANCOUVER)

Nhận được thư Trường và báo Xuân Liên Lạc Ất Hợi đã lâu, em muốn viết thư để cảm ơn Trường và để thăm hỏi sức khỏe của Trường và anh em H.Đ.V.N. ở Montréal, nhưng . . . (đừng đọc tiếp 2 hàng nữa). Quả đúng là "Ngựa chịu khó" thật, em thấy từ 75 đến nay, bao nhiêu đơn vị lập rồi tan, bao nhiêu Trường đến rồi đi; từ các Trường Kỳ-cụ, qua các Trường "ba rọi", rồi tới các Trường trẻ, riêng Trường vẫn còn tại vị.

Không biết tình hình các nơi khác ra sao, riêng tại Vancouver thì Liên-Đoàn Vạn Kiếp đã ngưng hoạt động hơn hai năm nay vì tình trạng thiếu huynh-trưởng như lúc trước ở Montréal. Có một số huynh-trưởng từ các nơi khác về sinh cư chung quanh Vancouver, như Tôn Thất Tuấn (Pháp), Trương-Đình Bảo-Khải (Saskatchewan), Lê Vinh (Toronto), và một số anh em từ các trại Tỵ nạn, tuy nhiên mỗi người đều có những ràng buộc riêng tư và không thể sinh hoạt thường xuyên với các em được. Em có thử một thời-gian, nhưng vì công việc đòi hỏi thường xuyên phải đi công tác xa, mà không có ai thay thế để sinh hoạt với các đơn -vị, cho nên em phải cho các em nghỉ. Nghỉ cũng tiếc, nhưng thà như vậy còn hơn vì thiếu người hướng dẫn để lỡ có chuyện gì xảy ra thì mang tiếng cho phong-trào.

Vài hàng kính thăm Trường và gia-quyền, Kính chúc Trường và Ban phụ-trách Liên Lạc dồi-dào sức-khỏe để tiếp tục giữ vững mối giây liên lạc giữa các Trường, thân hữu và anh chị em H.Đ.V.N.

Kèm theo ngân phiếu 20\$, phần đóng góp của em để các Trường in báo và mua cò.

Liên Lạc : Hà Mã vui tánh ơi ! Đọc thư nhớ Người chỉ lạ, vẫn hàm răng trắng, đều, nước da ngăm đen, khuôn mặt cương nghị, ít nói, hay cười. Ra đi từ dạo ấy, chỉ gặp lại một lần, lần ngắn ngủi ở Montréal (Kỳ Ông Cụ qua đời). Sau mấy lần đến Calgary, muốn qua

Vancouver gặp anh em, nhưng không có số điện thoại của Long, nên dẹp ý định ấy. Trịnh-Tấn, Tấn Hồng đều đã là những thiên-sư, Quý-Toàn, Đỗ-Quyên đều qua Mỹ. Các Trường ở Montréal chỉ còn Tr. Thanh, Tr. Hùng. Hai vị này khi ra, khi vô, tuy ai cũng yêu Hướng Đạo cả, nhưng mỗi người một tánh. Dù sao, Liên Đoàn Montréal vẫn còn. . . sống, dưới sự hướng dẫn của L.Đ.T. Nguyễn-Đức-Thanh (kiếm thiếu-trưởng, có thể kiếm luôn Tráng Trưởng). Cụ Hồng vẫn là T.Q., Cụ Ngựa là U.V. Quảng Bá, Cụ Sư-Tử là U.V. Báo Chí (Hai Cụ này vào cho có vị, làm long-trọng-viên, ghi danh đúng phép tắc đảng hoàng, kẻo không thì H.Đ. Canada chê là thiếu "xếp hợp lệ" không cho lập đơn vị). Thế là Tr. Thanh "bao đàn" thấy vất vả lắm. Vì nặng nợ với phong trào nên còn vương vấn và trở lại với Liên Đoàn theo lời thỉnh cầu của một số Trường, Tr. Lã-Mạnh-Hùng hiện đang ngồi ngoài sân cỏ, cảm nhíp nhỏ rầu ! Có dịp nghỉ hè, Long về Montréal vào dự trại Liên tỉnh - Bắc Mỹ ở Ottawa ngày 1 và 2/7/95 nhân dịp kỷ niệm ngày Tr. Trần-Văn-Khắc. Khi đó sẽ gặp đông đủ cả Toronto, Montréal, Ottawa và một số đơn vị H.Đ.V.N. ở Mỹ, gần Canada cũng về tham dự. Đã có Chim hay Sói chi chưa ? Trông tin vui . Nhớ đến nhau.

14) TR. PHAN-LONG-TUÂN (COLORADO)

Kính lời thăm các Trường trong Ban phụ-trách Bản Tin Liên Lạc, nhờ Trường chuyển giúp lời chào thân ái (3 ngón tay) đến quý Trường đọc giả của bản tin thân thương. (xin qua 16 giòng).

Đọc xong mấy số Liên Lạc, tôi thấy được những gì ? Thấy được mấy điều tôi cũng yêu mến. Trước hết là tinh thần Hướng Đạo thật quý hóa, trong sự giao-thông của các Trường, qua thư-tín, nhắn tin, thật là vui, đượm tình thân ái, đầy hòa khí. Tấm lòng của các Trường đã một thời đã từng mang khăn quàng, đeo huy hiệu, tuyên lời hứa, chào cờ tại trại, đêm lửa trại, trò chơi lớn v.v... hoặc ít nhất là ghi chép vào sổ tay mỗi khi đi họp Đội, họp Đoàn. Thứ đến là tấm lòng của anh Ngựa Chịu Khó, sự hiểu biết rộng rãi và đặc-biệt là tánh nhún nhường (xin qua 7 giòng, ghi lại Ngựa này e không dám nhận mò !) tấm lòng với anh em, với phong trào. Đó là hình thức của một gấn bó son sắt, thủy chung qua thời gian không có nếp nhăn, qua đổi thay thời thế vẫn một lòng bền vững. Anh em Hướng Đạo (độc-giã) tham dự vào bản tin Liên Lạc được như vậy đã là "Đẹp", Đẹp và Đầy .

Xin cứ vậy mà vững tiến .

Liên Lạc : Đọc thư Trường, thư của một độc giả phương xa, quý thật, đọc xong thấy khoái - vì được khen - Đọc lại thấy hơi ngược, vì 1 đoạn (đã xin thông qua) Ngựa tôi thấy ngược quá, vì đã cho Ngựa đi tàu bay giấy ! Dù sao, cho đến nay, anh em trong nhóm phụ trách, các độc giả của Liên Lạc đều tỏ ra thương yêu nhau cả, tương kính và hòa nhã cả, hòa nhã cả trong những lời "máng yêu".

"Vũ-Hoàng-Chương có mấy câu thơ thật hay :

Ai sẽ là người trong tương lai

Một sớm một chiều

Vươn tay hái cành hoa Thương yêu

Làm bút viết. "

Trường và chúng tôi - xấp xỉ Lục Thất tuần, chúng ta đang càng ngày càng lún dần vào các cửa sau của đời sống. Nói như vậy để cùng nhắc nhở khi thấy được sự hạn chế của chiều dài thì người ta sẽ tìm cách để gia-tăng phẩm chất của những ngày còn lại trên trần thế.

Như Trường nhận xét, Hường Đạo bây giờ thay đổi quá nhiều, không được như "thời" chúng ta ngày xưa. A ! cái đó còn tùy ! Biết đâu các chú bây giờ (thăm) nói : May là chúng ta không "bị" quá khát khe như Hường Đạo ngày trước của các bậc tiền bối !.

Xin Trường biết cho rằng : Mọi đổi thay có 2 tác dụng :

1 - Hủy diệt tài hoa

2 - Tự nó nảy nở sinh tài-hoa.

Chết cha Ngựa này rồi ! Té ra này giờ mình múa quyền trước một huynh trưởng gộc của đất Quang-Trung Nguyễn-Huệ. Xin dãn anh đại-xá cho tội lộng ngôn.

Sau hết, chờ Đản anh viết cho một đoạn đời Hường Đạo để đăng trong Liên Lạc đi ! (Lời năn nỉ riêng : Xin đừng nhắc đến Ngựa này nhiều, như rủa, nó sẽ... bạc mệnh tội nghiệp !)

15) TR. PHAN-VĂN-LŨY (VIỆT NAM)

Đầu thư, kính lời thăm... (qua 6 giòng).

Em đọc được Liên Lạc qua 1 bản phóng ảnh được chuyển tay từ Saigon ra, mềm nhàu, nhưng nặng tình anh em quá ! Em đã có lần gặp Trường ở Dalat, lúc Trường còn học ở Q.G.H.C., dạo ấy em là Kha, sau đó nghỉ sinh hoạt vào trường Võ-Bị, rồi nay đây mai đó, lính mà anh ! Lúc Anh về Quảng-Trị, em đóng ở Đông Hà, có lần chào Anh, khi Anh đến thăm đơn-vị, nhưng không thể "thấy sang bắt quàng làm họ". Em đã lập gia-đình ; dạo ấy có được một cháu trai, sau 6 năm chung sống, chúng em đành chia tay. Đản bà sao mà khó hiểu quá Anh ơi ! Đọc xong Liên Lạc, thấy các anh

sung sướng sinh nhằm ngôi sao quý ? thấy khi nào cũng bên nhau, nào là "bè trên", nào là "Bạn đời", nào là... cái gì em cũng ao ước mà không thể có. Sau 5 năm cải tạo ở Thanh Hóa, em trở về sống với đứa con trai, hai cha con có nhau, cho đến khi nó lập gia-đình, nó nhất định giữ em ở lại với nó. Nó nói thà không vợ, chứ nhất định không thiếu cha, nghe con hiếu thảo như vậy, em cũng mừng, ít nhất cũng còn niềm tin để sống. Đến nay vợ chồng nó hàng ngày làm lụng nuôi em. Em cũng phụ vào công việc chung, để khỏi mang tiếng nhờ con dâu. Dù sao mấy năm sinh hoạt Hướng Đạo, 8 năm trong quân ngũ, và 5 năm cải tạo đã dạy em sống sao cho đáng sống. Em có quan-sát 2 đoàn Hướng Đạo sinh-hoạt ở đây, tuy hình thức thì có đấy, nhưng tinh thần Hướng Đạo thì... tìm đâu thấy ! Em có về Huế, có gặp Tr. Tôn-Chỉ (cựu Thiếu-phó Chi Lăng của Anh ngày trước), nghe nói Anh Chi có liên hệ với bên kia từ trước 75, nay hình như đã giác-ngộ, nhưng muộn quá rồi ! (qua 18 giòng không tiện ghi ra đây)

Cuối thư, kính chúc quý Trường... .

Liên Lạc : Trường Lũy của quê hương khôn khổ của tôi ơi ! Sao mà nhiều đau thương quá. Cám ơn Trường đã nhắc lại những chốn xưa, những lần "thấy nhau" nhưng không "gặp nhau". Trường tưởng vậy, chứ là anh em Hường Đạo ai lại nghĩ như vậy bao giờ. Mừng Trường có được một chú con trai hiếu thảo. Lớn lên với X.H.C.N. mà còn tình nghĩa cha con, quý thay lòng phụ tử ! Còn chuyện đản bà, Trường than là khó hiểu. Đúng ! Đừng nghĩ rằng tuy là suy tôn "Bè trên" hay chi đó là ngon đâu. Thành thật mà nói, người đản ông nào cũng có bất thường, chút giả dối, tí kiêu căng, đôi khi khiếp nhược và có thể hiếu sắc. Đản bà cũng vậy, cũng tò mò, hơi hợ hờ ngoài, nhiều chuyện, đa nghi v.v... Tuy nhiên, ở đời có một việc hết sức lạ lùng và vô lý là sự kết-hợp hai trạng-thái ấy mà người ta gọi là... Hạnh-phúc !

Xin hãy nương nhau mà sống, thương yêu nhau, tương kính nhau để giữ Hạnh phúc gia-đình, làm gương cho con cháu. Biết là vậy, nhưng chúng ta là người, phải có làm lỗi, nếu biết nhau, xin tha-thứ cho nhau, đừng đòi hỏi tuyệt đối. Trường biết cho rằng : Hạnh phúc trong hôn nhân là một cuộc xổ số. Khó có người trúng độc-đắc, nhưng những người hạnh-phúc nhất mà tôi biết là những người tự bằng lòng với... lỗ an ủi ! Như Ngựa này chỉ là huê vốn là mừng hết lớn ! Ôi ! kiếp Liên Ông !. Chúc Trường gặp nhiều may mắn, xin gửi lời ngợi khen lòng hiếu-thảo của cháu trai. Có điều Trường quên chưa cho biết : Trường đã lên xe bông khác chưa ? ●

Mã Thư



Ngựa C.K. Phụ Trách

LIÊN LẠC : Mục "MÃ THU" dành cho Ngựa C.K trả lời thư hoặc lời nhắn tin của các Trưởng, không muốn đăng hoặc trích nội-dung lên mặt bản tin như ở phần "THƯ BẠN" mà một số Trưởng cho là mục "Độc Thư Quốc Tế". Cũng nhờ mục này mà nhiều Trưởng biết thêm tin tức lẫn nhau, đúng với thiên chức của Liên Lạc.

Một điều cần xin thưa là phần trả lời ở hai mục MÃ THU và THƯ BẠN, Ngựa tôi rất vụng về, kiến thức hẹp, kinh nghiệm còn non dại, xin quý Trưởng và bạn-đoàn độc giả miễn thứ cho và rất cảm ơn nếu nhận được lời bày vẽ.

Ngựa C.K.

* TR. BẠCH THU HÀ (CALI).

Liên Lạc nhận được một lúc đủ thứ : thiệp chúc Xuân, hình ảnh mới, ảnh chụp chung ở Trại Họp Bạn Thăng Tiến 4 (Le Breuil - Pháp) và thùng xăng rất lớn. Từ tháng 7/93 đến nay, sao vắng bóng, bật tin. Định bụng là sẽ . . . xì-nẹt một hồi, nhưng cô bé (hay bà lớn) này khôn quá, thông minh hơn cả Hillary Clinton nữa, vì trong thiệp chỉ có viết 9 giòng mà chỉ có 3 chữ tự thú : " Tội nặng lắm" là đủ xá tội vong-nhân rồi. Tuổi trẻ tài cao thật !

Bài thơ "Vui Hoài Ngàn Năm" đăng trong số này. Răng viết "vui hoài" mà buồn rứa ? Tại sao lại có đơn ? Hay là thăm nhập bài "Phép Lạ Của Sự Cô Đơn" của Tr. Phan Thanh Hy (Liên Lạc số 14, trang 3, 4, 5). Cảm ơn lời chúc "Anh Chị (or Hai Bác)" của Thu-Hà và đã thông báo cho anh em trong nhóm Liên Lạc biết : Thu Hà sẽ tham dự trại Họp Bạn Thăng Tiến 5 ở Úc Châu và sẽ viết bài cảm tưởng của cuộc Họp Bạn đó. Tr. Hoàng-Hội ở Úc Châu đã có lần nhắc đến Thu-Hà trong một bức thư gửi cho Liên Lạc đấy. Nhiều người biết lắm rồi đó, qua Úc Châu có Trưởng Hội hỏi thăm đó ! Nói chơi đó, không can chi mô, cả nhóm Liên Lạc đều về phe Thu-Hà cả, kể cả Chị Mai-Xuân-Tý và . . . bề trên của Ngựa này nữa đó, sướng chưa ?

* TR. THIÊN-HƯƠNG (RENTON)

Cảm ơn tấm hình Chị chụp chung ở Singapore, có cây phượng đầy hoa đỏ, đúng như Chị viết : nhớ nhà chi lạ ! Qua đây, nhất là Canada, chỉ toàn là cây phong, rừng phong, đến mùa hè, khi qua các xứ nhiệt đới (Bahama, République Dominicaine) mới thấy loại hoa què-hương ấy. Chị có liên lạc được với ai ở Thiếu-đoàn (Nữ) Nhị-Trung không ? Chắc Pizza của Chị vẫn còn rất ngon và mùi thơm đang bay qua tận Canada này.

Cảm ơn nhiên liệu Chị đã tiếp tế cho Liên Lạc.

* TR. LÊ ĐÌNH CH. (TEXAS).

Trong thư, Trưởng dặn tôi đừng nêu tên Trưởng và đừng đăng thư của Trưởng, Nhưng Trưởng Ch. ơi, cũng đành chịu ý Trưởng vậy, dù là có đôi điều khó tỏ bày, vì Ngựa này không có tài gỡ rối tơ lòng như Bà Tùng-Long hay Thuần Thảo, thôi thì biết chi thì nói vậy.

Đời sống vợ chồng, trước hết chúng ta phải chấp nhận những khác biệt của nhau, nếu được như vậy thì mới có hạnh-phúc, vì có người nói hạnh-phúc như cái đồng-hồ, càng giản dị, càng dễ sửa. Trưởng cũng nên nhớ rằng tình nghĩa vợ chồng không phải là cái tình trong những ngày nắng đẹp mà tình chân-thật chỉ thấy ở những lúc khốn khổ nhất. Trưởng cũng đã xấp xỉ 50 rồi, chắc Trưởng cũng nghiệm biết là người đàn bà họ lo âu về tương lai cho tới khi họ lấy chồng, trong khi một người đàn ông - như Trưởng , chỉ lo tương lai khi mới cưới vợ. Làm "liền ông" như tụi mình, đừng quá "suồng suồng"; muốn duy trì hạnh phúc phải biết "chường". Tuy nhiên đừng nên làm quá "già néo thì đứt giây" Trưởng ơi ! Chỉ nên "chường" một chút cho đời sống gia đình khỏi nhàm chán, đừng đẩy người bạn đời vào chân tường ! Riêng bản thân Ngựa này, ngày xưa ở nhà, lâu lâu (3,4 tháng) đi công tác xa mấy ngày, khi về thấy

không khí trong gia-đình đối khác, vợ chồng khấn khít hơn, tình tứ hơn, (tuy không được như hồi mới cưới nhau), nhưng thắm thiết hơn trước ngày khi đi xa, đại khái như là “hâm nóng lại” vậy ! Không tin Trường làm thử đi (nhưng đừng đi thẳng luôn mà mang họa).

Còn Trường hỏi về tâm lý của “liền bà”, đặc biệt Trường hỏi thẳng Ngựa này là ý của “bề trên” đối với Ngựa này ra sao ? Câu hỏi chi mà khó rứa Trời hè ! Làm sao mà biết hết ý nghĩ của một người đàn bà, dù rằng là bạn đời đã sống với nhau hơn 40 năm (như Ngựa này) và tôi bằng lòng đánh đổi cả cuộc đời để được biết. Vì tôi bắt đầu nghi ngờ những điều mà tôi tự tìm hiểu một mình. Điều sau chót tự thú của Ngựa này là, trong suốt chiều dài của cuộc sống chung (hiện đã có 5 con, 9 cháu ngoại và 1 cháu nội) đã có rất nhiều lỗi lầm cả công khai và thầm kín. Dù thế nào đi nữa, đến giờ phút này, Ngựa này vẫn thấy không ai có thể thay thế người bạn đời (tức là bề trên) của mình cả.

Ngày trước, Xuân Diệu có bốn câu thơ rất tình tứ :

*Người ta có thể vô cùng xinh đẹp
Có thể thông minh, có thể rạng ngời
Có thể yêu anh đi nữa - em ơi !
Anh không thể kiếm tìm - đâu cả !*

* TR. BÙI VĂN GIẢI (PORTLAND)

Nhận được bài “ Tr. Hồng Sơn Dã Mã Võ Thành Minh nói về Hướng Đạo Cứu Quốc” liền nhờ ngay Anh Cáo Đồ Mật (ở Ottawa) đánh liền và đăng vào số 15 này. Đây là chứng-tích của một thời đen tối của Phong trào. Anh Mai-Liệu cũng là một nhân chứng của giai đoạn này, xin Anh Liệu góp thêm ý kiến.

Trường Giải ơi ! Viết bài cho Liên Lạc, giúp cho Hướng Đạo Trường Niên tiến mạnh là quý hơn cả, đừng bần khoản ba cái lễ tẻ khác, để đó có người khác lo, yên chí lớn. Tr. Lê Nguyễn Bách cũng có cái vui mừng như Trường khi được biết tin Tr. Nguyễn Hữu Xương và địa chỉ như sau :

No 4 Rue de la Source
95490 Vaureal - France.

Có một chuyện không vui là Ngựa này là được suy-tôn là “Lão-Trường”.

Mình thật sự đã già rồi chăng ! Vậy thì từ nay trong mục giới thiệu, thư tín, Mã-thư phải sửa style viết lại kéo bị chệ là già. Buồn năm phút !

* TR. PHẠM QUÂN KHANH (OTTAWA)

Đã tin Trường Tỉnh biết địa chỉ mới của Trường rồi. Liên Lạc số 15 này sẽ tự động chạy vào thùng thư nhà mới của Trường. Có mừng “Tân-gia” không ? Cho biết để lên Ottawa cho vui.

Như rứa là Xóm Trường Niên Ottawa có 3 vị dọn nhà mới rồi đấy nhé (+ Tr. Kim + Tr. Phúc trẻ).

* TR. NGUYỄN MẬU HÙNG (FLORIDA)

Đã mấy năm rồi vắng bóng, hy vọng 15/7/95 Ngựa sẽ gặp lại ở Florida. Cám ơn nhiên liệu bồi dưỡng cho Liên Lạc. Bạn lảm hay rãng mà tiết kiệm chữ nghĩa như rứa ?

* TR. SƠN MIÊU PHIÊU BẠT (FLORIDA)

Cám ơn bức thư khá dài, nhưng cho Ngựa này đi tàu bay cao quá nên Ngựa không dám cho lên mục Thư Bạn. Đồng ý với Sơn Miêu P.B. là nhân vô thập toàn, con người Hướng Đạo cần sáng suốt mà nhận-định. Đúng như Trường nói : Ngựa “chịu khó” hay “khó chịu” cũng có. Bài Tên Rừng (ghi để tặng Tr. Khoa, Tr. Lương và L.Đ. Đại-La, Hoa-Lư) chưa tiện đăng vì có nhiều đoạn hơi . . . không ổn, Ngựa này xin chịu lỗi là không làm vui lòng Trường được. Ngựa này đúng là “khó chịu” ! Sau hết, Liên Lạc xin nhận thùng xăng.

* TR. CÒ HẤP TẮP (ÚC CHÂU).

Bài “Nhớ Lại Anh Em Hồi Trước” của Anh, xin đăng vào Liên Lạc số này. Máy hàng Anh dặn dò : “Tôi viết rồi đấy nhé, viết cho năm 1995, vậy 1996 anh mới được ra lệnh khác. Gửi đi là bắt đầu lo, lo phản-ứng của các anh . . . ” Đọc mấy hàng này thấy thương Anh Bách của em vô cùng. Sức mấy mà đứa em này dám “ra lệnh”. Oan cho em quá Anh ơi ! Ở đời ai cũng thích Hoa hơn là Cùi, dù là Cùi . . . Mai. Nhưng “cùi Cò” còn hay hơn nữa, vì cùi này dùng để nấu nồi “nước trong” để . . . xáo thịt cò. Quách Tân có mấy câu thơ :

Trước Tết Mai là hoa
Sau Tết Mai là Cùi
Trước bao nhiêu nâng niu
Sau bấy nhiêu hất hủi
Nâng niu Mai chẳng mừng
Hất hủi Mai không tủi.)

Có một điều vui thú vô cùng cho đàn em này khi đọc tựa đề bài “Nhớ Lại Anh Em Hồi Trước . . . ” Hấp dẫn chi lạ ! hấp dẫn là lời hứa hẹn của Anh Cò trẻ trung này : sẽ còn viết bài dài dài về những kỷ niệm với những (vô số) anh em khác. Và cũng xin đề nghị với Anh Cò là để tránh “Kỳ Thị Nam Nữ” xin Anh nhớ viết bài về các Chị em nữa chớ ! Chị em Hướng Đạo đang hoàng đấy nhé (chứ khộng phải “chị em ta” đâu mà mừng vội)

* TR. HOÀNG HỘI (ÚC CHÂU).

Cám ơn nhiên liệu Trường đã bơm cho Liên Lạc, nhờ đó, hy vọng máy chạy đều đặn.

Bài Ngày Xanh Trong Tuổi Hạc đã đăng trong số này. Cứ như rứa mà viết đều đều cho Liên Lạc thì lo gì các Xóm, Làng khác nờ nức thành lập ! Anh Hội ơi ! Như Anh biết lịch sử là một chuỗi dài những biến-động nối kết nhau, liên tục trôi như một giòng nước. Trên chiều dài vô tận ấy, mỗi người đều đã có một thời, và khi cái thời ấy đã qua, khi nhìn ngoảnh lại, ta thấy cái thời ấy (của ta) đẹp vô ngần. Đã có cái đẹp thì đừng cất dấu một mình, xin Anh hãy ghi lại cho người khác được cùng vui cái vui của Anh đã có. Xin nhắc lại Anh Hội nhớ : Đó là com chiến Dương-Châu đó !

* TR. LÊ TRUNG THÀNH (LAVAL)

Trước đây lầy cỡ đang "lao động vinh quang" mà ngoảnh mặt làm lơ với phong-trào, nay sắp đến tuổi xách ba-ton đi ngao du đây đó thì phải . . . thi hành quân dịch với Hướng Đạo đó nghe. Trường có hứa sẽ xâng tay áo góp sức vào Liên Lạc, nhớ đấy nhé ! Chớ đừng quên mà lương-tâm cắn rứt ! À, mà quên ! Lương tâm làm gì có răng mà sợ cắn ! Cám ơn đã gửi quà cho Liên Lạc.

* TR. LÊ XUÂN ĐĂNG (CALI)

Xin cám ơn Anh đã gửi cho tin Lễ Cầu Hồn Tr. Phan Như Ngân. Đã đăng ở Liên Lạc số này. Có một chuyện, nhờ Anh cho biết địa chỉ anh Lê-Cảnh-Đạm (cụ châu-trưởng Hải-Trung), Liên Lạc đã có lời nhắn tin, nhưng nay thấy có đến dự lễ cầu hồn ngày 11-3-95. Vậy xin Anh hỏi thăm và cho em biết. Nay, Anh vừa phong cho em chức "Ngựa trạm". Cũng hay ! Kính mến.

* TR. NGUYỄN XUÂN LINH (CALGARY)

Đã nhận đủ các tài liệu (Dự án Phát Triển Giới Trẻ và Chương Trình Đào Tạo Huynh-Trưởng). Đã tham khảo nhiều giới chức H.Đ. thẩm quyền, nhất là Tr. Phạm Văn Thiết : một Trưởng gạo cội, và là người đã từng trực tiếp tổ-chức các đoàn thể ở nhà thờ (Thiếu nhi Thánh-thể, Hướng-đạo Công-giáo, Hùng tâm dũng chí v.v...) "Người" đã thảo luận nhiều với Ngựa. Mình đề nghị làm một màn phỏng vấn, nhưng "Người" khua tay và phán : "Tôi xin Ông" chuyện này không phải để đâu, có dịp tôi sẽ kể ông nghe, và đừng cho lên bản tin Liên Lạc vội. Nhớ đấy nhé ! Nếu Linh cần hỏi các việc gì - nhớ từng mục, chớ đừng gởi cả kế-hoạch hay dự-án mà ông Năm Thiết rầy tôi, vì ông này bận lắm, khó có ý kiến chung cho một dự án hay kế-hoạch được. Dù sao thì phải tùy phương tiện, địa phương, nhân sự và đối tượng. Biết

rõ từng mục mới dám bắt tay được. Ông Năm Thiết còn thêm : Tổ chức một đoàn H.Đ. còn dễ hơn nhiều. Mình sẽ chuyển "câu hỏi" của Linh đến Tr. Thiết, nếu muốn.

Thăm tất cả gia-đình Linh . Rât nhớ.

* TR. H.Q. CÒ CÔ-ĐƠN (PHILADELPHIA)

Nhận các G.I. rồi, đã trao Col. Thiết và chuyển lời của Cò đến "Mèo Tươi Cười" rồi, Ông hay nhắc đến chuyện một Trường rất trẻ mà đến H.L. cho các "quan" ở Khóa HL BR (thay cho Bó) có cả "quan Ngựa" này nữa hồi năm 1973. Tuổi trẻ tài cao thật ! Nhớ rất kỹ, đọc đến 3 lần 2 câu chốt bức thư của Cò. "Xin Huynh Trưởng vui lòng đừng trích đăng thư của đứa em này trên báo" Thì không đăng vậy, nhưng trong bụng vẫn "ám ứ". Đành chịu chứ màn răng chừ hề ! Sống chưa ?

* NHÀ THƠ TUẤN VIỆT (SEATTLE)

Đàn Anh quá chu đáo và thương các Trường H.Đ. vừa mới đến địa-linh của nhà thơ. Liên Lạc đã thường xuyên thư từ (và báo Liên Lạc) từ hơn 2 năm nay với chú Thư. Vừa mới nhận thư của Nguyễn-Đức-Diên và 2 Trường khác cũng sẽ nhận Liên Lạc kể từ số 15 trở đi, cho đến khi Liên Lạc nghệt thở thì thôi. Bài thơ Trường Niệm Tr. Phan-Như-Ngân rất quý. Đúng như đàn anh viết và "Mõ Làng Tui" đã rao làng xóm là đến 13 tháng 5 năm nay, Ngựa tui xin về hưu ở trường Đại-học Montréal, còn trường Đại-học Hướng-đạo thì không hẹn ngày về hưu được. Khó thật ! Còn như đàn anh viết : Anh Thoại nghỉ "kéo cày" để hưu-dưỡng phải không ? Sức mấy !! Ông Anh ơi, Còn lâu mới được phép nghỉ kéo . . . xe !

* TR. GÀ LÔI (TÂY ĐÙC)

Tiếng là nhà thơ, có bề trên M.T. cũng là nhà thần nữa, rứa mà văn-chương - để mô hết mà viết thư hà tiện chữ nghĩa như rứa ? Bài thơ đăng vào Liên Lạc ngay. Hãy viết 1 bài kể chuyện Đức (chứ không phải xô tiếng Đức mà tưởng bở) cho độc giả ăn đổi món cho vui đi. Tháng 12 này có đi Úc-Châu không ? Ráng qua cho vui. Chờ tin.

* TR. ĐOÀN VĂN THIỆP (ORANGE C.)

Liên Lạc số 14 đã gửi đi rồi, dành dành vào số này vậy. Tại sao 2 năm nay không qua Mộng-Lệ-An chơi ? Giận tui há ? Đám tang anh Ngân có Colonel Thiết đại-diện anh em Liên Lạc tham dự, đúng lúc quá ! Cụ Tiên-chỉ Làng Bách Hợp đã trở lại đất cờ Hoa rồi. Như vậy, Cụ còn sung sức lắm, đi đi, về về như chơi, rứa mà Cụ biên thư hẹn qua Canada thăm Xóm bên này mà chưa

thấy. Lần này hy vọng Cụ sẽ cho Liên Lạc tin tức về anh em Hướng Đạo bên nhà. Thư anh Thao cho biết là anh Lược sẽ qua Pháp thăm con ngày gần đây. Hai Ông Bà về xem lại Hồ Gươm. Sướng nhỉ !

* TR. MAI-QUỐC-TUẤN (PHÁP)

Thành thật cảm ơn Trường. Năm ngoái ngao-du Toronto, khi nào viếng cảnh Montréal đây ? Cảm ơn Trường đã gửi World Scouting News (tháng 2, 3 - 1995). Trong số 47 Quốc gia có Hướng Đạo sinh-hoạt mà không được H.Đ.T.G. công nhận, nước Việt Nam chúng ta "được" xếp ngang hàng với Congo, đau thật ! Tr. Tuấn ơi ! Như những kỳ HỌP BẠN H.Đ.V.N. trước đây, tháng 12/95 anh em mình tổ chức HỌP BẠN THẮNG TIẾN 5, thì vào khoảng tháng 6/95 BTV/HĐTU nên viết thư mời các VP/ H.Đ. Quốc-tế là vừa (TTK/VPHTG, Chủ-tịch Hội Nữ HTĐG, Chủ Tịch VP/ Á-Châu TBD, Chủ tịch VPHTĐ Úc-Châu, Chủ tịch VPHTĐ Hoa-Kỳ) Biết rằng Trường cũng sẽ làm, nhưng tánh Ngựa này tào lao nên, mạn phép, nhắc chừng vậy. Đùng thắc mắc nghe.

* TR. LÊ-THỊ-TRÚC (ÚC CHÂU)

Đọc Phù-Sa số 9, được biết Trường là Nữ-Hoàng . . . tiêu thụ (vé số) cho Ban Tổ-chức Trại HỌP BẠN THẮNG TIẾN 5 sắp tới. Xin có lời ngưỡng mộ, mặc dù Ngựa tui chưa được biết. Xem tiếp, thấy Trường có đọc Liên Lạc số 14, do ai đó gởi, vậy thì, kể từ số 15 trở đi, Trường sẽ là độc-giả dài hạn của Liên Lạc, cho đến khi Liên Lạc bế mạc cuộc đời. Được chưa ? Xin cho biết địa-chỉ. Lần này gởi "quá giang" Tr. Thuát vậy. Nhờ Tr. Thuát giúp. Đa tạ.

* TR. BẢO NGUYỄN (PHILADELPHIA)

Rất mừng được đàn anh thông-cảm cho Liên Lạc nên đã "gôm" bớt nhiều. Bài "Ăn uống và sức khỏe" rất bổ ích, xin khởi đăng ở Liên Lạc lần này, làm nhiều kỳ, mỗi kỳ 2 trang, cho đến hết.

Liên Lạc mỗi số chỉ 36 trang, nội thông báo, tin tức cho nhau, quảng bá Hướng-đạo Trường Niên đã choán bộn trang rồi. Xin Trường ghi lại cho những quăng đời H.Đ. mà Trường còn nhớ, để cho hậu-sinh noi dấu vết của người đi trước. Kính mến.

* TR. HỒNG HẠC (VIỆT NAM)

Đã đọc thư Trường, do anh Thọ chuyển lại. Việc anh em H.Đ. quê nhà tham dự Trại HỌP BẠN THẮNG TIẾN ở Úc-châu, chắc B.T.C. sẽ hoan nghênh. Nếu đi thành đơn vị, xin liên lạc với Tr. Trần Văn Lược hoặc các Trường khác thường có liên hệ với Hội-Đông Trung

Ưông. Việc mời từng cá nhân, chắc B.T.C. sẽ làm không xuê. Đến tháng 9-1995 này B.T.C. sẽ phổ biến 1 mẫu ghi danh (Anh Thọ sẽ gửi về đến Trường kèm theo "Thư mời chung" do Hướng Đạo Úc-Đại-Lợi đồng ký với B.T.C. H.Đ.V.N., để dễ dàng trong việc xin chiếu-khán. Anh Thọ sẽ có thư riêng gửi đến Trường. Nghe đâu, ở quê nhà sẽ có nhiều Trường qua Sydney tham-dự trại HỌP BẠN này lắm.

* TR. PHẠM VĂN CHUÔNG (ÚC CHÂU)

. . . Vẫn nhận đều đặn báo, vẫn ngẫu nhiên đọc và luôn tìm được thú vị như Trường viết trong thư là quá lắm rồi, còn mấy cái "Nhưng" đáng ghét, để đó, xét sau.

Đọc Phù Sa, thư của Tr. Thuát, Tr. Hà thấy sự lưu tâm đặc biệt của các Anh, Chị, Em bên đó (quên chữ "Chị" thì nguy to, đến ngày nhập trại, Ngựa này lấy chi mà nhai !). Khâm phục vô cùng. Liên Lạc số nào cũng gõ mô kỹ lắm. Nghề làm "Mô" sướng vô cùng, tuy chẳng bao giờ được gọi là Ông hay Cụ. Vì thế, dù cho già đến 90 tuổi vẫn cứ trẻ như "anh". Phải không anh Bách của em ? Được và xưng là trẻ mà không lo cho Xóm, Làng Trường-Niên, ngày HỌP BẠN THẮNG TIẾN 5, biết đâu, anh chị em hè lại, đôn lên "già" cho mà coi !

Cảm ơn Trường đã bơm xăng cho Liên Lạc cùng với 2 tân độc-giả. Liên Lạc số 15 sắp tới sẽ đến tay 2 Trường mới nhập cuộc. Hẹn gặp lại nhau trước Giáng-sinh năm nay.

* TR. HOÀNG NGỌC CHÂU (NGAO DU MUNICH)

Liên Lạc đã nhận được bưu thiếp, gửi từ xứ của Gà Lôi. Sướng nhỉ, đi công tác hoài như vậy vẫn nhớ anh em. Hoan hô ! Rất mong được gặp Niên-Trưởng "Đại" vào dịp Hè này, và còn nhiều Trường mình muốn gặp lắm, nhất là Lâm Đạo-Trưởng từ hơn 30 năm chưa thấy nhau. Nếu có duyên may, mình hy-vọng có dịp qua Orlando đi câu và thăm vườn hồng (trái) với ông Trùm thì vui biết mấy. Ở đời làm sao mà tính trước được ! Gặp nhau lúc nào vui lúc đó là quý rồi ! Phải không ông Trùm ?

* TR. VŨ-MINH-NGỌC (VANCOUVER)

Có nhận đều bản tin Liên Lạc chứ ! Lâu quá vắng tin. Gia đình Q.G.H.C. thiếu Ngọc, mất vui nhiều và phiên họp hàng tháng bớt sôi nổi. Tất niên vừa qua cũng có họp mặt tất niên nhưng người hoạt-náo-viên năm xưa vắng bóng, nên micro không có tiếng cười. Đã phát

hành được bản tin 16 trang, do N.P.Thiện và mình lo liệu. Cũng xong. Trông tin miền Tây lắm.

* TR. LŨ-HÙNG (SAN JOSE)

Nhận bài vào giờ chót, còn thương-lượng kíp đăng vào Liên Lạc số này, Lại có cả nhiên liệu ứng trước nữa. Đã ghi tên các vị nòng cốt của Làng Trưởng Niên Cali vào danh sách dài hạn rồi. Lãnh độc-quyền tước-vị "Ba Rọi", nay thêm chức Tiểu-đồng, kiêm lon-ton (tự xưng) nữa. Xứng danh tài trai !

Tin Canada

Theo kết-qua của cuộc bầu-cử bằng thư và điện-đàm, Tr. Dương-thị Kim-Son đã được tín-nhiệm trong vai trò Đại-diện Chi-nhánh Canada, nhiệm-kỳ 1995-1997

Mọi sự liên-hệ đến Chi-nhánh Canada xin tiếp-xúc với Tr. Kim-Son :

200 Dufferin St. Apt. 610, Toronto
Ont. Canada, M6K 1Z4

Tél. (416) 534-6543 (nhà)

- 324-8677 (Sở)

- 324-9074 (Fax)

Liên-lạc xin có lời Mừng vì Tân Đại-diện, và chúc Chị Kim-Son thành-công tốt đẹp trong nhiệm-vụ "uác ngà voi" mới .

TIN VUI

Nhận được hồng thiệp của Trường VĨNH-ĐÀO (Chủ-tịch HĐTU/HĐVN) báo tin lễ vu-quy của ái-nữ là cháu :

Nguyễn-Phước Thùy-Trang

Hôn-lễ sẽ cử-hành vào ngày 17-6-1995 tại Pháp-quốc.

Xin thành-thật chung vui với Tr. Vinh-Đào và hai Họ.

Chúc Tân-Lang và Tân Giai-nhân được Trăm năm Hạnh-Phúc.

Liên-Lạc

HỌP BẠN THẮNG TIẾN 5 tại Sydney (Úc Châu)

**Hai tám tháng Chạp chín lăm
Là ngày Họp Bạn lần Năm, nhớ về.**

Trại Họp Bạn Thắng Tiến V sẽ được tổ chức tại Glenfield Scout Activity Centre, gần thành phố Liverpool, cách Trung tâm Sydney độ 50 cây số về hướng Tây-Nam, thuộc tiểu bang N.S.W. Đất trại có đủ chỗ cắm lều cho 400 trại-sinh và 100 giường trong ba dãy nhà.

Thời gian chính-thức của Trại là từ 8 giờ sáng ngày thứ Năm 28-12-95 đến 10 giờ sáng thứ Ba 2-1-1996. Các trại-sinh đến Sydney trước ngày 26-12-95 sẽ được sắp xếp ở tại Bankstown Scout Hall hay tại Canley Heights Scout Hall (nếu có lời yêu cầu). Mỗi nơi có thể chứa 40 trại sinh và có các tiện nghi tối thiểu như bếp, nhà tắm, nhà vệ-sinh v.v... và gần các chợ Việt.

Các trại-sinh ngoài nước Úc hoặc đến Sydney bằng phi cơ sẽ được đón tại phi-trường Sydney (nếu có lời yêu cầu). Sau đây là vài điểm chính của chương trình dự trù :

- Thứ Năm 28-12-95, 21:00-23:00 Họp Đại Hội-đồng
H.Đ.V.N.

- Thứ Sáu 29-12-95 = Ngày Văn Hóa

- Thứ Bảy 30-12-95 = Ngày thăm viếng

- Chủ Nhật 31-12-95 = Ngày Thử thách

- Thứ Hai 01-01-96 = Ngày kết thân

Chi-phí cư trú : \$25 US/Người, cho 4 ngày.

Chi-phí ẩm thực : \$35 US/Người, cho 4 ngày

Ghi danh và đóng trại phí : 16-12-95 là hạn chót.

Trại đã được tích-cực chuẩn-bị từ nhiều tháng qua. Trưởng dự-án là Trường Đặng-Trung-Chính, P.O. Box 118 Cabramatta, NSW 2166, Australia.

Tel. (612) 726-0222 - Fax (612) 725-7063

Lưu ý : Số điện thoại và số Fax sẽ thêm số 9 ở đầu, kể từ tháng 7/1995.

Tin nhận được giờ chót :

Liên-lạc vừa nhận được thư và "bao bố" hình của Cố Tổng-thống Hoa-kỳ, nhưng không in vào Sổ Vàng kỳ này được, bởi lý-do Chú Thủ quỹ (không viết tắt TQ đầu nhé, vì chú này còn trẻ lắm) đã khoá sổ ngày 01-5-95. Liên-lạc số này sẽ đến tay các tân độc-giá, và L.L chân-thành cảm ơn các Bạn, và đặc-biệt là chú Lãng-tử họ Bùi.

Liên-lạc