



LIÊN LẠC

Tiếng nói của Hướng Đạo Trưởng Niên



Các Hướng Đạo Trưởng Niên chụp hình lưu niệm sau khi bế mạc cuộc họp khoáng đại HĐTN thế giới ngày 13 tháng 7 năm 2009 tại Trại Họp Bạn Thăng Tiến IX, California, USA

**SỐ ĐẶC BIỆT: KỶ NIỆM T.T. IX
HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM**

Bản Tin Liên Lạc **Tiếng Nói của** **Hướng Đạo Trưởng Niên** **Việt Nam**

Ban Cố Vấn

Mai Liệu
Tôn Thất Hy
Vĩnh Đào
Nguyễn Văn Thuất

Tiền nhiệm

Nguyễn Trung Thoại
(1985-2005)

Chủ nhiệm

Nguyễn Đình Tuấn

Chủ bút

Lê Thanh Bình

Ban Biên Tập

Tôn Thất Hy
Vĩnh Đào
Trần Anh Tuấn

Ban Yểm Trợ Tài Chánh

Trịnh Mỹ Phương
Lê Văn Tĩnh

Liên Lạc phát hành mỗi năm 4 số
XUÂN, HẠ, THU, ĐÔNG

Bài vở, thư từ xin gửi về

Lê Thanh Bình
PO Box 111604
Campbell, CA 95011-1604
USA

ĐT: (408) 866-4219

FAX: (408) 866-4219

Email: baolienlac@yahoo.com

Hình bìa

Hướng Đạo Trưởng Niên
tại Trại Họp Bạn TT9

Tâm Thư

Thằng Tiến 9 đã mang lại cho Hướng Đạo Trưởng Niên một sinh khí mới, một quyết tâm "giữ chặt mỗi giây", một tinh thần thống nhất tổ chức trong sinh hoạt Hướng Đạo Trưởng Niên. Chúng ta đã đồng ý muốn duy trì kết quả đó là phải liên lạc chặt chẽ và thường xuyên. Phương tiện quảng bá tốt nhất là tiếp tục tờ Liên Lạc mà Trưởng Nguyễn Trung Thoại, con Ngựa Chiu Khó, đã đều đặn giúp chúng ta liên lạc với nhau trong suốt thời gian những cánh chim trong tổ chức HĐVN bỏ xứ bay dạt khắp bốn phương.

Một số Trưởng và anh chị em Hướng Đạo đã tình nguyện đứng ra tiếp tục thực hiện tinh thần đó, và mong mỗi tất cả anh chị em Hướng Đạo khắp nơi nâng đỡ bằng các khả năng có thể đóng góp, từ thời giờ, sáng kiến, bài vở, tời tiền bạc để tờ báo Liên Lạc của chúng ta tiếp tục mạnh mẽ.

Thân ái bắt tay trái.

Ngựa Siêng Năng Nguyễn Đình Tuấn

Nội dung

Nghi thức Hướng Đạo...tr.01
Họp Bạn HĐVN Thằng Tiến IX...tr.04
Từ Đòng Tử Quân đến Hướng Đạo Sinh...tr.07
Kỷ Niệm Costa Mesa...tr.08
Tham dự 100 năm HĐ Thế giới...tr.13
Tìm Hiểu HĐ Trưởng Niên...tr.16
Tin tức HĐ khắp nơi...tr.20
Mối dây Liên Lạc...tr.26
Mã Thư...tr.27
Chuyện 100 năm HĐ...tr.31
Tem thơ kỷ niệm HĐ...tr.36
Tráng đoàn Sơn Trúc...tr.37
Đất Lề Quê Thói...tr.38

Nghi Lễ Hướng Đạo

Tôn Thất Hy



Nghi lễ có mục đích phát huy những tình cảm đôn hậu và tập cho con người khắc kỷ để tu dưỡng đạo đức bản thân. Người tôn trọng lễ thì biết đạo làm người, biết ghép mình vào kỷ luật, khuôn mẫu đạo đức, nhờ biết khắc kỷ nên tinh thần hy sinh cao, quốc gia dễ hùng cường, thiên hạ được thái bình thịnh trị.

Hướng Đạo là một phong trào giáo dục, có mục đích đào luyện thanh thiếu nhi trở thành công dân tốt cho quốc gia xứ sở, nên rất chú trọng về nghi lễ. Ngành Ấu có Tiếng Rống Lớn, lễ Tuyên Lời Hứa Sói con và lễ Tiến Sói Lên Đoàn. Ngành Thiếu có lễ Tuyên Lời Hứa Thiếu sinh, lễ phong nhậm Đội Trưởng. Thanh sinh là đàn anh của Thiếu sinh, nghi lễ tương tự như ngành Thiếu. Riêng về ngành Tráng và Trưởng Niên, ngoài lễ tuyên lời hứa, còn có lễ Tráng sinh Lên Đường (Départ routier) và Lễ Phong Nhậm Tráng Huynh được chuẩn bị hết sức chu đáo.

Nghi thức Lễ phong nhậm Tráng Huynh (Rover Investiture) do Baden-Powell soạn và cử hành lần đầu tiên tại Royal Albert Hall, London, năm 1926. Nghi thức Lễ Lên Đường (Départ routier) do một Trưởng linh mục Hướng Đạo Công Giáo Pháp soạn, được B.P. hoan nghênh và cho rằng đã thực hiện được những điều mình mong ước. Hướng Đạo Việt Nam du nhập một số nghi thức từ Hướng Đạo Pháp, nên có thời kỳ đã áp dụng nghi thức Lễ Lên Đường.

Trong thời gian chờ đợi Ủy viên truyền thống và Văn hoá BTV/HĐTU/HĐVN soạn thảo và ấn hành nghi thức mới, Nghi lễ Hướng Đạo do Bộ Tổng Ủy Viên Hội HĐVN quy định

trong sách nghi thức phải được tôn trọng. Tuy nhiên cần phải cảnh giác loại sách Nghi Thức 1964 mới tái bản tại VN, đã bị sửa chữa và thêm thắt tùy hứng kể cả bản quốc ca. Trong lễ Tuyên lời hứa hay lễ Lên đường, Đoàn trưởng luôn luôn là chủ lễ, người chấp nhận và giúp đoàn sinh thực hành lời hứa, chứ không phải một Trưởng cao cấp nào khác. Trong trường hợp đoàn trưởng vắng mặt vì lý do bất khả kháng, một phụ tá có thể được ủy quyền để thay thế.

Baden-Powell khuyên nghi lễ Hướng Đạo nên ngắn, gọn, đơn giản và chân thành, nhất là đối với ngành Tráng.

Các Trưởng phụ trách phải chuẩn bị mọi vật dụng cần thiết như cờ xí, huy hiệu, tua vai, chữ RS bằng kim khí, gậy nạng (nếu là lễ Lên Đường) trước khi cử hành lễ. Cần thực tập trước để mọi người biết rõ vị trí và phần vụ của mình. Đoàn sinh tuyên lời hứa hay lên đường phải hiểu rõ và trả lời trôi chảy những câu vấn đáp, và biết mình phải làm gì, vào lúc nào. Chủ lễ phải thành thạo về nghi thức buổi lễ. Tránh những hành động cầu thả như sao chép các câu hỏi trên giấy để đem ra đọc lúc hành lễ.

Đối với đoàn sinh đã có tôn giáo, nên mời Tuyên úy hay cố vấn giáo hạnh làm lễ chúc lành trước khi tuyên lời hứa.

Lễ tuyên hứa hay lên đường thường được tổ chức giữa thiên nhiên, khi trời hừng sáng hay lúc hoàng hôn. Cảnh trí càng tôn nghiêm hùng vĩ bao nhiêu, buổi lễ càng thành công bấy nhiêu, vì gây được sự cảm động và nhiều ấn tượng tốt đối với người tuyên lời hứa. Không nên tổ chức ở những nơi công cộng, gần phố xá, chợ búa, v.v... vì đây là nghi lễ riêng của Phong Trào, để đón nhận một đoàn sinh hay thừa nhận một đẳng cấp huấn luyện.

Tĩnh túc (tĩnh Tâm) chỉ là một ý của B.P. không phải là nghi lễ và không bao giờ được xem như nghi lễ. (Thủ Bản huấn luyện khóa Dự Bị Ngành Tráng Gilwell 1963) Buổi tĩnh túc thường cử hành bên lửa, sau lửa trại tàn. Tùy theo tập tục của từng đơn vị, các đoàn sinh đã tuyên lời hứa có thể có mặt trong buổi tĩnh túc của tân sinh sắp tuyên lời hứa. Khi tĩnh túc để đưa dự tráng lên đường, các Tráng sinh lên đường có thể tham dự, nhưng quan trọng hơn hết là sự hiện diện của Tráng trưởng, Toán trưởng và bảo huynh hay bảo tỷ của đương sự. Trong buổi tĩnh túc, không bắt buộc mọi người phải phát biểu ý kiến. Tráng trưởng nhắc lại lời hứa, Luật Hướng Đạo và chúc đương sự vững lòng tin nói lý tưởng Hướng Đạo. Không có những thắc mắc hay câu hỏi nào có thể làm nản lòng người dự tráng vào lúc này. Nếu có, phải được nêu ra và giải quyết trong buổi họp Hội Đồng

NGƯỜI HƯỚNG ĐẠO SINH VÔ DANH

Đoàn từ trước. Khi mọi người ra về, không có tục lệ phải đưa tay trên lửa thề giữ kín gì hết. Đương sự một mình suy nghĩ về những vấn đề của bản thân và cầu nguyện. Tĩnh túc có thể tổ chức ở trong phòng. Đoàn sinh có thể chọn nhà thờ hay đền chùa để làm nơi tĩnh túc, không buộc phải tuân theo một quy luật hay nguyên tắc nào hết.

Vào những dịp hội họp long trọng, có đánh chiêng trống theo nghi thức lễ chào Quốc Kỳ, những người phụ trách cần phải thực tập trước cho thật nhuyễn. Chiêng phải đánh trước, trống phải đánh sau. Nếu đánh trống trước, chiêng sau, là nghi thức của lễ trăm quyết kẻ tội đồ, và không được dùng thanh la (còn gọi là phèng la) để thay thế. Thanh la là loại nhạc cụ làm bằng đồng, có tiếng kêu phèng phèng nghe chói tai và rè, thường được sử dụng để tập hợp đám đông hay gây sự chú ý của người qua lại. Chiêng là nhạc cụ bằng đồng nhưng ở giữa có cái núm, đánh bằng dùi mềm, âm thanh vang vọng khác hẳn với tiếng phèng la.

Trường điều hợp (MC) một buổi lễ HĐ phải thuộc lòng nghi thức. Tuyệt đối không được cương ẩu và biến đổi tiếng reo chính thức Hướng Đạo Việt Nam. Thí dụ: Trường phải hô: Dô Ta! Đoàn sinh hô: A-dô-ta! Ba lần như vậy, cuối cùng tất cả đồng thanh AAA... và tung nón lên trời, thì Trường lại hô HDVN và bảo đoàn sinh hô: A-dô-ta! Nếu các Trường trẻ mới hoạt động Hướng Đạo, khi trở về đơn vị cũng bắt chước làm theo, sẽ gây tai hại vô cùng.

Bài hát cũng vậy. Người hướng dẫn cần phải thuộc bài ca mới bắt giọng cho mọi người hát. Không được tự tiện bỏ bớt hay thêm thắt lời theo ý mình. Thí dụ: bài hát "Giữ chặt mối dây" do cố Trường Võ Thành Minh đặt lời. Sau câu "Chúng ta hôm nay hiệp vầy, cùng nhau nắm tay, nét thương yêu nhau tỏ bày, giữ chặt mối dây. Phải hát tiếp: Tâm trí ta chung cùng nhau, Thanh khí ta luôn tương cầu...chứ không được tự ý bỏ bớt một số câu rồi mới hát tiếp: "sông núi không ngăn tình thương"...v.v...

Thành ngữ có câu: "Không ai có thể dạy người khác điều gì mình chưa biết". Hướng Đạo là một Phong Trào giáo dục. Muốn thành công trong nhiệm vụ, huynh trưởng phải học hỏi và trau dồi cho thuần thục trước khi hướng dẫn người khác.

**Cọp Gia Lai
Tôn Thất Hy**



Cậu bé Hướng Đạo Sinh giúp ông William D. Boyce (Minh họa của Norman Rockwell)

Một ngày trong năm 1909, tại thủ đô Luân Đôn, Anh Quốc. Một người du khách Mỹ tên William D. Boyce bị lạc đường trong sương mù dày đặc. Ông ta đứng dưới một ngọn đèn đường và cố gắng tìm hiểu xem mình đang ở đâu thì bất chợt, một cậu bé xuất hiện và em hỏi em có thể giúp được gì hay không.

-Được chứ. Ông Boyce nói.

Ông bảo cậu bé rằng ông muốn tìm đến một địa chỉ của một văn phòng thương mại tại trung tâm thành phố.

-Cháu sẽ đưa ông đến đó. Cậu bé nói.

Khi hai người đến nơi, ông Boyce móc túi tính biểu cậu một ít tiền thưởng, nhưng cậu đã ngăn cản và nói:

-Cám ơn ông. Cháu là Hướng Đạo Sinh. Cháu không thể nhận bất cứ thứ gì khi giúp đỡ.

thắc mắc.

Cậu bé liền kể cho người khách Mỹ về mình và những người anh em Hướng Đạo khác của em. Ông Boyce trở nên thích thú. Nghe xong câu chuyện, ông muốn cậu đưa ông ta đến văn phòng Hướng Đạo Anh Quốc.

Tại văn phòng, ông Boyce tiếp chuyện với Trưởng Robert Baden-Powell, người Tướng lĩnh nổi tiếng của Anh quốc đã sáng lập ra phong trào Hướng Đạo tại Anh. Ông Boyce vô cùng thích thú những gì học được qua buổi nói chuyện và quyết định đem Hướng Đạo về đất nước mình.

Vào ngày 8 tháng 2, năm 1910, ông Boyce và một nhóm huynh Trưởng thành lập Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ (Boy Scouts Of America –BSA). Từ đó đến nay, tất cả Hướng Đạo Sinh tại Mỹ dùng ngày này để kỷ niệm ngày thành lập.

Chuyện gì xảy ra cho cậu bé đã giúp ông Boyce lạc đường trong sương mù dày đặc ? Không ai biết được. Cậu ta không hề xin tiền hay cho biết danh tánh, nhưng chắc chắn rằng cậu ta sẽ không bao giờ bị lãng quên. Việc Thiện mà cậu làm đã giúp cho phong trào Hướng Đạo đến với nước Hoa Kỳ.

Trong Trung Tâm Huấn Luyện Anh Quốc ở Công Viên Gilwell, các Hướng Đạo Sinh Hoa Kỳ đã dựng lên bức tượng một con bò rừng Mỹ để tôn vinh người Hướng Đạo Sinh Vô Danh (Unknown Scout) đó. Một việc Thiện đến cho một người, đã trở thành việc Thiện cho hàng triệu Hướng Đạo Sinh Hoa Kỳ. Một sức mạnh hết sức to lớn từ một việc Thiện.

Ngày nay, châm Ngôn của phong trào Hướng Đạo là: "Mỗi ngày làm một việc thiện"

Người dịch Nguyễn Trí Tuệ
Phỏng theo www.scoutingaround.com

Nhận được tin vui

**Tr. Trương Lạc Phiêu xóm
Bách Hợp Tùng Nguyên -Canberra
Sydney,**

**Tr. Biên Thị Quý, LĐT/LĐ Bách
Việt San Jose, California**

**vừa nhận Huân Chương Bách
Hợp tại Trại Thăng Tiến IX do Hội
Đông Trung Ương HĐVN trao tặng.
Xin chúc mừng và thân chúc quý Tr.
vững tiến trên con đường phục vụ.**

Chúc Mừng! Chúc Mừng!



LIÊN LẠC

Liên Lạc gửi từ khi vừa Tết,
Người đưa thư đến... Hạ mới trao.
Lời chúc tụng may sao còn đó,
Bánh chưng xanh, pháo đỏ chưa tàn.

Chuyện cũ, mới bùi ngùi vẫn nhớ,
Người đi ..xa quên hẹn trở về.
Mai đầu Xuân, phượng rộ bên hè,
Thu vàng lá, đông đầy tuyết trắng.

Đi ..thong dong trong chiều rực nắng,
Quay lưng không nhắc nhớ , đợi chờ.
Từ đây mình ..vắng hẵn bầu thơ,
Văn chương lẫn tiếng tơ đồng điệu.

Mã Thư với tâm tình nặng trĩu,
Lời nhẹ nhàng níu giữ bên nhau.
Lỡ giận hờn xin nhớ ...đừng lâu,
Châm củi lửa, tình sâu huỳnh đệ.

Xin nối tiếp con đường ..không dễ,
Mỗi bàn tay , một tiếng gióng lên.
Niềm tin yêu Liên Lạc vững bền,
Hoa Mãn Nguyễn trở lên khắp nẻo.

Oanh Oanh Hùng Khí Minh Trang
Munich tháng 8- 2008

Trại Họp Bạn Thế Giới Hương Đạo Việt Nam Thăng Tiến IX



Trưởng Mai Liệu và Trưởng Nguyễn Tấn Định đang qua cầu tre để vào ngôi đình làng (Hình: Lê Bình)

“Ngày Văn Hóa Truyền Thống TT IX có những gian hàng mang nét đặc thù cho 3 miền đất nước Nam, Trung, Bắc, và Cao Nguyên như có chén chè xôi nước, chiếc bánh ú, tô bún bò Huế, miếng trầu xanh nồng, bát bún mọc, có câu vọng cổ, tiếng trống chèo, câu quan họ Bắc Ninh.”

Lê Bình

KING CITY, California - Hàng ngàn hướng đạo sinh Việt Nam khắp thế giới đã đổ về tham dự trại họp bạn hướng đạo Việt Nam vào ngày 10 Tháng Bảy 2009. Trại họp bạn mang tên Thăng Tiến 9, được tổ chức tại King City, một thành phố nhỏ khoảng 100 dặm về phía Nam San Jose.

Kể từ năm 1983, sau hội nghị trưởng Hướng Đạo Việt Nam (HĐVN) tại Costa Mesa, Nam California, Hội Đồng Trung Ương HĐVN được tái tục hoạt động nhằm mục đích phối hợp các đơn vị HĐ gốc Việt cùng sinh hoạt chung, từ đó các trại mang tên Thăng Tiến ra đời. Kể từ năm đó, cứ 4 năm tổ chức một lần, TT1 tại Pháp, sau đó liên tục tổ chức tại các châu lục khắp thế giới Âu Châu, Úc Châu, và Mỹ Châu.

Dưới không khí nóng bức mùa hè miền Bắc California, King City là nơi tụ họp hàng ngàn trại sinh đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi thành phần trong xã hội. Những Hướng đạo sinh người Việt. Họ đến từ Đức, Pháp, Úc, Canada... đến từ Florida, Chicago... từ San Diego, San Jose... Montreal hay West Palm không còn là khoảng cách.

Trại họp bạn Thăng Tiến IX với số ghi danh tham dự là 2,650 trại sinh. Trại kéo dài 6 ngày bắt đầu từ thứ Sáu 10/7 đến trưa ngày thứ năm 16/7/2009. Bắt đầu với ngày Văn Hóa Truyền Thống lúc 8 giờ sáng thứ Bảy 11/7. Tiếng trống Lân, lễ Tế Tổ, Hội làng với màu sắc dân gian 3 miền đất nước và miền Cao nguyên sắc tộc thiểu số. Sài Gòn, Huế, Hà Nội với đầy đủ sắc màu tiêu biểu: Chiếc áo tứ thân miền Bắc sánh vai bên cạnh chiếc áo bà ba Nam bộ... những sinh hoạt dân gian được bày ra trên các nẻo đường “làng”. Gánh chè xôi nước, bánh cức, bún bò Huế... v.v. tạo nên quang cảnh của một ngày hội. Ở cao nguyên các dân trong bản làng nhảy sạp, đan giỏ... ở gian hàng Nam bộ có lãng Ông với ông thầy đồ viết chữ, ông thầy giải quẻ xăm... Ngày đầu tiên khai mạc Hội làng, đến chiều tối ánh lửa đốt lên và lễ khai mạc theo truyền thống Hướng đạo bắt đầu gọi lửa, nhảy lửa... một chương trình văn nghệ khai mạc gồm các tiết mục đầy đủ các sắc thái Việt Nam từ Khúc Ca Ngày Mùa, Bạch Đằng Giang ...

Những ngày còn lại là những trò chơi như bắn súng, bắn cung, vượt chướng ngại, khéo tay, hoặc trao đổi quà lưu niệm.

Ngày hội làng, các đơn vị hướng đạo tham dự ngày văn hóa trong một làng xã Việt Nam với các liên đoàn Bách Việt, Diên Hồng, Hoa Lư, Việt Nữ (Bắc CA) Văn Lang (Nam CA) và Làng Bách Hợp Hướng Đạo Trường Niên Bắc CA nhận trách nhiệm tổ chức.

Ngày hội làng mang nét truyền thống văn hóa làng xã Việt Nam trong ngày hội với lễ tế Tổ, trò chơi dân gian, v.v... Các gian hàng mang nét đặc thù cho 3 miền đất nước Nam, Trung, Bắc, và Cao Nguyên. LĐ Bách Việt nhận trách nhiệm thiết kế, xây dựng hội làng.

Một chiếc cổng tre có mái lá, chiếc cầu tre bắc qua con rạch nhỏ, v.v... Nơi cổng làng có 2 câu đối, bước qua cổng làng, qua chiếc cầu tre lát lèo đến bên trong có các gian nhà nhỏ nằm dọc theo con đường làng trưng bày những phẩm vật đặc biệt của các miền đất nước. Gian nhà Nam Bộ có mái lá đơn sơ, có chum nước mát và chiếc gáo dừa nằm ngay trước cửa để khách qua đường giải khát, căn nhà lá 3 gian có bàn thờ, có buồng ngủ, có chõng tre, bộ ván ngựa và căn chái bếp với nồi đất, ổ kho cá, gánh dống, ông lờ; miền Trung với chùa Thiên Mục, cầu Tràng Tiền, miền Bắc Việt Nam với chùa Một Cột, Hồ Tây...

Tiếng trống lân rộn rã, bàn thờ tổ tiên được thiết trí trên một lễ đài cao có đủ lư hương chưng đèn, hoa quả và những chiếc lọng đỏ lọng vàng. Đúng 10 giờ sáng, hàng



Ngôi đình làng là phòng triển lãm tranh ảnh, chiếu phim tài liệu và các kỷ vật Hướng Đạo do Trường Nguyễn Đình Tuấn và Trường Hồ Đăng phụ trách. Gọi lại cho các trường cao niên những nao nhiệt của thời trai trẻ và đồng thời dân đưa các HDS trẻ nhìn ngược thời gian, về với trại Phục Hưng (Tràng Bom 1959). (Hình: Le Binh)

ngàn HDS và các huynh trưởng kỳ cựu HĐVN sánh vai cùng các huynh trưởng thế hệ trẻ vào vị trí, ban tế lễ trang phục áo lễ cổ truyền gấm xanh gấm đỏ, đội mào cánh chuồn với Trường Lê Đức Phẩm LĐ Hùng Vương hướng dẫn chung (chấp sự).

Sau 3 hồi chiêng trống, cả khu công viên rộng lớn im phăng phắc cùng hướng về bàn thờ tổ tiên... Nghi thức tế tổ diễn ra theo nhịp trống, nhịp chiêng từng bước hưng bài sục lạy, dâng hương, nghinh thần, tiến tửu, dâng hoa, đọc chúc... Tiếng chấp sự viên ê a lên bổng xuống trầm ngân nga. Ban Tế Tự vị, hưng, bài... Ba nén nhang nghi ngút, ánh nến lung linh, nét mặt 3 vị chủ tế thành kính hướng về các bậc tiền nhân xin mưa thuận gió hòa cho tất cả dân làng.

Chương trình khai mạc ngày hội làng được tiếp diễn với lời chào mừng của trưởng ban tổ chức ngày hội, Trưởng Biện Thí Quý, LĐT/LĐ Bách Việt, lời phát biểu của Trưởng Vĩnh Đào, cựu chủ tịch Hội Đồng Trung Ương HĐVN, lời phát biểu của Trưởng Mai Liệu, vị huynh trưởng kỳ cựu nhất của HĐVN, lời phát biểu của Trưởng Trần Anh Kiệt, trại trưởng TT 9.

Tiếng trống lân lại vang lên lần nữa, hai con lân bái lạy bàn thờ Tổ



và nhảy múa chào mừng. Sau đó, các trưởng được đoàn lân hướng dẫn đến viếng thăm hội làng. Bước qua cổng làng, vượt qua chiếc cầu tre dài 24 ft để vào làng. Ngôi nhà bát giác, tượng trưng cho ngôi đình làng nằm ngay bên kia chiếc cầu tre, BTC hướng dẫn các trưởng và quan khách cùng các HDS viếng thăm phòng triển lãm tranh ảnh và các kỷ vật hướng đạo do Trưởng Nguyễn Đình Tuấn và Trưởng Hồ Đăng thực hiện.

Bắt đầu với mốc thời gian năm 1930, năm thành lập HĐVN, kinh qua nhiều thăng trầm, hình ảnh ghi lại những nét tổng quát của sự hình thành, phát triển của HĐVN qua các thời kỳ 1930-1945-1954, sau đó chuyển qua giai đoạn phát triển rực rỡ sau năm 1954 tại miền Nam Việt Nam với tổng số 54 Đạo, và 8 liên đoàn HĐ biệt lập trải dài từ Quảng Trị đến Cà Mau lên đến cao nguyên Trung phần.

Qua các hình ảnh, gợi lại cho các trưởng cao niên những náo nhiệt của một thời trai trẻ, dẫn đưa các HDS trẻ bước ngược thời gian về với quê hương VN qua các giai đoạn từ trại Phục Hưng (Trăng Bom 1959), trại Giữ Vững (1970 Thủ Đức Gia Định), trại Tam Bình (1974 Thủ Đức).

Qua những tấm hình, những thước phim đen trắng ghi dấu một thời huy hoàng rực rỡ của HĐVN tại quê nhà. Sau năm 1975, theo vận nước, HĐVN bị cấm hoạt động tại quê nhà, đến năm 1979 có những huynh trưởng, đoàn sinh vượt thoát ra nước ngoài đến các trại tị nạn... HĐVN được tái sinh lại tại các trại tị nạn từ Thái lan, Mã Lai, Indonesia, Phi Luật Tân... kéo dài cho đến năm 1983 được trở lại cùng chung một mối qua hội nghị trưởng 1983 tại Costa Mesa.

Ngày Văn Hóa Việt kéo dài suốt ngày 11 Tháng Bảy, tất cả "dân làng" viếng thăm vui chơi... hình ảnh còn lưu lại trong trí các HDS tham dự trại là những chiếc áo dài tứ thân, chiếc áo the thâm, chiếc nón quai thao, chiếc nón bài thơ của cô gái Huế hòa nhịp với các cô gái miền sông nước Nam Kỳ Lục Tỉnh, chân tình mộc mạc.

Dân làng và khách viếng thăm được thưởng thức các món ăn của từng miền đất nước. Chiếc bánh ú, chén chè xôi nước, tô bún bò Huế, miếng trầu xanh với nồng của cô gái Bắc, bát bún mọc... Hòa trong không khí của ngày hội làng là tiếng hò miền sông Hậu, sông Tiền, câu vọng cổ, tiếng trống chèo, câu quan họ Bắc Ninh.

Các HDS ngắm mình trong không gian đắm ướm mùi hương cau, hương bưởi và cùng nhau sống lại không khí làng xã Việt Nam, gặp ông thầy đồ trong chiếc áo the thâm chiếc khăn đóng, nắn nót vài ba câu chữ, thăm ông thầy bói ở cổng đình xin cây xăm, nghe lời giải đoán vận mạng hên xui, xen lẫn đâu đó tiếng rao hàng, những gánh hàng xén bán bánh cức, bánh ú, cùng tham dự hoạt cảnh anh đồ vinh quy bá tử, chụp hình lưu niệm với cô gái Hà Thành, cô thôn nữ miệt vườn.

Sau một ngày vui chơi, thăm viếng, ăn uống trong
(Xem tiếp tr.23)

PHÂN ƯU

ĐƯỢC TIN

Nhà văn, Nhà giáo, Nhà báo,
Trưởng Hướng đạo Việt Nam

Gioan CUNG GIỮ NGUYỄN

Sinh ngày: 28 – 04 – 1909

Tại: Minh Hương-Hương Trà-Thừa Thiên

Đã từ trần lúc 3 giờ 15 phút

ngày 7 tháng 11 năm 2008

nhằm ngày 10 tháng 10 năm Mậu Tý
tại tư gia số 60 Hoàng Văn Thụ Nha Trang

Hưởng thọ 99 tuổi

Lễ di quan lúc 07 giờ 30

ngày 10 tháng 11 năm 2008

nhằm ngày 13 tháng 10 năm Mậu Tý

An táng tại Nghĩa Trang Hòn Chuông
Xã Vĩnh Trung, Nha Trang, Khánh Hoà

Thành kính nguyện cầu cho linh hồn Gioan sớm
hưởng nhan Thánh Chúa

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Báo Liên Lạc

PHÂN ƯU

Chúng tôi rất đau buồn khi nhận được tin

Nhạc Mẫu của Trưởng Hà Thúc Như Hỷ và cũng là

Thân Mẫu của chị Nguyễn Thị Bích Loan là

Cụ Bà

LÊ THỊ MINH CHÂU

Đã thất lạc ngày 13 tháng 5 năm 2009

tại Orange County, California.

Hưởng Thọ 95 tuổi.

Xin THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng Trưởng Hà Thúc

Như Hỷ, chị Nguyễn Thị Bích Loan cùng toàn thể tang

quyên. Nguyện xin Hương Hồn của Cụ Bà được sớm

tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Báo Liên Lạc

Từ Đồng Tử Quân đến HƯỚNG ĐẠO SINH *

Trần Anh Tuấn

Bây giờ thì chúng ta biết phong trào Hướng Đạo du nhập vào Việt Nam năm 1930 do Trưởng Trần Văn Khắc khởi xướng. Những trưởng tiên khởi lúc bấy giờ là Trần Văn Khắc, Tạ Văn Rục, Ngô Thế Tân, Võ An Ninh..., sau nữa là Hoàng Đạo Thúy, Võ Thành Minh...

Nhưng ngày nay, không phải ai trong chúng ta cũng biết là lúc khởi đầu, chúng ta đã có danh xưng "Hướng Đạo sinh" ngay đâu! Thật thế, các trưởng tiên khởi đã tự gọi mình là "sì-cút," một danh xưng tiếng Anh (Scout), đọc theo giọng Pháp và phát âm kiểu Việt Nam! Và để dịch danh xưng "sì-cút" sang tiếng Việt, các trưởng tiên khởi lấy ngay cách dịch của người Trung Hoa là "Đồng Tử Quân" để gọi. Thật ra, danh xưng "đồng tử quân" có nhiều điều không ổn. Về ngữ nghĩa, "đồng tử quân" có một nghĩa xấu nữa là "bọn trẻ dốt mồi" trong các xóm thanh lâu. Rồi chữ "đồng tử" lại hàm ý một đứa "con nít." Nhưng trong khoảng mấy năm đầu khi Phong Trào du nhập vào Việt Nam, công chúng chỉ biết có danh xưng "đồng tử quân." Bằng chứng là ngay năm 1930, tạp chí *Nam Phong* đã có một bài khá dài có nhiều chi tiết về Phong Trào với tựa đề "Chế độ đồng tử quân."

Xin xem tạp chí *Nam Phong* số 153 (tháng 8 năm 1930), trang 121-28. Tác giả bài này ký tên Hồng Nhân, chính là một bút hiệu khác của Phạm Quỳnh (1892-1945), chủ nhiệm kiêm chủ bút *Nam Phong*, người sau này (năm 1932) vào Huế làm Thượng Thư Bộ Học kiêm Ngự Tiền Văn Phòng cho vua Bảo Đại.

Hồng Nhân, tức Phạm Quỳnh, là một nhà văn hoá trong tiền bán thế kỷ XX, sáng lập và làm chủ nhiệm chủ bút tạp chí *Nam Phong* (1917-1934). Nhưng trước hết, Phạm Quỳnh là một nhà giáo dục nên Ông lưu tâm nhiều đến giới trẻ. Đọc *Nam Phong*, người ta sẽ thấy tạp chí này có nhiều bài viết về giới trẻ và về giáo dục mà về

sau, chính Ông được giao trọng trách Thượng Thư Bộ Học. Năm 1930, khi phong trào Hướng Đạo phát khởi ở Việt Nam, Phạm Quỳnh đã lưu tâm đến khía cạnh giáo dục của Phong Trào, nên đã tìm hiểu cặn kẽ để viết bài cổ võ. Xin xem hình ảnh



CHẾ-ĐỘ ĐỒNG-TỬ-QUÂN

Một trong những bài viết về Phong Trào trong tạp chí *Nam Phong* số 153 (tháng 8 năm 1930) có tựa đề "Chế độ đồng tử quân." Bài này do tác giả Hồng Nhân viết. Trong bài, tác giả mô tả chi tiết về chế độ đồng tử quân, bao gồm các hoạt động, quy tắc và mục đích của tổ chức này. Bài viết được chia thành nhiều đoạn văn ngắn, dễ đọc.

đính kèm. Bài viết dài tới bảy (7) trang tạp chí, hiển những chi tiết chính xác về phong trào Hướng Đạo ở Anh và nhất là ở Pháp. Điều đáng tiếc là tác giả đã không hề đề cập gì đến sinh hoạt của các đoàn "đồng tử quân" tại Việt Nam hồi năm 1930. Theo tôi, lúc ấy phong trào mới manh nha, số thanh niên tham dự không nhiều nên cái nhìn của một nhà báo là chưa thấy có nhu cầu ghi lại những sinh hoạt giới hạn của một nhóm rất nhỏ trong xã hội.

Nhưng bài báo của Hồng Nhân về Đồng Tử Quân là bằng chứng hiển nhiên nhất về danh xưng đầu tiên của Phong Trào. Cũng chính tạp chí *Nam Phong* ít lâu sau lại cung hiến chi tiết về sự đổi tên từ "Đồng Tử Quân" ra thành "Hướng Đạo Đoàn." Năm 1934, trên *Nam Phong* số 195 (1 tháng 5 năm 1934), tác giả Đồ Nam có bài nhan đề "Đối với hướng đạo đoàn Việt Nam. Góp thêm ba ý kiến" nơi trang 300-302. Đồ Nam là bút hiệu của Nguyễn Trọng Thuật, người nổi tiếng với truyện *Quả Dưa Đỏ* (đoạt giải thưởng của Hội Khai Trí Tiến Đức năm 1925). Bài viết của Đồ

(Xem tiếp tr. 12)

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

KỶ NIỆM NGÀY COSTA

Tin: Sóc Lanh Lợi Le Anh Dung, -Ảnh: Le Binh



Hàng ngàn Hướng Đạo Sinh và các Trưởng Hội Đồng Trung Ương đang cử hành nghi thức khai mạc lễ kỷ niệm 25 năm ngày Hiến Chương Costa Mesa.

Little Saigon- Sáng ngày 12 tháng 7 năm 2008, khu cắm trại Huntington Beach Park vang vang những bài ca Hướng đạo. Toàn thể các Liên Đoàn Hướng Đạo sinh khắp trong vùng Nam California đã đến đây từ sáng sớm. Họ làm các lều trại, cột cờ, biểu ngữ để chuẩn bị lễ kỷ niệm 25 năm ngày Hiến Chương Costa Mesa!

Ta cần biết tại sao Phong Trào Hướng Đạo VN tại Hải ngoại, năm nay làm lễ kỷ niệm 25 ngày Hiến Chương Costa Mesa! Trước 1983, Hướng Đạo VN được thành lập khắp các nơi có người VN tị nạn Cộng Sản định cư. Nhưng về tổ chức thì chưa được thống nhất. Do đó, một cuộc Đại Hội Trưởng toàn Thế Giới đã được triệu tập tại thành phố Costa Mesa, thuộc miền Nam California để kiện toàn tổ chức. Từ Đại Hội

này, Hiến Chương Costa Mesa ra đời trong đó ấn định một cơ quan điều hợp toàn thể các chi nhánh, các Liên Đoàn HĐ trên toàn Thế Giới với Hội Đồng Trung Ương HĐVN. Cũng từ đó Phong trào Hướng Đạo VN mỗi ngày một phát triển. Cứ bốn năm HĐVN một lần HĐS toàn thế giới tham dự trại Thăng Tiến. Nhìn vào số người tham dự trại, cách tổ chức và những dư âm sau khi các trại Thăng Tiến kết thúc, người ta có thể đánh giá phong trào HĐVN tại hải ngoại đang lớn mạnh như thế nào! Gần đây nhất là Trại Thăng Tiến 8 tại Riverside với hai nghìn tham dự viên từ khắp năm châu. Trại Thăng Tiến 9 đang được chuẩn bị và sẽ tổ chức vào tháng 7 năm 2009 tại San Jose, California.

Dưới nắng mai dễ chịu miền Nam Cali, toàn thể các đoàn Sói Con, Chim Non, Thiếu sinh Nam Nữ, Các Kha đoàn, Thanh sinh và toàn thể Huynh Trưởng mọi nơi về tề tựu. Người ta còn thấy rất nhiều phụ huynh các em cũng khăn gói theo các con ra quân yểm trợ.



Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam có mặt đầy đủ. Người ta nhận thấy có Trường Võ Thành Nhân - Chủ Tịch Hội Đồng Trung Ương, từ Hoa Thịnh Đốn, Cố Vấn HĐTU - Tr Vĩnh Đào từ Pháp, Tr Đỗ Phát Hai từ Texas, Tr Trần Hoàng Thân từ San Jose, Tr Tôn Thất Hy, Tr Nguyễn Thanh Huy, Tr Trần Xuân Đức, Tr Trần Văn Long, Tr Trần Anh Kiệt, Tr Hà Gia Hòa, Tr Nguyễn Trí Tuệ, Tr Nguyễn Tư Nhân, Tr Lê Đức Phẩm, Tr Phạm Huy Chiêu, Tr Hồ Đăng...

Đúng 10 giờ sáng, tất cả tập họp dưới trụ cờ làm bằng cây và gút giầy, có ba cột cho ba lá cờ: Hoa Kỳ, cờ VNCH, cờ HĐ. Sau thủ tục khai mạc là lời chào mừng của Chủ Tịch HĐTU về ngày lịch sử Costa Mesa, Tr Đỗ Phát Hai, Tr Vĩnh Đào... lần lượt lên tâm sự cùng đoàn sinh và các HT cũng như phụ huynh các em có mặt. Trong dịp này, HĐTU cũng đã tuyên dương một số HDS từ cấp Sói Con, Chim Non, Thiếu Sinh, Thanh Sinh... xuất sắc tiêu biểu với các phần quà cũng như bằng khen. Trường Trại Trường Thăng tiến 9 từ San Jose đến tuyên bố là các em xuất sắc nhân ngày này được mời tham dự Thăng Tiến 9 miễn lệ phí!

Sau buổi lễ chính thức là phần sinh hoạt của các Liên Đoàn, những trò chơi, bài hát và học hỏi trong các hình thức trò chơi HĐ.

Buổi chiều, đúng 6 giờ 30 tại trụ sở Girl Scout Program trên đường Broadway thuộc thành phố Anaheim toàn thể các Trường HĐ từ HĐTU đến các Trường mọi ngành trong Phong trào đã có mặt để

tham dự buổi lễ kỷ niệm ngày lịch sử Costa Mesa. Ban tổ chức ngày kỷ niệm đã tỏ ra xuất sắc về mặt tổ chức và linh hoạt trong chương trình. Trong buổi sáng đẹp trời ngoài Park cho toàn thể mọi người và các cơ quan truyền thông báo chí, không khí cộng đồng vui thích, họp mặt thân hữu thì buổi chiều là đêm ấm nội bộ, nói giây thân ái giữa các Trường trong phong trào, giữ lửa trong tim từng người...

Mở đầu, Trường Lê Đức Phẩm, người thủ chương trình, một MC vừa linh hoạt vừa nhiều sáng kiến, đã điều khiển cuộc họp mặt vô cùng ngoạn mục. Mở đầu là lễ trao huy chương Bách Hợp cho hai Trường Hà Gia Hòa và Phùng Mạnh Tâm. Kế đến là trao huân chương Bắc Đẩu, huy chương cao quý nhất của HĐVN, cho hai Trường: Tôn Thất Hy và Nguyễn Đức Lập. Những Trường này đã góp nhiều công sức trong việc xây dựng, bảo vệ, làm sáng đẹp phong trào Hướng đạo, trong một thời gian lâu dài cả cuộc đời của họ!

Tiếp theo buổi lễ là ôn lại lịch sử của Phong Trào HĐVN từ năm 1930 đến nay. Các Trường được mời lên lần lượt lướt qua từng thời kỳ, từng năm tháng mà Phong trào HĐVN theo vận nước cũng nổi trôi theo, cũng tang thương như từng HDS phải trải qua! Mở đầu là Tr Trần Anh Tuấn đến từ San Francisco với giai đoạn lịch sử HĐ sơ khai 1930 đến 1975. Phần hai, Tr Nguyễn Đức Lập nói về Phong trào HĐVN "di tản" đến các đảo xung quanh khu vực Thái Bình Dương theo làn sóng người tị nạn Cộng Sản, sau đó là phong trào được thành lập khắp nơi nào có người Việt định

cư. Năm 1983, mốc lịch sử, đây là năm toàn thể các Trưởng HĐVN khắp hoàn vũ tập hợp về Costa Mesa, Nam Cali để cho ra đời Hiến Chương. Giai đoạn này do Tr Tôn Thất Hy, người có mặt trong hội nghị Cost Mesa trình bày. Bổ sung vào mục này là Tr Đỗ Phát Hai, nói về những chuyện bên lề và mặt trái phía bên trong hội nghị. Trưởng Lý Nhật Hui, một trưởng trẻ nhất thời 1983. Lúc ấy Tr Hui vừa 30 tuổi. Đề cập đến ngày kỷ niệm Hiến Chương, Tr Hui bàn sâu về việc chuyển lửa từ Trưởng già cho Trưởng trẻ dễ hay khó như thế nào!

Sau giờ giải lao, cơm tối, là phần trình bày rất chi tiết giai đoạn lịch sử phong trào từ 1983 đến bây giờ của Trưởng Vĩnh Đào đến từ Pháp Quốc. Với giọng Huế nhẹ nhàng, trình bày khúc chiết và rõ ràng. Tr Vĩnh Đào đã lướt qua biết bao nhiêu là biến cố nội bộ và sự liên lạc giữa HĐTU/HĐVN với HĐTG tại Thụy Sĩ. Các liên quan về chủ quan cũng như khách quan giữa HĐ thân chính quyền trong nước, HĐ còn kẹt lại hoạt động ra sao... Các Trại Thăng Tiến đã giúp ích như thế nào trong việc ngoại giao và các diễn tiến hội nghị Chi Nhánh HĐTG Thái Bình Dương với HĐTU. Tóm lại, Tr Vĩnh Đào đã lột tả hết nhiều mặt của một vấn đề tế nhị trong giao tế mà Phong Trào HĐVN dưới sự điều hành của HĐTU kể từ khi có Hiến Chương Costa Mesa!

Sau phần trình bày của Tr Vĩnh Đào là phần mạn đàm thân mật giữa các Trưởng trong HĐTU và những Trưởng có mặt. Nhiều ý kiến được nêu ra, nhiều câu hỏi được trả lời. Nhưng vấn đề liên hệ chuyển lửa giữa Trưởng già và trẻ vẫn là vấn đề lớn bao quanh giờ mạn đàm. Chuyển lửa qua tay trưởng trẻ là biện pháp

tốt nhất duy trì và phát triển phong trào. Chỉ có tuổi trẻ mới có thể đem hết bầu nhiệt huyết, lòng hăng say đưa phong trào đi tới. Nhưng phương cách trao quyền giữa già và trẻ vẫn còn những hạn chế về tâm lý và quan điểm. Trưởng Võ Thành Nhân đã tỏ ra xuất sắc trả lời lưu loát hầu hết các câu hỏi nhạy cảm. Trưởng Trần Hoàng Thân, Tổng Thư Ký HĐTU góp ý cũng về vấn đề chuyển quyền và còn thêm vào một ý khác là vấn đề hòa khí, hòa thuận, hòa cảm giữa già và trẻ, phá bỏ hàng rào ngăn cách đã có từ trước đến nay!

Sau cuộc mạn đàm là những giây phút đứng quanh nhau, tuần tự đốt lên ngọn lửa hồi tưởng những chặng đường của Phong Trào HĐVN từ năm 1930 đến nay. Ban tổ chức đã sáng kiến độc đáo, giàn dựng một kim tự tháp nến, ẩn dụ sự phát triển từng bước của HĐVN rất hấp dẫn. Lời dẫn của MC Lê Đức Phẩm và khung cảnh trầm tư bập bùng ánh nến làm cho mọi người cảm thấy ấm lòng, cảm thấy con tim được ngọn lửa "Hồi tưởng" thắp sáng và nung lòng nung chí!

Sau thủ tục chào cờ bế mạc là vòng tay thân ái. Lúc đó là 10 giờ 23 phút khuya. Mọi người ra về với niềm hạnh phúc có được từ cuộc trao đổi giữa những con tim HĐ. Lễ kỷ niệm 25 năm ngày Costa Mesa đáng được ca tụng và phần khen ngợi xin giành về phía ban tổ chức./

Le Anh Dung



Biên bản hội nghị Trưởng Niên Tại Trại Thăng Tiến IX

Thời gian: 9 giờ 15 sáng, Thứ hai, 13 tháng 7 năm 2009

Địa điểm: Minh Nghĩa Đường – Thăng Tiến IX

Tr. Lê Đức Phẩm điều hợp nghị thức chào cờ.

Chủ Toa đoàn: - Tr. Tôn Thất Hy (Chủ Tọa)

- Tr. Nguyễn Đình Tuấn (phụ tá do đề nghị của Tr.

Hy)

- Tr. Nguyễn Tiến Minh (VP Trưởng)

Thư Ký: Tr. Lý Nhật Hui

Phản Tường Trình của VP Trưởng: Tr. Nguyễn Thanh Huy sau 2 năm đảm nhiệm vai trò văn phòng trưởng nhưng vì sức khỏe nên đã bàn giao cho Tr. Nguyễn Tiến Minh với một lá cờ và US \$300.00 từ trại Thăng Tiến VIII

Qua sự giúp đỡ của ủy viên phát triển HĐ Trưởng Niên để có thể tiếp tục liên lạc khắp nơi, bên cạnh đó cũng đã nhờ Tr. Hy giúp đỡ, được biết tại cuộc họp Trưởng Niên ở TT VIII không có biên bản. Tuy nhiên, Tr. Hy có nhớ rằng 3 điều sẽ được thực hiện:

1. Làm sống lại tờ Liên Lạc (đã thực hiện-Do Trưởng Bình phụ trách)

2. Có thủ quỹ để có tài chánh rõ ràng (Tr. Hà Gia Hòa phụ trách)

3. Liên lạc và tìm hiểu để gia nhập Phong Trào Hướng Đạo Trưởng Niên Thế giới. (Có địa chỉ liên lạc, điều kiện gia nhập)

Tr. Hy đọc biên bản bàn giao văn phòng trưởng.

Tr. Minh ủy nhiệm Tr. Hy và Tr. Tuấn đề nghị nghị trình:

1. Danh Xưng

2. Gia nhập tổ chức Trưởng Niên Thế Giới

3. Vị Trí Trưởng Niên đối với HĐTU'

4. Huy Hiệu Trưởng Niên

5. Bầu Cử

Hội nghị đồng ý tất cả những người hiện diện trong buổi họp đều có quyền biểu quyết.

Xoá bỏ điều lệ chỉ có đại diện các làng xóm đã ghi danh với Văn Phòng Trưởng Niên mới được quyền biểu quyết theo lời đề nghị của Tr. Tôn Thất Hy. Số người hiện diện tại hội nghị đếm được tất cả 35 người.

1. Danh Xưng:

Theo quyết định của hội nghị dựa trên tinh thần của hội nghị tại Thăng Tiến VII danh xưng cho các đơn

vị Trưởng Niên khắp nơi là: Làng Bách Hợp 28/35

2. Gia nhập tổ chức Trưởng Niên Thế Giới:

Đề nghị giữ văn Phòng Trưởng Niên dưới HĐTU', các thành viên nên ghi danh với một đơn vị nơi địa phương mình cư trú. Không gia nhập Trưởng Niên Thế Giới 23/35

3. Vị Trí Trưởng Niên đối với HĐTU':

Qua kết quả Hội nghị Trưởng ngày hôm qua, qua điều 5 của Hiến Chương Trưởng Niên đã xác định vị trí của Trưởng Niên đối với HĐTU'

4. Huy Hiệu Trưởng Niên:

Vì văn phòng TN thông báo nhưng không nhận được nhiều, văn phòng sẽ thông báo dự thi trong tương lai.

Vấn đề diễn đàn: nên dành cho việc thông tin là chính

5. Bầu Cử :

Thông qua Hội nghị Trưởng, nhiệm kỳ của VP Trưởng sẽ theo nhiệm kỳ của chủ tịch Ban Thường Vụ, đề nghị Tr. Nguyễn Tiến Minh tiếp tục cho hết nhiệm kỳ 29/35. Tr. Minh chấp nhận tiếp tục.

6. Tài Chánh :

- Xác định yểm trợ HĐTU' của các đơn vị và đóng góp Trưởng Niên: US\$10.00 / US\$20.00. Hiện nay tồn quỹ được báo cáo tại hội nghị trong khi một số đơn vị đóng góp tại chỗ: US\$445.00

- Tr. Tuấn tình nguyện vai trò gây quỹ cho trưởng niên, được nhận sự hưởng ứng sau:

+ Tr. Mỹ Phương US\$500.00

+ Tr. Nguyễn Trọng Phu US\$100.00

+ Tr. Trần Duy Mỹ US\$100.00

+ Tr. Nguyễn Đình Tuấn US\$100.00

+ Tr. Nguyễn Đình E CAN\$120.00

7. Linh Tinh: Thay đổi danh xưng Ban Giám Sát thành Ban Cố Vấn: đa số tuyệt đối.

Những phần sau sẽ do văn phòng Trưởng Niên thu xếp và thông báo

Làm tại Minh Nghĩa Đường Thăng Tiến IX

11 giờ 50 sáng thứ hai 13 tháng 7, 2009

Thư ký ký tên: Lý Nhật Hui

Văn Phòng Trưởng ký tên: Nguyễn Tiến Minh

Bổ túc biên bản hội nghị

Trưởng Lý Nhật Hui và Nguyễn Tiến Minh mến,

Xin cảm ơn Trưởng Lý Nhật Hui đã nhanh chóng hoàn thành biên bản hội nghị. Tuy nhiên có một số chi tiết cần sửa lại cho đúng như sau:

1) Chu tọa đoàn:

Phải ghi Chủ Tọa đoàn: Tr. Tôn Thất Hy,
Tr. Nguyễn Tiến Minh
Tr. Nguyễn Đình Tuấn

2) Quyền Biểu Quyết:

Hội nghị đồng ý tất cả những người hiện diện trong buổi họp đều có quyền biểu quyết. Xóa bỏ điều lệ chỉ có đại diện các làng xóm đã ghi danh với Văn Phòng Trưởng Niên mới được quyền biểu quyết theo lời đề nghị của Tr. Tôn Thất Hy. Số người hiện diện tại hội nghị đếm được tất cả 35 người.

3) Số Làng xóm đóng góp niên liễm: Có một số Làng Bách Hợp lúc này mới đóng góp tiền cho Văn Phòng Trưởng Niên như Làng Bách Hợp San Diego, Làng Bách Hợp Vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn v.v... Riêng \$500 Tr. Trịnh Mỹ Phương tặng, sẽ giao chi phiếu để Tr. Tuấn thêm vào và lo cho Tờ Liên Lạc sắp tới.

4) Quyết định của Hội Nghị Trưởng Niên Thăng Tiến VIII.

Mặc dù không có biên bản, nhưng Tr. Nguyễn Văn Đông (Giám sát viên hiện sống tại Pháp) có video và ghi lại

(Tiếp theo tr.7)

Nam nhằm đưa ra ba (3) ý kiến đóng góp vào các sinh hoạt của Hướng Đạo Đoàn lúc bấy giờ, chứ không còn là “Đồng Tử Quân” nữa! Thứ nhất là sinh hoạt Hướng Đạo đừng tốn kém quá. Tác giả đưa ra bằng chứng là bộ đồng phục lúc ấy giá tới 8\$, một số tiền không nhỏ vào năm 1934, vì giá gạo lúc bấy giờ chỉ chừng 3\$ một tạ. Thứ hai là người đi Hướng Đạo phải thực tâm sống với tinh thần Hướng Đạo. Và thứ ba là các trưởng, mà tác giả gọi là “những người làm chủ trương cho Hướng Đạo Đoàn” phải “xứng đáng, có đức vọng và đã đứng tuổi!” Ý kiến của Đỗ Nam cho thấy hồi đó, không phải ai ai cũng coi trọng những người Hướng Đạo. Nhưng chính qua thời gian, nếp sống và việc làm của đệ tử B. P. tại Việt Nam mới gây được cảm tình và niềm tin của xã hội đối với những ai sinh hoạt Hướng Đạo. Mong sao phong trào tại hải ngoại vẫn duy trì được cảm tình và niềm tin ấy!

Năm 1930, Phong Trào Hướng Đạo du nhập vào Việt Nam thì có danh xưng đầu tiên là “Đồng Tử Quân.” Đến năm 1933-34 danh xưng được đổi thành “Hướng Đạo Đoàn.” Ngày nay, chúng ta chưa biết danh xưng “Đồng Tử Quân” là do ý kiến của trưởng tiên khởi nào. Còn danh xưng “Hướng Đạo Đoàn” thì đã được biết rõ. Đó là ý kiến của Hoàng Đạo Thúy, khi Ông viết sách sử dụng danh xưng “Hướng Đạo Đoàn” lần đầu tiên khoảng năm 1933-34. Và đây cũng là bằng chứng cho

3 điều kiện giao phó cho Tr. Nguyễn Thanh Huy Văn Phòng Trưởng được bầu là:

a) Thành lập Văn phòng và tiến hành các thủ tục để xin phép chánh quyền và trở thành một Tổ Chức Bất Vụ Lợi .

b) Tái bản tờ Liên Lạc

c) Lập thủ tục xin gia nhập ISGF (Tổ chức thân hữu HĐTN Quốc Tế.)

5) Danh Xưng: Làng, Xóm, Bách Hợp. Thông báo cho những nơi dùng danh xưng khác phải sửa lại cho đúng.

6) Huy Hiệu Trưởng Niên: Còn chờ thêm người gửi mẫu dự thí. VPTN cử một Tiểu Ban để chấm điểm và chọn huy hiệu cho Tổ Chức Trưởng Niên HĐVN.

7) Diễn Đàn Trưởng Niên: Thành cầu CTV/HDTU' hạn chế số moderator Email HDTrN@Yahooogroups.com

Chỉ nên có Chủ Tịch HĐTU/HĐVN, Văn Phòng Trưởng và Ủy Viên Liên Lạc Trưởng Niên mà thôi

8) Báo Liên Lạc: Tr. Nguyễn Đình Tuấn tình nguyện gây quỹ và nhận làm Chủ nhiệm tờ Liên Lạc.

Tr. Lê Thanh Bình Chủ Bút và phát hành. Ban Cố Vấn giúp nhuận sắc nếu thấy cần.

Ghi chú: Điều thứ 8 phải nói rõ như trên. Nếu không, tờ Liên Lạc sẽ rất khó tục bản.

Thân mến,

Tôn Thất Hy

(LTS: Nhận thấy biên bản ghi chưa rõ ràng, với tư cách là Chủ tọa, và là cố vấn của HĐTN, Trưởng Tôn Thất Hy đã đề nghị bổ sung cho rõ những điều như trên, vì biên bản đã được biểu quyết tại hội nghị, chúng tôi ghi lại đây như một phụ bản)

thấy Hoàng Đạo Thúy không thể là sáng lập viên của Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam như nhiều sách báo trong nước nhận vợ, vì trước họ Hoàng, đã có người xướng xuất ra Phong Trào và đặt cho những ai sinh hoạt trong Phong Trào một cái tên chưa hoàn hảo. Hoàng Đạo Thúy là người gia nhập sau**, có công nghị được một danh xưng êm tai và ý nghĩa hơn, thay thế cho danh xưng trúc trắc buổi đầu. Đây chính là điểm son mà Hoàng Đạo Thúy đóng góp cho Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam, vì sau đó, kể từ năm 1945, trong vai trò đảng viên trung cấp của Đảng Cộng Sản Việt Nam*** thì bản tâm của họ Hoàng dù có muốn trung thành với lý tưởng Hướng Đạo cũng không qua được mưu đồ của Đảng này, là cấm đoán các sinh hoạt Hướng Đạo tại miền Bắc từ năm 1954 và trên cả nước sau năm 1975!

California, tháng Tám năm 2009

Sóc Lý-luận Trần Anh Tuấn

* Người viết xin cảm tạ Trưởng Mai Liệu (Bắc California) về tên tuổi các trưởng tiên khởi của Phong Trào.

** Phong trào Hướng Đạo Việt Nam phát khởi ở Hà Nội năm 1930 thì năm sau, 1931, Hoàng Đạo Thúy mới gia nhập và trông coi một đoàn Ấu, vốn là các học sinh của chính Ông tại trường tiểu học Sinh Từ, Hà Nội.

*** Ông giáo sư trung học Võ Nguyên Giáp được phong hàm “đại tướng” thì ông giáo viên tiểu học Hoàng Đạo Thúy được phong hàm “đại tá.”

Trại Họp Bạn Thế Giới 100 năm

Trại Họp Bạn Thế Giới 2007 Kỳ Thứ 21 (The 21st World Scout Jamboree 2007) đã được tương bừng diễn ra từ ngày 27 tháng 7 cho đến 8 tháng 8 năm 2007 tại Hylands Park, Chelmsford, Anh Quốc. Nơi đây đã chào đón 40 ngàn trại sinh, 12 ngàn thiện nguyện viên và gần 50 ngàn Hướng Đạo Sinh, Trưởng và thân hữu đã đến thăm viếng trại.



Trước cổng trại Họp Bạn Thế Giới kỳ thứ 21

Trong số 40 ngàn trại sinh tham dự đến từ 158 quốc gia và thuộc địa (Hongkong, Macau...). Các em thuộc lứa tuổi từ 14 cho đến 17 (ngành thiếu và thanh). Trong số các trại sinh này Trưởng Trần Gia Bình và Nguyễn Đình Hoàng hướng dẫn một số các em thanh đoàn thuộc LĐ Văn Lang, Hội HĐVN tham dự trong phái đoàn Liên Hội Pháp, và một số các em VN tham dự trong các phái đoàn Hội Hướng Đạo Na Uy và Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ. Trong hơn 8000 trưởng thuộc toán phục vụ thiện nguyện (IST: *International Service Team*) có 8 trưởng VN: Các Trưởng Nguyễn Tấn Đệ, Trần Văn Long, Trần Quý Vương đến từ Hoa Kỳ, Trưởng Vân Hạc, Phạm Mỹ Linh, Võ Thanh Sơn, Vĩnh Bảo Huy, Trinh Trung Hiếu, Christophe Touchon (HĐVN) từ Pháp. Phái đoàn khách mời có các trưởng: Việt Nicholas, Lý Nhật Hui, Trần Gia Phú, Đậu Hữu Hiệp (từ Hoa Kỳ). Trong thành phần thăm viếng Trại Họp Bạn ngày 31 tháng 7 và 2, 4 tháng 8, ghi nhận có quý Trưởng HĐVN đến từ Úc (Anh Chi Phạm Văn Chương, Trưởng Niên Melbourne), Đức Quốc (Trưởng thuộc Liên Đoàn Phan Sào Nam), Hoa Kỳ (Quý Trưởng thuộc Liên Đoàn Hồng Bàng -Virginia, Liên Đoàn Phú Xuân và Phong Châu-Virginia, Liên Đoàn Pháp Luân - Texas, Làng Bách Hợp Hoa Thịnh Đốn, Liên Đoàn Hoa Lư-California, Liên Đoàn Hoa Lư-Oregon, Tráng Đoàn Nguyễn Trãi, Liên Đoàn Potomac-Maryland, Chủ Nhiệm Bạch Mã, Trưởng Niên Sacramento-California, Nhiếp ảnh gia Hồ Đăng, Liên Đoàn Việt Nữ, Liên Đoàn Ngô Quyền-Florida).

Về phía Hướng Đạo Việt Nam tại Hải Ngoại, Hội Hướng Đạo Việt Nam tại Pháp là thành viên tham dự Trại Họp Bạn 100 Năm với túc số đồng đủ của cả một phái đoàn (delegation). Ngay nơi cổng trại có cờ quốc gia - Vàng Ba Sọc Đỏ và cờ Pháp. Nơi đây còn là tụ điểm của các Hướng Đạo Sinh và Huynh Trưởng HĐVN kéo đến chụp hình lưu niệm trong những ngày trại họp bạn.

Nhân dịp mừng 100 Hướng Đạo Thế Giới, tại Brownsea Island, Hướng Đạo Thế Giới đã tổ chức nghi thức "Chào Đón Ánh Mặt Trời Mời" (Scouting's Sunrise Ceremony, Lever du Soleil sur le Scoutisme) với sự tham dự của 300 Em Hướng Đạo Sinh đến từ khắp nơi trên Thế Giới (158 quốc gia). Buổi lễ quan trọng này đánh dấu 100 năm Baden Powell đã đưa 20 Em thiếu niên đến hòn đảo này cắm trại thử nghiệm đầu tiên. Tham dự buổi sáng đầy ý nghĩa này có sự tham dự của quý Trưởng đến từ Hoa Kỳ: Linh Mục Hiến Linh, Cửu Lâm, Nguyễn Đức Tùng, Phạm Thi Loan, Bạch Văn Nghĩa và Bảo Khánh. Vào buổi sáng hôm 1 tháng 8 năm 2007, mọi người tham dự đã được nghe lại tiếng còi Kudu ngay sau khi mặt trời vừa chiếu ánh sáng lên đảo. Quan khách và phóng viên còn có dịp nhìn lại 4 khu đất trại ngày nào Baden Powell đã dàn dựng để khai dựng phong trào giáo dục trẻ em bằng phương pháp Hướng Đạo.

Gilwell Park, trại trường huấn luyện Trưởng



Hướng Đạo Việt Nam chụp hình lưu niệm trước cổng trại Chi Nhánh Pháp tại World Jamboree 21 st (Photo By VoThanhNhan)

Hướng Đạo thế giới từ năm 1919, còn là nơi thu hút không biết bao nhiêu du khách và huynh Trưởng Hướng Đạo đến thăm mỗi ngày (từ ngày 27 tháng 7 cho đến 9 tháng 8 năm 2007). Trại Trường Gilwell là nơi quý Trưởng Huấn Luyện HĐVN ao ước về thăm. Trong số này chúng tôi ghi nhận có Trưởng Đỗ Phát Hai và Tôn Thất Hy là hai Trưởng Huấn Luyện của Hội HĐVN trước 1975. Hai Trưởng này trước khi từ biệt Gilwell về lại Luân Đôn đã cùng quý Trưởng HĐVN hát đi hát lại vang vang bài "Back To Gilwell" ngay tại cổng Trại Trường. Tuy tuổi cao nhưng Trưởng Tôn Thất Hy, đã đi bộ từ Chingford vào Gilwell Park



và đi bộ trở ra. Trưởng Hy còn cho biết, là ông rất vui và vui không tả được khi về đến Giwell Park. Trưởng Tôn Thất Hy đã mang khăn quàng huy hiệu rừng trên tượng của Baden Powell và xin được lấy về làm quà cho cả một đời Hướng Đạo của mình. Phái đoàn Ban Thường Vụ HĐTU chuyển đi Âu Châu Mừng 100 HĐTG đã ghé qua chi nhánh Đức (HĐVN tại Đức) tổ chức nghi thức mừng 100 HĐTG ngay Bá Linh vào ngày 28 tháng 7 năm 2007. Phái đoàn là một tập hợp của quý Trưởng đến từ Hoa Kỳ và Úc (Đỗ Phát Hai, Nguyễn Xuân Mộng, Lâm Thị Liên, Ngô Thị Miêng, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Lê, Tôn Thất Hy, Phan Tuyết Mai, Nguyễn Mỹ Linh, Nguyễn Hữu Cường, Nguyễn Trinh Judy, Đinh Khắc Vinh, Trịnh Mỹ Phương, Lê Văn Lai, Hồ Đăng và Anh Chị Phạm Văn Chương). Tại Bá Linh, Đức Quốc, Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam (HĐTU HĐVN) đã long trọng tổ chức nghi thức chào mừng sinh nhật 100 năm Hướng Đạo Thế Giới vào lúc 11 giờ sáng thứ Bảy 28 tháng 7 năm 2007 tại Bá Linh Đức Quốc. Ngày lễ quan trọng này còn nhằm đánh dấu sự trưởng thành của một phong trào giáo dục trẻ em. Một phong trào đã đào tạo hàng loạt những công dân ưu tú cho Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.

Trong chuyến đi thành công và lịch sử (Trại Bay) này Ban Thường Vụ HĐTU đã may mắn được sự hỗ trợ của quý Trưởng và thân hữu HĐVN tại Âu Châu.



Trước khu lều của các Trưởng VN đến từ Hoa Kỳ

Trưởng Nguyễn Đức Chung, Trưởng Trần Công Hoàng và Trưởng Nguyễn Trần giúp thực hiện công tác tiền trạm tại Luân Đôn. Bác Mạc Kinh cùng Anh Chị Trần Thái Dương đã hết lòng giúp quý trưởng trong việc cư trú và ẩm thực (ngay trong căn nhà nhỏ bé với một tình thương bao la tại khu chung cư Missenden, London). Khi đến Pháp, Gia Đình Anh Mai Quốc Tuấn, Trưởng Vĩnh Đào và Gia Đình Trưởng Lý Trí Thanh Lương đã chu lo việc đón tiếp và vắng lai tại Paris tiền và hậu trại. Chi Nhánh Đức, Trưởng Huân (Cúc), Gia Đình Ngọc Anh và Hãn chân tình đón tiếp Anh Em tại Bá Linh từ lúc "lạc lòng" xuống tàu cho đến lúc "hồi hải" lên tàu về lại Paris. Không quên sự ân cần của quý anh chị Hướng Đạo Trưởng Niên và Quý Trưởng Liên Đoàn Thuận Hóa đã đón tiếp quý Trưởng đến từ Hoa Kỳ và Úc.

Ngày Trại Họa Bạ qua mau nhưng có nhiều điều đáng nhớ đã lưu lại trong tâm của người Hướng Đạo Việt Nam: Tất cả Hướng Đạo Sinh gặp nhau tại trại họa bạ đã tiếp nhau trong tình thương và coi nhau như Anh Em ruột thịt mặc dù trước đó họ không biết nhau. Trong hàng cờ của 158 Quốc Gia (NSO-



Thanh Sinh Nguyễn Vy, Trưởng Phan Tuyết Mai, hai Em thiếu sinh Hướng Đạo Nga và Em Thiếu Sinh Nguyễn Mỹ Linh chụp hình lưu niệm tại trại họa bạ (Photo by VoThanhNhan)

National Scout Organization) không có cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Trước năm 1975, mỗi lần có trại họa bạ là có ngọn cờ Vàng của Việt Nam được kéo lên. Hướng Đạo Ba Lan và Hướng Đạo Việt Nam đã kết thân với nhau và cho nhau những giây phút kết tình thân ái rất đậm đà. Hướng Đạo Ba Lan hoạt động âm thầm trong lúc bị Cộng Sản cai trị. Các Em Nguyễn Mỹ Linh (Washington) và Nguyễn Vy (Berlin) đã kết thân được rất nhiều với các bạn Hướng Đạo Thế Giới (Nga, Hongkong, Đài Loan, Đức, Tiệp, Ukraine, Pháp, Anh, Phi Châu ..). Và chắc hai em Vy và Linh sẽ mang lá cờ trong tim của chúng ta đến tham dự trại Họa Bạ Thế giới kỳ thứ 22 tại Thụy Điển vào năm 2011.

(Trích từ trang mạng luân lưu-không có tên tác giả)

NẠN “Tam sao thất bản”

Ngày xưa ngày xưa, khi kỹ thuật in ấn chưa được loài người phát minh, người ta chỉ có thể chép tay những gì muốn lưu giữ cho đời sau. Chính vì chép tay trong những điều kiện khó khăn ngày xưa (như ánh sáng không đủ, trình độ người chép thấp kém không hiểu văn bản, người chép ý mình thông thái mà tự ý sửa chữa nguyên bản...) các bản chép lại thường sai lạc nguyên bản rất nhiều khiến chúng ta thường nghe lời ta thán về nạn “tam sao thất bản.” Nói một cách khác, là mỗi lần chép lại là một lần sai!

Trong lịch sử phong trào Hướng Đạo Việt Nam, chúng ta may mắn có hồi ký của Trưởng Trần Văn Khắc, người sáng lập Phong Trào năm 1930 tại Hà Nội. Đó là quyển *Lịch Sử Hướng Đạo Việt Nam* được Liên Đoàn Chi Lăng HĐVN tại Toronto, Canada, xuất bản năm 1985, 104 trang. Đây là một hồi ký tuy ngắn, nhưng tác giả là người trong cuộc, đã ghi lại một số sự việc xảy ra trong giai đoạn khởi đầu của phong trào Hướng Đạo tại Việt Nam, và vì thế đã trở thành một tài liệu quý giúp các thế hệ Hướng Đạo ngày nay biết đến những diễn tiến buổi đầu và vài nét sinh hoạt của các trường tiên bối.

Mới đây, chúng tôi nhận được bản tin *Bạch Mã, Tin Tức Huấn Luyện Và Diễn Đàn Tráng Sinh* số 65 (California, tháng 6 năm 2009) trong đó Ban Biên Tập có nhã ý đăng lại Hồi Ký này để tưởng niệm Ngày Trần Văn Khắc năm nay (1-7-2009).

Tiếc thay, người đánh máy lại Hồi Ký đã tự ý sửa đổi nguyên bản in năm 1985 rất nhiều. Mới chỉ qua năm (5) trang in lại trên tổng số 104 trang của nguyên bản, tôi đối chiếu hai bản văn, và đã đếm thấy trên dưới 50 chỗ khác nhau. Quan trọng là những chỗ khác nhau sau đây:

- 1) Hồi Ký 1985 ghi “Đến năm 1924...” (trang 14) thì bản *Bạch Mã 2009* ghi: “Đến năm 1934...” (trang 2).
- 2) Hồi Ký 1985 ghi “Bắc Việt đặt dưới quyền bảo hộ của nước Pháp...” (trang 15) thì bản *Bạch Mã 2009* sửa lại là “Bắc Việt đặt dưới quyền đô hộ của nước Pháp...”
- 3) Hồi Ký 1985 ghi “Lá cờ vàng ba sọc đỏ...là do nhóm chiến sĩ quốc gia, trong số đó có cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, đề nghị, khi dựng lên “giải pháp Bảo Đại” và bắt đầu xử dụng từ năm 1948 với chính phủ thống nhất ba miền, chính phủ Nguyễn Văn Xuân.” (trang 17) thì bản *Bạch Mã 2009* cố ý sửa lại là “Lá cờ vàng ba sọc đỏ...là do các chính khách quốc gia đề nghị khi chủ trương “giải pháp Bảo Đại” và bắt đầu sử dụng từ năm 1948 với chính phủ thống nhất ba miền do Thủ Tướng Nguyễn Văn Xuân lãnh đạo.”

Ở thí dụ thứ nhất, tôi nghĩ đây chỉ là một lỗi đánh máy. Nhưng nó là một lỗi tai hại, vì nó làm người đọc nếu chỉ biết bản Hồi Ký trên *Bạch Mã* năm 2009 sẽ hiểu nhầm thời điểm phong trào Hướng Đạo khởi phát ở Việt Nam là năm 1934,

Trần Anh Tuấn

thay vì trong thực tế là năm 1930 như chính nguyên bản của Trưởng Trần Văn Khắc cho biết.

Ở thí dụ thứ hai, nguyên văn của Trưởng Trần Văn Khắc ghi rõ thời Pháp thuộc, Bắc Việt đặt dưới “quyền bảo hộ,” một từ ngữ chuyên môn rất chính xác, đã bị người đánh máy trên *Bạch Mã* năm 2009 sửa thành “quyền đô hộ,” một từ ngữ chung chung và không hề được ghi trong các hòa ước Pháp Việt. Trong cách diễn tả, từ ngữ “bảo hộ” đặc địa bao nhiêu thì từ ngữ “đô hộ” tỏ ra tư-lơ-mơ bấy nhiêu!

Ở thí dụ thứ ba, nếu người sao chép có đúng chằng là đúng ở chỗ sửa chính tả “xử dụng” trong nguyên bản thành “sử dụng.” Còn ý trong nguyên bản đã bị người sao chép tự ý sửa đổi hoàn toàn, từ “...nhóm chiến sĩ quốc gia, trong số đó có cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm...” trong nguyên bản thành “do các chính khách quốc gia...”

Dĩ nhiên, việc góp ý, bổ sung, ngay cả chuyện nhận định hay phê bình bản Hồi Ký của Trưởng Trần Văn Khắc, hay bất cứ một bài báo, một quyển sách nào, vẫn là điều ai cũng có thể làm. Nhưng đó lại là một chuyện hoàn toàn khác với việc in lại bản Hồi Ký đã xuất bản và phổ biến rồi!

Chính vì *Bạch Mã* có ý sao chép lại toàn bộ bản Hồi Ký của Trưởng Trần Văn Khắc, tôi thấy có bổn phận lên tiếng để mong Ban Biên Tập bản tin *Bạch Mã, Tin Tức Huấn Luyện Và Diễn Đàn Tráng Sinh* lưu ý người sao chép phải biết tôn trọng nguyên bản, nhất là khi tác giả của nó đã không còn nữa.

California, tháng Tám năm 2009

Trần Anh Tuấn



Một thiếu đoàn HĐ cắm trại tại Vũng Tàu khoảng năm 1965. Có ai còn nhớ được những HDDS này không?

Tìm hiểu Hướng Đạo Trưởng Niên

Mai Liệu

Chúng tôi đăng lại bài “Hướng Đạo Trưởng Niên” viết rất công phu của Tr. Tôn Thất Hy trong tập san Bạch Mã. Tuy nghiên cứu đầy đủ nhưng bài này không tránh khỏi một số thiếu sót và sai lệch mà chúng tôi lần lượt kê theo thứ tự 1.2.3.4...ghi trên bài của Tr. Hy.

1. B.P. đã thiết lập tại Anh Quốc, Gia Nã Đại, Úc và Tân tây Lan một hệ thống “Guild” dành riêng cho Nam và Nữ “HĐS Cũ” (Old Scouts & Guides) mệnh danh là “B.P.’s Guild” (Nam) và “Trifold Guild” (Nữ): Trong Anh ngữ hai từ Old và Former (Tức Cũ và Cựu trong tiếng Việt) khác nghĩa với nhau. Vd: Áo cũ, bạn cũ vẫn còn là Áo là Ban-Trái lại Cựu có nghĩa là “trước kia là... (Tổng thống, Thủ tướng...HĐ) nay không còn là (Tổng thống, Thủ tướng...HĐ) nữa. Vd: Cựu Tổng thống Clinton, cựu Thủ tướng Trần Thiện Khiêm...cựu HĐ)

2. Lúc đầu (1957) tổ chức HĐ Trưởng Niên Thế Giới có 2 danh xưng:

- Tiếng Anh: International Fellowship of Former Scouts & Guides (= cựu HĐS).
- Tiếng Pháp: Amitié Internationale des Scout & Guides Adultes (=HĐS trưởng thành tức HĐ Trưởng Niên)

3. Không phải “Cựu HĐS” nhưng là “HĐS Trưởng thành = HĐ Trưởng Niên”

4. Trong số 18 quốc gia thành viên, có 4 nước nói tiếng Pháp: Pháp, Bỉ, Luxemburg, và Thụy Sĩ –và 3 nước thân Pháp: Ý, Hy Lạp, và Portugal.

5. Không thể gọi câu “Once a Scout/Guide, Always a Scout/Guide” là Châm Ngôn-phải gọi là Phượng Châm-vì châm ngôn bao giờ cũng rất ngắn gọn như “Be Prepared” và “Service” (Sắp Sẵn –Giúp Ích) v.v.v.v Nhiều ACE Hướng Đạo lầm tưởng câu này là của B.P.-Tác giả câu này là vị Phó tá của B.P.: Lord Kitchener (trong câu nguyên thủy không có từ Guide)

6 (a/b) Vẫn lặp lại “Cựu HĐ” (dịch sai) phải dịch “Former Scouts & Guides” là Cựu HĐS Nam & Nữ” nghĩa là “trước kia là HĐS tức đoàn sinh HĐ, nay không còn là HĐS=Đoàn sinh HĐ nữa (nhưng là HĐ Trưởng thành = HĐ Trưởng Niên)

7. Trung Ương không phải là chi nhánh! Nhưng là “cơ quan” đầu não của tổ chức HĐ Trưởng Niên Thế Giới.

8. Những vị cựu huynh trưởng” trí thức, khoa bảng, tài hoa” là những ai? Chúng tôi biết rõ: Chẳng có ai là trí thức khoa bảng và tài hoa trong “liên toán” này (gọi là Liên toán mà không chia ra nhiều toán). Xin Tr. Hy cho biết họ là những “cựu huynh trưởng” nào?



9. Không phải “một số” Trưởng-mà chỉ có Tr. Trần Văn Khắc và anh chị Ngô Thế Tân-tất cả là 3 vị!

10. Tôi (ML) là thành viên BTV/HĐTƯ, không biết gì về bản “thông cáo” này-và trong suốt thời gian trại HB “Thăng Tiến II” (Toronto Canada)

- không có mặt Tr. TV Khắc: Chị Thu trưởng nữ của Tr. Khắc mang thông điệp của thân phụ tới đọc trong buổi lễ khai mạc Trại

-thông điệp này cho biết Tr. Khắc lâm bệnh nặng và chúc trại HB thành công và ACE lưu ý đến vấn đề “Cựu HĐ”. Sự hiện diện và thuyết trình của Tr. Khắc là chuyện bịa đặt.

Cũng cần nói thêm về Trại HB Thăng Tiến II với những thay đổi quan trọng: 1) Trại HBTT III sẽ tổ chức sớm hơn 1 năm (1990) tại San Jose, CA để kỷ niệm 60 năm HĐVN. 2) Bỏ danh xưng “Cựu HĐ” và thay thế bằng “HĐ Trưởng Niên” (cả 2 thay đổi đều do Tr. Mai Liệu đề nghị)

11. “Nhóm “Tinh Thần B.P.” (dẫn đầu Cựu HĐ với tờ nội san “Liên Lạc”) đã thành lập từ trước Trại HBTT III Chỉ có một số rất ít “cụ già” hưởng ứng mà thôi!

12. Tr. Nguyễn Trung Thoại chỉ đảm trách tờ Liên Lạc theo chiều hướng mới (HĐ Trưởng Niên) thay thế chủ trương cũ (Cựu HĐ) của nhóm Tinh Thần B.P. vẫn giữ danh xưng Liên Lạc để nói lên sự chuyển hướng mới, sự hóa thân của “Cựu HĐ”.

13. Tr. Tôn Thất Hy vẫn nhầm lẫn với 2 danh xưng Cựu HĐ và HĐ Trưởng Niên.

14. Trên thực tế, Tiên Chỉ chỉ là một tưóc vị (=bù nhìn), còn chức vị (=thực quyền) nằm trong tay Tr. Thoại (đúng như chế độ “vua Lê chúa Trịnh” thời xưa)

15. Những danh xưng “Làng, Xóm, Gia cư” đều do Tr.

TV Khắc đề nghị và được sự đồng thuận của đại đa số ACE HĐ Trưởng Niên. Tuy nhiên, vẫn có một tối thiểu số không chấp nhận những danh xưng này.

16. Theo tục lệ cổ truyền về Làng Xóm VN:

-Tiên Chỉ đứng đầu Làng (về tinh thần)

-Trưởng Xóm đứng đầu Xóm (về mọi mặt) (Chưa từng có Tiên Chỉ Xóm)

17. Danh xưng "Phong Trào HĐ TrN" do tr. Nghiêm Văn Thạch đề xướng và chỉ được sử dụng trong một thời gian ngắn để gây phấn khởi cho một đại số ACE mới "trở về" với HĐ Trưởng Niên (vi trước đó không chấp nhận danh xưng Cựu HĐ)

18. Tiến sĩ Ed Missori (không phải bác sĩ) là thành viên của Hội HĐ Công Giáo Ý đại Lợi. Ông này tỏ ra "thân cộng" rất rõ rệt và tác hại HĐVN tại hải ngoại đồng thời nồng nhiệt đón nhận bọn "HĐ Quốc Doanh" của Cộng sản VN. Ông ta đã bị BSA đòi "đuổi cổ" ra khỏi chức vụ Tổng Thư Ký của HĐ Thế Giới-hiện chưa có người thay thế. (LTS: *Hiện nay chức vụ TTK/HĐTG đã có người thay thế đó là Phó TTK Luc Panissod, được chính thức nhận chức vụ vào tháng 3/2009*)

19. Ban Giám Sát được mệnh danh cho "oai vệ" nhưng hầu như "vô quyền" đối với Tân VP Trưởng Nguyễn Thanh Huy. (BBT: *Tr. Nguyễn Thanh Huy đã từ nhiệm, hiện nay VP Trưởng là Tr. Nguyễn Tiến Minh. Xin đọc biên bản Đại Hội HĐTN cùng trong số này*)

20. Bắt đầu lại từ đầu: Tổ chức HĐ Trưởng Niên coi như mới! Đúng! Quan trọng trên hết là vấn đề nhân sự-(cần hiểu biết đầy đủ và kỹ lưỡng và sâu rộng về HĐ Trưởng Niên Thế Giới và VN.

Ghi thêm:

- 1) Ngay từ 1957 tôi đã tiếp xúc với 2 vị "đầu não" của tổ chức Quốc tế HĐ Trưởng Niên: Tr. John Wilson (cựu Giám đốc VPHĐ Quốc Tế và cựu trại trưởng Gilwell Park) chính ông là vị đề xướng việc thành lập TCQT-HĐTN; và trưởng James Lund Xử lý Thường vụ VPQTHĐ. Ông đã đứng triệu tập hội nghị thành lập HĐTN Quốc tế. Những chi tiết nói trong bài này đều do 2 ông cho biết (nay cả 2 ông đều qua đời)
- 2) Ngay sau trại TT II vài ba ngày Tr. TV Khắc có điện thoại cho tôi biết Tr hoàn toàn đồng ý về danh xưng "HĐ Trưởng Niên" thay thế "Cựu HĐ"
- 3) Đơn vị tiên khởi HĐTN được thành lập tại San Jose, CA để yểm trợ việc tổ chức Trại HBTT III Hai Tr Nguyễn Đình Tuấn và Trần Cao Lĩnh đứng đầu "Đoàn" này (chưa mang danh xưng Làng, Xóm)

THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ TRƯỞNG VÀ ANH CHỊ EM HDS: TRƯỞNG LT. LÊ VĂN NGOẠN (BÁO - VUI) VỪA LÀ RỪNG LÚC 02 GIỜ NGÀY 17/08/2009 TẠI TƯ GIA (10/18 KỶ ĐỒNG Q.3 SG)

Thăng Tiến IX 2009 và trại Châu Trường Sơn Thượng 1966

Vũ Bình Quảng

Tôi biết vào giờ thứ mười một và đến được "Trại Họp Bạn Thế Giới Hướng Đạo Việt Nam Thăng Tiến IX - the IX International Jamboree of Vietnamese Scouting - tại San Lorenzo Park, thành phố King City, tiểu bang California, USA" là nhờ vào sự liên lạc và khuyến khích của anh Võ Ngọc Lâm (Houston, TX) và chị Nguyễn Thị Minh-Hương (Westminster, CA).

Nếu để ý trên mạng, qua báo chí, truyền thanh, truyền hình, hay tin hành lang thì đây có lẽ là "Trại Họp Bạn Thăng Tiến" đông đảo nhất từ trước đến nay: khoảng trên dưới 2500 người ghi danh tham dự. Chưa xong nửa ngày đầu, ban ẩm thực đã cung cấp tới 4000 ổ bánh mì, 3000 miếng thịt heo nướng, 500 gói bún, 1200 ly café sữa đá v.v..., chỉ có vấn đề ăn uống thôi cũng đã thấy được tầm vóc của buổi trại và khả năng tổ chức quản trị của anh chị em Hướng Đạo.

Tôi đi một vòng thăm trại, tính nhẩm và đếm sai thì có khoảng trên dưới 400 căn lều lớn bé của mấy chục liên đoàn Hướng Đạo Việt Nam đến từ bao tiểu bang Hoa Kỳ và thế giới: liên đoàn Hùng Vương, liên đoàn Chi Lăng, liên đoàn Bạch Đằng, liên đoàn Pháp Luân, v.v.... Tôi dừng lại khu trại, khoảng hai mươi lều, của liên đoàn Hướng Đạo Việt Nam đến từ Úc Đại Lợi cách California mấy ngàn cây số. Ngắm nhìn các em Hướng Đạo dưới sự chỉ dẫn chăm sóc của các Trưởng khiến tôi được cơ hội nhớ lại Trại Họp Bạn Châu Trường Sơn Thượng, 1965 hay 1966, tổ chức bởi Đạo Gia Lai, tại Biển Hồ Pleiku cách đây gần bốn mươi lăm năm.

Hôm nay, Thứ Bảy ngày 11 tháng Bảy tại San Lorenzo Park, King City, California, USA được gặp lại và nhờ vào trí nhớ của các Trưởng Tôn Thất Hy (81 tuổi, người có công thành lập và phát triển phong trào Hướng Đạo & Judo tại Phố Núi Pleiku), Trần Duy Mỹ (73 tuổi), Lê Anh Dũng, Nguyễn Thanh Huy, Võ Ngọc Lâm, Nguyễn Thị Minh Hương: ngày đó, chú sói con Vũ Bình Quảng, 9 tuổi, đầu đàn Trắng với Akela Trần Duy Mỹ.



Chuẩn bị bữa ăn cho mấy ngàn miệng ăn mỗi ngày chắc không dễ: 200 miếng thịt đang nướng



Giờ thì chú sói con đã ngoài năm mươi và được bước trở lại Trại Họa Bạ Châu Trường Sơn Thượng 1965-1966 trong khung cảnh của Trại Họa Bạ Thế Giới Hướng Đạo Việt Nam

Khu trại Hướng Đạo Việt Nam đến từ Úc Đại Lợi Thăng Tiến IX 2009.

Với trí nhớ ấu trĩ ngày xưa của trại Châu và những gì vừa trải qua gần năm giờ của Thăng Tiến 9: ngày đó chung quanh tôi là tiếng Việt thỉnh thoảng có chen lẫn tiếng Anh của những người Mỹ dự trại Châu; hôm nay, chung quanh tôi là tiếng Anh lú lo từ các em Hướng Đạo chen lẫn với tiếng



Việt của các Trường và Hướng Đạo Sinh cao niên. Ngày đó, trong trại Châu tại Pleiku Việt Nam, bữa cơm trưa chú sói con được ăn potato chips, fruit cocktails, crackers & cheese và uống Coke Cola cùng Pepsi.

Hôm nay, trong trại TT9 tại Hoa Kỳ, bữa cơm chiều trước khi tôi rời trại lại là bún sườn nướng với rau húng với nước mắm pha cùng với ly café sữa đá đậm mùi "Dinh Điền". Thề nhưng tôi vẫn chưa quên "Đứng trước cơm canh giờ này... Bát cơm tuy vui mà đầy... Sông núi không ngăn tình thương... Ăn trái nhớ kẻ trồng cây ... Uống nước không quên lấy nguồn ... Bát cơm tuy vui mà đầy..."

Xin BTT các Anh Chị

July 12th, 2009 JFK Airport, New York
Vũ Bình Quảng, quangbv@gmail.com,



Trần Duy Mỹ, Nguyễn Thị Minh Hương, Tôn Thất Hy, Nguyễn Thanh Huy, Võ Ngọc Lân, Vũ Bình Quảng, và Lê Anh Dũng

MỌI SỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN, BÀI VỞ VÀ YẾM TRỢ
XIN GỬI VỀ BÁO LIÊN LẠC
C/O LÊ THANH BÌNH
PO BOX 111604, CAMPBELL,
CA 95011-1604 USA

TIỀN ĐƯA NHÀ BÁO TRƯƠNG TRỌNG TRÁC VỀ NƠI AN NGHỈ CUỐI CÙNG

Trần Kim Vy

LTS: Trương Trọng Trác cựu Ủy Viên Ngành Thiếu HĐVN đã qua đời từ đầu năm 2009, Hươu Nhanh đã lìa rừng từ giả cuộc chơi, anh đã nhận Dấu Hết Đường để về vùng trời miền viễn. Liên Lạc chậm chân không ra kịp số báo tiễn đưa anh. Tuy nhiên, dù có muộn màng vẫn là một tiếng giả từ anh Trác nhé. Chia buồn cùng chị Lê Minh Hà (chị Trương Trọng Trác.) Liên Lạc đăng bài viết của Trần Kim Vy như một lời đưa tiễn.



Nhà báo Trương Trọng Trác bút hiệu Trọng Kim, chủ nhiệm chủ bút báo Ngày Nay vừa từ trần tại Methodist Hospital, Houston

Texas vào lúc 3 giờ 40 phút rạng ngày 01-01-2009 nhằm ngày mùng 6 tháng 11 năm Mậu Tý, hưởng thọ 69 tuổi, sau một cơn bạo bệnh hồi tháng 11/2008.

Chương trình tang lễ được ghi nhận như sau:

- Thứ Bảy (03-01-09) 10 giờ sáng: Lễ Nhập Quan và Phát Tang. Thăm viếng từ 10 giờ đến 9 giờ tối. 6 giờ chiều: Khoá lễ cầu siêu của chùa Pháp Luân và chùa Bửu Môn.

- Chủ Nhật (04-01-09): 9 giờ sáng-9 giờ tối: Thăm viếng và cầu nguyện. 10 giờ sáng: Lễ cầu siêu của chùa Pháp Luân và chùa Bửu Môn. 2 giờ 30 đến 3 giờ 30 chiều: Khoá Lễ Cầu Siêu của chùa Phật Quang. 4 giờ- 5 giờ chiều: Khoá Lễ của Tổ Chức Hướng Đạo Việt Nam. 6 giờ tối: Khoá Lễ Cầu Siêu của chùa Pháp Luân và chùa Bửu Môn.

Thứ Hai (05-01-09): 10 giờ sáng đến 11 giờ 30: Lễ cầu siêu & di quan đến đài hỏa táng.

Tại nhà quản Vĩnh Phước 8514 Tybor, Houston, TX 77074 vào lúc 10 giờ trong nhà nguyện lớn, một chương trình nghi lễ di quan và trà tỳ cho nhà báo Trọng Kim Trương Trọng Trác đã do Chư Tôn Đức các chùa Bửu Môn, Pháp

Luân, Phật Quang chủ lễ và thành viên Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam, Miền Trung Hoa Kỳ đảm trách lễ di quan, nhà báo Việt Nguyên điều hợp chương trình.

Người đầu tiên bày tỏ lòng tiếc thương nhà báo Trương Trọng Trác là ông Nguyễn Ngọc Linh cựu Chủ Nhiệm báo Ngày Nay. Ông Nguyễn Ngọc Linh đã nghẹn ngào kể lại những kỷ niệm giữa ông và người thanh niên trẻ tài ba và đầy nhiệt huyết của mấy mươi năm về trước. Ông nói rằng “Sau 15 năm làm việc chung, ông đã nhường tờ báo Ngày Nay lại cho ông Trương Trọng Trác mà không đòi hỏi một điều kiện nào chỉ vì ông Trương Trọng Trác không những là một người say mê làm báo mà còn là một người có tài năng trên nhiều phương diện, mà phương diện nào ông cũng cho thấy mình có khả năng xuất chúng” Ông Nguyễn Ngọc Linh khóc cho người bạn trẻ đã bỏ bao nhiêu tâm huyết với hy vọng sau khi nghỉ hưu sẽ có tờ báo để an ủi tuổi già. Nhưng không ngờ bây giờ ông phải nói lời vĩnh biệt “Trác ơi! Vĩnh biệt em!”

Một nhà báo nữ khác là bà Triều Giang cũng đã từng cộng tác với báo Ngày Nay tại Houston và là bạn thân của ông bà Trương Trọng Trác. Bà Triều Giang cho biết sơ lược về tiểu sử của người quá cố. Theo bà Triều Giang thì ông Trương Trọng Trác sinh ngày 04/9/1941 tại Bắc Ninh trong gia đình trí thức khoa bảng. Thuở nhỏ ông học trường Hàng Than (Nguyễn Công Trứ, Hà Nội). Sau năm 1954 ông học trường Trung Học Chu Văn An và Đại Học Phú Thọ- Khoa Học tốt nghiệp hai bằng Kỹ Sư đã được trường mời làm Giảng Viên. Giữa thập niên 1960, ông bước vào nghề báo với tư cách phóng viên cho nhật báo Quyết Tiến của ông Hồ Văn Đồng ở Sài Gòn khi nhà báo Minh Đức Hoài Trinh từ Pháp về giữ vai trò Tổng Thư Ký. Sau đó ông cũng trở thành phóng viên cho một số cơ quan truyền thông ngoại quốc, phụ trách tin chiến trường. Ông Trương Trọng Trác cũng tham gia và hoạt động tích cực trong phong trào Hướng Đạo Việt Nam với tên rùng là Hươu Nhanh, ông từng giữ chức vụ Ủy Viên Ngành Thiếu HĐVN trước năm 1975.

Tỵ nạn tại Hoa Kỳ năm 1975, nhà báo Trọng Kim chọn định cư tại thành phố Houston, Texas với vợ và hai con lúc đó còn rất bé. Đi học trở lại và tốt nghiệp Cử Nhân Hoá Học tại Hoa Kỳ, ông trở thành Vice President của một công ty sơn chuyên sản xuất loại sơn đặc biệt dùng cho phi thuyền có sức chịu đựng cao khi phi thuyền vượt tầng khí quyển, trọng đó có phi thuyền “con thoi”. Vì thế ông là người đại diện hãng tiếp xúc với nhiều quốc gia như Trung Quốc, Âu Châu và Mexico. Ở hải ngoại ông cùng với cố Bác Sĩ Nguyễn Văn Thơ vận động hội Hướng Đạo Thế Giới nhìn nhận và phục hoạt phong trào Hướng Đạo Việt Nam Hải Ngoại và đã từng là Phó Tổng Thư Ký HĐTU-HĐVN tại hải ngoại.

Cách đây 10 năm nhà báo Trọng Kim đã thay thế nhà báo Nguyễn Ngọc Linh điều hành bán nguyệt san Ngày Nay có trụ sở chính tại Houston, Texas. Ngoài việc làm báo ông cũng là một cộng tác viên của các đài BBC Luân Đôn, RFA, RFI. Ông còn là một nhiếp ảnh gia có tài dưới tên Tr3



từng là bạn của hai nhiếp ảnh gia nổi tiếng là Cao Đàm, Cao Lĩnh. Làm báo ông Trương Trọng Trác viết nhiều thể loại dưới nhiều bút hiệu như: Trọng Kim, Minh Hà, Lê Trương và Đà Cầu.

Bà Triều Giang cũng tiết lộ nhà báo Trọng Kim là thứ nam của cố học giả Trương Văn Chính, giáo sư Đại Học Sài Gòn và Huế là tác giả cuốn “Ngữ Pháp Việt Nam” viết chung với cố học giả Nguyễn Hiến Lê. Tác phẩm này được giới nghiên cứu ngữ học đánh giá cao ở cả hai miền Nam, Bắc Việt Nam. Bà Triều Giang cũng thổ lộ rằng nhà báo Trọng Kim chuẩn bị khi về hưu sẽ viết “Hồi Ký”. Nhưng rất tiếc sự nghiệp 50 năm làm báo đã vắt kiệt sức khoẻ của ông và ông đã ngã gục trên bàn máy điện toán với chứng nhồi máu cơ tim và đã vĩnh viễn lìa đời vào ngày 01-01-2009 để lại bao thương tiếc cho gia đình và bạn bè thân hữu.

Ông Hà Ngọc Cư cũng một nhà báo đã khóc mù mẫn khi được mời lên phát biểu, Ông nói: “Trác là người giản dị, ăn không cần ngon, mặc không cần đẹp. Trác mê làm báo vì Trác mê nói lên sự thật, Trác yêu dân tộc nên làm báo với cả tâm huyết, mang tất cả những tài trí khác nhau để phục vụ cho tờ báo. Có người anh không ưa, nhưng không bao giờ anh bỏ bài của người ta mà không đăng. Anh đem tinh thần hướng đạo cao cả vào tờ báo, tôn chỉ của báo Ngày Nay là ‘tôn trọng sự thật’, về chính trị thì đứng giữa không ngã theo Dân Chủ cũng chẳng theo Cộng Hoà. Được vinh dự làm bạn của Trác, tôi trân quý sự thẳng thắn của Trác. Sinh ký tử quy, tôi xin chúc Trác được thanh thản về chốn yên lành nhất!”

Nhà thơ Du Tử Lê đến từ Clifornia đã đại diện báo Người
(Xem tiếp tr. 22)

Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Liên đoàn Hùng Vương

5 Nữ HDS Lam Sơn Nhận Đẳng Cấp Silver & Gold Award

Bồ câu Thông Thái

Cổ Ngưu

Ngày 27 tháng 4 năm 2008, các Liên đoàn Hướng đạo bạn cùng các thành viên của Gia đình Bách Hợp, Làng Quảng Tế được hân hạnh dự lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Liên đoàn Hùng Vương tại nhà hàng Seafood Palace II, Tổng số thực khách khoảng 250 người gồm khách mời, Trưởng, đoàn sinh và phụ huynh, bên cạnh đó, một số Trưởng thuộc Ban Thường Vụ Hội Đồng Trung Ương / Hướng Đạo Việt Nam.

Chương trình gồm rất nhiều mục, những lời cảm ơn thật thiết tha của gia chủ, lời đáp từ của các thực khách, và những mục thi đua văn nghệ. Mục nào cũng thể hiện những cố gắng tối đa.

Nhận thấy chi phí của Lễ kỷ niệm này rõ ràng tốn kém nhiều, nhưng khi chúng tôi muốn đóng góp ít tiền để trang trải thì Trưởng Trần Xuân Đức của Liên đoàn Hùng Vương đã thản nhiên nói: " cả 25 năm mới có một lần mà! Lo gì?!!" Tuy nhiên, các bậc phụ huynh của Hướng Đạo trong Liên đoàn đã bàn nhau đóng góp đỡ. Nhờ đó thực khách như chúng tôi cũng có cơ hội theo gương và đua nhau bỏ tiền vào chiếc hộp của các phụ huynh.

Sau gần năm tiếng đồng hồ, buổi lễ kỷ niệm mới chấm dứt. Mọi người tiếp tục ra về đều hả hê vì đã có dịp họp mặt với các bạn cũ, mới, hàn huyên mọi chuyện và ăn uống no say.

Một lần nữa, xin cảm ơn Liên đoàn Hùng Vương đã cho chúng tôi tham dự buổi lễ đầy ý nghĩa này. Xin chúc Liên đoàn Hướng Đạo Hùng Vương tiếp tục phát triển và vững mạnh trong trọng trách đào tạo các em nên người hữu dụng như phương châm bất hủ " Hướng Đạo là bạn của mọi người"

Bồ câu Thông Thái



Nhóm 5 em Hướng Đạo Lam Sơn được đẳng cấp Silver và Gold.
(Hình Cổ Ngưu)

Hàng trăm quý vị đại diện dân cử, các Trưởng Hướng Đạo thuộc các Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam, đoàn sinh, gia đình, đại diện các cơ quan truyền thanh, truyền hình, báo chí, và đồng hương tham dự Lễ Trao Giải Đẳng Cấp Silver & Gold Award do Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ và Liên Đoàn Hướng Đạo Lam Sơn tổ chức tại hội trường Việt Báo vào trưa Chủ Nhật, ngày 2 tháng 8 năm 2009.

Tham dự buổi lễ trao giải đẳng cấp Vàng và Bạc gồm có ông Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Thành Phố Westminster; Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, Phó Chủ Tịch Học Khu Garden Grove; Rose Mary Mercer, Girl Scout Council of Orange Council, Volunteer Support Specialist; An Pham, Girl Scout Council of Orange Council, Volunteer Support Specialist; Briana Balwin, Westminster Service Unit Manager; Arlene Filkoff, Westminster Service Unite Registra; Lan Truong, Trưởng Liên Đoàn Hướng Đạo Trường Sơn; Liên Đoàn Hướng Đạo Quang Trung; Liên Đoàn Hướng Đạo Hoa Lư; Liên Đoàn Hướng Đạo Văn Lang; v.v...

Chương trình bắt đầu với phần chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, hát khúc ca Hướng Đạo Việt Nam và phút mặc niệm.

Sau đó phần phát biểu cảm tưởng của Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, Phó Chủ Tịch Học Khu Garden Grove; và Todd Roth, Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học McPherson Magnet Elementary. Tiếp theo là phần giới thiệu các giải thưởng Silver và Gold do các em Hướng Đạo phụ trách. Kế đó là phần trao các giải cho 5 em thanh thiếu nữ Việt Nam là đoàn sinh Liên Đoàn Hướng Đạo Lam Sơn trong tiếng vỗ tay chúc mừng của hội trường.

Trưởng Nguyễn Tư Nhân, Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Hướng Đạo Lam Sơn, cho phóng viên Việt Báo biết rằng 2 giải thưởng cũng là đẳng cấp Silver và Gold dành cho các em thanh thiếu nữ. Các em thiếu nữ tuổi từ 11 tới 15 có thể tiếp nhận giải Silver trong khi đó các em thanh nữ tuổi từ 21 trở lên có thể tiếp nhận giải Gold.

Cũng theo lời Trưởng Nguyễn Tư Nhân cho biết giải Silver dành cho những em thiếu nữ nào thực hiện thành công các đề án nhỏ về cộng đồng. Giải Gold đòi hỏi các em thanh nữ phải có một nghề nghiệp toàn thời gian, phải thực hiện các đề án nào đó để đóng góp cho cộng đồng.

Trong buổi lễ phát đẳng cấp Silver và Gold của Liên Đoàn Hướng Đạo Lam Sơn kỳ này, có 4 em thiếu nữ được nhận giải Silver và 1 em thanh nữ được nhận giải Gold.

4 em nhận giải Silver gồm có:

1 - Lan Nguyễn: Năm học tới sẽ vào lớp 10 Trường Santiago High School. Em gia nhập Liên Đoàn Hướng Đạo Lam Sơn năm 2004.

2 - Sandy Tonnu: 13 tuổi và sẽ vào lớp 10 tại Trường Bolsa Grande High School năm học tới. Em gia nhập vào LĐHĐ Lam Sơn hơn 3 năm.

3 - Thai Vi Phạm: Học tại Trường Trung Học Đệ Nhất Cấp Jordan High School. Em gia nhập vào LĐHĐ Lam Sơn gần 10 năm.

4 - Lina Nguyễn: Học tại Trường Trung Học Villa Park High School. Em đã gia nhập vào LĐHĐ Lam Sơn gần 2 năm. Ngoài ra em còn tham gia sinh hoạt trong Hội Hồng Thập Tự.

Nhận lãnh giải Gold Award chỉ có một em, đó là:

- Nam Phương Đoàn Võ: Em năm nay 16 tuổi rưỡi và đã gia nhập vào Hướng Đạo được 9 năm. Em đang theo học tại Trường Trung Học Garden Grove High School. Em nhận được giải Gold Award vì đã thực hiện thành công đề án gọi là Recycle, Reuse, Reduce tại Trường Walton High School.

Chương trình còn thiết đãi nhiều món ăn truyền thống Việt Nam hấp dẫn cho khách tham dự và tất cả đoàn sinh Hướng Đạo.

(Việt Báo Thứ Hai, 8/3/2009)

LĐ Quang Trung Ngọc Hồi Trao Đẳng Cấp Gold Award, Eagle Scout Cho Các HDS



Trưa Thứ Bảy ngày 8 tháng 8 năm 2009 tại hội trường nhật báo Việt Báo. Với sự tham dự của Trưởng Trần Xuân Đức, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam cùng các trưởng trong vùng nam California, quý phụ huynh và các em hướng đạo sinh thuộc liên đoàn Hướng Đạo Quang Trung Ngọc Hồi.

Liên Đoàn Hướng Đạo Quang Trung Ngọc Hồi được thành lập vào tháng 6 năm 2007. Liên Đoàn Trưởng là Trưởng Mindy Trần Nguyễn. Liên Đoàn hiện có 1 Thiếu đoàn Nam và 1 Thiếu đoàn Nữ, 2 Au đoàn: 1 chim non, 1 sói con và 1 Thanh đoàn. Liên đoàn hiện có 70 đoàn sinh với 10 Trưởng phụ trách. Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa Hoa Kỳ và phút mặc niệm do các em Hướng Đạo Sinh thực hiện. Liên Đoàn Trưởng lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quan khách cũng như phụ huynh tham dự lễ trao đẳng cấp cho các em Hướng Đạo sinh trong liên đoàn. Được biết các Hướng Đạo sinh có được đẳng cấp Eagle phải qua 21 chuyên hiệu chuyên môn, phải có thành tích thể hiện được khả năng lãnh đạo, phải qua những lần trắc nghiệm của hội đồng hướng đạo Hoa Kỳ và nhiều những chi tiết chuyên môn trong phong trào hướng đạo được thực hiện tốt mới nhận lãnh đẳng hiệu Eagle. Được biết hôm nay đẳng hiệu Eagle được trao cho 3 em đó là Vũ Xuân Viên, Vũ Xuân Bách, Vũ Xuân Lâm, cả 3 là con của anh Vũ Xuân Tùng. Đây là niềm hạnh diện cho một gia đình có 3 người con tham gia sinh hoạt hướng đạo. Ngoài 3 em kể trên còn có các em Hướng Đạo Sinh xuất sắc được nhận Venturing Silver gồm các em: Vũ Xuân Viên, Vũ Xuân Bách, Vũ Quỳnh Anh, Nghiêm Anh Thư.

Cùng lúc tại Doyle Hall The Holy Spirit Catholic Church 17270 Ward St Fountain Valley. Liên Đoàn Hướng Đạo Văn Lang cũng đã tổ chức lễ trao Gold Award và Eagle Scout Court Of Honor cho các Hướng Đạo Sinh: Cristina Trương, Albert Đồng, Benjamin M. Phan, Jonathan Clifford Võ, Long Thanh Lê, Paul Phúc Nguyễn, Preston Hoàng Khôi Đỗ, Roger T. Hoàng, Victor Nguyễn. Liên Đoàn Hướng Đạo Văn Lang do Trưởng Trần Hùng Liên làm Liên Đoàn Trưởng.

Hiện nay phong trào Hướng đạo đang phát triển mạnh tại những thành phố có đông người Việt Nam cư ngụ, trong tháng 7 vừa qua một trại họp bạn hướng đạo Việt Nam trên thế giới được tổ chức tại Thành Phố King, San Jose đã qui tụ gần 3000 hướng đạo sinh tham dự.

Mục đích của phong trào là "Hướng Đạo đào tạo công dân tốt". Quý đồng hương muốn cho con em tham gia sinh hoạt vào phong trào hướng đạo liên lạc với các đơn vị hướng đạo tại mỗi địa phương mình cư ngụ để tiện cho các em tham gia phong trào./.

Cổ Ngưu

Lễ Trao Đẳng Cấp Đại Bàng Của Liên Đoàn HĐ Chi Lăng

Sáu đoàn sinh hướng đạo thuộc Liên Đoàn Hướng Đạo Chi Lăng đã được trao đẳng cấp Đại Bàng (Eagle Scout) trong một buổi lễ long trọng được tổ chức vào ngày thứ bảy, 15 tháng 8, tại nhà thờ Tin Lành Spurgeon United Methodist Church thuộc Thành Phố Santa Ana. Đây là tước hiệu cao quý nhất của một hướng đạo sinh vì chỉ có khoảng 4% hướng đạo sinh được lãnh nhận vinh dự này trong phong trào hướng đạo mà thôi.

Trên 300 gia đình thành viên, thân hữu tham dự cùng với nhiều vị khách đặc biệt như Ông Ronnie Guyer, đại diện Dân Biểu Trần thái Văn, Phó Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị Viên Diệp Miên Trường từ Thành Phố Westminster, Tiến Sĩ Ủy Viên Giáo Dục George West, Luật Sư Ủy Viên Giáo Dục Nguyễn Quốc Lân thuộc Học Khu Garden Grove, cũng như đại diện Hội Đồng Hướng Đạo Trung Ương Việt Nam tại Hoa Kỳ, các liên đoàn bạn và Hội Đồng Hướng Đạo quận Cam.

Chánh Án Nguyễn Trọng Nho đã được Liên Đoàn mời đọc bài diễn văn chính tại buổi lễ. Trong bài diễn văn, ông đã nói lên niềm vinh dự của những người trẻ Việt Nam hải ngoại mỗi một ngày đã gặt hái thêm những thành quả đóng góp trong cộng đồng như đã được thể hiện trong đẳng cấp cao quý nhất của phong trào Hướng Đạo Hoa Kỳ mà 6 đoàn sinh thuộc liên đoàn Hướng Đạo Chi Lăng nhận lãnh hôm nay và là minh chứng cụ thể của những tài năng lãnh đạo trẻ, đầy hứa hẹn để “làm tròn bổn phận đối với tin ngưỡng, tâm linh, quốc gia và tổ quốc,” một trong ba lời hứa của các đoàn sinh Hướng Đạo. Chánh Án Nguyễn Trọng Nho còn nói thêm về ý nghĩa của tên gọi Chi Lăng của Liên Đoàn mà qua đó Chí Sĩ Nguyễn Trãi đã nghe lời người Cha Nguyễn Phi Khanh khi tiễn Cha tại Ai Chi Lăng đang bị xiềng xích bắt đưa về Tàu là hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lăng của người Tàu thay vì khóc thương người Cha. Tiếp lời, ông khích lệ những đoàn sinh tiếp tục đóng góp tài năng vào cộng đồng xứ sở, mời gọi các phụ huynh nỗ lực hỗ trợ con em của mình tham gia các sinh hoạt lành mạnh để người trẻ Việt Nam tiếp tục “giúp ích mọi người bất cứ lúc nào”, lời hứa thứ hai của mỗi đoàn sinh Hướng Đạo.

Tiến Sĩ George West, Ủy Viên Giáo Dục từ Học Khu Garden Grove, cũng phát biểu rằng Phong Trào Hướng Đạo cũng đóng góp nhiều cho các sinh hoạt học đường tại Hoa Kỳ, đặc biệt là giúp các em một tinh thần tự tin, kỷ luật và lãnh đạo mà là nền tảng của sự thành công của giới thanh thiếu niên tại Hoa Kỳ, đặc biệt là trong học đường cũng như trong cuộc sống.

Ông Paul Nguyễn Minh Tuấn, một phụ huynh có con em nhận giải đẳng cấp Đại Bàng, cho biết, “mỗi một đề án (project) mà các Đại Bàng thực hiện trong thời gian qua thể hiện được những đóng góp nhỏ bé nhưng rất cụ thể đến

(Xem tiếp tr. 24)

(Tiếp theo tr.19)

Việt và Người Việt online chia buồn với tang quyến nhà báo Trọng Kim là chị Lê Minh Hà và các con cháu. Ông nói : “Làm người không ai không phải bước qua ngưỡng cửa của sự chết. Nhưng có những người chết đi không gây xúc động thương tiếc cho đám đông đồng nghiệp. Riêng Trương Trọng Trác thì ngược lại, hầu như tất cả các cơ quan truyền thông uy tín đều loan tin sự ra đi của Trương Trọng Trác. Đó cũng là đoá hoa bất tử, là sự vinh danh, công nhận của những người trong nghề đối với tài năng của Trương Trọng Trác. Vinh dự đó cũng sẽ làm nguôi ngoai sự đau đớn của tang quyến. Riêng chúng tôi rất lấy làm vinh dự được là đồng nghiệp của anh Trương Trọng Trác...”

Trong nỗi xót thương người quá cố, Ông Trần Văn Ân, cộng tác viên thường xuyên của báo Ngày Nay đưa ra một hình ảnh êm đềm hơn về nơi chốn trở về của nhà báo Trương Trọng Trác. ông nói rằng: “Trác khiêm tốn, kín đáo, sống vui, tếu... Trác ơi, Trác là người sống tử tế, rộng lượng, trong lành, nghiêm trang... Trác sẽ có một chỗ ấm áp vui vẻ bình yên bên kia thế giới. Thương lộ bình an nghe con Hươu Nhanh Trương Trọng Trác. Trác sẽ gặp lại các bạn bè Chu Văn An, Hướng Đạo... và gặp lại Mai Thảo, Nguyễn Sa để làm báo. Trương Trọng Trác sống thế nào mà khi nằm xuống nhiều bạn bè thương mến như thế?”

Còn nhiều quan khách khác lên phát biểu chia sẻ cảm tưởng và chia buồn cùng tang quyến như ông Vũ Quang Ninh (TGD Little Saigon Radio), nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, ông Vũ Quang báo Ngày Nay Minnesota, bà Phan Nguyệt Minh (phu nhân cố Bác sĩ Nguyễn Văn Thơ), ông Lê Mạnh Hùng (HT/ Hội Văn Hoá Khoa Học) và Đại Đức Ca Diếp (chùa Bửu Môn) ... Ai ai cũng hết lời ca tụng con người hoạt động năng nổ nhiều tài năng Trương Trọng Trác. Ai ai cũng xác nhận ông là người đam mê làm báo. Trong sự đam mê làm báo của ông có tiềm tàng sự tranh đấu cho quê hương dân tộc sớm được tự do dân chủ.

Hôm nay chúng tôi Trần Minh Tâm-Trần Kim Vy đến thăm viếng anh Trương Trọng Trác lần cuối cùng và hợp lời cầu nguyện cho hương linh anh Trương Trọng Trác được nhẹ nhàng ra đi về bên kia thế giới. Như lời Hoà Thượng Thích Huyền Việt vị Sư chủ lễ đã nói rằng “Cát bụi trả về cát bụi”. Thân thể con người quả chỉ là cát bụi. Nó được kết hợp bằng Đất, Nước, Gió, Lửa. Bây giờ đã đến lúc anh về nơi chốn cũ. Sinh Kỳ Tử Quy. Tử quy là trở về. Anh đã làm xong bổn phận của mình đối với gia đình, bạn bè, xã hội, quê hương. Đã đến lúc chúng ta phải để anh trở về nơi chốn bình yên của anh. Ý tứ của thầy Huyền Việt rõ ràng như vậy. Thôi thì từ nay không còn thấy nhà báo Trọng Kim Trương Trọng Trác ở cõi đời này nữa nhưng những đóng góp của ông Trương Trọng Trác cho làng báo, cho cộng đồng, cho xã hội và cho dân tộc Việt Nam cũng như cho xứ sở mới này sẽ vẫn còn nhiều người nhớ đến.

Vĩnh biệt nhà báo Trọng Kim và xin chia buồn cùng chị Lê Minh Hà và tang quyến./.

Trần Kim Vy-Trần Minh Tâm



Các Trưởng Mai Liệu, Trần Bạch Bích, Lê Xuân Đăng, Nguyễn Văn Thuật tham dự Lễ khai mạc



Quang cảnh lễ khai mạc



Căn nhà lá Nam Bộ trong ngày Hội Làng



Các HDS tham dự lễ khai mạc

(Tiếp theo tr.6)

làng, khi trời về chiều, dân làng trở về với vị trí của một HDS tham dự TT IX, tập trung về khu khán đài chính để chuẩn bị tham dự lễ khai mạc trại.

Lúc 7 giờ chiều, ngày đầu tiên của TT IX, BTC cử hành lễ khai mạc, nhảy lửa, hát bài ca Thăng Tiến 9. Sau đó vui chơi, thưởng thức chương trình văn nghệ lửa trại.

Một ngày trại đầu tiên trôi qua, bắt đầu cho trại họp bạn Thăng Tiến IX sẽ kéo dài 6 ngày tại San Lozenro Park, Nam San Jose, ngày kế tục truyền thừa ngọn đuốc thiêng Hường Đạo Việt Nam từ năm 1930.

Những người Hường Đạo thì khi bắt tay trái lúc gặp nhau từ sói con đến trưởng niên hòa đồng cùng một nhịp mà HDS đã trải qua sau bao năm rèn luyện trong môi trường Hường Đạo, họ đã chơi một trò chơi không ngơi nghỉ, kể từ lúc mang trên cổ áo chiếc khăn quàng, đeo lên ngực trái hoa Bách Hợp thắm tươi. Tình yêu con người, tình yêu tổ quốc, tình yêu thiên nhiên...qua các kỳ trại, qua các trò chơi mà cứ bốn năm một lần, người HĐ có dịp nhìn lại mình giữa hàng ngàn bộ đồng phục gặp nhau cùng chung một tiếng nói, cùng hát bài chính thức của phong trào sau bài quốc ca! Điều đó làm cho từng người mang nặng những kỷ niệm khó

quên mà nguyên tắc bình đẳng là một yếu tố kết hợp kháng khí giữa trung ương và địa phương!

Đi một vòng khu vực trại họp bạn Thăng Tiến IX, người ta sẽ vô cùng thích thú khi nhìn thấy hình ảnh những gương mặt ngây thơ của các sói con, chim non, cho đến nụ cười rạng rỡ của những Trưởng đã qua khỏi tuổi “thất thập cổ lai hy”. Thậm chí có những cặp vợ chồng cùng là huynh trưởng, sinh hoạt từ thập niên 30 của thế kỷ 20. Giờ đây các trưởng này trong tuổi gần một trăm, trên xe lăn, đã cùng nhau đến tham dự trại với bộ đồng phục và nụ cười như thời niên thiếu...

Đúng như câu “Hường Đạo một ngày, Hường Đạo mãi mãi!” Tình huynh đệ Hường Đạo tuy không giống tình yêu vợ chồng, tình yêu tổ quốc, nhưng nó thật sự là tình yêu! Những điều trên hiện diện tại trại Thăng Tiến cứ bốn năm một lần. Trại Thăng Tiến IX những người cùng chí hướng, cùng là “truyền nhân” của BP (Baden Powell), cùng tổ quốc Việt Nam, cùng hát những bài hát bằng tiếng mẹ đẻ của mình trên đất nước tạm dung. Đây là hình ảnh rực rỡ nhất để phong trào Hường Đạo hãnh diện có một lịch sử một trăm năm huy hoàng, xứng đáng là một phong trào có tổ chức với mục đích đào tạo công dân! **Le Bình**

(Tiếp theo tr.22)

nhu cầu thiết thực của cộng đồng địa phương.” Để thực thi các đề án này, các em phải tự nghiên cứu, tìm hiểu, liên lạc đến các cấp ngành liên hệ, đi tìm các bảo trợ, phối hợp các ngành nghề chuyên biệt, và sau cùng các em phải được sự chấp thuận của cấp liên đoàn cũng như của hội đồng Đại Bàng cấp quận Cam trước khi thực hiện đề án”. Thêm vào đó, ông Tuấn nói, “tôi tin tưởng sau khi thực hiện xong các đề án sẽ giúp các em thêm phần tự tin vào khả năng lãnh đạo, điều hành của chính mình”.

Sáu nam đoàn sinh nhận giải đẳng cấp Đại Bàng là: Jimmy Nguyễn Huy, con ông bà Nguyễn Johnny; Peter Nguyễn Quốc-Việt con ông bà Nguyễn Paul Tuấn; Victor Nguyễn Thế, con ông bà Nguyễn Thế Lực; Alexander Trần Hồng-Cung con ông bà Trần Triều Cung; Andrew Trần Thiên-Ân, con ông bà Trần Mạnh Thăng; và Andrew Trần Đặng, con ông bà Trần Cao Bình. Trưởng kỳ cựu của Liên Đoàn Chi Lãng Lê Minh Lý đã cho biết về đề án của các Đại Bàng như sau:

Jimmy Nguyễn Huy đã khởi công xây dựng suối nước tại một tu viện từ ngày 18 tháng 6 năm đến ngày 12 tháng 7 năm 2008. Peter Nguyễn Quốc-Việt đã thực hiện 6 hộp đựng dụng cụ học sinh cho một Trung Tâm Cô Nhi tại Orange. Alexander Trần Hồng Cung đã hoàn tất 5 khung ảnh, hiện đang dùng để trưng bày các hình ảnh lịch sử của thành phố Villa Park. Đề án này đã được chấp thuận vào ngày 16 với tổng cộng 132 giờ để hoàn tất. Andrew Trần Đặng đã xây thư viện (Zen Library) cho Chùa Liên Hoa và phải mất đến 168 giờ để hoàn tất. Andrew Trần Thiên-Ân đã làm các kệ và sàn nhà cho căn phòng để tro hỏa táng (Memorial Columbarium) của Chùa Liên Hoa. Sau 2 tuần nỗ lực làm việc, đề án này được hoàn tất vào tháng 01, năm 2008. Victor Nguyễn Thế đã trồng lại 4 loại cây tại thư viện thành phố Garden Grove nằm trên đường Stanford, bao gồm thảm hoa và băng hiệu “Don’t Feed Duck”. Đề án này mất tổng cộng 462 giờ và hoàn tất vào ngày 10 tháng 5, năm 2008.

Các trưởng trong Liên Đoàn Chi Lãng cho biết rằng hành trình tiến đến Eagle Scout của các HDS khá chông gai. Các HDS cần ròng rã khoảng bốn năm để vượt qua 7 khoá thăng tiến HĐ Việt-Mỹ dựa theo chương trình của LD Chi Lãng đề soạn, hoàn tất 21 chuyên hiệu của HĐ Hoa Kỳ, nhiều giờ phục vụ xã hội và sau cùng là project phục vụ cộng đồng có ảnh hưởng lâu dài do chính các HDS này tự soạn kế hoạch và điều hành. Tất cả phải được hoàn tất trước sinh nhật thứ 18. Sau khi vượt qua những chương trình này, các HDS đã có được những hành trang khá vững chắc mà phong trào HĐ đã trao cho những nhân vật nổi tiếng của Hoa Kỳ như cựu Tổng Thống Ford, Phi Hành Gia Armstrong hay Đạo Diễn Spielberg.

Sau cùng, đại diện cho Liên Đoàn Chi Lãng, Trưởng Nguyễn Văn Phú đã chúc mừng sự thành đạt của các Eagle Scout. Trưởng Phú cũng nhắn với các Eagle Scout rằng: “Gặt hái này là khởi đầu một đoạn đường mới của các em. Đường đời của các em sẽ có nhiều hoa thơm cỏ lạ nhưng

cũng không ít chông gai. Nếu các em sống đúng với nguyên tắc và đạo đức của chính mình thì các em không những sẽ có một đời sống hạnh phúc mà còn có thể tiến xa hơn bậc cha anh”. Trưởng Phú đã sinh hoạt với Liên Đoàn Hướng Đạo Chi Lãng hơn 30 năm qua và ngay từ những ngày đầu tiên thành lập liên đoàn.

Cũng nên nhắc thêm, Liên Đoàn Chi Lãng đã được thành lập cách đây ba mươi năm sau tại hải ngoại, từ năm 1979 chỉ vài năm sau biến cố 1975, và là một Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam thâm niên nhất tại hải ngoại. Liên Đoàn Chi Lãng đã đánh dấu 30 năm thành lập vào tháng 7 vừa qua tại Rose Theater với sự trình diễn văn nghệ và nghệ thuật tuy không là chuyên môn nhưng rất phong phú. Hơn 30 năm phục vụ giới trẻ, Liên Đoàn Chi Lãng đến nay đã có 35 nam hướng đạo với bằng Đại Bàng (Eagle Scouts) và 20 nữ hướng đạo với bằng Giải Vàng (Gold Award). Eagle Scout là bằng cấp danh dự nhất của Nam HĐ Hoa Kỳ và Gold Award là bằng cấp danh dự nhất của Nữ HĐ Hoa Kỳ. Tỷ lệ HDS với bằng Eagle Scout và Gold Award của LD Chi Lãng cũng là kỷ lục nhiều nhất đối của một LD Hướng Đạo Việt Nam./.

Xin trân trọng giới thiệu Làng Bách Hợp Rhône -Alpes tại Lyon:

Tiên chỉ: Tr.Trần công Lao Tel. 33.478.569.940
email: tranconglao@laposte.net địa chỉ: 9 rue Francisquieu Darcieux 69230 ST Genis Laval _ France

Lý trưởng: Tr.Trần cao Bằng Tel.33.474.651.246
email: trancaobang@gmail.com Địa chỉ: 430 Bd Gambetta 69400 Villefranche sur Saône _ France .

Mỗ làng: Tr.Bui Dzung Tel.33.478.700. 865
email: dzung.bui@free. fr địa chỉ: 17 rue Jean Macé 69190 St.Fons _ France .

Xóm Tùng Nguyên

Địa chỉ liên lạc của Xóm Tùng Nguyên Sydney-Canberra/Australia: Lê văn Lệ - 91 Little Road -YAGOONA NSW2199, AUSTRALIA. E mail: lelevan@iprimus.com.au



Chúc mừng Sinh Nhật 91 Trưởng Mai Liệu

Ảnh: NĐ Tuấn

Một đời hy sinh cho Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam, từ Trại Trưởng Trại Trường HĐVN, tới các sinh hoạt tại hải ngoại. Với tuổi đại thọ 91, Trưởng vẫn không ngừng sinh hoạt, vẫn là cây đuốc thiêng soi đường cho thế hệ đàn em, là cố vấn HĐTU/HĐVN, Tiên Chỉ HĐTN và Làng Bách Hợp HĐTN Bắc California. Đặc biệt hiện tại là Cố Vấn cho báo Liên Lạc.

Cầu chúc Trưởng Mai Liệu luôn luôn được khỏe mạnh .

Báo Liên Lạc

Mối Liên Lạc Thân Tình

Hạc Tận Tâm Biện Thị Quý

C hữ tình đầu để cho ai mà chỉ dành riêng cho người mình yêu dấu. Nhưng tình yêu như cánh hoa sớm nở tối tàn, hợp rồi tan theo mây trời, hoa nở ngát hương đượm sắc rồi tàn úa, không mãi trường tồn theo năm tháng.

Cũng có một thứ tình để chúng ta không dễ quên, nó vẫn hiện hữu sâu đậm để cùng chúng ta luôn nhớ nhưng tìm kiếm mà bắt mối liên lạc thân tình.

Tôi vừa gặp anh vào một sáng Chủ nhật có nắng hanh vàng sáng soi đùa ngọn cỏ non còn ướt nước long lanh trên ngọn.

Anh rảo bước chung quanh nơi có chúng tôi, anh đứng lại tần ngần như chờ đợi ai, lại bước đi... cứ thế rồi trở lại mà say sưa nhìn các em thiếu sinh cura, cất những khúc gỗ để chuẩn bị cho chiếc cổng trại kỷ niệm LĐ chúng tôi. Anh có vẻ như cuốn hút vào, để tôi phải lên tiếng hỏi. Đó là câu chuyện của anh, mà tôi vừa mới biết.

Anh kể rằng, khi bước chân tới miền nắng ấm Cali, anh đã vội tìm HĐ rồi anh có trong tay một vài số điện thoại để anh háo hức gọi cho BTC trại TT 9 để được tham dự... Nhưng anh chưa quen biết một ai, và không có sự giới thiệu nên anh đành ảm ức để chào thua vì không có được cơ hội vào Trại Hợp Bạn TT 9. Anh nói với tôi trong tiếc nuối:

“Dù tôi chỉ được tham dự một buổi chào cờ khai mạc là cũng đủ mãn nguyện.”

“Vậy sao anh?” Tôi cũng bùi ngùi!

Rồi anh kể rằng sau đó anh thấy 1 đoàn HĐ của Mỹ cắm trại 2 ngày ở 1 công viên ở San Jose. Anh cũng đến xin được tham gia... để cắm trại cho đỡ ghiền, nhưng đâu có dễ như ở VN đâu anh. (Anh mang cả tâm tình của người HĐVN là vậy! rất dễ làm quen làm thân đó mà)

Tôi hỏi anh “Rồi tại sao anh đến đây?”

“Tôi thấy hàng chữ Liên Đoàn Bách Việt trên chiếc áo của 1 người đàn ông, tôi hỏi về HĐ được anh ấy chỉ đến đây.”

Vậy là anh đã gặp được một nơi mà anh chờ đợi, và phải biết là anh đã háo hức suốt 1 tuần lễ để rồi qua thêm 1 đêm dài ngong ngóng anh mới vào chiếc cổng của công viên rộng lớn này, vì nôn nóng anh đã đến trước giờ sinh hoạt của LĐ nên không thấy ai là HĐ, anh bèn đến hỏi một cảnh sát gần đấy...nhưng ông ta cũng không biết gì thêm.

Anh thật là ngộ nghĩnh, cứ như là một cậu Kha sinh, sự nồng nhiệt vẫn còn trong trái tim mới lớn.

Buổi đầu tiên tôi bắt gặp anh với nét riêng của một “anh chàng” HĐ xông xáo thuở nào và hôm nay khi đi tìm lại HĐ, qua việc đó của anh, tôi thấy anh như con tê giác “càn” tới cho bằng được, để tôi và anh hạnh ngộ.

Anh hỏi tôi “Cái gì để anh em HĐ được gặp nhau thật

đầy đủ và cảm động nhất?”

Một câu hỏi trừu tượng, nhưng bằng trực giác tôi cũng có thể liên tưởng đến một câu chuyện mà đoán ta phần nào.

Ồ, vậy là hình ảnh tuyệt vời của những HĐS còn khắc sâu trong tâm trí tôi cũng là câu chuyện mà anh kể những “chú lính cứu hỏa” đã lập nên thành tích. Vì sao? Vì muốn giúp ích mọi người bất cứ lúc nào.” mà tất cả chúng ta khi tuyên lời hứa đều phải nhớ.

Anh nói “Thời đó tất cả anh em chúng tôi không có điện thoại để liên lạc, không nhận được mệnh lệnh nào nhưng khi thấy đám cháy bùng lên là tất cả các HĐS trong liên đoàn đã gặp nhau ở đó không thiếu một đoàn sinh nào cả.” Đám cháy xảy ra ở gần chợ Cần Thơ vào thập niên 70

Đó cũng là bóng dáng hào hùng của những anh thiếu sinh mà cô nữ sinh ngày nào đã thấy từng toán nhỏ chạy rầm rập trên đường băng ngang qua khu Lăng Ông (Tả Quan Lê Văn Duyệt) để đến khu hỏa hoạn nơi chợ Bà Chiểu.

Giữa anh và tôi, những người HĐ đều có một điểm để gặp nhau. Thuở xưa vào tuổi niên thiếu chúng ta sống thật trọn vẹn trong điều luật tuyệt đối, hun đúc được nghĩa khí của người HĐ, nhận vào tâm khảm, khắc sâu vào tim khi định nghĩa được chữ HĐ để chọn cho mình con đường đi tới là một lý tưởng.

Tôi muốn nói với anh đừng tiếc rẻ khi không có cơ hội tham dự trại họp bạn Thăng Tiến. Cái ý nghĩa của trại Thăng Tiến là họp mặt các bạn VN ở khắp 5 châu lưu lạc, gặp gỡ với nhau trong tình thân hữu, vậy thì tôi và anh cũng gặp nhau ở xứ người, để nối dây thân ái, chúng ta hòa vào một điểm chung mà phục vụ cho các em nhỏ. Chúng tôi đang cần sự giúp sức để làm một việc tốt đẹp cho thế hệ đàn em.

Tình của anh sẽ thêm chan hòa với các em, và chúng ta sẽ thấy được mục đích tốt đẹp là điều chúng ta đang thực hiện ngay tại một sân chơi nhỏ này. Ở đây chúng ta hội ngộ và sẽ cùng nhau vui vẻ, cùng chơi cùng làm bên nhau thân tình, một ngày HĐ là mãi mãi HĐ.

Nếu ở trại TT thì anh và tôi sẽ chia tay sau kỳ trại có vài ngày rồi đường ai nấy đi, người quay về xứ lạnh Canada, hay Úc Châu diều vợi trùng dương, chỉ còn vương vấn nhau vài tấm hình hoặc vài món quà lưu niệm trao cho nhau, hoặc số phone để dịp nào mà liên lạc?

Mong rằng cuộc gặp gỡ này sẽ cho anh ít nhiều cảm giác thân quen của ngày nào xưa cũ nơi mà anh đã khởi sự cuộc đời HĐ của mình, một nụ cười làm quen vài ba câu trao đổi một bàn tay được đưa ra bên trái tim của sự yêu thương một thoáng bất ngờ để tôi cũng đưa tay đan 3 ngón vào nhau như một qui ước để chúng ta liên lạc mà giữ chặt mỗi dây.

Hạc Tận Tâm Biện Thị Quý

LĐ Bách Việt



MÃ TỬ

1. Tr. Trần Đỗ Cung, Salinas, Calif

Anh Bình ơi,
Tôi đã nhận được Liên Lạc và thích thú là lại thấy được
dấn thân vào HD trong tinh thần và tình huynh đệ không phai
mờ dù thời gian đã kéo dài.
BTT anh
TD Cung

Thân gửi Tr. Trần Đỗ Cung,
Em xin được gửi lời cảm ơn Tr. Đã khuyến khích. Ngoài
ra còn cảm ơn Tr. Đã gửi tặng 2 tác phẩm mới nhất của Tr.
Với tờ Liên Lạc, như tên gọi của tờ báo, đây là nơi chốn
liên lạc với nhau giữa những anh chị em đã hoặc đang có
những kỷ niệm thật thân thương, của những ACE có chung
một lời hứa. Nơi đây muốn chuyên chở những thông tin,
đào xới ký ức, lật nhào thời gian để tìm lại, tìm đến, tìm về
với nhau, những mối dây đã tạm gián đoạn, nhưng chẳng
bao giờ chia lìa.
Thời gian thì có kẻ trước người sau mà nhân gian
thường gọi là “già, trẻ” Với HD thì đâu có “trẻ hoặc già” như
Tr. viết “lại thấy được dấn thân vào HD trong tinh thần và tình
huynh đệ không phai mờ dù thời gian đã kéo dài.” Rất mong
nhận được tin của Tr. đều mỗi số Liên Lạc phát hành.

2. Anna Biên (Làng Vạn-Hồ, MN)

Cảm ơn Trường đã gửi báo Liên-Lạc đến anh em
Hương-Đạo, trong đó có tôi, đã nhận được hôm qua và đã
đọc tất cả các trang rồi. Trước có ý-kiến về bài báo, tôi xin
có một tư-tưởng tỏ bày cho Trường biết.

Trường ơi, cái bệnh xón-xác có hay lây không ? Tôi
mang bệnh ấy cũng đã lâu năm rồi, và cũng thấy có vài
người cũng tương-tự như tôi, nhưng bây giờ lại thấy một
người lấy nhiễm trong thời-gian gần đây mà người đó lại là
TRƯỜNG, ha ha ha... thật là vui. Trường có biết đã mang
bệnh chưa? Đó là tên tôi là BIÊN [write, frontier, report] vậy
mà Trường lại cho vào dấu hỏi thành ra “SEA”. Sau đây tôi
cũng nói nhỏ cho Trường biết, có một Trường “tai to mặt
lớn” cũng mang bệnh này đấy, đó là Trường THÂN, lần đầu
tiên tôi mail cho Trường Thân và Trường trả lời tôi thì thay vì
Thưa chị Trường lại viết “Thưa anh”.

Hà Hà... cũng không phải lỗi của Trường Thân đâu, tại
vì cái tên của Thị Mệt đa số là tên đẹp, nào là Hoa, Hồng,

Nga, Cúc, Lan.....nhưng tên tôi như con trai nên ai cũng
nghĩ là “cái thằng”, mà đúng với cái tên, tuy là gái nhưng
thích làm việc của con trai, trong nhà hư khóa, đồng hồ
không chạy, bồn tắm nghet, cầu xí không thông, cứt cồ.v...
v... tôi làm tút xuyt cũng vì mang tuổi NGỰA nên cũng bay
nhảy rất nhiều, anh Thoại ngày trước thường mail cho tôi
vẫn hay dùng chữ Nhâm-Ngọ thay cho tên tôi. Có lẽ tôi hơn
Trường vài tuổi phải không ? Căn cứ vào mục trả lời cho
Trường Trung MN.

Bây giờ lại có việc đột-xuất, vậy hẹn Trường mail sau
sẽ nói về Báo Liên-Lạc. Mến chúc Trường và gia-đình gặp
nhiều may-mắn.
Anna Biên (Làng Vạn-Hồ, MN)

Chị Biên ơi,
Đúng như chị đã nói, căn bệnh đó nó hay lây lắm chị ạ,
nhưng tôi thiết nghĩ tôi với chị có chung một lời hứa mà chị
nỡ lòng nào lây bệnh đó cho tôi. Nó đã lây qua tôi từ hồi nào
mà tôi đâu có hay, nay chị nhắc tôi mới nhớ. Ông bà của
mình nói “Nắng mưa là bệnh của trời, nhớ quên là bệnh của
người...cao niên” đó chị, chớ không phải sơn sác như chị
nói đâu. Chúng ta hay quên lắm. Mà cũng nên quên chút ít
cho đời nó khỏe, nhớ nhiều quá đôi khi nhức đầu lắm chị ạ.
Phiên phiên cho qua ngày tháng, miễn là đừng quên bạn bè,
đừng quên lời hứa...và đừng quên đường về nhà thì khổn.

Nói nhỏ với chị Biên thế này, tôi có biết một người bạn
hương đạo, chị ấy cũng có cái bệnh hay quên, chị ấy chỉ cho
tôi phương thuốc hay...thiệt là hay như vậy, nay mách nhỏ
cho chị. Hãy làm 1 quyển sổ nho nhỏ (như quyển sổ việc
thiện của sói con hồi xưa đó) và chia làm 3 cột: Cột nhớ,
cột quên, cột...nửa quên nửa nhớ...mỗi lần nhớ quên mình
sẽ cho 1 chữ X vào cột đó. Cứ mỗi 3 tháng, 1 năm mình
duyet lại xem...cột nào nhiều X. Đây là cách ông Trình Tử
đời xưa học cách xử thế. (viết đến đoạn này tôi tự cười mím
chì...Gấu mình ên)

Chúc chị vui vẻ, và nhớ gửi bài, gửi tin cho Liên Lạc.
Tôi nghe hơi gió từ Làng Vạn Hồ có đồng ACE/HĐVN mà
sao im hơi lặn kỷ quá vậy? Nên sinh hoạt làng, xóm với nhau
“bán anh em xa mua láng giềng gần” làng giềng nào quý
bằng những Xóm, Làng Bách Hợp.

Hy vọng trong những ngày tháng tới sẽ nghe tin của
Làng Bách Hợp Vạn Hồ.

Ghi thêm: Suýt nữa tôi lại quên, lại sồn sác...Chị Biên ơi, cho tôi nhắn với các anh chị TN Làng Vạn Hồ nhé. Bên đó tôi có quen Tr. Nguyễn Thanh Oai, Tr. Đỗ Thị Anh, và Tr. Biên Thùy, xin cho nhắn lời rằng: “đưa tay tôi ngắt cọng ngò...mới quen bữa đó bây giờ làm...thinh”. Sao lạ rứa tề.

3. Tr. Trần Đỗ Cung, Salinas, Calif

Anh Bình thân mến,

Hôm trước anh nói đã nhận được sách của tôi gửi. Tôi không nhớ là cuốn **CÂU CHUYỆN MỘT DI DÂN TY NẠN** hay cuốn sách mới in xong tên **BÓNG MÂY DĨ VẮNG?** Vậy anh cho tôi biết nhé.

Anh muốn tôi gửi bài cho Liên Lạc. Tôi không biết bài phải có nội dung thế nào cho thích hợp, có cần phải trong khuôn khổ Hướng Đạo không, hay đề tài gì cũng được miễn là đứng đắn và có tinh thần quốc gia dân tộc?

BTT anh

Trando Cung

Thưa trường,

Nhận được thư này như cời mở tấm lòng. Có 2 việc làm cho em vui. Một là đã có 2 tác phẩm của Tr., hai là Tr. hứa sẽ gửi bài. Việc này mới quan trọng. ACE chúng ta mỗi người mỗi nơi, mỗi người một cảnh. Nhưng không phải ai cũng có thể viết được, cho nên có người viết thời quý lắm. Còn đề tài thì chuyện HÐ vẫn vui hơn...giả dụ như kỷ niệm HÐ, bạn HÐ, kinh nghiệm chơi HÐ...HÐ có nhiều đề để nói, để viết...Khi nhìn lại thời gian đã qua chúng ta sẽ thấy ở đó nhiều điều. Và dĩ nhiên, bất cứ đề tài nào cũng được, như Tr. viết “miễn là đứng đắn và có tinh thần quốc gia dân tộc”

4. Lê văn Lê - NSW 2199 Australia

Kính Tr. Bình,

Xóm Tr. niên Tùng Nguyên Sydney - Canberra/Australia có 8 độc giả lâu năm của Báo LL (cũ), chỉ nhận được báo LL 59 mà thôi - Xin Trường cho biết điều kiện để trở thành độc giả mới của Báo Liên Lạc mới như thế nào? chẳng hạn như phải đóng tiền lại, viết bài hay các điều kiện nào khác ... Xin Trường cho biết để tôi sẽ thông tin đến các Tr. niên trong kỳ họp xóm sắp tới.

Thân chúc Tr. và các Tr. trong ban biên tập báo LL luôn vui khỏe.

Thân ái BTT Trường,

Lê văn Lê

NSW 2199 Australia

Thân gửi Tr. Lê Văn Lê

Như đã viết thư riêng cho Tr. Nay thì LL sẽ đều đều gửi đến quý Tr. mỗi 3 tháng 1 số. Dò trong danh sách của LL thì tên Tr. vẫn còn. Lần này nhận được LL xin Tr. hồi âm cho Gấu được yên tâm.

5. LÊ THỊ TRÚC, ÚC CHÂU

Kính gửi TR. LÊ THANH BÌNH

Tôi đã nhận được 2 BẢN TIN LIÊN LẠC, xin cảm ơn TR. rất nhiều, tôi sẽ biểu lại anh chị em, ở đây 1 bản.

Hôm nay, tôi có gửi sang TR.100\$ USD để đóng góp vào quỹ **BẢN TIN LIÊN LẠC**, và 50\$ usd để mua 1 cái máy của Trung quốc, hay của Úc, để quí TR. có thể coi được các DVD, mà tôi sẽ gửi sang sau ạ, vì cho vào máy ở Mỹ, thì hệ nó khác, nên không xem được.Tôi đã gửi 150\$ USD rồi,nên xin báo tin, để Tr. biết ạ. Đọc **BẢN TIN LIÊN LẠC**, tôi rất vui, vì có cảm tưởng ACE H.D. vẫn rất gần gũi. RẤT mong Tr. sẽ lái còn tàu Liên Lạc được lâu bền

XIN chúc TR. và toàn gia an mạnh.

KINH

LÊ THỊ TRÚC

ÚC CHAU

Trường Trúc ơi,

Đọc lại mấy số LL cũ, tôi thấy Tr. Trúc rất hăng say viết thư, và yểm trợ cho LL từ ngày còn Tr. Ngựa Chiu Khó. Và sau này Tr. Trúc vẫn tiếp tục yểm trợ cho LL, có thư cho Gấu. Nhận được thư Tr. lòng Gấu tôi cảm khái vô chừng. LL đã nhận được tất cả những mối tình nồng ấm của Tr. dành cho HÐ và đặc biệt cho LL. Cũng nhớ lại chuyên mục của LL “Trường Nhớ Rừng” có đọc những tấm lòng HÐ mà Tr ghi lại. Nhớ nhất là câu “Nhờ đi HÐ mà SYR gặp được những tình bạn cao quý. SYR đã được hưởng những ngọn gió lành, những giọt nước mát. SYR không biết các Trường khác có được mang ơn các Tr. HÐ nhiều như SYR không? Riêng SYR thì được Cụ tổ BiPi dành cho cái ân huệ đó.” Xin trả lời Tr. SYR “Gấu cũng nhận được những giọt nước mát, những ngọn gió lành” như SYR vậy. Cụ Tổ BiPi công bằng lắm, đã cho thì cho tất cả mọi người HÐ đâu chỉ có riêng ai...tuy nhiên, người nhận có chịu nhận hay không mà thôi. Cảm ơn Tr. Sói Yêu Rừng thiệt là nhiều. “Răng mà trường nói hay rứa? Hay chi lạ” (câu này ăn cắp của Tr. Thoại đó.)

Chúc Trường luôn luôn khoẻ.

6.Nguyễn Xuân Mộng. (Sacramento)

Hội Đồng Huynh Trường xin tin Trường LÂM rõ, Hội Đồng đã gửi chi phiếu 140 Mỹ Kim và danh sách các Trường yểm trợ củi lửa cho Bản Tin LIENLAC (của các Trường LE, VINH, SANG, HO, LOAN, DAT, LAM, mỗi Trường yểm trợ 20 Mỹ Kim) về cho Trường LÊ THANH BÌNH, PO BOX 111604, Campbell, CA95011 - 4219. E-Mail của Trường BÌNH là baolienlac@yahoo.com, nếu cần gì xin Trường cũng như các Trường trong danh sách yểm trợ liên lạc với Trường Bình.

Chào Trường.

NX Mộng.

Chào Tr Mộng và các TN xóm Sacto.

LL nhận đủ củi lửa của các Tr gửi về. Có liên lạc bằng email nhưng không nhận được trả lời. Hy vọng đọc số này các Tr ở xóm Sacto cho biết email để liên lạc. HÐ mà còn noi câu cảm ơn dễ bị phạt lắm. Tuy nhiên, Gấu cũng phải nói lời “Cảm ơn Tr NX Mộng thiệt là nhiều. Nhờ Tr cho biết tin và vận động các TN củi lửa cho LL được tiếp tục.” Mong sao các độc giả khắp nơi hăng hái nhập cuộc như quý Tr thì LL sợ gì mà không tiếp tục chứ. TABTT

7. Minh Trang (Oanh Oanh Hùng Khí) Munich-Đức

Kính gửi Ban Biên Tập Báo Liên Lạc.
Xin đóng góp một bài viết, tùy nghi sửa chữa, đăng hay không đăng.
Kính chúc Liên Lạc mỗi ngày thăng tiến.

TABTT
Minh Trang
(Oanh Oanh Hùng Khí)

Chào Tr. Minh Trang ,
Tr thật đúng là có hùng khí, đã lặn lội đường xa đến TT IX, về nhà còn ghi lại được những nghĩ suy, chia xẻ những tình cảm với ACE khắp nơi. Hùng Khí thật. Bây giờ đọc lại Dư Âm mới biết gia đình Tr có đến viếng ngôi Nhà Làng nhưng Gấu tôi chẳng biết để chào thăm. Hy vọng sẽ có dịp gặp gia đình nhà Tr ở TT 10. Đã đăng Dư Âm và bài thơ Liên Lạc của Tr nhớ đón đọc, yếm trợ và phổ biến LL nhé.

Tabtt
Gấu Lý Sự

8. Nguyễn Văn Đông-Pháp quốc

Kính Gởi Quý Trường
Đầu tháng 8-2008 Sáo khàn có về Sài Gòn thăm gia đình, và có ghé thăm Trường Trần Văn Lược, Trường TVL vẫn khỏe, từ ngoài đường vào nhà Tr Lược như là đến một Hội Quán HD , cổng nhà bằng sắt có hình logo Hoa Bích Hợp được uốn bằng thanh sắt, vào đến phòng khách của Tr Lược như là một văn phòng của một Đạo quán HDVN vậy, trên tường được treo những bức hình các trại họp bạn HDVN trước 1975 khổ to, và một số hình ảnh sinh hoạt HDVN , Trường Lược từ nhà trong bước ra phòng khách niềm nở với một nụ cười tươi trẻ rất nồng thắm đưa tay trái bắt tay Sáo khàn vui vẻ đón tiếp một người em trong đại gia đình HDVN từ xa về thăm, sau phần Sáo Khàn ngỏ lời kính thăm thăm hỏi Trường Lược và gia đình, trong dịp này Tr Lược cho biết một số sinh hoạt HD ở bên nhà cũng như một số khó khăn nhưng với tài thao lược và khéo léo của Tr Lược đã hòa giải được hầu hết những khó khăn để HD bên nhà có những sinh hoạt tốt đẹp mặc dầu không có phép của CSVN, tiện đây Sáo Khàn gởi quý Trường tấm



hình chụp với Tr TVL hôm 3-8-2008 tại nhà Tr TVL
Thân ái mến chào và BTT quý Trường.
Nguyễn Văn Đông

Trường Đông Sáo Khàn ơi,
Có đăng tấm hình Tr. đến thăm Tr. Trần Văn Lược. Đăng tấm hình coi như một kỷ niệm. Cũng nhân đây cho anh chị em Báo Liên Lạc và Trường Niên gửi lời chúc THƯỢNG THỌ đến Tr. Trần Văn Lược.

9. Tr. Trần Văn Lược (Việt Nam)

Kính gửi Tr. Trần Văn Lược,
Chúng em, những anh chị em đoàn sinh của LD Bách Việt có người đã được bắt tay trái với Tr., nhưng cũng có người chưa. Tuy nhiên, em thay lời ACE ca bài "mừng anh, mừng anh sống thọ, lòng em hân hoan vui sao khi trông thấy anh cười thật tươi..." Nghe Tr. NV Đông tả căn nhà của anh như thể văn phòng Đạo quán làm chúng em thích quá, có dịp sẽ đến thăm anh. Có nhiều ACE gửi lời chúc thọ đến anh. Mong anh sức khỏe.

Năm 2008, vào tháng 9 có người trung niên tên Thanh, đến viếng LD Bách Việt của chúng em nhân ngày Đệ Lục Chu Niên, anh Thanh có giới thiệu là con trai anh, nhưng sau buổi lễ em chẳng còn gặp anh Thanh. Qua tờ LL cho nhắn với anh Thanh năm nay đến chung vui với Bách Việt, ngày Đệ Thất Chu Niên sẽ tổ chức vào ngày 27/9/2009 cũng tại địa điểm cũ-Ed Levin County Park, Calaveras Milpitas.

10. Tr. Bướm Lượn Dưới...Mưa (Xóm Ottawa)

Thưa Tr., từ ngày này năm ngoái (2008) được bài viết và bản tin của Tr., được các Tr. Xóm Ottawa khuyến khích nên LL ra được 2 số và...lặn mất 4 mùa. Hôm nay theo lá Thu xào xạt LL trở lại và hy vọng Tr. sẽ đọc được những dòng chữ này. Trường ơi, có một lần trong số LL 49 được đọc bài phóng sự của Tr. về các sinh hoạt của Xóm Ottawa mê quá, hy vọng trong số tới sẽ có tin của Tr từ Ottawa.

Chúc Mừng

Nhân dịp mừng Thượng Thọ Cửu Tuần (90 tuổi) của Trường Trần Văn Lược, nguyên Tổng Ủy Viên Hội Hướng Đạo Việt Nam. Toàn thể các Trường cùng các anh chị em trong Gia Đình Bách Hợp Nam Cali, xin thân chúc Tr. Trần Văn Lược nhiều sức khỏe, an khang và tràn đầy ơn Chúa.

Thân ái btt,

Nguyễn Khanh
Gia Trường
Gia Đình Bách Hợp Nam Cali
(Xin nhờ Trường Bình chuyển đến cho Tr. Trần Văn Lược - Xin Cảm ơn)

Thánh lễ an táng cho Nhà giáo và Trường Hướng Đạo Việt Nam: Cung Giũ Nguyễn



Giáo sư Cung Giũ Nguyễn đã qua đời vào sáng sớm ngày 7.11.2008 tại Nha Trang, Việt Nam .

Cụ Gioan Cung Giũ Nguyễn là nhà giáo dục, nhà báo, nhà văn, nhà văn hoá, là một học giả với gần 100 tác phẩm đã và chưa xuất bản, trong đó có những tác phẩm viết bằng tiếng Pháp, tiếng Anh có giá trị. Đặc biệt Cụ là một Trường Hướng Đạo Việt Nam và đảm nhận chức vụ Trại trưởng huấn luyện Quốc gia của phong trào Hướng Đạo Việt Nam từ 1958 đến 1963.

Cụ sinh ngày 20 -11-1909 tại Huế (theo tuổi ta năm nay được tròn trăm tuổi). Họ thật là họ Hồng, do có gốc gác là người Phúc Kiến, đã qua lập nghiệp tại Việt Nam từ giữa thế kỷ 19. Thân phụ của ông là Cung Quảng Bào, một đốc học. Thân mẫu là bà Nguyễn Phước Thị Bút, trưởng nữ của quận công Hồng Ngọc và cháu nội của An Thành Vương Nguyễn Phước Miên Lịch (con út của Vua Minh Mạng).

Cụ Cung Giũ Nguyễn học xong trung học tại trường Quốc Học Huế những năm 1922-1927, nhưng ông phải từ bỏ giấc mộng học trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Hà Nội, để đi làm việc. Năm 1928, ông được bổ nhiệm làm giáo sư tập sự tại trường trung học Nha Trang, nhưng đến đầu năm 1930 thì bị bãi chức, vì lý do chính trị. Sau đó ông tìm đường

vào Sài Gòn, Đà Lạt, Huế... nhưng rồi lại trở về Nha Trang vào năm 1941, sau khi thân phụ ông qua đời, để lãnh trách nhiệm với gia đình, bằng cách trở lại nghề dạy học.

Cụ đã dạy các môn Việt Văn, Hán Văn, La Tinh, Pháp Văn, Anh Văn, Sử Địa, Kinh Tế, Triết Học, Văn Học... ở các trường Kim Yến, Trường Dòng Thánh Giuse Bình Tân, La San, Phanxicô, Collège de Nha Trang, Võ Tánh, Lê Quý Đôn... Về tiếng Pháp: Volontés d' existence (NXB France-Asie, 1954), Le Fils de la Baleine (NXB Arthene Fayard, Paris, 1956 - dịch sang tiếng Việt là Kế Thừa Tự Ông Nam Hải, NXB Văn Học, Hà Nội, 1995), Le domaine maudit (NXB Arthene Fayard, Paris, 1961), Le Boujoum (1980)...

Thánh lễ an táng Cụ được cử hành trang trọng tại Thánh đường Giáo xứ Chính toà Nha Trang, lúc 8 giờ sáng ngày 10-11-2008.

Là một giáo dân Công giáo, suốt đời của Cụ Cung Giũ Nguyễn đã có nhiều đóng góp cho Xã hội, cho Giáo hội, nên được Đức Giám Mục GP Nha Trang cho phép cử hành Thánh lễ đồng tế do LM Giuse Nguyễn Thế Thoại chủ tế với 12 Linh mục đồng tế. Hầu hết các Linh mục đồng tế đều là Huynh trưởng Hướng Đạo, là học trò của Cụ như LM Tiến Lộc. .. Về tham dự Thánh lễ an táng, ngoài tang quyến và bà con xa gần, còn có các thế hệ học trò của cụ, ở trong nước và ở nước ngoài (như Trung tâm Cung Giũ Nguyễn hải ngoại), và rất đông các Trường HĐ Việt Nam từ Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Cao Nguyên, Đà Lạt, Sài Gòn, Cần Thơ, Cam Ranh, Bình Thuận, Khánh Hoà. ..

Sau Thánh lễ an táng, linh cữu Cụ được các Trường và Hướng Đạo Sinh, cùng tang quyến đưa tiễn về an nghỉ tại nghĩa trang Hòn Chuông, Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang.

Cuộc đời Cụ đã "sắp sẵn" để sống an vui và chết hạnh phúc.

JM Phạm Cảnh Đàng

Được tin

Nhà văn, Nhà giáo, Nhà báo, Trường
Hướng đạo Việt Nam
GIOAN CUNG GIỮ NGUYỄN
Sinh ngày: 28 - 04 - 1909
Tại: Minh Hương-Hương Trà-Thừa Thiên
Đã từ trần lúc 3 giờ 15 phút
ngày 7 tháng 11 năm 2008
nhằm ngày 10 tháng 10 năm Mậu Tý
tại tư gia số 60 Hoàng Văn Thụ Nha Trang
Hưởng thọ 99 tuổi
Lễ di quan lúc 07 giờ 30
ngày 10 tháng 11 năm 2008
nhằm ngày 13 tháng 10 năm Mậu Tý
An táng tại Nghĩa Trang Hòn Chuông
Xã Vĩnh Trung, Nha Trang, Khánh Hoà

Thành kính nguyện cầu cho linh hồn **Gioan** sớm
hưởng nhan Thánh Chúa

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Báo Liên Lạc

CHUYỆN TRĂM NĂM

Trịnh Mỹ Phương



Năm 2007 là một năm rất đặc biệt đối với tất cả những Người Hưởng Đạo vì nó đánh dấu 100 năm Thành Lập Phong Trào Hưởng Đạo Thế Giới. Đâu đâu cũng có những sinh hoạt hưởng đạo vui tươi nhộn nhịp để chào mừng thành quả lớn lao này của loài người. Cùng hòa chung nhịp đập trái tim với tất cả anh chị em Hưởng Đạo khắp năm châu bốn biển, Hội Đồng Trung Ương Hưởng Đạo Việt Nam tổ chức một Trại Bay Paris-Berlin-Geneva-London và Trại Kỷ Niệm 100 Năm Thành Lập Phong Trào Hưởng Đạo tại một đất trại ở Berlin thuộc nước Đức vào giữa tháng 7 đến đầu tháng 8 năm 2007. Một Phái Đoàn gồm các Trường và Hưởng Đạo Sinh Việt Nam đủ mọi lứa tuổi từ các nước Úc, Mỹ và Đức cùng về tham dự Trại Berlin. Kỳ Trại Bay này cũng nhằm mục đích để viếng thăm các Hưởng Đạo Việt Nam tại Châu Âu.

Chuyến đi lịch sử này được tổ chức thành công là nhờ sự đóng góp công sức của rất nhiều Trường Hưởng Đạo như: Trường Võ Thành Nhân, Trường Trần Công Hoàng, Trường Nguyễn Đức Chung, Trường Nguyễn Trân, Trường Trần Xuân Đức, Trường Phạm Quang Chiêu, Trường Võ Thủy và một số các Trường khác đã chịu trách nhiệm lo phần tổ chức và chịu khó đi tiền trạm để vẽ đường chỉ lối cho những người đi sau đỡ vất vả và đi đứng được sướng se hơn. Sự giúp đỡ và hỗ trợ về mọi mặt của các Trường tại địa phương ở các nước mà Phái Đoàn đi qua như các Trường Vĩnh Đào, Mai Quốc Tuấn, Lý Trí Thanh Lương ở Pháp, hoặc các Trường Tô Văn Phước, Nguyễn thị Minh Trang, Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn Minh Tân, Ngọc Anh, Huân và Cúc ở Đức cũng đóng một vai trò quan trọng cho chuyến Âu Du lần này. Ngoài ra, những sự ủng hộ và bảo trợ của Cộng Đồng Người Việt ở các nước Đức, Pháp và Anh như là gia đình Bác Mạc Kinh, Anh Dương, Chị Quế và hai con ở London cũng tạo rất nhiều thuận lợi cho Phái Đoàn Hưởng Đạo của chúng ta. Xin tất cả chúng ta hãy cho một tiếng "A" thật lớn cho tất cả các Trường, các Ân Nhân và các Mạnh Thường Quân đã trực tiếp hay gián tiếp góp phần tổ chức, ủng hộ tinh thần, giúp đỡ vật chất và cứu mạng Phái Đoàn Hưởng Đạo trong suốt chuyến đi này. Đó chính là cơ hội ngàn vàng giúp anh chị em chúng ta được sống và chia sẻ với nhau CHUYỆN TRĂM NĂM của Đời Người Hưởng Đạo.

Theo sự sắp xếp của Trại Trường Võ Thành Nhân, Phái

Đoàn từ Mỹ đi Âu Châu được chia ra làm 4 Toán như sau: Toán 1 – Phục Hưng gồm các Trường: Tôn Thất Hy, Hồ Đăng, Nguyễn Xuân Mộng, Lâm Ngọc Liên. Toán 2 - Thăng Tiến: Nguyễn Cường, Nguyễn Tuyết Mai, Nguyễn Linh, Trịnh Mỹ Phương. Toán 3 - Tự Lực: Lê Văn Lai, Ngô Công Miêng, Nguyễn Văn Lê, Nguyễn Thị Đăng Hoa. Toán 4 – Giữ Vững: Đỗ Phát Hai, Võ Thành Nhân, Đinh Văn Vinh, Đinh Thị Thu.

Theo chương trình thì 4 Toán này sẽ gặp Trường Chương và Phu Nhân (đi từ Úc qua) tại Berlin, sẽ gặp các Trường Long, Lâm và Mai Quốc Tuấn tại Pháp và Berlin. Và tất cả các Trường ở khắp mọi nơi về nước Anh sẽ gặp các Trường Trần Gia Bình, Trần Thị Vân Hạc cùng một số Trường thiện nguyện khác tại World Jamboree vào ngày 2 tháng 8 năm 2007. Các Toán đi trong chuyến này hoàn toàn sinh hoạt theo Toán và áp dụng Phương Pháp Hàng Đội. Các Trường trong Toán phải liên kết với nhau để ở chung với nhau và ăn chung với nhau, và mỗi Toán tự quyết định để mua vé xe lửa và chọn giờ khởi hành tại các nhà ga phù hợp với lịch trình của Trại Trường đã thông báo.

Trước khi các Toán khởi hành thì Trường Võ Thành Nhân và một số Trường khác đi tiền trạm ở Châu Âu hàng ngày gửi email về nhắn với các anh chị em những thông tin cần thiết từ việc pack hành lý cho gọn nhẹ để đi backpacking trong suốt kỳ Trại Bay, cho đến việc book vé xe lửa tốc hành round trip đi Paris – Berlin, rồi Paris – London, v.v. Những lá thư email trao đổi qua lại với nhiều thắc mắc âu lo của người ở nhà đang nôn nóng chờ ngày lên đường, và những lời khuyên chân tình của Trường Nhân "năn nỉ" các Toán lo book vé tàu sớm để còn kịp mua vé, và cũng "năn nỉ" các Trường nên "liệu cơm gắp mắm" khi pack đồ (Trường Nhân khuyên mỗi người chỉ nên pack 3 bộ đồ thôi) vì chặng đường đi backpacking phải lên xuống tàu lửa, xe bus đông đúc, hay lên xuống cầu thang tại các nhà ga hay các khu chung cư chật hẹp v.v... rất là nhiều kê. Trường Nhân lo lắng và quan tâm đến sức khỏe của mọi người nên dặn dò đủ điều rất là cẩn thận. Vào khoảng thời điểm đó bên Paris, London và Âu Châu bị mưa nhiều, thậm chí có nơi còn bị lụt lội nữa nên Trường Nhân đi tiền trạm cũng thấy buồn và viết email gửi về có đôi lúc cũng than vài câu như vậy: "Phải có đi xa nhà vào những ngày mưa mới thấy nhớ quá gia đình (Vợ & Con) của mình" nghe thật là "đứt ruột"... Cám ơn Trường Nhân và các Trường khác đã hy sinh chịu xa gia đình để đi tiền trạm vất vả như vậy để những người đi sau được dễ dàng và thuận lợi hơn.

Sau bao ngày nôn nóng chờ đợi, cuối cùng ngày lên đường đã đến. Ngày 25/07/07 khi Phái đoàn đi Âu Du vừa đáp máy bay đến Paris từng tốp một, thì các Trường Vĩnh Đào, Mai Quốc Tuấn và Lý Trí Thanh Lương thay phiên nhau ra đón tại phi trường. Một số Trường phải lấy xe lửa tốc hành để đi Berlin ngay chiều hôm đó; riêng Mỹ Phương thì phải trở ra phi trường để đón Trường Nguyễn Cường cùng phu nhân là Nguyễn Tuyết Mai và ái nữ là Nguyễn Linh từ Virginia bay qua. Sau đó cả Toán Thăng Tiến được Trường Lý Trí Thanh Lương đưa về nhà nghỉ đêm để trưa hôm sau lên đường đi Berlin. Về nhà Anh Lương ở Marne-La-Vallée, cả Toán được làm quen với Chị Kim Thu (phu nhân của Anh Lương) và các con gồm 1 gái và 2 trai. Chị Kim Thu là một người phụ nữ duyên dáng, có tài nấu ăn ngon và ca hát rất

hay. Chị đặc biệt rất yêu hoa nên xung quanh nhà trồng rất nhiều hoa đẹp, đặc biệt là hoa hồng. Những ngày nghỉ ở đó thật là vui và thoải mái. Anh Lương thì chu đáo vô cùng. Lần nào ra Gare đón Phái Đoàn Hướng Đạo, Anh cũng không quên mang theo một giỏ đựng ly và bình thủy với café nóng mà Anh pha sẵn để rót ra mời mọi người. Anh Lương còn chịu khó chờ mọi người đi thăm Paris và đến thăm Trường Nghiêm Văn Thạch, rồi đi ăn Phở ở một tiệm rất ngon, hoặc đi ăn bánh mì Pháp đặc biệt tại một tiệm nằm trong một con hẻm sâu ngoằn ngoèo đi bộ muốn mỗi chân luôn mỏi tới.

Khi chuyến tàu lửa khởi hành từ Paris – Gare du Nord vào đêm 26/07/07 và đi đến Gare Berlin Hauptbahnhof vào sáng sớm ngày 27/07/07 thì đã có các Trường Tôn Thất Hy, Võ Thành Nhân, Tô Văn Phước, Nguyễn Minh Tân đợi sẵn ở nhà ga để rước cả Toán về đất trại. Mọi người đều đi bộ và chuyện trò vui vẻ vì đất trại rất gần. Sau khi cắm lều nhanh và ăn sáng xong, mọi người được anh chị em trong Liên Đoàn Phan Sào Nam hướng dẫn đi thăm Berlin. Cả đoàn được đi thăm Bức Tường Berlin, Sông Praa và Khu Vực Charlie Meeting Point. Thật là vô cùng xúc động khi được tận mắt trông thấy những hình ảnh có thật, những di tích đau buồn của một địa danh lấy lòng trong lịch sử của nhân loại. Buổi chiều cả đoàn đi thăm Chùa Linh Thửu và được dịp tiếp xúc với cộng đồng Người Việt ở Berlin và được dùng cơm chay ở Chùa. Tại đây cả đoàn đã tập hát bài “Một Thế Giới, Một Lời Hứa” do Trường Minh Trang sáng tác. Bài hát rất hay và rất cảm động. Ngoài ra mọi người còn tham dự buổi nói chuyện của Trường Tôn Thất Hy về Lịch Sử Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới, và của Trường Đỗ Phát Hai về Cơ Cấu Tổ Chức của Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam. Tất cả mọi người ngồi chăm chú lắng nghe như cùng chia sẻ với nhau niềm hạnh phúc thiêng liêng được chào mừng sự kiện lịch sử trọng đại: Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới được tròn trăm tuổi.

Sáng hôm sau 28/07/07, mặc dù trời mưa lất phất nhưng tất cả các Trường và các em Hướng Đạo Sinh đều hăng say làm việc để chuẩn bị cho buổi Lễ Khai Mạc Trại Họp Bạn Hướng Đạo Việt Nam mừng Sinh Nhật thứ 100 của Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới do Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam tổ chức ở Berlin. Buổi lễ Khai Mạc diễn ra thật long trọng. Dưới cơn mưa tất cả các Trường, các em Hướng Đạo Sinh và Phụ Huynh đứng trang nghiêm làm lễ chào cờ và hát bài Quốc Ca Việt Nam, cùng đọc lại Lời Hứa Hướng Đạo. Nhân dịp này Trường Ngô Minh Tân, Chi Nhánh Trường Chi Nhánh Đức, đã chào mừng quan khách và cảm ơn sự đóng góp công sức của nhiều người để tổ chức thành công kỳ trại này. Trường Võ Thành Nhân cũng ngỏ lời tri ân Huân Tước Baden Powell, là Vị Sáng Lập ra Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới, và cảm ơn các Trường thế hệ đàn anh, đàn chị đã đi trước để xây dựng Phong Trào được tốt đẹp và lớn mạnh như ngày nay. Các Trường Tôn Thất Hy và Đỗ Phát Hai, đại diện cho Ban Thường Vụ Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam để trao Bách Hợp Huân Chương cho 2 Trường Nguyễn Ngọc Anh và Nguyễn Minh Hùng là 2 Cựu Chi Nhánh Trường Chi Nhánh Đức. Sau lễ Khai Mạc, cả đoàn được thưởng thức món BBQ ngon

tuyệt vời của Chi Nhánh Đức và được chiêm ngưỡng và thưởng thức chiếc bánh kỷ niệm Trại 100 Năm Hướng Đạo thật đẹp và thật ngon.

Chiều hôm đó cả đoàn đi thăm một Nhà Thờ trong vùng, được dùng cơm tối ở đó và thưởng thức một chương trình Văn Nghệ đặc sắc do các em Hướng Đạo Sinh biểu diễn. Buổi tối trở về đất trại mấy anh chị em Trường lại quây quần bên nhau bên ánh lửa hồng để chia sẻ những nỗi niềm và trao đổi những kinh nghiệm trong cuộc đời hướng đạo. Hiểu được hoàn cảnh đặc biệt của Chi Nhánh Đức đã và đang vượt qua rất nhiều khó khăn để giữ vững phong trào hướng đạo Việt Nam trên đất nước này trong những năm qua, chúng ta càng thấy quý mến và trân trọng tấm gương hy sinh vì phong trào của tất cả các Trường, các Hướng Đạo Sinh và các Phụ Huynh ở bên Đức. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng tất cả các anh chị em đều đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau để giữ vững phong trào; và qua đó chúng ta càng thấm thía hơn sự may mắn của các đơn vị hướng đạo Việt Nam ở Mỹ vì được sự ủng hộ nhiệt tình của Hướng Đạo Hoa Kỳ. Xin cầu chúc cho Chi Nhánh Đức luôn vững tin và ngày càng phát triển mạnh hơn trong phong trào Hướng Đạo.

Những ngày trại ở Berlin tuy ngắn ngủi nhưng rất vui và đầm ấm tình người. Ngày Bế Mạc Trại 28/07/07 trời vẫn mưa liên tục khiến mọi người càng bồi hồi xúc động hơn khi chia tay. Để chia sẻ niềm vui và lưu lại chút kỷ niệm cho Trại Họp Bạn mừng Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới được tròn 100 năm, các chị em Trường và Phụ Huynh cùng đồng ca bài “Bách Hợp Cài Áo” được sáng tác dựa trên điệu nhạc của bài “Bông Hồng Cài Áo” của Cổ Nhạc Sĩ Phạm Thế Mỹ. Trịnh Mỹ Phương viết lời bài hát này dựa trên Lời Hứa và các điều Luật của Hướng Đạo. Sau khi chia tay nhau ở đất trại, tất cả Phái Đoàn Âu Du được đưa về nhà của 2 trường Huân và Cúc để nghỉ ngơi. Tại đây tất cả mọi người tất tả lo giặt giũ quần áo thật nhanh chóng để kịp bắt chuyến xe lửa tốc hành về lại Paris vào khuya hôm đó, và để từ đó đón tiếp chuyến xe lửa đi London ngay buổi chiều 29/07/07. Vì Phái Đoàn quá đông người nên khi sử dụng máy giặt nhà Anh Chị Huân + Cúc, chiếc máy không “chịu nổi trước sức tấn công dữ dội của mọi người” nên đã bị hư khiến cho Trường Nhân và Trường Huân phải chờ gấp các Trường ra tiệm giặt ngoài phố để giặt tiếp quần áo. Quang cảnh sinh hoạt gia đình ngày hôm đó thật là vui vẻ nhưng cũng rất “lộn xộn” vì ai nấy đều “quỳnh quáng” lo thu dọn hành lý lại cho gọn gàng để đi tiếp qua London.

Vừa về đến Paris, Mỹ Phương lập tức lo book hotel ở London cho Toán Thăng Tiến của mình theo lời khuyên của Trường Nhân. Chiều hôm đó 29/07/07, trước khi lên xe lửa tốc hành để sang London, một số Trường và các em Hướng Đạo Sinh được Đài Radio của cộng đồng Việt Nam tại Pháp (Đài AFI) phỏng vấn về chuyến đi Âu Du kỷ niệm 100 Năm Thành Lập Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới. Khi chuyến xe lửa Paris Nord Eurostar vừa đến Nhà Ga London-Waterloo Int. thì Trường Võ Thành Nhân đã có mặt để đón sẵn và gọi xe Taxi đưa về nhà của Bác Mạc Kinh để nghỉ qua đêm. Căn nhà của Bác Mạc Kinh nằm trong một khu chung cư ở

London có 3 tầng lầu và vài phòng ngủ là mái ấm gia đình của Anh Dương, Chị Quế và 2 người con. Khi Phái Đoàn Hướng Đạo đến nơi thì mỗi người đều mang theo ba lô của mình nên có quá nhiều ba lô và phải chất các ba lô dài dài dọc theo các nấc thang nhà vì các phòng ngủ đều được dùng làm chỗ ở. Bác Mạc Kinh là một người đàn ông tuy tuổi đã ngoài 80 nhưng trông Bác rất khỏe, vui vẻ và tráng kiện. Gia đình Bác Mạc Kinh đã nhường lại cho chúng tôi 2 căn phòng để ở và những người trong gia đình thì ở dồn lại với nhau trong các phòng còn lại. Vì anh chị em chúng tôi quá đông và phải chia nhau chỗ ở nên có một số người thì nằm ở trên giường, và một số người khác thì nằm dưới đất xếp chặt như cá mè, nhưng ai nấy đều vui vẻ và cười nói thoải mái. Chính vì biết trước sẽ không có đủ chỗ ở cho tất cả Phái Đoàn nên Trường Nhân đã dặn dò các Toán nên lo book khách sạn trước để ngày mai dọn ra đó ở. Toán Thắng Tiến của chúng tôi cũng đã book xong khách sạn và dự định ngày mai sẽ ra đó ở.

Thế nhưng Bác Mạc Kinh khi biết được điều này, Bác đã khuyên chúng tôi nên nghỉ lại ở nhà Bác vì như vậy sẽ vui hơn vì mọi người được sinh hoạt chung với nhau và như vậy cũng rất thuận lợi và nhanh chóng để tập hợp mọi người lại để đi thăm viếng các nơi chung với nhau. Nghe Bác Mạc Kinh nói rất chân tình như vậy nên tất cả mọi người đều quyết định ở lại nhà Bác và cancel các phòng đã thuê ở khách sạn. Thế là cả đoàn tá túc ở đây trong suốt mấy ngày ở London để đi thăm Gilwell Park, Brownsea Island và World Jamboree. Bác Mạc Kinh rất thương anh chị em hướng đạo nên ngoài việc gia đình Bác nhường chỗ ngủ cho chúng tôi, Bác và Anh Dương, Chị Quế còn lo cho chúng tôi những buổi điếm tâm và những buổi cơm tối thật thơm ngon và bổ dưỡng cũng như giúp đỡ chúng tôi đủ mọi điều.

Ngày 31/07/07, chúng tôi đến thăm Gilwell Park Scout Activities Centre. Đây là lần đầu tiên tôi được đến thăm nơi này nên bỗng nghe trong lòng những nỗi xúc động khôn tả. Tôi cứ mãi mê ngắm nhìn cảnh đẹp và chụp ảnh, nhất là những vật lưu niệm của Lord Baden Powell để lại. Từng đoàn hướng đạo sinh trong những bộ đồng phục hướng đạo của nhiều nước khác nhau lũ lượt diễn hành qua những khúc đường quanh co trong Gilwell Park với những nụ cười thoải mái và những câu chào vui vẻ, cùng những cái bắt tay thân ái là một quang cảnh đẹp đáng ghi nhớ. Những ai đã từng tham gia các khoá huấn luyện Wood Badge rồi thì khi đến Gilwell Park chắc chắn sẽ ghi lại nhiều kỷ niệm sâu đậm tại đây. Vì quá mê chụp hình và lo chuyện trò với những người bạn mới nên tôi đã không đi theo kịp với Phái Đoàn Hướng Đạo của mình. Tại Gilwell Park chúng tôi đã gặp Trường Bạch Văn Nghĩa đi cùng với vài Trường khác đến từ tiểu bang Oregon /Hoa Kỳ; ngoài ra còn có các Trường Nguyễn Cửu Lâm, Nguyễn Văn Huyền, v.v. Trên đường về nhà Bác Mạc Kinh có một số Trường cố dành thời gian để ghé thăm BP's House. Tối đó cả đoàn hướng đạo chúng tôi mời gia đình Bác Mạc Kinh và Anh Dương, Chị Quế cùng các con đi dùng cơm tối ở Nhà Hàng Gerald's ở London. Buổi tiệc trở nên đông đúc và vui vẻ hơn khi có các Trường Trần Công Hoàng, Phạm Kim Châu và Phu Nhân, Trường

Nguyễn Thị Huệ và 3 ái nữ đến nhà hàng thăm chúng tôi. Mặc dù ý định ban đầu của chúng tôi là mời gia đình Bác Mạc Kinh đi dùng cơm tối với mấy anh chị em, nào ngờ khi xong tiệc và Trường Nhân đến Cashier thanh toán tiền thì mới biết là Bác Mạc Kinh đã trả tiền trước hết rồi. Trước tấm lòng thương yêu như vậy của Bác và gia đình, chúng tôi đều vô cùng cảm động và không biết nói gì hơn là cảm ơn Bác và gia đình thật nhiều.

Ngày 01/08/07, cả đoàn chúng tôi thức dậy thật sớm lo ăn sáng và chuẩn bị lên đường đi Brownsea Island. Hòn đảo này còn được gọi là "cái Nôi của Hướng Đạo" vì cách nay 100 năm Lord Baden-Powell đã tổ chức một kỳ cắm trại thử nghiệm lần đầu tiên cho 20 em thiếu nam từ ngày 1/08 đến 9/08 năm 1907, và từ đó Phong Trào Hướng Đạo được thành lập. Khi đoàn của chúng tôi đi xe lửa đến nơi để đón tàu đi qua đảo thì thấy có tấm bảng lớn ghi thông báo là hôm nay là ngày 1 tháng 8 Brownsea Island sẽ đóng cửa không tiếp khách bên ngoài vì lo tổ chức lễ Kỷ Niệm 100 Năm Thành Lập Phong Trào Hướng Đạo. Quang cảnh nơi Bến Cảng thật là đông đúc và vui nhộn với những nhà hàng xinh xắn có trồng đủ loại hoa rất đẹp. Từng nhóm Hướng Đạo đến từ các nước khác nhau trong những bộ đồng phục đủ màu đủ kiểu đứng chuyện trò với nhau và thi đua nhau chụp hình kỷ niệm. Các chuyến tàu chở đầy áp hướng đạo sinh qua lại liên tục để đưa rước khách.

Khi chuyến tàu đưa đoàn người chúng tôi qua đến đảo đang từ từ cặp bến, mọi người đều reo vang vì sung sướng và xúc động được đặt chân lên "Vùng Đất Hứa" của Hướng Đạo. Nhiều người hăm hở bước nhanh lên để cho kịp "thăm hiếm" hòn đảo lịch sử này. Tôi vẫn thong thả đi thăm Phòng Triển Lãm và đọc những tấm posters để hiểu thêm về nơi này. Sau đó tôi vào Gifts shop để mua postcards và dự định mua tem để gửi về từ Brownsea Island cho những người thân để làm kỷ niệm. Tuy nhiên Gifts Shop không còn tem để bán nữa vì người ta đã mua hết rồi. Trong lúc tôi đang tiếc vì đã không gửi được postcards đi từ Brownsea Island thì tôi thấy Trường Tôn Thất Hy trên tay cầm mấy tấm postcards và lật lật đi bỏ vào thùng thư tại đó luôn. Tôi thầm than phục Trường thật tháo vát và nhanh nhẹn. Hòa theo dòng người đông đảo tôi thích thú đi thăm những đoàn hướng đạo sinh đang hào hứng thi đua trong những trò chơi mới lạ và hấp dẫn. Những tiếng nói cười và reo hò vang dội càng làm tăng thêm không khí rộn ràng của ngày lễ hội. Giữa rừng cờ quốc tế đủ màu đủ sắc được cắm ở một khu đất dành riêng thật trang trọng, từng đoàn người kéo đến để chụp hình và ai ai cũng đi tìm lá cờ của quốc gia mình và hãnh diện đứng chụp hình ở đó. Một mô hình Trại Thử Nghiệm của thời BP cách nay 100 năm được dựng lại thật công phu và độc đáo, đã thu hút rất nhiều khách viếng thăm. Hòn đảo Brownsea nên thơ và hiền hoà với những hàng cây xanh toả bóng mát dọc theo bờ biển trong xanh làm mát dịu buổi trưa hè. Những con Công nằm phơi nắng và khoe những bộ lông mượt mà đủ màu sắc đẹp tuyệt vời càng tô điểm thêm nét đẹp quyến rũ của Brownsea Island. Thành thạo khi đi qua một vài nơi "đặc biệt", tôi tình cờ bắt gặp Trường Hồ Đăng, kiêm Nhiếp Ảnh Gia, đang nằm dài sát mặt đất và chăm chú điều chỉnh

chiếc ống kính của máy chụp hình để “săn” những tấm ảnh đẹp. Tôi sung sướng được đến tận nơi đặt tảng đá kỷ niệm Trại Thử Nghiệm của Baden-Powell để chụp hình. Khi đi đến gần cuối đảo, tôi thật vui mừng khi khám phá ra một Scout Shop, nơi có bày bán rất nhiều vật lưu niệm của Brownsea Island. Tôi đã mua một số món đồ ở đây để mang về làm quà tặng, và đặc biệt lưu ý thấy người ta có bày bán các hũ tro lửa trại (Campfire Ashes) của đảo. Tôi đã mua rất nhiều hũ tro này với ý định sẽ làm quà tặng cho các Trưởng trong đoàn để mỗi người mang về đơn vị của mình một chút kỷ niệm của Brownsea Island. Trước khi ra về mọi người được thưởng thức món BBQ thơm ngon do Ban Tổ Chức cung cấp và phục vụ cho tất cả mọi người. Cả đoàn chúng tôi ngồi quây quần bên nhau trên bãi cỏ và ăn uống với nhau thật vui. Lúc về nhà tôi đã gửi tặng các Trưởng mỗi người một hũ tro và ai ai cũng ngạc nhiên và thích thú khi biết Scout Shop có bày bán hũ tro campfire như vậy.

Sáng hôm sau 02/08/07 là ngày lễ hội tưng bừng khi đoàn chúng tôi đến dự World Jamboree, là Trại Họp Bạn Hướng Đạo Thế Giới Kỷ Niệm 100 Năm Thành Lập Phong Trào Hướng Đạo. Khi chuyển xe bus vừa dừng trước cổng trại, chúng tôi đã bị thu hút ngay trước quang cảnh náo nhiệt của một rừng người Hướng Đạo trong những bộ đồng phục đa dạng và độc đáo, giữa một rừng cờ tươi thắm đang phất phới bay dưới nền trời trong xanh. Đó là một trong những hình ảnh rất mạnh mẽ có lẽ sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời. Tôi vô cùng xúc động được đứng nơi này để chia sẻ với mọi người niềm hạnh phúc lớn lao đó. Tôi bước đi giữa rừng người đông đảo với cảm giác lâng lâng khó tả; có lúc tôi tưởng như mình nằm mơ vì niềm vui quá lớn khiến trái tim tôi đập thật nhanh như muốn nổ tung ra. Tôi nhìn thấy các Trưởng lớn tuổi trong đoàn như các Trưởng Tôn Thất Hy, Nguyễn Xuân Mộng, Lâm Ngọc Liên, Đỗ Phát Hai ...v.v tuy sức khỏe không còn được như xưa nữa nhưng các Trưởng vẫn bước đi hăng hái và vui tươi.

Tại Trại Họp Bạn này Phái Đoàn Âu Du được gặp gỡ thêm một số Trưởng khác như: Nguyễn Cửu Lâm, Trần Phú, Trần Văn Long, Nguyễn Đức Tùng, Lý Nhật Hui, và một số Trưởng từ bên Đức tới như Trưởng Ngọc Anh, Trưởng Thu Vân, và từ bên Pháp qua như các Trưởng Trần Gia Bình, Trần Thị Vân Hạc, Nguyễn Đình Hoàng...v.v. Tất cả mọi người cùng hân hoan hát vang bài VIỆT NAM, VIỆT NAM và chụp rất nhiều hình kỷ niệm bên lá cờ vàng ba sọc đỏ. Một khu Chợ Trời Hướng Đạo được dựng lên sơ sài với những chiếc bàn và những chiếc ghế đơn sơ làm nơi trao đổi những huy hiệu hướng đạo đã thu hút rất đông người lớn và các em hướng đạo sinh đến đây để chuyện trò sôi nổi và trao đổi với nhau những huy hiệu hướng đạo, cùng những lời chào và những lời cầu chúc bình an. Mỗi gian hàng của mỗi nước đều mang một vẻ đẹp và có một nét độc đáo riêng biệt; nhưng tất cả đều cùng “phô trương” những hình ảnh sinh hoạt vui tươi và sống động của tuổi trẻ đất nước mình. Những món ăn, quà bánh truyền thống, hay những món đồ thủ công của từng quốc gia cũng được giới thiệu hay bày bán khắp nơi. Chiều hôm đó trời mưa nhẹ lát phất nhưng phía trước căn lều lớn được dựng lên để làm Gifts Shop,

hàng ngàn hướng đạo sinh đứng xếp hàng dài hình rồng rần để đợi đến lượt mình vào mua quà lưu niệm.

Sau cuộc viếng thăm World Jamboree, Phái Đoàn chúng tôi bùi ngùi chia tay với gia đình Bác Mạc Kinh, Anh Dương, Chị Quế và từ giả London để trở về lại Paris. Tại đây đoàn chúng tôi được tham dự một buổi sinh hoạt đáng ghi nhớ với các anh chị em Hướng Đạo Trưởng Niên tại Pháp, và sau đó được cùng nhau thưởng thức món BBQ thơm lừng và thưởng thức giọng hát ngọt ngào của Chị Kim Thu... Những ngày sau đó từng Toán riêng lên kế hoạch để đi du lịch tiếp ở một số nước lân cận.

Toán Thắng Tiến chúng tôi gồm: Trưởng Nguyễn Cường, và phu nhân là Chị Tuyết Mai và ái nữ là em Nguyễn Linh và tôi, cùng với Trưởng Đinh Vinh và chị ruột là chị Đinh Thu quyết định cùng đi qua Switzerland để thăm Văn Phòng Hướng Đạo Thế Giới ở Geneva và World Scout Centre ở Kandersteg. Thật là một bất ngờ thú vị khi đoàn chúng tôi đến Kandersteg và gặp các Trưởng và các em hướng đạo sinh thuộc Liên Đoàn Văn Lang tại Pháp đang đi dự Trại Hè Kỷ Niệm 100 Năm Thành Lập Phong Trào Hướng Đạo cũng được tổ chức đồng thời ở nơi đây. Buổi chiều hôm đó trời mưa từng cơn không dứt nhưng đoàn người đông đảo vẫn kéo nhau về đây hăng say ca hát, chơi đùa và tập họp dưới mưa để chào mừng Lễ Kỷ Niệm. Chiều hôm đó Trưởng Minh Thu, Trưởng Dung và một số Trưởng khác cùng một số em Thiếu Sinh đang bắt đầu chương trình đi hiking ở trên núi dưới cơn mưa. Vừa đến nơi đoàn chúng tôi vội đi thuê khách sạn để cất ba lô và nhanh chóng tháp tùng Liên Đoàn Văn Lang trong chuyến đi hiking này. Chúng tôi mặc áo poncho và đi qua các ghềnh đá cheo leo đôi khi cũng khá nguy hiểm, nhưng trước phong cảnh hùng vĩ của núi rừng Kandersteg, anh chị em chúng tôi đi bên nhau cùng cười nói huyền thoại và quên cả cơn mưa nặng hạt cùng những thác ghềnh cheo leo ở xung quanh.

Tối hôm đó buổi Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Thành Lập Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới được tổ chức thật long trọng và tưng bừng ngay trong khuôn viên của Kandersteg World Scout Centre. Hàng ngàn hướng đạo sinh và các trưởng cùng thân hữu tề tựu về đây thật đông đảo. Trong tiếng reo hò vang dội và tiếng kèn tiếng nhạc cùng tiếng hát của mọi người, từng đoàn hướng đạo sinh đi diễn hành theo sau một đoàn sinh đi phía trước tay cầm lá cờ quốc gia của mình giương cao lên phất phới. Trong giữa rừng người và rừng cờ rực rỡ đó đoàn Hướng Đạo Việt Nam chúng tôi cũng chia sẻ niềm vui chung của ngày Hội Lớn hôm nay. Khi là cờ vàng ba sọc đỏ được một em hướng đạo sinh Liên Đoàn Văn Lang giương cao lên rồi phất qua phất lại thật hùng vĩ và trang nghiêm khi đoàn chúng tôi tiến vào khu vực chính của lễ đài, tất cả anh chị em chúng tôi đều đồng thanh reo vang hai chữ VIỆT NAM, VIỆT NAM không ngừng. Bên ngoài trời rất lạnh và mưa vẫn tiếp tục bay lất phất, nhưng tôi nghe trên má mình những giọt nước nóng lăn dài xuống từng cơn...Làm sao diễn tả được niềm hạnh phúc tuyệt diệu ấy khi mà các anh chị em hướng đạo Việt Nam chúng tôi được đứng giữa nơi đây trong giờ phút lịch sử trọng đại này để chứng kiến một quang cảnh hùng tráng

và ghi lại kỷ niệm thật sâu sắc có một không hai trong đời Người Hướng Đạo.

Chuyến Âu Du của đoàn Hướng Đạo Việt Nam chúng tôi lần này để chào mừng Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới vừa tròn Trăm Tuổi, quả thật không phải là một chuyến du lịch thường tình mà du khách được thưởng thức những món ngon vật lạ hiếm quý, hay thăm viếng những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, hay hưởng thụ những phương tiện hiện đại tối ưu như vẫn thường được quảng cáo trong các tạp chí du lịch sang trọng. Ngược lại, những người Hướng Đạo chúng tôi từ già trẻ lớn bé đều phải trải qua một quá trình thử thách gay go để rèn luyện bản thân một cách nghiêm túc mới có đủ sức khỏe và nghị lực để đi trọn chuyến du lịch Châu Âu lần này. Thật vậy, tuy đôi chân có mỏi, tuy đôi vai có nhức vì phải vác chiếc ba lô trên người ròng rã suốt 2 tuần lễ hơn để trèo lên xe lửa, bước xuống con tàu, rồi leo lên những bậc thang ở những nhà ga và những cao ốc, và luôn luôn chạy theo cho kịp chương trình và giờ giấc sinh hoạt của đoàn, với những phương tiện sinh hoạt đơn sơ và khiêm tốn, chúng tôi vẫn không than van; mà ngược lại còn háng hái bước nhanh hơn theo nhịp đập của con tim đã được nhuộm thắm màu Hoa Bách Hợp. Theo dấu chân Trưởng Baden-Powell, chúng tôi đã nhìn, đã nghe, đã thấy và đã học được biết bao nhiêu điều quý giá. Có người nào đó hỏi tôi có mang được gì về cho chính mình sau chuyến Âu Du này, tôi đã không ngần ngại trả lời rằng tôi đã mang về được cho mình một Hũ Tro Lửa Trại (Campfire Ashes) của Brownsea Island. Xin chân thành cảm ơn tất cả các Trưởng, các em Hướng Đạo Sinh, các Thân Hữu và Cộng Đồng Người Việt ở những nơi mà chúng tôi đi qua đã chăm sóc, thương yêu, giúp đỡ, hướng dẫn và tạo điều kiện cho chúng tôi được sống và chia sẻ CHUYỆN TRĂM NĂM và đạt được Ước Mơ Tha Thiết của Đời Người Hướng Đạo.

Trịnh Mỹ Phương
Phượng Hoàng Nhiệt Thành
Liên Đoàn Việt Nữ - San Jose - California - USA
August 2009

Tin buồn



LT LÊ VĂN NGOẠN (Báo vui)
Sinh năm 1917

Thứ hai, 17 Tháng 8 năm 2009 lúc 02:31
Đại Trưởng lão LT Lê Văn Ngoạn nguyên
Đạo trưởng đạo Thừa Thiên, nguyên Ủy viên
ngành Âu Hướng Đạo Việt Nam đã lìa rừng
hồi 2 giờ ngày 17.08.2009 tại tư gia 10/18 Kỳ
Đông, Quận 3, TP. Sài Gòn, thọ 93 tuổi.

Nhập quan lúc 13 giờ ngày 17.08.2009
do linh mục LT Nguyễn Thới Hòa chủ lễ.

Hỏa thân tại Dĩ An sáng ngày
20.08.2009.

Nguyện cầu linh hồn Giuse Lê Văn Ngoạn
sớm về với chúa.

Thưa quý trưởng

**Xin chuyển tin buồn về sự ra đi của Trưởng
Lê Văn Ngoạn.**

**Xin mời quý trưởng dành thì giờ ngày Chủ
Nhật 30 tháng 8, 2009 để tham dự lễ cầu hồn
cho Trưởng Giuse Lê Văn Ngoạn tại Nhà Thờ
St. Elizabeth, 750 Sequoia Dr, Milpitas. Thánh
lễ sẽ cử hành đúng 4 giờ chiều.**

Tabtt

TM BTC: Nguyen Dinh Tuan

Ban Cố Vấn

VP/ Hướng Đạo Trưởng Niên

Tr. Trần Tiểu San, Trưởng Ban, USA.

Tr. Tôn Thất Hy, USA.

Tr. Joseph Hạnh Trần, USA.

Tr. Nguyễn Văn Đông, Pháp

Tr. Dương Thị Kim Sơn, Canada

TEM KỶ NIỆM HĐVN

TRẦN NGUYỄN NHUNG

Trong suốt thời Pháp thuộc (1930) cho đến hết thời VNCH (1975), HĐVN đã tổ chức nhiều cuộc họp bạn quốc gia như trại Huynh Đệ ở Sài Gòn (1935), Quảng Tế ở Huế (1941), Phục Hưng ở Biên Hòa (1959), Tự Lực ở Thủ Đức (1974)... Nhưng về phương diện bưu hoa, Việt Nam chỉ có một bộ tem Hưởng Đạo duy nhất do Bưu Điện Việt Nam Cộng Hòa phát hành ngày 25/12/1959. Đây là bộ tem kỷ niệm trại họp bạn Phục Hưng, tổ chức dịp Noel từ ngày 24/12 đến ngày 27/12/1959, tại lâm viên quốc gia Trảng Bom, Biên Hòa.

Bộ tem mang tên "Hợp Hưởng Đạo toàn quốc" và là tác phẩm của họa sĩ Thái Văn Ngôn. Tem in tại Pháp với bốn giá mặt 3đ, 4đ, 8đ, và 20đ. Với những ai muốn sưu tầm bộ tem này, tôi xin giới thiệu các loại in khác nhau như sau:

- 1) *Tem thường*, có răng cưa, công chúng mua để gửi thư. Sưu tầm bộ tem này cần một bộ tem sống, một bộ tem chết (có dấu Bưu Điện), bộ tem trên phong bì thực gửi, và bộ tem đóng dấu "ngày phát hành đầu tiên" với dấu đóng tại Trảng Bom và dấu đóng tại Bưu Điện Trung Ương Sài Gòn.



Một FDC (First Day Cover) của bộ tem HĐVN. (Bộ sưu tập TAT)



Một phong bì thực gửi dán tem HĐVN. Người gửi là Ông Nguyễn Bảo Tụng, nhà sưu tầm tem số một VN, bạn vong niên của tác giả. (Bộ sưu tập TAT)

- 2) *Tem không răng cưa*. Hiếm hơn tem thường, Bưu Điện phát hành giới hạn nên khó kiếm.
- 3) *Ấn bản hảo hạng (de luxe sheet)*. Rất hiếm, Bưu Điện đặt riêng nhà in in từng con tem trên một miếng giấy quý để làm tặng phẩm cho quốc khách, ngoại giao đoàn, nội các, công chức cao cấp... Loại này còn hiếm hơn cả loại tem không răng cưa.



Bộ bốn (4) ấn bản hảo hạng. (Bộ sưu tập TAT)

- 4) *Tem thử màu*. Đây là những con tem mẫu, do nhà in in thử nhiều màu khác nhau để giới hữu trách Bưu Điện chọn lựa màu thích hợp. Đây là loại tem hiếm nhất.

Dài năm (5) tem thử màu của mẫu 3đ. (Các con số 1117 và 1101



viết bằng bút chì là ghi chú của giới hữu trách Bưu Điện. Bộ sưu tập TAT)

Vì Bưu Điện VN chỉ phát hành một bộ tem Hưởng Đạo, nên trong những dịp họp bạn HĐVN sau đó, giới sưu tầm vẫn chỉ dùng bộ tem này để lấy các dấu kỷ niệm thích hợp.

Trong chín (9) dịp họp bạn Thăng Tiến đã qua, tiếc rằng không có ai trong Ban Tổ Chức biết cách liên lạc với USPS (United States Postal Service) để Bưu Điện Hoa Kỳ tại các địa phương nơi họp bạn cho phép đóng dấu kỷ niệm đặc biệt để giới chơi tem tìm mua. Đó là một cách gây quỹ dễ dàng của BSA cũng như của các hội HĐ các nước trên thế giới từ nhiều năm nay!

Tháng Tám 2009
TRẦN NGUYỄN NHUNG

TÔI THAM DỰ LỄ TRAO ĐẲNG CẤP HƯỞNG ĐẠO ĐẠI BÀNG

Trần Anh Tuấn

Ngày 9 tháng 8 vừa qua, nhân có người anh từ Giann-đại sang chơi, tôi mời anh tham dự buổi lễ trao đẳng hiệu Đại Bàng do Liên Đoàn Trường Giang, San Jose, California, tổ chức cho 4 HDS trong Liên Đoàn.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi tham dự một buổi lễ trao đẳng hiệu Hưởng Đạo Đại Bàng trong hệ thống BSA. Lòng tôi trông chờ những giây phút bất thường, pha chút náo nức vì tôi vẫn nghĩ đẳng cấp HĐ Đại Bàng trong hệ thống HĐ Hoa Kỳ tương đương với đẳng cấp HĐ Hiệp Sĩ trong hệ thống HĐ Việt Nam trước năm 1975 tại quê nhà. Hồi đó, trong tất cả HDS khắp nơi từ Bến Hải đến Cà Mau, nếu tôi nhớ không lầm thì chưa từng có ai được trao đẳng cấp Hiệp Sĩ. Vì thế, tôi vẫn nghĩ buổi lễ trao đẳng cấp Đại Bàng phải cảm động lắm, và người HDS Đại Bàng phải "ghê gớm" lắm!

Buổi lễ bắt đầu vào một buổi sáng Chủ Nhật. Trời Bắc California trong sáng nhưng nhiệt độ khá cao khiến người tham dự cảm thấy mát mẻ nhẹ nhõm khi bước chân vào

(Xem tiếp A tr. 40)

Tráng đoàn Sơn Trúc

Đơn vị Hướng đạo Trưởng niên tiên phong của Hội Hướng đạo Việt Nam.



Các Trưởng Tráng đoàn Bách Việt, Đạo Hồn Việt, tại trại tị nạn Galang Indonesia năm 1985. (hình minh họa- photo by Lê Bình)

Cuối năm 1970, một số đồng các anh chị em hướng đạo nguyên gốc Phát Diệm và các vùng lân cận đã rủ nhau họp lại để có dịp gặp gỡ nhắc lại những ngày sinh hoạt hướng-đạo xa xưa, khi còn ở ngoài Bắc, trước ngày di cư vào Nam. Họ thuộc những trưởng và HDS của các Liên-đoàn Lý Mỹ, Phan đình Phùng, Nguyễn-bá-Tòng và Đình Tiên Hoàng, thuộc huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình. Điểm tập họp là nhà anh Trần Văn Hợp, Đạo trưởng đạo Xuân Hòa, Gia Định, hoặc phần nhiều ở nhà anh chị Nguyễn đình Tuấn, trên đường Trần Hưng Đạo, quận Nhất, Sài Gòn.

Nhiều cuộc họp vào dịp tân niên năm 1971, và những tháng kế tiếp, lại có thêm những cựu Trưởng và đoàn sinh của Đạo Xuân Hòa nữa, đa số liên hệ với các anh chị em HĐ tại Phát Diệm, hoặc không thể tiếp tục sinh-hoạt thường xuyên của các đơn-vị, do phải phục vụ trong quân ngũ. Bằng những sự phát triển thành viên này, anh chị em đã phối hợp với đạo Xuân Hòa lập thành một tráng đoàn, một đơn vị hướng đạo, thực thụ họp lệ thuộc ngành Tráng HĐ, và tên đã được anh chị em đồng ý là Tráng đoàn Sơn Trúc.

Danh hiệu đoàn Sơn Trúc, ám chỉ những anh chị em đoàn viên là những người giữ vững lý tưởng HĐ, đồng thời dành cho những người HĐ lớn tuổi nữa, vì những thành viên của đoàn ở trong lứa tuổi tráng huynh, tức từ 25 tới 40 tuổi. Nếu không làm thì anh Nguyễn Mạnh Kym lúc đó là người trẻ nhất, và lớn tuổi hơn cả là các anh Lê Thủy, và Linh mục Lê Nguyên-Kỷ đã hơn 60 tuổi.

Vào dịp lễ Saint George, 23-4-1971, quan thầy của ngành Tráng, tráng đoàn Sơn Trúc đã ra mắt rất trang trọng tại sân trường Thánh Tâm, Chí Hoà, với đầy đủ nghi thức hướng đạo, cùng với cờ đoàn và đồng phục HĐ chỉnh tề, đã làm các em HDS trẻ nhìn lên rất kính phục. Kế tiếp đó là cuộc

cắm trại đầu tiên của đoàn tại Vũng Tàu. Anh Tráng trưởng Nguyễn đình Tuấn làm trại trưởng, gồm tất cả thành-phần của đoàn và các trưởng của Đạo Xuân Hòa. Nhân dịp này, anh tráng trưởng đã sắm một chiếc xe hành khách "van" 12 chỗ để chuyên chở, cùng các đoàn xe gắn máy khác. Sinh hoạt của tráng đoàn kế tiếp là những buổi thám du, picnics, và những buổi làm công tác từ thiện, trại đạo, hoặc những buổi lễ của Văn Phòng Liên Lạc HĐ Công giáo.

Thành phần đoàn viên cũng được mở rộng đến cựu trưởng HĐ, trưởng không đơn-vị, các phụ huynh, hoặc những thanh niên nam nữ đã lớn tuổi muốn tham gia phong trào HĐ. Tất cả các đoàn sinh của tráng đoàn Sơn Trúc được gọi là tráng huynh, hay tráng tỷ, một khi đã tuyên hứa HĐ. Đồng thời tất cả cũng thăng tiến theo đẳng thứ của ngành, để hoàn tất quy ước tu thân và trở thành tráng sinh Lên Đường.

Dĩ nhiên vì những người trong tráng-đoàn Sơn Trúc đều đã vào đời, sinh viên, làm công tư chức, hoặc phục vụ trong quân ngũ, nên các cuộc trại và sinh hoạt rất cách khoảng, có khi là hàng 2 tháng, và cũng có lúc vào mùa lễ lạc. Nhưng những lần gặp gỡ đều đông đủ và thú vị, nhất là rất hướng đạo.

Tráng đoàn Sơn Trúc, cũng như các đơn vị HĐVN khác, đều đã phải ngưng hoạt động sau ngày 30-4-1975. May thay hội nghị HĐVN tại Costa Mesa, Nam California đã thành công với Hội đồng Trung ương HĐVN ra đời, và chi Trưởng-niên cũng được thành lập mà tiền thân và tiên phong là Nhóm Tinh-thần BiPi của các trưởng lão thành như quý Trưởng Trần Văn Thao, Trần Văn Bớt, Mai Liệu, Trần Bạch Bích, Đình Xuân Phúc... v.v. nhất là công trình của Trưởng Nguyễn Trung Thoại với việc thực hiện liên tục tờ Liên Lạc đã kết tụ được mọi thành viên của Hội HĐVN trước 1975, và lan rộng khắp nơi có người tỵ nạn Việt Nam trên toàn thế giới. Cũng nhờ vậy, làng Bánh Hợp Bắc California đã được thành lập và hoạt động từ năm 1991 tới nay.

Tham gia và nhìn vào các hoạt động HĐ Trưởng niên khiến người viết nhớ lại những sinh hoạt của tráng đoàn Sơn Trúc khi trước, và cho rằng Tráng đoàn Sơn Trúc ấy phải chăng đã tiên đoán được sự ra đời của HĐ Trưởng niên Việt Nam những năm gần đây, và có thể là đơn vị HĐ Trưởng niên đầu tiên của Phong trào Hướng đạo Việt Nam chúng ta?!

Ghi nhanh,

Sói Vui Tính

Ghi thêm: Nếu tráng đoàn Sơn Trúc mãi tới năm 1970 mới xuất hiện thì quá... muộn! Trước đó sáu (6) năm, năm 1964, một số "trưởng niên" đã tập họp thành toán tráng với tên Sông Hồng ở Sài Gòn rồi! Tôi nhớ Sông Hồng có tráng trưởng là anh Nguyễn Văn Đích (sau là

(Xem tiếp A tr.38)

đất lề quê thói

Lê Bình

Hôm nay, ngày thứ Bảy 11/7/2009 tại vùng đất công viên San Lorenzo County Park thuộc King City, Monterey về hướng Nam, cách San Jose khoảng 107 dặm Anh đang có một cuộc họp bạn rất lớn của Hướng Đạo Việt Nam tại hải ngoại. Ngày họp bạn này quy tụ gần 3,000 hướng đạo sinh Việt nam trên toàn thế giới; những người đến từ Anh, Đức, Ý, Pháp, Na Uy, Thụy Điển, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Canada...v.v., và dĩ nhiên đông nhất vẫn là các tiểu bang ở Hoa Kỳ. Lực lượng chính tổ chức kỳ trại họp bạn này là các đoàn hướng đạo tại San Jose. Chúng tôi xin chào mừng các Hướng Đạo Sinh Việt Nam khắp nơi về đây họp bạn.

Theo tin tức nhận được kỳ trại họp bạn này mang tên Thăng Tiến IX, và có thể đây là kỳ trại chào mừng Hướng Đạo Việt Nam tròn 80 tuổi (1930-2010). Ngày khi mạc sẽ được tổ chức vào chiều nay, và trước đó, vào buổi sáng sẽ có ngày Văn Hóa, có Hội Làng với các nghi thức cổ truyền của làng xã VN như cúng đình làng, hội chợ, triển lãm và các trò chơi dân gian...v.v.

Trong số gần 3,000 người về họp bạn đó có những huynh trưởng kỳ cựu của thời kỳ HĐVN ngày mới khai sáng (thập niên 30), những huynh trưởng kỳ cựu đó nay đã hơn 80, 90 tuổi rồi...họ đại diện cho thế hệ HĐ thứ nhất, và cũng có những huynh trưởng của thập niên 50, 60 sẽ cùng vui chơi với các HDS của thập niên 2000, thế kỷ XXI. Các cựu huynh trưởng được xem như cây đa cổ thụ của làng, họ đến như một chứng nhân, một hiện diện của sự tiếp nối, trao truyền. Trong số đó có một huynh trưởng (thập niên 40) cảm khái viết lên những dòng sau đây...và tôi xin được ghi lại (coi như lời chào mừng Thăng Tiến IX).

“Thưa các Trưởng Niên, tôi có mấy lời phát biểu hôm nay (trước, trong) đại hội các trưởng niên. Tôi xin phép được gọi tắt là Trưởng (dù cho các TrN ngồi đây có thể không còn cầm đoàn, điều khiển một đoàn HĐ nữa-mà chữ Trưởng chỉ là gọi tắt của Huynh trưởng-dành cho những ai còn đang giữ

trách nhiệm này)

Kính chào quý trưởng,

Hôm nay quý vị, có vị đã gần 100 tuổi và có vị mới bước vào tuổi “nhi lập”, quý vị có mặt hôm nay ở đây giữa vùng đất của Hoa Kỳ, một nơi rất xa xôi không phải là quê hương, có vị đã phải di chuyển hàng ngàn cây số...để làm gì? Vì sao? Chỉ có một lý do duy nhất mà tôi nghĩ là chính xác nhất: Đó là quý vị còn yêu, còn thương...Hướng Đạo. Nhưng HĐ là cái gì vậy mà quý vị yêu, thương...? (Cũng mạn phép được nhắc lại định nghĩa của 2 chữ này cho những vị trưởng nào chưa có dịp nghe) “HĐ là trò chơi của trẻ em và trách nhiệm của người lớn”. Quý trưởng hôm nay có mặt nơi đây chỉ vì quý Trưởng mang nặng trách nhiệm-Trách nhiệm vô hình đó nó đeo theo quý trưởng từ ngày quý Trưởng đứng dưới cờ HĐ, cờ quốc gia, trước anh em để đưa 3 ngón tay lên Tuyên Lời Hứa.

Lời hứa của HĐ đã kéo quý vị đi trên con đường, đi theo lý tưởng quý vị đã chọn cho đến ngày hôm nay.

Nếu hôm nay quý trưởng ở nhà xem TV, đi giải trí với gia đình, đọc sách...vui hưởng thú điền viên thì có ai trách quý Tr. Không? Không ai trách quý Tr. cả. Quý trưởng đã qua rồi cái tuổi xông xáo, chạy nhảy, mang ba lô lội rừng, vượt suối chơi trò chơi lớn, ca hát nhảy múa bên ánh lửa với bạn bè. Quý vị có quyền nghỉ ngơi...quý Tr. Đã làm xong trách nhiệm của mình rồi, không ai bắt buộc quý Tr. mang thêm trách nhiệm nữa. Hơn nữa, bây giờ thật tẻ mà nói, quý Tr. có còn sức đâu mà thực thi trách nhiệm nữa? “Có mơ thì chợ cũng đông, không mơ thì chợ cũng chẳng bỏ không bữa nào”, HĐ nói chung, HĐVN nói riêng các Tr. Không còn có trách nhiệm gì nữa, xong rồi, qua rồi cái thời làm trưởng rồi, thế giới bây giờ là của các bạn trẻ, các Tr. trẻ đang điều hành kỳ trại này, đang tổ chức nên kỳ trại này, sự hiện diện của quý vị chỉ làm tăng thêm phần lo lắng cho các Tr. trẻ mà thôi. Các quý vị già rồi ra đây chỉ làm vướng bận chân tay cho BTC mà thôi. Tuy nhiên, quý vị vẫn hiện diện...Sự hiện diện của quý trưởng đã nói lên một điều: Trách nhiệm của chúng ta vẫn còn. Vì “HĐ 1 ngày là HĐ một đời”. Nói theo ông bà già xưa là “Đất Lề Quê Thói”...sự hiện diện của quý Trưởng là để cho cái lề, cái thói của HĐVN vẫn còn được Giữ Vững trường tồn. =====>

(Tiếp theo A tr.38)

đạo trưởng đạo Biển Đông, Sài Gòn, đã mất), phó là anh Phạm Văn Phụng (sau là Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Tiền Giang, đến năm 1975 mới biết anh là cán bộ CS nằm vùng ở Mỹ Tho, đã mất). Toán viên gồm lớp trẻ 18-20 tuổi có Phan Tuyên, Trần Anh Tuấn, (không nhớ có Chu Bá Cao không), lớp tuổi 25-30 có Võ Đại Tôn (sau ra hải ngoại kháng chiến, bị bắt khi về Việt Nam, nay ở Úc), Phạm Huy Thúy (đã mất tại Oakland, California), Trần Thế Xương (ba anh này hồi đó làm sở Mỹ)... Toán có khoảng trên 10 người. Sông Hồng sinh hoạt tại Pháp Đình Sài Gòn vì lúc đó, anh Đích làm

“gác đàn” ở đó. Nhà anh Đích ở ngay bên trái cổng chính ra vào, chị Đích lúc đó mở quán cơm ngay tại nhà. Tỉnh thoảng Thứ Bảy hay Chủ Nhật họp toán, chúng tôi tha hồ sử dụng trụ sở Pháp Đình, và thường ngồi họp ở bậc tam cấp vào tòa nhà chính. Có mấy lần họp tại tiệm ăn vì các anh lớn trong toán có vẻ rảnh rảnh. Toán có nhiều dự án lớn, tính ra báo, mở công ty... thường thuyết trình về các đề tài văn hóa, giáo dục, xã hội, kinh tế, luật pháp (trong toán có anh đang học Luật mà tôi quên tên)...Trưởng Mai Liệu từng đến thăm và nói chuyện với Toán. (Ghi chú của TAT)

HĐ bắt nguồn từ cụ BP, tôi ví von như thế này: HĐ là một món ăn do một người “đầu bếp” Anh dùng “thực phẩm” Phi châu để nấu thành “món” HĐ. Sau đó, “món ăn” này được phổ biến đến khắp thế giới, và tùy theo khẩu vị của mỗi nơi thêm gia vị cho nó thích hợp với địa phương...nhưng nó cũng là món ăn để nuôi sống “con người”...từ đó HĐ tuy là chung một nguồn, hướng đến cùng 1 mục đích nhưng nó được chế biến theo cung cách, văn hóa của từng nơi, từng nước. Đến VN, HĐ trở thành HĐVN, và từ đó nó có “lề” có “thói” của VN. Có bạn trẻ sẽ hỏi không có gia vị VN, tôi bây giờ ở đây, ở Mỹ, Pháp, Đức, Ý, Anh, Canada, Úc...tôi đâu có cần gia vị VN nữa. Đúng, bạn trẻ nói đúng. Cho tôi hỏi lại “Thế tại sao bạn lại có mặt hôm nay ở đây? Gia nhập vào HĐVN để làm gì? Có ai bắt quý anh chị trẻ đang có đoàn sinh, có vị trí xã hội gia nhập vào cái “Lề, Thói” HĐVN làm gì? Vì quý anh chị tự nguyện đứng chung trong căn nhà VN cho nên quý anh chị là HĐVN, mà đã là HĐVN sẽ ăn uống sinh sống và thờ lạy cái gọi là “Đất Lề Quê Thói”. Cũng nhân đây xin được giải thích một chút cho quý anh chị nào chưa rành tiếng Việt biết ý nghĩa của câu Đất Lề Quê Thói.

□ất nào cũng là đất, nhưng đã là đất thì phải có lề (limit), quê nào cũng là quê...(Mỹ Anh Ý Đức)...nhưng mỗi quê đều có cái thói (tập quán-habit) của quê đó. Đó là ý nghĩa của nó. HĐVN cũng có cái lề quê, thói đất mà chỉ có những Trưởng Niên ngồi đây hôm nay mới có đủ hiểu biết để giữ cho cái lề cái thói đó được đúng ý nghĩa của nó. Sự có mặt của các ông già, bà lão 70, 80, 90 hôm nay cũng chỉ vì cái đó mà thôi.

Tôi còn nhớ vào năm 1990, dự TT 3 khi đó tôi mới đến Mỹ, còn lạ nước lạ cái còn mang trong người cái suy nghĩ, thói quen của HĐVN cho nên tôi rất vui khi nhìn thấy ở HK mà có được hàng trăm anh chị em HĐ trẻ trung cùng quây quần sinh hoạt không khác cách đó mấy mươi năm tôi đã sinh hoạt, tôi được bắt tay với các anh chị đã từng là người Huynh trưởng của tôi, được nói chuyện trực tiếp với các anh chị ở Hội Đồng Trung Ương HĐVN (trước 1975), những anh chị là tác giả những trò chơi, những người đã khai sinh ra phong trào mà tôi có dịp được sinh hoạt, được thực hiện cái hoài bão của mình....Nhưng bên cạnh đó cũng có những em trẻ, những đoàn trưởng trẻ sinh hoạt theo lề thói Mỹ, tôi vô tình nghe được câu than, đại ý như vậy “Minh thì làm chết mẹ, cổ bàn dọn sẵn rồi mời mây ông đến hưởng thôi. Người làm việc thì đứng ngoài còn người không làm thì có quyền quyết định..” Đại ý là như thế...vì lúc đó trong HĐTU (hài ngoại) toàn là những anh chị (có anh chị nay đã ra người thiên cổ) kỳ cựu từng là TUV, HT, Châu Trưởng, Đạo Trưởng...v.v.

Nghe như vậy tôi thấy chạnh lòng. Tôi nghĩ đến câu nói của ông bà xưa “Đất Lề Quê Thói”. Theo tự nhiên thì “Có tích mới dịch ra tuồng, có đường luồng mới có ngõ đi”, có mấy ông già ngồi đây hôm nay mới có cái “HĐVN” mà mấy anh em trẻ đang điều khiển, đang vui chơi. Tôi chạnh lòng.

Thưa quý Trưởng,
Như tôi đã nói lúc ban đầu, quý Trưởng còn ngồi đây

hôm nay là vì quý Tr. mang trách nhiệm trên vai, cho dù thật tế quý vị không còn làm gì được nhưng sự hiện diện của quý vị ở đây cho thấy HĐVN vẫn còn. Cái “đường luồng” quý anh chị trưởng đã khai phá năm 1930 mới có ngày hôm nay “đại lộ” TT9. Có Phục Hưng (Trắng Bom) có Giữ Vững (Suối Tiên), có Costa Mesa mới có HĐVN hôm nay ngồi đây giữa đất trời nước Mỹ. Phải nói thẳng, anh chị nào cũng có quyền lập đoàn HĐ cá, cái đó chúng ta khuyến khích, Mỹ Anh Đức ý Pháp người ta khuyến khích, ông cụ BP khuyến khích...Các anh chị có quyền làm đoàn trưởng, làm Trưởng...nhưng đã chịu nói tiếng Việt, khuyến khích con mình nói tiếng Việt, còn mặc áo HĐVN thì nên biết phong tục VN....mà phong tục VN là gì? Thừa là Trọng Xi. Là trọng người lớn tuổi. Trong nhà có ông bà, trên bàn thờ có tổ tiên, có người đã chết, có người còn sống...VN tôn trọng xiển dương và sống theo truyền thống đó. Ai hay ai tốt là chuyện của người ta, còn VN “Xưa bầy nay làm” Có Tết Nguyên Đán, có ngày giỗ kỵ, có đám cưới với những lễ mễ văn danh, rắp ngõ, đưa dâu, động phòng, có khoanh tay, đi thưa về trình...có “Trai thời Trung Hiếu làm đầu, gái thời Tiết Hạnh làm câu trau mình”...VN là vậy, và cây HĐ mọc trên đất VN là vậy. Đó là “Đất Lề Quê Thói”. Những Trưởng Niên ngồi đây hôm nay không còn sức để làm gì nữa, nhưng sự hiện diện của họ ở đây là VN, là HĐVN.

Trong ngày khai mạc có Ngày Văn Hóa VN, ngày này có ý nghĩa gì? Có lễ Cúng Tổ Tiên với kèn trống chiêng, có cờ đuôi nheo xanh vàng đỏ làm gì, có áo thụng xanh, áo thụng đỏ, có xì xụp lạy...làm gì? Nếu không có Trưởng Niên thì những cuộc tế lễ đó ai sẽ thực hiện? Các bạn trẻ có thể nói là “Có mợ thì chợ cũng đông...” Đúng, không có Trưởng niên thì các bạn trẻ cũng làm được thôi.

Tôi nói lòng vòng, nói dài dòng cũng chỉ muốn đưa đến một câu “Đất có Lề Quê có Thói”. Nếu các bạn trẻ muốn làm Mỹ Anh Pháp Đức Úc...v.v. các bạn có quyền, nhưng xin nhớ rằng chúng ta không từ đất chun lên, không từ trên trời rớt xuống. Trong nhà có tam đại, tứ đại, ngũ đại...đồng đường. Người Việt Nam luôn sống với nền văn hóa của tiên nhân, chúng ta không thể và sẽ không bao giờ là người Mỹ, người Pháp, Ý, Đức, Anh. Úc,.. thật...chừng nào chúng ta đâu thai làm kiếp khác.

Xin hãy giữ lấy cái lề thói...tuy đôi lúc, nhiều khi hơi lảm cẩm...nhưng đó chính là bản sắc, là niềm hãnh diện của một dân tộc của một vùng đất...ông bà cha mẹ tổ tiên đã chiến đấu để sống còn để bảo vệ...Đó là Giòng Giống Tiên Rồng, là Âu Cơ Lạc Long, là...Việt nam.

Trở lại với HĐTrN, xin quý Trưởng (đang ngồi đây) hy sinh thêm nữa, chịu khó hơn nữa để giữ và truyền cho được cái tổ chất VN đó vào thế hệ sau, nếu không...chúng ta sẽ chưa chu toàn được lời hứa.

Lê Bình

(Tiếp theo A tr. 36)

hội trường trường trung học August Boeger Middle School, San José, địa điểm của buổi lễ. Hội trường hôm nay không trang hoàng gì đặc biệt. Sân khấu tượng trưng cho “Honor Court” được điểm xuyết bằng một tranh vẽ B. P. trong tư thế khoanh tay quen thuộc bên phải và huy hiệu Liên Đoàn Trường Giang bên trái, cùng ba hàng nến sẽ được thắp lên khi Lời Hứa và Luật HĐ được nhắc lại. Phía dưới hội trường chia thành hai hàng ghế cho người tham dự, dân HĐ một bên và thân nhân một bên.

Hôm nay có bốn dự tuyền Hướng Đạo Đại Bàng: Huỳnh David, Huỳnh Đình Huân, Trần Anh Vũ, và Trương Trung Tín Dilion. Buổi lễ diễn ra đôi lúc cảm động. Nhưng khi nhắc lại lời hứa của một Hướng Đạo Đại Bàng do vị đại diện BSA chủ lễ thì giọng nói của bốn em quá nhỏ và yếu, tôi ngồi ngay hàng thứ hai trong hội trường mà chỉ nghe thoang thoảng tiếng được tiếng mất. Lời tuyên bố riêng cuối buổi lễ được từng em đọc trên giấy viết sẵn. Có em không một lần ngừng lên nhìn người chung quanh và đọc như trả bài, trông thật tội nghiệp.

Ra về sau buổi lễ, sao lòng tôi chỉ tồn đọng một ấn tượng: cái chào của một quan khách trong buổi lễ, Trương Tôn Thất Hy, với từng động tác mạnh mẽ, dứt khoát, và nghiêm chỉnh, tỏ lộ nhiệt tình của một trưởng niên cả đời vì Hướng Đạo.

Trần Anh Tuấn

Cùi lừa Liên Lạc

Tr. Lê Anh Dũng \$40
Tr. Trần Thảo (Quảng Tế) \$20
Tr. Chương Phạm (Victoria Úc) \$200 Uc kim
Tr. Lê Thục \$40
Tr. Pham G. Kiem \$50
Tr. Lê Thị Trúc AUS \$150 Uc kim
(Số tiền \$150 của Tr. Lê Thị Trúc không cash được, đã gửi trả lại Tr. Trúc.)

Tr. Nguyễn Thành Đức \$100
Tr. Hồ Quang Tuyền \$50
Tr. Nguyễn Chí Công \$30
Tr. Solange Doan Trang Huỳnh \$30
Tr. Tuấn Việt \$30
Tr. Nguyễn Tấn Định \$50
Tr. Nguyễn Đức Tùng \$200
Chị Trần Phương Thu (Con Tr. Khắc) \$100

Tổng cộng: \$740 USD \$350 Uc kim

Tr. Mỹ Phương US\$500.00
Tr. Nguyễn Trọng Phu US\$100.00
Tr. Trần Duy Mỹ US\$100.00
Tr. Nguyễn Đình Tuấn US\$100.00
Tr. Nguyễn Đình E CAN\$120.00

Tổng cộng \$800 USD và \$120 CAN, số tiền này các trưởng hứa yểm trợ LL tại hội nghị HĐTN/TT9.

HỌP MẶT



LIÊN LẠC

NHÓM CHỦ TRƯỞNG BẢO (BỘ MỚI)

tổ chức lúc 6 giờ – 9:30 giờ chiều
Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2009
tại Lemon Grass Restaurant
1143 Story Rd (góc McLaughlin)
San Jose, CA 95122,
ĐT 408-071-9424

Thường thức các món ăn độc đáo
và một chương trình ca nhạc đặc sắc

THIỆP ỦNG HỘ \$25

e-mail: baolienlac@yahoo.com
hoặc điện thoại 408-677-8980

Trưởng

Tuấn Việt

Trưởng Hướng Đạo! Nghe sao mà quyền luyến
Đầy cảm tình, đầy quý mến, thân thương
Cũng là người với nếp sống bình thường
Nhưng trẻ tính, hoà mình vào với trẻ

Trưởng Hướng Đạo có tâm hồn vui vẻ
Biết thương yêu lớp trẻ nhỏ thiệt tình
Luôn sáng tạo với khối óc thông minh
Trưởng với đoàn sinh như hình với bóng

Trưởng cần rõ tính tình và ước vọng
Những đổi thay mỗi lứa tuổi khác nhau
Để sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu
Từng lứa tuổi của đoàn Thanh, Thiếu, Ấu

Trưởng cần rõ tính hay và nét xấu
Của mỗi em được trao phó cho ta
Người Huynh Trưởng cần xét kỹ, nhìn xa
Gây hào hứng thi đua trong tập thể

Muốn những kết quả thâu về đáng kể
Phải tạo tình đoàn kết giữa cá nhân
Thích hợp quần, giữ vững tình thân
Trưởng H.Đ. là người gieo sức sống

Trưởng giữ vững những gì là truyền thống
Của gia đình Bách Hợp vẫn duy trì
Trưởng là người luôn hăng hái bước đi
Không dừng lại trong hồ nghi, chán nản.

Nhiệm vụ Trưởng thực sâu xa, trong sáng
Dẫn đàn em theo lối phải, đường ngay
Với óc nhiệt thành, với dạ hăng say
Luôn bền chí và không màng danh lợi

PHÓNG SỰ BẰNG HÌNH TRẠI HỌP BẠN TT 9



Sinh hoạt nhộn nhịp ngày Văn Hóa



Cầu nguyện xin xăm tại Hội Làng



Thầy Bói giải quẻ xăm



Thầy Đồ cho chữ trong lễ Kỳ Yên



Huy Hiệu Rừng (WB) họp mặt



Người thiết kế, xây dựng Hội Làng



Con đường vào trại Trường Niên thật nên thơ. Ai bảo đi HĐ là khổ?



Đây là nơi sinh hoạt của các HĐ Trường Niên, có tủ lạnh nhưng không có giường ngủ



Dưới bóng cây, các bạn đàn hát, kể chuyện thăm viếng nhau, trao đổi vật lưu niệm



Giờ Tinh Thần: Thánh Lễ Công Giáo cho các trại sinh



Các Sói con rước lễ



Chu tôn đức giảng pháp cho trại sinh Phật Giáo

MỘT SỐ SINH HOẠT TIÊU BIỂU TẠI TT IX



Lễ Giỗ Tổ khai mạc ngày Văn Hóa Truyền Thống



Trưởng Mai Liệu góp ý về ý nghĩa Văn Hoá VN trong Phong trào HDVN



Dôta! A dô ta! Dôta! A dô ta!
Dôta! Adô ta!

A!A!A!



Văn nghệ khai mạc



Hội Nghị Trưởng. Đường hướng sinh hoạt của HDVN bắt đầu từ cuộc hội nghị này, cứ 4 năm 1 lần.



Đại Hội Đồng Hướng Đạo Việt Nam. Tổng kết thành quả của những năm qua và đưa ra những phương hướng cho tương lai.



Sinh hoạt Trưởng Niên Úc tại trại TT9



Huy Hiệu Châu, Đạo các đơn vị HDVN trước 1975



Khu sinh hoạt ngành Ấu



Sinh hoạt văn hóa, ngày truyền thống các sắc tộc trước đình làng



Triển lãm sinh hoạt của một đơn vị HDVN sau năm 1975 tại hải ngoại. LĐ Bách Việt, SJ



Các Sói con Việt Nam đến từ năm Châu chụp hình lưu niệm. ...Rời tay nhau chớ quên nhé, tình anh em tuy xa mà hóa ra gần...