



hên lạc

Tiếng nói của Hướng Đạo Trưởng Niên
Nhóm Tinh Thần B.D. thực hiện



Bộ mới - Số 51
Phát hành tháng 09-2004

BẢN TIN LIÊN LẠC

**TIẾNG NÓI CỦA PHONG TRÀO
HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN VIỆT NAM**



BAN SÁNG LẬP

Lê Văn Ba
Phan Như Ngân
Trần Văn Thao

BAN PHỤ TRÁCH

Hoàng Ngọc Châu
Trần Trung Hợp
Nguyễn Đức Phúc
Phạm Văn Thiết
Nguyễn Văn Tĩnh
Lê Thọ
Nguyễn Trung Thoại
Trần Minh Thường
Mai Xuân Tý (Con)



Liên Lạc phát hành mỗi năm 4 số
XUÂN, HẠ, THU, ĐÔNG

**Bài vở, thư từ xin gửi về
NGUYỄN TRUNG THOẠI**

6362 Westbury, Montreal
P.Q. H3W-2X3 Canada
ĐT. (514) 739-4000



Hình bìa

Anh Chị Em tham dự Trại
(Orlando, 01 -7 đến 07-7-2004)

Lửa Nguyễn

Bập bùng ánh lửa thâu đêm
Lòng say xá kể sương mềm ướt vai
Ngẫm xem lại đoạn đường dài
Đã qua, Giúp Ích tương lai quê nhà
Đời đời vận nước can qua
Tĩnh mê , mê tĩnh rõ là điều linh !
Ngược xoay thế thảm dân tình
Nghĩa nhân , đạo lý !!! hỏi mình tính sao??
Dõi nhìn vầng vạc trời cao
Bắc tinh chỉ lối, hướng vào nẻo ngay
Gươm linh Hiệp Sĩ vẫn cài
Kim Ngưu, Linh Mã ra oai đứng chờ
Hải sư không phút thờ ơ . . .
Mệnh Trời đang chuyển còn chờ tay ta
Sắp Sẵn nhập cuộc vui là
Dấn thân tiến bước trùng xa quản nào
Nam Tào, chênh chếch phương nao
Điểm sương mái tóc, lòng nào buông tay
Cùng nhau xiết chặt bàn tay
Tận sâu đáy mắt chí này bền gan
Dắt dìu đàn trẻ lên đàng
Chung lòng tiến bước rộn ràng lời ca
Đường trường tuy nẻo còn xa
Hướng về Nguồn Thật rõ là vững tâm
Giúp nhau, soi lối tránh lầm !
Lửa tàn đậy ấm âm thầm trong ta
Băng hà mãi tận trời xa
Đồng tâm khẩn nguyện nước nhà an vui
Ngày mai thoát cảnh ngậm ngùi
Tự do, hạnh phúc tươi vui muôn nhà.

Tô Văn Phước
(Gấu Nhiệt Thành)
(Đức-quốc)

LÁ THƯ MUÀ THU

Khi tờ Liên-lạc số 51 này đến tay bạn đọc thì Trại Orlando đã xong, một số hình ảnh ghi lại cũng không làm sao nêu đủ những ngày vui ở Trại, một số bài tường thuật cũng không nói hết được những nỗi niềm của các Anh Chị Em, và đôi khi cũng không tránh khỏi sự chủ quan của người viết !

Trại này đặc biệt có một Trưởng tù phương xa đến, đó là Tr. Linh-Mục Tiến-Lộc, đến từ Vietnam Trưởng đã tham dự các buổi họp, các sinh hoạt và điều khiển Lửa Trại được các anh chị em trại-sinh hết sức ngưỡng mộ. Đặc biệt là Trưởng T.L. thường mang đồng-phục : khăn đóng đen, áo dài đen, quần vải trắng với thánh giá lớn mang trước ngực. Chỉ thiếu cái dù đen !

Đất trại thật là lý tưởng, tiện nghi tuyệt vời, phần ẩm thực đầy đủ, các cuộc du ngoạn lý thú, những buổi đi tắm biển nắng cháy da, dùng thuyền đuổi theo cá sấu và cũng nếm mùi vị thịt cá sấu ra sao . Anh Chị Em Trưởng niên không bao giờ quên được mấy cái nhà có máy lạnh "dã chiến" với những chiếc giường bố thấp lùn, những buổi chiều mưa bay gió táp, buổi sáng được nghe chim hót líu lo : đó là những kỷ niệm khó quên của Trại.

Với nhân sự ít ỏi của Orlando, với thời gian nhận đất Trại do D.W. giao cho quá ngắn mà thực hiện được những công trình như chúng ta đã thấy, chứng minh tài tháo vát và sự xoay xở của Ban Tổ-chức vượt khỏi mức cố gắng, mà , sau khi Trại vừa xong thì Tr. Phụng, Tr. Vinh đã phải đưa vào Bệnh-viện (vì bị surmenage) và một số Trưởng khác cũng "ngất ngư con tàu đi cũng vì Trại. Cần phải ghi một điểm son cho anh chị em Miền Đông HK, nhất là các vị ở Vùng Hoa-Thịnh-Đồn đã lo giúp BTC sự chuyển vận, đưa rước và đi thăm thú các thắng cảnh, không có điểm nào chê.

Từ nay sẽ không còn Nội-San Trưởng nữa mà thay thế bằng Đặc-san Hướng-đạo, hy vọng với tên mới này sẽ có nhiều người tham gia vì chủ đề rộng hơn trước. Việc phân phối Bản Tin đang tính lại.

Về Hướng-đạo Trưởng niên, khi mới thành lập, nhiều đơn vị đề nghị chỉ dành cho các anh chị em "Đã là HĐ" mà thôi. Đến kỳ Trại TT ở Virginia, Tr. Nguyễn-văn-Thuật (khi ấy là PCT/ HĐTU) đến gặp tôi và yêu cầu tôi thuyết phục các anh chị em mở rộng cho cả Phụ-huynh và Thân hữu cùng tham gia. Tôi còn nhớ Tr. Thuật nói : "Chúng ta phải "Hướng-đạo-hoá quần chúng", chứ đừng ngại "Quần chúng-hoá H.Đ". Câu nói rất chí lý và chúng tôi đề nghị trong Đại-Hội HĐ Trưởng niên chấp thuận : dung hoà mở rộng, nhưng đa số trong đơn vị nên dành cho anh chị em "đã là HĐ".

Tr.Thuật rất thoải mái với quyết định mới này, vì đạo ấy Tr. Thuật là Lý-trưởng L.B.H. Sydney.

Nội-dung kỳ này, Liên-lạc có đăng tải một số tin tức về các cuộc tiếp xúc giữa Phong trào HĐVN chúng ta với VP/HDTG (Geneva) cũng như với VPHĐ/ACTBD (Manila).

Trong các phiên họp, Liên-Lạc cũng được nhắc nhở đến. Ngựa tôi đứng lên trình bày là sớm muốn Liên-lạc có một Trưởng, một Nhóm khác thay thế, để được trẻ trung hơn, phong phú hơn và thích hợp hơn với thời đại mới . Nếu tiếp được mà giữ tên Liên-Lạc thì tốt, không thì tên chi cũng được, miễn rằng cho Nhóm Phụ-trách hiện tại về hưu sớm kéo quá date từ lâu rồi.

Đã có lớp người này làm, cần có lớp người khác kế tiếp . Chúng tôi đã cố gắng đi những bước trước và rất thông cảm với lớp người đi sau. Thế hệ nào chẳng có những thắc mắc và những đòi hỏi của họ. Chúng tôi mong làm cái gạch nối, hiểu họ được phần nào, và chuyển sang cho họ được phần nào cái tin tưởng vào Phong-trào Hướng-đạo và sự Trung-Tín của chúng tôi.

LIÊN-LẠC

Trại Họa Mặt Hướng Đạo Trưởng Niên Toàn Thế Giới



Một Trưởng đánh ba Hội Chiềng Trống khai mạc trại. Trống Đồng là phần đóng góp của Trưởng Đinh Khắc Vinh. (Photo by VTN); Tại lễ khai mạc Hội Nghị Quốc Tế Trưởng 2004, Trưởng Nguyễn Văn Thuật tặng quà kỷ niệm cho Trưởng Hoàng Ngọc Châu (Photo by VTN); Hình chụp trước khi vào Hội Nghị Quốc Tế Trưởng HĐVN 2004 (Photo By ToanVo)

(Orlando, FL - VTN) Trại Họa Mặt Hướng Đạo Trưởng Niên Toàn Thế Giới và Hội Nghị Quốc Tế Trưởng Hướng Đạo 2004 đã long trọng khai mạc vào lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu 1/7/2004 và bế mạc vào lúc 8 giờ chiều ngày Thứ Ba 6/7/2004 tại khu đất trại Fort Wilderness với sự hiện diện của quý Trưởng Hướng Đạo Việt Nam, Bà Magarette Skene Tổng Giám Đốc Văn Phòng Châu Citrus, Chị Rosie Ủy Viên Phát Triển Châu Citrus Nữ Hướng Đạo, Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng, quan khách tại địa phương: Ông Nguyễn Tiến Toàn Giám Đốc Sài Gòn Radio, Bà Cúc Forshee, Ông Nguyễn Duy Lân Phó Chủ-Tịch CĐVN Trung-Tâm Florida và Ông Thư trong BCH - CĐVN.

Fort Wilderness là một khu đất trại tọa lạc ngay bên trong Magic Kingdom của Walt Disney World, Orlando tiểu bang Florida. Diện tích trại có sức chứa 250 trại sinh với tiện nghi cho một kỳ trại dài ngày (theo Hướng Đạo). Vì lý do tiện ích này, Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng Niên của Hội Đồng Trung Ương đã chọn nơi đây tổ chức những ngày hội ngộ của các Anh Chị Hướng Đạo Trưởng Niên và Hội Nghị Quốc Tế Trưởng 2004 của các Trưởng thuộc Hội Đồng Trung Ương (HĐTƯ) Hướng Đạo Việt Nam (HĐVN).

Trong phần nghi thức khai mạc, trước khi mọi người chào cờ, các thành viên của phong trào đã tận mắt chứng kiến và tận tai lắng nghe tiếng Trống Đồng Việt Nam. Âm thanh truyền thống độc đáo này đã làm cho nhiều Trưởng rất bồi ngùi. Nhất là các Trưởng nay đã lớn tuổi như Mai Liệu, Bạch Bích, Nguyễn Xuân Mộng, Lâm Tô Bông (Chị), Nguyễn Trung Thoại, Nguyễn Tấn Định, Nguyễn Trọng Phu ... Tiếp theo là Tiếng Reo Hướng Đạo Việt Nam "Dô Ta .. A Dô Ta" và tiếp nối là các bài diễn văn khai mạc của Trại Trưởng Hoàng Ngọc Châu, diễn văn chào mừng của Trưởng Chủ Tịch Hội Đồng Trung Ương Nguyễn Văn Thuật.

Được biết Hội Nghị Trưởng tại Orlando là nơi dừng chân cuối cùng của chuyến công du từ ngày 23/5/2004 của Tr. Nguyễn Văn Thuật khởi hành từ Sydney Úc Châu. Trong suốt quá trình này Tr. Thuật đã cùng Tr. Lê Thị Phi Lai (Phụ nhân của Tr. Thuật) đến họp tại Văn Phòng Hướng Đạo Á Châu tại Manila, Phi Luật Tân, Văn Phòng HĐTG tại Genève, Thụy Sĩ. Tr. Thuật đã dừng chân và ghé thăm các đơn vị HĐVN tại Balé, Nam Cali, Bắc Cali, Portland Oregon, Minnesota, Hoa Thịnh Đốn và cuối cùng là Orlando Florida.

"Ăn Trái Nhớ Kê Trồng Cây" là chủ đề hội ngộ của các Trưởng Hướng Đạo Việt Nam. Trong tinh thần đó đã được thể hiện qua hai ngọn đuôi BiPi và Trần Văn Khắc, qua ngày Mừng Sinh Nhật Trưởng Trần Văn Khắc: 1 tháng 7, toàn thể các trại sinh đã được những giây phút quý báu nhất để tưởng nhớ đến người có công gây dựng phong trào. Một phong trào đã mang lại cho dân tộc Việt những người công dân lương thiện có nhiều kỹ năng phục vụ công ích không vụ lợi.

Nhằm mục đích ghi công những trưởng huấn luyện Bằng Rừng (Wood Badge), buổi Hội Ngộ Bằng Rừng đã được Tr. Hoàng Ngọc Hòa chủ trì ngay sau Lễ Mừng Sinh Nhật Trưởng Trần Văn Khắc với sự tham dự của tất cả các trưởng đang mang huy hiệu rừng có mặt tại trại.

Chương trình Hội Nghị Trưởng năm nay tại Orlando nhằm đào sâu sự hiểu biết một số nguyên tắc tổ chức của HĐVN cho các trưởng hiện đang phục vụ tại các đơn vị. Các Anh Chị Hưởng Đạo Trưởng Niên còn được dịp hiểu rõ hơn vị trí và vai trò của Hội Đồng Trung Ương hiện nay tại hải ngoại trước hiện tượng sẽ có Hưởng Đạo Việt Nam tái hoạt động trong nước. Các đề tài thuyết trình tại Hội Nghị Trưởng Niên và Hội Nghị Trưởng do Tr. Nguyễn Văn Thuật (Chủ Tịch HĐTU), Lương Hoàng Nam (Phó Chủ Tịch), Trần Hoàng Thân (Tổng Thư Ký), Nguyễn Đức Tùng (Thủ Quỹ), Hoàng Ngọc Châu (VP HĐTN), Hoàng Thống Lập, Trần Anh Tuấn, Bùi Vũ Đức (Đại Diện Miền Đông Hoa Kỳ), Võ Thành Nhân, Phạm Ngọc Quế Chi (Ủy Viên Kiểm Soát Tài Chánh) và đại diện các liên đoàn có mặt chia nhau phụ trách và đóng góp phần thảo luận.

Nhân dịp có đông các Anh Chị đến từ nhiều địa phương, Tr. Lý Nhật Hui đã đại diện cho các Anh Chị thuộc ban tổ chức Trại Hẹn Bạn T.T. 8 thuyết trình về những chuẩn bị của trại và giải đáp những thắc mắc về ngày trại lớn sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 7 năm 2006 tại Nam California.

Điểm danh qua các địa phương về tham dự ngoài Hoa Kỳ, chúng tôi ghi nhận có Chị Dương Kim Sơn Chi Nhánh Trưởng Canada, Bác Sĩ Văn Hạc đến từ Paris và Anh Chị Nguyễn Văn Thuật đến từ Úc Châu. Số trại sinh ghi danh đông nhất là Miền Đông Hoa Kỳ. Đơn vị ghi danh với số đông đáng kể sau Miền Đông mà còn có những đóng góp về tài chánh cho Trại là Xóm Trưởng Niên tại Sacramento, California do Tr. Nguyễn Xuân Mộng hướng dẫn và điều hành. Ngoài ra còn có quý Trưởng đến từ Oregon như Bạch Văn Nghĩa và Trương Văn Tiến. Tại Trước Đại Hội Đồng Tr. Bạch Văn Nghĩa đã nhận chức vụ Ủy Viên Phát Triển Liên Lạc cho Miền Tây Bắc Hoa Kỳ đặc trách các Tiểu Bang Oregon, Washington State và Vancouver (Canada).

Đặc biệt qua các buổi họp khoáng đại, Hưởng Đạo Trưởng Niên cũng đã tìm cách hoàn bị cơ cấu tổ chức về pháp lý để hình thành các hội vô vụ lợi có "status" 501 (C) (3) nhằm hữu hiệu hóa các kế hoạch về tài chánh cho các đơn vị Hưởng Đạo Trưởng Niên (Làng Bách Hợp, Xóm Trưởng Niên . . .) Tiết mục đặc biệt này đã được Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành BP SOS, thuyết trình và hướng dẫn cụ thể cho các trưởng HĐVN tại Hội Nghị Khoáng Đại của HĐTN 2004. Tiến Sĩ Thắng đã gửi đến cho Đại Hội Trưởng Niên không chỉ những kinh nghiệm hình thành các tổ chức thiện nguyện và những phương cách hữu hiệu để hoàn bị tổ chức mà còn cả những triết lý (Philosophy) phát triển của các sắc dân khi sinh sống tại Hoa Kỳ.

Hiện nay Văn Phòng Hưởng Đạo Trưởng Niên do Trưởng Hoàng Ngọc Châu và Võ Thành Nhân điều hành. Ngay tại Trại Hẹn Bạn Trưởng Niên 2004, Tr. Mai Liệu và Tr. Nguyễn Trung Thoại đã mời thêm Tr. Đặng Văn Nước (Florida), Nguyên Đạo Trưởng Đạo Lâm Đồng, giữ chức vụ Phụ Tá Văn Phòng Hưởng Đạo Trưởng Niên. Sinh Hoạt Hưởng Đạo Trưởng Niên hiện đang lớn mạnh là nhờ Tờ Báo Liên Lạc của Phong Trào Hưởng Đạo Trưởng Niên do Tr. Nguyễn Trung Thoại phụ trách đã có trên 13 năm, phát hành rất đều đặn mỗi năm 4 số Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Nguyên tắc chia ngành của Hưởng Đạo hiện nay hoàn toàn dựa theo tuổi: Ngành Ấu từ 5-6 tuổi cho đến 10-11 tuổi. Ngành Thiếu từ 11 tuổi cho đến 18 tuổi (Main Stream). Ngành Thanh (hay còn được gọi là Kha) dành cho thanh thiếu niên tuổi từ 14 cho đến 21 (đang được hội Nam Hoa Kỳ áp dụng). Ngành Tráng nơi sinh hoạt của các Tráng Sinh tuổi từ 18 cho đến 25 tuổi (không có trong cả hai Hội Nam & Nữ Hưởng Đạo Hoa Kỳ). Sau năm 1975, tại hải ngoại Hưởng Đạo Trưởng Niên đã

được hình thành và là nơi sinh hoạt của các anh chị H.Đ.V.N. có tuổi từ 21 trở lên. H.Đ.Trưởng Niên là một mô thức sinh hoạt hoàn toàn độc lập với các hội Hướng đạo bản địa.

Tại Hội Nghị Trưởng 2004, các thành viên của phong trào đã có những buổi sinh hoạt văn nghệ thật vui và đầy thích thú với sự hiện diện của Tr. Linh Mục Tiến Lộc và Tr. Nguyễn Đức Quang. Một điểm son được ghi nhận là : dù trời mưa bão hay khô hạn nóng bức các buổi sinh hoạt lửa trại vẫn đều đều diễn ra bên cạnh những đêm lửa dậm đường đầy tình người.

Kỳ hội ngộ năm nay ngoài nét đặc sắc của "canteen" với những món ăn thật ngon miệng, các trại sinh còn có dịp thăm viếng biển Clear Water (Tampa Bay), đi thuyền (airboat), ăn thịt cá sấu, đi xem vườn Xoài (Melbourn), vườn Nhãn (Merrit Island, của Kỹ Sư Trưởng Đình Huấn), và cuối cùng mọi người có cơ hội tắm biển Cocoa Beach trước khi chia tay.

Ngày rời trại mọi người bồi ngùi chia tay và chân thành cảm ơn quý Anh Chị trong ban tổ chức đã hy sinh công khó để bảo đảm cho kỳ hội nghị được thành công, đó là các Anh Chị : Lê Thanh Liêm (FL), Phạm Thế Nhân (FL), Đinh Khắc Vinh (FL), Hoàng Ngọc Châu (FL), Trần Công Hoàng (FL), Trần Mai Hoa Maria (FL), Trần Ngọc Phụng (FL), Danh Kinh Luân (FL), Hoàng Ngọc Hòa (FL), Trần Minh Phương (FL, Nguyên Quán San José), Trần Thị Huệ (CA), Chị Nguyệt, Phu Nhân Trưởng Mục Sư Trần Minh Hải (MD), Hồ Thị Ngọc Yến (CA), Đỗ Quốc Tuyến (VA), Trương Thị Sen (FL), Hạ Bá Phúc (MD), Bùi Vũ Đức (MD), Nguyễn Đức Tùng (VA), Mã Thị Hoa (Ohio), Đặng Thị Loan và hai cháu Lam Sơn Tây Sơn (VA), Trần Thị Vân Hạc (Paris), Chị Bình và cháu trai (FL), Anh Xuân (FL), Phạm Ngọc Lâm (VA). Chị Hạ (ái-nữ của Tr. Thoại, Canada), Nhữ Văn Trí (VA), và Nguyễn Hữu Đệ (VA). Ngoài ra anh chị Lý Nhật Hui và gia đình, từ Nam California, đã mang tặng một thùng bánh cuốn lớn thật tươi ngon. Anh Chị Nguyễn Văn Như ngoài việc tiếp khách xa đưa về nhà hàng đêm còn hướng dẫn một số anh chị và gia đình đi chơi Disney miễn phí. Anh Phụng dù bận rộn công việc của Phó Trại Trưởng tại đất trại, khi có thì giờ rảnh cũng đã đưa một số anh chị đi Disney hay Epcot. Chị Cúc Forshee không những là vị mệnh thường quân trước đây cho HĐVN và ngay cả trại này, ngoài việc thăm viếng trại, Chị đã sẵn sàng giúp mấy Chị trong Ban Ẩm Thực đi mua sắm một số vật dụng cần thiết. Những anh chị khác cũng đã giúp ban tổ chức rất nhiều nhưng không thể kể hết được.

Người Tây-Ninh

Anh Em Chúng Ta Chung Một Đường Lên !

Chuyện đã xảy ra :

Ngày 12 tháng 6 năm 2004, Tr. Trần Anh Tuấn gửi điện thư cho Tr. Hoàng-ngọc Châu, Trưởng Ban Tổ chức Trại Orlando, yêu cầu dành cho 20 phút trong ngày 02-7-04 để trình bày về Dự Án Lịch Sử HĐVN.

Tr. Châu đáp : Tôi thì không thấy chi trở ngại cả, nhưng tôi phải hỏi ý kiến Tr. Tổng-Thư-Ký, vì Trưởng ấy sắp đặt chương trình.

Sau khi trao đổi ý kiến, Tr. Trần Anh Tuấn đã Có 20 phút trình bày dự án như sự mong muốn.

Thời-gian ở Trại :

Tr. TTK-BTV/HĐTƯ ghi trong chương trình nghị sự : Ngày 02-7-04, từ 19.00 đến 20.00 Thảo luận đề tài: **Tương quan giữa một đơn vị HD. Trưởng niên với một đơn vị HĐVN.**

(Rõ ràng, theo tài liệu đã phổ biến).

Trước giờ Đại-Hội-Đồng hợp để biểu quyết các công việc đã thảo luận, Tr. TTK đến gặp Tr. Châu và thân mật nói : Anh Châu ơi, có vấn đề gì của Trưởng niên cần đưa ra ĐHD để biểu quyết không ? Anh cho tôi biết nhé !

Nhưng chuyện này đã không xảy ra

**Một số hình ảnh
Của Trại Orlando
(01-7 đến 07-7-2004)**



Tr. Trại-trưởng Hoàng ngọc-Châu
Độc diễn văn chào mừng quan khách và
Trại sinh

↶ Ba hồi chiên trống vang rền
Thúc dục các Trại sinh vào dự lễ.



↶ Các Trưởng chụp hình chung trước khi vào
phòng Hội.



Tượng hình Tr. Trần-Văn-Khắc
do Tr. Trần Công-Hoàng khắc trên
thân cây gỗ lớn, bên cạnh là những nạn gỗ
Lên Đường. ⇒





← Ban Tổ-chức vinh danh các Trưởng Cao-niên về tham dự Trại.

Các Tr. Thuất, Tr. Thoại, 2 Tr. của Hội Nữ HĐ Hoa-kỳ và Tr. Châu (Tiếp tân trước giờ khai mạc Trại) →



Trong giờ thảo luận Tr. Châu đơ tay phát biểu ý kiến và Tr. Thoại mời nói.



Hai khẩu hiệu chính của Trại :
Hội-nghị Quốc-tế Trưởng HĐVN (Anh ngữ)
Và HỌp Mặt HĐ Trưởng niên
toàn Thế giới.



Một góc của phòng họp. Ngồi hàng đầu là Tr. Thủ-quỹ Nguyễn-đức-Tùng, Hàng thứ 2 là Tr. Bạch-Bích, Tr. Thoại Và M.S. Trần minh-Hải



Một góc khác của phòng họp : Tr. Hoàng ngọc Châu, Ủy-viên đặc trách HĐ Trưởng-niên trình bày quan điểm của H.D. Trưởng niên.



← Tr. Nhân phần nộ đứng dậy, "Nếu không biểu quyết" thế thì ghi vào nghị-trình họp suốt cả ngày hôm qua làm chi ?



Một số Trưởng cao niên cùng với L.M. Tiến-Lộc (mặc phẩm phục triều đình) với áo dài khăn đóng đen, mang thánh Giá và bảng tên trước ngực .





Một số Trại sinh ngoai du ngoai pho vớ thể Bus miễn phí của BTC tặng khi mới nhập trại.



Trại-sinh đi tham quan vườn xoài, trái cây quá bự, hái tự do, trả tiền, đại khái cho chủ .



Vườn nhãn xum xuê từng chùm, nhưng tiếc thay : chưa đến mùa nhãn chín. Tiếc hùi hụi !



Tại một góc Nhà Ăn : Tr. Mai-Liệu, Tr. Bạch-Bích cùng với Tr. Hồ-thị Tiểu-Sinh và Tr. Kim-Sơn đang đàm đạo.



Ngoài dàn phụ-tá (rất nhiều Chị) lo việc ẩm thực cho toàn trại, đây là hai vị chủ chốt Mai-Hoa (mặt) và chị Huê (trái).



Nhà ăn, dưới ánh trăng của vùng đất D.W. Nay nhớ lại : Cảnh đó, Người dàu !!!



Trại Họp Mặt Trưởng Niên toàn thế giới được tổ chức từ thứ Sáu 1/07/04 đến thứ Tư 7/7/04 tại khu đất trại Fort Wilderness thuộc lãnh vực của Disney World. Tôi đến đất trại trước 1 ngày tức ngày 30/06/04. Tôi ghi lại một số vui buồn trong kỳ trại họp mặt này.

I.- ĐI XEM ĐỐT PHÁO BÔNG :

Buổi tối ngày trại đầu tiên tôi gặp anh chị Lưu Ngọc Thành (Làng Bách Hợp Hoa Thịnh Đốn) đang đứng gần nhà ăn (hai cái lều lớn áp vào nhau thành khu nhà ăn của trại). Tôi rủ anh Thành đi tham quan khu đất trại Fort Wilderness. Cả hai chúng tôi đang lưỡng lự không biết đi từ hướng nào trước khi đụng đầu Tr. Nguyễn Đức Tùng đang đi tới. Tr. Tùng là thổ địa khu đất trại Disney World. Người đã book khu đất trại này trước 2 năm. Tr. Tùng nói : “Tr. Trí và Tr. Thành nên đi tham quan khu đất trại sau này còn dẫn gia đình đi trại. Em đã tổ chức Trại tại Florida cho làng Bách Hợp HTD 3 lần nên em biết khu đất trại này đẹp và lý tưởng cho gia đình cắm trại.” Tôi không biết Disney World có trả tiền quảng cáo cho Tr. Tùng hay không !, tôi và Tr. Thành nghe Tr. Tùng diễn tả về khu đất trại, chúng tôi mê tí thò lò.

“Ngày Tr. Trí đi bộ ra khỏi cổng 50 mét là rẽ trái. Tr. đi thêm 200 mét nữa là đụng bảng Stop sign. Trưởng rẽ trái cứ đi thẳng là ra tới bờ biển. Ở đấy tha hồ ngắm biển. Trên đường đi Trưởng sẽ thấy bên phải có cái hồ

bơi lớn Trưởng tha hồ tắm. Đồng thời có một cái Gift Shop gần đó Tr. tha hồ mua đồ kỷ niệm”. Tr. Tùng nói, Tôi và Tr. Thành nghe khoái lỗ tai. Hai anh em hý hửng rủ thêm em thiếu sinh Timmy, con của Tr. Mục sư Hải, đi theo. Ra khỏi cổng, ba anh em đếm 50 bước Hướng đạo nhưng chưa thấy ngã ba nào. Thêm 100 bước nữa cũng chẳng thấy ngã ba. Đi thêm 100 bước nữa mới thấy ngã ba. Mừng quá anh em rẽ trái. Cứ cắm đầu đi thẳng 200 bước hướng đạo cũng chẳng thấy ngã ba. Đi 800 bước nữa mới thấy hồ tắm và gift shop bên tay phải. Một quá ba anh em định quay về vì chưa thấy biển. Bất chợt có một chiếc xe 4 chỗ ngồi loại xe nhỏ chạy bằng pin, du khách thuê di chuyển trong trại) đi cùng chiều chờ tới. Tôi vẫy dãi. Xe ngừng. Ba anh em quá giang đi ra biển. Trên đường đến biển chúng tôi rửa tầm Tr. Tùng : 50 bước, 200 bước mà đi hoài không đến. Tuy nhiên chúng tôi cũng được một buổi tối thoải mái ngoài bãi biển và xem đốt pháo bông lúc 9:00 đêm. Hôm sau gặp Tr. Tùng, tôi nói “Tr. Tùng đếm bước trên xe hơi chắc, báo hại anh em đi muốn gãy giò.” Tr. Tùng không nói nhưng cười tùm tùm.

2. ĐI XEM ĐỐT PHÁO BÔNG LẦN THỨ HAI NGÀY JULY 4.

Sau chuyến đi đầu, Tr. Thành rút kinh nghiệm. Trưởng lấy bản đồ đất trại nghiên cứu. Trưởng tìm ra lối đi tắt. Trưởng nói với tôi “Chỉ mất có 15 phút là đi ra tới biển”. Thế

là tối July 4 (ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ, Thành làm đầu tàu tổ chức cho cả trại đi tham quan biển. Lệnh Tr. Thành ban ra : 9:00 PM sẽ có bắn pháo bông, 8:30 PM tất cả tập hợp để khởi hành. Trước giờ khởi hành tôi bàn với Tr. Thành nên đi sớm 15 phút vì chuyến đi toàn là Trưởng từ 60 tuổi trở lên. Tập hợp thì chậm (chứ không như lúc còn trẻ nữa). Đi thì chậm hơn. Tr. Thành đồng ý. Giờ khởi hành thay đổi 8:15 PM. Tr. Thành đi đoạn đầu, tôi đi đoạn cuối để kiểm soát anh em đi lạc. Cả đoàn đi xuyên rừng bằng đường mòn chứ không đi trên đường nhựa. Toán đi xem bắn pháo bông lần này có trên 15 người. Trưởng lớn tuổi nhất là Tr. Lê Xuân Mộng. Người bị trở ngại đi đứng là Tr. Mục Sư Hải. Tr. bị đau đầu gối vì tai nạn xe hơi mấy năm trước. Tất cả khởi hành vui vẻ, hớn hờ. 5 phút đầu cả toán còn đi hăng hái, 5 phút sau tôi đi cạnh chị Lưu Ngọc Thành. Chị bắt đầu rên “cái ông Trưởng Thành này không được rồi. Tôi nói là đi xe bus mà Trưởng không chịu. Đi hoài mỗi chân quía”. Tôi phải an ủi và khuyến khích chị nhiều lần. Chị vẫn cứ rên. Mục sư Hải khều tôi nói “Tr. Trí ơi đến chưa ? tôi đau chân quá không đi nổi nữa”. Tôi nói cho Tr. Hải vừa lòng “hay ta đứng lại đợi xe bus đến thì chúng ta sẽ hựt coi bắn pháo bông”. Tr. Hải đành phải bước đi tiếp. Tôi nói to “ quý vị ơi sắp đến rồi, quý vị cứ nhìn ngọn đèn vàng cuối con đường là điểm đến. Nói thì nói thế khi đến ngọn đèn vàng thứ nhất thì lại thấy ngọn đèn vàng thứ hai xuất hiện. Tôi nói tiếp : “sắp đến rồi quý vị ơi.” Tôi nói liên tục nhiều lần để cả toán vui vẻ bước. Tôi đếm tới 12 ngọn đèn vàng thì đến bờ biển. Bờ biển chật ních du khách. Anh em tìm ghế ngồi. Tất cả kéo ghế ngồi dài dọc theo bãi biển. Đúng 9:00 PM pháo bông nổ tung bùng. Pháo bông nổ trên bầu trời đen thẫm đón mừng Lễ Độc Lập nhiều và đẹp hơn ngày hôm qua tôi và

Tr. Thành đã xem. Nghĩ đến lúc quay về bằng đường bộ tôi không muốn kể tiếp, nó cũng giống như lúc đi, cả toán phải đi về mất 30 phút thay vì 15 phút như Tr. Thành dự trù.

3. TÊN RỪNG, TÊN RÚ.

Trong giờ giải lao, Hội Nghị Trưởng ngày 3/7. Tr. Chủ Tịch Nguyễn Văn Thuật phổ biến Nội San Trưởng số 13 được anh em mang đến đất trại. Tôi đang lật qua lật lại tờ Nội San Trưởng chợt nghe tiếng Tr. Mai Liệu vừa chỉ tay vào trang trong của tờ Nội San Trưởng vừa nói “Tôi đã nói nhiều lần với anh em là con HỔ, con Báo không biết viết chỉ có con người biết viết thôi, do đó tác giả phải ghi tên mình rồi mới đến tên rừng. Nhiều anh em chỉ ghi tên rừng thay cho tên tác giả là sai . . .” Tôi ngẩn người ra. Thế là từ trước giờ tôi đã làm sai. Tôi quen dùng tên rừng thay cho tên rú của mình. Thưa Trưởng em xin ghi nhận và lần sau em làm cho đúng. Không phải có mình tôi làm sai đâu thưa quý Trưởng!!!

4. TÌNH ANH CHỊ EM.

Quản trò chính trong đêm lửa trại bế mạc ngày 6 tháng tháng 7 là Tr. Nguyễn Tiến Lộc. Ba mươi năm qua giờ tôi lại được xem tài điều khiển lửa trại của Trưởng. Anh em say mê theo tiếng hát của Nguyễn Đức Quang (du ca) và Tr. Tiến Lộc còn hướng dẫn anh em hát một số bài hát ngắn do Trưởng sáng tác. Khi Trưởng đang hướng dẫn bài hát trong đó có câu cuối là chữ “anh em ta. ”, Tr. Mai Liệu nói “Tại sao không thêm chữ anh chị em ta mà lại chỉ có anh em ta mà thôi”. Mọi người đều cười. Tr. Tiến Lộc nói : “Để em thêm chữ chị trong câu anh chị em ta rồi Trưởng lắc đầu nói : “ Nghe nó kỳ kỳ để lần sau sáng tác em sẽ ghi thêm chữ chị” . Tôi nghĩ bụng Tr. Lộc nói thế để Tr. Mai Liệu bằng lòng mà thôi. Nhưng khi đến tối hướng dẫn toán 1 (do Tr. Nguyễn Trung Thoại làm

Toán Trưởng) hát “Bài Ca Sum Vây” , trong đó có câu hát cuối là câu : “Tình anh em luôn khắc ghi trong trái tim Hưởng đạo VN”. Tr. Lộc nói ngay “Ấy Tr. Trí cũng dùng chữ anh em mà không có chữ chị trong đó”. tôi nghĩ nhạc thì nó có nghĩa ẩn ý, hai chữ anh em cũng có ngầm ý là chị em nhưng sợ Tr. Mai Liệu không bằng lòng tôi đành nói : “để lần sau em sửa”. Xin thưa cùng quý Trưởng, Tôi và Tr. Tiến Lộc thuộc thế hệ Hưởng đạo trước 1975.

4. CHỊ MẶC QUẦN VÀO.

Người làm không khí lửa trại bế mạc vui nhộn ngay từ lúc đầu là chị Vân Hạc. Chị đến từ Pris, Pháp. Tr. Tiến Lộc mời chị ra chơi trò chơi thử trí thông minh và phản ứng đối đáp nhanh nhưng ngược. Tr. Lộc mời chị đến đứng đối diện Tr. Lộc. Tr. Lộc xua tay nói : “Xin chị về chỗ tôi không cần chị đứng đây nữa”. Chị Hạc đáp nhanh :”Tôi không về chỗ, tôi cứ đứng đây”. Tr. Hoàng Thống Lập bước nhanh đến gần chị nói “Chị đừng hôn tôi”. Vân Hạc nhào tới Tr. Lập và dang hai tay ôm ngay lấy Tr. Lập : “anh muốn tôi hôn anh hả, tôi hôn cho anh coi”. Tr. Lập sợ quá chạy. Mọi người ôm bụng cười. Chợt Tr. Đỗ Phát Hai nói : “Chị mặc quần vào” Chị Vân Hạc cười, hai tay chống ngang thắt lưng. Mọi người tưởng chị sẽ tháo thắt lưng quần ra, chịu chơi mà. Ai ngờ chị Vân Hạc nói: “Tôi không thể cởi được vì nó là cái jupe (cái váy tân thời). Quý Trưởng muốn hiểu sao thì hiểu nhưng tôi hiểu rằng cái jupe thì không phải là cái quần. Chị Vân Hạc trả lời đúng. Nhẽ ra Tr. Đỗ Phát Hai phải nói : “chị mặc jupe vào” . . . Hay tôi có thể hiểu rằng chị chỉ mặc có một cái jupe không mà thôi.

5. THỜI TIẾT TỐT.

Khí hậu vào tháng 7 tại Florida không nóng lắm nhưng ẩm. Sáng nắng, nóng, chiều mưa rào, âm âm sấm chớp. Trại bị vài trận

mưa lớn. Ở có vài ngày nghiệm ra rằng hề nghe tiếng sấm là thế nào mưa cũng kéo đến ngay sau đó. Khí hậu tuy không hợp với Công tôi ở Maryland có 4 mùa rõ rệt. Tuy nhiên trại này cũng là dịp tôi có những ngày nghỉ tốt, ngoài những ngày tham gia họp Hội Nghị Trưởng tôi còn có dịp đi cùng với một số trại sinh tắm biển và thăm vườn cây ăn trái tại Florida. Tắm biển và tham quan vườn soài, vườn nhãn thật thoải mái, vui vẻ.

Kể mãi cũng không hết chuyện vui buồn trong trại này. Cuối cùng tôi cảm ơn Anh trại trưởng Hoàng Ngọc Châu và ban Tổ Chức trại. Trại mang tên là Hội Nghị Trưởng nhưng tôi đặt tên cho trại này là trại THÂN THIỆN VÀ THỪA THÃI. Thân thiện vì anh Trại trưởng hiền lành. TẤT CẢ TRẠI SINH ĐỀU CỞI MỞ. Thừa thãi vì nhà ăn CÓ NHIỀU MÓN ĂN NGON. Ăn hoài không hết.

Viết vào ngày cuối trại Họp Mặt Trưởng Niên thế giới.

Nhữ Văn Trí
(Công Bền Chí)



Tr. Nguyễn-Trung-Thoại và Tr. Trần-Anh-Tuấn đang trao đổi ý kiến về “Dự án Lịch Sử HĐVN (1930-2005)” do Tr. Tuấn đã khởi sự thực hiện.

Phóng bút

Bướm Lượn Dưới Hoa

Chưa 8 giờ sáng mà chuông điện thoại reo rầm rĩ. Chẳng biết trụ nào gọi sớm rứa. -

- 'Ngựa đây!'. '...A..dạ..chào trưởng.
- Trưởng đi dự Đại Hội Trưởng Niên Toàn Thế Giới ở Orlando mới về ạ. Có gì vui không trưởng?'

- 'Mới gì! Về được một tháng rồi. Nay, Liên Lạc chuẩn bị lên khuôn rồi, chỉ còn đợi bài của chú mày. trưa nay gửi được không? Thôi, chậm lắm là Thứ Năm nghe. Nhớ gửi *i-méu* cho lẹ!'

Mẹ đất! Mình hứa gửi bài hồi nào hè. Xếp nói nghe ngon ơ. Gửi e-mail lẹ thật, ai chẳng biết, nhưng lấy gì mà gửi đây, cha nội? Vòi nước vắn là chảy, còn vắn chương đâu phải chuyện vắn vòi nước. Cả thế giới chắc chỉ có một tên Hoàng Hải Thủy viết vắn lẹ hơn vắn vòi nước. Nghe nói ông Công Tử Hà Đông này có thể viết trong 4 oai nghi: đi, đứng, nằm (sấp), ngồi, và viết bất cứ nơi nào, hoàn cảnh nào - trong nhà in máy chạy rầm rầm, hoặc *tại ngục vịnh kiêu* sau một ngày lao động cật lực, v.v.. Nghĩ vậy thôi chứ nói ra lại khác.

..Hi..hi...Trưởng thông cảm, nếu em được dự trại Hướng Đạo Trưởng Niên ở Orlando, hoặc bét ra cũng đi trại lô can do xóm Trưởng Niên Ottawa tổ chức để kỷ niệm *Ngày Trần Văn Khắc*, may ra còn có chuyện để tán hươu tán vượn, chứ....'.

-Thôi mà, Trưởng phóng bút mấy hồi. Nhớ chậm nhất là thứ Năm nghe. Chào trưởng'. Cup ! Thế là hết.

Càng nghĩ càng ảm ức. Chợt nhớ đến câu nói của trưởng *Ngựa chịu khó khen* (tên rừng của trưởng Thoại đúng ra là có 4

chữ): "Thôi mà, trưởng phóng bút mấy hồi", Bướm tôi bỗng cảm thấy như có ... Xuân về trên bãi cỏ non. Hồn thơ chợt lả lướt :

Ngựa mà đã biết đến ta,

Phóng thì cứ phóng miễn không ra quần.

(Ghi chú: quần đây là quần ngựa)

Trước đây, lỡ nghe Trưởng *Ngựa Chịu khó khen* cho đi tàu bay giấy, Bướm chơi luôn 3 bài, nào tưởng thuật nào phóng sự nào tiểu sự, những tướng sau đó là ... nghĩ hưu, giống như danh tướng Trình Giảo Kim thời Đông Châu Liệt Quốc, bên Tàu. Ông này nổi danh không phải vì giỏi võ mà vì ông là tướng..thức thời, biết tiến thoái đúng lúc. Ông tướng này chuyên chơi búa. Mỗi khi xung trận, ông chỉ chơi đúng 3 búa, không hơn cũng không kém. Sau 3 búa mà không lấy được thủ cấp của địch thủ là ông lập tức dục ngựa..di tản chiến thuật. Ông thuộc lòng câu châm ngôn của đàn anh Tôn Tử 'Biết không thắng địch mà cố đánh, chắc..chết. Biết chết mà vẫn đánh, chắc.. ngu'. Nhờ vậy mà ông chết già.

Ở đâu không biết, riêng Ottawa cứ vào tháng Bảy mỗi năm, Hướng Đạo Trưởng Niên lại tập hợp các Hướng đạo và thân hữu để kỷ niệm ngày Trần Văn Khắc. Ngày Quốc Khánh Canada 1 tháng 7 cũng là sinh nhật của trưởng Sếu Vườn. Năm nay trại được tổ chức tại trại gà (Chicken cottage) của trưởng Đạt, cách Ottawa hơn một giờ lái xe, phong cảnh hữu tình, chim kêu vượn hót, dĩ nhiên là có cả tiếng gà. Bướm không tham dự được nên không

phóng sự được, xin kể lại vài kỷ niệm với trưởng Trần Văn Khắc.

Trưởng Khắc là một trong số những thuyền nhân tỵ nạn cộng sản đến Ottawa ngày 5 tháng Năm, 1979. Hơn một năm sau, trưởng đứng ra thành lập Hội Người Việt Cao Niên Ottawa-Hull, qui tụ một số trưởng Hướng Đạo, như các trưởng Đào Trọng Cương, Nguyễn Bách Bằng, Nguyễn Văn Tĩnh, Trần Minh Thường, v.v.. và nhiều vị cao niên trong vùng. Hội sinh hoạt đều đặn cho tới ngày hôm nay, và hội trưởng đương nhiệm là trưởng Nguyễn Bách Bằng.

Năm 1983, Hội nhận được ngân khoản \$1,500 do Bộ Quốc Vụ Khanh đặc trách Văn Hoá tài trợ để in tập truyện 'Chúng Tôi Muốn Sống' nhằm mục đích kể lại cho

Tôi là một người sinh trưởng ở miền Bắc Việt Nam. Tôi làm công chức tại Nha Kinh Tế từ 1923, đến tháng 4, 1932 tôi xin đổi vào Sài Gòn làm việc tại sở Nông Lâm, 58 đường Nguyễn Bình Khiêm, và cũng để thành lập một đơn vị Hướng Đạo tại miền Nam Việt Nam nữa.

Đến tháng 7, 1947, tôi bị bệnh pleurésie phải qua Haut-Savoie (Pháp) chữa bệnh 2 năm. Đến tháng 9, 1949 tôi trở về Sài Gòn, rồi đưa cả gia đình lên Đà Lạt, một nơi cao nguyên, có khí hậu mát mẻ quanh năm, cách xa thủ đô Sài Gòn 300 km.

Tôi đã xin về hưu trí từ năm 1949 và mở một tiệm làm kem làm kế sinh nhai. Tôi có vợ và 3 người con gái. Vào tháng 3, 1975 vì tình hình chiến sự, gia đình tôi phải tạm rời Đà Lạt ngày 21/3 để xuống thủ đô Sài Gòn. Ngày 30/4/1975 miền Nam Việt Nam mất vào tay cộng sản. Đến ngày 7/5/75 gia đình tôi đưa nhau trở về Đà Lạt. Chúng tôi tiếp tục làm kem.

con cháu và những thế hệ sau biết vì lý do gì mà người Việt phải bỏ nước ra đi, ghi lại những kinh nghiệm, những khó khăn mà thế hệ thứ nhất của cộng đồng người Việt tại Canada đã phải đối phó khi hội nhập vào môi trường sống mới. Có 6 vị cao niên góp bài thì 3 vị là trưởng Hướng Đạo. Tới nay, 5 vị đã cưỡi hạc về trời, chỉ còn lại trưởng Nguyễn Văn Tĩnh, hiện cư ngụ tại Montréal, vẫn tráng kiện và tham dự các sinh hoạt Hướng Đạo. Trưởng Tĩnh là một thành viên trong Ban Biên Tập báo Liên Lạc.

Trưởng Khắc là người ngay thẳng, khiêm cung, sống mực thước và giản dị, nên văn phong của trưởng cũng giản dị, trong sáng. Tựa truyện của trưởng rất đơn giản 'Cảm Ơn Canada'. Xin hãy lắng nghe lời trưởng kể (trích đoạn) :

Cũng như các gia đình khác ở Đà Lạt nói riêng, và cả miền Nam nói chung, chúng tôi sống một cách gượng gạo vì mất hết tự do, lại còn sống sơ sệt là đằng khác, vì các sự bó buộc của cộng sản: phải có hộ khẩu mới được mua thực phẩm; mỗi tuần 2, 3 lần đi họp tổ dân phố vào buổi tối, dù là mưa gió, dù là già cả. Mỗi khi đi đâu phải có giấy phép của Công An cấp mới được đi; khi đến nơi lại phải ra Công An sở tại trình giấy tờ nữa. Người ta bắt tôi đi họp nhiều lần ở thành phố, và bắt tôi phải đổi nghề khác, và muốn lấy tiệm kem của tôi.

Tháng 6 năm 1977 vợ tôi mất sau khi ở Đà Lạt xuống Sài Gòn để chữa bệnh. Nhận thấy cần phải vượt biên chớ không thể sống với chế độ mới này được nữa, nên tôi đã hoả tang vợ tôi ngay ở Chợ Lớn, chớ không đem về Đà Lạt chôn cất. Tro cốt tôi để ở một ngôi chùa trong Chợ Lớn, vì gia đình tôi theo đạo Phật. Sau ngày vợ tôi mất, bố con chúng tôi lo việc vượt biên.

Cũng theo lời trưởng kể lại thì khi mới đến Ottawa, gia đình trưởng ở trong một căn nhà nhỏ trên đường Gladstone. Sau 3 tháng, gia đình trưởng dọn về khu Bayshore. Địa chỉ căn nhà này 125 Woodridge Crescent, Unit 11. Sau 7 năm, trưởng mua một căn nhà mới rộng rãi ở khu Orleans và gia đình rời về đây. Tuy về nhà mới nhưng cứ vài tuần trưởng lại đáp xe buýt về thăm lại chốn xưa. Một lần sau khi thăm căn nhà cũ, trưởng gọi phôn cho Bướm than ‘Tôi mới đi thăm căn nhà cũ ở khu Bayshore, cái nhà bà Tàu chủ mới đem nhổ hết đám rau húng mà tôi mất nhiều công mới vun trồng được. Tiếc quá. Hỏi bà ấy sao lại nhổ vứt đi thì bà ấy trả lời là nó mọc nhiều quá, ăn không hết. Cái bà ấy thực...’. Trưởng

không nói tiếp nhưng tôi cảm nhận được nỗi buồn của trưởng. Từ đó trưởng thôi không về thăm căn nhà cũ đã một thời trưởng và gia đình ở đó. Tôi nhận thêm một điều, trưởng là con người giàu tình cảm.

Thương nhớ trưởng Khắc, Bướm làm thơ.

*Rũ áo phong sương về tiên cảnh
Giúp chừ thiên lập hội Trưởng Niên
Hương Đạo ở đâu cũng là Hương Đạo
Rời tiên cảnh rồi trưởng đi đâu?
Hỏi chi khiến lão thêm ...phờ rầu.*

Ngày Trần Văn Khắc

Tháng Bảy, 2004

Bướm

PHÂN ƯU

Nhận được tin Nhạc Mẫu của
Trưởng Phạm Quang Dĩnh

Cụ Quả Phụ

TRÌNH ĐÌNH TRÙ
Khuê danh NGUYỄN THỊ CHẤT
Pháp danh DIỆU CHẤT

Đã quy tiên ngày 26 tháng 7 năm 2004
(nhằm ngày 10 tháng 6 năm Giáp Thân)
tại Ottawa - Canada
Hưởng thọ 91 tuổi

*Thành thật chia buồn cùng Trưởng
Phạm Quang Dĩnh và tang quyến
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà
sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc*

Phong Trào Hương Đạo Trưởng Niên
Liên Xóm Ottawa-Montreal

Nhận được tin Thân Phụ của
Trưởng Chung Thế Hùng

Cụ

CHUNG TÔNG
Pháp danh THIÊN GIÁC

Đã thất lộc ngày 28 tháng 6 năm 2004
tại Mỹ Tho - Việt Nam
Hưởng thọ 81 tuổi

*Thành thật chia buồn cùng Trưởng
Chung Thế Hùng và tang quyến*

*Nguyện cầu hương linh Cụ Ông
sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc*

Phong Trào Hương Đạo Trưởng Niên
Liên Xóm Ottawa-Montreal



Họp mặt HĐTƯ-HĐVN với Văn phòng HĐ Thế giới Genève 18/5/2004

Đáp lời mời của Văn phòng Hướng Đạo Thế Giới (Bureau Mondial du Scoutisme), ngày 18 tháng 5 năm 2004, trưởng Vĩnh Đào đã sang Genève dự một buổi họp riêng để thảo luận về 3 đề tài : hiện tình Hướng đạo tại Việt Nam, vấn đề thừa nhận một hội Hướng Đạo tại Việt Nam và hiện tình Hướng Đạo Việt Nam tại hải ngoại.

- Jean Cassaigneau, Giám Đốc "Manifestations spéciales" (người Pháp, đặc trách liên lạc các nước hội viên, tổ chức họp bạn quốc tế v.v.)
- Mario Sica, Đại sứ, Giám Đốc Vụ Á châu tại Bộ Ngoại giao Ý, cố vấn cho TTK VPTG.
- Vĩnh Đào, Cố vấn HĐTU-HĐVN, hội trưởng Association des Scouts et Guides du Viet Nam tại Pháp
- Nguyễn Minh Hiền, Ủy viên HĐTU-HĐVN, Tổng Ủy viên HĐVN tại Pháp
- Lafouasse Binh, Ủy viên HĐTU-HĐVN, Ủy viên Hướng đạo Việt Nam Chi nhánh Pháp



Từ trái sang phải : Luc Panissod, Binh Lafouasse, Jean Cassaigneau, Malek Gabr, Mario Sica, Edouardo Missoni, Nguyễn Minh Hiền, Vĩnh Đào

Văn Phòng Thế Giới (Bureau Mondial), đặt trụ sở tại Genève, là cơ quan thường trực của Tổ chức Hướng Đạo Thế Giới (Organisation Mondiale du Mouvement Scout).

Trưởng Nguyễn Minh Hiền tham dự buổi họp để trình bày những tin tức Hướng đạo liên quan đến Chi nhánh Pháp.

Hiện diện trong buổi họp có quý trưởng :

- Eduardo Missoni, Tổng Thư Ký Văn Phòng Thế Giới,
- Malek Gabr, Phó TTK, (người Ai Cập, phụ trách Huấn luyện và Nguyên lý),
- Luc Panissod, Phó TTK (người Pháp, phụ trách hành chánh, tài chánh)

Phái đoàn đã được Tr. Jean Cassaigneau đón tiếp và hướng dẫn thăm viếng nơi làm việc của các thành viên VPTG tại Genève.

Buổi họp kéo dài từ 13h30 đến 16h45 được bắt đầu sau bữa ăn nhẹ do VPTG khoản đãi.

Các vấn đề chính trong chương trình nghị sự đã được lần lượt thảo luận : tình hình phong trào HĐ tại Việt Nam, quá trình lịch sử, những trở ngại trong việc tái lập một hội hướng đạo, vấn đề giáo dục tâm linh và văn bản một Lời Hứa thích hợp cho Việt Nam, khung cảnh pháp lý mới sau Nghị định về thể thức lập hội ban hành năm 2003, kế hoạch về các tiếp xúc ngoại giao sẽ tiến hành...

Sau khi thảo luận những đề tài chính và lấy quyết định, một số tin tức linh tinh được đem ra trao đổi.

Trưởng Jean Cassaigneau đại diện cho VPTG đã trao cho phái đoàn một số điện thư nhận được từ một cựu trưởng HĐVN tại Hoa Kỳ đã bị khai trừ ra khỏi phong trào HĐVN nhưng vẫn tiếp tục quán rôi.

VPTG nhân mạng chỉ liên lạc với những hội là thành viên của Phong trào thế giới. ASGVN qua Liên Hội Scoutisme Français là đại diện duy nhất cho HĐVN tại Pháp, và VPTG yêu cầu Chi nhánh Pháp trực tiếp giải quyết những điện thư do VPTG nhận được từ những cá nhân tại Pháp. Những điện thư này sẽ được chuyển đến trưởng Nguyễn Minh Hiền để giải quyết.

VPTG nhờ HĐVN Chi nhánh Pháp tìm trong số Trưởng HĐVN tại Pháp một người (trong khoảng tuổi 25-30) tình nguyện làm quan sát viên, đại diện cho VPTG tại Unesco để tham dự các sinh hoạt, hội thảo... về thanh niên tổ chức tại Unesco. Điều kiện : thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp, hiểu biết về các định chế quốc tế.

VPTG nhờ HĐVN Chi nhánh Pháp phổ biến và cổ động cho Jamboree 2007, trong dịp này VPTG đã trao cho phái đoàn một số CDROM tin tức về cuộc Họp bạn Thế giới này. VPTG cũng cho phái đoàn xem bảng thông kê số HDS VN tham dự trong mỗi kỳ Họp bạn Thế giới Jamboree trong những năm từ 1957 đến 1975.

Cũng trong dịp này trưởng Minh Hiền đã có dịp nói chuyện với Hội trưởng của hội Scouts de France đang công tác tại VPTG.



Nhờ gặp trưởng Malek Gabr, một số điểm tế nhị trong vấn đề bốn phạm đối với tín ngưỡng tâm linh đã được giải thích rõ ràng. Trong giờ nghỉ giải lao, trưởng Malek Gabr cho biết đã nghiên cứu về đạo Phật và nhận thấy rằng với cái nhìn hướng về nội tâm Phật giáo rất phù hợp với đời sống Hướng đạo.

Anomy, 25/5/2004
Lafouasse Bình

Công-tác đối ngoại Của Hội-đồng Trung-Ương

(Trích thư đề ngày 26-5-2003
của Tr. Vinh-Đào, Cố-vấn BTV
gửi quý Trưởng trong HĐTU/HĐVN)

Phần thứ hai :

Trước tình hình thay đổi cấp lãnh đạo tại Tổ chức H.Đ. Thế giới, nhiệm vụ của Ban Thường-vụ HĐTU là phải có kế hoạch tiếp tục tranh thủ sự tín nhiệm của Tổ chức thế giới. Công tác này đòi hỏi một sự đầu tư và vận dụng trí não, thời gian và phương tiện. Tôi sẽ có thể giữ một vai trò Cố-vấn nhưng không thể tiếp tục giữ thế chủ động. Người có vị trí thuận tiện nhất để tiếp tục tranh thủ sự tín nhiệm của Tổ chức thế giới đối với Phong trào HĐVN chính là Chủ tịch HĐTU.

Ban Thường-vụ HĐTU có hai nhiệm vụ chính :
A. Tăng cường đoàn kết nội bộ để phát triển các đơn vị HĐVN.

B. Bảo vệ vị trí, uy tín và tiếng nói của Phong trào HĐVN trong lãnh vực quốc tế.

Ban Thường vụ cần lãnh trách nhiệm thực thi đầy đủ vai trò của mình.

Tôi khuyến cáo những điểm sau đây :

1. Ban Thường-vụ, qua Chủ tịch HĐTU, chủ động mở những liên lạc ngoại giao với Tân Giám-đốc châu Á- Thái-Bình-Dương và với Tân TTK/ VP Hướng-đạo Thế giới, ngay khi biết được danh tánh của vị Tân TTK này.
2. Trù liệu việc gặp gỡ trực tiếp giữa Chủ tịch HĐTU và Văn-phòng câu Á- Thái bình dương tại Manila và với Tổng Thư Ký VPTG tại Geneve. Trong thời gian các năm qua Tr. Jacques Moreillon đã dành riêng 5 buổi tiếp kiến trực tiếp để gặp gỡ riêng một số Trưởng trong BTV và tôi tại Paris và tại trụ sở HĐTG tại Genève, không kể các cuộc tiếp xúc bên lề các Hội nghị Vùng Châu Á-Thái bình dương.

Những cuộc hội kiến trực tiếp này rất cần thiết, không gì có thể thay thế được.

(Xin xem tiếp trang 20)

Biên bản cuộc tiếp xúc ngày 18-5-2004 với VP/HĐTGT

**Account of the internal meeting on Scouting in Vietnam
(New NGO. Article XVIII.4.5)
World Scout Bureau
Tuesday 18 May 2004**

Participants:

Eduardo Missoni
Jean Cassaigneau
Malek Gabr
Luc Panissod

Special guests for consultation:

Vinh Dao, former chairman of the "Comité Central International du Scoutisme Vietnamien"
Mario Sica, former Italian ambassador in Vietnam, member of AGESCI
Nguyen Minh Hien (Mrs), Chief commissioner of the Association of Scouts and Guides of Vietnam in France, associated with the Federation of French Scouting
Gia Binh Lafouasse, member of the "Comité Central International du Scoutisme Vietnamien"

Objective of the meeting:

1. To review (internally) the situation of Scouting in Vietnam.
2. To establish a WSB plan of action for the possible reestablishment of the Movement in this country.

Conclusions:

The World Scout Bureau,

1. thanks Jacques Moreillon, former Secretary General of WOSM, for the detailed file of information that he compiled before his departure, which has served as a reference document for this meeting,
2. thanks Vinh Dao and Mario Sica for the comprehensive report of the history of Vietnamese Scouting,
3. notes with satisfaction the implementation, by the Vietnamese Scouts abroad, of the contents of Resolution 8/96 adopted by the World Scout Conference (Oslo, 1006), which specifically calls for their integration into the National Scout Organizations in the countries in which they hold nationality.

With reference to the revival of Scouting in Vietnam:

1. The WSB takes note with satisfaction of the main content of the new legislation for the new associations in Vietnam, notably decree 88 of 30 July 2003, and also of the administrative circular sent out by the Minister of the Interior on 15 January 2004.
2. The WSB observes however that in order to ensure that all of the conditions required by WOSM are fulfilled and Scouting in Vietnam is recognised, it is necessary to proceed with prudence and in stages.

3. The Secretary General of WOSM therefore decides to move ahead according to the following two stages:
- Before the end of July, if possible, an audience will be arranged with the head of the permanent Mission of the Socialist Republic of Vietnam to the United Nations in Geneva, to discuss the content of the new legislation mentioned above and obtain its confirmation to establish the availability of assistance that can be provided by the WSB with regards to the revival of a National Scout Organization in this country. During this audience, emphasis will be placed on the objectives, principles and methods of contemporary Scouting as defined in the WOSM constitution,
 - Before the end of November, if possible, depending on the outcomes of the audience with the Vietnamese representatives, an introductory visit for information will be arranged for the WSB at Hanoi and then at Ho Chi Minh City to meet the national provincial and local authorities, as well as the Scout groups that are currently active.

With reference to the participation of Vietnamese Scouts at WOSM events:

1. The Secretary General observed that Scouts of Vietnamese origin who are members of one or another of the National Scout Organizations of WOSM, can participate at the official WOSM events as part of the delegation or contingent of the NGO to which they belong.
2. The Secretary General noted that only NGO members of WOSM can participate in official world and regional events.

With reference to the specific case of Rev. Nguyen Quang Minh:

The WSB thanks Vinh Dao for the file, and noted that the inputs completed those established by Jacques Moreillon. The WSB confirmed that the informal position of "Honorary Correspondent" granted to Rev. Nguyen Quang Minh by the Asia-Pacific Regional Office in 1991 has been annulled by letters from the Secretary General on 6 May 1992 and the Regional Director on 31 May 1992.

Công-tác đối ngoại (Tiếp theo Trang 18)

3. Đặt kế hoạch tham gia các sinh hoạt HĐ lớn trong Vùng Châu Á-Thái Bình Dương : Hội nghị Vùng, Trại Họp Bạn Vùng, khoá Huấn-kuyện, Hội-thảo v.v...

4. Ban Thường-vụ giữ liên lạc thường xuyên với các Hội HĐ Quốc-gia trong Vùng Châu Á-Thái Bình Dương, nhất là các Hội HĐ Hongkong, Ấn-đo, Úc, Philippines là những Hội đã có những liên lạc song phương với BTV/HĐTƯ, và chủ động tăng cường liên lạc với các Hội HĐ khác như Mã-lai, Nhật, Thái, Singapore Các Hội nghị Vùng Châu Á-Thái Bình Dương là những dịp rất tốt để mở mang những cuộc tiếp xúc giao hảo song phương . Những mối giao hảo này rất cần thiết để duy trì tiếng nói và ảnh hưởng của HDTƯ trong vùng này, là một vùng quan trọng bậc nhất về mặt tổ chức và nhân số trong phong-trào HDTG.

5. HĐTƯ/HĐVN có được một vị trí rất thuận lợi và hiếm có : Ít khi nào một tổ chức quốc tế có một tầm quan trọng và ảnh hưởng như Tổ chức HDTG duy trì một mối liên lạc thường xuyên và mật thiết với một tổ chức tỵ nạn . Nhưng duy trì vị trí đó là một cuộc tranh đấu thường xuyên. Nếu chúng ta yếu kém, thụ động, sẽ có kẻ khác hành động để đẩy chúng ta ra ngoài. Mong rằng Ban Thường-vụ sẽ vận dụng đầy đủ tài năng và phương tiện để bảo vệ, và củng cố những gì mà Phong trào HĐVN đã xây dựng về mặt công tác đối ngoại trong những năm qua.

Thân chào Quý Trưởng,
Vĩnh-Đào

BTV-HĐTƯ/HĐVN
Hội-kiến với
VP/AC-TBD ở MANILA

(Theo điện-thư Tr. Nguyễn-văn-Thuất gửi về ngày 28-5-2004).

Theo chương-trình đã định, tôi đã đến thăm VP/HD-AC-TBD tại Manila ngày 27-5-04 để tiếp xúc với các Trưởng lãnh đạo VP và thảo luận về các vấn đề có liên quan đến HĐVN. Cuộc tiếp xúc kéo dài từ 9.30 sáng đến hơn 13 giờ chiều. Tôi đã thay mặt HĐTƯ/HĐVN cảm ơn VP-HĐTƯ tại AC/TBD đồng thời tặng một plaque cảm ơn và tặng thêm một tập ảnh sinh hoạt của HĐVN.

Hiện diện trong cuộc thảo luận có Tr. Abdullah Rasheed (Giám đốc Vùng), Tr. S Pressanna (G.Đ. về Phát triển tài nguyên), Tr. Luz Taray (G.Đ. về Liên lạc và ấn loát, Tr. Thian Hoon (G.Đ. Nghiên cứu).

Tôi cũng đã tham dự buổi uống trà sáng và cơm trưa với các nhân viên tại Văn-phòng .

Sau cuộc tiếp xúc với VP/HĐ-AC-TBD tại Manila, tôi đã đến thăm trụ sở Hội HĐ Phi-Luật-Tân (BSP) tại trung tâm thành phố Manila.



Hình trên : Trao plaque lưu niệm tại VP/HD/AC-TBD tại Manila (28-5-04)

Hình bên phải : Thăm viếng VP/HD Thế-giới tại Geneva (02-6-04)

BTV-HĐTƯ/HĐVN
Tiếp xúc với
VP/TTK-HĐTƯ tại
GENEVA

Theo chương trình đã định, Phái-đoàn HĐTƯ-HĐVN đã đến thăm VP/TTK Hương-đạo thế-giới tại Geneva vào sáng 02-6-04 để tiếp xúc với các Trưởng lãnh đạo VP và thảo luận về các vấn đề có liên quan đến HĐVN.

Tôi đã thay mặt HĐTƯ-HĐVN cảm ơn VP Tổng-Thư-Ký HĐTƯ. Đồng thời tặng một plaque cảm ơn và tặng thêm một tập ảnh sinh hoạt của HĐVN.

Hiện diện trong cuộc thảo luận có Tr. Malek Gabr (Phó TTK. Thay mặt Tr. TTK đang công tác tại Chile), Tr. Luc Panissod (Phụ-tá TTK) phụ trách Yểm trợ và Thông tin.

Về phía HĐVN có các Trưởng Nguyễn-văn-Thuất, Nghiêm-văn-Thạch, Lê-thị Phi-Lai (Sydney, Úc) và Nguyễn Diệu-Hạnh Maryland, USA).

Chi tiết các cuộc thảo luận với HĐTƯ tại Manila và Geneva sẽ được trình bày trong Hội-nghị Trưởng tại Florida.



Dân làng Bách Hợp vùng Paris hội ngộ cùng Tr. Thuật, Chủ tịch HDTU-HĐVN

01/06: Trường Nguyễn văn Thuật, Chủ tịch của Hội đồng Trung ương HDVN, đã đáp máy bay qua Pháp tu ngày hôm qua, và hôm nay đã lên đường cùng Trường Thạch, Cố Vấn của HDTU HDVN (và Tiên chỉ của làng BHvP) đi Thụy Sĩ để hội kiến cùng với Văn Phòng HD Thế giới.

Và nhân cơ hội này mà làng BHvP đã xin có dịp cùng với Trường Thuật có 1 buổi tâm tình HD, trước là để xiết chặt tình thân, sau là giới thiệu làng cùng với Trường Thuật.

Và, mặc dù rằng thời gian eo hẹp, Trường Thuật rất vui mừng được gặp mặt dân làng, cùng với sự hiện diện của Trường Thạch, vào chiều Thứ Năm 03/06/2004.

03/06: Các Anh Chị TrNiên đã tụ họp đông đảo tại nhà Tr Lương, cách Paris khoảng 30 cây số về phía Đông, sau giờ tan sở vào lúc 19g. Và vẫn chưa thấy bóng dáng của Tr Thuật và Tr Phi Lai đâu cả !!

Hỏi ra thì mới biết rằng "phái đoàn" đã được Tr Chuẩn làm "hướng dẫn viên" của thành phố ánh sáng và hẹn sẽ trở về trước 21g.

Quả như đã hẹn, 21g kém 5 phút thì điện thoại reo inh òi và đầu giây bên kia là giọng nói quen thuộc của Tr Chuẩn nói đã về gần tới nhà, tại bùng binh Quả Địa Cầu Trắng, xin mời người ra tiếp đón (chứ không phải vì đã quên lối về nhà)

Và rồi TAY BẮT MẶT MỪNG sau bao nhiêu năm mà bóng dáng của Tr Thuật vẫn như xưa, chỉ có đầy đặn hơn trước lúc còn ở bên xứ Đức.

Và rồi thời gian chạy như ... điện tử, các TrNiên cùng Tr Thuật và Tr Phi Lai, sau khi dùng vài món ăn được chuẩn bị bởi các Chị và "người nhà" của các Tr, tất cả đã hàn huyên tâm sự về sinh hoạt HD và đã tàn buổi tâm tình này vào khoảng hơn 2g sáng. (vì đường hành trình vòng quanh thế giới của Tr Thuật còn tiếp tục vào sáng mai, theo chuyến bay đi sang Mỹ quốc.





Sydney, ngày 30 tháng 7 năm 2004

Thân gửi Trưởng Hoàng Ngọc Châu
Trưởng Ban Tổ chức
Hội nghị Quốc tế Trưởng và HỌp mặt H.Đ. Trưởng-niên 2004
Orlando – Florida – Hoa kỳ.

Trưởng Châu thân,

Hội nghị Quốc tế Trưởng và HỌp Mặt Hướng đạo Trưởng Niên HĐVN tại Disney World (Florida USA) vừa qua đã đạt được kết quả mỹ mãn nhờ nỗ lực vượt bậc của các anh chị em trong Ban Tổ chức. Các tham dự viên rất hài lòng với sự thiết trí trang hoàng đượm màu sắc dân tộc, nội dung thảo luận phong phú và cụ thể, sự thăm viếng đầy thú vị các thắng cảnh quanh vùng và phần ẩm thực thật xuất sắc. Tinh thần phục vụ của nhiều anh chị em thật đáng khâm phục : ngoài các anh chị em tại chỗ, còn có nhiều anh chị em từ các thành phố khác hoặc các tiểu ban xa đã thu xếp mọi công việc riêng tư, về với Hội-nghị, với Trại HỌp Mặt nhằm mục tiêu "Giúp Ích".

Thay mặt BTV-HĐTU/HĐVN, tôi thành thật cảm ơn và ca ngợi sự đóng góp quý báu của tất cả anh chị em trong Ban Tổ chức. Tôi tin rằng với nhiệt tình cao độ của các anh chị em và thành quả đạt được của kỳ Trại này, sinh hoạt HĐVN nói chung sẽ thêm phần sống động và riêng tại Florida thì cũng sẽ được nhiều điều kiện thuận lợi hơn để phát triển Phong trào.

Thân chúc Trưởng luôn được nhiều sức khoẻ và nhiều niềm vui trong sinh hoạt HĐ. Xin Trưởng vui lòng chuyển lời cảm ơn và ca ngợi cùng chúc sức khoẻ của tôi đến tất cả anh chị trong BTC và gia quyến.

Thân ái btt Trưởng,

Nguyễn Văn Thuát

Cám Ơn

Ban phụ trách Bản Tin Liên-lạc thành thật cảm ơn các Trưởng và Thân hữu đã gửi cho những tấm hình trong kỳ Hội-Nghị Trưởng và HỌp Mặt H.Đ. Trưởng-niên vừa qua tại Orlando (01-7 đến 07-7-04).

Chúng tôi cũng xin cảm ơn những hình ảnh nhận được qua điện thư mà Quý Trưởng đã gửi về, để Liên-lạc được thêm phần đa dạng. Xin cảm ơn Tr. Thuởng và Tr. Vịnh đã trợ giúp phần kỹ thuật.

Tin Làng Bách-Họp Paris

Văn-Phòng Hướng-đạo Trưởng-niên vừa nhận được tin Làng Bách-Họp Vùng Paris vừa có Ban Hướng-sự mới, nhiệm kỳ 2004-2005 như sau :

- Lý trưởng : Trưởng-niên Châu-văn-Lộc
- Lý Phó : Trưởng niên Phạm đức Long
- Thư ký : Trưởng niên Ngô-đình Tri
- Thủ quỹ : Trưởng niên Trần-thị Vân-Hạc

Nhân dịp này, Văn-Phòng HĐ Trưởng-niên xin chúc Tân Ban Hướng-sự đạt được mọi thành quả mong đợi mà Làng đã vạch ra.

Văn-Phòng H.Đ. Trưởng-niên Trung Ương

Chuyện bên lề Trại Họa Mặt Trướng-niên (Orlando- USA – Hè 2004)

1. Kỳ Trại này được thực hiện trên khu đất của Walt Disney Park, rất đẹp, đủ tiện nghi, rất thích hợp cho 200 trại-sinh, có bus ngay cổng ra vào Trại, nhưng số trại-sinh về dự trại chỉ trôm trôm 100 người.

Cũng nhờ số trại-sinh vừa phải cho nên ban ẩm-thực làm việc khá chu đáo. Sáng thì bánh bao, paté chaud, café, khi thì xôi lạp xưởng, bánh chưng, trưa và tối thì thay đổi món, mỗi trại-sinh (có đóng tiền ăn) đều được cấp phát một cuốn ticket ghi phần ăn, nhưng vì quen mặt nhau cho nên không cần nạp phiếu ăn cũng được ân cần mời vào lãnh phần đầy đủ.

An uống thả dàn, khi nào ăn cũng được. Có người đã nói : trong các Trại Họa Bạn, lần này là được ăn uống phủ phê nhất.

Phòng tắm và vệ-sinh là tuyệt vời (nhất thế giới) tất cả đều có máy lạnh. Thanh-tra và nhân viên của Walt Disney đến làm việc và kiểm soát thường xuyên. Tiền thuê đất trại đất tiền cũng phải !

2. Trại này phát hiện một danh từ mới : “**Phẩm phục Triều đình**” . Nghĩa là ăn mặc đồng phục Hương-đạo chính tề, có đủ khăn quàng, huy-hiệu H.Đ. v.v... nhất là trong buổi chào cờ, lễ Tinh thần và những buổi họp (có chụp hình, hiện diện quan khách) . Có một khách lạ (mà rất quen) là Trưởng Linh-mục Tiến-Lộc từ V.N. sang. Phẩm-phục Triều-đình của Trưởng là khăn đóng, áo the thâm và “Thánh-giá” rất bự phía trước.

Có thêm một loại phẩm-phục khác nữa là phẩm-phục “Hương-đạo Biển” áo quần trắng rất thẳng nếp, (và cả đồng-phục đen), mũ casquette , giống như sĩ-quan Hải-quân, có huy-hiệu HĐ và huy hiệu “Sea Scout” rất oai

phong lẫm liệt. Người mặc phẩm-phục đó là Tr. Trần-Công-Hoàng , người có nụ cười luôn trên môi và cũng là người hướng dẫn các trại-sinh đi thăm thú các nơi, kể cả ăn thịt cá sấu.

3. Nếu nói đến việc ăn uống thả dàn thì Trại này cũng được xài điện tự do, ngoài ra, mỗi trại-sinh được phát một carte đi xe bus miễn phí trong suốt 7 ngày Trại.

Ghế ngồi họp là ghế vải, xếp lại rất gọn, hai bên có chỗ để café và nước uống, rất quan liêu, khi tham dự lửa trại thì đem ghế ra ngồi chung quanh đồng lửa hồng, khi mãn trại, các trại-sinh có quyền xếp ghế ngồi vào trong bao, chở về nhà tự nhiên với lời cảm ơn của Ban Tổ-chức. Giường bố ngủ cũng vậy, ai có sức cứ chở về hoặc đem lên máy bay(có bao vải đảng hoàng).BTC rất hoan hỷ.

Quý vị biết tại sao mà BTC lại giàu sang phú quý như rứa ? Có 2 lý do rất chính đáng :

- Tiền mua ghế ngồi và giường ngủ là do Trại-sinh có đóng tiền trước.

- Không đem về thì BTC cũng không biết tống đi đâu, để giao đất trại lại cho W. D.

4. Cụ Lý Đổ-Quốc-Tuyến xuống nhà bếp tìm café nhâm nhi buổi sáng, có người đẹp Trần-thị-Huê đơn đả ra mời Mới thoạt nhìn cô hàng café, Cụ Lý thẹn thùng hỏi :

- Tui thấy Chị hình như quen quen. Toán-trưởng Nhị-Khê cười gật đầu và đáp : - - Ủ, phải hồi trước tui ở đạo Thủ-đô (Saigon) mà Anh thì ở đạo Trấn Biên (Biên-hoá) có một thời sinh hoạt chung với Nhóm tui mà !

Ký ức của Cụ Lý nhà ta sống dậy, nói tiếp :

- Đạo đó tui có đến chơi nhà chị mấy lần ở góc đường Tô-Hiến-Thành, tôi đâu quên.

Đó là chuyện đôi trẻ cách đây 40 năm, nay gọi nhớ lại, đẹp như chuyện Lan và Điệp. Nàng kể tiếp, tui có một Restaurant ở Bakerfield khi nào anh có dịp qua Ca-li, mời anh đến chơi.

Cụ Lý hỏi thêm :

- Chị đi đây rồi, bỏ tiệm cho ai ?
- Để ợt ! Tôi giao tiệm cho 2 đứa con gái lớn coi, tôi xách một đứa theo tôi qua Orlando dự Trại. Cả ba đứa con đều là Toán-viên mà tôi là Toán-trưởng. Nghe oai không ?

5. Một buổi chiều, trong lúc đang họp, bỗng sấm sét mưa giá tới bời và ... điện bị cúp. Nhìn nhau và lo lắng ở trong lều bị nước nhập, có người lại lim dim đôi mắt và " Thiêng" một cách tự nhiên, có lúc cao hứng lại Ngáy (thay cho sấm sét).

Để đánh thức hội-trưởng, Tr. Thuất đem 4 chồng báo " Nội-san Trưởng" số 13 vừa mới in xong còn thơm mùi mực, phân phối cho mọi người đọc xin mời góp ý .

Tr. Thuất là người đưa ý kiến đầu tiên :

-Tôi thấy hoa Bách-hợp in ở hình bìa không phù-hợp với huy-hiệu chính thức của HĐVN.

Ngoài ra, tôi lại thấy một điểm sai khác là : Ngày phát hành **31 tháng 6** năm 2004. Ngày này không bao giờ có trong lịch. Tháng 6 chỉ có ngày 30 là hết tháng.

Ngồi bên cạnh tôi là Trưởng H. nêu một nhận xét khác : " Trong bài : 1981 & Hướng-đạo Quận Cam" (tác giả : Tr. Hà-thức-Sinh) đánh máy sai **Đạo** thành **Đạp** . Trong 22 chữ Hướng-đạo đánh máy thành 22 chữ Hướng đạp. Trong khi đó, 2 chữ Hoàng-đạo-Thúy lại đánh đúng. Phần nội-dung không có chi mới lạ.

Tiếp tục đem mổ xẻ NST, hầu hết đều đưa những ý kiến bất lợi, phê phán bài vở của NST nghèo nàn, sự phân phối không đến tay độc giả, tốn kém nhiều tài chánh của Phong-trào. Toàn thể đồng ý đưa ra kết luận :

Ngưng Nội-San Trưởng và đề nghị phát hành Đặc-san Hướng-đạo, mỗi năm một số. (Nhưng

không nói sẽ bắt đầu lúc nào và sẽ do những ai phụ trách Đặc-san này).

Con số 13 xui thật Nội-san kỳ này mang số 13.

6. Tr. Phụng (thường gọi là Phụng-Hoàng), một nhân vật nòng cốt của BTC Trại, có một quán café đặc biệt được thiết trí ngay trước phòng Khánh-tiết. Café ở đây ngon đặc biệt, phần nhiều là đậm đen, uống vào thấm nhức răng, ai vào uống cũng được, miễn phí, với điều kiện là phải " biết nói chuyện" .

Người bàng quan nhìn vào : ai là người ngồi lâu, tách này chặm tách khác, như vậy là người tâm đắc với chủ nhân. Còn vị khách nào mới ngồi chốc lát mà đã ra đi, đó là khách ... qua đường !

Đêm về khuya, Tr. Phụng tiếp khách nơi vừa đốt lửa trại xong, dùng nhóm lửa tàn mà nhâm nhi với khoai nướng, mực khô. Trông đời rất ư là nghệ-sĩ.

7. Một buổi sáng trời nắng thật đẹp, bỗng có tiếng gọi thất thanh " Trưởng Tiến-Lộc ngất xỉu" . Một số Trưởng trong BTC chạy vào xem, đưa Trưởng vào nằm nghỉ ở phòng Triển lãm. Trưởng kêu mệt, khó thở (Tr. Tiến-Lộc rất mập). BTC định gọi phone kêu Ambulance, nhưng một Trưởng nói lớn : Khoan đã, cây nhà lá vườn để làm chi, xin mời Trưởng Tùng (là bác-sĩ) đến gấp. Tr. Tùng vừa đi vừa nói Tui là bác sĩ chuyên trị con nít, còn đây là người lớn, lại cỡ CHA (cười) Bự, để coi. Sau khi khám nghiệm, BS Tùng nói : để Cha nằm nghỉ một lúc thì khoẻ .

Phe phụ nữ cũng không kém, nào Chị Vân-Hạc đầu ròi (Chị V.H. cũng là Bác-sĩ), lôi chị VH đến xem tình hình sức khoẻ Cha ra sao ?

Chị Vân-Hạc vừa đi vừa nói : Tui là bác sĩ chuyên về Máu. Không biết Cha bị chi đây. Vừa bắt mạch ở cườm tay, nhìn thật kỹ ở 2 mí mắt Cha (có lẽ lúc này Chị VH nghĩ thầm : Tối hôm qua lửa trại, sao Cha hăng thế, Cha đi tui dữ rúa). Thôi, nghỉ một chập cho tỉnh rồi dậy uống café.

8. Có một hôm Tr. Hoàng hướng dẫn Trại-sinh đi xem vườn xoài, chia thành nhiều xe mới chở hết. Kể viết bài này ngồi xe do Tr. Võ-thành-Nhân lái. Chàng lái một hồi, nhìn con lạch bên trái và nói : Ở Tây-ninh tui cũng có con rạch giống như vậy. Lái xe qua một đoạn có cây thấp và lá xum xuê, Chàng lại hít hà : sao mà giống quê Trảng bàng của tui quá ! Vừa lái vừa nhớ Quê-hương, Chàng ta bị lạc đường với xe trước. Quẹo xe trở lui theo sự hướng dẫn của Tr. Hoàng, để khách trên xe bớt nóng ruột, lần này Chàng đem chuyện Cô Gái Đồ Long ra kể để mua vui.

Chuyện kể rằng ngày xưa có một Nữ Hiệp nổi danh là Kim-Hoa Bà Bà. Đương-sự thiết lập một cái Quán ở biên thùy, nơi tụ điểm của khách giang hồ kiếm khách bốn phương. Đương-sự nghe ngóng tin tức, theo dõi tình hình các môn phái. Cũng có lúc Đương-sự lâu lâu cũng phao một vài tin (thất thiệt) để lừa một vài kiếm khách nào đó. Thật là một nữ-lưu quán thế.

Tr. Nhân nói chuyện võ hiệp đời xưa mà trên xe có một Trưởng vợ vàng nói lớn : “Trong chúng ta cũng có một nữ-kiệt tài ba không thua gì Kim-Hoa Bà Bà. Cũng thu thập tin tức bốn phương, theo dõi phe này phái nọ, biết rằng bên Tây chia thành 2 nhóm, ở xứ Cỗ Hoa cũng lộn xộn nạn Sứ-quân, miệt dưới vùng Kan-Gu-Ru thì nhân số khi ẩn khi hiện, không thềm khai báo với Thiên-tào, ý mình là “Đất của Vua. ”Người” am tường chuyện ngoài biên thùy đã đành, chuyện trong nhà bếp Người cũng thông thuộc tên và việc từng vị, kể ra vanh vách không sót một ai.

Người còn nói thêm : các môn phái hiện đang ra công tìm “Minh Chúa”, để có ngày đem thi thố tài năng và Nữ-kiệt này còn đe rằng : Lần này kể nào mà dùng đòn phép ám-khí thì Sẻ khui ra hết, không nương tình. Liệu hồn !

Nói đến đây thì xe ngừng lại : Đã đến vườn xoài, ai cũng đều xuống xe, nhiều người nhìn quanh xem ai là Nữ-kiệt, nhưng than ôi, “Người” đã đăng vân đi nơi khác rồi !

9. Cũng ở Trại này, Tr. Lý-Nhật-Hui cùng với Bê Trên đem từ Ca-li qua một thùng bánh cuốn chả lụa vĩ đại để mời các anh chị em Trại-sinh thưởng thức.. Ngon tàn nhẫn, vì lạ miệng nên ai cũng “tái bản”.

Bánh cuốn no nê xong, vào phòng họp, Tr. Hui soạn sơ đồ Trại Họp Bạn Thăng Tiến 8, kèm một Trưởng phụ-tá quay video, và Tr. Hui bắt đầu ca bài “ Con Cá Nó Sống Nhờ Nước” và yêu cầu anh chị em các nơi ủng-hộ tài-chánh, nhân lực để hoàn thành công-tác vào 2 năm sắp tới.

10. Chuyện sau hết chúng tôi muốn nói là Tinh-thần rất Hương-đạo của rất nhiều Trưởng, đặc biệt là một số Trưởng sau đây :

* Tr. Mai-Liệu và Tr. Bạch-Bích dù tuổi hạc đã cao, Tr. B.B đi đâu cũng có người dẫn dắt. Nhưng hai Trưởng đã có mặt ngay từ ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng, dự lễ bế mạc Trại cùng với một số ít anh chị em.

* Tr. Nguyễn-Tấn-Định và Phu-nhân, tuy sức khoẻ Tr. Định không được như trước, nhưng không vắng mặt một buổi họp hay sinh hoạt nào, đi thăm các vườn trái cây và cả đi xơi thịt cá sấu, chung vui như những ngày xưa..

* Một số Trưởng khác, trước khi lên xe ra về cùng với gia đình, đã vui vẽ nán ở lại xăng tay áo cùng với các Trưởng trong BTC : hạ lều, cuốn cọc để trao lại đất trại cho W.D.

Buồn thay, một vài chức sắc lớn đã âm thầm cuốn gói giã từ đất Trại trước, không một tiếng vang, để Trưởng Mai-Liệu phải ở lại tỏ bày và san sẻ những khó nhọc của anh chị em đã bỏ nhiều công sức, đem lại những ngày vui cho anh chị em phương xa đến. ☀

Mã-Tử

Tin Vui

Được Làng Bách-Hợp Vùng Hoa-Thịnh-Đồn
cho hay Cháu Nhữ Thùy-Dương (24 tuổi)
ái-nữ của Tr. Nhữ-văn-Trí và Chị Đoàn-Thị-Mùng
(Thành-viên Làng B.H. Hoa-Thạnh-Đồn)

Đã Tốt nghiệp chương trình Doctor Pharmacy.
- Tháng 6-2004 đậu Board hành nghề Dược-sĩ
tại Tiểu-ban Maryland với số điểm 94/100
- Tháng 8-2004 làm việc cho Hãng thuốc tây
CVS tại thành phố Germanton (Maryland, USA)
- Dự-kiến tương-lai : Tiếp tục học để trở thành
Giáo-sư dạy Đại-Học Dược-khoa tại Hoa-kỳ.

Quá trình sinh hoạt Hướng-đạo :

- Thùy-Dương đã sinh hoạt H. Đ. trong Thanh-
đoàn 1794 (Crew 1794) thuộc Liên-đoàn
Potomac, Maryland khi đang học High School.

Thanh-đoàn do Tr. Phạm-Ngọc Quế-Chi làm
Thanh-đoàn-trưởng và Thân-sinh là Tr. Nhữ-văn-
Trí làm Unit Commissioner (1996-99).

- Thùy-Dương rất mê say Âm nhạc và học
dương-cầm khi đang học High School, có khiếu
về Vũ nên khi đang học đã sáng tác nhiều vũ-
điệu cho Trường và những lúc sinh hoạt với
Thanh-đoàn, Thùy-Dương đã sáng tác nhiều vũ
điệu riêng biệt để hướng dẫn anh chị em Thanh-
đoàn trình diễn văn-nghệ trên sân khấu.

- Thùy-Dương đã cùng với Thân-sinh sáng tác
nhạc cho H. Đ. từ lúc 13 tuổi như bài " Đứng
Đợi", bài "Tay trong tay", và "Ánh lửa hồng"...
Được biết thêm : Thùy-Dương có người Chị là
Diễm-Thu (Tốt nghiệp Dược năm 2000), em trai
kế là Minh-Quân (cũng là một Trưởng H. Đ.)
đang học Y-khoa và em trai út là Minh-Tuấn
(cũng là H. Đ.) đang học chương-trình Đại-Học.

Nhân dịp này, Chúng tôi xin gửi lời chúc mừng
cháu Nhữ Thùy-Dương, chúc Cháu đạt được mọi
ước mơ và thành công lớn trên đường sự nghiệp.

Riêng xin chung vui với Anh Chị Trí-Mùng
đã làm rạng danh cho Cộng-đồng Việt-Nam, tăng
cường thêm cho Hướng-đạo V.N. một số Trưởng
có căn bản biết yêu thích Phong-trào và những
người con Hiếu Hạnh.

**Văn-Phòng Hướng-Đạo Trưởng-Niên
Ban Phụ-trách Bản Tin Liên-Lạc**



Nhữ Thùy-Dương (trong ngày tốt-nghệp)

TIN VUI



Được Hồng thiệp của

Anh Chị Nguyễn-văn-Thư

Báo tin lễ thành hôn của thứ nam là

Nguyễn Huỳnh-Thành

Cùng Giai-nhân **Trần-Thị Tuyết-Mai**

Thứ nữ của Ông Bà **Trần-Văn-Nghị.**

Hôn lễ sẽ được cử hành ngày 30-9-04.

Nhân dịp vui này, chúng tôi xin thành thật
chung vui với Anh Chị Thư và chúc hai
cháu được Trăm Năm Hạnh Phúc.

*

Văn-Phòng Hướng-Đạo Trưởng-Niên

Ban Phụ-trách Bản Tin Liên Lạc

&

Gia-đình Nguyễn-Trung-Thoại

M Ã T H Ư



Tr. Đào-Trong-Cương (Trâu Hiền).

Những giòng chữ của Đào Huynh-trưởng làm cho Đàn Em rất buồn ngủ và cảm mến. Xin được trích một đoạn như sau :

“Qua Liên-lạc mới đây, được biết Trưởng rút lui một vài chức vụ với Trung-Ương và địa-phương. “Trâu Hiền” rất tiếc vì hết vui với tiếng “Hí” rất vui tai của “Ngựa Chiu Khó” mỗi khi đọc Mã Thư, mà tôi đã ví với “tiếng óng tiêu, tiếng sáo diều trong cảnh ngày Xuân nơi đồng nội (Xin qua 7 giòng).

Thân yêu chúc Ngựa CK. bốn vó vẫn cước được đều, nhưng nhẹ nhàng trên con đường mà chúng ta cùng tiến tới, và ngồi sau lưng vẫn có ... quý phu-nhân bá vai, giữ nệm”.

Thư Đào Huynh, sự thật thì Đàn em tự thấy phải rút lui dần, để chỗ cho tuổi trẻ tiến lên thay thế và làm cho Phong rào tiến bộ hơn. Đó là chủ trương của Em từ bấy lâu nay, vẫn không thay đổi. Riêng tờ Liên-lạc thật là một vấn đề nan giải. Đã hơn 5 năm nay, nhiều lần thăm dò, công khai mời gọi một số Trưởng tâm huyết, nhưng Em tiếp nhận được những nụ cười rất dễ thương, kèm theo cái lắc đầu rất dễ ghét, với lời than : Thương Trưởng thì thương thiệt, nhưng khó lắm Trưởng ơi !

Theo thư và tin nhận được thì độc giả vẫn chưa muốn cho Ngựa vào chuồng nghỉ ngơi :

*Ô kia ! bên cõi trời đông,
Ngựa ai còn ruổi dặm hồng xa xa ...*

(Thơ - Thanh Tịnh)

Thôi thì đành noi gương của Trưởng : tuy gần cử tuần nhưng vẫn xách ba-ton đi họp Xóm Trưởng niên Ottawa, vậy thì Đàn em này sao lại không cất tiếng “Hí” và thổi sáo Mã Thư để Đàn Anh thưởng thức ?

Tr. Trần Gia-Bình (Sóc Yêu Đời, Paris).

Đọc bức thư dài của em, do chị V.H. trao lại khi qua Orlando, anh Thoại thường cũng có những trăn trở như em. Tiếc là không được gặp em để trao đổi ý kiến cho rõ ràng.

Đôi khi mình nghĩ rằng xử thế ngoài đời khó khăn nhiều, ở trong Đại Gia-đình H.Đ. thì tương đối dễ hơn, dù sao thì cũng có 10 điều Luật và 3 Lời hứa nhắc nhở nhau, nhưng em ơi “*Thời ấy, nay còn đâu*”. Đoạn cuối thư, em có yêu cầu Anh cho một lời khuyên. Bình ơi, làm khó Anh chi vậy hè. Thân anh còn lo chưa xong, biết chi mà khuyên thiên hạ. Dù sao, Em đã hỏi thì cũng ráng trả lời (không phải là lời khuyên mô) : Nếu là Anh, anh sẽ cứ “lượm rác”, lựa lời khuyên phải trái (nếu “Anh Em Ta” nghe được thì tốt) nếu không nghe thì thôi. Đã có Trời biết, Đất biết, Cụ BiPi biết, Lòng ta biết, Cỏ Cây biết, như vậy cũng đã đủ rồi Bình ơi !

Mai sau ở chẳng như lời,

Trên đầu có bóng mặt trời rạng soi. (Kiều)

Tr. Xuân-Lan (Sóc Mõng Tai, Philadelp.)

Nghe tin Chị bị bệnh, vừa rồi lại bị té nặng, may mà không hề hấn gì. Mô Phật !

Khi ở Trại, Chị Phi-Lai có chuyện nhau ký tên trên tám carte, gửi Chị và chúc được sớm bình phục. May mà Chị không đi Orlando, nếu đi thì mệt lắm vì thời tiết thì nóng mà buổi chiều thì hay mưa, Chị lớn tuổi lại có bệnh sẵn,

chịu chi thấu. Chỉ có Chị Liễu là “thi gan cùng tuế nguyệt”. Xin chúc Chị sớm bình phục.

Tr. Nguyễn Nhâm-Ngo (Làng Văn Hồ).

Trong thư có một đoạn như sau : “... anh Thoại à, trong L.L. số 50, có bài viết mà anh ký tên là Mã-Tử. Mã là Ngựa, Tử là Con, tức là “Ngựa con”. Đâu có được. Anh khiêm tốn vừa vừa thôi, em xin sửa lại là Mã Sư mới đúng. Không phải em nịnh bợ anh đâu, đọc kỹ những số Liên-Lạc từ trước tới nay, ai mà chẳng biết tài của anh, sự hiểu biết, sự tế nhị pha lẫn những câu trả lời dí dỏm chen lẫn những giòng thơ thích hợp với người với cảnh.

Cũng số L.L. 50, nghe anh nói sẽ trao đổi lại cho người khác, một số anh chị em buồn ghê lắm, một sự mất mát lớn. Em không “xạo” đâu và chắc chắn rất đông người cũng có cảm tưởng như em vậy (xin thông qua 23 giòng).”

Này Nhâm-Ngo ! tên Mã Tử lúc ban đầu ta đặt ra có ý ví như là “đạn mã tử”, nghĩa là đạn lép, dù bắn trúng cũng không thương tích chi, chỉ nghe tiếng nổ cho vui tai tóm lại là “vô hại”. Nói xa hơn chút nữa là những lời Ngựa nói ra không nguy hiểm, vô thưởng vô phạt,

Thế mà nhà văn Trà-Lũ ở Toronto quá thương tình xếp Mã-Tử ngang hàng cùng chiếu ngồi với Khổng-Tử, Lão-Tử. Khiếp thật ! Súc mấy.

Ta không đại chi mà nhận sự lý giải của Nhâm-Ngo : Mã Tử là Ngựa con (hầu đá), để thiên hạ ghét, cũng không ham ngồi cùng chiếu với các Cụ Khổng, cụ Lão như nhà văn Trà Lũ xúi đại. Ta bằng lòng với chức Mã Trạ, nghĩa là “Ngựa đưa thư” như mười mấy năm nay, chuyên đưa tin tức các anh chị em HĐ và Thân hữu khắp nơi giữ chặt mối giây với nhau nơi đất khách quê người.

Như rửa cũng đã vui rồi ! Đừng thắc mắc nữa.

Tr. Trần-đình-Phước (Voi Chằm Chi).

Trong kỳ Trại này, Gia đình Trưởng là xôm tụ nhất. Ngoài Trưởng lo lắng một số việc

chung của Trại, Bè Trên là Mỹ-Phương là người đặt nhiều câu hỏi hơn cả, nhất là về Nữ H.Đ. mà Tr. Margaret Skene (Nữ HĐ Hoa kỳ) rất phần khởi khi trả lời (đôi lúc cũng pha chút lung tung, vì không am tường nữ-giới VN có đôi chút khác biệt về tâm lý với Nữ HĐ Mỹ).

Trong thư, Tr. Phước nhắc đến Đạo Phiên-An làm tôi nhớ lại Tr. Nguyễn-Minh-Triết ở kỳ Trại TT7 (Houston, TX) có nói với tôi về anh em Đạo Phiên an, và có cho tôi xem hình ảnh sinh hoạt (hiện nay) và trong lúc cao hứng (có lẽ), Tr. Triết có hứa với tôi sẽ viết cho Liên lạc một bài để nói về Đạo Phiên-An (Gia-định) ngày xưa mà Tr. Triết là Đạo-trưởng đã cùng với anh em trong Đạo đạt được nhiều thành tích HĐ, lưu lại rất nhiều kỷ niệm khó quên.

Tr. Triết mà đọc đến mấy giòng này, sẽ ngưng lại, để tờ L.L. trên bàn, nhấp một ngụm café, lim dim đôi mắt, mơ màng nhớ lại “Mình có nói với Tr. Thoại như rửa không hề” và khe khẽ nhẹ nhàng ngâm lại 2 câu thơ :

*Năm tháng cũ phai tàn như ảo ảnh,
Tôi thềm nghe trí nhớ bỏ xa mình !*

Tr. Võ-Hanh-Thái (Virginia)

Rất sung sướng được nối lại mối dây với Anh, sau 40 năm xa cách ! Như Anh biết, thời gian đó mỗi người một việc mà Anh vừa mới nhìn hình Thoại trong tờ Liên-lạc là anh hình dung ngay đến Thoại năm xưa. Như vậy, ký ức Anh còn rất tốt, dù hơn Thoại đến 10 niên !

Anh cho biết không được rèn luyện chính quy mà chỉ tham gia sinh hoạt H.Đ. lúc còn đi học ở Trường Thực nghiệp Nông-Lâm-Súc ở Thủ-đầu-một, nhưng suốt cuộc đời lúc nào cũng có một Tinh thần HĐ. trong khi xử sự.

Anh Thái nghĩ như vậy rất đúng, đó mới là HĐ thật sự. Một ngày HĐ : suốt đời H.Đ.

Cám ơn Anh đã khéo nói : mới được đọc L.L., tôi đọc nhiều lần để nắm vững nội dung bản tin, nhất là được thấy nhắc đến tên của những Thầy và Bạn mà mình được biết, hay được nghe nói đến. Vì vậy tôi rất thích được nhận và đọc L.L.

dài dài, để tôi có dịp được gần gũi với anh chị em. Còn việc viết bài cho L.L. thì ký ức của tôi từ thời đó nay đã lu mờ hẳn, còn “Tơ” đâu nữa mà nhả ra ! Tôi có đến thăm anh Huỳnh-Thanh Hưng một lần, sau này chỉ điện thoại thôi. A. Hưng có nhắc đến Thoại và anh Đ.H.Phong.

Thưa anh Thái, đọc được nét chữ của anh vẫn còn sắc sảo, quắc thước như xưa, Thoại rất mừng. Mong Làng Đình-Tiên-Hoàng hãy nhớ đến nhau. Nếu cần có thể dùng diễn đàn này mà thông tin cho nhau. Liên lạc sẵn sàng làm việc đó. Nhưng mà quên, Kim-Ngoan đã có ra Bản Tin của Làng Đình-Tiên-Hoàng rồi. Hết sẩy !

Tr. Tô Văn-Phước (Gà Lôi, Đức quốc).

Thư Gà Lôi viết : Nhận được Liên-lạc số 50, sau khi “xem xét” đủ các thứ, Bè Trên của Gà-Lôi nhờ gửi lời “Phục thay, Phục thay” đến anh Ngựa CK ngay tức khắc.

Đọc bài “Trưởng Nhảy Dù” của Bướm lượn dưới ...H. Bè Trên của Gà cười muốn Pể Pụng luôn !! Rồi đọc tiếp bài “Gọi nhớ quảng đời HĐ” của Mã Tử (MT), với mấy tấm hình đội nón HĐ (Xin thông qua 6 giòong cho Ngựa lên tận mây xanh) và Bè Trên của Gà nhắc đi nhắc lại là phải gửi lời “ **khâm phục đến Trưởng Phụ trách L.L. là Quá hay, Quá hay**”.

(trong thư ghi tiếp) Như vậy là Em làm xong bốn phận Bè Trên của em giao phó. Bè Trên của em, sau mười mấy năm đắn đo, vừa rồi mới chịu gia nhập Hội-đồng Rừng , có tên là Oanh Oanh Hùng khí và Chúa Sơn lâm là Voi Già Nghiêm-văn-Thạch. Anh coi trang Web của Chi-nhánh Đức thấy có tên Oanh Oanh thì chính đích danh y - thị đó “.

Gà Lôi thân mến ơi ! Nhờ “thưa” với Bè Trên (của đảng ấy) là Ngựa này xin cảm ơn những lời khen, mà Ngựa nghĩ là thành thật.

Trong Liên-lạc đã mười mấy năm nay, Ngựa rất ngại viết về “Cái Ta”, nhưng vừa rồi là do Tr. Trần-Thường nhắc đến, lại thêm một vài anh thúc đẩy nên mới ghi vào. Khi Ngựa này viết, trong lòng xem như một món quà nhỏ

mong tặng cho những tâm hồn đặc biệt mà Ngựa hân hạnh được gặp, được biết và thông cảm nhau. Và cũng là cách “trả nợ tượng trưng” cho Phong-trào HĐ đã cho Ngựa cái vui sướng vô biên mà Ngựa đã hấp thụ những tinh túy của 10 điều Luật và 3 Lời Hứa.

Riêng bài “Trưởng Nhảy Dù” được nhiều người khen nức nở cho nên Cự Bướm cứ lượn mãi dưới hoa, chưa chịu viết tiếp. Ngựa phải thúc hối, Bướm nhấn lại : Đang tìm Hoa, Hoa chưa có, nên vẫn cứ Lượn hoài ! Té ra mùa hè vừa rồi Bướm lên Toronto để ... Tu sám hối !

Tr. Nguyễn P.Thanh-Huế (Úc Châu)

Hôm gặp Anh Chị ở nhà chị Kim-Chi, nói chuyện thật vui, quên cả ngày giờ. Đặc biệt là được chị Kim-Chi cho ăn chả cá thiệt ngon.

Bó củi lớn của Tr. Trâu Cần Cù đã giao ngay cho vị Thủ-quỹ, cũng đem 2 cuốn CD hình ảnh sinh hoạt của Xóm Tùng-nguyên (Úc-châu) trao tặng Tr. Hoàng-ngọc-Châu (và 1 cuốn nhờ trao lại Tr. Nhân). Ngựa cảm ơn Trâu đã tặng CD. Như rứa là nhiệm vụ Chị đã làm xong. Tại Trại Orlando, suốt một ngày thảo luận về HĐ Trưởng-niên, đúc kết ý kiến, trình Đại-Hội-Đồng xin biểu quyết, nhưng Ban Thường-vụ nại lý do “Không trình trước” nên không thể đưa ra biểu quyết.

Thôi, chuyện đã qua rồi, xin đừng nhắc đến nữa mà **đau lòng con quốc quốc !**

Còn tài liệu của Tr. Vi Phát (Gấu Siêng) thì quá lý-tưởng cho tổ chức HĐ Trưởng niên, ai cũng mong muốn như vậy. Nhưng bắt tay vào việc mới thấy ớn. Kế hoạch thì có đó, nhưng nhân-sự ở đâu ? Ai chịu đứng ra gánh vác ?

Phong trào HĐ Trưởng niên mà có được vị này làm Ủy-viên Kế hoạch thì tuyệt vời vô cùng. Nhưng Tr. Vi-Phát cần có một lò đào tạo cán bộ để đảm nhiệm những công tác đã đề ra.

Chuyến viễn du của anh chị chắc có nhiều lý thú, tiếc là không ghé Orlando để được ngủ lều, nghe mưa rơi bên ngoài và buổi sáng nghe tiếng chim kêu mới thấy đời HĐ đẹp.

Tr. Nhi-Lang (Báo Háo đất Thanh-hoá).

(Xin phép thông qua 6 giòng mở đầu)

Thư viết tiếp : Xin cảm ơn Anh đã dành cho con Báo Háo già nua này những giòng chữ ngọt ngào và dí dỏm. Nó khiến tôi trẻ lại như ngày nào trong thuở xa xưa. Đời H.Đ. luôn luôn có những chuyện vui tươi, không sao nói hết được.. Anh muốn tôi, nếu có thể, thì nên kể lại những gì có ý nghĩa cho lớp trẻ học hỏi kinh nghiệm. Tôi không phụ lòng mong mỏi này. Tuy nhiên, qua hơn 60 năm xa lìa anh em, trí nhớ mỗi ngày một kém, không biết nên kể về cái gì đây ? Thôi thì xin phép Anh hãy cho tôi một thời gian, mong Mã-Tử đừng chê Báo Háo muốn ... nằm ngủ yên trong chốn rừng già Thanh-hoá ! Núi rừng nơi ấy hùng vĩ lắm, hấp dẫn lắm, đẹp đẽ vô cùng.

(Xin thông qua 13 giòng : nói về núi non hùng vĩ của đất Thanh-hoá. Cảm ơn nhà thơ Tuấn-Việt, đóng góp tí "bồi" và sau hết, chúc Ban Phụ trách Liên-lạc mạnh khỏe để phục vụ).

Mã-Tử xin thưa : Đàn Anh đã nói vậy thì hay vậy. Liên-lạc xin kiên nhẫn chờ, vì biết rằng những người Hướng-đạo (cũ) như một Người Tình của một cuộc "Tình Không Trọn Vẹn". Nó nằm đâu đó trong tận cùng tâm tư, nhưng gặp dịp là nó ngóc đầu dậy lúc nào không biết, phải không thưa Anh Nhi-Lang ?

Tr. Trần-Nghĩa (Neu Jersey)

Xin trả lời lần lượt những câu hỏi của Trường :

1. Trại ở Orlando mùa hè vừa rồi không phải là Trại Họp Bạn Thăng Tiến, cứ tổ chức 4 năm một lần theo địa điểm của các đơn vị đề nghị và Đại-Hội-Đồng quyết định. Trại Thăng Tiến 8 sắp tới sẽ được tổ chức vào thời gian ngày 8 tháng 7 đến 14 tháng 7 năm 2006 tại Jurupa Park thuộc Riverside county (Cách khu tiểu Saigon khoảng 45 dặm).

(Câu hỏi này có 2 Trường khác ở Úc và Canada cùng hỏi. Vậy xin trả lời chung nơi đây).

2. Trường Trần-văn-Thao vẫn còn sống, nhưng sức khoẻ có phần yếu, nhất là ở vào tuổi 96 rồi.

Tr. Thao là Huynh-trưởng cao niên nhất hiện còn sống. Tranh giải "Nhi Đồng Hạng" thì có lẽ có nhiều vị lắm, không kiểm kê hết. Tr. Mai-Liệu ở San José có thể ở vào hạng 3 hay hạng 4 chi đó. Ai biết, xin cho Liên-lạc hay, để công bố tuổi Thọ của các bậc đàn Anh.

3. Câu hỏi này, Liên lạc đã nhiều lần trả lời rồi. Vì Trường là một Tân Độc Giả, nên xin trả lời lại (Xin có lời xin lỗi các độc giả đã biết rồi, khổ lắm, nói mãi) : Liên-lạc không phải là tờ "báo bán", nhưng không nhận đăng quảng cáo, mỗi năm phát hành 4 số Xuân, Hạ, Thu và Đông. Rất đúng hạn, đúng ngày. Sống nhờ "Củi Lửa" của thập phương đóng góp. Khi nào hết củi, lửa tàn thì cầm tay nhau "Qua Không Gian" và ca :

Vì đâu anh em chúng ta,

Ngày nay sắp cùng bụi ngùi xa cách ...

Để rồi, lâu lâu ngời nhớ lại nào là Thư Bạn, nào là Mã Thư, nào là Lá Thư Bốn Mùa, Tin vui, Tin buồn, tin Họp Bạn v.v...xem như nhớ lại Chuyện Đời Xưa.

4. Trường có hỏi chúng tôi địa chỉ của một số Trường HĐ quen biết, rất tiếc chúng tôi không thoả mãn được, vì ở Bắc Mỹ này đem tiết lộ những việc có tánh cách cá nhân (như địa chỉ chỗ ở là một) mà không được sự đồng ý của đương sự, nếu họ kiện, có thể vác chiếu ra Toà như chơi. Ngán lắm Trường ơi !

Trường Nghĩa ơi, thắc mắc chi mà nhiều rứa, cứ gia nhập HĐ Trường-niên thì có thể biết hết, nếu Vùng Trường cư ngụ chưa có thì tìm nhau mà lập nên, vui lắm. Nói thiệt đó !



ĐÍNH CHÍNH



I.- Trong Liên Lạc số 50 (tháng 6-2004) có những sơ suất, xin đính chính như sau :

Trang 15, phần Tin Buồn đã đánh máy sai :

-Huỳnh-Thị-Đào (ghi nhầm là Trần Thị-Đào)

Phần Cảm-Tạ : Hoả táng vào ngày 08-4-2004 (ghi nhầm là 2000). Chúng tôi xin nhận lỗi cùng Trưởng Huỳnh-Minh-Quang, Tang quyến và độc giả.

II.- Trưởng Tôn-Thất-Cảnh yêu cầu đính chính một đoạn (trang 28, L.L. số 50) như sau : “Liên Lạc đã trích ra :” Minh mới lập xong một xưởng Tài-Chi trong làng Bách-Hợp (Bắc Ca-Li) , , , Đã tập hợp hơn 30 Trưởng-niên và các Trưởng trong Liên Đoàn . . . “

Câu mình viết, có ý nói là “nhân dịp làng Bách Hợp Bắc Ca-li ăn Tân niên tại San Jose tập họp hơn 30 Trưởng niên và các Trưởng Liên đoàn”.

Sự thật chỉ tập họp có 5 Trưởng niên gia nhập mà thôi. Không còn ai hưởng ứng nữa. Rao hàng mà không ai thêm mua, hàng ế ẩm quá rồi.

(Vay Liên Lạc xin đính chính theo lời yêu cầu của tác giả.)

LỜI CẢM ƠN CỦA TUẤN VIỆT

Hồi trưa ngày 20-6-2004, một buổi sinh hoạt của Trưởng Niên Seattle, WA. để đón tiếp Tr, Nguyễn-Văn-Thuất, chủ-tịch HĐTU/HĐVN. Trong dịp này, Trưởng Thuất đã trao tặng tôi HUÂN CHƯƠNG BÁCH HỢP, tôi xin chân thành cảm tạ trưởng Chủ-tịch và tri ân Hội Đồng Trung Ương H.Đ.V.N.

Tuấn Việt

PHÂN ƯU



**Thân kính tin Quý Trưởng, các Anh
Chị Em H.Đ.V.N. được biết :**



Trưởng ĐOÀN-ĐÌNH-TẠO (Hải)

Thành viên của Làng Bách Hợp Charlotte (Hoa-Kỳ), sinh ngày 12-1-1957, mãn phần ngày 16-5-2004 tại Charlotte, hưởng linh 47 tuổi. Nguyên cầu Thiên Chúa Toàn Năng thương đem linh-hồn Trưởng Đoàn-Đình-Tạo về nơi Thiên Phúc.



Nhân dịp đau buồn này, chúng tôi xin thành thực chia buồn cùng tang quyến

*Anh Chi Em Làng Bách Hợp Charlotte
(North Carolina)*

*Các em thuộc Kha Đoàn Hoa-Lu
(Green 212 Charlotte (N.C.*

*Văn Phòng Hướng Đạo Trưởng-niên
Trung Ương.*

Ban phụ-trách Bản TinLiên Lạc.

Sổ Vàng

| | | |
|------------------------------------|-----|---------|
| 1. Tr. Nguyễn-đình-Tuấn (Xóm S.J.) | 100 | Gia-kim |
| 2. Tr. Nguyễn-Hữu-Thông-Phúc | 50 | - |
| 3. Tr. Vũ-Minh-Ngọc | 50 | - |
| 4. Tr. Nguyễn-Trọng-Phu | 100 | - |
| 5. Tr. Nguyễn-Đức-Thanh | 50 | - |
| 6. Tr. Phan văn Chấn | 20 | Mỹ-kim |
| 7. Tr. Trần Ngô Lan-Anh | 50 | - |
| 8. Tr. Trần Văn Phúc | 30 | - |
| 9. Tr. Dư Tế Xuân | 50 | - |
| 10. Tr. Nguyễn-thị Xuân-Lan | 50 | - |
| 11. Tr. Nhữ-văn-Trí | 20 | - |
| 12. Tr. Đỗ Quốc Tuyển | 20 | - |
| 13. Tr. Trần Công Hoàng | 100 | - |
| 14. Tr. Ngô-đình Tri (LBH.P.) | 40 | - |
| 15. Tr. Hoàng Ngọc Hoà | 100 | - |
| 16. Tr. Trần Minh Phương | 20 | - |
| 17. Tr. Nguyễn Cao Bình | 20 | - |
| 18. Tr. Nguyễn Mỹ-Trúc | 20 | - |
| 19. Tr. Hoàng Ngọc Châu | 50 | - |
| 20. Tr. Võ Thành Nhân | 20 | - |
| 21. Tr. Mã Thị Hoa | 60 | - |
| 22. Tr. Nguyễn Văn Xuân | 20 | - |
| 23. Tr. Võ Hạnh Thái | 50 | - |
| 24. Tr. Nguyễn Tấn Định | 100 | - |
| 25. Tr. Tạ Nguyên (LVH) | 60 | - |
| 26. Tr. Nguyễn Trọng Bảo (LVH) | 20 | - |
| 27. Tr. Nhị-Lang | 50 | - |
| 28. Tr. Nguyễn Thị Ngọc | 50 | - |
| 29. Tr. Nguyễn Huy (IL.) | 20 | - |
| 30. Tr. Phạm Văn Mừng (Uc) | 100 | Uc-kim |
| 31. Tr. Nguyễn Gia Bình | 30 | Âu-kim |

Thủ quỹ khóa sổ thu Liên-lạc số 51

Vào ngày 15-8-2004.

Mọi sự đóng góp sau ngày này, xin được ghi vào Sổ Vàng kế tiếp .

Ban Phụ trách xin cảm ơn các độc giả đã đóng góp cho Liên-lạc để cuộc chơi được dài lâu.

Lời dặn dò của Niên-Trưởng MAI-LIÊU



Tại Trại Hội-nghị Trưởng và Họa Mặt H.Đ. Trưởng-niên (Orlando), Niên-Trưởng Mai-Liêu đã ân cần nhắc lại và thiết tha dặn dò anh chị em HĐVN thêm lần nữa như sau :

1. Đừng dùng cụm từ : tình Huynh-đệ HĐ, mà phải dùng : tình Huynh đệ, Tỉ muội HĐ. Cách tiện nhất là dùng : Tình anh chị em HĐ.
2. Khi viết bài cho báo, bản tin, Đặc-san HĐ, không nên ghi tác giả là : Gấu Lý Sự, Hươu Hăng Hái, Cú Từ-Bi, Cáo Lãng-tử v.v.. mà phải ghi rõ ràng họ và tên (hay biệt-hiệu) của tác giả. Nếu cần, có thể ghi chú Tên Rừng trong một ngoặc đơn (). Lý do là các con thú này làm sao mà lý-luận, làm thơ hay viết lách được. Cũng không nên quá "đại ngôn" mà tự xưng mình là Con Cháu Vua Hùng(bài: "Identity Preservation vs. Globalization" trong Nội-san Trưởng số 13, trang 44-49).

Còn một điểm chót, tôi nhắc lại là hạn chế dùng danh từ Hưởng-đạo-sinh. Chữ SINH chỉ nên dành cho các em nhỏ như sơ sinh, học-sinh, môn sinh, ấu sinh v.v.... Bên Hưởng-đạo chúng ta cũng có Thiếu-sinh, Thanh sinh, Tráng-sinh và mỗi ngành đều có một số tuổi nhất định. Nhưng không thể gọi một Cụ già 60, 70 tuổi là Tráng-sinh được (trong khi Tráng-trưởng lại ở vào hàng tuổi con cháu của những vị cao niên này), rất là thất lễ !

Mong Anh Chị Em ghi nhớ lấy.



☎ Tr. Hồ-Tiểu-Sinh (Việt Nước Vui Vẻ).

Kỳ trại TT7, Chị nói : Tui đi lần này là lần chót, sợ sau này sức khoẻ không theo nổi. Thế mà kỳ Trại Hạp Mặt Trường Niên này, Chị cũng vác va li đi .

Khi trở về Chị lại nói : Tui dại quá, ham vui, thấy Anh Chị đi, tui cũng đi. Chừ cũng hơn tám bó rồi, chắc kỳ TT8 sẽ tổ chức ở Ca-li, chắc tui kiểu quá, theo không nổi nữa đâu.

Chờ coi, hai năm nữa, Chị cũng đi cho mà coi.

Chắc Chị còn nhớ nhạc sĩ Lâm-Tuyền trong bài “Khúc Nhạc Ly Hương”, tuy rằng đã “Thề quyết ra đi tử đây”, nhưng vẫn không quên tự hứa : Rồi một hoàng hôn ta sẽ hồi hương

Tim về quê xưa thêm bao tình thương ...

Tr. Hoàng vừa tặng Chị cây gậy mới, có khắc “đâu vệt nước” chống mà đi, sợ chi chị ơi !

☎ Tr. Ngô- quang-Phát (Cheo bẻo hay lo).

Cám ơn Trường đã quá khen Liên-lạc. Đây là một nhóm anh em HĐ Trường niên tự nguyện , lúc đầu tưởng chơi chừng vài năm, ai dè kéo dài đến bây giờ. Nghĩ lại cũng giật mình. Nhóm này có chú Thủ-quỹ rất nguyên tắc (thường hay đề nghị gạch bỏ một số độc giả lãng trí). Một “Chủ Nhà In” rất hào hoa (Trường đưa bao nhiêu cũng được, thiếu đủ để đó tính sau), lúc thiếu người, Chàng huy động cả Bè Trên và Tiểu đồng phụ lực. Việc phân phối thì do Tr. Cáo Đỏ Mặt chu toàn. Đó là chuyện nội bộ chúng tôi.

Còn Trường đề nghị L.L. ra một năm 6 số (thay vì 4 số như hiện nay) . Trường lượng giá tài năng chúng tôi ghê gớm quá. Riêng đối với Ngựa này, đó là một nốt nhạc “quá cao Ngựa không thể nào hát lên nổi . Có giỏi, Trường thử nhảy vô làm đi, tui tui lạy cả tơi cả nón đó.

☎ Tr. Trần Thường (Toronto).

Cám ơn tờ Thép Súng của Anh gửi cho. Đọc rất thích thú. Bài của ĐT Phạm Bá Hoa viết, em đã được đọc trong cuốn “Đôi Dòng Ghi Nhớ” do Ngày Nay xuất bản năm 1994. Tác giả ghi lại khá trung thực những diễn biến một thời lịch sử.

Trong thư Anh đề cập đến những người ra gánh vác việc chung ở các Hội-đoàn, Cộng-đồng, em đồng ý với Anh là chỉ giới trẻ (trung-niên) mới hăng hái, năng động, có phương tiện để thích hợp với trào lưu bây giờ, nhưng cũng cần phải có các bậc đàn anh nhắc nhở, khuyến cáo, “thắng lại” mỗi khi cần thiết, hoặc đi quá trớn mà không lường trước hậu quả.

Thư anh gửi Tr. Hoàng-Hội ở Úc-châu, em đã chuyển . Chúc Anh Chị mọi sự bình an.

☎ Tr. Phan văn Chấn (Maryland)


Rất tiếc, Trại Orlando là một Hội-nghị Trường và Hạp mặt Trường niên (Không phải là Trại Hạp Bạn Thắng tiến), nên không có áo thun Trại, khăn quàng Trại mà chỉ có huy hiệu Trại. Vì không được dặn trước, tôi chỉ có thể tặng Trường cái huy hiệu Trại mà tôi có, để Trường làm kỷ niệm .

☎ Tr. Trần-Công-Hoàng (Florida).

Nhận thư Trường, tin không vui là Trường bị té ngã, xương sống bị chấn thương, phải vào cấp cứu B.V. vừa về nhà nghỉ dưỡng , đi đâu phải chống gậy. Thật là rất xui. Chúc Trường chóng bình phục để tiếp tục cuộc chơi.

Đã nhận được quỹ phiếu của Akéla Nguyễn-Thu-Ngọc và ban phân phối sẽ gửi L.L. đến nhà.

Nhớ mãi những ngày vui ở Orlando. Cho chúng tôi Thoại+Vy và Hạ) gửi lời thăm Akéla Mai-Hoa và chúc mãi mãi vui tươi.

 Tr. Nguyễn Tấn-Định (Lạc-đà Từ Tôn).

Rất mừng được tin Anh Chị trở về nhà bình yên, sau thời gian mưa nắng ở Orlando.


Vui hơn nữa là được Trưởng Lạc-đà cho biết **Mỗi lần đi trại HĐ trở về là sức khoẻ rất tốt, như người bình thường.** Đó là điều thú vị nhất mà mọi người trông đợi. Trong những ngày ở Trại, Thoại nhận xét Lạc Đà rất mê say HĐ, dù không trực tiếp dơ tay góp ý trong các buổi họp, hoặc ít nói năng trong những dịp xuất du, nhưng nhìn đôi mắt và nét mặt, Thoại hiểu ngay Lạc Đà là người rất có tâm hồn, một tâm hồn HĐ, một người HĐ nhớ Rừng những ngày xa xưa mà mình đã có thời từng vui chơi ca hát.

Cám ơn Chị Định đã giúp cho Lạc-đà có được những ngày chung vui với H.Đ. và với cuộc đời.

 Tr. Lê-Văn-Phước (Ngựa Lồng TX)


Đọc điện thư của đảng ấy, có mấy câu, thấy cũng tội nghiệp: “Em vừa về từ V.N. được 3 ngày, đọc ngay Liên-lạc số 50, thấy tinh thần hơi bấn loạn. Hơn nữa kỷ niệm vui và buồn lẫn lộn trong Trại Hạp mặt ACE Đông-thành tại khu Đồng Vọng (Bình Dương). Tiếng cười có và những giọt nước mắt cũng xuất hiện. Em viết vài giòng để xin khất nợ Anh”

(Đọc đến đây mới thấy câu: Xin anh hiểu cho và đừng đưa tin này lên báo) Nhưng lỡ ghi rồi, em ơi! nợ Đời phải trả cho Đời, còn nợ Tình chưa trả mang xuống Tuyên đài chưa tan, và nợ Liên-lạc thì Lấy thân mà trả suốt đời chưa xong! Liệu hồn đó, đừng tưởng bỏ mà cười rồi huề!

 Tr. Đoàn Thanh-Vui (California)

Đồng ý với Trưởng là trong HĐVN hiện nay có những cái “lệ” giữa những anh em chúng ta với nhau, lâu riết thành quen thuộc. Ví dụ trong một phiên họp, khi có dịp tranh luận khá sôi

nổi, để làm dịu bớt không khí căng thẳng, vị chủ tọa thường đề nghị hát một bài hát ngắn để làm dịu không khí buổi họp, hoặc đưa bàn tay vỗ vào mồm Oa! Oa! Oa!, thay cho những tiếng vỗ tay, khi hoan hô một việc gì v.v...Đôi khi một sự bình thường trong sinh hoạt, chính chúng ta xem thường nó, ví như một nụ cười, một lần siết tay nhau sau đêm tàn lửa trại, một huy hiệu tặng cho nhau làm kỷ niệm, ta cho là không quan trọng. Nhưng khi mất chúng đi rồi thì chúng ta tiên tiếc, chùng đó chúng ta mới thấy *những điều xem chừng không đáng gì tất cả, lại là tất cả.*

 Tr. Bùi Trọng An (Nhật bản)

Bức thư em gửi đề ngày 23-7-04 đã làm cho Ngựa này suy nghĩ nhiều, một nỗi buồn không tên cứ phảng phất hoài “*Em đoán chắc rằng Trưởng chỉ thực sự nghỉ ngơi khi không còn ai nhắc đến Trưởng nữa*”

Vì vậy, Ngựa này xin tạm chấm dứt mục Nhận tin nơi đây, trông chờ một ngày mai tươi sáng sẽ đến cho tất cả chúng ta..



Tin Vui

Chúng tôi nhận được Hồng Thiệp của

Anh Chị **Hoàng Hữu Hương**

Báo tin lễ Vu-quy cho Trưởng nữ

Hoàng-Hữu Hồng-Hạnh

Sánh duyên cùng cậu **Bùi Thế Nhân**

Trưởng nam của Ông Bà **Bùi Thế Phiến.**

Hôn lễ được cử hành ngày 18-9-2004

tại Sugarland, Texas, Hoa -kỳ

Nhân dịp vui này, chúng tôi gửi lời chúc mừng hai Họ và đặc biệt riêng mừng Anh Chị Hương.

Hoàng-ngọc-Châu và nhóm Bạch-Đằng (Huế)

Nguyễn-Trung-Thoại, Vĩnh-Đào và Thùy-Lan.

(Nhớ lại đêm hội ngộ đêm 05-7-2002

Bài Ca Sum Vây

Nhữ Văn Trí

⑥ Gặp nhau đây, ta sum vầy. Hát vang lên cho tình bừng
say. Gặp nhau đây, ta sum vầy Hát vang lên
⑪ cho tình mình say Trời xanh xanh, gió hanh hanh
⑬ Vui bước chân ta về sum vầy. Lòng hăng say, tay vô
⑮ tay Vang tiếng ca cho tình thêm say Rồi mai đây,
nhớ hôm nay, vai sát vai ta họp sum vầy. Tình anh em
⑳ luôn khắc ghi trong trái tim Hưởng -Đạo Việt - Nam. *D.C. al Fine*

GHI CHÚ : Bài ca này do Nhóm I của Hội-nghị Trường và Hợp Mặt Trường-niên đồng ca, dưới sự hướng dẫn của tác-giả Nhữ-Văn-Trí trong đêm lửa trại 03-7-2004. Nhóm I này gồm có : Tr. Thoại, Tr. Mục-sư Hải và một số Trường khác tham gia.