



hien lac

Tiếng nói của Hướng Đạo Trưởng Niên
Nhóm Tinh Thần B.D. thực hiện



Bộ mới - Số 41
Phát hành tháng 03-2002

Nguyen Trung Tuong

BẢN TIN LIÊN LẠC

TIẾNG NÓI CỦA PHONG TRÀO
HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN VIỆT NAM



BAN SÁNG LẬP

Lê Văn Ba
Phan Như Ngân
Trần Văn Thao

BAN PHỤ TRÁCH

Hoàng Ngọc Châu
Trần Trung Hợp
Nguyễn Đức Phúc
Phạm Văn Thiết
Nguyễn Văn Tĩnh
Lê Thọ
Nguyễn Trung Thoại
Trần Minh Thường
Mai Xuân Tý (Con)



Liên Lạc phát hành mỗi năm 4 số :
XUÂN, HẠ, THU, ĐÔNG

Bài vở, thư từ xin gửi về
NGUYỄN TRUNG THOẠI
6362 Westbury, Montréal
P.Q. H3W - 2X3 Canada



Hình bìa : Tr. Phan-Như-Ngân
Cựu Tổng Ủy-Viên HĐVN

Giới thiệu sách

NGUYÊN LÝ HƯỚNG ĐẠO

Tác giả : Tr. Vinh-Đào

do Lê Văn Đường Toronto ấn hành 1993

Bạn từng thấy dưới bóng cờ Bách Hợp
Hàng hàng lớp lớp già trẻ gái trai
Sắc diện hồn nhiên, vui vẻ, yêu đời
Họ sinh hoạt trong Phong-trào Hướng-đạo.

Bạn thắc mắc, và thâm tâm tự bảo
"Tìm hiểu xem đoàn thể đó thế nào ?"
- Xin mời bạn hãy gặp Trưởng Vinh-Đào
Trong tác phẩm trình bày về Hướng-đạo.



Những đề mục được nêu ra bàn thảo
Các vấn đề chính yếu của Phong trào
Nguồn gốc phong trào Hướng đạo từ đâu
Sự cần thiết chương trình **đào luyện Trưởng**
Nguyên lý rõ ràng đưa phong trào bành trướng
Nguyên tắc thi hành đạt mục đích ước mong
Phương pháp được dùng để giáo dục con em
Sống với thời đại, đôi phần cần biến cải
Chương trình sinh hoạt nên thích nghi thời đại
Truyền thông xưa nay cũng ngầm nghĩ xem sao
Huấn luyện Trưởng để đáp ứng nhu cầu
Hướng đạo Việt nam trong khúc quanh lịch sử.

Mỗi trang sách góp thêm phần phong phú
Nghe trái tim rộn rã một niềm vui
Mời đọc đi, những dòng chữ xinh tươi
Nguyên lý Hướng đạo đầy tinh thần Hướng-đạo.

Trần Kiệt

Lá Thư Mùa Xuân

Thế rồi mọi chuyện vẫn qua đi để chào đón một mùa Xuân Mới của Trời Đất, cũng là Mùa Xuân của Liên-lạc và xin chào tất cả quý Trưởng, Anh Chị Em H.Đ.V.N. cùng các Thân-hữu độc-giả thân thiết và mến yêu đã hưởng ứng, góp sức, nâng đỡ tinh thần, góp lửa để duy trì cuộc vui chung trong Mười Năm qua.

Tuy nhiên Liên-lạc cũng có tiếp nhận một số lời chỉ giáo, dạn dò, trách khéo và cả mắng yêu nữa !

Mùa Đông Canada trời đầy tuyết trắng mà chúng tôi lại tiếp nhận được rất nhiều Hoa Mai Vàng thật đẹp nở rộ tuyệt vời và rực rỡ, những tuần-mã từ những phương trời xa lạ đem tin về (Ngựa Trăm) nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa, những thần tượng của một thời đã qua. Đó là nhờ sự góp sức của các Trưởng, các Thân Hữu đã đáp lời mời của chúng tôi đã chuyển những viên gạch quý về xây dựng "Liên Lạc số Kỷ-niệm 10 năm".

Làm sao mà nói cho hết nỗi hân hoan của chúng tôi, trong mười năm qua đã cố gắng đem Niềm Vui, Tình Thương Yêu, sự Hoà thuận, gọi lại những tấm gương sáng của các bậc Đàn Anh đi trước trải dài trong 40 số Liên-lạc. và đến nay chúng tôi nhận thấy chủ đích ấy mang đến mọi người, đã được cảm nhận.

Liên-lạc số Kỷ-niệm 10 năm vừa phát hành. ban phụ-trách rất vui sướng tiếp nhận được rất nhiều ý-kiến và tán thưởng ngoài sự mong đợi, qua các Thiệp chúc, E-mail, Thư từ, Điện-thoại, ... tựu trung không ai muốn đọc "Liên-Lạc Số Tạm Biệt" cả, chỉ trừ một số độc giả ... không trả lời.

Và tiếp theo đây là tỷ lệ kết quả Thăm Dò Ý-Kiến (đã phổ biến ở trang 186, L.L. kỷ-niệm 10 năm) :

- 65% Xin cứ tiếp tục Liên lạc như từ trước tới nay, đừng thay đổi chi cả. Rất hoan nghênh.
- 31% Không trả lời. Chúng tôi xem như "Có cũng được mà Không cũng chả sao " Rất Ba Phải !
- 04% Nếu Ngựa CK. còn đủ sức khoẻ thì không có lý do gì mà ngưng Liên-lạc. Tỷ lệ 4% này đa số đều gửi kèm theo hình ảnh những con tuần mã đang phi rất anh dũng.

Điều Luật thứ Nhất của Hướng-đạo là : "H.Đ.S. trọng Danh Dự. Ai cũng có thể tin lời nói của H.Đ.S."

Chúng tôi giữ Lời Hứa : *Không phát hành Liên Lạc số Tạm Biệt* và như vậy thì *Chúng Ta* cùng tiếp tục cuộc chơi. Tờ Liên-lạc hay hay dở, không mấy quan trọng. Điều cần thiết là tất cả chúng ta (Các Trưởng, Thân hữu, độc-giả và Chúng tôi) cùng hợp tác tham gia, như đã gán bó với nhau từ Mười Năm nay.

Riêng L.L. số 41 này, chúng tôi rất tiếc đã phải thu hẹp, cắt ngắn, bỏ phần Thư Bạn, không phụ đề Thơ, Ca-dao (Như bấy lâu) và vô lễ không nêu hết các thư từ đã nhận được, vì "quá nhiều", nếu ghi cho đúng lòng mong muốn của chúng tôi thì số này phải ít nhất hơn 100 trang, rất mong độc giả thông cảm và lượng thứ cho.

Trong hàng hà sa số thư, thiệp, e-mail, điện-thoại mà chúng tôi nhận được không thể nêu ra cho hết, chúng tôi tin tưởng là người viết, lời nói rất thành thật, có lòng thương đến anh em trong Ban Phụ-trách, Chúng tôi xin cúi đầu tri ân. Duy có 2 độc giả "khá đặc biệt" gửi cho chúng tôi những lời lẽ tuy ngắn, súc tích nhưng chúng tôi tin là thật, vì các Vị này có Chúa, có Phật làm bảo chứng :

1. Trưởng Linh-Mục Nguyễn-Xuyên, Chánh Xứ một Cộng-đồng Công-giáo ở Belgique, trong thiệp Mừng Giáng sinh viết đầy đặc 2 trang chữ, có một đoạn như sau : ... " Mùa Đông năm nay không lạnh, vì được sưởi ấm bằng Liên-lạc Kỷ-niệm 10 năm, mà mỗi bài, mỗi giòng chữ đều gây xúc động và rung cảm nơi người đọc, nhờ những tâm tình chia sẻ" ... (mà đoạn này mới là lạ) ... Ráng khoẻ anh Thoại nhé. Tôi tiếp tục làm "Áp-lục với Chúa " bằng tất cả những gì có thể làm được để xin Ngài không nhậm lời cầu xin đó, không phải chỉ cho năm mới 2002, mà còn thật nhiều năm nữa". (Cha mà làm pression với Chúa thì ăn chắc 100% !)

2. Nhà Sư Tuệ-Năng, Chùa Long-Sơn (một độc giả của L.L.) ở Hoa-kỳ, gửi cho chúng tôi những lời chúc Xuân với 2 câu cuối, với lời dặn dò như sau : *Tâm không cần Tịnh mà Tâm Tịnh,
Thênh thang lòng rộng cái Tâm Không.*

(Bạch Thầy, Câu này cao siêu quá, đệ-tử không hiểu thấu, xin được đoán là : "Cứ ruột tượng, phổi bò mà đùa với thiên hạ")

Được rồi, đã có Tả phù Hữu bật, Chúa giúp Phật đỡ thì chúng tôi lại tiếp tục. Bắt đầu số 41 này trở đi, chúng tôi vẫn cố gắng phát hành mỗi năm 4 số Xuân, Hạ, Thu, Đông, mỗi số 36 trang (100gr. cho đúng tiêu chuẩn của Bưu-điện, kể cả số Tết), cho đến khi nào đến sức tàn lực kiệt rồi hạ hờn phân giải.

Cúi xin Thượng-Đế phù hộ cho Liên-Lạc !

Hãy quên những chuyện cũ trong 10 năm qua và bắt đầu lại từ đầu. Trưởng Hoàng-Hội trong một bài thơ chúc Ngựa tôi đầu năm, mở đầu bằng : *Nhâm Ngọ mừng Anh tuổi bảy hai.*

Mới đọc, giật mình, té ra mình già thật rồi sao ? Bèn tự động chữa : *Nhâm Ngọ năm nay mới sáu hai.*

Phải ở tuổi 62 mới sung sức, yêu đời, yêu Người (Người viết Hoa) không tự lượng sức mình và dám liều mạng . Có 2 độc giả nêu ý kiến : Mùa hè này, khi Ngựa tôi chuyển giao H.Đ. Trưởng niên cho một Ban Đặc-trách khác thì xin giữ L.L. nguyên-thủy với Nhóm Tinh thần BiPi như bấy lâu. Còn H.Đ. Trưởng niên sẽ có một tờ báo khác. Xin thưa : Việc này sẽ được đưa ra thảo luận trong buổi Đại-hội H.Đ. Trưởng Niên quyết định.

Trong niềm thái hoà của mùa Xuân mới, không gì vui bằng khi nhìn thấy mọi người, mọi nhà như một, trong tình Huynh đệ Hưởng-đạo cố hữu. Những mong sao sinh hoạt chung của Phong trào được tiết tấu nhịp nhàng, đồng điệu, trong ấm ngoài êm tựa bản nhạc vàng ru trọn đời mình trong an bình với :

Xuân khú, Xuân lai, Xuân bất tận.

Liên-Lạc

Ghi Chú : Ngựa tôi chân thành cảm ơn các độc giả đã gửi "quà" cho Ngựa. Một số thì dùng, một số khác giữ làm kỷ niệm. Riêng các thức ăn thì tiêu thụ ngay, thuốc bổ thì sẽ sử dụng sau khi đã hỏi Bác sĩ.

Công Đức Sinh Thành

Các Tráng-sinh đang đồng ca bài "Công Đức Sinh Thành" để tỏ lòng biết ơn Cha Mẹ nhân ngày "Hai Thân" trong Mùa báo Hiếu.

(Xin xem bài ý nghĩa "Ngày Hai Thân" của Tr. Trương-Văn-Thanh ở trang 27, 28 của Liên-lạc số 41 này)



THÔNG CÁO 1

Các Sinh Hoạt Hướng Đạo Trưởng Niên tại Trại Thăng Tiến 7

Nhân dịp Trại Hợp Bạn HĐVN toàn Thế Giới lần thứ bảy (Thăng Tiến 7) từ ngày 30.6.2002 đến ngày 6.7.2002 tại Camp Strake, Houston, Texas, xin kính thông báo đến quý trưởng chương trình sinh hoạt của Hướng Đạo Trưởng Niên (viết tắt HĐTrN) sẽ được chia ra như sau:

1. Hội Ngộ Trưởng Niên từ 8 giờ tối đến 9 giờ tối ngày Chủ Nhật 30.6.2002, tại (địa điểm sẽ do Ban Tổ Chức Trại TT 7 sắp xếp và thông báo sau).
2. Đại Hội HĐTrN (Hợp Khoáng Đại) từ 9 giờ đến 11 giờ sáng ngày Thứ Ba, 2.7.2002, tại (địa điểm sẽ do Ban Tổ Chức Trại TT 7 sắp xếp và thông báo sau).
3. Hợp Lý Trưởng Làng Bách Hợp (hay Đại Diện Lý Trưởng) và Văn phòng HĐTrN từ 8 giờ 30' đến 10 giờ sáng ngày Thứ Năm, 4.7.2002, tại (địa điểm sẽ do Ban Tổ Chức Trại TT 7 sắp xếp và thông báo sau).
4. Hợp Đúc Kết và Chia Tay từ 8 giờ 30' đến 9 giờ 30' sáng ngày Thứ Sáu, 5.7.2002, tại (địa điểm sẽ do Ban Tổ Chức Trại TT 7 sắp xếp và thông báo sau).

Thừa Ủy Nhiệm Tr. Nguyễn Trung Thoại, VPT/Văn Phòng HĐTrưởng Niên
Hoàng Ngọc Châu, Trại Trưởng Trại Trưởng Niên

Ghi chú:

- Xin xem thêm chi tiết trong các bản Đính Kèm Thông Cáo 1.
- Xin xem chi tiết đính kèm trong chương trình Trại TT7 lúc ghi danh hay sẽ được niêm yết trên bảng Chương Trình tại Khu Trại trưởng Niên).
- Nếu giờ chót có sự thay đổi chương trình nêu trên, chúng tôi sẽ thông báo trên Liên Lạc số tới hay trên hệ thống thông tin tại đất trại TT7.

Đính Kèm 1 Thông Cáo 1

Sơ Lược Phần Sinh Hoạt HĐTrN

Xin sơ lược chương trình các buổi họp để quý Trưởng tham dự đóng góp ý kiến:

1. Hội Ngộ Trưởng Niên:

- Tự giới thiệu
- Hợp Mặt Trưởng Niên
- Thông báo Chương Trình
- Phát Chương Trình (nếu có thay đổi).

2. Đại Hội HĐTrN:

- Giới thiệu Tr. Võ Thành Nhân, nguyên Trại trưởng Trại TT 6, người được đề cử làm Văn Phòng Phó VP HĐTrN cho nhiệm kỳ 2002-2006, xin Đại Hội TrN biểu quyết đa số.
- Lễ Bàn giao
- Thuyết trình đề tài "Hướng Đạo Trưởng Niên Có Thể Làm Gì Giúp Cho Phong Trào"
(Hoàng Ngọc Châu và Võ Thành Nhân phụ trách thuyết trình và điều hợp)

Sau buổi Đại Hội đến tối Thứ Tư, 3.7.2002, các vị Lý Trưởng hay Đại Diện Lý Trưởng họp riêng Làng/Xóm của mình (có thể 2 hay 3 làng họp chung với nhau (nếu số người của Làng/Xóm đó quá ít)) để thảo luận ý kiến, sắp thứ tự ưu tiên các viên cần làm, các việc có thể làm ... để Lý Trưởng có thể trình bày ý kiến dân làng trong buổi Họp Lý Trưởng và VP HĐTrN để lấy quyết định.

3. Họp Lý Trưởng Làng Bách Hợp:

- Ghi nhận và biểu quyết các việc có thể làm
- Chương trình ngắn và dài hạn.

4. Họp Đúc Kết và Chia Tay:

- Công bố những quyết định sau phiên họp Lý Trưởng
- Hẹn gặp lại tại TT 8, chia tay.

Đính Kèm 2 Thông Cáo 1

Các Đề Mục Sẽ Được Thảo Luận

tại Đại Hội HĐ Trưởng Niên hay Họp Lý Trưởng

Đề tài chúng tôi đưa ra "HĐTrN có thể làm gì giúp chờ phong trào" sẽ quá rộng lớn, hy vọng qua các buổi họp HĐTrN chúng ta có thể cô đọng lại một số công việc và dự án (ngắn và dài hạn để thực hiện) đưa đến lợi ích cho phong trào. Sau đây chúng tôi xin nêu lên một số đề mục hay câu hỏi để lúc về đến TT 7 quý Trưởng có thể đóng góp ý kiến dồi dào hơn:

1. Xác nhận châm ngôn và mục đích của HĐTrN. Hình thức của lá cờ HĐTrN.
2. HĐTrN có nên giữ tờ báo Liên Lạc là Tiếng nói HĐTrN (như Tr. Thoại hứa với Tr. Châu vẫn tiếp tục khi nhận trách vụ), hay trả lại tờ Liên-lạc cho Nhóm Tinh thần BiPi ?
3. Các Làng hay Xóm có thể làm gì ở địa phương mình để thắt chặt tình Hướng Đạo giữa các đơn vị HĐ tại địa phương?
4. Làng/Xóm có nên hay không nên thành lập các Hội Bất Vụ Lợi không? Những điều kiện tiên quyết để thành lập Hội là gì?
5. Có những dự án gì Làng/Xóm có thể làm được?
6. HĐTrN có thể lập những học bổng cho các em HDS nghèo đi trại không? Nếu có thì phương thức sẽ như thế nào?
7. HĐTrN có thể lập những học bổng tại các địa phương cho các em học sinh xuất sắc tại địa phương mình hay không? (Phải nhắm đến chương trình dài hạn, chứ không phải ngắn hạn: chỉ 1 hay 2 lần rồi ngưng). Làng/Xóm nào có thể thực hiện được?
8. HĐTrN có thể tạo điều kiện là một nơi hấp dẫn các toán tráng đến sinh hoạt qua các khóa huấn luyện (hay xưởng) truyền thống, tập tục HĐVN hay không? Kế hoạch thực hiện sẽ như thế nào?

Sau đây là những ước mơ của một số Trưởng,, dù chỉ là một giấc mơ, nhưng chúng tôi cũng xin ghi ra:

Chúng ta có thể thành lập nhà Hướng Đạo Việt Nam (như BP House) để làm nhà vãng lai và trụ sở cho HĐVN hay không? Nếu làm được thì bao lâu? Kế hoạch thực hiện như thế nào?



Bản Tiểu sử dưới đây do chính Trưởng Huỳnh-Văn-Diệp ghi chép khi còn sinh tiền. Trưởng Huỳnh-Minh-Quang (bào đệ của Tr. Diệp) đã tìm kiếm được trong tư liệu của Tr. Diệp khi về Houston chịu tang và gửi tặng Liên-Lạc.

TÔI ĐI HƯỚNG ĐẠO



Tr. Huỳnh-Văn-Diệp

I- Gia nhập Hướng Đạo Việt Nam – tháng 10 năm 1932 –
Đoàn Lý Thường Kiệt

- Tuyên hứa ngày 01-01-1933.

II- Đã lần lượt đảm nhận chức vụ:

Đội Trưởng – Đội Trưởng Nhất – Phó Đoàn Trưởng

- Năm 1935 : Đoàn Trưởng Đoàn Lý Thường Kiệt thay thế Anh Nguyễn Văn Chấn xin nghỉ. Vài tháng sau, lập Tráng Đoàn Lý Thường Kiệt. Trở thành Liên Đoàn Trưởng kiêm luôn Tráng Trưởng.
- Năm 1936: Ủy Viên Đạo Trưởng Đạo Đồng Nai gồm có 3 Liên Đoàn ở Sài gòn và các đơn vị ở các Tỉnh Miền Đông.
- Năm 1938: Phó Tổng Ủy Viên đặc trách Ngành Ấu. Sau tháng 8 năm 1938, Tổng Ủy Viên Trần Văn Khắc bận việc riêng, chỉ xuất hiện trong những ngày Hội Lớn - được chỉ định quản xuyến công việc của Hội với danh xưng “Thay mặt Tổng Ủy Viên”.
- Năm 1941: Tổng Ủy Viên Hội Hướng Đạo Nam Kỳ, sau khi Tổng Ủy Viên Trần Văn Khắc chính thức từ nhiệm.
- Tháng 8 năm 1945 – Tuyên bố Hội Hướng Đạo Việt Nam tự giải tán – hai tuần trước khi Việt Minh cướp chính quyền,
- Năm 1958 (?) – Hoạt động trở lại và lần lượt giữ những chức vụ:
 - * Phó Hội Trưởng (Anh Phan Thanh Hy là Hội Trưởng)
 - * Phó Hội Trưởng kiêm Thủ Quỹ.
 - * Tổng Thư Ký – Vào năm này:
 - Hội Trưởng: Anh Phan Thanh Hy
 - Phó Hội Trưởng: Anh Nguyễn Hữu Mưu
 - Tổng Ủy Viên: Anh Trần ĐiềnVài tháng sau Anh Trần Điền từ nhiệm – Được kiêm luôn chức vụ Tổng Ủy Viên.
- Từ 1968 đến 1971:
 - * Chủ Tịch Ban Thường Vụ Hướng Đạo Việt Nam – (không tái ứng cử).

III- Huấn luyện:

Khi mới thành lập, phong trào Hướng đạo được quan niệm như một Tổ chức Thể Thao, kèm theo du ngoạn, sống ngoài trời, cắm trại, nấu ăn, ca hát và làm việc nghĩa.

Ba Đoàn đầu tiên được thành lập với 3 Đoàn Trưởng:

Anh Lương Thái (Nhà Thể Dục)

Trần Coln (Cầu Thủ Bóng Đá)

Nguyễn Văn Chấn (biết chơi đàn và rành âm nhạc)

Ngoài công việc làm ăn riêng của mỗi Anh.

(Khi các Đoàn đi cắm trại và đốt lửa, dân chúng hoan nghinh lắm và nói rằng: “*Có gánh hát về làng*”)

Về sau, Đoàn I được giao cho Anh Lê Văn Xuân (hát rất hay) đã mất tích hoặc bị giết hồi 1945.

Đoàn II thì có Anh Vương Trọng Tôn thay thế Anh Coln. Anh Tôn là Giáo viên nhưng đóng kịch không thua gì các tài tử nhà nghề.

Vào năm 1934, dịp may đưa đến, tôi (Diệp) được quen với Anh Jacques ENARD – một Công chức Pháp làm việc tại Ngân Khố Sài gòn - Anh ENARD là Trưởng Hướng Đạo Pháp (Eclaireurs Unionistes – Tin Lành) đã có Bằng Rừng CAPY – Vợ ENARD cũng là Nữ Hướng Đạo – Vợ chồng ENARD đến họp Đoàn với Hướng Đạo Việt Nam – sau đó đã mở một Khóa Dự Bị Thiếu và Dự Bị Ấu.

* Năm 1935: Dự Khóa Dự Bị do ông André Lefèbre Tổng Ủy Viên Hướng Đạo Pháp (Eclaireurs de France) điều khiển.

* Năm 1937: Dự Khóa Bạch Mã III ngành Thiếu trong 10 ngày, do Anh Bernard làm Khóa Trưởng.

* Năm 1938: Dự Khóa Bạch Mã Ngành Tráng đầu tiên trong vòng 10 ngày do Anh Christian Schlemmer làm Khóa Trưởng.

Lên Đường ở Trại cùng với Anh Trần Điền và tham dự 24 giờ tại Rừng Bạch Mã.

Sau Trại Tráng này có Khóa Bạch Mã (Bằng Rừng) 3 ngày tiếp theo do Lão Raymond Schlemmer điều khiển - Raymond Schlemmer là Ủy Viên của Văn Phòng Quốc Tế Hướng Đạo Pháp (Bureau International du Scoutisme Francais).

* Năm 1940: Dự Khóa Bạch Mã Ngành Ấu trong 10 ngày do Chị Chauvet điều khiển.

IV- Hoạt động:

Trong hai năm đầu vào Đoàn là hai năm quan sát và học hỏi qua sách báo Hướng Đạo mua ở Pháp, và sinh hoạt với Tráng Đoàn Hướng Đạo Pháp ở Sài gòn (clan Saitn Paul).

Sau các Khóa ở Bạch Mã, có ra miền Bắc 2 lần: lần đầu 15 ngày, lần sau một tháng, thăm viếng các Đoàn ở Hà Nội - Hải Phòng, Hòn Gay và dự Trại Họp Bạn ở Rừng Sặt (Phủ Từ Sơn) - Trên đường về Sài gòn, có ghé thăm Thanh Hóa (gặp Anh Trần Điền), Huế (gặp Anh Võ Thành Minh, Tạ Quang Bửu, Phan Huy Đức), Qui nhơn (tiếp xúc với Anh Nguyễn Xuân Trâm), Nha Trang (gặp Anh Cung Giữ Nguyễn) và sinh hoạt với các Đơn vị địa phương.

Nhờ nhiệm-vụ trong Ngành Hành Chánh, thường xuyên đi công tác ở các Tỉnh Miền Nam, ban ngày “*làm việc quan*”, ban đêm “*làm việc Hướng Đạo*”, có cơ hội tiếp xúc với các đơn vị tại Tỉnh.

- Năm 1940: Nước Pháp thua trận, bị nước Đức chiếm đóng phân nửa Nước.
- Tại Đông dương, theo Thỏa Hiệp đã ký kết, Quân đội Nhật Bản đặt chân lên đất Việt Nam vào tháng 9 năm 1940. Toàn Quyền Đông Dương do Chính phủ Vichy của Thống Chế Pétain chỉ định là Đô Đốc Jean Decoux, thay thế Viên Toàn Quyền cũ là Tướng Catroux, bỏ nhiệm

sở, chạy theo De Gaille – Phong trào Thể Dục Thanh-Niên được phát động dưới sự điều khiển của Hải Quân Đại Tá Ducoroy – được gọi tắt là Phong trào Ducoroy.

- Một Trường Hướng Đạo Pháp là Raoul Derène được chỉ định tổ chức Đoàn Thanh Niên có tên là “Jeunes Campeurs” – sinh hoạt giống như Hướng Đạo.
- Đoàn “Jeunes Campeurs” thu hút nhiều Thanh Niên, học sinh dưới 18 tuổi, gồm đủ sắc tộc: Pháp, Việt, Hoa, Miên, Lào – và không phân biệt Tôn giáo
- Trường ESCJIC (Ecole Supérieure des Cadres de Jeunesse de l’Indochine) và Trường E-SEPIC (Ecole Supérieure d’Education Physique de l’Indochine) được thành lập với nhiều hứa hẹn là sau khi tốt nghiệp sẽ thành Công chức và nhiều đặc ân, quyền lợi.
- Anh Vagiaga là Đại úy Lục Quân, một Trường Hướng Đạo Pháp hoạt động trong Clan Saint Paul, Sài Gòn được Ducoroy tin nhiệm giao cho làm Giám Đốc Trường ESCJIC.
- Hoạt động Hướng Đạo tại miền Nam Việt Nam dưới thời Ducoroy càng ngày càng yếu, các Trường Đơn vị cũng như các Tráng sinh, Thiếu sinh đều xin đi học các Trường ESEPIC và ESCJIC để có đời sống vững chắc, hoặc gia nhập Đoàn “Jeunes Campeurs”. Các Anh còn lại ở Tráng Đoàn Lý Thường Kiệt thì chuyển sang hoạt động về Văn hóa (chống nạn mù chữ, bình dân học vụ), xã hội (học cứu thương và làm việc thiện ...)
- Rồi đến Cách Mạng Tháng 8 năm 1945, các Tráng Sinh lại tham gia Thanh Niên Tiên Phong – Phong trào Hướng Đạo bị lung lay .. để rồi đi đến tan rã sau một buổi Họp sôi nổi, mỗi Anh tự chọn con đường đi thích hợp.
- Rồi Pháp trở lại Đông Dương, sau khi Đồng Minh thắng trận – Raoul Serène còn ở lại Sài Gòn đến cuối năm 1945 – Anh cho biết Paul Vigiaga, Niédrist, Bernard đã chết, Consigny, G. Huet đi làm xa ở Nam Mỹ, Tôi (Diệp) nhận được một bức thư riêng của Ông André Lefèbre nhân danh Tổng Ủy Viên Hướng Đạo Pháp (E.D.F.) mời tái lập Phong Trào Hướng Đạo và hứa sẽ giúp đỡ. Vì tình hình chánh trị lúc bấy giờ chưa có gì rõ rệt nên tôi đã từ chối với câu “rất tiếc ...”
- Đã tham gia công tác tổ chức:
 - * Trại Họp Bạn Huỳnh Đệ
 - * Trò Chơi Lớn “Chạy Hỏa Bài” từ Bắc chí Nam (đoạn Phan Thiết – Sài Gòn)
 - * Quỹ Tín Dụng để lập “Cửa Hàng Bách Hợp” – Báo Hoa Bách Hợp.
 - * Họp Bạn Suối Tiên có 7.000 Đoàn viên tham dự (có nhiều Đoàn Hướng Đạo Ngoại quốc tham dự)
 - * Công tác Văn hóa: Truyền bá Quốc Ngữ tại Gia Định và các Thị trấn phụ cận.
- Đã tham dự:
 - * Các kỳ Họp bạn Hướng Đạo Vùng và Thế Giới tại Thái Lan – Malaysia – Korean – Taipei – NewZealand – Philippines – Hoa kỳ.
 - * Quan sát các Trại Huấn Luyện ở Phi Luật Tân và Úc Châu

Thiên Nga

GHI CHÚ. Anh Huỳnh Văn Diệp được trao tặng Huân Chương Bắc Đẩu của Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam ngày 07-02-1999.

TÔI THĂM

TRƯỞNG DIỆP LẦN CUỐI

N.M.T.

Sáng 5 tháng 10 năm 2001, tôi đã sửng sốt khi nhận được tin là trưởng Diệp đã qua đời tối hôm trước. Sửng sốt vì tôi mới vừa đi thăm trưởng Diệp đúng một tháng trước. Và trong kỳ thăm đó trưởng Diệp dù đã 92 tuổi nhưng vẫn còn khá khỏe, tinh thần hăng hái còn minh mẫn, nói cười luôn miệng, không có triệu chứng gì là trưởng sắp sửa ra đi cũng như đã tươi cười cho tôi chụp mấy tấm hình lưu niệm.

Vì ở cùng thành phố nên thỉnh thoảng tôi vẫn hay ghé thăm trưởng kể từ khi trưởng về định cư tại Houston. Và nó đã trở thành một thông lệ cứ năm ba tháng khi có dịp là tôi ghé thăm trưởng. Trưởng Diệp và cụ bà sống riêng với nhau trong một apartment gần khu thương mại sầm uất của người Việt ở Houston là khu đường Bellaire. Con của trưởng có mấy người cũng sống gần đó thỉnh thoảng chạy tới thăm viếng và giúp đỡ. Trưởng Diệp và tôi chênh lệch tuổi tác như cha với con nhưng tình huynh đệ HĐ đã nối kết chúng tôi lại với nhau trong công việc HĐ cũng như trong tình lối xóm vì khi ở Việt Nam nhà chúng tôi cùng ở khu chợ Bà Chiểu. Khi trưởng Diệp làm Chủ tịch Ban Thường Vụ, tôi tuy là Phó Tổng thư ký của Hội HĐVN nhưng vì Trưởng TTK là trưởng T.T.Huyền phải làm việc ở xa tận Pleiku nên mọi việc thuộc văn phòng TTK đều do tôi đảm trách cho đến khi trưởng TTK được đổi về Sài Gòn. Nhờ đó mà tôi và trưởng Diệp đã có một thời gian làm việc sát cánh với nhau.

Mỗi lần tôi đến thăm trưởng Diệp rất vui và những câu chuyện như không bao giờ dứt. Ban đầu khi trưởng mới sang định cư tại Mỹ thì trưởng thường kể cho nghe cảnh ra đi hợp pháp của trưởng đã gặp những trắc trở cười ra nước mắt ra sao, những cảnh “xếp hàng cả ngày” để

xin giấy tờ, và cảnh cán bộ công khai cướp đoạt tài sản của trưởng và của dân như thế nào. Dù phải ra đi với đôi bàn tay trắng, bỏ lại sau lưng cả một cơ ngơi to lớn gây dựng cả đời người bằng mồ hôi và sức lực cá nhân trưởng vẫn cười, nụ cười hiền hòa lúc nào cũng rạng nở trên môi như vẫn hằng như vậy khi còn ở quê nhà. Tài sản duy nhất mà trưởng Diệp mang theo được là bộ tem sưu tầm giá trị mà trưởng đã dày công sưu tìm và cất giữ được. Sở dĩ mang theo được là nhờ trưởng Diệp biết làm “thủ tục đầu tiên” với các “đồng chí” khám xét hành lý và phần khác các “đồng chí” cũng không biết giá trị đích thực của các bộ tem này. Vì gặp được người có cùng sở thích nên trưởng Diệp đem ra khoe và cho tôi xem toàn bộ tem mà trưởng mang theo được. Ôi nó quý giá làm sao, toàn là những bộ tem hiếm quý rất có giá, đặc biệt là những bộ tem Việt Nam từ thời Pháp thuộc, thời chánh phủ Bảo Đại, thời đệ nhất Cộng hòa và rất nhiều loại tem khác nữa... Xen vào đó là những câu chuyện sinh hoạt HĐ, tình cảnh các trưởng HĐ bị kẹt lại sau năm 1975 mà trưởng biết được.

Lần lần về sau những câu chuyện HĐ chiếm trọn những lần gặp mặt. Những kỷ niệm vui buồn của cả một đời sinh hoạt HĐ đã được trưởng kể lại cho tôi nghe, và nhiều chuyện còn được nhắc lại nhiều lần. Qua lời trưởng Diệp kể thì trưởng là người sáng lập ra phong trào HĐ tại Nam kỳ vào đầu thập niên 1930. Sau một thời gian đi cổ võ và truyền bá phương pháp HĐ trong giới trẻ trưởng Diệp thành lập được đoàn HĐ đầu tiên tại Nam kỳ với khoảng 20 em và mang tên là đoàn Lý Thường Kiệt. Sau đó một thời gian với sự tiếp tay của một số trưởng khác như trưởng Huỳnh Văn Thanh, Trần Văn Khuôn, Trầm Kim Chi,... 2 đoàn HĐ nữa mang tên là đoàn Lê Văn Duyệt, và đoàn Võ Tánh đã được ra đời. Được hỏi các hiểu biết về phương pháp HĐ của trưởng lúc ấy do đâu mà có thì trưởng cho biết là học hỏi qua sách vở của hương đạo Pháp. Mãi sau này đến năm 1943 trưởng Diệp mới có cơ hội tham dự khóa huấn

luyện trưởng do một trưởng của HĐ Pháp tổ chức là Jack Enard.

Mỗi lần kể là một thời thanh xuân năng động như sống dậy trong tâm hồn trưởng Diệp. Trưởng kể chằm rãi nhưng say sưa, ngắt khoảng bằng những nụ cười hiền với cặp mắt sáng long lanh. Mỗi câu hỏi được nêu lên là một chuyện tích dài được nhắc đến. Nhìn trưởng và nghe trưởng nói những tháng ngày làm việc chung tại văn phòng Hội ở đường Bùi Chu, những buổi chiều cùng ở lại làm việc rất trễ hoặc những cuối tuần bận rộn họp hành như sống lại rõ rệt trong trí nhớ. Dù chuyện tư riêng, chuyện làm ăn với Bác sĩ Tín (sản xuất dầu khuy nh diệp), chuyện Hội đa đoan, trưởng Diệp lúc nào cũng chằm rãi điềm đạm, và tỉ mỉ trong công việc. Và đặc biệt là nụ cười hiền từ ít khi vắng bóng trên môi đúng như điều luật HĐ đã dạy là: *"HDS luôn luôn vui tươi"*. Ngoài ra, ở trưởng Diệp ba châm ngôn của phong trào là *"Thật thà – Trong sạch – Tận tâm"* lúc nào cũng như hiển hiện rõ nét trong hành động của trưởng.

Nhớ kỳ đi tham dự Đại hội trưởng HĐ vùng Viễn đông-Thái bình dương tổ chức ở Hán thành, và do trưởng Diệp làm trưởng phái đoàn. Các thành viên trong phái đoàn đa số đều "nghèo" nên khi nghe hướng dẫn viên bảo là đổi tiền với các tiệm buôn bán nhỏ dọc đường sẽ có hối suất cao hơn là đổi ở ngân hàng tôi liền xin ra ngoài đi đổi tiền liền bị trưởng Diệp chặn lại bảo là dù sao mình cũng phải bảo vệ "thể thống quốc gia" và mình còn là HĐ nữa nên không được đổi tiền "lậu".

Rút kinh nghiệm từ Đại hội đồng nhiều sóng gió khiến trưởng Tổng Ủy viên Trần Điền phải từ chức, Đại hội đồng họp ở Đà Nẵng đã tổ chức lại cơ cấu trung ương của hội HĐVN và phân chia quyền hạn của cơ cấu trung ương cho ba bộ phận gồm có Ban Thường vụ, Ban Huấn luyện và Bộ Tổng Ủy viên. Trưởng Diệp nguyên là Tổng Ủy viên trong cơ cấu cũ được bầu làm Chủ tịch Ban Thường Vụ đầu tiên của cơ cấu mới này. Vì là một tổ chức hoàn toàn mới mẻ nên các bánh xe chưa chạy được trơn

trun do đó trong nội bộ cơ cấu tam đầu chế của hội lắm lúc cũng có một số bất đồng và tranh chấp, nhưng trưởng Diệp luôn luôn là người kiên nhẫn thuyết phục nên các trưởng trong Hội đồng trung ương đã làm việc trong hòa khí và tình huynh đệ HĐ.

Một sáng kiến độc đáo của trưởng Diệp đã làm cho hội HĐ có phương tiện phát triển mạnh là sự thành lập Hợp tác xã HĐ để mua bán đồng phục, sách vở, huy hiệu và các vật liệu cắm trại cho HDS. Nhờ khoảng thời gian vận động gây quỹ cho hợp tác xã trưởng Diệp đã làm việc hết sức tận tâm. Trong nội bộ của hội trưởng không ngừng đi đây đi đó để kêu gọi các huynh trưởng có khả năng tài chánh mua cổ phần HTX, nhưng điều quan trọng hơn cả là trưởng Diệp đã thành công trong việc vận động được các giới doanh thương bên ngoài hội tham gia vào quỹ. Nhờ đó, trưởng đã mang về cho hội một số tiền khá lớn dùng để làm vốn cho HTX đồng thời phát triển các sinh hoạt của hội.

Trong công tác phát triển hội, trưởng Diệp cũng không quản khó nhọc đi thăm các tỉnh từ trong Nam ra tận miền Trung để vận động phát triển phong trào. Tất cả chi phí cho công tác này đều do tiền túi của trưởng. Kết quả rõ rệt của các công tác phát triển này là nhiều Liên đoàn mới, nhiều Đạo mới được thành lập thêm từ Nam ra Trung, đặc biệt là ở Châu Gia định. Trưởng Diệp cùng với trưởng Hội Trưởng Nguyễn Văn Thơ cũng đã vận động được sự giúp đỡ tận tình của chánh quyền cho hội HĐVN nên hội trong giai đoạn này đã gửi nhiều phái đoàn tham dự các trại huấn luyện quốc tế, các hội nghị huynh trưởng và các trại Hợp Bạn thế giới. Trưởng Diệp cũng đã tích cực vận động tài chánh hỗ trợ cho Bộ Tổng Ủy viên trong việc tổ chức Trại Hợp Bạn Toàn Quốc Suối Tiên ở Thủ Đức vào năm 1970. Trại này đã được Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu đến khai mạc.

Để thể hiện tinh thần "sẵn sàng" "giúp ích" của một HDS và một tráng sinh quyết vì "đời mau ra tay che chống" nên trưởng Diệp đã

ra ứng cử nghị viên Hội đồng tỉnh Gia định vào năm 1971 với hi vọng đem tinh thần phục vụ vô vị lợi của HĐ để tranh đấu cho quyền lợi của đồng bào tỉnh nhà. Tuy ứng cử với tánh cách cá nhân nhưng trên bích chương tranh cử trưởng Diệp đã dùng một hình chụp với đồng phục HĐ nên đã gây nên một dư luận chống đối của một số trưởng HĐ lúc ấy. Chuyển thử thách này, trưởng Diệp đã thất cử. Vì có giúp trưởng Diệp trong công việc theo dõi việc kiểm phiếu tại các trung tâm đếm phiếu, nên tôi đã thấy số phiếu của ứng cử viên Huỳnh Văn Diệp chỉ đạt được khá cao tại tỉnh lỵ Gia định và kha khá tại vài thị trấn lớn trong tỉnh. Theo tôi nhận xét một trong nhiều lý do của sự thất cử của trưởng Diệp là hình ảnh HĐS như là biểu tượng cho sự ngay thẳng “*ai cũng có thể tin lời nói của người HĐ*”, và cho sự “*thật thà – trong sạch – tận tâm*” chưa được quần chúng nói chung và cho đồng bào cử tri tỉnh Gia định nói riêng biết tới và chấp nhận. Có thể trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp hình ảnh người HĐ được quần chúng biết đến nhiều nhờ nhiều trưởng HĐ lúc ấy dấn thân vào các phong trào yêu nước như Thanh Niên Tiền Phong hay gia nhập các đoàn quân kháng chiến. Các hình ảnh oai hùng đó đã phai nhòa và có thể đã thành xa lạ trong tâm hồn người dân VN các thập niên 1960 và 1970 nên hình ảnh HĐS của trưởng Diệp dùng để tranh cử đã không ăn khách. Ngoài ra, theo kết quả bỏ phiếu, nếu hình ảnh đó có tác dụng phần nào thì cũng chỉ có tác dụng tại các thị trấn lớn, các vùng quê hình ảnh đó gần như không có tác dụng gì. Có phải chăng vì sinh hoạt của phong trào HĐ hãy còn thu hẹp tại các thị trấn lớn và lý tưởng cao đẹp của phong trào HĐVN cũng chưa được phổ biến sâu rộng cho quần chúng biết đến?

Trong một lần gặp gỡ về sau này trưởng Diệp có nói là cuộc ứng cử đó đã đem lại một bài học hay cho trưởng và đáng lý trưởng không nên ứng cử. Không hiểu ý trưởng muốn nói gì. Lúc ấy thấy trưởng có vẻ dăm chiêu nên tôi cũng không muốn nhắc thêm. Càng ngày tuổi

tác trưởng Diệp càng thêm cao, nhưng trí nhớ vẫn luôn còn minh mẫn và những câu chuyện về sinh hoạt HĐ vẫn luôn luôn lẩn quất khắp các góc khuất của tâm hồn trưởng. Tên tuổi các trưởng kỳ cựu của phong trào vẫn thỉnh thoảng được trưởng Diệp nhắc đến, khi người này lúc người khác và vui mừng khi biết người được nhắc vẫn bình an hay buồn buồn khi không có tin tức gì về người được nhắc đến.

Bẵng đi một thời gian tôi phải đi làm xa nên ít đến thăm trưởng Diệp được. Rồi trưởng Diệp dọn đi ở apartment khác cho nên tôi mất liên lạc. Gần đây mới liên lạc lại được chưa được bao lâu thì trưởng lại bất ngờ già từ cuộc đời, già từ cuộc chơi mà trưởng đã tham gia gần suốt cả một đời. Hôm đến tiễn biệt trưởng Diệp lần cuối, nhìn trưởng nằm êm xuôi bình thản giữa khói nhang và tiếng tụng kinh với con cháu đông đủ khoảng 40, 50 trong đó có nhiều con, nhiều cháu đã thành danh phận tôi thấy trưởng đã thật sự sống một cuộc đời trọn vẹn của một người cha trong gia đình và một trưởng trong phong trào cũng như một công dân ý thức trách nhiệm.



Những dòng này xin được ghi nhận như những lời tưởng niệm một trưởng HĐ kỳ cựu đầy thành tín và tận tâm với phong trào đồng thời cũng là những lời thành kính cầu nguyện cho hương hồn trưởng Diệp “*lên đường*” về cõi an bình miền viễn.

11/2001

SÓI TRẦM NGÂM

Tinh thần Hưởng Đạo

Việt-Nam



Người đời sau chắc sẽ nhận thấy Hưởng Đạo Việt Nam hải ngoại là một tổ chức phát triển tốt đẹp, hài hòa và bền vững nhất của người Việt sống ở nước ngoài. Chúng ta có nhiều đơn vị kinh tế thành công, nhưng đại đa số có tính cách cá nhân. Chúng ta có những đoàn thể chính trị, xã hội, nghề nghiệp, các hội đồng hương tương tế, các hội ái hữu cựu học sinh, cựu công chức, cựu quân nhân.v.v... Nhưng ngoài các tôn giáo, chưa thấy tổ chức nào của người Việt đoàn kết được năm, sáu ngàn thành viên rải rác khắp thế giới như thể hiện qua phong trào Hưởng Đạo Việt Nam ở nước ngoài. Các bạn Hưởng Đạo đã tụ họp trên cùng một đất trại, sống những ngày vui, chia sẻ với nhau một lý tưởng. Và họ gieo thêm nhiều phần khởi cho hai triệu người Việt khắp thế giới.

Cũng giống phần lớn các đoàn thể khác của người Việt, Hưởng Đạo Việt Nam ở ngoại quốc cũng chỉ là hậu duệ của một phong trào tư nhân tại Việt Nam trước năm 1975. Phong trào có một lịch sử khá lâu dài, xuất hiện cùng thời với nhiều tổ chức tư nhân khác. Vào thập niên 1920-30, người Pháp còn cai trị nước ta, họ phải cho phép các tổ chức tư xã hội, tôn giáo, giáo dục xuất hiện. Cùng lúc nhiều đảng chính trị chống Pháp ra đời trong vòng bí mật, các nhóm nhà văn như Tự Lực Văn Đoàn gây nên trào lưu văn học mới, thì phong trào Hưởng Đạo cũng bắt đầu hoạt động tại Việt-Nam.

Thập niên giữa 1920 và 1930 đó đánh dấu một hiện tượng thức tỉnh lớn trong lòng dân tộc, về chính trị, xã hội, tôn giáo, văn chương, nghệ thuật, v.v... Các sinh hoạt đó đều dựa trên nhu cầu tự phát và tinh thần tự nguyện của người phát động cũng như người tham dự. Chúng ta có thể nói một hình thức sinh hoạt xã hội mới đã nẩy mầm tại nước ta trước 70 năm, đã gieo rắc hạt nhân cho một xã hội công dân trên đất nước ta sau này. Xã hội công dân bị các chế độ độc tài ngăn chặn, đàn áp, nhưng hạt nhân vẫn còn đó chờ ngày sống lại.

Hưởng đạo Việt Nam chứng tỏ sức sống dẻo dai và khả năng phát triển rất đáng kính phục. Phong trào bị giải tán và cấm hoạt động ở trong nước, các hưởng đạo sinh ra nước ngoài vẫn tự tìm đến nhau, ngay từ khi còn trong trại tị nạn ở Phi Luật Tân, Nam Dương, v.v... Họ đã họp lại, sinh hoạt, tổ chức, thay đổi cho phù hợp với môi trường sống mới, giữ vững các tôn chỉ, phát triển thêm, chưa gao giờ ngừng nghỉ.

Trong các đoàn thể của người Việt ở nước ngoài, có thể nói Hưởng Đạo là tổ chức có sức sống mạnh nhất.

Nếu hỏi một Hưởng Đạo sinh vì sao phong trào của họ có sức sống, với khả năng thích ứng và bảo vệ bản sắc vững vàng như vậy, chắc chúng ta sẽ được nghe nói là nhờ “Tinh thần Hưởng Đạo”. Tinh thần Hưởng Đạo dựa trên ba lời hứa và mười điều luật, mà hầu hết được mười triệu Hưởng Đạo sinh khắp thế giới chia sẻ. Nhưng tại Việt Nam, các nguyên lý tinh thần đó còn các thể hệ các huynh trưởng đầu tiên tổng hợp với văn hoá truyền thống dân tộc Việt Nam. Các đạo lý cổ truyền của dân ta đều được thể hiện trong các điều luật Hưởng Đạo. Chính vì phong trào giáo dục quốc tế này đã được Việt Nam hóa nên sức sống càng mạnh và vững vàng hơn.

Những đạo lý Trung, Hiếu, Tín, Nghĩa, giúp ích, lòng thương yêu muôn loài sinh vật và cây cỏ, đức tiết kiệm, trọng danh dự, trọng kỷ luật, tình huynh đệ thế giới, v.v... các giá trị đó được hầu hết các đoàn thể thanh niên và giáo dục đề cao. Nhưng phong trào Hưởng Đạo có sức sống đặc biệt nhờ một đặc tính, đó là tinh thần tự nguyện.

Tự nguyện có nghĩa là không làm điều gì vì bị ép buộc, nhưng Tự nguyện còn có nghĩa rộng và sâu hơn. Đối với người Hưởng Đạo sinh thì Tự nguyện còn có nghĩa là chính mình không tự ép mình sinh hoạt Hưởng Đạo vì một mục đích nào khác, ngoài nguồn vui mà cuộc chơi bỏ ích mang lại.

Những mục đích khác có thể kể ra như thế nào? Người ta không thể sinh hoạt Hưởng Đạo vì danh, vì lợi, đã đành. Nhưng Hưởng Đạo sinh cũng không dùng sinh hoạt Hưởng Đạo cho các mục đích chính trị, tôn giáo, dù các mục đích đó được coi là tốt đẹp chẵn nữa. Ở Việt Nam đã nhiều lần nhà cầm quyền muốn chính trị hóa Hưởng Đạo nhưng họ đều thất bại. Cũng nhờ họ thất bại nên Hưởng Đạo mới còn đến ngày nay, mang lại nền giáo dục lành mạnh cho thanh thiếu niên của chúng ta ở khắp thế giới.

Chính tinh thần vô kỷ, vô tư, vô cầu, của các huynh trưởng và đoàn sinh, đã giúp nuôi sống tinh thần Hưởng Đạo từ khi thành lập ở Việt Nam, trải qua những biến thiên lịch sử như việc chia đôi đất nước, cuộc di tản khắp thế giới và được thể hiện trong các cuộc Họp bạn Thăng Tiến định kỳ. Nếu một mai phong trào Hưởng-Đạo được tái lập ở nước ta, nếu không giữ được tinh thần Tự nguyện đó thì cũng khó thành công nổi.

NGƯỜI VIỆT

SỔ VÀNG

1. Tr. Đình-Khang-Ty	20	Mỹ--kim
2. - Nguyễn-thị Xuân-Lan	30	-
3. - Trần-Đình-Thủy	50	-
4. - Nguyễn-đức-Tùng	(Có đóng góp)	
5. - Vương-Cát-Hanh	25	-
6. - Nguyễn-Xuân-Mộng	30	-
7. - Bửu-Sao	30	-
8. - Vũ-Thanh-Thông	50	-
9. - Nguyễn-Trình-Cương	40	-
10.- Lê-văn-Phước	20	-
11.- Nguyễn-Đức-Dziên	20	-
12.- L.M. Nguyễn-Xuyên	50	-
13. Đoàn Ân-Danh	100	-
14. Lâm-Chánh-Trung	50	-
15. Tống-Phước-Ái	20	-
16. Trần Ngô Lan-Anh	60	-
17. Lý-Nhật-Hương	20	-
18. Lê-Đặng	20	-
19. Nguyễn-Quốc-Trị	30	-
20. Hồ-văn-Bửu	30	-
21. Tuấn-Việt	20	-
22. Trần-Trung-Hợp	20	-
23. Tôn-Thất-Lương	30	-
24. Đình-Hồng-Phong	30	-
25. Đình-văn-Tùng	30	-
26. Nguyễn-Thanh-Viêm	50	-
27. Nguyễn-Huy	20	-
28. Nguyễn-Kim	20	-
29. Hồ-Thị-Vẻ	20	-
30. Huỳnh-Thanh-Hưng	20.	-
31. Trần-Trung-Lương	100	-
32. Bùi Dzũng	16	Âu-Kim
33. Trần-Công-Lao	40	-
34. Dương-văn-Hoá	30	Gia-kim
35. Ngô-kim-Lân	20	-
36. Trà-Lũ	50	-
37. Ngô-Hoàng-Mai	20	-
38. Phạm-Hữu-Vĩnh	25	-
39. Phạm-Trung	50	-
40. Nguyễn-Phú-Thiệu	20	-

41. Dương Kim-Son	40
42. Vũ-Minh-Ngọc	20
43. Cô Thu và Cô Phượng	50 (*)
44. Xóm Trưởng-niên Ottawa	220
45. Tr. Nguyễn-Xuân-Linh	70 Gia-kim
46. - Tôn-Thất-Thận	40 -
47. - Hoàng-Hội	50 Úc-kim
48. - Trương-Lạc-Phiêu	50 -

Ghi chú :

(*) = Kể riêng 50\$ về tập HDVN.

Liên-Lạc số 41 xin khoá sổ ngày 15-2-2002.

Những đóng góp sau ngày ấy, xin ghi vào sổ kế tiếp.



HƯỚNG-DẠO TRƯỞNG NIÊN GHI DANH Năm 2002 với Hội-đồng Trung-Uơng

□□□□

1. Làng Oakland	US. 20\$
2. Xóm Merkel (nổi danh là Xóm Chuối)	20.
3. Xóm Montréal	20.
4. Xóm Ottawa	20.
5. Xóm Bạch-Đằng Đông-Hải (Ohio)	20.
6. Xóm Rhône-Alpes (24 Euros)	20.
7. Làng Victoria (Úc-châu) (*)	20.

Tất cả các số tiền ghi danh nói trên đều được gửi về Trưởng T.Q. của HĐTU theo địa chỉ dưới đây :
301 Buttry Rd. GAITHERSBURG MD20877 U.S.A.

Những đơn vị nào chưa đóng, xin gửi gấp về trước kỳ khai mạc Trại TT7. Sau thời gian đó, xin các đơn vị tự chuyển thẳng về Trung-ương theo địa chỉ trên, Liên-lạc sẽ không nhận chuyển giúp nữa.

(*) **Ghi chú :** 40\$ của 2 năm 2000 và 2001 và số thặng dư (đổi từ 120 Úc-kim) cũng đã được nhập vào Quý.

Kỷ niệm :

Bước đường đầu của tôi

Hải Ly gan dạ Phan Như Ngân

Liên Lạc : *Lúc còn sinh thời, Tr. Trần-Văn-Khắc đã có nhiều lần nói với chúng tôi : Anh hãy dùng tờ Liên Lạc mời gọi, khuyến khích các Trưởng kỳ cựu, các Trưởng đơn vị và các anh chị em H.Đ.S. khác hãy nhớ lại để ghi lưu truyền cho các thế hệ sau được biết những kỷ niệm, những sinh-hoạt đã có với Phong-trào. Dài hay ngắn, vui hay kém vui, đó cũng là những di sản không nên để chôn vùi theo dĩ vãng.*

Tôi thuộc lớp những người trưởng-thành vào năm 1930, những năm mà phong trào dành độc-lập cho tổ-quốc chúng ta đã làm sôi bỏng cả cái xã-hội Việt-Nam vốn trầm lặng dưới sự đô-hộ của thực-dân Pháp. Đại đa số thanh-niên thời ấy đều nô-nức đua nhau, mỗi người tùy theo khả-năng và lương tâm, tham-gia trực-tiếp hay gián-tiếp vào những đoàn-thể chính-trị hoặc các đoàn-thể có lợi-ích công cộng, hoặc lo cố-gắng học-hành để sau này xây-dựng quốc-gia. Do tinh-thần ái-quốc nồng-nhiệt ấy mà khi Phong-trào Hướng-Đạo được thành lập tại Việt-Nam, một số đông thanh thiếu-niên cường-tráng về thể-xác cũng như về tinh-thần để phục-vụ tổ-quốc. Tôi gia nhập HĐ vào tháng 9 năm 1938 tại Huế khi tôi đã 27 tuổi, và được nhận vào Tráng-đoàn Bạch-Đường do A. Tạ-Quang-Bửu làm Tráng-trưởng . . .

Rồi tôi được đi dự trại trường Bạch-mã : một khóa Thiếu và một khóa Tráng. Lên đất trại trường, giữa cảnh núi rừng trùng trùng điệp điệp, với những cơn

mưa tầm-tã, với những đêm lạnh buốt tới xương và những buổi sáng sương mù dày đặc, mới thật sự hưởng cái thú cam-go của đời sống hướng-đạo, nhất là vào thời ấy đâu đã có những lều rộng rãi, kín-đáo, không bị dột, những chăn mền ấm-áp, những áo mưa thực-sự không ngấm nước như ngày nay. Đời sống ở trại luôn bận rộn và thường phải làm việc dưới trời mưa. Chúng tôi rất khâm phục Trại-trưởng Raymond Schlemmer đã già và đầu đã sới, mà mỗi buổi sáng trước khi còi báo thức cho toàn trại, chỉ mặc một cái quần đùi, mình trần, ra trước lều tập thể-dục rồi xuống suối tắm nước lạnh ngắt, trong khi chúng tôi mặc đủ áo quần còn quần thêm chăn mà vẫn run lên cầm cập vì rét buốt tới xương. Chính trong trại trường, tôi đã được đặt tên rừng; và chắc vì tôi dốt về thủ công lại nhút nhát, nên đã được các Trưởng đặt cho cái tên Hải-ly Gan Dạ !

Sau đó ít lâu, vì A. Nguyễn-Hy-Đơn là Đạo-trưởng Huế xin nghỉ và “trao đước” cho tôi, tôi đã phải lãnh chức Đạo-

trưởng. Vào thời đó không có bầu bán gì. Một trưởng khi vì lý-do nào không tiếp-tục được chức-vụ, thì tìm một trưởng khác, cố-gắng thuyết-phục trưởng ấy nhận trách nhiệm, rồi chuyển-giao chức-vụ, thường thường là với sự chứng-kiến của các trưởng khác. Không hề bao giờ có sự tranh dành vì trong thâm-tâm không ai nghĩ là nhận một chức vụ có quyền ăn trên ngồi chốc, mà chỉ là nhận một trách-nhiệm trong Phong-trào. Trong thời kỳ này có cuộc Họp Bạn Thần-Kinh tổ chức tại đồi Quảng-tế và nhân dịp ấy, đại-hội huynh-trưởng được tổ-chức tại Hội-trường Di-luân trong Thành Nội. Cuộc Họp Bạn Thần-Kinh được tiếp đón một phái-đoàn H.Đ. Bắc-kỳ từ Hà-nội vào, và một phái-đoàn Nam-kỳ từ Saigon ra. Cả hai phái-đoàn đều dùng đường xe lửa xuyên Việt. Trại họp bạn được tổ chức khá quy-mô nhưng không tốn kém và hình như không được hưởng khoản trợ-cấp nào của tư nhân cũng như của chánh-phủ. Tuy vậy, Hội cũng không phải mắc nợ ai . . .

Vào đầu năm 1945, sau cuộc đảo-chánh Nhật và chánh-phủ Trần Trọng Kim được thành lập, A. Tạ Quang Bửu khi ấy là Tổng-ủy-viên Trung-Việt, được ông Phan-Anh, bộ-trưởng Thanh Niên, mời làm phụ-tá. Tôi được A. Bửu trao đuốc thay chân anh. Trong thời-kỳ ấy tôi đã chẳng làm được việc gì, ngoài việc chính-thức trả lời ô. Bộ-trưởng Phan-Anh từ-khước lời ông yêu-cầu cho Hướng-Đạo Trung-Việt gia-nhập với tư-cách tập-thể vào phong-trào thanh-niên Việt Nam của ông . . . Trong năm 1946, HĐ Trung-Việt đã tự-động đình-chỉ hoạt-động sau khi quyết-định không trở thành một đoàn-thể “cứu quốc”

Phan Nhũ Ngân

THÁNG TIẾN 7 - MỘT NIỀM TIN



Từ ngày lịch sử sang trang
 Triệu dân Việt sống lang thang xứ người
 Năm châu bốn biển nơi nơi
 Ngậm hờn vong quốc sống đời lưu vong
 Quạt cuồng dòng máu Lạc Long
 Hướng về quê Mẹ sắt son lời thề
 Bờ tre, đồng lúa, con đê
 Đàn chim Việt vẫn nhớ về cố hương
 Đâu đây ánh lửa dậm trường
 Vẳng nghe tiếng gọi lên đường thiết tha
 Âm rừng vang vọng trong ta
 Hương rừng ngậy ngát nhạt nhòa sương đêm
 Hỏi người còn nhớ hay quên
 Gọi bày mau tiến về bên lửa hồng
 Dù cho cách trở núi sông
 Về đây, tháng Sáu, Houston đón chờ
 Tay trong tay, có đầu gối
 Nơi Camp Strake ngõ là Suối Tiên
 Từ khi Giữ Vững, trại Miền
 Đến Tháng Tiến Bảy, niềm tin vững vàng
 Đoàn ta Hướng Đạo Việt Nam
 Luôn luôn Gắng Sức kiên tâm Sẵn Sàng
 Ca vang khúc hát Lên Đàng
 Trại Tháng Tiến Bảy kết đoàn năm Châu
 Từ Em, mái tóc xanh màu
 Đến Anh, sương tuyết trên đầu thời gian
 Chúng ta : Chung một đường lên
 Tìm về Nguồn Thật sống cùng Thiên Nhiên
 Hẹn nhau về lại Suối Tiên
 Hẹn nhau về lại Tùng Nguyên trại Nhà
 Mong rằng ngày ấy không xa
 Cùng nhau Giúp Ích xây nhà VIỆT NAM

Cao-Nguyên

Houston - 2002

Trưởng HẢI - LY GAN DẠ

với tên Rừng của Ngựa Chậu Khố

Nhân ngày húy-nhật của Trưởng Hải-ly Gan dạ Phan-Như-Ngân (22-2), cũng trùng vào ngày kỷ-niệm sanh nhật của Cù Paden Powell. Nếu Trưởng Hải-Ly còn sống thì năm nay là năm Mừng Cửu Tuần. Trưởng mất năm 1995. Nhưng Tr. Hải Ly đã già tử anh em HĐVN mà ra đi lúc tuổi 83 mà Tr. Đa-Phong Lê-Mộng-Ngọc có bài thơ "Tuởng niệm" mở đầu bằng câu: *Chọn ngày đúng đắn mới ra đi.*

Tr. Gà Lôi Tô-Văn-Phước ở Đức-quốc có bài thơ tiễn biệt "Tinh Không Vắng" kết thúc bằng bốn câu:

Nay vắng bóng nhưng tinh không vắng

Trong anh em : Gan dạ Hải ly

Hình ảnh vẫn bên lòng tưởng nhớ

Ngón tay chào - Tiễn Trưởng ra đi....

Nhà thơ Tuấn-Việt, trong bài thơ dài tưởng niệm có mấy câu chúc Trưởng Hải-ly về nơi an nghỉ:

... Nay vòng tay lớn đã rời

Hải Ly Gan Dạ về Trời nghỉ an.

Nhớ đến Trưởng Phan-Như-Ngân, Ngựa tôi hồi tưởng lại những lần hội ngộ ở Montréal với những kỷ-niệm xa xưa, những lần anh em rủ nhau lên Ottawa thăm Trưởng Trần-Văn-Khắc để bàn về "Cựu Hướng-đạo", những khó khăn lúc ban đầu, để rồi sau này trở thành Phong-trào Hướng-đạo Trưởng-niên.

Giai đoạn chuẩn bị cho Hội-nghị Trưởng ở Costa Mesa (1983), Tr. Trần-văn-Khắc đứng ra triệu tập Hội-nghị. Tr. Khắc nhờ Trưởng Ngân làm Tổng-Thư-Ký cho cuộc chuẩn bị Hội nghị này. Tr. Ngân thoái thác viện cớ ở xa Tr. Khắc và đề nghị một trong 3 người hiện ở Canada là Tr. Hồng, Thoại hoặc Toàn. Sau cùng số phận của Ngựa cũng không thoát, nên phải ... chịu khó đến 3 nhiệm kỳ, đến TT3 vận động lắm mới được trao lại chức vụ TTK cho Tr. Đỗ-Phát-Hai.

Trong các phiên họp Đại-Hội-Đồng Costa Mesa và Đại-Hội-Đồng TT3: Tr. Phan như Ngân đã được toàn thể anh chị em suy cử làm Chủ-tọa các buổi họp.

Ngựa tôi luôn ngưỡng mộ sự tôn kính đặc biệt mà Trưởng Ngân dành cho Trưởng Khắc. Tuy tuổi cũng đã trên 80 mà một tí thừa Anh và xứng Em ngọt ngào. Chúng kiến tận mắt, nghe tận tai vào những dịp đó, Ngựa tôi đã học thêm được một đức tính lễ độ của một bậc đàn anh rất quý mến.

Tôi lấy tên Rừng vào dịp Hội-nghị các Trưởng 3 Miền Nam Trung Bắc tại Hồ Than Thở, Dalat năm 1953 (mỗi Miền 15 Trưởng) mà Tr. Trần-Điền làm Trại-Trưởng mục đích thống nhất tổ chức và sinh hoạt, sau một thời gian dài bị ngưng vì thời cuộc.

Lửa trại đêm ấy thật đông, vui. Tôi nhớ cùng với tôi có Tr. Nguyễn-Phú-Đốc (đã qua đời) nhận tên Rừng là Voi ống sậy (vì Trưởng Đốc rất cao và gầy ốm). Còn tôi thì do Tr. Xuyên (một cao thủ nhu đạo của HĐ Cảnh sát) thao dợt tôi (lúc ấy tôi to con và sung sức chứ không tàn tạ như bây giờ). Hai Trưởng Dương-Vân và Lê-văn-Ngoạn đặt cho tôi tên Rừng là "Ác Là Chậu Khố" (ý nói tôi lười, ăn rồi đi ngao du khắp trại, không làm chi cả). Hai chữ "Chậu Khố" đã ám ảnh đời tôi rất lâu cho đến bây giờ và cũng nhờ đó mà sau này: *Tôi cố tôi học, tôi chăm tôi học, học sao cho mau tấn tới để lờn lên Chậu Khố làm tờ Liên-lạc để cho anh Vân (đã qua đời) và anh Ngoạn (còn sống) được vui lòng.*

Năm 1956, sau khi ra Trưởng QGHG, tôi nhận thư của Hội HĐVN do anh Nguyễn-Chữ ký, giao phó tôi tổ chức Hướng-đạo tại Tỉnh Phú-Yên. Tôi tập họp một số công chức quen biết đã từng sinh hoạt H.Đ như các anh Viêm (tráng sinh cũ), Nhung, Sâm (thiếu sinh cũ), Điển (Kha), Thông (Bầy-trưởng Cờ Lau mà Tr. Nguyễn-Phan-Pha hiện ở Toronto là Sói con đạo ấy), A.Trinh (Toà-án) ở Tráng đoàn. Đạo ấy Tr. Phu cũng làm ở Toà-án P.Y. (hiện ở Toronto) "án binh bất động". Thành lập Liên-đoàn, gồm Tráng-đoàn Đống-Đa, 2 Thiếu-đoàn, 1 Kha-đoàn và 1 Bầy Sói Cờ Lau.. Trước khi tôi rời Phú yên thuyền chuyển vào Trung-Úng làm việc, Liên-đoàn được nâng thành Đạo Phú-Yên, sau đó trao lại cho Tr. Linh-mục Đình-Quang-Điện làm Đạo-trưởng, đạo ấy Tr. Điện đang giảng dạy ở Trung-tâm Truyền-giáo Đông-Mỹ, cũng thuộc Tỉnh Phú-yên.

Mùa hè năm 1957, một ngày Chủ nhật, Tr. Phan-Như-Ngân là Tổng Ủy-viên kiêm Châu-trưởng Hải-Nam, làm việc ở Khánh-Hoà, giáp ranh với Phú-Yên, điện thoại cho tôi biết trước sẽ vào Tuy-hòa (Tỉnh P.Y.) để gặp anh chị em Liên-đoàn Hướng-đạo Tuy-Hoà. Cùng đi với Tr. Ngân có Tr. Nguyễn-Thám (Đạo-trưởng đạo Khánh-Hoà).

Nhân ngồi ăn trưa trên Núi Nhạn Tháp cùng với một số Trưởng, Tr. Ngân hỏi tôi đã có tên Rừng chưa ? Tôi đáp : đã có, và tên đã được đặt là "Ác Là Chụ Khó". Tr. Ngân cười và nói : Người to lớn phi nhiều như vậy mà đặt tên một loài chim. Ác Là là một loài chim "peu connu" mà mình thấy tướng-lai Thoại sẽ làm được nhiều việc cho Phong-trào. Nếu Thoại đồng ý thì mình đề nghị thay tên Rừng mới là "Ngựa", nhưng vẫn là Chụ Khó : "Ngựa Chụ Khó". Êtes-vous d'accord ? Tôi cười và nói : "Xin vâng lời Anh".

Sau này, khi ra hải-ngoại, mỗi lần Tr. Ngân qua Montréal đều có nhắc lại những kỷ niệm đẹp của một thời xa xưa ấy và Anh tự cho là mình đã chọn cho tôi một Tên Rừng "rất đúng" với Người.

Bây giờ tôi nghĩ là số mệnh đã an bài. Ngựa thì năm nay cũng là năm Ngọ, muốn trở lại thành Chim an nhàn cũng không được. Đã hơn bảy bó rồi đâu còn muốn Chụ Khó hay chụ khổ làm chi nữa, xin mượn 2 câu thơ đã trả lời Tr. Nghi-Yên "mừng hự" Ngựa được Gác Kiếm Rửa Tay :

..... **Tưởng mười năm cũng đủ đáp ơn Đồi...**

Những Đồi bảo : Đường hãy còn xa lắm !

Thưa Anh Ngân,

Nhân ngày Giỗ của Anh - qua không gian - Em xin Cầu nguyện Linh-hồn Anh được an nhàn nơi Nước Chúa. Anh có linh thiêng, xin phù hộ cho "chúng em" có được một Niềm Tin như Anh, mang được Một Tấm Lòng độ lượng như Anh : Biết thương yêu nhau, nhường nhịn nhau như các Anh đã ứng dụng với nhau trong suốt cả cuộc đời sinh hoạt chung, một cuộc đời thật đẹp mà chúng em hằng mơ ước.



Lưu Tuyết

một ngày đầu Xuân Nhâm Ngọ

Mừng Ông Gác Kiếm Rửa Tay

: Re: Mung ong gac kiem rua tay
: Mon, 31 Dec 2001 21:43:26 +0700
: "nguyen nghi yen nhu" <Nghiyen@hcm.vnn.vn>
: <nthoai@sympatico.ca>

Kính mừng Ông Ngựa Chụ khó hay Ngựa Khó chụ
Ròng rã Mười năm phi mệt xiêu
Liên lạc khắp nơi riu rít đón coi
Mỗi năm bốn số không lối số nào.

Nay được dịp rửa tay gác kiếm
Mừng cho Ông mà hiểm cho tôi
Gửi thư đi bị trả hồi
Mất vài ba bận, cũng thời tới tay.

Hôm nay nhận hồi âm đây
Năm Mới húng chí Chúc ngay đôi hàng
Năm Ngựa, tên Ngựa thêm sang
Rửa tay gác kiếm rảnh rang thời giờ.

Nhớ viết "Hồi ký" hoặc "Thơ"
Lưu lại "kinh-nghiệm", "Nước cờ" đã đi
Giúp Ích đàn em ... mỗi khi
Được đọc chuyện thật khác gì ... truyện phim.

Vịt Trịnh Trọng hay Vịt tếu tếu
Nếu có chút gì mà bố lếu
Xin khớp mỏ, sửa lưng ngay
Xin cảm tạ trước người phát biểu.
(V.T.T.)

Ngựa đáp lại :

*Ông mừng tôi sắp rửa tay gác kiếm
Đã "toan" đi những "tính" lại chưa xuôi
Tưởng Mười Năm cũng đủ đáp ơn Đồi
Nhưng Đồi bảo : Đường hãy còn xa lắm!*

THÀNH LẬP MỘT ĐƠN-VỊ : Sự khác biệt giữa Việt và Mỹ



Ở Việt Nam, tôi chỉ có cơ hội gia nhập vào đơn vị Hướng Đạo, chưa có dịp thành lập nên một đơn vị, tuy nhiên, qua sự học hỏi, trao đổi và được huấn luyện qua các khóa cũng như dựa trên những tài liệu của Hướng Đạo Việt Nam, tôi xin phát họa việc thành lập một đơn vị HĐ tại VN, sau đó tại Hoa Kỳ (nơi tôi có cơ hội thành lập) từ đó qua nhận xét cá nhân, so sánh những điểm tương đồng cũng như những dị biệt giữa 2 hội HĐVN và HĐ Hoa-Kỳ khi thành lập một đơn vị hay Liên đoàn, dĩ nhiên, ở khía cạnh của hoàn cảnh cũng như thời điểm sẽ không hoàn toàn phù hợp với những địa phương, xin góp ý, bổ túc tùy theo từng đơn vị nơi các Trưởng thành lập.

Việc thành lập một đơn vị Hướng Đạo tại quê nhà trước kia theo thủ tục hành chánh thì không khác so với thủ tục tại Hoa Kỳ, tuy nhiên, thể thức sẽ được hợp thức hóa chính thức đến cấp Châu và Miền từ Liên Đoàn và Đạo.

Khi một Trưởng hay nhiều Trưởng muốn thành lập một đơn vị HĐ nơi địa phương nào đó, trước tiên, đại diện sẽ thông báo đến Ủy Viên Đạo Trưởng để lập thủ tục và phân phối xuống cấp Liên Đoàn, rồi chuyển những giấy tờ cần thiết về Châu và Miền để được chấp thuận, sau đó thông báo đến văn phòng Hội, từ đó sẽ có giấy chính thức thành lập và bổ nhiệm Trưởng chịu trách nhiệm hướng dẫn Đoàn.

Tùy theo Ngành sinh hoạt, sự bổ nhiệm Trưởng sẽ dựa trên kinh nghiệm, khả năng và quá trình huấn luyện để được bổ nhiệm, điển hình như bổ nhiệm bởi cấp Đạo dành cho Trưởng phụ tá đơn vị hay Trưởng tập sự, sau khi đã trải qua Khóa huấn luyện Cơ Bản (Do Cấp

Lý-Nhật-Hui

Đạo, Châu tổ chức); Đoàn Phó sẽ được bổ nhiệm bởi Đạo sau khi trải qua Khóa huấn luyện Dự Bị (đây là khóa huấn luyện theo ngành sẽ do cấp Đạo hoặc Châu tổ chức); Riêng Đoàn trưởng sẽ được bổ nhiệm bởi Đạo sau khi đã trải qua khóa Huấn luyện Bạch Mã (Do Châu hay miền tổ chức) và đặc cách trúng tuyển (có nghĩa là sau khi tham dự khóa, khóa sinh sẽ thực hành nhiệm vụ tại địa phương qua Đoàn, LĐ, Đạo để được xác nhận bởi cấp Đạo), Khóa HL Bạch Mã dựa trên các Ngành để Trưởng sinh hoạt phù hợp với Ngành mình tham dự.

Giai đoạn cuối của Trưởng trong việc nhận HL là tham dự khóa Huy Hiệu Rừng, cũng giống như Bằng Bạch Mã, Trưởng sẽ tham dự sau khi đã có Bạch mã, đã sinh hoạt với đơn vị trong một thời gian, được sự giới thiệu của các cấp Đạo hay Châu, Miền để cử tham dự, tùy theo vai trò Trưởng sẽ đảm trách, ngoài các Ngành, còn có Huy Hiệu Rừng LĐT, Ủy Viên .v.v...

Tại Hoa Kỳ, nếu đúng theo thủ tục thành lập một đơn vị thuần túy, một cơ quan bảo trợ (Charter Organization) thành lập một hội đồng bảo trợ (Troop Committee) từ đó thu nhận tối thiểu 5 đoàn sinh, sau đó tìm kiếm một đoàn Trưởng cho đoàn, vị đoàn Trưởng này sẽ phụ trách sinh hoạt, thu nhận đoàn sinh cũng như tìm người phụ tá trông coi Đoàn với mình, mọi sự ngoài phạm vi chương trình chuyên môn, vị Đoàn Trưởng sẽ trình lên Hội Đồng để xin sự trợ giúp như phương tiện, tài chánh cho dụng cụ.v.v... Điều đáng ghi nhận ở đây là đơn vị sẽ trực thuộc quyền sở hữu của cơ quan bảo trợ, Hội chỉ trợ giúp về mặt chuyên môn, kỹ thuật, bảo hiểm. . .(dĩ nhiên, đó chỉ thể hiện qua thủ tục hành chánh). Sự liên hệ Tam giác giữa Hội (

qua sự đại diện Châu, Đạo), cơ quan Bảo Trợ và hội đồng điều hành đơn vị phải có sự hỗ trợ lẫn nhau, đó là điểm rất đáng khích lệ cho các đơn vị Hướng Đạo Việt Nam đang ghi danh sinh hoạt tại địa phương qua hệ thống Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ, Cơ quan Bảo Trợ cung cấp Phương tiện, địa điểm phòng họp (HĐ Hoa Kỳ thường sinh hoạt vào buổi tối trong tuần và trong phòng họp, chỉ sinh hoạt ngoài trời khi đi xuất du, công tác xã hội hay đi trại), trong khi hội đồng bảo trợ (Troop Committee) hỗ trợ soạn thảo chương trình sinh hoạt nhưng phải phù hợp với chương trình của Hội từ đó giúp đoàn sinh thăng tiến trong tiến trình của chương trình được Hội đề ra.

Trở lại vai trò chủ yếu của đơn vị Trưởng, không như ở quê nhà, đơn vị Trưởng ở Mỹ sẽ không phải gánh vác nhiều vai trò cho đơn vị mình, vì đã có hội đồng bảo trợ trợ giúp, đối với các Trưởng VN đã không xử dụng đến những phương tiện này, do đó tình trạng thiếu Trưởng cho các đơn vị thường xảy ra ở các đơn vị gốc Việt Nam, vì đơn vị Trưởng thực hiện hết những phần hành từ việc tổ chức, ghi danh, soạn thảo chương trình cũng như những thủ tục hành chánh khác.

Theo tôi, đơn vị Trưởng nên điều phối cùng phụ huynh đoàn sinh để thành lập một hội đồng bảo trợ, vạch ra chương trình, nhu cầu để ban Bảo Trợ có thể trợ giúp, khuyến khích thành viên hội đồng bảo trợ tham dự những khóa học cơ bản về vai trò bảo trợ do hội phụ trách để công việc trợ giúp đạt hiệu quả hơn, điểm đáng lưu ý, đơn vị cố gắng tham dự cũng như khuyến khích thành viên ban bảo trợ tham dự những buổi họp hàng tháng của Đạo (District - Roundtable) nơi đơn vị mình sinh hoạt, nên ghi nhớ, đây là nơi chúng ta có thể nhận những tin tức cập nhật liên hệ giữa Hội và đơn vị, đồng thời là nơi để các huynh trưởng các đơn vị trao đổi kinh nghiệm qua việc điều hành đơn vị.

Là một huynh trưởng Việt cầm đơn vị tại Hoa Kỳ, dĩ nhiên công việc cảm thấy nặng nhọc hơn nhiều nếu không nhờ sự hợp tác và giúp đỡ của Ban Bảo Trợ, Trưởng phải chuẩn bị giấy tờ hành chánh với Hội, những giấy phép với Hội và phụ huynh mỗi khi đơn vị xuất du, có những chương trình sinh hoạt ngoài phạm vi đoàn sinh hoạt thường trực, theo dõi chương trình đoàn sinh về đẳng thứ, chuyên hiệu (phần này đòi hỏi huynh Trưởng và HDS làm việc với nhau để các HDS có thể đạt được từ các Huấn Luyện Viên (counselor), hay những lớp học và trắc nghiệm (Meritbadge Day), hay tự Trưởng khảo sát và ký nhận về chuyên hiệu mà Trưởng đã ghi danh với hội mình là Huấn Luyện viên về chuyên hiệu đó, ngoài ra, chuẩn bị dụng cụ, phương tiện mỗi khi đơn vị đi trại.v.v. . . nếu không có ban bảo trợ (troop committee) phụ giúp, Trưởng không thể sinh hoạt dài lâu được.

Tại Hoa Kỳ, không nhất thiết một Trưởng khi được ban Bảo trợ chọn (Hiring) để cầm đoàn không đòi hỏi Trưởng đó phải trải qua các cuộc huấn luyện chuyên môn, vì trong tài liệu về chương trình sinh hoạt hầu như để dẫn giải, chú thích cũng như hướng dẫn, lập những chương trình sinh hoạt kiểu mẫu, tuy nhiên, sau một thời gian sinh hoạt, Trưởng cầm đoàn nào rồi cũng sẽ trải qua các khóa huấn luyện hầu thu thập thêm kiến thức, kinh nghiệm cũng như tài liệu cập nhật, phương thức hướng dẫn không chỉ hạn hẹp với đoàn sinh mà còn với phụ huynh cũng như ban bảo trợ, Nếu trưởng không chu toàn những điều kiện trên, công việc hướng dẫn đơn vị sẽ không phát triển cũng như sự thăng tiến của đoàn sinh bị trở ngại, ban Bảo trợ có quyền khai trừ (Fired) Trưởng cầm đoàn.

Tại Hoa Kỳ, các cơ quan đại diện Hội HĐ Hoa Kỳ như Đạo (District), Châu (Council), Miền (Region) đều có những nhân viên chuyên nghiệp (Professional Scout) để điều hành nên chỉ tiêu về số lượng đơn vị (unit) rất quan trọng cho những nhân viên thừa hành, hơn nữa một

đơn vị không nhất thiết phải quá đông hơn sĩ số bình thường (4 đội gồm 8 đoàn sinh), thế nhưng vẫn có những đơn vị sĩ số 7,8 mươi đoàn sinh và vẫn chỉ có một đoàn Trưởng mặc dù có nhiều phụ tá trợ giúp, sự phát triển trên có lẽ không hợp lý về cả nhân cũng như chất lượng, dĩ nhiên viện lẽ chia rẽ đơn vị sau quá trình sinh hoạt chung làm các em sẽ không đoàn kết, thế thế thức trước kia tại Việt Nam vẫn có thể áp dụng tại Mỹ khi thành lập đơn vị mới, nghĩa là đề cử một số Trưởng , tuyển những đoàn sinh ưu tú thành lập một đơn vị mới, sau một thời gian, những người này có thể trở về lại đơn vị gốc của mình , nhưng máy ai lại muốn làm việc đó, sự phát triển trở nên phổ thông khi phân chia LĐ sau khi có sự bất đồng (có thể bất hoà), cuối cùng rồi các đàn em khi sinh hoạt chung (khi có dịp) sẽ không có những bầu không khí hồn nhiên , vui tươi vì được Trưởng hướng dẫn các em vâng lời Trưởng chỉ vì thỏa mãn tự ái cá nhân mà vô tình tổn thương đến phong trào.

Bài viết chắc chắn sẽ không đầy đủ chi tiết, hoàn cảnh địa phương cũng chi phối , rất mong đón nhận những ý kiến để các Trưởng khắp nơi có thể trao đổi, học hỏi , ứng dụng cho đơn vị hầu mang lại lợi ích chung cho đơn vị mình nói riêng, cho phong trào nói chung, người viết không chủ trương chỉ trích một ai, đó là kinh nghiệm bản thân đã có trong quá trình sinh hoạt.

Tứ Nhật Hui



NHỮNG TRỤC TRẠC CỦA LIÊN-LẠC SỐ KỶ-NIỆM 10 NĂM

□□□□□□□□□□□□□□□□

1. Phát hành đúng dịp các nơi gửi quà Giáng-sinh , Liên-lạc cũng gửi trùng vào dịp ấy, nên bị chậm trễ.
2. Vì lý do an ninh, Bưu-diện Hoa kỳ làm việc quá kỹ, thấy L.L. cũng nặng khác trước, bị moi ra xem, làm nhiều phong bì bị rách. Một số đã phát hoàn lại Canada, lý do : địa chỉ lem luot không đọc được.
3. Vì bưu-phí cao (Canada vừa mới tăng giá) ấn phí nhiều nên chỉ in ra vừa đủ số độc-giả hiện hữu, sau này có nhiều nơi yêu cầu gửi thêm để phổ biến, chúng tôi không thể thỏa mãn được. Đã có nhiều nơi "tự động" làm photocopie thêm để chuyển cho nhau. Chúng tôi rất cảm ơn.
4. Chúng tôi đã đi "xin lại" một số độc giả đã đọc xong để gửi cho một số "Trưởng cơ hữu" không nhận được.

Rất mong được quý độc giả thông cảm cho, Chúng tôi xin hứa sẽ không tái phạm vào dịp phát-hành Liên-lạc số kỷ-niệm 20 năm sắp tới

Phân Ưu

Được tin buồn : Hiền-thê của Trưởng Tôn-Thất-Đông là bà Trương-Chị-Ngân pháp-danh : Trùng-Ngọc đã mãn phần ngày 29-11 năm Tân-Ty (12-01-2002) tại Huế, hưởng thọ được 88 tuổi.

Chúng em xin thành kính chia buồn cùng Anh Đông và các Cháu. Xin cầu nguyện cho Hương-linh Chị được sớm siêu thoát.

Tôn-Thất-Cánh và vợ : Trương-thị Thu-Cúc
(San Jose. USA)

Bản Tin SINH HOẠT NHÓM TRƯỞNG NIÊN SYDNEY

Như mong ước của nhóm Trưởng niên Liên gia 1 Bách-hợp Sydney. Hôm qua, ngày 25.1.2002 Nhóm có buổi sinh hoạt Tất niên ở Công-viên Garrison Point vào lúc 10g30. Anh chị em tề tựu đủ mặt ca hát mở đầu buổi sinh hoạt. Tiếp theo, anh Gia-trưởng thay mặt các Trưởng cao niên, ngỏ lời chúc "Tết Nhâm Ngọ" mong mỗi anh chị em Năm Mới cùng gia đình "An vui và Hạnh-phúc". Lần này Nhóm có thêm vài khuôn mặt mới : đây là Trưởng Nụ, chị Trương Lương Công, cùng theo kèm có 4 em bé cháu của anh chị Thiên-Nga, cháu của Tr. Nụ và con của anh chị Công.

Bữa ăn trưa vừa xong, Tr. Nụ đã tập cho anh chị em hát một bài ca mới, nội dung nói lên ý nghĩa cuộc họp *thêm chúa chan chân tình mặn nồng*. Anh chị em đã được Tr. Nụ hướng dẫn hát thành thạo bài hát có những lời như sau :

Gặp nhau đây, sau bao ngày chia tay,

Hát vang lên, cho bỏ lúc chờ mong.

Gặp nhau đây, ta hát khúc ca này,

Mỗi chân tình thêm chứa chan mặn nồng.

Điều đáng vui là Nhóm có thêm thành viên vốn có nghiệp dĩ "Nhạc sĩ", từ nay anh chị em khỏi lo biến chế sửa lời các bài ca mà đáng lẽ phải xin phép tác giả trước. Sau màn ca hát trò chuyện, anh chị em đã trao nhau lời Chúc Mừng Năm Mới và hẹn sẽ gặp nhau lại vài dịp Sinh Nhật của BiPi 24-2-2002, muộn hơn 2 ngày, bởi lẽ ngày 22.2.2002 nhằm ngày thứ sáu, có Trưởng đang bận kéo cày.



Cảm động nhất là Tr. Phụ đã nói lên lời chia tay tạm biệt để về quê hương thăm người Bạn Đời già yếu, hẹn sẽ gặp lại anh chị em trong Nhóm vào 12 tháng sau. Trước khi buổi họp kết thúc, anh chị em nắm tay nhau hát bài "*Lúc thú vui này*" và chị Minh-Lan có nhà ý mời anh chị em họp mặt lần tới tại tư gia để mừng Tân Niên và kỷ-niệm Sinh nhật BiPi và cũng là ngày "**Hương-đạo Thế giới**".

Nhắc lại lời anh Chủ-biên "Liên lạc không bán" (Anh em thường nói Liên-Lạc là cái Đình Làng. Có ai nữ đem bán cái Đình Làng bao giờ) nên Nhóm thật ngỡ ngàng không biết nói sao để có thêm ít nhất là 3 số Đặc-san, hầu tăng thêm niềm vui cho anh chị em ở nơi tận cùng trái đất (mà sương như Tiên) này. Nếu được anh Ngựa C.K và nhất là anh Cáo Đỏ Mặt vận dụng thêm vài thành công lực (dù có 100 thành công lực cũng bó tay mà thôi) mang ra Bưu-điện gửi giúp. Cúi lữa có ghi ở "Chúc Mừng 10 năm Liên lạc" sẽ được đốt cho cháy bùng lên, sáng lên, sáng mãi lên.

(Không chịu nói trước. bây giờ Ngựa hay Cáo cũng chỉ biết "cười trừ" mà thôi, vì không còn được 1 số. Xin hẹn 10 năm sau)

Tất cả xin gửi đến Tr. Lê-Văn-Lệ ở Sydney.

Mến chúc toàn ban Phụ-trách năm mới "Sức Khỏe Tốt", kéo cày thêm, không những năm Nhâm Ngọ mà mãi cho đến khi hơi tàn lực kiệt.

(Quý hoá thay ! Lời chúc rất dễ thương và đầy lòng Nhân-đạo).

Mọi diễn tiến sinh hoạt ở Sydney đại khái là như thế xin được báo cáo tường trình cho các Làng, Xóm, Liên gia khắp hoàn cầu được biết. *

* (Những giòng chữ nhỏ là của L.L.) Người báo cáo S.T.T.

Hình do Tr. Hà Mã gửi tặng :

Nhóm Trưởng-niên Liên gia 1 làng Bách-hợp Sydney chụp hình lưu niệm tại công viên Garrison Point ngày 25-1.2002. Ảnh nhìn từ trái sang phải : Hàng sau : Tr. Nụ, Tr. Công, con gái Tr. Công, bề trên Tr. Công, Tr. Mạnh Lan, Tr. Bích-Lan, Tr. Lệ và Tr. Vinh-Tiên.

Ngồi hàng trước : Tr. Phụ, con gái Tr. Công, Tr. Phiêu, Tr. Thanh, Bề trên Tr. Thanh, cháu nội Tr. Thanh-Huế (nhỏ đứng xen kẽ) và Tr. Thanh-Huế.

Ngày Hai Thân

LTG : Anh Ngựa Chậu Khó bên xứ Canada giao phó cho tôi viết bài nói về “Ngày Song Thân”. Anh ấy còn nói thêm là bài viết của tôi sẽ là “Một Lá Phiếu” nặng ký, cho cuộc Trưng Cầu Ý Kiến của Liên-lạc đang thực hiện. Không hiểu anh Ngựa nghĩ thế nào lại bảo tôi rằng viết đề tài này là “Cơm Sườn” của tôi. Ở quê ta, món cơm sườn tuy không ngon nhưng rẻ, dễ nuốt, vào quán gọi nhà bếp là có ngay, vì làm rất nhanh. Tôi đoán Anh Ngựa biết tôi đã làm Trưởng một đơn vị H.Đ. tất nhiên phải biết ngày Hai Thân là gì. Đây là một tập tục rất hay và cần duy trì trong các đơn vị, nhất là Ấu và Thiếu.

STT. Trương-Hân-Thạnh

Hưởng-đạo ở quê nhà ngày trước, dựa theo sách Sói Con, chỉ có ngành Ấu, khi sinh hoạt Bầy mới có “Ngày Hai Thân”, có nơi gọi là ngày “Công Đức Sinh Thành”, có nơi gọi là “Ngày Song Thân”, cụ thể là **Báo Hiếu**.

Sau này, theo sáng kiến của một số Trưởng địa phương đã chọn ngày Vu-Lan để tổ chức “Ngày Hai Thân”. Ban đầu chỉ có ngành Ấu, sau kéo thêm ngành Thiếu dựa trên căn bản chuyện Mục-Kiều-Liên được Phật dạy bảo sau khi Ngài thành đạo muốn xuống địa ngục tìm thăm Mẹ. Trong chúng ta, ai đã đọc chuyện “Mục Liên Thanh Đề” thì đã rõ. So với văn minh khoa học ngày nay, câu chuyện suy ra, có thể nói đó là một sự tích hoang đường.

Tuy nhiên theo đà tiến bộ trước đây cũng như hiện tại, nhiều đơn vị Hưởng-đạo dùng ngày Vu-Lan làm ngày “Bông Hồng Cài Áo”, “Ngày Báo Hiếu” v.v... do đó, cái tên củ ngày trước ở Bầy đã biến dạng. Tuy nhiên việc tốt, người tốt, Hưởng-đạo là môi trường tiên phong, vì trong tổ chức đã có “Ngày Hai Thân”, xuất xứ từ Anh-quốc, được ghi chép trong sách Sói con của BiPi. Năm 1968, lúc còn sinh hoạt ở Đạo, anh chị em trong Đạo chúng tôi, kể cả những người không theo Phật-giáo, chọn “Ngày Hai Thân” nhằm vào dịp lễ Vu-Lan.

Lúc theo khoá Huấn luyện Dự-bị, các Trưởng cũng có thuyết trình về ngày Hai Thân, nằm

trong sinh hoạt của Bầy. Vì thì giờ ở khoá Huấn luyện ngắn ngủi nên các Trưởng hưởng-dẫn không đem thực hành cho các khóa sinh thấy hình thức phải làm thế nào để cho các dự-trưởng bắt chước, mà để tùy tiện sáng kiến của các Trưởng, làm thế nào truyền đạt cho các em biết ý nghĩa và mục đích của ngày Hai Thân là đủ.

Đạo của tôi hồi đó có 1 Bầy Sói Con và 1 Bầy Chim Non, kết hợp tổ chức chung ngày Hai Thân. Thoạt đầu, bầy nào sinh hoạt theo bầy đó, cùng chung địa điểm.. Khi anh Ủy-viên ngành Ấu của Đạo gọi họp chung. Mỗi Bầy được Bầy trưởng đến mời Phụ-huynh của Bầy mình đến cùng tham dự. Các em theo thủ tục chạy vòng tròn cho đến khi anh UV Ngành Ấu bảo dừng lại và ngồi xuống bãi cỏ. Phụ huynh được các anh chị Trưởng trong Bầy mời vào sinh hoạt chung (Khoảng trống do các em xích lại để phụ huynh cùng ngồi chung trong một vòng tròn lớn).

Anh Ủy-viên Ngành Ấu cảm ơn Phụ-huynh, nói rõ thêm ý nghĩa ngày họp mặt, tiếp đến theo thủ tục - bắt đầu từ em Đầu Đàn Nhất - đứng lên, bước tới trước mặt Cha Mẹ mình trao món quà do sáng kiến các em làm ra, hay các em dành dụm tiền bạc mua sắm lấy, với lời thưa : “Con không quên ơn công ơn sinh thành của Cha Mẹ, nuôi dạy con và còn cho con vào Bầy chơi với các anh chị em khác, nên con mới được như ngày nay”.

(Ghi chú thêm : Món quà kính tặng Cha Mẹ là sáng kiến riêng của Sói con, em nào "bí đề tài" thì có thể nhờ Trường hay Phụ tá góp ý. Kinh nghiệm cho biết, phần nhiều là một bó hoa kèm những lời lẽ rất mộc mạc dễ thương, có em thì vẽ một bức tranh có 3 con chim, 2 chim lớn thì ghi Bố và Mẹ, còn chim bé thì ghi tên của Sói phía dưới. Có Sói dâng Mẹ một "tràng hạt" để Mẹ tụng kinh. Có Sói mồi côi, chỉ có anh lớn, em ấy hỏi ý Trường để mua một cuốn sách tặng người Anh, ghi lời đề tặng rất trù mến. v. .v...)

Lần lượt các em tiếp nối, tặng quà và nói lên cảm nghĩ của chính mình với Cha Mẹ, cho đến em cuối trong Bầy. Khi buổi lễ chấm dứt, các em được Bầy trưởng trao mồi ăn uống vui vẻ. Anh Ủy-viên ngành Ấu nói lời cảm ơn Phụ-huynh của các em, nhấn mạnh sự hiện diện của họ sẽ giúp cho việc giáo dục các em thêm phần hữu hiệu và nói lên sự hợp tác giữa Phụ-huynh và các Trường đưu dắt các em.

Phần nhiều, các Phụ huynh cũng có hội ý với nhau, đề cử một Đại-diện đứng lên tỏ bày sự biết ơn Phong-trào Hương-đạo Việt-nam, cảm ơn các Trường đã mất nhiều thì giờ và khó nhọc để hướng dẫn tốt các con em của họ.

Trước khi ra về, tất cả (Sói, Trường và Phụ-huynh) cùng cầm tay nhau hát bài :

Chúng ta hôm nay hiệp vầy

Cùng nhau nắm tay

Nét thương yêu nhau tỏ bày

Giữ chặt mối dây.

(và bắt tay chào tạm biệt)

Lời Ghi Thêm Của Liên-Lạc :

Cám ơn Tr. Thanh. Rúa mới gọi là anh em chú !

Bài Anh viết đầy đủ lắm, đúng là "Cơm Suòn" của Anh rồi đó. "Có ngay" và "Ngon". Ngựa đoán đâu có sai .

Đây là một lá phiếu "nặng ký" ngụ ý bảo rằng : Liên-Lạc hãy tiếp tục như trước : Đã có TA đây ! (Xăng tay áo và cười toe toét)

Bài "Ngày Hai Thân" này Ngựa CK. dành riêng tặng Tr. Vũ-Đức-Nam, để đáp lại lời mời chân tình qua Charlotte dự Tiệc Tất Niên do Thanh-Đoàn Hoa-Lu tổ-chức.

PHÂN ƯU

Được tin buồn Bà Quả Phụ

Nguyễn-Đức-Phúc

nhũ danh : **Trịnh-Ngọc-Quý**

Pháp-danh **Diệu-Thường**

đã mệnh chung ngày 06 tháng 1 năm 2002
tại Ottawa, Canada. Hưởng thọ 87 tuổi.

Nhân dịp đau buồn này,

Chúng tôi xin thành thật chia buồn
cùng các Cháu trong Tang Quyển, và
Nguyễn Cầu Hương-hồn Chị Nguyễn-đức-Phúc
sớm về cõi Tây Phương Cực Lạc.

Liên Kóm Trường niên Ottawa-Montréal
Ban Phụ trách Bản tin Liên-lạc và
bộ chồng Nguyễn-Trung-Thoại

Tin Buồn

Phưởng xa đưa tin đến : Chị Tôn-Thất-Đông

nhũ danh : **Trương-Chị-Ngân**

vừa qua đời ngày 12-1-2002 tại Thành-Nội Huế,
hưởng thọ được 88 tuổi.

Chúng tôi rất bùi ngùi xúc động, xin thành thật san sẻ
nỗi buồn này cùng Anh Đông và Tang-quyển.
Xin cầu nguyện vong linh của Chị sớm về cõi Phật.

Mme Lâm-Tô-Bông (Canada)

vợ chồng Nguyễn-Trung-Thoại (Canada)

M
Ã
T
H
Ư



Sung sướng làm sao một buổi mai
Reo vui ta nhận lá thư dài
Phong bì đóng dấu nhà Bưu-điện
Đúng chữ Bạn mình, đoán chẳng sai.

Tr. Vũ-Đức-Nam (Charlotte).

Nhận được thư mời qua dự Tiệc Tất Niên do Thanh-đoàn Hoa-Lũ tổ chức mà không đi được trong lòng rất áy náy, áy náy vì chân tình của anh em Charlotte vui mừng khi thấy Thanh-đoàn thành lập vững chắc được 2 năm rồi. Thêm một lý do khác là muốn qua thăm Cụ Trường Xóm” Nửa Chừng Xuân “thân mến của tôi ra sao. Tiếc lắm ! Với các Trường hiện có, gắng cùng nhau tham dự các Khoá H.L. chuyên môn, bổ túc cho nhau những truyền-thống, thì, một ngày không xa, Liên-đoàn sẽ được thành lập ở Charlotte. Mong lắm ! Đành rằng sẽ gặp phải một số khó khăn như ngôn ngữ trao đổi giữa các em, ở một vùng tương đối ít người Việt sinh sống, các Trường thiếu hụt v.v... nên phải kiên nhẫn và “Mê Hường-Đạo” lắm mới có thể vượt qua các trở ngại ấy được.

Anh Thoại có lời khuyên Nam : Nên từ từ, vững chắc từng bước một, khoan vội bành trướng, đợi khi hội đủ số Trường thiết tha với Phong trào, gần bó với đơn vị, và đừng bao giờ quên là cần có một Hội-đồng Bảo-trợ địa phương thường xuyên góp ý với mình, tận tình giúp đỡ. Hội đủ 2 yếu tố đó thì mới yên tâm được.

Tr. Lê-Doãn-Phu (Kyoto).

Trường đạt thác mắc : Có người chưa bao giờ điều khiển ỉ đơn vị, dù là Đội-trưởng mà vẫn được gọi là Trường. Như vậy danh xưng Trường có bị lạm dụng lắm không ? Để trả lời Trường (lại Trường) rõ : Khi sinh hoạt, trong Liên-đoàn có khi LĐT là Ông Nội (Tr. Lê-Xuân-Đàng), Thanh-Trường là con, và cháu là Sói. Không lẽ kêu là “Thưa Trường Ông Nội”, thưa Trường Papa. Cho nên chỉ “Thưa Trường” là đủ và dễ nghe hơn. Rồi sau này, có nhiều HDS (sau một thời gian nghỉ chơi) trở lại sinh hoạt, bằng hay lớn tuổi hơn Trường Đơn-vị, nên cũng kêu là Trường cho thuận, rồi thành thói quen. Sau này có HĐ Trường niên danh-từ Trường lại càng phổ thông hơn. Trường Phu ơi, đừng nên bao giờ đòi hỏi “tuyệt đối” vì khó lắm.

Còn việc “cấm kỵ” dùng danh từ Cụ Hường-Đạo (Tr. Mai-Liệu mà nghe ai nói Cụ HĐ trị Chết) là Đúng. Vì Cụ Bipi đã nói “Hường-đạo một ngày, Hường-đạo suốt đời”. Cũng như chúng ta thường gọi nhau là cụ Thiếu-tướng, cụ Đô-đốc, cụ Bộ-trưởng, chứ không ai gọi là cụ Thi-sĩ, cụ Văn-sĩ bao giờ. Lý do : Văn sĩ hay Thi-sĩ là người của “Thời gian Tuyệt Đối” (giải thích qualoement như vậy, mong Nhà Văn Trà Lũ chăm chú cho) và Cụ BiPi cũng xếp H.Đ. ngồi ngang chiều với các vị Thời-gian tuyệt đối này. Sướng thật !

Sói Con Đã Già (Nhà Văn Trà Lũ ở Toronto).

Nhận được Thiệp Mừng Giáng sinh và Năm mới do Trường tặng rất đẹp, “Hình Ngựa” rất anh dũng. Lời chúc đầu tiên nghe rất văn vẻ và “khoái” :

Năm Mới và Năm Tuổi Hường-đạo của Trường, em chúc Thọ Trường được mọi phước lành, báo Liên lạc khởi sắc hơn nữa...

Nếu câu trên đây nghe mát dạ thì câu kế đây “teo” ngay tức khắc, hãy nghe Ông Trà Lũ viết : “Tờ báo L.L. của Anh đã làm say sưa cả Làng Nhậu của Em, người mê Anh nhất là Chị Ba Biên-hoà đấy ...a...a !”

Thôi, chết Cha tôi rồi ! Nói thêm hoặc “tán rộng” câu này theo kiểu Mao-Tôn-Cương, e phạm tội ghê gớm, hối không kịp. Mời Ông Trà Lũ có muốn cứu cũng cứu không nổi .

 Tr. Vũ Thúy-Lan (Ottawa).

Anh Chị năm nào cũng chu đáo, riêng Chị với phần vụ Thủ-quỹ của Xóm Trưởng-niên Ottawa, Chị đã lo lắng từ Ghi Danh đến đóng Niên-liễm cho BTV-HDTU, lại còn gom chung củi lửa cho Liên-lạc. Chị khen Ban Phụ-trách, phải kể là trong đó có cả Anh Chị nữa mới đúng. Này nhé : Có phải Chị đã đem lại hình một con ngựa để anh Trưởng Xóm (kiếm tài xế, kiếm dán phong bì, kiếm đánh máy và nhiều thứ kiếm khác) lựa chọn cho hình bìa, lại thêm ý kiến của Anh Bồng về 2 câu thơ cạnh hình Ngựa không ?

Chị hồi tưởng lại bài hát "Feu de camp" ngày xưa với câu : *...Les scouts ont mis la flamme aux bois Regineux* mà chị mời gọi đọc giả Liên-lạc gom củi, thành lời Việt 2 câu thiết ngộ :

*Anh em ơi! Ta cố chất cây khô vào đây đốt chung,
Tai vui nghe tiếng tí tách do Liên-lạc reo tung bùng!*

Chắc tui phải đem Xôi Rượu lên cung thỉnh Bà Chị này làm Ủy-viên tài-chánh cổ động cho Liên-lạc thì sức mấy mà ... sập tiệm được !

 Tr. L.M. Nguyễn-Xuyên (Belgique).

Đọc những lời lẽ chứa chan thân tình trong tám thiệp, Ngựa tôi thăm phục vị Linh-mục trẻ trung, vui tính, nói năng lưu loát đã nhiều lần gặp trong các kỳ Họp Bạn, hãy nghe Người ấy nói :


.... Biết nói lời nào để cảm ơn cho đủ Anh Thoại và nhóm Chủ-trương. Cảm ơn những Trưởng tiền bối đã đi trước đã và đang để lại cho đàn em niềm hãnh diện được là Người Hướng-đạo Việt-nam. Đẹp quá, chỉ biết trầm trồ và sững sờ khi cầm tờ báo trong tay và hướng nhìn Trời cao tạ ơn về món quà yêu thương này"

Đặc biệt là được Ông Cha này hứa "tiếp tục làm áp lực với Chúa" thì Nhất Cha Xuyên rồi. Sức mấy mà các Nàng Tiên áo trắng môi hồng Gia-nã-đại (lắm le) lời kéo được . Còn khuya !


 Tr. Hà Mã Hằng hái (Úc-châu).

Đã nhận đủ các thứ của em gửi : nào Tiên, nào Tình, nào Hình, nào Bài, hùm bà lẳng đủ thứ,

nhưng thư đăng ấy viết ngắn quá nên không có chi để Mao-Tôn-Cương. Như ri cũng đủ trả lễ rồi.

 Tr. Beo Bền-Chí (Virginia).


Mới đọc Liên lạc một lần mà đã bị lôi cuốn rồi, lại vội vàng lo củi lửa liền để đạt cho kịp tỷ số 50,01% cho L.L. khỏi ra số Tạm Biệt. Cụ Viện-trưởng chu đáo quá. Anh Đội-trưởng Đội Beo đã được thông báo, anh ấy rất vui. Từ nay Cụ Beo sẽ nhận L.L. tại nhà, khỏi phải qua trung-gian Hoàng-thân mà Cụ ấy dạo này sức khoẻ cũng bết. Cảm ơn câu chúc sau cùng : "chúc Cụ sức mạnh để tiếp tục cuộc phiêu lưu trường kỳ của Ngựa"

 Tr. Mèo Tươi cười (Montréal).

Câu mở đầu trong tám thiệp "NCK gặp năm Ngựa thật là hết xẩy ! Ngựa càng phi nhanh và mạnh gấp trăm lần. Không phải là khen Phò mã tốt áo (lại Mã nữa). Vì không khen thì vẫn là Phò-mã rồi...". Tưởng Mèo ở gần tui có chi mới lạ, té ra viết như vậy, ai mà chẳng viết được. Hèn chi đã Colonel 25 năm rồi vẫn chưa nhìn thấy "Sao" đâu cả. Thỉnh thoảng hỏi thăm và tiếp tay nhưng chỉ đứng ngoài vỗ tay mà thôi . Khôn thật !

 Tr. Dương-Văn-Hoá (Toronto)

Đúng như Anh nói : Tr. Nguyễn-đức-Phúc mất đi, chúng ta mất đi một nhân chứng của một giai-đoạn Lịch sử HĐVN : cuộc bàn giao Phong-trào cho "Người anh em phía bên kia". Anh nhắc lại cuộc Ra Đi của Tr. Phúc với câu của La Fontaine : *... et nous y passerons tous*". buồn thật. Đạo này Anh có dịch chi nhiều không ? Mời Anh kể chuyện đời xưa cho anh em nghe với. Anh biết nhiều lắm mà ! Liên lạc chờ Anh đó.

 Tr. Phạm-Quân-Khanh (Ottawa).

Tưởng Nhà Thơ, Nhà Văn Thủ-đô có chi khác người, nhưng Trưởng đã gửi cho Ngựa một "lá phiếu" quá ngắn và gọn, chẳng khác chi lá phiếu với tỷ lệ 99,9% của các thời chế độ ngày trước : Ý

của tôi là cứ xin tiếp tục. Sức và Thiện chí của Ngựa CK thật kiên cường đáng kính” Nhưng nếu Trường có phụ diễn thêm vài câu *”Tuy nhiên”* thì Ngựa tôi mới thật sự cảm phục. Cám ơn *”lô sách”* đã tặng, đọc mãi vẫn chưa hết.

 Tr. Nguyễn Trinh-Cường (TX)

Cám ơn Trường đã gửi cho nhiều thứ. Riêng tấm hình tất có giá trị, nhưng đã được phổ biến trong tập Kỷ-yếu 70 năm HĐVN rồi nên L.L. không tiện in lại. Trước đây nghe tin Trường có đạo *”ngọc thể bất an”*, nay chắc đã thuận buồm xuôi gió rồi. Xin cùng mừng chung.

 Tr. Lê Văn Phước - Ái (TX).

Theo thư em cho biết thì tình hình dân làng của em xem bộ không sáng sủa lắm. May có Tr. Tăng-quốc-Ái nai lưng ra gánh vác, mong rằng tình hình sẽ sáng sủa hơn, vì dù sao cũng là Dân Làng của xứ tổ chức Trại Họp Bạn TT7 kia mà !

Em nhờ Ngựa này chạy vòng vòng tìm xem có dân làng nào *”chạy lạc”*, nhờ lừa về cho Làng. Anh Thoại bắt loa kêu thì biết 2 vị ở Vùng của em : 1. Tr. Vương-Thọ-Hỷ

2090 Dayton St. # 102, Fort Worth, TX. 76117.

2. Tr. Nguyễn-Văn-Tuyên

2218 Fairview St., Forth Worth, TX. 76111.

Chắc còn một số dân làng khác *”chạy lạc”* nhưng anh Thoại *”dốt địa dư”* không am tường zip code để định hướng, đành chịu, không thể biết.


Đã gửi e-mail của Ngựa lòng, nhưng không rõ tại sao lại bị từ chối ! Cám ơn củi của em gửi về L.L.

 Tr. Vũ-Thanh-Thông (Ca-li).

Nhận liên liếp 2 thiệp Mừng Giáng sinh và Tết Nguyên-đán của Trường, thật quý hoá vì đã lâu, rất lâu, vắng tin Trường. Liên lạc đã nhận củi lửa của Trường và 2 bài thơ. Rất đồng ý với với Trường : *”...” các đề tài nghiêm trang thì đúng rồi, nhưng nếu điểm thêm vài nụ cười hoặc văn xuôi*

hay văn vần thì có lẽ các anh chị em và cả phụ-huynh nữa sẽ vui hơn”

Xin lĩnh ý Trường, nếu đất đai của Liên-lạc cho phép, vì phạm vi hiện nay rất hạn hẹp.

 Tr. Phạm-Hữu-Vinh (Montréal)

Làm sao mà tả nổi vui mừng khi được một bậc đàn anh ban thưởng *”xin phép ngả nón chào tài nghệ của anh đã được biểu lộ trong việc thực hiện cuốn Liên-lạc Kỷ niệm 10 năm...”* và tiếp theo, Trường lại viết *”tuy nhiên thoáng thấy cái mục Liên lạc sẽ tiếp tục phát hành hay phải tạm biệt, tự nhiên tôi thấy sợ quá...”* Anh Vinh ơi, Trời sinh voi, sinh cỏ, không có em làm thì cũng có người khác làm, có khi lại hay hơn là khác. Bây giờ có lá phiếu của Anh vào là cột em thêm một nút nữa, khó mà vùng vẫy ra cho được.

 Cháu Kim Lộc (Garden Grove).

Cám ơn cháu đã viết thư cho Liên-lạc, thay cho Ông Ngoại. Đọc mấy giòng của cháu viết, ai cũng cười và khen là chất phác : *Con xin kính chúc Trường và gia đình Năm Mới Nhâm Ngọ được mọi điều an lành* (Câu này chắc có Ông Ngoại bày). *Con xin gửi kèm theo đây 20 dollars của Ông Ngoại con là ... gửi tiền bưu-phí Bản tin Liên-lạc. Con cũng sinh hoạt với Chị Quyên Quyên cùng chung Thiếu-đoàn và bây giờ con thay chị Quyên Quyên để làm thư ký cho ông ngoại con, nhưng chữ Việt con không bằng Chị. Xin Trường tha lỗi.*

Cháu mà viết được như vậy là giỏi lắm rồi. Đoạn ghi chữ nhỏ là tôi đoán, mong rằng đoán sai. Cho tôi gửi lời thăm Ông Ngoại và chúc ông Ngoại được sức khoẻ tốt lành, và cũng gửi lời thăm chị Quyên Quyên. Chúc cả hai chị em học thật giỏi và đọc vững cũng như hiểu tiếng Việt nhiều để đọc Liên-lạc cho ông ngoại nghe để ngủ trưa.

 Tr. Lê-Đặng (Irving).

Đọc mấy giòng ngắn ngủi của Em viết, thấy thương em chi lạ, nhất là ...sau khi đọc xong L.L. kỷ niệm 10 năm, em rất buồn nhưng thông cảm cho anh thì nhiều hơn. Dù sao, anh cũng đã cố gắng hết sức rồi..." và buồn cười là mấy hàng này : ở Hải ngoại HDS có nhiều thứ thay đổi nên nhiều người không thuộc luật chơi - Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với Ma mặc áo giấy - ... (Anh Thoại thêm vào) Đi với dân Bị Gậy (HĐ) mặc áo kaki, đi với Cụ BiPi mặc chi cũng ... Đặng. Sướng chưa ?

 Tr. Huỳnh-Thanh-Hung (Virginia)

Được Anh khen Liên-lạc đẹp, hay..., tuy vui nhưng không trọn vẹn, khi nghe tin Anh bị tai biến mạch máu lại còn chịu khó viết thiệp Mừng Xuân, tiếp tế và "bỏ phiếu cho L.L".

Xin tiếp tục cố gắng để không phụ sự tin tưởng của Anh, và, xin Anh tỉnh dưỡng cho khoẻ vì sức khoẻ rất cần. Có Sức Khỏe muốn chi cũng được (kể cả muốn Tiên) phải không anh Hung ?

 Sư-Huỳnh Trần-Công-Lao (Pháp).

Đếm tất cả 54 hình Ngựa gửi về cho Liên-lạc năm nay, Ngựa của Sư-Huỳnh Lạc Đà Đầm Đạm là đẹp hơn cả : đơn độc phi dưới ánh mặt trời, trong cảnh hùng vĩ của buổi hoàng-hôn. Ông Sư-huỳnh này khôn quá : đợi cho thiên hạ gom Ngựa về đây chường, khi nó Ông mới cho Ngựa của Ông tà tà bước vô chường, làm rặng mà Ngựa của Ông không đẹp cho được ? Lại còn khéo léo lót dưới 4 móng sắt : bốn chục Âu-kim, vừa mới, vừa thơm ! Vừa đánh trống (e-mail), vừa gõ phèn la (thư) chẳng khác chi Ngựa Quan Trạng về vinh quy về Làng.

 Tr. Nguyễn Tuyên-Thùy (San José)

Đúng như Trương nói : Đã lâu lắm rồi, GĐBách Hợp San José gặp Ngựa tôi có 1 lần, cách đây 3 năm rồi biệt tăm. Thỉnh thoảng chú Gấu Lý-sự có

gửi bài cho L.L., còn các Vị khác thì như Trời mây Cá nước ! Biết mò mà tìm. Bản tin LĐ Dã Mã Trương gửi chậm, nên L.L. đã hết đất để cho vào. Đành chờ 3 tháng sau vậy .

 Tr. Hồ Thi -Vê (OKC)

Nhận của Chị 2 bức thư, đọc thấy Chị cũng còn máu HĐ trong người, nghe Chị kể chuyện riêng, chuyện xưa, chuyện nay, nhưng vừa kể vừa ... run khi Chị hạ bút viết " *Viết cho Anh mà lòng cứ nơm nớp lo, không biết cái anh Ngựa này sẽ rút ra những đoạn nào để ghi trong Mã Thư sắp tới đây, nhưng cũng đành, miễn là không phải tờ cuối già biệt...* " Bởi vì rứa cho nên Thoại chỉ trích vồn vẹn 1 câu nó mà thôi. Sướng chưa ?

 Tr. Mai-Liêu và Tr. Bạch-Bích (Cali).

Nghe giọng nói của Anh Chị ngày đầu năm, có vẻ yếu hơn xưa. Riêng Anh, cần gìn giữ đôi mắt để còn viết chuyện HĐ. Buồn cười nhất là Anh và Chị cũng đã trên bát tuần mà cứ dạn dò thằng em : *Ráng giữ gìn sức khoẻ để gặp nhau lại ở TT7 nghe !* Cảm ơn tám thiệp đầu Xuân Anh Chị gửi cho , nhìn nét chữ vẫn còn "gân" lắm.

 Tr. Nguyễn Kim (Phượng Hoàng K.N.)


... Trong Bản tin L.L. vừa qua , nhìn thấy hình mình ở trang ... , bài Hoa BH với gia đình chúng tôi (của Chị T.N.), em ngồi góc hình bên mặt và Tr. Hiếu ngồi ở góc trái. Em mong Trương giúp em... để biết tin em rất mong được tin sớm. Đọc đến đây vừa chợt thấy câu : "Đừng đăng thư em nghe Trương". Vậy thì thôi, không đăng nữa. Địa- chỉ người mà Trương muốn biết : Mrs. Nguyễn T.N. 819 N. Citrus Ave. # 35, Azusa, CA 91702-2702, USA. Nhìn chữ ký, ai cũng biết ngay là Phượng-Hoàng "đang múa" . Cảm ơn tám Thiệp và Cô Vy khen lời chúc rất chân tình.

 Nguyễn-Kim (Ngựa Nhà Trời. Ottawa).

Khi viết những giòng này thì tiếng nói của “đăng ấy” trong điện thoại hôm cuối năm vẫn còn vang vọng lại. Anh Thoại nhắc đi nhắc lại : *Kim nhớ giữ lời hứa đấy nhé* . Từ nay, Ngựa này và anh Cáo Đỏ Mặt sẽ có một thêm một Ngựa Kim cùng nai lưng ra vác ngà voi. Mừng quá . Ngày mừng một Tết, gặp Trường “Bướm Lượn Dưới Mưa” ở Montréal, thông báo tin vui này, Bướm cười vui và xác nhận. Nghe đầu Cụ Dê Núi đã về Quê ăn Tết thì phải. Như vậy là từ nay Ngựa lên Ottawa sẽ có thêm một trạm nghỉ chân. Chú Phúc (Trẻ) có mời Ngựa lên ăn Phở, cũng hứa hẹn tung bùng. Đất Thủ Đô hiếu khách thật !

 Tr. Nguyễn-Minh-Triết (TX)

Bài viết về Tr. Diệp đã đưa vào L.L. số này. Nếu mỗi số L.L. có được sự tiếp tay của Trường như dạo gần đây thì L.L. có thể đứng vững được. Trường còn nhớ không ? chúng ta đã gặp nhau 3 lần : Lần 1 ở Phan-rang nhân Trường cùng Toán Huấn-luyện về tổ chức khoá HL tại đó. Lần 2 ở HVQGHC trong một phiên Đại-hội-đồng và lần thứ 3 là ở kỳ Đại-hội CSV/QGHC ở Virginia. Cách viết và cách suy nghĩ của Trường rất thích hợp với chủ trương của L.L. Tôi rất đồng ý với nhận xét của Trường : trong L.L. số kỷ-niệm 10 năm vừa qua, một vài bài, người viết hơi chủ quan và có tánh cách cá nhân. Việc này khá tế nhị. Cũng khó ! Trường viết : *em không nghĩ số 41 sẽ là số tạm biệt như Trường muốn “dọa” anh em, vì mọi người sẽ vote cho L.L. được tiếp tục. Xin Trường nhớ cho rằng khắp bốn phương trời anh em vẫn đang đứng chờ L.L. đấy, và đã là tri âm thì quản chi nỗi quan san phải không Trường ?* Nay Trường Triết : Ngựa nói thiệt chứ không phải “hù dọa” đâu, hơn nữa đã có hậu thuẫn là Tr. Lê-Thùy-Lan “cố vấn” là nếu mỗi một thì cứ đem con bỏ chợ thì sẽ có nhân tài xuất hiện ngay.

 Tr. Trần-Vân-Thao (Vermont). Đọc bức thư dài, (5 trang giấy khổ lớn, viết tay) rất dài của Anh gửi cho em. Em đọc lui đọc tới đến 4, 5 lần. Thân tình và thấm thía nhất là lời dặn dò : *“Bức thư dài này, tôi viết cho Thoại, và chỉ cho một mình Thoại mà thôi, mong Thoại đừng làm ngoài ý muốn của tôi ...”* Anh Thao ơi, Em sẽ giữ lời Anh dặn. Cát giữ bức thư này như một di thư quý giá. Em cũng rất vui khi thấy Anh khen ngợi anh em trong Ban Phụ trách Liên-lạc.

 Tr. Trần Anh-Tuấn (Oakland).

Đọc những lời Tuấn viết, thật náo lòng *Nghe Anh đề cập đến Liên lạc số tạm biệt, Em cứ buồn vợ vẫn mãi. Cuộc đời quả thật cứ tan rồi hợp, hợp rồi lại tan... rồi câu kết ... Nhưng liên lạc không còn Anh thì còn được gì ?..* Tuấn ơi, Trời sinh voi, sinh cỏ. Anh Thoại nghĩ thì sẽ có người khác, có khi còn hay hơn, lo chi cho mệt. Nhưng ... Anh Thoại vẫn còn ở với L.L., vẫn còn tâm tình với Tuấn, cho đến khi không còn làm được gì nữa, để rồi một buổi chiều nào đó, ra ngồi phía sau nhà Tuấn, nhìn đàn ngỗng bơi lội trên sông, nhâm nhi bánh đậu xanh với tách trà thơm của Cô Nhu đem đến, chúng ta sẽ nhắc chuyện đời, kể lại chuyện H.Đ. và cả chuyện Liên-lạc nữa. Đời vui và đẹp biết bao Tuấn ơi !

 Tr. Nguyễn-Xuân-Linh (Calgary).

Nhận đây đủ 2 bộ sách. Một bộ sẽ gửi tặng Trung-tâm Giáo dục Hồng-Đức. Cũng đã nhận củi chằm cho L.L. và bức thư dài đầy tình cảm. Trại Hợp bạn TT chúng ta sẽ gặp nhau, và tháng 8/02, chúng ta lại có thêm dịp gặp nhau nữa. Mình đã ghi danh, đóng tiền Phòng và tiền ẩm thực đầy đủ rồi. Xong trại là mình cuốn gói về ngay, không lang thang như 6 kỳ Hợp Bạn trước.

 Tr Nguyễn-Thanh-Viêm (Úc-châu).

Đọc 2 câu thơ của Anh tặng L.L., với lời khen quá sức, lại còn bồi dưỡng sinh-tố, tự thấy then thùng, lại còn phết cho L.L.tỷ lệ phiếu 100%, nhưng anh em chỉ mong được 49% mà thôi. Anh Chị có người con trai ở N.J.rất hiếu thảo, rước Bố Mẹ mùa hè này qua NJ. chơi lại có lời mời “chúng Thoại” ghé NJ mỗi khi có dịp. Nghe Anh có tham dự Trại hè Chi-nhánh Úc-châu ở Glenfield Park, lại nhớ đến cảnh củ người xưa, ngày vui không còn nữa, anh Thanh cũng có cho hay là cùng đi với Anh trong dịp này. Cả hai Anh đều có cùng chung tâm trạng buồn man mác !

 Tr. Huỳnh-Minh-Quang (Pháp).

Bản tự thuật cuộc đời HĐ của anh Diệp, do Anh gửi, Liên-lạc đăng kỳ này, cùng với bài của anh Triết nhắc lại một số kỷ-niệm với Anh Diệp, lúc anh ấy còn sinh tiền. Chắc anh còn nhớ, có lần em nhờ Anh nhắc anh Diệp ghi lại cuộc đời HĐ của Anh Diệp, nhưng anh Diệp đã trả lời : “... *không muốn kể lại cuộc đời HĐ của anh...*”, nhưng may là trong đồng tài liệu, hình ảnh lưu lại, có bản tự thuật nói trên, do anh Diệp viết, nhưng chưa đến giai đoạn chót. Anh Quang ơi, nếu anh có những hình ảnh do anh Diệp để lại, anh cho em mượn, nếu cần thì L.L. phổ biến, gọi là những kỷ niệm quý báu một thời. Cám ơn Anh Quang rất nhiều.

 Tr Gấu Lý sư (San Jose).

Chờ mãi không thấy gửi hình, nên bài không đăng được. tiếc thật. Ban đầu, em nói tính lãnh “làm thử” 1 số Liên-lạc. Anh mừng hóm, nhưng tiếp được thư, với :...*Thôi, với Mã thư của Anh cũng đủ làm các nơi vui rồi. Em tuy làm báo, nhưng mà “báo đời” nó khô khan lắm, không có kinh nghiệm làm báo Hướng-đạo...*” Một nhà báo, một ký giả chuyên nghiệp như Em mà “né” làm báo thì còn ai dám làm nữa. Nay thì quả banh đã trở lại bàn chân trái của Anh, thì đá vậy !

 Tr. Pham-Quý-Minh (Savage).

“... *Theo dõi tin tức và thăm dò tình hình thì thấy sức khoẻ của anh Ngựa có đôi lúc “chập chờn”, nhưng đọc L.L. số Kỷ-niệm quá khởi sắc thì biết chắc là Ngựa đã phục hồi và tiếp tục phi đường xa .*”Thật đúng là “Văn chương huê vốn” của Nguyễn-ngọc-Ngạn. Được tin Trường cho hay ở Minnesota : *nhờ Cha Phạm-Thể (em anh Lộc), một số anh chị em Trường niên có, trung niên có... đã tập hợp sinh hoạt với nhau đang có triển vọng thành Làng đấy.* Nếu được như vậy thì không có chi vui bằng. Nhưng đừng theo gương Làng B.H. Oregon, nơi có 2 “trụ đồng H.Đ.” là Tr. BVG và Tr. PQL, tuy có Làng đấy, nhưng đã gần 7 năm nay không hề cho L.L. tin nào cả. Không biết nơi đó lụt lội mưa gió ra sao ?

 Tr. Nguyễn-thị Xuân-Lan (Philadelphia)


Một lần gửi L.L. đi là một lần nhận được thư hay điện thoại và cả sinh-tố nữa. Cách gửi vừa rồi, Chị thấy thuận tiện chưa ? Thuốc Chị bày, cô Vy đang thử. Chị nhớ xem lịch mà “ăn chay” cho đúng để lên Niết bàn nghe, đừng có đại “nằm đất” mà tiêu tùng đó. Sang năm, sẽ ghi đầy đủ, chứ không ghi thêm bút đỏ như năm ni. Chị gắng thu xếp qua Houston đi trại TT7 cho vui.


 Tr. Đinh-Hồng-Phong (Cali).

Phần thác mắc của Sóc KB, khi gặp nhau ở Houston Ngựa sẽ nói rõ ràng vì Ngựa đã tiếp xúc với những người liên hệ, ghi trên giấy tờ sẽ tạo ra nhiều tranh luận không tiện, vì ai cũng cho lý lẽ mình là đúng cả. Tấm thiệp đầu Xuân của Sóc làm mình nhớ 5 Đinh-Tiên-Hoàng chi lạ. Thuốc bổ đang còn. Thiên hạ cứ đồn củi lửa về làm Liên-lạc khó “tất bếp” quá ! Chị Vịt Nước cũng có đi Trại, nhớ nhắc “sẻ sẻ” Phan thiết của Chị ấy cùng đi cho vui.

 Nhi Trương Xuân-Mộng và Lâm-Liên)

Trong Đại Gia-đình HĐVN, chưa có “cặp” nào sinh hoạt đều đặn và liên tục như đôi Uyên Ương này. Mong sẽ gặp lại Anh Chị ở Houston vào mùa Hè này. Không thấy phiếu của Anh Chị bỏ cho L.L. nhưng nhìn bó củi cũng biết là “OK” cứ tiếp tục đi như cũ cho ta đọc. Phải rứa không ?

 Tr. Đoàn-Thái (Arizona). Anh chu đáo quá, năm nào cũng gửi thiệp cho thằng em này. Anh nhắc lại bài hát “Đời Mới Tráng Sinh Ta ...”, làm em nhớ lại quãng thời xa xưa, và anh có hứa sẽ “ sẽ có một bài cho Thoại, rút ruột tằm trả nợ núi sông chứ ...” Thoại của Anh đang chờ Anh đây, anh Thái ơi ! Em rất mừng khi thấy nét viết và chữ ký của Anh, qua bao thời gian, vẫn chẳng có gì thay đổi.

 Tr. Phạm Quang-Trung (Edmonton).

Này chú Beo Cẩn Mẫn, đây là một bức thư dài, vui, cho nên Anh Thoại sẽ trích vài đoạn : ... *đi làm về, mở thùng thư, cầm phong bì Bản Tin Liên-lạc, cứ nghĩ là Quý Trường gửi lộn cho tờ báo gì khác rồi, vì thường thì L.L. không đồ sộ như vậy. Vội vàng xé ra, cả một sự ngạc nhiên : đúng là tờ L.L. vừa dày vừa đẹp...* Nhưng Trường Thoại ơi, xui cho em quá, vừa lật ra thì đúng ngay bài “10 năm vui buồn với L.L.”, đọc ngấu ngiến chẳng kịp thay đồ rửa mặt. Nhưng đọc đến cuối bài thì mắc cỡ quá chừng, đành gấp L.L. lại, không dám đọc tiếp và lấy giấy bút viết ngay vài... trang để tạ tội. Mặc cho vợ em thức dục com nước rồi làm gì thì làm...Sao mà Trường nói đúng ngay chóc trường hợp của em vậy : Em mắc bệnh lãng trí hay quên... (thông qua 7 giòng) và may mà có sự rộng lượng và Tình Người của Quý Trường nên hôm nay em mới có may mắn cầm tờ L.L. số Kỷ-niệm 10 năm trong tay, không thì bị ... cắt giấy chuông từ lâu rồi. Nay em xin (thông qua 5 giòng) , và từ nay Em không

dám quên, vì Em đã lỡ “ghiền Liên-lạc” quá rồi, quý Trường ơi !

 Tr. Mai-Lý (Cali).

Tết đến, đọc thư Chú Lý khi nào cũng thấy vui, nhất là câu : *Hình bìa Ngựa rất đẹp, người cưỡi ngựa giống “chú Sói”, nhưng sau khi đọc hết tập báo mới thấy hình “Ngựa Chịu Khó” nằm dài trên lưng ngựa, cứ lăm le đòi trụt xuống trong tư thế muốn ... hạ mã, nhưng thiên hạ không cho”* Buồn thật !

 Tr. Bùi Dzũng (Pháp)

Khi nào điện thoại reo vào lúc 5g30 sáng, thì biết là của chú Mõ Xóm Dzũng bên tây gọi qua. Tiền Âu-châu mới đã gom vào đóng củi của L.L. và cũng góp lệ-phí ghi danh của Xóm Rhône-Alpes rồi. Ông Thầy Cả họ Trần cũng lật đật gửi lá phiếu về thùng phiếu, lại kèm con Ngựa thật đẹp, móng không bít sắt mà bít bằng Euros, sang thật ! Tin chính thức cho hay Trại TT8 sẽ do Đức-quốc đăng cai, chỉ còn chờ Đại-Hội-Đồng biểu quyết chấp thuận, vì Hoa-kỳ đã 2 lần liên tiếp rồi.

 Xóm Chuối (Merkel).

Nghe Cô Năm tả lý lịch và nhiệm vụ các vị chức sắc trong Làng mà thấy khiếp : Nhiều Phụ-nữ quá. Liên ông đi đâu cả rồi mà giao việc nước cho cho Cô Năm. Cụ Thượng chỉ ngồi chơi xơi nước, Thầy Phó Hợp mới cưới vợ thì xem như “bất khiển dụng”, để Cô Năm tung hoành. Nào là lo việc Làng Tân Hương, nào là bao sên việc Xóm Chuối, chắc cũng chỉ huy luôn Cụ Trường Xóm này, hô hào mọi người tham gia TT7 . Con người tài ba như vậy, chỉ viết cho L.L. một bài “cái ba lô” rồi im luôn. Chỉ mạnh việc hò hét. Được rồi, để đó, tính sau (lại dọa nữa).

 Tr. Nguyễn-Dức-Tùng (VA).

Trong những trang thư Trường viết, Ngựa thích nhất là phần giấy nhỏ ghi “*Sách có câu 70 còn học 71, mà trang này có thể 72 lại học 48*” Cảm ơn Trường đã hiểu rõ tâm trạng của Ngựa này và ... ‘tưởng tượng một bức thư trả lời rất hay và khéo léo. “Tuổi trẻ tài cao” là như vậy. Cũng đã ghi theo ý Trường (ở phần đóng góp) và những CD Hồng-Vân rất đặc biệt, nghe mãi không chán. Riêng Thơ Bùi-Giáng thì hơi “siêu” nhưng nhờ giọng ngâm nên cũng trở nên êm tai. Còn cuốn Huế của P.T.C. đã đọc xong, rất Huế, rất QGHC và có cần trả lại Trường không, vì tác giả đề tặng Trường kia mà !

 Tr. Dương Kim-Son (Toronto).

Kỳ Trại TT7 này, chắc chắn Chị Sơn cũng phải đi, nhớ đem theo cái dù đỏ nghe, vì bên nó nóng và nắng lắm. Đạo này Montréal chỉ có vợ chồng Ngựa, chị Bông đi, đã lấy vé máy bay, ghi danh và đóng tiền xong xuôi cả rồi, xong trại là-a-lê hấp cuốn gói về ngay, không dám ngao du như thời còn bé nữa. Nghe nói anh Phu cũng đi phải không ? Chị khen L.L., bồi dưỡng cho L.L. rứa mà Chị chưa có bài viết nào cho L.L. cả đó nghe !

 Tr. Lý-Nhật-Hui (Cali).

Những lời dặn dò của em làm anh Thoại phải suy nghĩ lại số phận của L.L. Dù biết rằng báo Hướng-đạo hiện nay rất ề ọp, khi trời khi sục, có khi nín thở hẳn, một số lớn chỉ phát hành bản tin nội bộ mà thôi. Hình gia đình em chụp trên tấm thiệp rất đẹp. Ngày gặp em lần đầu ở Costs Mesa (1983), chú nhỏ này bé tí ti, nay đã hoàn tất đảng thứ Đại Bàng. Mừng chung gia đình em. Bản tin Cờ Lau thực hiện chung với Bản tin GDBH Nam Cali là một ý kiến rất hay. Vừa tiện lợi vừa đời dào nội dung và có thể duy trì lâu dài được.

 Tr. Nguyễn Chí-Hiếu (Dallas).

Hiếu viết trong thư “*Những gì em tặng Anh, cứ giữ, dù biết rằng đối với anh : tất cả là vô nghĩa và vô thường. Nhưng biết đâu, một ngày nào đó có một HDS khác có Duyên gặp anh và được anh trao tặng lại, như anh đã tặng em những gì anh có trước đây. Vật chỉ có giá trị đối với những ai biết được giá trị của nó mà thôi*” Lời lẽ của một Ông Cụ non này hay quá sức. Hiếu cho biết Làng Bách-Hợp Dallas đang gặp khó khăn. Hy vọng nhân kỳ Trại TT7 này sẽ “hâm nóng” lại chăng ? Anh em mình sẽ gặp nhau lại vào kỳ HỌP BẠN này, sẽ có nhiều dịp hàn huyên, chứ anh Thoại không bận bịu như những kỳ Trại TT khác, vì “Đuốc Trường Niên” đã có người nhận, mà những Trường mới này là những nhân tài của Phong-trào đây nhiệt huyết hy vọng sẽ đưa HĐTrN tiến mạnh hơn trước.

 Nhà Thơ Tuấn-Việt (Renton).

Anh Chị đã quá khen L.L. số kỷ-niệm 10 năm đã qua, bây giờ cho phép em thừa lại : Công trình quý giá của Anh là đã làm một trang “Mục Lục” gom 188 trang rất đầy đủ chi tiết từng bài, từng tác giả. Em cũng biết rằng Anh Chị có yêu thích, thấy cần thiết mới đọc rất kỹ để thiết trí bản ML. Tiếc là trước khi in mà có bản ML. ấy kèm theo thì tuyệt vời vô cùng. Như L.L. hiện tại vẫn còn thiếu sót. Chẳng qua là những “tay ngang” tập tễnh làm Bản Tin. Đang còn học hỏi nhiều lắm. Nếu L.L. số 41 này còn chỗ thì kèm bản ML vào, để đọc giả lấy ra bỏ vào L.L. số trước. Nếu chật quá thì ai cầm, sẽ xin gửi sau vậy.

 Tr. Tôn-Thất-Lương (VA).

Bắt đầu đọc Liên lạc mà đọc số Kỷ niệm 10 năm mà bây giờ đọc số 41 này chắc chán lắm, đọc một cái vào (nói theo kiểu Chị Vè) là hết ngay. Mình thích nhất cái cảm tưởng “hâm nóng” của đảng

ấy, Lương đã viết ...*Suốt cả tuần lễ, tự nhiên bài hát Giữ Chặt Mối Dây cứ ở mãi trên môi, khiến các cháu cũng buồn cười...*” Tiếc rằng L.L. không đến với Lương sớm hơn. Đừng nói chuyện cảm ơn (nhắc đến 3 lần) đừng nói ai vác ngà voi cho ai, vì đã là HĐ là đương nhiên không vác ngà voi cũng vác sừng trâu, tóm lại đều phải “vác” mới là HĐ. Bó củi đã chất vào để đốt Lửa Vui chung.

 Tr. Đoàn Tê-Lê (Seal Beach).

Hàng năm, rất đều đặn thường nhận thư và củi lửa của Vị này. Thư viết khá dài, dặn dẫu đầu này, không được trích đầu kia, chia ra phần A, phần B, phần C rất chu đáo. Lại còn bắt lấy Danh dự HĐ mà hứa sẽ không đăng hay nhắc nhở chỉ trong Mã Thư hay Thư Bạn những mục đã có “chỉ thị cấm”. Chỉ còn mục A = toàn là khen, ai khen mà chẳng được, kể làm chi. Rứa thì thôi!

 Tr. Lâm-Chánh-Trung (Florida).

Anh Chị dọn nhà đi đâu mà Liên-lạc bị trả lui đến 2 lần. Lần này mới chắc ăn nên đã kịp gửi L.L. số Kỷ-niệm 10 để anh chị đọc. Chắc anh Trung còn nhớ anh Huỳnh-văn-Diệp, đạo anh ấy làm Phó Thủ-lãnh Đò-Thành-Đoàn. Trong L.L. số này có hình và bài nhắc đến anh Diệp. Đạo này Anh còn Châm cứu làm phước cho thiên hạ không? Nếu có thì giờ, anh Trung viết một bài nói về Đạo Kỳ-Hoà ngày xưa, để Lịch sử HĐVN thêm phong phú. Anh Trung mà viết về Kỳ-Hoà là phải đích thực, vì Anh là người trong cuộc kia mà! Trông tin Anh. Cứ suy nghĩ, sắp xếp trong đầu, từ từ ghi lại, xong đâu đấy sẽ ráp lại, gửi qua để Thoại, cho lên Liên lạc: “Đây Lịch sử Hướng-đạo Kỳ-Hoà” kèm thêm mấy tấm hình sinh hoạt ngày trước, có các Cụ ngày nay râu ria, tóc bạc chống batoon đi thanh tra con cháu sinh hoạt. Nói thiệt với anh Trung: cứ bắt đầu làm đi, con người anh sẽ trẻ lại vài mươi tuổi, cũng là cách chống “lão

hoá” hiệu nghiệm nhất. Đây là lời của Cụ Viêm và Cụ Thanh ở Úc châu đó. Không tin cứ hỏi đi!

 Tr. Trần Ngô Lan-Anh (NJ).

... *đọc Liên lạc thấy tâm hồn ấm hẳn lên anh ạ. Thấy Làng Tân-Hương được lên báo, em hãnh diện lắm đó. Đúng ra em có dự định bay sang cali ngày 9/14 để gặp dân làng, nhưng biến cố 9-11 xảy ra nên phải hủy bỏ. Em được đặt tên là Cô 7 Bờ Rô và là Út của Làng... rồi những bài khác như của anh Hoàng Anh/Quý có nhắc đến Toán Thanh-quan làm em thấy nhớ lại những ngày xưa của Toán Thanh-quan quá... Mới đó mà đã mấy mươi năm rồi!* L.L. cảm ơn bó củi của Cô Út và câu: “I do appreciate it and thank you”. Liên-lạc số Kỷ-niệm đã vô tình khơi lại những giòng thời gian xa xưa của Cô Út Làng Tân-Hương, những kỷ niệm thật đẹp, còn các Cô Cậu khác của Làng không hề thấy “lên tiếng” chi cả. Chỉ có cô Năm Xóm Chuối “thao túng quyền hành” tác oai tác quái mà cả Làng cả Xóm không ai dám hó hé chi cả. Khiếp thật!

 Tr. Nguyễn-Kim-Phú (Calgary)

Đây là một bức thư dài, khá dài đến 3 trang giấy khổ lớn, ái nữ của Trường N.Đ.P. kể lể đủ thứ, xưng tội với Bố; nào là tội hứa cưới, hẹn lần hẹn lửa viết thư cho người này, điện thoại cho người nọ. Tội lớn hơn hết là đã từng là Akéla mà quên các Chim Non, không còn nhớ đến Sói con, cho đến khi các Sói, các Chim chạm mặt, nhắc đến tên tuổi, gọi lại những kỷ-niệm ngày trước, khi ấy Akéla mới ừ, à, à... Qua Canada mà cũng không sinh hoạt lại v.v... Cháu có biết không, ngày xưa Bố làm Đạo-trưởng đạo Ái-tử, có chú HĐS Phúc thường thập thò trước nhà Anh Đạo-trưởng, chỉ vì lý do: Anh Đạo-trưởng có cô con gái quá đẹp. Trong thư cháu viết thêm: *Bố mẹ cháu hay nhắc đến anh chàng “Sói Con” của Bác, bây giờ ra sao rồi, chắc cũng bằng hay hơn cháu vài tuổi*

thời, và đã có mấy con rồi ? Bác trả lời cháu rõ : Sói con của Bác nay đã 2 con rồi, may ra cũng bằng tuổi cháu. Sói con ấy cũng có đọc Liên-lạc, nếu chú ấy đọc được những giòng này thì sẽ thàm hát *nhắc chi ngày xưa ấy, để se buồn lòng ta!* (Thiên-thai). Ghi như vậy cũng tạm đủ, nếu ghi hết thì còn chi là Kim Phú nữa ! Phải không cháu ?

 Tr. Lương-trọng-Cát (St-John).

Thư em viết, lời lẽ thì hiền nhưng câu hỏi khó quá. Cám ơn hình con Tuấn Mã rất oai phong, nhưng hơi “dữ”, dữ như câu hỏi của em. Em hỏi : *Tại sao Bản Tin Liên-lạc không làm ra một diễn đàn cho anh em để tranh luận ?* Đọc L.L. thấy ... yếu xìu, thiếu lửa, nên tạo sự xông xáo...

Này chú em, hãy phân loại theo tiêu chuẩn “võ nghệ” : bản tin có 2 loại, “bản tin hiền và bản tin dữ” thí mạng cùi, dứt điểm : chỉ mới nghe thì đã thấy dữ rồi. Các Trưởng Hoàng-Hội, Nhà Thơ Tuấn-Việt, Nhà Văn Trà-Lũ là những “cây viết hiền”. Còn các Trưởng HNẤn, Cọp Gia Lai ... là những Tarzan hay nổi giận bất tử. Ngựa CK là ngòi bút cùn, khô mực rồi ! Người ta thường nói viết tin hiền dễ hơn viết tin dữ, vì tin dữ phải tứ bề thọ địch, đối phó triền miên. Viết tin dữ khó lắm, làm sao hôm nay phải nổ hơn hôm qua và ngày mai phải nổ hơn hôm nay. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng viết tin hiền khó hơn. Làm sao hiền mà người ta nghe được, làm sao nói nhẹ nhàng, không gươm, không súng, không mìn mà người ta lắng nghe ? Em có hỏi thế thì Liên-lạc được xếp vào loại hiền phải không ? Cũng không hẳn thế. L.L. là loại marathon, Ngựa chạy đường trường, cứ 3 tháng ra 1 kỳ, dù có đau cũng đau nhẹ nhàng như đau tim thôi, đã có các Nàng Tiên áo trắng môi hồng Gia-nã-đại lo rồi, sợ chi !

 Tr. Hoàng-Hội (Melbourne).


Đây là điển hình là một nhà văn, nhà thơ ... Hiền.

Hãy nghe một đoạn ngắn của Cụ Đầu Tôm Nấu Với Ruột Bàu tâm sự : “*Số Liên-lạc Xuân 2002 đã đến với tôi sáng ngày 2 đầu năm Mới, mang đến niềm vui sau sáu tháng dài chờ đợi, một niềm vui mà tôi tin chắc rằng tất cả các độc giả thường xuyên của Liên-lạc đều cảm nhận. Riêng tôi lại càng biết ơn Ban phụ trách và Ngài Chủ nhiệm đã cho Đầu Tôm Nấu Với Ruột Bàu một chỗ trong mâm cỗ thịnh soạn đầu Xuân toàn những món cao lương mỹ vị. Có những món đã có tác dụng như những liều thuốc bổ, như bài thơ vịnh con ngựa trắng của Cụ Trùm Canberra chẳng hạn, vì Le rire est le meilleur remède, có phải không anh Thoại”*

Đó là một đoạn trong 2 trang giấy dài gửi cho Liên-lạc, lời lẽ hiền như ... ma soeur !

 Tr. Trần-Trung-Lương (Pasadena).

Lần đầu tiên được biết cháu, dù trước đây đã có lần nhận quà của Bố gửi qua, nhưng không biết cháu là ai. Nay biết rồi, từ nay chúng ta giữ chặt mối dây. Chú không biết cháu đã có nhận Liên-lạc số 35 tháng 6/2000 , số kỷ niệm dành cho Bố chưa. Nếu chưa thì cho chú biết để gửi qua . và sau đây là địa chỉ của Tr. Phạm-Văn-Thiết (vừa thay năm ngoái) : 6540 -A. Couture, St-Leonard, P.Que. H1P 3L5, Canada. Liên lạc cảm ơn sự đóng góp của cháu.

 Bạn Đoàn : Nguyễn-Đình-Phúc (Vancouver)

Phúc viết : ... đi xa về, nhận được Đặc-san Liên-lạc kỷ niệm 10 năm. Dù không là đoàn viên, Sói con hay là Hướng-đạo, nhưng thuở nhỏ ở Hà-nội tôi là *coeur Vaillant* (Hùng Tâm) nên đọc Liên-lạc cũng thấy gần gũi như là một HDS. rồi viết tiếp ...nhất là đọc bài “10 năm vui buồn với Liên-lạc” mới thấy sự dấn thân không mệt mỏi của người chủ biên...” Bạn Phúc ơi, từ nay Bạn là độc giả, mời Bạn tham gia cuộc chơi chung. ✨

Liên-lạc : số kỷ-Niệm 10 năm :với những bàn tay đã góp sức (Nhìn từ trái qua).

1. Tr. Dương-Ngọc-Hương ,Đặc-phái-viên của Xóm Trường-niên Ottawa, hàng ngày viếng thăm và ủy lạo Cụ Trường-Xóm Nguyễn-Đức-Phúc tại Trung-tâm Cao-niên những tháng sau cùng của Cụ Phúc. Chuyên viên tổ-chức Hợp Mặt Liên Xóm, nổi tiếng với món xấp măng tây lo quà cáp hậu hi, vì hay cười nên vừa bị cúp băng.
 2. Tr. Chung-Thế-Hùng, phụ trách trang trí hình bìa Liên-lạc từ 9 năm rưỡi nay, cung cấp hình ảnh sinh hoạt, tặng film cho Liên lạc chụp hình.
 - 3.Tr. Akéla Vũ Thúy-Lan, Người luôn luôn thúc dục Xóm bom xăng cho Liên-lạc. Cùng với người Bạn Đồi là Thầy N.Q.Bông thường vui vẻ và thân tình có mặt trong những dịp Ngựa tôi lên Ottawa sinh hoạt
 4. Tr. Trần-Minh-Thường, tức là Cụ Cáo Đò Mặt ,Một cột trụ vững chắc của Liên-lạc. Không có Cụ này thì "100 Mã-Lực" cũng bó tay, chứ đừng nói chi đến "01" Mã Cực " như hiện nay.
 5. Cụ Cố Trường Xóm họ Nguyễn, lúc sinh thời rất yêu thích L.L., bom xăng đều đều và thư từ luôn với Liên-lạc ,đã lên Trời để gặp các Vị Đại Tiền Bối xin tiếp sức và cầu Ông Trên cử Người xuống Trần gian nhận được tiếp sức cho Liên-lạc. (Hình chụp 2 tháng trước khi Cụ ra đi vĩnh viễn).
 6. Ngựa C.K. : chuyên làm mọi việc mà những người khác ... chê !.
 - 7.. Tr. Trâu Hiền Đào-Trọng-Cương : Người rất thiết tha với Xóm Trường niên, dù đã 85 tuổi nhưng đều có mặt trong những buổi sinh hoạt của Xóm. Hàng năm, đều " ban phát hậu hi" cho Liên lạc, đã tặng Giải Thưởng Đặc Biệt cho 2 Ban Tổ chức Trại Hợp Bạn TT (V và VI).
 8. Tr. Ngô-Tấn-Phú : Nếu không có chàng này thì mấy trăm độc giả khắp Thế giới sẽ chuyển tay nhau mà đọc " Một Bản Thảo" của Liên-lạc mà thôi. Người rất có lòng , nhiệt tình với Xóm, với Liên-lạc. Ngựa tôi nhớ mãi câu " Trường đưa bao nhiêu cũng được, để đó rồi tính sau". hai chữ " Tính Sau " có vẻ ... vô tận quá Phú ơi !
 9. Ghế trống là chỗ ngồi của Tr. Trịnh-Vũ-Điệp, đang chụp hình này, nên không thấy, làm việc rất nhiều, một chiến sĩ vô danh ,lái xe chở Liên-lạc lên cho Ngựa, hy sinh bất kể mưa gió nên có tên là " Bướm Lượn Dưới Mưa" .
- Những ai đã đọc Liên-lạc số Kỷ-niệm 10 năm, xin nhớ đến "Bát Tiên" nói trên (ngoại trừ số 6) đã nhọc công vác Ngà Voi giúp vui thiên hạ.



Bản Mục-lục Liên-Lạc số 40 : Kỷ niệm 10 năm

(Do Tuấn-Việt trình bày để tặng đọc giả Liên-Lạc)

1. Thư chúc đầu năm	Vĩnh Đào	105.	10 năm Liên Lạc	Trương-v-Thanh
2. Suy nghĩ về HĐ tại VN	Vĩnh Đào	109.	Tin tức Trại HỌp Bạn THẮNG TIỀN 7.	
5. Noel, đầu là hình ảnh thật?	Phạm-D-Trị		Thắng Tiến 7: Gặp nhau	Tuấn Việt
7. 10 năm vui buồn với Liên Lạc	Nguyễn Chịu Khó, Hoàng Hội, Lê Thùy Lan	110.	Phỏng vấn Tr. Lê-hữu-Mục	Nguyễn C.K.
13. Lịch sử H.Đ.V.N.	Nguyền-v-Thạch	117.	Chèo di bơi di (nhạc)	Lê hữu Mục
26. Khẩu thật khăn quàng		118.	Giáo dục tinh thần dân tộc	Tiêu-n-Khải
27. Phật-giáo thấu hút chúng ta	Fr. Lenoir	120.	Truyền thông dân tộc & sống hạnh phúc:	Đỗ quý Toàn
30. Hội nghị HĐ vùng Á-châu	Hoàng Ngọc Châu	125.	Nhớ mãi Tr. Trần-trung-Du	Lê gia Mô
32. Tịnh khẩu (thơ)	Bùi Bích Tâm	126.	Truyện 50 năm, bảy giờ mới nói	Phạm Văn Nhôn
38. Phỏng vấn Tr. Nguyễn thành Cung	Voi Già	130.	Nước Mỹ và sấm Trạng Trình	Xuân Phương
41. Huy hiệu HĐ Trường Niên		132.	1 ngày gia đình cho trẻ mồ côi	Nghi Yên
42. Tạ Quang Bửu	Nguyễn Nguyễn Huy	134.	Sảy chân	Cung Giũ Nguyễn
44. Tổng niệm Tr. Huỳnh-v-Diệp (thơ)	Đa Phong	135.	Trong nắng sớm mai	Hoàng Anh
45. Tổng niệm Tr. Nguyễn-x-Long	Đa Phong	137.	Gặp lại anh.	Nguyễn Đức Dzien
47. Cảm tưởng về L.L. 10 năm	Thanh. Viêm	138.	Nghe lõm truyện L/Lạc	Kỳ Róm TV
50. Thư cho bạn HĐ	Nguyễn Đức Tùng	140.	Lập đoàn HBVN để hay khó?	Hoàng N. Châu
52. Lý tưởng (thơ)	Tuấn Việt	144.	Trường Niên đi họp	Beo Vui Về
53. Khóa BẮNG RỪNG đầu tiên		146.	Trại hè Lăng Bách HỌp HTĐ	Hoàng Mai Hòa
57. Thông văn reo trên đồi Linh Cảm	Hoàng Hội	149.	Nhận xét về Trại Hè 2001 HTĐ	Công Bền Chí
59. Mục đích chúng (thơ)	Sời Đản Đo	151.	Tâm sự của 1 Tân Sinh già	Tê Giác Vui Tỉnh
Lông vấn nông (thơ)	Gã Lôi	153.	Sinh hoạt HBTN xóm Rhones-Alpes (Pháp)	
60. Bài tập Nạp Thận Khí "mỏi"	Lê mộng Ngạc	154.	Họp xóm TN Sacramento	Nguyễn X. Mộng
62. Tiếng cười	Nguyễn Sinh	156.	Lăng Tân Hùng	
64. 1 đêm kinh hoàng	Trần ngọc Đại	157.	Hoa Bách HỌp với g/dinh chúng tôi	Tuyết Nga
Tắm trong tử (thơ)	Nhượng Tổng	161.	Anh hãy tự chèo lái thuyền anh	Lê Bình
65. Giáo dục Thanh Thiếu niên VN tại hải ngoại	Lại thế Hùng	164.	Ngày tôi đi (thơ)	Nguyễn Đức Dzien
71. Thế hệ trẻ (thơ)	Phong Châu	165.	Tết Nhi-đông ở Sydney	Hã Mã
72. Liên hoa Bách HỌp vào tim	H B	167.	Ba đời H.Đ.	Phạm Đăng Sum
73. 10 năm Liên Lạc (thơ)	Tuấn - Việt	169.	Ước mơ... thành thật	Trương-v-Thanh
74. L.Lạc tròn góp 10 năm	Alpha 13	174.	Tạ tình	Nguyễn-Đức Phúc
75. Cố tích HĐ	Mai xuân Ty	175.	Thủ bạn	Nguyễn C.K.
77. Nụ cười (thơ)	Tuấn Việt	188.	Bài ca HĐ Trường Niên	Lê Cao Phan
78. Trắng soi ánh lửa	Phong Châu	189.	Nguyễn Chịu Khó	Alpha 13
82. Thú đi trại	Thảo Kê Thận Trọng			
84. Hồn Hưởng Đạo	Bửu Sao			
85. Ca khúc Thiên Thần (thơ)	Dương Tử			
86. HĐ Khánh-Hỏa ngày nay	Nguyễn thành Vệ			
88. Những điều đáng lo	Lương Hải			
90. Mã thú	Nguyễn Chịu Khó			

☆☆☆☆☆

Lời của Ban Phụ-trách Liên-lạc :

Chúng tôi hết lòng cảm ơn Nhà Thơ Tuấn-Việt đã chịu khó đọc kỹ Liên-lạc số 40 : "Kỷ-niệm 10 năm".
Đã sắp đặt thủ tục, đánh số từng trang, từng bài và đánh máy rất công phu để tặng cho đọc giả Liên-lạc tiện tra cứu mỗi khi cần đến. Vì nhận trễ nên xin quý đọc giả, nếu cần, cắt trang này để lấp vào ấn bản số Đặc-biệt ấy.