



# Liên lạc

Tiếng nói của Hướng Đạo Trưởng Niên  
Nhóm Tinh Thần B.P. thực hiện



**Bộ mới - Số 38**  
Phát hành tháng 03-2001

## **BAN TIN LIÊN LẠC**

TIẾNG NÓI CỦA PHONG TRÀO  
HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN VIỆT NAM



### **BAN SÁNG LẬP**

Lê Văn Ba  
Phan Như Ngân  
Trần Văn Thao

### **BAN PHỤ TRÁCH**

Hoàng Ngọc Châu  
Trần Trung Hợp  
Nguyễn Đức Phúc  
Phạm Văn Thiết  
Nguyễn Văn Tĩnh  
Lê Thọ  
Nguyễn Trung Thoại  
Trần Minh Thuởng  
Mai Xuân Tý (Con)



Liên Lạc phát hành mỗi năm 4 số  
**XUÂN, HẠ, THU, ĐÔNG**

Bài vở, thư từ xin gửi về  
**NGUYỄN TRUNG THOẠI**  
6362 Westbury, Montreal  
P.Q. H3W-2X3 Canada



Hình Bìa

Trưởng **CUNG GIỮ NGUYỄN**

## **Mộng Ước Đầu Năm**



Lửa trại đầu năm lòng sưởi ấm  
Năm tay reo hát khúc nghinh Xuân  
Xuân ơi Xuân hỡi tình nồng thắm  
Rạo rục con tim khắp thế trần

Bên đống than hồng hừng hực nóng  
Tân niên ước vọng đẹp đường bao  
Như cây trở lộc trào nguồn sống  
Tựa núi mười tầng vun vút cao

Ước mong ánh sáng các Tôn giáo  
Rực rỡ tâm hồn mọi chúng sinh  
Hướng dẫn con người theo chính đạo  
Sống nhân lành, chính trực, công minh

Ước mong Hướng-đạo tình Huỳnh đệ  
Thắt chặt vòng tay thiết vững bền  
Cao đức chỉ đường cho giới trẻ  
Vui tươi, phấn khởi, quyết đi lên

Ước mong Hướng-đạo-sinh hoàn vũ  
Theo dấu BiPi tiến lên đường  
Lột xác tâm thường con người cũ  
Để thêm duyên dáng và dễ thương

Mộng ước đầu Xuân đường bất tận  
Chát cao như núi mấy mười tầng  
Mong mãi hướng xuân luôn sưởi ấm  
Tình người nở đẹp tựa Hoa Xuân.

Tuấn-Biệt



## SỔ TAY MÙA XUÂN

Mở đầu Sổ Tay Mùa Xuân năm nay là xin tỏ lòng tri ân quý Trường, các Anh Chị Em HĐVN và Thân-hữu đã gửi đến Liên-lạc những lời chúc Giáng-sinh thật nồng ấm, những giòng chữ chân tình mừng đầu năm dướng-lịch và những phong bao lì-xì hậu hi nhân ngày Tết Tân-Ty.

Kiểm điểm lại thì chúng tôi đã nhận được tất cả 147 tấm thiệp nhiều màu sắc thật đẹp, từ Âu-châu, đến Úc-châu, có cả bên Quê Nhà (V.N.), 15 điện thư trao nhau lời chúc thật tốt lành và .... 42 bức thư thật tuyệt vời chan hoà sự thông cảm, mong được tha thứ cho nhau và ước rằng Liên-lạc vẫn được tiếp tục như xưa, thêm vào đó vô số phương tiện, bài vở, hình ảnh v.v...để cụ thể hoá lòng mong ước đó. Tất cả đều cùng có chung một tâm-nguyện : **Giữ vững ngọn lửa Hướng-đạo Việt-Nam.**

Đã gần mười năm nay, anh em trong ban phụ trách đã được sự hưởng ứng của rất đông độc giả, một loại độc giả không giống ai, rất đặc biệt, nên đã gửi những tin tức, bài vở, tài liệu, hình ảnh về để cho các anh chị em khác cùng được hưởng chung. Những lời mời gọi của chúng tôi mong nhận được những hình ảnh, thành tích, công trình của các Trường tiền bối lưu lại cho lớp đàn em, đàn con, đàn cháu được biết đến đều được lần lược chuyển về Liên-lạc. Chúng tôi vô cùng cảm kích sự đáp ứng của các Trường. Chúng tôi thầm nghĩ rằng sở dĩ có được sự ưu ái quý báu đó là vì anh em chúng tôi đã trải dài tấm lòng chân thành ra để mong nhận được sự hiểu biết lẫn nhau, sự tin yêu của quý Trường và Thân hữu độc giả.. Tâm hồn nghệ sĩ như dây đàn, phải có một động chạm thích ứng mới ngân vang. Chúng tôi rất mong được nghe tiếng ngân vang ấy mãi.

Trở lại với tờ Liên lạc số 38 này, nếu quý vị tinh ý thì sẽ thấy có 2 sự khác lạ : Không có mục Thư Bạn và không trích dẫn Ca-dao, tục ngữ, Kiều, Cung Oán, Lục Vân-Tiên, thơ mới, thơ Đường v.v... Lý do duy nhất là dành đất đai để đăng tin tức và bài vở, vì mỗi số chỉ có 36 trang, nặng 100 gr. (Tết thì gấp đôi). Đến số 40, số đặc biệt Kỷ-niệm Đệ Thập Chu-Niên, Liên-lạc sẽ đăng thả dàn. Nói thiệt đó ! Chúng tôi xin mời Quý Trường, Anh Chị Em, ngay từ bây giờ, viết bài gửi dần về cho L.L. là vừa.

Một điểm thú vị là có một số Trường, độc giả, mấy lâu nay "mai danh ẩn tích" hoặc "lặn sâu", bỗng nhiên xuất hiện, cao húng nổi lên, làm cho anh em trong ban phụ trách bối rối là gửi phương tiện, gửi bài vở và còn hứa hẹn gửi dài dài sau này nữa. Đó là những bất ngờ rất thú vị. Cảm ơn Tạo hoá không cho phép con người đọc rõ những tư tưởng ở đầu óc người khác. Nếu con người đọc rõ mồn một tư tưởng của nhau thì cuộc đời đâu còn đẹp nữa ! Tìm đâu ra những thú vị bất ngờ nữa !

Trong Liên-lạc số Tết, chúng tôi có kêu gọi các đơn vị Hướng-đạo Trường-niên hãy nêu gương tốt cho các Liên-đoàn bằng cách ghi danh và đóng niên liễm gửi về BTV HĐTU/HĐVN. Đã có nhiều Gia-đình, Làng, Xóm gửi về để Liên-lạc chuyển giao đến HĐTU. Đơn vị đầu tiên hưởng ứng là **Xóm Chuối** (Merkel, TX), xóm này chỉ có Xóm Trường và Xóm phó, còn các xóm viên thì phiêu bạt quanh vùng (mà lúc nào cũng muốn chơi trội cả). Còn có **Xóm OHIO**, vốn vẹn chỉ một xóm viên cũng đòi lập xóm và đã xung phong đóng Niên liễm và ghi danh. Hoan hô 2 đơn vị này. Liên lạc gửi trước những đơn vị đã đóng về BTV-HĐTU, sau này nếu có đơn vị nào đóng thêm xin gửi thẳng về Ban Thường-vụ sau.

Kỳ Trại Thăng Tiến VI ở Virginia, chúng tôi ngỡ ngàng nghe thấy một số em nói chuyện với nhau bằng ngoại-ngữ. Liên lạc liền đã có một loạt bài với chủ đề : "**Rồi đây khi sinh hoạt nói tiếng gì ?**" đăng liên tiếp trong nhiều số Liên-lạc, nhưng sự đáp ứng không đúng như sự mong đợi của chúng tôi. Một số Trường đã biên thư gợi lại ý này sau khi đọc bài của Tr. Vĩnh-Dào trong L.L. số 37.

Nhân dịp đầu Xuân, chúng tôi khẩn thiết nhắc lại và cũng là một tham vọng xin trình bày của Quý Trường, quý Thân hữu. Chúng tôi nói "tham vọng" nhiều hơn là "ước vọng". Bởi vì ước là vọng, thường ít khi đạt được, và đây là **Tham vọng** của chúng tôi :

Mùa hè năm nay, nên khởi sự tổ chức các lớp Việt-ngữ. Nếu HĐ chúng ta không đủ nhân sự, phương tiện thì nên phối hợp với Cộng-đồng người Việt, các Tôn-giáo tại địa phương để khuyến khích các em trong đơn vị tham gia học các lớp ấy, do chính các Trường hướng dẫn. Nhân dịp này chỉ cách cho các em viết bích-báo, ghi bản tin cho Liên-đoàn, có thì đua giữa các đơn vị. Lúc đầu viết bằng tiếng Việt có phần khó khăn đôi chút thì cho "pha" tiếng ngoại quốc vào. Bài do các em viết, các em đọc sẽ thích thú hơn là bài của các Trường viết để các em đọc (vì không cùng chung một tần số). Cần tạo không khí thi đua nô nức, vài ba năm sau lớp trẻ này sẽ khá tiếng Việt và các em sẽ yêu thích Quê-hương Việt Nam hơn và tiếp tay viết bài cho các Tập san H.Đ.. Công tác này cần phải có sự phối hợp của Phụ-huynh. Các Trường cần phải bền chí và quyết tâm. Dự án này rất quan trọng, nơi nào tổ chức khả quan, thu được nhiều kết quả, xin gửi kính nghiệm về cho Liên-lạc, nơi đây sẽ rất vui sướng quảng bá đến các nơi khác để "Cùng Tiến"

Kính chúc Quý Vị, Quý Trường sức khoẻ thật đầy đủ, trong lòng mãi mãi vẫn là mùa Xuân và Liên Lạc mong còn được sức để **giữ chặt mỗi dây** cùng với quý độc giả thân mến đầy bao dung và trĩu nặng tình Hướng-đạo. ✨

Có cái lạ là thuốc này sản xuất ở Toronto, Canada mà không được phép bán ở Canada. Ngộ quá !

Từ nay đã có e-mail tha hồ mà trao đổi ý-kiến, khỏi phải thư qua thư lại lồi thối như bấy lâu. Hai Ông Bà ráng giữ gìn sức khoẻ để Hè năm 2002 dẫn cháu chắt đi Houston dự T.T. 7, không thì Chị Vịt Nước la làng la xóm là se sẽ của Chị ngày xưa ở Phan-thiết nay đã vội quên Akéla ngày trước rồi.

Bè trên của Ngựa đọc đến câu Sóc viết : " Xin Anh yên tâm dùng thuốc, miễn "chịu" thuốc là được, Sóc sẽ tiếp tế định kỳ qua để Anh còn chạy đua với Liên-lạc hồng giữ chặt tình anh em HĐ thêm 1/3 thế kỷ mỗi nữa..." Nàng liền phán : Chết Anh rồi Anh ơi, thêm một sợi giây trôi Anh lại nữa, lần này Anh khó thoát !

Tr. Nguyễn Xuân-Linh vừa hoàn thành tác phẩm "Đề đào tạo một người Huynh-trưởng" mà Liên lạc hân hạnh giới thiệu trong số này. Cụ Đạo-trưởng nhà ta lấy làm đắc ý lắm, nhằm mục đích quảng bá, chỉ nhận tiền cước phí nếu ai cần đến, chứ không mong bán lấy tiền. Minh phục Cụ Đạo (có dấu dàng hoàng đấy nhé) Xuân Linh này lắm. Chúc Sóc và Gia đình mọi sự an vui.

### Trưởng Ong Vẽ (OKC).

Chị Vẽ ơi, Chị sẽ thất vọng vì những lời Chị cho Ngựa tui đi tàu bay giấy trong lá thư vừa rồi, ngộ quá ! Bởi rủa Liên lạc số này, Ngựa tui quyết tâm không xài ca dao, tục ngữ, cũng không Kiều, Cung Oán, hay Lục-vân-Tiên không thở mỗi thở củ chi cả, toàn nói chuyện tào lao xịt bộp , trên trời dưới đất mong sao thiên hạ sớm chán chường (trong đó có cả Chị) để cho Ngựa tui về vườn an nghỉ.

Chị nhắc đến Thành-Nội, đến ngã tư Bộ Học, nơi đó có cây Bồ đề thật lớn, cạnh đó có tiệm thợ may, đối diện có nhà Cụ Phạm-Hữu-Văn (Thân phụ BS Phạm Biểu-Tâm). BS Tâm có 2 người em gái đó là Cô Ty và cô Ngộ (không rõ tên thật là gì, chỉ quen gọi như vậy). Cô Ty sau này là phu-nhân Chuẩn-tướng Quân Y Thanh, hiện Cô ấy ở Montréal, còn cô Ngộ (cùng tuổi với Ngựa tui) hồi ấy Ngựa tui cũng có láng xàng, nay không biết người xưa nay ở phương nào ! Thôi không kể nữa, kéo Chị cho là chú này lúc nhỏ cũng ghê gớm lắm.

Thú thiệt với Chị, em rất lười viết thư riêng, trừ trường hợp bất đắc dĩ, viết chung trong Liên-lạc thì có nhiều người quen thân nhau cùng một tần số đọc thì vui hơn và có cơ hội biết thêm nhiều bạn mới.

Chị có dặn, đọc thư ni đừng cho lên L.L. mần chi, rủa thì phải ngưng ở đây, không thì chị quả chết !

### Tr. Huỳnh-Thành-Hưng (VA)

Cuốn Đặc san Xuân Tân-Tỵ của Hội Người Việt Cao-niên Vùng Hoa-thịnh-đốn mà Đàn Anh gửi tặng : thật đẹp, in ấn công phu, hình ảnh rõ ràng, lại có thêm bài "Trong ký ức của người Sói con Nam kỳ đầu tiên" trình bày đẹp hơn tờ Liên lạc nhiều, đúng là báo của các Cụ Nhà giàu. Số tiền 20\$ mà Anh đóng, anh em xin ghi vào Quỹ của Liên-lạc để xử dụng những việc cần thiết. Còn việc ghi danh và đóng niên liễm của đơn vị thì do Đơn vị lo. Cảm ơn những chân tình mà Đàn Anh đã dành cho Liên-lạc. Các chú Đình-Hồng-Phong, Nguyễn-dình-Lang (Gia đình Thanh niên cũ) đều có thư hỏi thăm Đàn Anh và xin địa-chỉ. Em đã gửi. Kính chúc Anh sức mạnh.

### Tr. Võ-Trong-Di (San Diego)

Nhìn lại hình chú Long ngày xưa của "Chi Làng mình", không khác chi mấy, vẫn cái răng khôn, nước da ngăm ngăm, nụ cười tươi, rất chí tình với anh em. Anh Thoại sẽ liên lạc với Long qua E-mail cho nhanh và khỏi mất thì giờ. Có chi mới lạ, sẽ báo cho Di biết. A. Đoàn-Ấn vẫn ở VN. Cảm ơn Di đã cho mình biết tin Long, Chủ Đội-trưởng đội Hồ của Chi-Lãng mà mình nhớ mãi.

### Tr. Trúc Lê (Brisbane, Úc-châu).

Được Chị cho biết Chị đã rất tích cực sinh hoạt với các em Sói và Thiểu trong chương trình hướng dẫn các lời Việt ngữ, anh em H.Đ. Trưởng niên rất ngưỡng mộ sự chịu khó của Chị, không uống công mà Liên-lạc đã liên tiếp mời gọi mấy số liên tiếp, mở đầu bằng bài : "Rồi đây khi sinh hoạt bằng tiếng gì ?" . Với sự đóng góp tích cực của Chị, qua kinh nghiệm các buổi giảng dạy, xin Chị viết cho một bài để các nơi khác lấy đó làm kinh nghiệm. Nghe Chị tả : **Mỗi buổi họp HĐ vào sáng chủ nhật, tôi thường mang Liên lạc và một số báo HĐ khác để các em coi, mang về đọc và Phụ huynh xem. Tôi chọn một đề tài trong báo để đọc cho các em nghe, vì Thiểu và Thanh rất ít em biết đọc và hát tiếng Việt. Còn với Sói con : mỗi buổi họp là một bài hát mới. Viết lên bảng, các em hát theo vài lần và chép vào sổ nhỏ. Đến buổi họp sau, hát ôn lại các bài đã chép kỹ trước.**

hors de saison \* Correspondance Avec Raoul Serène \* Quân vi khinh ( phiếm luận về chính trị ) \* Texte Profane, poème \* The Yuyun Papers (Letters from Hung Yuyun to his grandson in Sydney) \* Danh từ triết học tiếng Phạn \* La Tache De Vermillon, roman \* Nhật Ký ( Anh Quốc, Ấn Độ, Miến Điện...) \* Đọc Simone Well - Kèm bản dịch : Áp bức và tự do \* Đọc Kafka - Kèm bản dịch : Biến hình \* Đọc Berdiaeff - Kèm bản dịch : Năm suy gẫm về cuộc sống \* Tâm Linh Kỳ Bí ( gồm 8 quyển : Q1. Đời sống tâm linh & những Đại Tông sư, Q2. Ma Thuật, Q3. Hiên tượng di thường của tâm linh, Q4. Mộng - Ý nghĩa và giá trị của mộng, Q5. Biểu tượng, Q6. Di thường và Tôn giáo, Q7. Tâm lý học về di thường, Q8. Di thường & khoa học \* Nhatrang ngày về... \* Rủ chừ răng (ký) \* Phiếm luận về Văn hóa và Giáo dục \* Mesdames Messieurs Discours et Causeries \* Tạp lục \* Một Cọng cỏ thi, phiếm luận về Kinh dịch \* Văn học Pháp Giản lược ( Q1: Thời trung cổ ), \* U Sáu \* Bia miệng.

TÁC PHẨM HƯỚNG ĐẠO : Về HĐ, Tr. Cung Giũ Nguyên viết được một số (theo chỗ tôi sưu tầm, có thể còn thiếu sót, xin Quý Tr. Bổ túc thêm cho): Câu Chuyện Hoàng Đạo \* Câu Chuyện Ngành Tráng \* Duyên Nợ Miền Nam \* Câu Chuyện Ngành Ấu \* Hướng Đạo, Một Phương Pháp Giáo Dục Nhân Vi \* Nhớ Lại Bạch Mã R \* ( Và 14 Tiểu Ký đã ghi nơi trang 2 )

- Còn trên bốn mươi ( 40 ) đầu sách chờ xuất bản
- 1940 : Trưởng Cung Giũ Nguyên trở lại nghề dạy học

DAY Hoc : Đã dạy các môn, tùy theo nhu cầu của Trường : Việt văn, Hán văn, Latinh, Pháp văn, Anh văn, Sử địa, Kinh tế học, Văn học, Triết học... Tại các Trường : Kim Yến, Collège de Nhatrang, Võ Tấnh, Lê Quý Đôn, Trường Dòng Phanxicô, Lasan, Giuse, Lớp Tu Muộn Địa Phận, Lớp Kỹ Thuật Viên Viện Pasteur, Lớp Anh Văn Trung Học Y-Tế.v.v...

1955 - 1975 : Hiệu Trưởng Trung Học Đệ Nhị Cấp Bán Công Lê Quý Đôn Nhatrang

1972 -1975 : Giáo sư thỉnh giảng viên Viện Đại Học Cộng Đồng Duyên Hải Nhatrang.

Trưởng Phòng Pháp-văn, phụ-trách Nội-san Duyên-Hải

1990 - 1999 : Giáo sư thỉnh giảng ( Ngôn ngữ và Văn chương Pháp ), Khoa Pháp văn, Trường Cao Đẳng Sư Phạm Nha-Trang.

Trong sự nghiệp dạy học, Trưởng Cung Giũ Nguyên có tâm sự : " *Tôi chẳng có bằng Tú tài, nhưng dạy những lớp thi Tú Tài, và được cử đi chấm thi Tú Tài ( Nhatrang, Huế, Saigon ). Tôi được miễn xuất trình bằng Cử nhân ( có dấu mà xuất trình ) để được bổ nhiệm làm Hiệu Trưởng một Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp. Không ai hỏi bằng Tiến sĩ của tôi để mới cho tôi dạy ở Đại học, hay chấm thi ( về Pháp văn ) cho Thí sinh Tiến sĩ Đệ tam cấp. Thường trên những giấy tờ chính thức, khi liệt kê tên tôi, nơi mục bằng cấp, thay vì đề không, có khi họ viết : 'Học-giã' hay ' Văn sĩ'. Như vậy, sách vở của tôi đã giúp tôi thăng tiến trong nghề Thầy. Năm 1974, Trường Đại học Duyên-Hải, đã không ngần ngại ra chỉ thị cho tôi đến nhận áo mào Khoa bằng để mặc, trong dịp Lễ Tốt nghiệp của sinh viên Đại học, và tôi cũng không biết mặc cỡ khi mang hia, đội mũ, mà tôi xem như là để diễn tuồng Cải lương Hồ-Quảng. Tôi vẫn tiếp tục đóng kịch, và tôi không làm sân khấu, với thế giới thật, tôi không làm thực với hư. Đây chỉ là một khâu trong một trò chơi mà tôi tự nguyện nhảy vào chơi. Đùng quá khắc-khe và bất công khi cho tôi chỉ là thứ lừa gạt, bịp bợm, thứ hàng 'giả mạo'. Thực sự xưa nay, tôi không bao giờ xin dạy hay xin một ân huệ nào của ai cả. Cho đến gần đây, việc tôi vào dạy Trường Cao Đẳng Sư Phạm, cũng không phải do sự cầu xin của tôi, hay một chiếu cố của ai ban để tôi ' xóa đói giảm nghèo ' > Mà chỉ là vì yêu cầu của thực tại. Ai cũng biết, năm 1989, chính Ông Võ Hòa (Chủ tịch UBND Tỉnh Khánh-Hòa), đích thân đến nhà tôi, cùng Ông Đình Hòa Khánh ( Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo của Tỉnh ) có theo lễ nghi truyền thống Đông phương, nghĩa là khay trà, rượu ' Ra mắt ' vì Ông ấy với tôi chưa hề quen biết, Ông Chủ tịch đến để yêu cầu tôi giúp cho Ban Pháp văn, sắp mở tại Trường Sư Phạm. Chỉ thế thôi, và chỉ có thế, tôi tiếp tục giảng dạy ở đó, chẳng ai thắc mắc, chỉ có vài người từ bi thương hại cho tôi, vì đến tuổi như thế đó, mà phải ' bị bắt đi dạy. 'Đời quả là vui, tại sao ta không vui chơi với đời ?*

Tiểu sử và Tác phẩm của Tr. Cung Giũ Nguyên đã được khá nhiều báo chí và tài liệu Văn học trong và ngoài nước nhắc đến, cũng như lúc trẻ Trưởng đã từng sống tại Anh Quốc, Pháp...đã viếng một số Quốc-gia ở Á-châu như : Hồng-Kông, Ấn-Đô, Miến-Điện, Thái-Lan, Phi-Luật-Tân.v.v...



**Tại Hội-nghi H.Đ. Viễn-Đông (Bangui, Phi-luật-tân - 1958 :** (Nhìn từ trái qua phải)  
DCC Cung-Giũ-Nguyên, Hội-trưởng Trần-Văn-Thân và Ủy-viên ngành Tráng Nguyễn-Thức-Toàn.

**CÔNG TÁC XÃ HỘI và HƯỚNG-ĐẠO :**

- 1940 - 1942 (Saigon): Phó Hội Trưởng Hội Khuyến Học Nam-Kỳ ( Société D'Enseignement Mutuel de Cochinchine)
- 1950 : Hội Trưởng Hội Kiến-Hương Nha-Trang
- 1950-1952 (Nhatrang): Hội Trưởng Hội Vinh-Sơn (Conférence de Saint Vincent de Paul)
- 1950 - 1954 : Nghị-Viên Hội-Đồng Quốc-Gia lâm-thời
- 1972 : Hội viên thiết thọ Hội Nhà Văn Tiếng Pháp (Association des Ecrivains de langue française - ADELFI - Paris)
- 1936 : Tuyên hứa \* Dự Khóa Huấn Luyện Trưởng của Trường EDF Pháp : André Lefèvre, tổ chức tại Dalat hè 1936 (trên đồi cạnh Hồ Than Thở) sau này là Trại Huấn Luyện Quốc Gia của Hướng Đạo, có tên là Tùng-Nguyên.
- 1938 - 1944 : Ủy-viên Đạo Trưởng, Đạo Nam Hội Hướng Đạo Trung-Kỳ, gồm các Liên đoàn thuộc các tỉnh : Khánh-hoà, Ninh-thuận, Bình-thuận, Banmethuộc - Deputy Camp Chief of Gilwell. Phụ-tá Trại trưởng Gilwell. Thành viên Ban Huấn luyện Trại Trường HD Thế giới (London Anh Quốc, 1957 ) Ủy viên Huấn-luyện Hội Hướng Đạo Việt Nam, Trại Trường Việt Nam : 1958 - 1963.
- 1938 - Bằng Bạch Mã Thiếu Trưởng (Khóa Trưởng: Raymond Schlemmer SDF)
- 1940 - Lên đường \* Bạch Mã Tráng Trưởng (Khóa trưởng Tạ Quang Bửu) \* Bằng Rừng Tráng ' Badge de Bois - Route ' (Khóa Trưởng : Tạ Quang Bửu - DCC)
- 1942 : Hội nghị Huỳnh Trưởng Hướng Đạo Trung-Kỳ ( Huế )
- 1944 : Khóa Trưởng Khóa Thiếu, Bạch Mã \* Phó Trại Trưởng Trại Hợp Bạn Tráng Sinh ( Bẫy Miếu Nha-Trang ) . . và nghỉ sinh hoạt cho đến năm 1955 .
- 1955 : Huấn luyện viên Khóa Trại Hội Nguyên Bảo Lộc (theo y/c của Tr. Mai-Liệu)

- 1956 :Được mời vào Bộ Tổng Ủy Viên, Hội HĐVN tại 18 Bùi Chu Saigon.Hội Trưởng là Tr. Trần Văn Thân \*  
 Tổng Ủy Viên : Tôn Thất Dương Văn .
- 1957 : Bàng Rừng Wood Bage - Scouts ( Trại Wilwell Anh Quốc - Trại Trưởng : John Thurman - Khóa Trưởng : A. Wingrove ) HỌp Bạn Liên Hoan JIM ( Jamboree - indaba - Moot ), cũng năm 1957 Jubilee, Sutton Colfield, Anh Quốc \* Đại diện HĐVN tại Hội nghị HĐ Thế giới Cambridge Anh Quốc, Được phong Deputy Camp Chief of Gilwell \* Phụ tá Trại trưởng Gilwell cho HĐ Việt Nam.
- 1959 : Phó Trại Trưởng Trại HỌp Bạn Phục Hưng ( Trắng Bom Việt Nam )
- 1958 - 1960 : Đại diện cho HĐVN tại các Hội nghị Quốc Tế và Vùng của HĐ Thế giới ( New Delhi, Ấn Độ, Rangoon, Miến Điện, Baguio, Phi luật tân. . . )
- 1958- 1963: Ủy-viên Huấn-luyện, kiêm Trại trưởng Trại Huấn-luyện Huỳnh Trường ( Tùng Nguyên ) của Hội Hướng Đạo Việt Nam .
- Từ 1963 đến nay (2001) Nghỉ chơi, không còn chức vụ hay nhiệm vụ nào trong Hội Hướng Đạo Việt Nam nữa.



Tr. Vịt Bể và Chòn Chăm lo (mang máy hình, bên trái)

*Hãy nhìn xem : mặc dù đã mang chín bó trên lưng vẫn còn muốn leo đèo lội suối, sức mảy mà rời bỏ H.Đ. được Trời ơi !*

Tất cả các hình ảnh, tư liệu và bài vở trong số này liên quan đến Trưởng Cung-Giữ-Nguyên đều do Tr. Nguyễn-Đức-Dziên cung cấp. LIÊN-LẠC xin thành thật cảm ơn. Rất tiếc, vì số trang của L.L. mỗi kỳ đều có hạn, không đăng hết được, xin để dành các số sau.

Nói là nói thể, chứ Tr. Cung-Giữ-Nguyên không thể nào rời bỏ Hướng-đạo được, vì : "Một cuộc đời có thể tóm gọn vào 3 mục tiêu chính : Dạy học, Viết văn và Sống theo ba chiều hướng của lý tưởng HĐ.

Xây dựng Nhân-vị, Giúp Ích Cộng-đồng và Hưởng Thuởng. Vào lúc xế chiều, đã ngoài đỉnh Cửu tuần, ngoảnh lại nhìn con đường đã đi, tôi mừng vì đã được may mắn, với những sự giúp của những Thầy những Bạn, những người thân trong gia đình, và hết sức thành thật mà nói, chẳng chút chua chát hay oán hận gì, tôi còn có được, ngay cho đến phút viết mấy chữ này ... với sự giúp đỡ như vậy, tôi mừng đã tìm trong mọi phạm vi hoạt động, một cái vui vô biên là chọn đúng con đường đi, mừng đã chọn những việc làm hợp với tánh mình và khả năng, theo phương châm của Hướng-đạo mà tôi đã đón nhận từ năm 1936 : Gắng sức, Sáp Sắn Giúp Ích, và từ năm 1940, với tin tưởng vững chắc nơi Tình Thượng ( Deus = Caritas), là Con đường là Chân lý là Sự sống. Cái vui tinh thần ấy, hay cái thành công theo ngôn ngữ của B? (Rovering to Success) đồng nghĩa với Hạnh-phúc, thế nên tôi không tiếc gì mà không chia sẻ với những bạn trẻ cũng khao khát điều đó ... "

**Chòn Chăm Lo** (Sưu tầm)

# MỘT CUỘC ĐỔI ĐỜI

**Liên-Lạc :** Tiêu đề này do Liên-lạc đề nghị. Đầu năm Tân Tỵ, chúng tôi nhận được bức thư của Trương Bửu-Sao, một độc giả thân mến của Liên-lạc, nguyên là Giáo-sư Đại-học (Hoa-kỳ), tác gia nhiều công trình nghiên cứu công phu. Liên lạc xin đăng nguyên văn bức thư, phía dưới. Tr. Bửu Sao có ghi thêm : "... có cho tôi hay tôi thuộc danh sách những người được badge "lặng". Lá thư này có thể là lý do giải thích. Tuy nhiên xin hứa sẽ "ngóc đầu lên" để có một bài trong kỳ tới".

Orlando, ngày 10 tháng Một năm 2001

Quý Vị cùng các Bạn thân mến,

Trước tiên chúng tôi xin gửi đến Quý vị và Quý bạn lời cầu chúc một năm Tân Tỵ dồi dào sức khoẻ, an khang, thịnh vượng để thực hiện được mọi điều mong muốn.

Cho đến nay, chúng tôi chưa bao giờ gửi đến quý vị và quý bạn một bức thư chung đầu năm như vẫn thấy tại hải ngoại. Đây, lần đầu tiên, tôi xin mạn phép theo phương thức này để mong được gặp mỗi tương giao cách cảm của quý vị và quý bạn về một vài vấn đề trọng đại.

Trong các năm qua, chúng tôi đã có dịp cùng quý vị và quý bạn họp mặt và đóng góp chút ít trong các cuộc sinh hoạt như giữa những "người lớn". Từ nay chúng tôi muốn tạo cơ hội để có dịp sinh hoạt cùng giới trẻ. Đây là vấn đề tôi xin mạn phép đem ra bàn cùng quý vị.

Nói về giới trẻ, trước tiên tôi nghĩ đến các con. Ba đứa con chúng tôi, mà tôi quen gọi đùa là "mes trois Anes" : Anh-Tuấn, Anh-Thư và Anh-Trâm, nay tất cả hầu như đã hoàn toàn Âu hoá, chỉ còn hiểu được một vài câu tiếng Việt : một sự lỗi lầm rất lớn của riêng tôi đối với chúng và qua chúng, đối với tiền đờ Dân Tộc. Tôi đã xin tạ tội trước quý vị và quý bạn trong một dịp ra mắt sách trước đây, và đã đưa lời tạ tội này vào nội dung một cuốn sách. Các con chúng tôi đã cảm nhận được điều thiếu sót của bố chúng, riêng Anh-Thư, người con gái thứ ở Luân-đôn cũng đã ráng tìm được một nơi để học tiếng Việt, hầu có thể hợp tác cùng bố nó như nó đã từng làm để thực hiện một việc gì có hiệu quả hơn cho Quê-hương.

Dưới khía cạnh gia thế của các con, nay mỗi gia đình chúng đều được nhân đôi lên cả : ba con, cộng thêm sáu cháu, vị chi tính cả dậu rể là 12 người. Đây là thành quả của cuộc tăng trưởng nhân số thuộc thế hệ thứ nhất trong đại gia đình chúng tôi. Trong 15 năm tới, 12 đơn vị này với cấp số nhân sẽ tăng lên thành 40 tới thiếu, và không tới nửa con giáp của thế kỷ 21 sẽ dám đạt trên 100. Như thế, mỗi thế hệ của một triệu gia đình người

Việt ly hương trong 30 năm tới, với cấp số nhân này sẽ là bao nhiêu ? Đây, sự tăng trưởng nhân số Cộng đồng người Việt hải ngoại nhanh chóng đến bậc nào ! Lực lượng hùng hậu này sẽ để dành cho ai ? Sẽ đem dùng vào việc gì ? Đây là hai câu hỏi mà mỗi gia đình chúng ta nên đặt lầy cho mình. Song lực lượng nhân số chỉ là cơ sở để tạo nên các lực lượng khác như lực lượng kỹ thuật, kinh tế, chính trị, xã hội, tất cả đều liên hệ đến sự nghiệp của các đơn vị gia đình.

Xét về sự nghiệp, ba gia đình các con chúng tôi, Anh-Tuấn, trưởng nam, nay là Principal architect tại hãng Collaborex, Toulouse, Pháp, xí nghiệp mẹ ở Virginia, Mỹ. Người con thứ, Anh-Thư, đại-diện hãng Daucy Pháp tại Luân-đôn và con út Anh-Trâm, bác sĩ nội trú Paris.

Thử tính xem, nếu cứ mỗi gia đình cung cấp 3 người, nhập vào lực lượng chuyên gia Việt-nam hải ngoại, thì lực lượng kỹ thuật của cộng đồng người Việt ly hương quả thật lớn lắm, đã từng được đặt vào hàng thứ hai sau cộng đồng Do-thái. Song giới chuyên gia này, một số đáng kể đã bị Âu Mỹ-hoá nên chưa gây được một tiếng vang nào trên thế giới khả dĩ tác động được vào công cuộc quang phục Quê-hương và thăng tiến xã-hội Việt-nam. Đây là một vấn đề lớn của cộng đồng người Việt hải ngoại cần được cấp thời giải quyết.

Các con chúng tôi tuy đã thành đạt nhưng chưa cống hiến được gì cho Quê-hương Việt nam cả. Tôi xin nhận lầy trách nhiệm về sự khiếm khuyết này. Chúng tôi đã qua bao năm nhúc nhối vì phải dùng ngoại ngữ để đối thoại với chúng. Đã một lần tôi ráng nói tiếng Việt cho chúng hiểu thì đứa con gái thứ, Anh-Thư, oà lên khóc nức nở như muốn thốt ra một lời than trách bố nó. Đây là tình trạng các gia đình rời quê hương khi các con còn nhỏ. Trái lại, các gia đình rời Việt nam khi con cái đã nói được rành tiếng Việt thì nay chúng đã là lực lượng cơ bản, đã đóng được một vai trò tích cực trong công cuộc vận động chính trị tại hải ngoại.



Xét về cá nhân tôi, trong hơn 30 năm phiêu bạt, đã từng tham gia vào các cuộc vận động chính trị, đã xuất bản ba cuốn sách mang bản chất tranh đấu : cuốn thứ nhất nêu rõ thực trạng quê hương dưới ách đô hộ cộng sản, cuốn thứ hai nhận định về một khía cạnh tôn giáo vận của chế độ Hà-nội tại hải ngoại, và cuốn thứ ba đắm thẳng vào mặt bọn tài phiệt tư bản đồ đang dùng danh xưng xã-hội chủ nghĩa để bòn rút tận trong túi áo dân nghèo. Rồi cũng đã từng viết nhiều bài tham luận, nhận định về những biến cố chính trị liên quan đến Việt nam. Tôi cũng đã tham dự vào các sinh hoạt cộng đồng. Trong các dịp này, với bản tính hay nói thẳng nói thật, tôi đã có lần trót làm phiền lòng một vài vị, đây tôi cũng xin thành thật tạ lỗi.

Sang thiên niên kỷ thứ ba này, tôi đã lấy một quyết định tối hệ cho cuộc đời còn lại của mình. Tôi sẽ không tham gia các sinh hoạt chính trị nữa, ngoại trừ các vấn đề liên hệ đến nhân quyền và tự do tôn giáo. Tôi sẽ để dành nhiều thì giờ để đối thoại với các con tôi cùng với các bạn trẻ khác tại hải ngoại, riêng những người đã bị Âu, Mỹ hoá, không còn nói được tiếng Việt nữa. Qua một vài tác phẩm về lịch sử kinh tế - thương mại - chính trị văn hoá Việt nam bằng tiếng Pháp mà tôi đã phổ biến tại nhiều nơi, nay đã có một vài âm hưởng. Hiện cùng các con, tôi đang viết một cuốn sách nhan đề : *Dialogue Des Générations (Đối thoại giữa các thế hệ)* nhằm đặt nhiều vấn đề liên hệ đến cuộc sinh hoạt của giới trẻ Việt nam hải ngoại. Đây tôi cũng xin kêu gọi sự hợp tác của các bạn trẻ khác. Một cuốn hồi ký chính trị văn hoá, xã hội bằng Pháp ngữ cũng đang được thực hiện với ước vọng sẽ đem, dùng làm tài liệu cho giới trẻ. Các con tôi cùng các bạn trẻ chúng ta sẽ đưa dần các tài liệu này lên WEB Site của chúng để phổ biến trong giới bạn bè. Đây là kế hoạch sinh hoạt dài hạn mà tôi đã khởi sự thực hiện cùng các con vào đầu thiên niên kỷ này. Ngoài ra tôi còn lo gom góp mọi dữ kiện lịch sử, văn hoá, xã hội, chính trị nhằm công hiến một phần nhỏ bé vào kế hoạch thực hiện một cuốn Bách Khoa Tự Điển Việt Nam mà một vài quý bạn đã gợi ý để cùng làm. Đây là những đóng góp thực tiễn nhằm vào các thế hệ Việt Nam đang lên tại xứ người.

Do đó, từ nay trên nguyên tắc, tôi sẽ giới hạn những sinh hoạt chính trị và cộng đồng, ngoại trừ hai sinh hoạt mà tôi sẽ tiếp tục đóng góp : Thứ nhất là Việt Học Cali

mà cách đây 6 tháng cố Giáo-sư Nguyễn Đình Hoà và Cụ Nguyễn Khắc Kham có yêu cầu tôi tham dự, nếu nay còn được tồn tại. Thứ hai là cuộc vận động thành lập Đại-học Nhân Văn VNHN do GS Nguyễn Đăng-Trúc tại Pháp đang chủ xướng.

Đây là bản tin riêng đầu năm tôi xin gửi đến quý vị cùng quý bạn, để mong được quý bạn thông cảm cùng cho biết tôn ý về quyết định "đổi đời" này.

Nay kính,

Bừu Sao

## Tin Buồn



Được tin Trường Phao Lô **NGUYỄN-THÁM**  
(Ngựa Lo xa) nguyên Đạo-Trưởng Đạo Khánh-Hoà +  
Nha-trang, đã ra đi vĩnh viễn ngày 25 tháng 12 năm  
2000 (nhằm ngày 30 tháng 11 năm Canh Thìn) tại  
Nhatrang, hưởng thọ được 74 tuổi.  
Nguyễn cầu chúc Linh hồn Phao Lô Tr. Nguyễn-Thám  
sớm về hưởng phúc Nhan Chúa  
và xin thành thật san sẻ cái tang đau đớn này cùng  
Chị Nguyễn-Thám và Tang-quyển.

Nguyễn Trung-Thoại Nguyễn Đức Dziên  
Nguyễn Văn-Thứ Bùi Năng-Phán :

# HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN NIÊN

*Bec vui về*

Buổi họp của Hướng đạo Trường niên cũng phải có ca hát như các buổi họp của tất cả các ngành Hướng đạo : Ấu, Thiếu, Thanh và Tráng. Từ đằng xa thấy buổi họp có ca hát thì ta đoán biết đó là một buổi họp của anh chị em Hướng-đạo. Với Trường niên, vì lớn tuổi nên các trò chơi xét ra có thể không cần thiết nhưng cần duy trì việc ca hát, ca hát để cho quên là mình đã già hoặc để thấy bên ngoài thể xác mình tuy già nhưng bên trong tâm hồn vẫn còn tươi trẻ.

Ngoài đề tài chính để thảo luận trong buổi họp của Trường niên cần phải có thêm ca hát, chính điểm này làm các buổi họp của Hướng-đạo Trường niên khác hẳn với các buổi họp của các Hội-đoàn khác, khác ở chỗ trong buổi họp, mọi người đều được ca hát, tuy nhiên trong khi những người xung quanh ta đều hát mà ta lại không biết hát thì chán lắm, vì vậy trong buổi họp của Trường niên, nên để ý đến việc tập ca hát để cho ai ai cũng đều tham gia được, nhất là những vị chưa hề vui chơi Hướng đạo, hoặc những vị đã xa Phong trào quá lâu nên quên cả lời ca tiếng hát, ta nên cùng nhau tập hát và có lẽ không ai từ chối hát nếu có máu Hướng-đạo trong người. Khi ta ca hát, ta cảm thấy thư thái tâm hồn, rất có lợi cho sức khoẻ.

Ca hát để cho vui, chơi có vui mới thích chơi, học cũng vậy, có vui mới khoái học, có vui họp mới không thấy chán. Sinh hoạt H.Đ. Trường niên có ca hát mà lại rất có lợi cho sức khoẻ thì Trường niên mới thích đi họp. Trong buổi họp, không cảnh nào dễ thương hơn cảnh các Cụ già Trường niên ngồi ê a ca hát.

Hiện nay tại nước ngoài, một số người già Việt nam bất mãn vì con cái hay vì thời cuộc phải rời bỏ quê cha đất tổ để tha phương cầu thực nên hay buồn phiền, do đó, con người trở nên suy yếu, dễ bị bệnh. Ca hát của Trường niên rất cần để làm mát dịu tâm hồn cần cố của tuổi già, hát để quên mọi ưu phiền chông chất trong trí não vì thời cuộc hay vì gia đình con cái sống trên đất tạm trú này.

Tất cả đều lấy vui làm căn bản, tại sao ?

Ca hát làm ta vui và vui là liều thuốc bổ rất có lợi cho sức khoẻ. Vậy ca hát là liều thuốc bổ, đã khỏi mất tiền mua mà lại giúp ta khoẻ mạnh thì tại sao Trường niên chúng ta lại không hát ?

“Một tiếng cười bằng mười thang thuốc bổ”. Ông Cha chúng ta nói rất đúng và bác sĩ Norma Cousin cũng đã chứng minh điều này như sau : Năm 1964 Ông bị mắc bệnh viêm cột sống làm tê liệt cơ thể và đau nhức dữ dội. Các bác sĩ điều trị cho ông biết không có thuốc chữa trị và chỉ có thể sống không quá một năm nữa. Tuy biết vậy nhưng ông không thất vọng và cố tìm ra cách tự chữa bệnh. Sau một thời gian suy nghĩ, ông quyết định dùng nụ cười để chữa bệnh và sau đây là cách ông tự chữa :

Ông nằm nhớ lại những chuyện buồn cười đã qua để rồi cười một mình, cười thật to và cười rất tự nhiên, rất thoải mái làm ai cũng tưởng ông điên. Cười như vậy sau một thời gian ngắn, ông không còn thấy đau nhức nữa và sau vài tháng nằm cười như điên ông đã đi lại được như thường và lành bệnh.

Hiện nay, Ông là Giáo-sư ở Đại-học Y-khoa UCLA. Trong suốt 10 năm khảo cứu ở Đại-học Y khoa UCLA ông tìm hiểu tại sao cười lại có thể giúp ông khỏi chứng bệnh nan y mà các bác sĩ đã chịu bó tay. Ông kết luận rằng các yếu tố tâm lý, các tình cảm có ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch. Cần phải tin tưởng, không nên chán nản thất vọng. Khi con người bị phiền muộn, bị căng thẳng (stress), thì các tế bào của hệ thống miễn dịch bảo vệ cơ thể nên suy yếu và con người dễ bị mắc bệnh. Ngược lại, nếu ta có tư tưởng lạc quan, yêu đời thì hệ miễn dịch trở nên mạnh mẽ, phòng bệnh và trị bệnh rất có hiệu quả. Ngoài ra nụ cười còn có thể trợ giúp tốt cho các phương pháp chữa trị hàng ngày.

Có một trường hợp thứ nhì cũng nhờ nụ cười mà chữa được bệnh. Đó là trường hợp của Bà Norma Murphy, hiện nay 85 tuổi, đang sống ở California street, San Francisco. Bà Murphy bị ung thư ngực ở tuổi 35, bác sĩ cho bà biết chỉ sống được thêm 6 tháng nữa. Bà nghĩ rằng trong 6 tháng còn lại của cuộc đời, định mệnh đã sắp đặt như vậy, buồn phiền cũng vô ích. Bà từ chối hoá trị, thay đổi lối sống lạc quan và lo dinh dưỡng đúng cách. Bà tìm đọc truyện tiểu lâm cho vui và kể cho mọi người nghe để cùng nhau cười. Sáu tháng trôi qua mà bà không thêm để ý, rồi năm này qua năm kia bà vẫn chưa chết và sống mãi cho đến bây giờ

được 85 tuổi và hiện nay, mỗi lần ai đến thăm bà vẫn nghe bà kể chuyện tiểu lâm để được cười, cười mãi.

Vì vui do nụ cười tạo nên có lợi như vậy thì khi nào có dịp được ca hát, Trưởng niên nên tham gia đi họp để được ca hát cho tâm trí quên mọi ưu tư phiền não, tâm hồn được thư thái, giúp ta tránh bệnh tật xâm nhập. Vậy H.Đ. Trưởng niên chúng ta hãy :

“Vui ca lên nào anh em ơi, hát cho lòng thấm tươi”  
để : “Rời cất tiếng reo cười, Làm vui thú bao người”

*Bea Hui tư*

### Lời phụ ghi của Liên-Lạc :

Còn một trường hợp thú ba, cũng nhờ nụ cười mà chữa được bệnh là độc kỹ tử Liên-lạc trước khi đi ngủ.

Đó là viên thuốc an thần không độc tố, tạo thêm tình thương yêu lẫn nhau, rất hiệu nghiệm. Nói thiệt đó !



## HƯỚNG DẠO TRƯỞNG NIÊN SYDNEY

Theo Hương-uớc thành lập Làng Bạch Hợp Sydney, Trưởng Làng Nguyễn Văn-Sơn đã triệu tập một buổi Hội Làng và cũng là bữa tiệc Tất Niên vào lúc 7g30 chiều thứ sáu 19-01-01 tại nhà hàng Bến Đa (Auburn) Sydney.

Mở đầu, Trưởng Làng báo cáo việc Làng trong năm qua và xin lỗi hết thảy dân làng vì quá bận công việc riêng tư, nên đã có những khuyết điểm trong việc điều hành công việc Làng.



Từ trái sang : Các Trưởng :Phiêu, Phụ, Khải (Phó Làng), Thanh, Được (mở Làng), Chị Trần-Thoại-Anh (Thủ quỹ), Sơn (Trưởng Làng). Em Sói (con của Tr. Tuấn) .



Tiếp đó, Dân Làng đã thưởng thức các món ăn thịnh soạn của Chủ nhân nhà hàng. Sau tiệc Tất niên, Trưởng Làng xin bầu lại Ban Hương-sự mới (2000-2001) THẠY THẾ Ban Hương sự cũ đã mãn nhiệm. Toàn thể đã suy cử vị Trưởng cao-niên nhất làm Chủ-toạ và tiến hành cuộc bầu cử. Qua vài đề nghị,, cuộc bỏ phiếu kín đã bầu TR. Nguyễn Văn Sơn tái đắc cử nhiệm vụ Trưởng Làng. Cũng chiếu theo Hương Ước, các thành viên trong Ban Hương-sự do Trưởng Làng lựa chọn, được công bố như sau :

Phó Làng : Anh Vũ-trọng-Khải (lưu-nhiệm)

Thư ký : Anh Lương Trung-Nhất (lưu nhiệm)

Thủ quỹ : Chị Trần Thoại Anh (thay Chị Huế, từ nhiệm)

Mở Làng : Anh Nguyễn Được (lưu nhiệm).

Mọi người hân hoan chào mừng Ban Hương-sự. Tiếp đó, Tr. Sói Tận Tâm đã mang tặng Trưởng Làng một kỷ vật lưu niệm. Đây là chiếc huy hiệu của Tráng đoàn Bạch Đằng do Cố TR. Trần Trung-Du tặng Tr. Thanh ngày ra đi định cư ở Úc. Tr. Thanh nhắc lại chuyện ngày trước, Tráng đoàn Bạch Đằng là một đơn vị nổi tiếng đã sản sinh nhiều tráng sinh ưu tú cho Phong trào HĐVN và mong mọi Trưởng Làng tái đắc cử noi gương xưa, cống hiến những mới lạ cho Làng Bạch Hợp Sydney.

Buổi họp kết thúc sau khi một Sói con thay mặt Làng Xã cắt chiếc bánh tất niên. Ban Tân Hương-sự chụp hình lưu niệm cùng ba vị Trưởng niên lớn tuổi nhất. Mọi người hoan hỷ ra về sau khi đã thưởng thức hương vị ngọt ngào trà bánh tất niên tiền đưa năm cũ.

*Sói Tận Tâm (lược ghi)*

### Lời Phụ ghi của Liên-Lạc :

Trong buổi họp anh chị em có “hát” không hề !

## Thêm vài kỷ niệm với Tr. NGUYỄN HỮU MƯU

Liên Lạc nhận được bài dưới đây của Tr. Sói Trầm Ngâm NGUYỄN MINH TRIẾT, một Trưởng Huấn-Luyện của Miền II, nhắc đến hình ảnh Tr. Nguyễn Hữu Mưu, Cựu Tổng Ủy Viên HĐVN.

Bài viết dưới dạng một bức thư, nhưng nếu cắt bớt phần đầu đuôi thì bài sẽ giảm bớt phần ý nghĩa và thiếu thân tình.

Vì vậy, Liên Lạc xin đăng nguyên văn.

Houston, November 21, 2000

Thưa Trưởng Thoại,

Từ lúc gặp Trưởng ở Washington DC nhân kỳ đại hội QGHG về định viết thư thăm Trưởng, nhưng cứ bận rộn rồi lần nữa mãi hôm nay mới viết được, rất mong Trưởng thứ lỗi cho sự chậm trễ này.

Trước nhứt em xin có lời ngưỡng mộ Trưởng đã chịu khó và hi sinh rất nhiều để giữ cho tờ Liên Lạc được sống còn cho đến ngày nay. Nhờ đọc L.L. mà em như gặp lại được những khuôn mặt thân quen và sống lại một quãng đời tươi vui ngày nào.

Trong mấy số L.L. gần đây Trưởng có kêu gọi đóng góp dữ kiện liên hệ đến trưởng Nguyễn Hữu Mưu, nguyên TUV/HĐVN, nay nhân lục lại các hình ảnh cũ em tìm gặp được một bức ảnh chụp chung với trưởng Mưu nên xin gửi đến Trưởng để giữ vào tập tài liệu của trưởng Mưu. Hình này chụp tại Hán Thành vào năm 1968, nhân kỳ phái đoàn HĐVN đi dự trại huấn luyện LT và hội nghị HĐ Viễn Đông tại Seoul. Trong hình đứng cạnh trưởng Mưu là trưởng Quỳnh Hoa, kế là ông Đại sứ Việt Nam tại Hán Thành, trưởng Nguyễn Minh Triết, và trưởng Huỳnh Ngọc Diệp.

Bức hình không những chỉ nhắc em nhớ đến trưởng Mưu mà còn nhắc em nhớ đến sự thành hình của đạo Phiến An là một đơn vị HĐ

cấp đạo đã do trưởng Mưu cho thành lập khi đảm nhiệm chức vụ TUV/HĐVN.

Vào khoảng giữa thập niên 60, châu Gia Định lúc đó chỉ có, nếu em nhớ không lầm, các đạo như đạo Bến Nghé, đạo Cửu Long, đạo Tân Bình, đạo Xuân Hòa, đạo Thủ Đô . . . Giữa năm 1965, đạo trưởng Bến Nghé là Trưởng T.T.N. xin từ nhiệm và vị tân đạo trưởng do Bộ TUV chỉ định không hiểu vì lý do gì đã đơn phương đổi khăn quàng của đạo Bến Nghé từ màu xanh lá cây thân thương đã có từ lâu của đạo ra màu đen. (Lúc đó, mỗi đạo có một màu khăn riêng). Đa số các trưởng trong đạo vì không được hỏi ý kiến đã không chấp nhận sự thay đổi màu khăn này nên bất hợp tác với vị tân đạo trưởng và cho các đơn vị của mình sinh hoạt biệt lập.



Hình chụp tại Hán Thành (1968)

Từ phải qua trái : Tr. Mưu, Tr. Quỳnh Hoa, Ông Đại-sứ VNCH tại Hán Thành, Tr. Triết và Tr. Diệp

Em nguyên là một trưởng của đạo Bến Nghé nhưng trước đó 2 năm em đã tạm ngưng sinh hoạt vì phải đi làm xa ở Đà Nẵng. Giữa lúc tình hình đạo Bến Nghé có nhiều lộn xộn thì em được đổi về lại Sài Gòn và làm việc tại văn phòng Bộ trưởng Canh Nông. Vì trưởng Mưu lúc đó cũng làm việc tại bộ Canh Nông, dường như là Giám Đốc Nha Cải Cách Nông Nghiệp, nên em và trưởng Mưu thường gặp nhau mỗi khi trưởng Mưu đến văn phòng Bộ. Biết em nguyên là một trưởng của đạo Bến Nghé và trước sự tranh chấp giữa

các đơn vị trong đạo Bến Nghé ngày một trở nên phức tạp vì không còn chỉ là màu khăn mà còn dính đến vấn đề tôn giáo nữa, nên trưởng Mưu có nhờ em đứng ra liên lạc với các trưởng của hai bên để tìm cách dàn xếp. Sau nhiều phiên họp thường diễn ra tại trường Aurore là trưởng của chị Mưu, không một giải đáp nào được hai bên đồng thuận. Sau cùng do đề nghị của trưởng Mưu, các trưởng đồng ý chia các đơn vị của đạo Bến Nghé ra làm 2. Căn cứ vào đó trưởng Mưu nhân danh TUV/HĐVN đã ký giấy thành lập đạo Phiên An vào tháng 12 năm 1965 và em, lúc ấy còn khá trẻ so với các đạo trưởng khác, được ủy nhiệm làm Đạo trưởng đạo mới thành lập này cho đến cuối năm 1971, sau đó được trưởng Nguyễn Ngọc Bảo thay thế.

Nhờ sự làm việc thân cận và nhờ sự liên hệ trong việc thành lập đạo Phiên An như vừa trình bày mà em đã có nhiều cơ hội tiếp xúc với trưởng Mưu. Từ khi được tiếp xúc với anh nhiều, em thực sự mến phục con người tròn trịa, tánh tình hiền lành, vui tươi và hòa đồng của anh. Riêng về phương diện HĐ, tuy là một TUV anh không nề hà trong việc hội họp với các đoàn trưởng liên hệ để tìm cách giải quyết thỏa đáng các tranh chấp. Anh đã kiên nhẫn lắng nghe nhiều ý kiến và đề nghị dị biệt, nhiều khi nồng nôi của các trưởng trẻ. Lúc nào anh cũng vui cười và tìm cách hòa giải các ý kiến bất đồng. Tuy có vẻ dễ tánh nhưng khi đã quyết định anh rất kiên trì trong việc thuyết phục người đối thoại nghe theo ý kiến của anh. Nhờ đó sự xáo trộn ở đạo Bến Nghé đã được anh giải quyết êm thấm trong một thời gian ngắn.

Lúc ấy có vài dư luận cho quyết định thành lập thêm một đạo mới lại do một trưởng hãy còn khá trẻ làm đạo trưởng là một chuyện sai lầm của trưởng TUV Nguyễn Hữu Mưu. Nhưng thực tế về sau đã chứng minh là quyết định thành lập đạo Phiên An của trưởng Mưu là một đóng góp lớn cho phong trào tại châu Gia Định vì đạo Phiên An sau đó đã lớn mạnh từ 3 Liên đoàn thành 6 Liên đoàn với gần 500 đoàn sinh và hơn 40 trưởng. Đạo Phiên An trong 10 năm hiện diện từ 1965 đến 1975 luôn luôn góp phần tích cực

trong tất cả sinh hoạt của châu, đạt được nhiều giải thưởng xuất sắc, và đoàn sinh thường có mặt trong các phái đoàn HĐVN được gửi ra ngoại quốc tham dự các trại Jamboree. Và cũng chính nhờ tiền lệ này mà không lâu sau đó nhiều đơn vị cấp đạo được thành lập thêm tại châu Gia Định và cũng do các trưởng trẻ được ủy nhiệm làm đạo trưởng, mở đầu cho một giai đoạn sinh hoạt HĐ rất khởi sắc tại thủ đô Sài Gòn. Nhân danh tất cả các trưởng và đoàn sinh của đạo Phiên An của một thời xa xưa xin thành kính gửi đến hương hồn trưởng Nguyễn Hữu Mưu cựu TUV/HĐVN lòng tri ân và quý mến chân tình.

Thưa trưởng Thoại,

Mấy dòng viết về trưởng Mưu này là để đáp ứng lại lời kêu gọi của Trưởng đồng thời cũng để ghi nhớ và tưởng niệm một TUV/HĐVN đã đóng góp nhiều công sức cho phong trào được lớn mạnh. Hôm nay sau 35 năm viết lại những dòng này mà em như còn thấy hiển hiện nụ cười khả ái của trưởng Mưu lúc nào cũng dễ dàng nở trên môi. Trưởng Mưu là một gương sáng cho em nhưng dù cố công theo bước vẫn không cách nào sánh kịp được tánh kiên trì và độ lượng của trưởng Mưu.

Sau hết, nhân mùa Tạ Ơn, em xin kính chúc Trưởng Thoại, một trưởng đàn anh trong HĐ cũng như trong gia đình QGHG và quý quyến một mùa lễ đầy vui tươi và hạnh phúc.

Sói Trầm Ngâm

*Nguyễn Minh Triết*

## Tin Houston

Ban Tổ-chức Trại Họp bạn Thăng Tiến VII đã họp phiên họp đầu năm 2001 để tiếp tục bàn thảo kế hoạch, trong đó việc gây quỹ là ưu tiên số 1.

Năm 1999 đã thu được 14.000\$, năm 2000 thu được 2.000\$. Tết vừa rồi cũng thu được 2.000\$.

Năm nay BTC dự trù kiếm được 50.000\$. Hoan hô BTC !

Ngoài ra, vào ngày 25-2-01, Liên-đoàn Pháp luân tổ chức trọng thể Kỷ-niệm Sinh nhật BiPi.

Có tin chi mới, Liên-lạc sẽ thông báo sau.

# Trại HỌP BẠN GIỮ VỮNG IV TẠI Huntsville (miền Trung Tây Hoa-Kỳ, ngày 17-19/11/2000)

\*\*\*

Thời tiết vào mùa lễ Tạ Ôn năm 1999 thật lý tưởng:  
Nắng và ấm.

Thời tiết của mùa lễ Tạ Ôn năm 2000: Mưa và Lạnh  
Có lẽ “Ông Trời muốn thử thách HDS Việt-Nam  
về lòng can đảm, tính vượt thắng, gặp mọi nỗi khó khăn  
vẫn vui tươi chẳng?”

Hươu tôi nhớ bài hát “Ta Ra Đi” có câu kết:

“Quyết chí ra đi mưa nắng không hề chi...”

mà khoái trong lòng vô cùng! Vì mấy khi đi trại mà gặp  
mưa gió bão bùng lạnh lẽo từ ngày đầu cho đến ngày  
cuối như thế!

Đối với hươu tôi, thật là một dịp may hiếm có. Vì  
đó là dịp để mình rà soát lại xem mình có còn mê Hương  
đạo nữa hay không. Quả thật Hươu tôi vẫn còn mê Hương  
đạo một cách lạ lùng mặc dù năm nay tuổi đã mon men  
lên gần sáu bố.

Trại họp bạn diễn ra vào ngày 17, 18 và 19 tháng  
11 tại Huntsville State Park cách thành phố Houston 70  
dặm về hướng Bắc. Như thường lệ, việc chuẩn bị cho trại  
họp bạn Miền lần thứ tư - Giữ Vững IV - được bàn thảo  
qua nhiều phiên họp của các Trưởng trong Ban Quản Trại.  
Năm nay có sự hiện diện của một số đơn vị mới - đó là  
liên đoàn Trà-Kiều và Trưởng-Sơn ở Dallas, liên đoàn  
Lạc Việt ở Houston. Các liên đoàn đã dự các cuộc họp  
bạn các năm trước thì các liên đoàn Diên-Hồng và Lạc-  
Long ở Dallas, liên đoàn La-Vang và Pháp-Luân ở Hous-  
ton.. Tráng đoàn Trưởng-Sơn là đơn vị đầu tiên của Hương  
đạo Việt-Nam có mặt tại thành phố Houston. Các Trưởng  
từ Dallas có Nguyễn-Tấn-Đệ - LĐT liên đoàn Trưởng-  
Sơn, Bernard Nguyễn - LĐT liên đoàn Trà-Kiều, Phạm-  
Cương - LĐT liên đoàn Lạc-Long, Trần-Mạnh-Dũng - LĐT  
liên đoàn Diên-Hồng cùng với các Trưởng khác là Lê-  
Phước, Nguyễn-Chí-Hiếu, Chu-Bạch-Yến, Nguyễn-Trịnh-  
Cường, Phương-Nga, Mai, Long... Đặc biệt Tr. Lê-Bá-Tâm  
đại diện cho liên đoàn Đông-Hải ở Florida về tham dự  
trại. Ở Houston có các Trưởng Lương-Hoàng-Nam (trại  
trưởng), Ngô-Vinh-Khoa, Trần-văn-Thắng, Nguyễn-Châu,  
La-Kim-Phụng, Nguyễn-Anh-Tú, Trần-Kim-Mai, Nguyễn-  
thị-Bích-Châu của liên đoàn La Vang. Các Tr. Nguyễn-  
cao-Bình (trại phó), Trương Phương-Linh, Linda Lê, Hùng-  
Thọ, Trần-Tự, Nguyễn-Hữu-Phúc, Trần-Quyên, Vân... của  
liên đoàn Pháp-Luân, Tr. Nguyễn-Đức-Khôi, Nguyễn-  
Minh-Nguyệt, Nguyễn-Oánh, Phước, Linh, Vũ-Tuấn của  
LĐ Lạc-Việt. TĐ Trưởng-Sơn có các anh Nguyễn-Phước-  
Hoàn, Vũ-Tuấn, Hoàng-Tiến-Đạt...

Đến dự trại còn có Tr. Đỗ-Phát-Hai,, là Phó Chủ-  
Tịch HĐTV/HĐVN. Tổng cộng có khoảng 330 trại sinh.

Nếu trời không mưa không lạnh thì số trại sinh sẽ lên tới  
hơn 400. Một số sói con và chim non khi đến đất trại đã  
được đưa trở về nhà. Ngoài ra, mỗi liên đoàn đều có một  
số phụ huynh đi theo để phụ giúp với các Trưởng ngành  
Ấu lo cho các em sói con và chim non.

Riêng số phụ huynh của liên đoàn La-Vang rất  
động - như thường lệ - để lo cơm nước cho Trưởng và bữa  
Cookout Festival cho trại sinh.

Theo dự báo thời tiết của các đài khí tượng thì  
những ngày cuối tuần sẽ không có mưa. Bà con, nơi nơi  
đều phấn khởi chuẩn bị cho Giữ Vững IV. Đồng thời các  
đơn vị nhận được bản thông báo của Trại Trưởng là ba  
ngày trại sẽ không có một giọt mưa nào. Thế nhưng, “*nắng  
mưa là chuyện của Trời*” ai mà biết được 100% kể cả các  
đài khí tượng. Trước trại một ngày - thứ Năm - trời lại đổ  
mưa rả rã...rồi ăn qua tới ngày thứ Sáu. Buổi sáng mưa  
cho đến trưa rồi kéo qua tới chiều và càng lúc mưa càng  
nặng hạt. Nhiệt độ mỗi lúc một xuống thấp. Các đơn vị  
liên lạc với Ban Quản Trại và được biết trại vẫn tiếp tục  
dù cho mưa gió bão bùng. Thế là các đơn vị lên đường  
trực chỉ về đất trại dưới bầu trời tối mịt và sũng nước.  
Chưa về đêm mà nhiệt độ xuống dưới 40! Từ đoàn sinh  
cho đến các Trưởng, ai cũng vớ thêm một mớ đồ ấm,  
mền, áo mưa, túi ngủ, để tăng cường chống lạnh.

Từ 7 giờ cho đến 10 giờ tối các đơn vị lần lượt  
kéo về đất trại dưới cơn mưa tầm tã, cái lạnh xé ruột xé  
gan. Từ đoàn sinh cho đến Huỳnh trưởng, người nào cũng  
run cầm cập, mặt mày se lạnh tái mét, nói thở ra hơi, đến  
Minh-Nghĩa-Đường để lập thủ tục nhập trại. Sau đó trở  
về khu vực đã được phân chia để dựng lều làm tổ ấm.  
Mọi người hì hục vật lộn với cơn mưa trong đêm. Tiếng  
gọi ơi-ơi của các trại sinh, tiếng xì xập của đất sũng ướt  
dưới chân, lộp lá ướt nhớp nháp dưới lều. Ánh đèn bão,  
đèn lantern thấp thoán đó đây trong rừng cây. Xa xa tiếng  
côn trùng vọng lên từ phía hồ nước, trong các bụi cây  
khiến cảnh tượng có phần ảo não...Nhưng rồi tiếng hát  
phát ra từ những chiếc loa ở Minh-Nghĩa-Đường như thúc  
giục, như mời gọi nhẩn nhừ “*nguy khó ta không sờn...*”

Đứng từ Minh-Nghĩa-Đường, Hươu tôi đưa mắt  
nhìn một vòng 360 độ để thấy nơi nào cũng lều dựng lên,  
một vài đơn vị, bất chấp mưa gió đã dựng được cổng trại  
và vài món thủ công. Mưa vẫn đổ xối xả không ngừng.  
Trưởng các đơn vị bám sát đoàn sinh để chia xẻ công việc  
và luôn nhắc nhở các em mặc thêm quần áo ấm, mang áo  
mưa để chống lạnh.

Đêm đầu tiên với những chiếc lều ẩm nước, đoàn  
sinh và Huỳnh trưởng hầu như không ai có thể ngủ được.

Những mái đầu điểm bạc, những mái tóc xanh đen nằm co ro trong những chiếc lều, trực diện với cái lạnh ghê hồn. Những cặp mắt nhắm lại nhưng không ngủ, lắng nghe mưa rơi rì rào trên mái lều và tiếng gió thì thào trong rừng cây. Thật là: "Phỏng người đời như ta được bao..."

Sáng thứ bảy, trời tiếp tục mưa. Cơn lạnh vẫn không giảm. Sáng sớm tinh mơ, trại sinh thức dậy căng lại lều, giữ đồ ướt, làm thêm thủ công trại và chuẩn bị cho một ngày mới với nhiều thử thách. Đêm qua, một số sói con vô cùng can đảm, vễnh tai và mở mắt nghe mưa và chịu lạnh, sáng ra lông lá ướt tẹp nhep trông thật tội nghiệp. Nhiều trưởng và đoàn sinh phát biểu: "Chưa bao giờ dự trại lạnh như thế này" và nói ra hơi, cườì ra khói. Lạnh mặc lạnh, mưa mặc mưa, buổi sáng gặp nhau đã tay bắt mặt mừng cái đã.



Các Trưởng Gạo Cội của Trại Giữ Vững IV tại Huntsville (TX).

Hai chiếc lều thật lớn được dựng lên hôm thứ sáu để làm Minh-Nghĩa-Đường. Nó đã biến thành nơi sinh hoạt toàn trại: lễ khai mạc, workshop, sinh hoạt, lửa trại, trò chơi...họp Trưởng...Chín giờ sáng trại sinh tập trung về Minh-Nghĩa-Đường. Ba trăm ba chục trại sinh các ngành của các đơn vị đứng thành bốn lớp hình chữ U. Lễ chào cờ và khai mạc trại. Quốc ca, Hội ca được cất lên vang cả khu rừng ban mai át cả tiếng mưa rơi. Những gương mặt dễ thương, tươi vui của sói con, chim non, của các em nam nữ thiếu sinh, thanh sinh, cùng với nụ cười luôn nở trên môi của các Trưởng đã trấn át được phần nào cái lạnh. Trại Trưởng Lương-Hoàng-Nam tuyên bố khai mạc trại họp bạn Giữ Vững IV cùng "Câu Chuyện Dưới Mưa". Trại Phó Nguyễn-cao-Bình "Warm up" bằng tiếng reo chính thức của HĐVN. Cuộc vui bắt đầu với những bài hát, tiếng reo, những động tác vui nhộn. Tiếp đến là phần giới thiệu các đơn vị và các Trưởng về dự trại họp bạn. Cuối lễ khai mạc, Trưởng "già" Hoàng-Kim-Châu ngỏ lời kêu gọi các Trưởng và trại sinh gây quỹ giúp nạn nhân thiếu nhi bão lụt vừa qua tại một số tỉnh miền Tây Việt-Nam (Cuối trại đã thu được 432 đô la. Số tiền này đã trao

góp vào quỹ "Niềm Mơ Ước Giáng Sinh" do Little Saigon Radio tại Houston tổ chức để chuyển về cho các em thiếu niên nhi đồng nạn nhân dịp lễ Giáng-Sinh năm 2000).

Trong khi các em về lều để sửa soạn tham dự các workshop thì Ban Quản-trại cũng bắt đầu đi thăm các đơn vị và chấm điểm thủ công trại. Thành phần tham dự các workshop và trò chơi lớn là các em Thiếu và Thanh-sinh. Sói con và chim con có những sinh hoạt riêng do các Trưởng ngành Ấu phụ trách. Workshop gồm có 5 xưởng: Nút giấy do Tr. Trần-văn-Thắng, Cứu thương do Tr. Lê-Bá-Tâm, Mật mã do Tr. Nguyễn-cao-Bình, Phương hướng do Tr. Nguyễn-đình-Khôi và Lịch sử phong-trào HĐVN do Tr. Hoàng-Kim-Châu phụ trách. Mười bốn đội tham dự workshop buổi sáng và cũng 14 đội này tham dự trò chơi lớn vào buổi chiều. Các em được ôn tập lại chuyên

môn Hương-Đạo cũng được nhắc nhở để nhớ lại lịch sử của PTHĐ thế giới và Việt-Nam.

Đúng 11 giờ 30 các đội, tuần của các đơn vị khua vang nồi-niêu-soong-chảo-dũa-muống-bếp-lò từ lều đến Minh-Nghĩa-Đường. Thi nấu ăn. Các Tr.Trưởng-Phương-Linh và La-Kim-Phụng phân phối thực phẩm tươi như: rau, quả, thịt, trứng...để các em trở tài nấu nướng. Hơn chục bếp lửa được nhóm lên, khói bay mù mịt xen lẫn tiếng lò gas kêu phì-phò. Tiếng dao chạm mặt thớt kêu lộp-bộp...cắt rau, thái thịt. Rồi tiếng xèo-xèo của dầu mỡ, tiếng sôi sùng-sục từ các nồi cơm... Cảnh tượng trông thật vui mắt. Nhiều em bị khói làm cay mắt...mắt ướt đỏ ngầu, mũi xẹt-xẹt trông buồn cười...Thỉnh thoảng lại nghe tiếng các nữ trại sinh thỏ thẻ: "Mèn ơi! Cơm khét rồi!" hay tiếng các em nam trại-sinh la toáng lên: "Chết rồi! Cơm nhão nhệ!". Thật đáng yêu làm sao những tiếng "Cơm nhão - cơm khét - cơm khô." Xin các Trưởng trong ban tu-thư ghi giùm chữ "khét-nhão-khô" vào trong tự-điển HĐVN. Vững cần nhắc lại là các em ít có dịp nấu ăn ở nhà nên nhiều em tỏ ra lúng-túng thấy rõ. Tội nghiệp! Nhưng so ra từ trại "Giữ Vững I đến trại Giữ Vững IV thì các em đã tiến

bộ rất nhiều. Trong trại Giữ Vững I và II các em nấu tại lều của mình nên đôi lúc Trưởng có nhúng tay vào giúp đỡ. Nhưng nay thì tập trung một nơi nên các em phải tự làm từ A đến Z. Nhiều đội đã tỏ ra có biệt tài nấu nướng. Sau khi chấm điểm, các em mang thức ăn về lều để cả đội cùng “Giờ ăn đến rồi...” dưới cơn mưa tầm tã.

Tr. Nguyễn-cao-Bình và Nguyễn-Anh-Tú điều động trò chơi lớn cùng với một số Trưởng phụ tá. Bây giờ thì các em phải “đội mưa mà đi” - kể cả Huynh Trưởng. Các đội phải trải qua các thử thách tinh thần, thể chất và các chuyên môn Hưởng-Đạo cũng như hiểu biết về phong trào. Các em cũng được ghi nhận về tinh thần đồng đội, cách thức trình diện đội, phương pháp làm việc, cách điều khiển đội của đội trưởng và cả đồng phục của các em. Thời tiết đã “đãi” các em mưa và lạnh. Nhưng các em đã vượt thắng! Để gì có được một kỳ trại như thế phải không các em?

Khởi bếp cơm lại bốc lên trong chiều. Tiếng khua đũa muông nổi niêu nghe vui tai. Các em vừa ăn cơm vừa ôn tập các tiết mục văn nghệ. Không đốt lửa ngoài trời được. Các Tr. Hoàn, Đạt, Thắng, Tuấn chuẩn bị cuộc vui đêm với ba vòng lửa nhỏ trong lều Minh-Nghĩa-Đường. Tiếng gọi lửa trong đêm. Những bước chân dập dờn với tiếng ca, điệu múa, tiếng reo, màn kịch, câu hò xua tan bóng đêm, xua tan giá lạnh để còn lại hơi ấm của thâm tình Hưởng-Đạo. Những tiết mục vui nhưng không kém phần ý nghĩa. Các Trưởng Linh, Khoa, Bình, Đạt, Hoàn, Nam luân phiên hưởng dẫn các em vui với đêm lửa trại. Mười giờ cuộc vui chấm dứt. Lời ca chia tay theo bước chân các em trở về lều sưởi ấm bằng những chén chè tô cháo bốc khói.

Tại Minh-Nghĩa-Đường, một buổi tĩnh tâm dành cho ba tân sinh. Đó là anh Phương ở Dallas, anh Huỳnh-Thọ và Nguyễn-Hữu-Phước. Ba anh đã vào Hưởng đạo hơn một năm. Trong thời gian đó, các anh học hỏi để trở thành một Hưởng đạo sinh thực thụ, ba anh còn giúp các Trưởng đơn vị với tư cách là những Trưởng tập sự. Buổi tĩnh tâm do Tr. Hoàng-Kim-Châu phụ trách với sự tham dự của các Tr. Đỗ-Phát-Hai, Lương-Hoàng-Nam, Nguyễn-Phước-Hoàn, Nguyễn-Tấn-Đệ, Lê-Bá-Tâm, Hoàng-Tiến-Dạt, Trần-Mạnh-Dũng, Nguyễn-chí-Hiếu, Ngô-Vinh-Khoa, Linda Lê, Vân, Trần-Quyên, Trần-Tự, Lê-Phước, Nga...Ngồi quanh ánh lửa, vai kề vai chuyên hơi ấm cho nhau, những tâm tình, những san sẻ từ những Trưởng đã kinh qua chặng đường dài Hưởng-Đạo. Những buồn vui, những gắn bó thiết tha với phong trào, những cuộc rong chơi với đất trời, rừng núi, sông biển mê mông làm cho đời sống thêm phần ý nghĩa. Những thử thách cam go phải được vượt qua bằng cách “Tự lái lấy con thuyền của mình” như lời BiPi đã nhắn nhủ.

Sáng chúa nhật. Mưa đã tạnh. Sương mù bàng bạc trên mặt hồ Huntsville. Lễ tuyên hứa cho ba anh:

Phương, Thọ và Phước được cử hành bên bờ hồ sương khói với sự hiện diện của các Tr. Đỗ-Phát-Hai, Hoàng-Kim-Châu, Lê-Bá-Tâm, Lê-Phước, Trần-Tự, Trần-Quyên, Linda Lê, Vân và Trưởng Linh mục Trần-ngọc-Huỳnh. Dưới quốc kỳ và đoàn kỳ ba lời hứa được tuyên đọc sau khi khẳng định lại thế nào là Danh-dự của một Hưởng-đạo-sinh của ba tân sinh. Phong trào Hưởng-đạo đã có thêm ba thành viên mới.

Giờ tinh-thần được cử hành trọng thể. Hưởng-đạo-sinh Công-giáo dự lễ với các Cha Hùng và Cha Huỳnh. Các em Hưởng-đạo-sinh Phật-giáo dự khóa lễ với Thầy-Giác Nguyễn.

Sau phần ăn sáng, các em tập hợp để tham gia các trò chơi thể thao. Lại những cuộc thi đua hào hứng giữa các đơn vị trong tình huynh đệ Hưởng-đạo. Chơi hay, chơi đẹp, thắng không kiêu, bại không nản vẫn là lối chơi của người Hưởng-đạo. Chơi để kết tình Hưởng-đạo, chơi để đem lại cho nhau niềm vui. Các em đã thể hiện được tinh-thần đó.

Như thông lệ, bữa ăn trưa của ngày trại cuối cùng, các trại sinh không phải nấu nướng. Buổi ăn kết thân toàn trại được các phụ huynh đảm trách - đặc biệt là phụ huynh của liên đoàn La-Vang - nấu nướng và bày biện sẵn ngoài trời và cũng chính các phụ huynh đứng bên các bàn ăn để phục vụ cho các em suốt gần hai tiếng đồng hồ. Món ăn thức uống ê-hề. Sau hai ngày trại dầm mưa chịu lạnh, trải qua bao nhiêu thử thách, giờ các em được thảnh thơi ăn uống. Mục đích của Ban quản trại là muốn đem lại cho các em thoải mái, có thì giờ để các em làm quen, kết thân với các trại sinh ngoài đơn vị của mình. Góc này, góc nọ đều thấy các em khác màu khăn quàng ngồi tùm năm tùm ba vừa ăn uống vừa trò chuyện như pháo nổ. Nhiều em lại cầm cả sổ bút ghi chép tên, địa chỉ, số điện thoại của bạn mới. Nhưng thú vị nhất đối với các em vẫn là trao đổi khăn quàng, các huy hiệu hoặc các kỷ vật Hưởng-đạo mà các em mang theo.

Giờ ăn trưa và kết thân kéo dài cho đến hai giờ chiều. Trên bầu trời không còn một áng mây nào lảng vảng. Những tia nắng chiếu xuống xuyên qua rừng cây như để tăng nhiệt độ sưởi ấm thêm tình huynh đệ Hưởng-đạo. Hai giờ rưỡi, tất cả Huynh-Trưởng và trại sinh tề tựu đông đủ ở khu Minh-Nghĩa-Đường để dự lễ trao phần thưởng và bế mạc trại. Các em đã rất xứng đáng nhận những phần thưởng về cho đơn vị của mình sau ba ngày trại với những cố gắng, nỗ lực của đơn vị. Các giải nhất, nhì và ba của các môn: trò chơi lớn, thủ công, văn nghệ, lửa trại, thể thao, nấu ăn, đồng phục...Nhiều đội, tuần đã xuất sắc lãnh hai hoặc ba giải. Hoan hô tinh-thần thi đua của các em. Trước khi cử hành thủ tục bế mạc - đại diện trại sinh - một em ở Dallas và một em ở Houston đã phát biểu ý kiến: "...Mặc dù mưa và lạnh có gây trở ngại phần



nào trong sinh hoạt trại nhưng các em rất vui được sống qua ba ngày thật bổ ích và chứa chan tình huynh đệ - một kỳ trại mà các em sẽ không bao giờ quên trong đời Hướng-Đạo của mình..."

Những bàn tay xiết chặt những bàn tay. Lời hát chia tay nghe cũng buồn cảm động. Những ánh mắt nhìn nhau chứa chan trù mến...

“...Gặp nhau đây rồi chia tay,  
Ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây.  
Niềm hăng say còn chưa phai,  
Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy...”

Lời hát vang vang cả khu rừng chiều.  
Đó đây chỉ còn lại những dấu chân trên xác lá vàng...

### Hương Hăng Hái.

#### Chúc Mừng



Được tin vui (qua Tổng-Hội CSV/QGHC) cho hay :

Anh Chị **NGUYỄN TRUNG HOÀ**

làm lễ vu-quy cho thú nữ là

**Nguyễn-Chị Thiên-Hương**

đẹp duyên cùng **Phan Thanh-Hoà**

thú nam của Ông Bà **Phan Phúc-Lâm**.

Hôn lễ được cử hành ngày 10 tháng 2 năm 2001

tại Thánh-đường Saint Patrick, San Jose, California, USA

*Xin có lời mừng Anh Chị Nguyễn Trung-Hoà*

*có thêm Kế Quỳ, và chúc hai cháu*

*Trăm Năm Hạnh Phúc*

Nguyễn Trung-Thoại và Ban Phụ trách Liên-lạc

#### Nhắn tin giờ chót :

##### Trưởng Trưởng-Văn-Thanh (Sydney) :

Anh Thanh ơi, hôm nay (16-2-01) Liên-lạc vừa nhận được bài Trại Hạp Bạn Á-Châu TBD ở Úc-châu và hình ảnh do Anh gửi , trong khi đã hoàn tất 36 trang đầy đủ cho số này rồi. Chưa biết là do Bưu-diện Canada hay Úc-châu gây ra sự chậm trễ . Cả hai Quốc gia này đều chung một Quốc-vương là Elisabeth II. Liên-lạc sẽ khiến trách thẳng đến Nữ Hoàng này vì đã để cho lâu la (bưu-diện) làm ăn bê bối., chậm trễ tin tức.

**Liên-Lạc**

#### Giới thiệu sách mới :

### **ĐỂ ĐÀO TẠO MỘT NGƯỜI HUYNH-TRƯỞNG**



Liên-lạc vừa nhận được cuốn sách tuyệt vời nói trên, do Tr. Nguyễn-Xuân-Linh một Huynh-trưởng ký cựu của Phong-trào HĐVN, đã nhiều năm lăn lóc với các sinh hoạt trẻ, là Đạo-trưởng đạo Ninh-Thuận, Thành-viên Hội-đồng Văn-hoá, Giáo dục và Thanh niên (trực thuộc Phủ Phó Tổng-Thống), hiện đang sinh hoạt với Liên-đoàn HĐVN ở Calgary, đăng ký với Hướng-đạo Canada và là mối dây liên lạc của Hướng-đạo Trưởng niên Calgary.

Sách dày 350 trang, gồm 3 phần chính yếu :

1. Huấn-luyện và Tinh thần
2. Kế hoạch và tổ chức
3. Phần chuyên môn.

Được khai triển thành 45 tiểu mục, bao gồm một số sơ-đồ tổ chức, các mẫu sinh hoạt cần thiết cho Thanh Thiếu-niên như Lửa trại, Thám du, những bài ca phổ thông HĐ. v.v...

Riêng phần kế hoạch, tác giả đã trích dẫn một số chương trình sinh hoạt (mẫu) đặc biệt nói rõ về phương pháp "Hàng đội tự trị", vai trò của Phụ-huynh kèm theo những bản điều lệ hướng dẫn dễ dàng cho Trưởng khi cần áp dụng.

Phần chuyên môn (kỹ thuật, chuyên môn, ca hát v.v...) rất cần thiết cho các Trưởng cầm đôn vị hoặc mới bước vào Nghề Trưởng, và Trưởng là ai ? Tác giả cho biết :

**"Bạn chỉ cần là một người trưởng thành nhưng trẻ tính, nghĩa là có một tâm hồn trẻ trung và trước hết có thể hoà mình với trẻ, cộng thêm Bạn nêu gương tốt và Trung-thành với Phong-trào. Trưởng không phải là người dạy học mà là hướng dẫn trẻ phát triển và hướng "thiện."**

Tác giả chỉ nuôi mộng ước rất bình thường là sách được đến tận tay những Trưởng "yêu thích nghề trẻ" nên không ghi giá bán, nhưng theo tôi tìm hiểu thì nội công in ấn và cước phí gửi đi cũng phải mất phỏng độ \$10 US một cuốn.

Mỗi Liên-đoàn nên có từ 5 cuốn mới đủ phổ biến đến tay từng Trưởng để sử dụng khi soạn chương-trình sinh hoạt, thực hiện các thủ tục hành chánh, phối hợp với Phụ-huynh v.v. nhất là tạo cho đôn vị mình có một căn bản vững chắc.

Thư tử và chi-phiếu xin gửi về : **Tr. Nguyễn-Xuân-Linh**  
**49 Del Ray Rd. N.E.Calgary, ALB., T1Y-6V5, Canada.**

## NHỮNG CHUYỆN BÊN LỀ VỀ TRƯỞNG

## Cung-Giữ-Nguyên



Trưởng: CUNG GIỮ NGUYÊN, có tên rùng là Vịt Bể ( Sao không là Vịt Biển ? Có lẽ ảnh hưởng âm từ ở miền Bắc, khi khởi đầu Hướng Đạo VN từ Bắc vào Nam ? ở miền Trung và Nam VN gọi ‘ Bể’ là ‘ Biển ‘ ). Vịt Bể hay Biển còn được gọi là ‘ Chim Cánh Cụt ‘ tiếng Anh : ‘ Penguin’

Cũng vì thế mà Trưởng Nguyên nhà ta cũ ‘ thịt Vịt ‘ vì thú này là bà con Vật Tổ ( Totem ) với Trưởng Thử hàn vi Tr. Vịt Bể phải bươi chải kiếm kế sinh nhai qua bảy nghề khác nhau : Làm Gia-Sư ( theo Tr. thì nghề này chẳng qua là một thứ thầy tớ trong nhà, gia nhân...chuyên dạy và giữ trẻ..). Viết Báo, viết Sách \* Làm Kế toán cho một hãng sửa xe \* Làm thư ký cho đồn điền cao su ở Xuân Lộc \* Làm người bán hàng cho một hiệu buôn \* Làm thợ chụp và rửa ảnh \* Làm Hoa-sĩ. (bức tranh phát hoạ nhanh bằng bút bi do Tr. Nguyên vẽ, sẽ được trình bày trong những số sau), và cuối cùng muốn đi theo gánh cải lương, nhưng sau khi nghe tôi ca thử một bài :” Tứ đại oán ” thì nghệ sĩ danh tiếng Năm Châu ( Nguyễn Thanh Châu ), đã thành thật khuyên tôi nên kiếm nghề khác..! Ngoài ra Thầy Nguyên còn có nhiều khả năng nghiệp dư như làm :” Thầy Rùa ” bói toán, chiêm tinh gia...( dựa vào khoa học và suy luận qua kinh nghiệm bản thân, nên đoán đầu trúng phúc đó một cách tài tình ) ...Ngoài ra Thầy còn tâm sự :” *Nếu nói là tôi thích Hội họa...tuy không có thời giờ để trở lại với bút cọ, và màu sắc, là nhờ sự khuyến khích của các Thầy: Tôn Thất Sa, Thầy Georges Leloup...thì có phần nào đúng; nhưng nếu nói mấy Thầy củ của tôi đã giúp đỡ tôi về Viết văn, thì không . Nói cho nhanh, và nói theo lối của nhà phân tâm, thì việc viết văn của tôi là do nhu cầu nội tâm. Có thể liệt tôi vào loại rất xúc cảm (émotif), nhạy cảm, tình cảm, đa cảm, còn hiếu sắc, hiếu đẹp, hiếu khoái lạc, và phần nào lờ đờ (apathique), biếng nhác và thiếu ý chí...Cũng may, là nhờ giáo dục, nhờ kinh nghiệm qua cuộc sống và qua học hỏi, nhờ ý thức về tư ngã...nhờ vào sống theo ba chiều hướng của Lý tưởng HĐ...cũng như theo Châm ngôn của mấy HDS :” Làm gì cũng đến nơi đến chốn...” nên việc giải tỏa những gì đè nặng nội tâm, thay vì tán loạn, vô ích và tác hại...có được phương hướng mà lúc đầu chưa có gì hướng thượng, mà chỉ cốt xác nhận cái*

*“riêng” của mình, và thỏa mãn những đòi hỏi dương nhiên của tánh tình bản sinh. Tất nhiên không ai có thể, vì chủ quan luôn luôn chi-phối, tự biết mình đầy đủ được. Dù có học tâm-lý-học hay phân-tâm-học (vì nghề nghiệp: dạy Triết), tôi cũng không thể, dù với thành thật bao nhiêu, tìm hiểu mình một cách đúng đắn. Tôi đã có lần nhờ Nhà phân tâm chuyên môn ở Pháp giúp đỡ, sau đó, tôi dựa vào những phản ứng của những người chung quanh, những lời trách móc, phê phán...để luôn-luôn điều chỉnh những dữ kiện và xác định tọa độ (coordonnées) tâm lý của mình...”*

Đoạn kết : Giờ ngòi bèn này đại dương hướng về nơi Rừng xưa, mình nhớ Thầy, nhớ các bạn...đã một thời ( hơn 4 năm ) gầy dựng lại đơn vị và chơi chui chơi nhủi, đặc biệt là Thầy, không bỏ sót một cơ hội, luôn bám sát Alpha để dẫn đạo, Thầy không nề hà leo đồi,vượt sông, vượt biển... ,nhớ những lúc cơm nước thất thường, ghé ngòi là vãi vỏ dừa kê dít, đào hố sâu để Thầy đặt chân xuống đó, à còn chiếc võng (Kỳ TT6 -98 mình có mang theo dong đưa nơi đây trại Trưởng niên) chính Thầy cũng đã từng tòn teng giữa đêm khuya nơi cánh đồng BìnhThuận trên lộ trình NH-SG đi dự Hội...và còn nhiều lắm những vui buồn cùng Thầy với tuổi xế chiều (ngoài Cửu Tuần) mà Thầy cũng không nỡ hay không thể rời xa HĐ, Thầy muốn nhả nhủ hay để lại gì đó cho những thế-hệ sau...Bây giờ và nơi đây, trong tâm tình ghi lại những dòng ký ức đầy kỷ niệm này, tôi muốn nói lên lòng biết ơn chân tình đối với Thầy, như tôi đã có dịp tâm tình trong tiệc chia tay, ngày rời VN trước Tr. Trần Văn Hợp (Đạo Trưởng đạo Xuân Hòa SG) cùng số đồng quý Tr. khác : đạo Biển Đông, Biên Hòa (Đồng Nai) cũng như có ghi nơi ‘ Ý Trao ’ trong tập Thơ:(Nhớ Qúa Đi Thôi) rằng :” Mong mãi làm tròn một Hướng Đạo Sinh Việt Nam” vốn vẹn chỉ có thể...Giờ này, trước Thầy (Tuy xa mặt, nhưng không cách lòng ) tôi vẫn hứa và nhận nơi Thầy những ký thác...” mãi là một HDS, một Công Dân Việt Nam (chính hiệu nai vàng, không dám nói là gương mẫu). Viết về Thầy, nói về Trưởng...binh xét: khen, chê, đúng,sai...tôi không dám, và không khả năng để nghĩ hay làm việc ấy, tôi vẫn canh cánh rằng, với khuôn khổ tờ

báo, (tuy bài khá dài)...nhưng cũng không thể nói hết những gì (nghe, thấy...không dám biết) về Thầy, chỉ sợ rằng: (thà rằng thiếu...chứ đừng thêm râu ria...như Thầy đã căn dặn :’’Đừng cho tôi những gì tôi không có...’’ mà thôi, như bài báo này, hay-hay dở...tôi không lượng định, chỉ biết rằng muốn viết lên, nói lên những điều mình nghe, những điều mình thấy nơi Thầy Cung Giũ-Nguyên,nơi Trường Vịt Bể...để ( công hiến ) lên quý Trường, và anh chị em HĐS nào chưa biết và muốn biết về ‘ danh’ một loài chim có cánh, nhưng không hề bay, hay không biết bay bao giờ, chỉ vậy thôi...chỉ có thể thôi, vậy mà lần quần mãi, vòng vo mãi...định chấm hết ngay nhưng, cứ thế kéo mãi vẫn chưa thỏa..! ( miệng ngậm máy bơm trợ khí...cơn đau tim tê nhói cả ngực ! vậy mà ‘càng gõ’ càng ‘hăng’, thế mới thấm:’’...Hát đê là giống gì hả em ? Không tin cứ vương vô mà xem...Mê như điều đồ,diên lên được...Hễ vắng nàng, như thấy khát thêm ! ‘’ (trích: Người Tình, trong :Nhớ Quá Đi Thời)



Cuộc chơi nào rồi cũng phải đến lúc ngưng...Tôi muốn chấm dứt bài này với niềm hy vọng :’’ tia sáng le lói cuối đường hầm, không phải là ánh đèn pha của xe ngược chiều ‘’và nơi phương xa nào đó bên kia bờ Thái bình dương,’’ một hay nhiều mầm xanh đang vươn lên mạnh mẽ, giữa đám cỏ lam tàn lụi bởi những hệ lụy thế thời..! ‘’ nhờ bởi một người Thầy, một người Trường,

trong lặng lẽ đã quia nhiều tâm huyết vun trồng, xây đắp cho những thế hệ : Hôm qua, hôm nay và mai này...

Hồi tưởng lại những năm tháng cùng vui chơi, sinh hoạt với Trường Nguyên đã qua, tôi có thể tận đáy lòng mà nói rằng : Vịt Bể CUNG GIỮ NGUYÊN, là một Người Trường nhiệt tình, mẫu mực, tận tụy, trách nhiệm, đầy sáng tạo...của HĐVN ( nói riêng ), và của Phong Trào Hướng Đạo Thế giới ( nói chung ). Penguin CUNG GIỮ NGUYÊN, là một người Trường đáng kính, một người Thầy đáng yêu và một người Bạn đáng mến. Thầy CUNG GIỮ NGUYÊN, có thể nói là một kho tàng: kim, cổ kiến thức đa dạng . Thay cho lời kết bài này, tôi xin mượn những cảm nghĩ sau đây của Ông : Nguyễn Hữu Thứ ( nguyên Biện Lý Tòa Sơ-Thẩm Khánh Hòa Nhatrang ), viết về Trường Cung Giũ Nguyên :

- ‘’ Ông là một người cầu tiến, muốn học hỏi để đạt những kết quả đẹp hơn. Ông tận dụng trí thông minh, lòng kiên nhẫn, song luôn-luôn giữ lòng tự trọng, do đó lắm lúc không có thái độ dễ dãi nếu có sự vi phạm nguyên tắc .
- Ông là một nhà giáo giỏi, thương nghề, thương học sinh, lên bục giảng là với quyết tâm làm đẹp chứ không phải làm lấy lệ .
- Ông là một nhà văn nghệ có nhiều khả năng, tinh thần phóng khoáng, đã viết đủ loại bài bằng tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Anh...đăng ở Việt Nam & Hải ngoại (Pháp,Đức, Canada...)
- Ông là một Trường Hướng Đạo giỏi, có tinh thần, có nhiều loại bằng, sinh hoạt trong Đoàn trên nửa Thế kỷ
- Ngoài ra, các thân hữu, môn sinh biết rõ rằng Ông có nhiều khả năng nghiệp dư như : Bói toán,chiêm tinh gia’’Thầy Rùa’’ đoán trước khá đúng (dựa vào khoa-học, suy luận,kinh nghiệm )
- Ông người Huế, cựu học sinh trường Quốc Học, song phần lớn đời sôi động ông ở Nhatrang, âu cũng là một vinh dự cho Huế, cho trường Quốc Học, nhưng ông được dân Khánh Hòa biết nhiều hơn là dân Huế. Cho nên tôi viết bài này, hoài bảo hy vọng các thế hệ sau,dẫu ở đâu, nhất là ở Huế, biết mà kính nể một nhà trí thức có thể nói là độc đáo ‘’

Seattle, Washington jan, 15 . 2001

Kính, thân ái BTT quý Trường cùng anh chị em HĐVN Kính Thầy, xin nhận nơi đây tấm lòng thành, và bỏ qua cho những thiếu sót

Alpha.13



1. Tiếp tục thực hiện những công việc đang thực hiện dở dang từ BQT trước.
2. Phát động công việc quảng bá Phong trào nói chung, phổ biến để giải thích về GĐBH qua hình thức viết bài để đăng lên báo hoặc thực hiện những buổi phát thanh với tính cách hội luận hầu mời gọi quý huynh Trưởng trở về với phong trào.
3. Đẩy mạnh công việc kết hợp với các Đơn vị đang sinh hoạt để tạo điều kiện gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm hầu đạt kết quả tốt cho các Trưởng cầm đoàn có thêm điều kiện hướng dẫn đoàn sinh.
4. Yêu cầu các Trưởng kỳ cựu viết hoặc thu thanh những kinh nghiệm, tập tục, nghi thức, cũng như những phương thức huấn luyện trước kia để các Trưởng đàn em sau này có tư liệu để so sánh hầu ứng dụng tùy hoàn cảnh để các đơn vị HĐVN tuy sinh hoạt theo quốc gia sở tại nhưng vẫn gìn giữ những nét đặc thù hay của HĐVN.

Buổi họp mặt đã kế thúc trong không khí thân mật sau khi mọi người cùng thưởng thức những món ăn do “bê trên” Gia Trưởng chuẩn bị như bánh cuốn, gỏi, giò chả, bánh chưng, chả giò.v.v..., xen kẽ trong chương trình tôi đã mời quý Trưởng cùng nhau ca những bài hát như mối dây liên đoàn, anh em ta về, trại trường. . .

Trước khi các Trưởng ra về với phần ăn to go, quý Trưởng đã được Trưởng Khanh mời xem phần video ACE HĐ tại quê nhà thực hiện đêm yêu thương và phát quà Giáng sinh cho các trẻ khuyết tật, trong đoạn phim chúng tôi có dịp thấy lại Trưởng Voi Hoạt Bát (Tiến Lộc) và Trưởng Trần Văn Lược. . .

*Kỷ niệm phiên họp cuối năm Thìn và đầu năm 2001*

**U.N.H.**

## CHÚC MỪNG



*Được Hồng thiệp của Anh Chị*

**Nguyễn Văn Tâm**

*làm lễ Vu-quy cho thứ nữ Nguyễn Giao-Huyền*

*đẹp duyên cùng Lê Văn Phong*

*Trưởng nam của Ông Bà Lê Văn-Hải.*

*Hôn lễ cử được hành ngày 27-1-2001 tại San Jose.*

*Xin có lời mừng Anh Chị Tâm + Tâm  
được thêm ‘Rể Quý’ và chúc riêng hai cháu được*

**Trăm Năm Hạnh Phúc**

*Gia đình Nguyễn Trung-Thoại  
và Ban Chủ-trách Liên-Lạc*

## Tạ lòng ưu ái của Trưởng lão

### HOÀNG-HỘI

Đáp lễ bài thơ “NHỎ” của cụ Hoàng-Hội ở Meo-buôn (Melbourne, Australia) trong tập-san Liên-lạc số 36 tháng 9 năm 2000.

\*\*\*\*\*

**Gửi Trưởng Lão Meo-buôn xứ Úc  
Lời hân hoan thành thực cảm ơn  
Có lòng quý mến đàn em  
Câu thơ khích lệ đáng xem ngàn vàng.**

**Kính chúc Trưởng tâm an sức khỏe  
Kinh nghiệm già giúp trẻ hăng say  
Bốn phương nối chặt vòng tay  
Gia đình Bách Hợp ngày ngày thêm vui.**

*Trọng Kính,  
Tuấn Việt*



## Con tôi. . . Đại Bàng Võ cánh

Mai-Chi

Từ khi cháu Đạt được Thiếu Trưởng Thiếu đoàn Dinh Bộ Lĩnh Lê Quang Đức trao đăng thứ vào đời ( Life Rank) thì cháu cứ khắc khoải, lo âu tìm kiếm những dự án nộp cho đăng thứ Hướng Đạo Đại Bàng.

Tôi chở cháu đi đến các thành phố lân cận, ghi tên với các văn phòng thiện nguyện của các thành phố để xin thực hiện dự án này, thảo kế hoạch nợ, bàn chương trình kia . . . Chúng tôi xin những buổi gặp gỡ với các trưởng Liên đoàn để chọn xem đề tài nào hợp với khả năng của cháu, và rồi. . . Sự lựa chọn đề án được hai Trưởng Hui và Đức hướng dẫn thật chi tiết và chu đáo.

Ngày 12 tháng 8 năm 2000 dự án trồng cây bắt đầu, không những chỉ có những em HDS của LD Hoa Lư mà còn có thêm các em HDS của LD Trường Sơn và vài người bạn học của cháu và một em HDS của Troop 75 cũng tình nguyện đến giúp. Ngoài ra phải kể đến phụ huynh của Liên đoàn đã sốt sắng đến tham gia một cách nhiệt tình. Buổi trồng cây tại Glen View Park thuộc thành phố Huntington Beach thành công mỹ mãn dưới sự điều động của cháu Đạt, bên cạnh sự hướng dẫn của các nhân viên thuộc thành phố này, và sự giúp đỡ tận tình của các Trưởng Liên đoàn.

Sau đó, phải mất gần hai tuần lễ cháu Đạt mới hoàn tất xong những bài viết, thuật lại những tiến trình liên quan đến dự án Eagle Scout bắt đầu từ lúc gây quỹ kiếm tiền cho công tác này, để rồi đến giai đoạn khảo hạch ( Board of Review) vào tối thứ năm 19 tháng 10 năm 2000.

Buổi tiệc mừng giáng sinh năm nay của liên đoàn tổ chức vào ngày 17 tháng 12 cũng là buổi lễ trao đăng thứ HD Đại Bàng cho cháu Đạt. Nhờ sự điều khiển khéo léo của Trưởng Đức, buổi lễ diễn tiến trong bầu không khí sinh động và nhiều ý nghĩa : Sáu em Thiếu nam và Sáu em Thiếu Nữ đã thực hiện nghi thức " thấp sáng đường bay của chim Đại Bàng".

Trong khi Tr. Đức giới thiệu những nét độc đáo về tiến trình sinh hoạt của Đạt từ tháng 5 năm 1996 bên cạnh hơn 60 bức hình được thực hiện Slide show nêu rõ quá trình thăng tiến, những cuộc trại, thám du, công tác xã hội, những buổi rửa xe gây quỹ cứu trợ nạn lụt tại quê nhà hay những buổi phát quà Giáng sinh.

Nhìn lại quãng đường gần 5 năm trong phong trào, cứ mỗi sáng Chủ nhật thấy cháu đi sinh hoạt đều, chạy nhảy vui chơi với các bạn đồng lứa dưới sự hướng dẫn tận tình của quý Trưởng, truyền dạy cho các em những bài hát : quốc ca Vn, Hướng đạo ca, học hỏi về nút dây, morse, semaphore, thủ công trại.v.v Cháu Đạt cũng như các em HDS khác được các Trưởng giảng dạy những câu Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín để cháu biết thế nào là lòng thương người, sự hiếu thảo, cung kính đối với người trên, hòa nhã đối với kẻ dưới, biết suy luận để phân biệt phải trái, trọng chữ tín và giữ đúng lời hứa.

Chúng tôi theo HDS Anthony Lee lên để chỉ LD Trưởng Lê Kim Dung gắn tua " hãnh diện là Cha Mẹ của Đại Bàng" trên ve áo. Tôi run run ngỏ lời cảm ơn chị thì bị chị quát mắt ra lệnh: " cấm không được khóc" tôi. . .đành chịu trận và khóc thầm vì cảm động!

Trưởng Hui trao huy hiệu Đại Bàng để tôi gắn trên ngực áo bên trái của cháu, Riêng Đạt tự tay gắn huy hiệu " Cha Mẹ Đại Bàng" cho chúng tôi để tỏ lòng biết ơn đến đấng sinh thành đã tận tụy hy sinh, an ủi khuyến khích và điều dắt cháu trong suốt 17 năm qua.. Từ Tr. Hui, chúng tôi lần lượt trao cho Đạt thẻ hội viên, bằng chứng nhận của hiệp hội các HDĐ Đại Bàng Quốc gia, đặc biệt và cảm động hơn cả khi tôi choàng qua cổ Đạt khăn quàng trong khi Tr. Đức nhấn mạnh đến ý nghĩa qua màu sắc trên khăn quàng ( Màu trắng nhắc nhở sống với danh dự, Danh dự chính là nền tảng của mọi cương vị. Màu xanh để tỏ lòng Trung tín, và màu đỏ là thước đo sự dũng cảm đối với người khác).. Niềm danh dự lớn nhất là lúc trao lá quốc kỳ có tên cháu đã được treo trên nóc tòa nhà quốc hội Hoa Kỳ tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn.

Hình ảnh đẹp nhất là lúc Tr. Dung đại diện Ban Huynh trưởng trao tặng Đạt hình tượng con Đại Bàng vươn mình trên mỏm đá trong thật oai hùng . . .đánh dấu sự trưởng thành với tình thân mình mãi trong thân thể trắng kiện, nhiều nghị lực để tiếp nhận được những cái hay, cái đẹp của xã hội loài người.

Em Lê trưởng Giang-con Đại Bàng đầu tiên của LD Hoa Lư- trao quà lưu niệm cho Đạt, Chị Nga trong ban Bảo trợ Thiếu Nam cũng có lời chúc tốt đẹp và tặng phẩm cho cháu Đạt.

Cảm nhận được những sự ưu ái này, gia đình chúng tôi có được vinh dự ngày hôm nay để hãnh diện về những thành quả của cháu Đạt, chúng tôi tỏ lòng biết ơn xa xa đến tất cả quý Trưởng, quý phụ huynh LD, quý quan khách, các bạn HDS, thiện nguyện viên cùng hai xướng ngôn viên người Việt giọng Mỹ Alina Lee và Trưởng Giang cũng như nhà chụp hình đại tài : Trưởng Trương Phúc Loan đã giúp cháu Đạt hoàn tất giấc mơ của cháu : Hướng Đạo Đại Bàng.

It takes a team to build his dream : Eagle Scout !

(Trích Bản Tin Cờ Lau của Liên-Đoàn Hoa-Lư (California) số 9 tháng 1/2001)

# M Ã T H Ư



## Tr. Trâu Hiền ở Ottawa .

Tấm Thiệp mà Liên-lạc nhận được đầu tiên trong mùa Giáng-sinh, Đầu Nam D.L. và Tết Tân-Ty là của Trương, với những lời chúc thật tốt đẹp mà kẻ hậu-sinh (như em) không dám nhận hết, lại kèm theo một xe chất đầy củi , với lời mong Lửa Vui sẽ đốt mãi không tàn.

Mặc dù Xóm Trưởng-niên Ottawa đã gửi củi lửa "chung" cho Liên-lạc, nhưng Đàn Anh (cũng như một số độc-giả Xóm Viên khác của Ottawa) lại còn "châm" riêng thêm cho ngọn lửa sáng rực hơn lên.

Với những tấm lòng như rứa, dù có hơi tàn sức cạn cũng phải cố mà "phùng mang trọn mát" tiếp tục thổi ngọn lửa hồng để cuộc chơi được kéo dài cho trọn vẹn.

## Sói Con Đã Già (Nhà Văn Trà Lũ Toronto).

Tấm thiệp chúc Xuân của Nhà Văn gửi tặng có nhiều đặc điểm, ngoài những lời chúc quá tốt đẹp dành cho Ngựa tôi, còn hứa hẹn tặng 2 cuốn sách sẽ được ra mắt trong năm nay, sướng ơì là sướng, nhưng khi đọc lời chúc sau cùng "... chúc ngọn bút của Trương nhiều hoa nhiều lửa hơn nữa" đã làm cho Ngựa tôi "ngâm ngùi" vô cùng, khi tự nghĩ thân phận mình : đã ôm bầy bó trên lưng rồi, còn nước non chi nữa mà Hoa với Lửa ! Việc ấy chỉ còn trông cậy nơi Sói Con (tự cho) Đà Già nhưng Tấm Hồn luôn luôn Vui Trẻ mà thôi. Nói thiệt đó !

Đã chuyển sự đóng góp của nhà văn có "mái tóc bông bành" đến chú Thủ-quỹ cất vô kho rồi.

## Tr. Hoàng-Đình-Hoat (Michigan).

Yên chí lớn. Không "phơi" thư hoặc trích thư của Chú ra ở đây mô mà lo. Cũng không ghi vết tích chi của người đã được mời về nhận bằng cấp kéo Chú ngại sẽ "choải", thiên hạ ngó vô "ót dột" (hai chữ này mượn của Chị Ong Vẽ đó).

Ngựa này cũng phục Chú, khi thì nín thở hít vào thật lâu mắt tằm mắt tích, khi thì thở ra thật dài thật mạnh đầy đặc đến 4 trang giấy. Thích nhất là câu "... nếu không có tên trong bản phong thần vừa rồi. chắc đệ sẽ trở thành thủy-thủ của tàu Kursk" Hôm đến gặp H.C., đương sự nói là sắp có CD thứ 2 nữa. Chú có còn yêu thích HC nữa thì anh Thoại sẽ cho chú yêu thích thêm. Sướng chưa ?

Thời chùng này đủ rồi, nói nhiều người ta nói anh em xứ Huế mình "nói tiếng lóng" với nhau, khó nghe lắm.

## Tr. Tôn-Thất-Thiên (Ottawa).

Tập tài liệu mà Anh gửi cho em, rất quý. Nhưng cũng khó sử dụng. Có thể trích một vài đoạn ngắn mà mình biết là có xảy ra thật sự hoặc những sự việc mà một số "nhân chứng sống" thuật lại, may ra mới tin được.

Trong thư đề ngày 23-11-2000, Anh có nhắc đến Ông Lâm-lễ-Trình. Vị này, em có biết. Trong bài "Trận chiến cuối cùng : Đạo phải cứu đời", chắc Anh đã đọc, tác giả (Ông L.L.T.) cũng đã nói không đúng và không rõ ràng về Hướng-đạo V.N. trong đoạn "Tổng Hội Sinh-viên VN tại Hà nội và Hội HDVN"(trang 4 của tài liệu).

Anh Thiện ơi ! Liên lạc sắp phát hành số Kỷ-niệm Đệ Thập Chu Niên đó, Anh mà "Thở" ra một cái là có bài ngay, Anh phải Thở, đương nhiên là có bài góp mặt, chày trời cũng không khỏi nắng. Ai mà thềm chày ?

## Tr. Lê-Minh-Lý (Ca-li).

Hỡi Người Mang Nghiệp Báo ! (Những chữ này là của đảng ấy đó nhá) Đọc Bản Tin do Trương thực hiện mới thấy công khó của người đã lo lắng cho nó. Bản Tin là nơi tập trung tin tức khắp hang cùng ngõ hẻm gửi về, nơi đây xào nấu, thêm mắm thêm muối để dọn cho thiên hạ "xơi", nhưng khổn nổi , các nơi (hay ít nơi) không chịu làm như vậy thì làm sao mà "đề" ra Bản Tin được.

Ngựa tôi thương Chú Lý lắm, thương như thương chính bản thân Ngựa tui vậy, xin các Liên-đoàn, các Miền, các Xóm các Làng có tin sinh hoạt chi mới lạ, xin gửi về cho Ủy-Ban Tu Thư HĐTU/HĐVN để đăng tải,

trước là làm cho Bản Tin chúng ta được đời dào, sau là để quảng bá đơn vị mình cho Thiên hạ biết để họ phục sát đất sinh hoạt của phe ta , xin nhớ gửi tin tức về địa chỉ :

Ủy-Ban Tu Thư và Báo chí :

9168 Mc Bride River Avenue

Fountain Valley, CA. 92708, USA

### Tr. Nguyễn-Đức-Dziên (Seattle).

Đã nhận đầy đủ (quá đầy đủ) hình ảnh và tài liệu liên quan đến Trưởng Vịt Bể CGN. Sắp đặt và điều chỉnh lại, cũng đã hơn 10 trang ( mà L.L. chỉ có 36 trang) cho nên hình của Tr. Vịt Bể vẽ bằng bút bi dành để vào những số sau. Các hình ảnh khác, anh Thoạt cắt dành đó, chắc chắn có lúc cần dùng đến.

Chúc Dziên có được sức khoẻ tốt để vui sống với Thơ và tiếp tục cuộc chơi, Đời vẫn còn Đẹp lắm Dziên ơi !

### Tr. Lê Văn Phước (Ngựa Lồng Garland).

Thư đăng ấy viết, đọc xong thấy vui và cũng thấy buồn. Vui là thấy đăng ấy hăng hái hơn sau khi dự Trại Giữ Vững 4 về, còn buồn là thấy mình "bơi" không kịp với đám trẻ vì qua sau và lội nước đục. Trưởng hãy để những chuyện ấy qua một bên. Có Tr. Nguyễn-Chí-Hiếu, Tr. Tăng-Quốc-Ái, Tr. Hoàng-Kim-Châu và những Trưởng ở Xóm Trưởng-niên thì Trưởng yên chí là không ngại lạc đường, không ngán đường xa, miễn là mình còn có tâm hồn H.Đ. Nghe Trưởng kể sẽ về Virginia, thăm thác Niagara, thăm Phố Tàu cho biết xứ lạnh Canada. Tại sao không ghé Montréal một chuyến để xem Liên-lạc màn ăn ra răng ? Đã nhận Niên-liếm của Làng DFW.

### Tr. Trích Lưng Trời (Ohio).

Thư đề ngày 13-1-01 : Không hiểu mô tê chi cả. Bắt đầu bằng : *Hình : Người đầu là Chị Huệ, nội tướng của Tr. Mai-quốc-Tuấn* . Nhưng tìm mãi không thấy hình đầu cả. Tiếp đến là *Uống 9 tách café trên tour Eiffel...* Tiếp đến là *xé vé máy bay từ Paris Saigon* Thôi, không dám ghi thêm nữa, sợ đọc giả nhức đầu. Mong Trích L.T. diễn tả rộng hơn nữa thì may ra mới hiểu. Còn hình ảnh không kèm theo trong thư, chắc muốn đọc giả phải tưởng tượng các nhân vật đã ghi chú.

Đúng là Trích "Trên" Trời, và thư ngày 28-1-01 là Trích đã đậu xuống Đất : *Đóng tiền Niên liếm cho HĐ Trưởng Niên*. có tài liệu gửi kèm , nói là *phần Trích thì*

*có cái gì thì trong đưa qua, chuyển lại cho người khác nhìn, đọc cho vui, không có ý gì khác* Liên lạc sẽ có dịp một số bài trong tập ấy. Cám ơn nhiều.

L.L. xin chuyển lời nhắn của Trích L.T. đến Phụng-Hoàng Cần mẫn : *"Có sao thì sao ? Dấu sao cũng không sao. Trong lòng Trích vẫn không có sao"*

Ngoài ra, Trích còn ra 2 câu đố nữa, tưởng dễ nhưng khó, với câu cuối thư : *Hy vọng trên sông Thiêc Hà vẫn có Sao để xuất hiện trong Liên lạc. Đừng để mây bao phủ quá lâu ! Bí hiểm thật !* Đọc nghe như Sấm. Sấm của Trạng Trình còn giải đoán được, còn Sấm của Trích này chắc Thánh cũng chịu thua !

### Tr. Dương Phước-Luyến (Palm Beach)

Đọc xong tập "50 Năm Bạch-Đàng Huệ" 1950-2000 mới thấy lòng thương nhớ nhau của anh em ngày trước, ghi lại những kỷ niệm "một thời đã mất" của tuổi hoa niên quý giá (Xin thưa : Khác với tập 50 Năm Bạch-Đàng của Hà-nội-Saigon mà Liên-lạc đã nói trước đây).

Có một sự đính chính nhỏ : Trang 4 bài "Nhân kỷ niệm ..." của Gấu Siêng năng viết : 3/ Trưởng Nguyễn Lâm-Anh lập Đoàn Chi-Lãng (là không đúng). Phải là Trưởng Võ-Tam-Anh mới đúng, vì Ngựa này đã tiếp thu Đoàn Chi-lãng, cùng một thời sinh hoạt chung với Tr. Võ Diển. Cám ơn đã gửi củi lửa cho L.L. sau một thời gian vắng bóng. L.L. vẫn ra đều, nếu Trưởng không nhận được mà không biết tại răng , là do đăng ấy thay địa chỉ không thông báo, nên L.L. đã có lần bị trả lui.

Từ nay thì Luyến yên chí, nhưng nên nhớ rằng : đọc L.L. là tốt, nhưng viết bài hoặc "vẽ" cho L.L. lại càng tốt hơn.

### Tr. Nguyễn Xuân Hoàng-Quân (Roslyn)

Sau buổi điện đàm ( 26-1-01) và đọc lại lá thư Tạm Biệt của vị Chủ Bút Giai phẩm Giúp Ích (bộ ba, số 10), trong lòng thấy buồn man mác như thiếu vắng một hình ảnh quen thuộc, một Bạn đồng hành cần thiết. Như nhiều lần Ngựa tôi có viết : Phải thành thật mà nói Giúp Ích là một Giai Phẩm thật đẹp, bài vở chọn lọc, trình bày chuyên nghiệp và gồm cả Hướng-dạo lẫn Hướng Đồi. Tiếc rằng, Ngựa tôi cũng đã thăm nghĩ (thăm nghĩ thôi nhé, không dám nói ra): Chắc là khó ... thọ ! vì "kén" đọc giả và Giai-phẩm "dày" quá, người đọc mau chán, đọc không hết tập , mà ở hải ngoại này báo chí, tài liệu



thì nhiều vô số kể mà thì giờ lại ít, ai cũng bận, kể cả người thất nghiệp kinh niên !

Bây giờ lại được Tr. Gấu Tận Tuy báo động là Khai Phá cũng đang "hấp hối" trong mấy hàng ở Tâm Tình Ngày Tết ... và liệu Khai Phá có tiếp tục ra số tới nữa hay không ... Buồn ơi là buồn ! Răng mà rơi rụng cả ri ? Mong rằng Giúp Ích, Khai Phá và những báo Hướng-đạo khác sẽ lần lượt tái bản lại, sau một thời gian nghỉ dưỡng sức và tu luyện nội công.

### Tr. Nguyễn Văn-Thư (Renton).

Từ nay có e-mail rồi, tha hồ mà trao đổi thư từ. Đã nhận được chèque mới (thay cái cũ) nhưng khác nhau : cái cũ thì 30 \$ mà cái mới thì 20\$. Đành xài cái mới (20) vậy. Mừng Thư bạn rộn với công việc mới, có bạn rộn là có xu hào đủng đỉnh. Thư nhắc đến Phan Rang với những Trưởng ngày xưa như Tr. Mạnh, Tr. Đen, Tr.Thìn, Tr. Hương, Tr. Tăng thị-Linh (nay là Akéla ở San Jose), Tr. Dung (nay là LĐT Hoa-Lư ở Ca-li), Tr. Hui (nay là UV Báo-chí của HĐTU), Tr. N.X.Linh nay ở Calgary vẫn còn rất nhiều lửa, chỉ có Tr. Khanh và Tr. Thành đã mất, còn Tr. Cảnh vẫn sinh hoạt ở Nha-trang . Ôi thời xa xưa vui và thân thiết như vậy, nay tìm đâu thấy !

### Tr. Phạm-Quang-Lôc (Portland).

Xin trả lời các điểm mà Trưởng đề cập trong tấm thiệp chúc Giáng-sinh :

1. Địa chỉ Chị Trần-Trung-Du : Đã có ghi trong Liên-lạc số 35, trang 9, cột 2, giòng 9 và 10.
2. Về 3 tài liệu của Tr. Lê-Mộng-Ngọ phổ biến, hiện L.L. không còn, vì đã phân phối hết. Riêng bài Dịch Căn Kinh thì Giúp Ích đã có đăng rồi. Liên-lạc số 40, sẽ có nhiều đất đai rộng, hy vọng Tr. Ngọ sẽ gửi cho 3 bài nói trên và những tu chính (mới) cần thiết và những kinh-nghiệm đã thu hoạch được để L.L. có cơ hội quảng bá rộng rãi hơn.L.L. đang chờ tin Tr. Ngọ.
3. Bản tin L.L. tuy là do Montréal làm nhưng do Xóm Ottawa in và vô bao bì để phân phối đi khắp nơi (xin xem nơi con tem : đóng dấu Orleans, Ont., Canada chứ không phải Montréal, Québec). Do đó, nếu Trưởng cần hơn 1 số thì *xin cho biết 1 tháng trước khi phát hành*. Tôi sẽ thông báo cho Thủ quỹ dự trù thêm tiền bưu-phí (ngoài thường lệ) , vị phụ trách vô bao bì phân phối sẽ chiếu đó mà làm. Số báo thặng dư còn lại (thường thì độ vài chục số), chờ khi có

phương tiện ai về Montréal thì Ban Phân phối gửi (chùa) về để tồn trữ.

Trưởng thấy nhiều kê chưa ? Đánh máy toàn tờ báo : *tự túc tự cường* . Hình bìa thích hợp : *Phải đi xin Chuyển vận báo chí, tài xế, xăng nhớt, lao công : Công lung mà làm chùa* , Thiếu chút tiền nhà in : *cười tình mà trừ* Phải tiết kiệm tối đa các chi phí, tính từng trang một, tận dụng đến hàng chữ cuối cùng của tờ báo. Rứa mà vẫn còn lo nhiều khi ..lên ruột ! Đáng kiếp !

### Tr. Nguyễn Mậu-Hưng (Orlando).

Mừng là được thấy lại tâm hơi Ông Đốc nhà mình, kể từ khi phổ biến bài ca Hướng-đạo Trưởng niên nhân dịp Trại Họp Bạn Thăng Tiến 6 ở Virginia đến bây giờ.

Hồi tưởng lại gần 10 năm về trước, Ông Đốc chỉ mới bắt đầu gõ máy và ngỏ ý dặn Liên lạc khi nào cần đánh máy thì "... *dưa dây đánh cho* " Nay nhìn tấm thiệp chúc Xuân, đọc những lời chúc đầy chân tình thấm thiết gửi cho Liên-lạc. Nhìn lại kỹ thuật trình bày, màu sắc tấm thiệp thấy tài nghệ Ông Đốc đã cao cường quá rồi.

Ngựa tôi vẫn nhớ Orlando là đơn vị H.Đ. Trưởng-niên đầu tiên được thành lập, hôm gặp nhau lần đầu, ở nhà Tr. Hoàng-ngọc-Châu, khá đông đủ, vui vẻ và thân tình. Nhưng nay cảnh ấy, những người ấy không còn được như xưa. Tính sao đây, hồi Ông Voi Chương-duơng!

### Tr. Đầu Tôm Nấu Với Ruột Bầu (Melbourne).

Đọc lời khai bút đầu năm của bậc Đàn Anh, nếu có được 50% lời Anh mong ước, thì Liên-lạc đã khá quá rồi. Trong thư Anh có nhắc đến mục "Thư mời về nhận bằng thợ lặn". Ban đầu, em tưởng là đùa một tí chơi. Người phản đối dữ dội nhất và đòi dẹp bỏ mục này là ... Bè Trên của em. Nàng nói : " *Anh mà làm như rứa thì mất bạn cho mà coi* ". Nhưng Anh Hội ơi, những vị được mời về lãnh bằng đều vui vẻ đáp ứng nhận lời đầy đủ, có vị lại còn cảm ơn rí rít là nhờ Liên lạc nhắc đến mới nhớ mà bỏ "bình hơi" ra ngoài để trời lên, nếu không, chắc lặn luôn như thủy thủ Nga trong chiếc tàu lặn Kurks năm vừa qua. Có cái vui khác là một số vị lại tự động ghi danh, vì lo cho L.L. sẽ tốn công nhắc đến. Anh thấy vui chưa ? Hướng-đạo là như rứa, chân thật, đùa với nhau, coi như trong một nhà (chứ không để bụng, hờn mát, nghĩ chơi ... như thiên hạ).

Anh còn bày tỏ trân quý tấm hình anh em mình chụp ở Sydney (kỳ Thăng-tiến 5) mà anh nhắc đến câu của

Chateaubriand: "Je ne garde ni du trésor, ni de la gloire. Je ne garde que l'image d'un soir quand les derniers rayons du soleil dorant ta chevelure".

Kính chúc Anh Chị được sức khoẻ và mọi sự An Vui.

Trông tin của Làng Melbourne, mà nào đâu thấy, chắc Chủ Mõ Làng ... đang ngủ trưa !

### **Tr. Lan-Anh (New Jersey).**

Đọc đi đọc lại nhiều lần những lời Trường viết, Ngựa này nhỏ thời đã có lần làm việc dưới quyền vị Phó Thủ-tướng họ Trần (mà Trường nhắc đến trong thư), thấy hình ảnh vị ấy hiện ra mờ mờ ảo ảo, bỗng dưng trong đầu hiện ra chữ "NẾU" thật lớn giống như chữ "IF" của Rudyard Kipling vậy. Nếu Trời thưởng, ban cho Dân tộc V.N. được thanh bình như một số Q.G. Á-châu khác, và cũng nếu Hồng Ân đến với những nhà Cách-mạng chân chính, những người yêu nước thương dân, thì tình thế nước nhà biết đâu, sẽ sáng sủa hơn nhiều.

Cám ơn Trường đã lo củi lửa cho cuộc chơi chung, lại còn nghĩ đến những đồng bào xấu số bởi trận bão lụt bên nhà. Liên lạc sẽ làm theo ý Trường ủy thác.

Còn câu cuối Trường (hỏi nhỏ) là: Có phải Anh bị bệnh thật hay là không nhẽo với Bè Trên và muốn các cô y-tá Gia-nã-dại săn sóc phải không? Xin trả lời: Làm sao mà nói cho đúng được, khi mà Liên-lạc phải nhờ bàn tay Bè Trên (của tui) duyệt lại chính tả !

### **Tr. Nguyễn-Xuân-Linh (Calgary)**

Đọc Thư, Thiệp và Dự-án tập sách "Để đào tạo một người Huynh-trưởng", mình thấy phục Linh vô cùng. Thú thật, mình không làm được như vậy. Nói thiệt đó !

Phải có một tấm lòng, yêu thích Phong trào, nhiều kinh nghiệm sinh hoạt đoàn thể và ôm ấp hoài bão đem lại một niềm tin mới cho giới trẻ Việt nam ở hải ngoại.

Mục đích chúng ta ấn hành cuốn "Để đào tạo một người Huynh trưởng" không phải là kiếm tiền mà nhằm truyền đạt kinh nghiệm đến các Trường, các Phụ-huynh yêu thích Hướng-dạo, cho nên chỉ cần lấy lại tiền vốn in và tiền bưu-phí gửi đến các nơi đặt mua, để rồi, nếu kết quả đạt được như mong muốn, chúng ta rút ừu khuyết điểm để ấn hành kỳ tới. Trước tiên, chúng ta nhượng lại cho các Trường và Phụ-huynh ở Alberta. Tiếp đến, Linh nhờ Trường Lý-Nhật-Hui là Ủy-viên Thông tin Báo chí của Phong trào HĐVN quảng bá giùm cho các Trường đơn vị và phụ-huynh quen biết trong vùng, nhất là ủy-

thác cho Tr. Lê-thị-Dung (một LĐT oai phong lâm liệt) Nam Ca-li, lại còn Akéla Tăng-thị-Linh ở San Jose bán giúp, đó là chưa kể chú Nguyễn Văn-Thư ở Renton (một tay miệng mồm rất dẻo) Đó là mình kể sơ sơ dân Phan-Rang ngày xưa dưới trướng của Cụ (có dấu dàng hoàng đày nhè) Đạo Ninh-Thuận. Giao cho 4 vị ấy mỗi vị 10, 15 cuốn tiêu thụ "vèo" một cái là hết ngay (chữ vèo này mượn của Chị Ong Vẽ), chưa kể sẽ có e-mail réo gửi thêm nữa. Đến đây, chắc mấy cô mấy chú sẽ hỏi: rửa thì anh Thoại làm gì? Đáp: Anh Thoại sẽ đánh trống thổi kèn, rung chuông, đập phèn la, nếu cần thì đem lân ra múa để mua vui bá tánh, miễn sao có nhiều Trường và Phụ-huynh nhận và chịu khó đọc sách để hợp tác hướng dẫn con em.

### **Xóm Chuối (Merkel, TX)**

"Tờ Sớ" của Xóm năm nay viết hay và dày đủ hơn Tờ Sớ năm ngoái, nhưng thấy Xóm hiu quạnh cũng buồn lây cái buồn của Xóm. Đến câu cuối, thấy hậu-vận rất tốt như sau: Tháng 6 vừa qua chúng tôi mới gả chồng cho cháu lớn, chồng cháu là dân "bản xứ" nhưng rất hiền, đã biết gọi chúng tôi là "Bố, Mẹ" Như vậy là Nhứt rồi. Xin có lời mừng Xóm Trường và Xóm Phó đã khéo dạy Con để con dạy lại Chồng.

Liên lạc sắp phát hành Số Đệ Thập Chu-Niên, có nhờ Cô Năm đốc thúc Làng Tân-Hướng làm việc. L.L. số 38 này có nói nhiều về Tr. Cung-Giữ-Nguyên, nếu Ngựa nhỏ không làm thì hình như vị này đã từng lãnh đạo tinh thần và đặt tên cho Làng T.H. phải không?

Hoan hô Xóm Chuối, là đơn vị đầu tiên đóng Niên-liễm và ghi danh sớm nhất về HĐTU/HĐVN năm nay.

### **Tr. Nguyễn-Tấn-Hồng (Montréal).**


Tấm hình Ngựa mà Trường gửi tặng trong dịp Tết, thật nhiều ý nghĩa. Cũng vì biết Ngựa tôi mê Ngựa nên kỳ vào Bệnh-viện thăm cũng đem vào cho một con Ngựa. Tết Nhâm Ngọ sắp tới, Liên lạc sẽ có một hình bìa Ngựa thật đặc biệt (mà Tr. cáo Đồ Mật đang sưu tầm).

Củi lửa của Cụ Trường Xóm đã bỏ vào kho, chờ Cụ Mỏ Xóm về, chúng ta sẽ họp và an nhậu một bữa cho vui.

Bài viết của Phụ huynh N.T.H. trong Liên lạc số vừa rồi được nhiều người lưu ý lắm. Anh thấy chưa? Anh mà không viết thì thôi, chứ đã viết thì phải hay chứ!

Có Anh Huỳnh-Minh-Quang, trước là Đại-tá Không-quân (em của anh Huỳnh-văn-Diệp) hiện ở Pháp có nhờ L.L. chuyển lời hỏi thăm vị Bác-sĩ Trường ngành Quân Y của

Không-quân, và anh Quang rất mừng được thấy dung nhan BS Hồng vẫn còn khoẻ trong L.L. số Tết vừa rồi.

 **Tr. Thảo Kê thân trong (HĐ), Bà Cả Hộ (Làng Tân-Hương) và Mai Tran (Bưu-điện Hoa-kỳ).**

Tất cả 2 bức thư, đầy đặc chữ, dạn lui dạn tời chỗ có dăng trong Liên lạc, nội dung đại khái là :

- Tuổi tác ? có ai hỏi đâu mà khai, nhưng chắc chắn là hơn tuổi của Ngựa (khó chịu) rất nhiều.
- Ấn nhằm chi việc tuổi tác, đó chỉ là con số, cần nhất là tư tưởng và cách sống của từng người.
- Nhờ chuyển lời chúc Tết đến anh chị Lê Mộng-Ngọc.
- Khen L.L., bác bỏ những nỗi buồn của người làm báo và yêu cầu L.L. không được “chết sớm”.

( Trong thư nét chữ rất quắc thước, lý-luận rất ... dàn bà (đúng 100%) và “ngâm ngụ ý” hứa hẹn viết bài cho L.L.)

 **Tr. Trần Thuồng (Toronto).**

Năm nào tám thiệp Mừng Xuân của Anh Chị gửi cho cũng tình tứ và đẹp cả. Đặc-san Thép Súng với nhiều hình ảnh và bài vở đọc đáo.

Em vừa nhận được thư của anh Đoàn-Lai ở Huế, cho hay anh có nhận được một số photocopie Thư Bạn và Mã Thư do anh Thường gửi qua. Anh ấy thích thú lắm. Tháng Mars này, có người quen về, em sẽ gửi tặng anh Lai tờ L.L. số Tết và cuốn Kỷ-niệm 70 năm HĐVN mà Tr. Trần Anh-Tuấn vừa mới gửi cho em.

Chúc anh vui mạnh, những chuyện phiền toái, anh để ngoài tai cho khoẻ. Đã hơn 20 năm góp sức, bây giờ tuổi hạc đã cao, anh có quyền nghỉ ngơi, không có gì ân hận .

 **Tr. Phúc “Nữ Chung Xuân “ (Charlotte).**

Nhận một số Liên-lạc Tết để làm quà cho bạn bè thân thiết, đó là một ý kiến rất hay. Đó cũng là một hình thức quảng bá Phong trào HĐVN, phát triển thêm Đoàn sinh.

Việc cần thiết là Phúc hãy tin trước cho anh Thoại “biết trước” để nhờ Ban Phân Phối (ở Ottawa) giúp việc đó và dự chi bưu-phí ngoại lệ.

Chúc Cả Xóm có nhiều sinh hoạt tân kỳ để hỗ trợ đắc lực cho đơn vị HĐVN tân lập.

 **Tr. Quỳnh-Loan (Toulouse).**

Ừ, thì dự tính đúng 10 năm, xong số 40 là Ngựa nghỉ

ngôi xếp vó, nằm suy ngẫm việc đời. Nhưng mỗi thăm dò đã gặp nhiều điều “bất thuận lợi”. Anh Chị Em viện cổ hiện nay báo chí Hướng-đạo rất “lừa thừa tỏ liễu buông manh”, nếu có thì “khi trời khi sục” và tất thổ lúc nào không ai biết. Những cổ đó, lấy thêm vào “**Tinh Nghĩa anh chị em**” làm vũ khí để đàn áp Ngựa này chỉ còn có đường Tiến mà thôi, khi nào quy hã hay ! Ngoài ra còn hứa hẹn việc bài vở, tiền bạc và những việc lẻ tẻ khác sẽ có thiên hạ lo. Như rủa thì Ngựa này cũng liễu nhắm mắt đưa chân, như lời của Loan viết : ... sau số 40, Ngựa tiếp tục phi ! nhưng chưa dám hứa hẹn gì và *Que Sera, Sera !*

 **Tr. Akéla Mai-Hoa (Xóm Charlotta).**

Tại rằng mà cứ tự xưng là cậu Akéla LD Chí-Linh mà không nói là Xóm-viên Xóm Charlotte ? Dù sao, anh Thoại cũng khen M.H. là dù đi xa nhưng vẫn nhớ Bến cũ. Tr. Dũng (Râu) vừa tổ chức lễ 25 năm hôn-nhật, nghe nói mời đông thân hữu và vui lắm. Chỉ vắng MH. Ngựa chưa được biết lang-quân (Tr. Hoàng), cũng mong có dịp ghé Xóm Charlotte để gặp anh em, nói đó có Chàng Phúc NCX làm Trưởng Xóm rất chí tình.

 **Tr. Minh-Thế (Irvine).**

Rất vui khi nghe Thế báo tin là : .. “dạo này Bè trên của đệ đã biết tu, không còn khó khăn với đệ trong những vấn đề ...” Nay chú Thế, đừng tưởng bỏ mà nhảy cà tưng, thấy Bè trên biết tu rồi thì Chú phải tỏ ra xứng đáng hơn nữa để việc tu hành của Người ta sớm đắc đạo và thân Chú luôn được trong ấm ngoài êm. Liệu mà giữ thân đó.

 **Tr. Sóc Kinh Bắc (Ca-li).**

Mỗi lần nhận được thư là nhận thêm tin mừng : Mừng cháu thành công trên sự nghiệp, mừng có thêm dâu rể, mừng được thăng chức Ông Ba Cố, tức là Thái-Thượng-Hoàng của Đại Gia đình họ Đình. Chúc này Ngựa tui đang thấp thỏm đợi chờ, đang vận động mấy đứa cháu cố gắng nhưng tui nó chỉ cười trừ, e vài ba năm nữa mới đuổi theo kịp Sóc Kinh Bắc. Mục này xin thua Sóc Kinh Bắc. Còn GH 3 có hiệu lực vô cùng. Máy người quen nói rằng Ngựa này đã trẻ hơn 5 tuổi. Minh trả lời là nhờ tiếp máu Canadienne kỳ năm Bệnh viện vừa rồi đó. Ai cũng tin là thật. Đã nhờ người quen hỏi mua ở các tiệm thuốc ở Mỹ, nhưng không có bày bán, chỉ bán theo thứ đặt hàng.

Có cái lạ là thuốc này sản xuất ở Toronto, Canada mà không được phép bán ở Canada. Ngộ quá !

Từ nay đã có e-mail tha hồ mà trao đổi ý-kiến, khỏi phải thư qua thư lại lồi thối như bấy lâu. Hai Ông Bà ráng giữ gìn sức khoẻ để Hè năm 2002 dẫn cháu chắt đi Houston dự T.T. 7, không thì Chị Vịt Nước la làng la xóm là se sẽ của Chị ngày xưa ở Phan-thiết nay đã vội quên Akéla ngày trước rồi.

Bè trên của Ngựa đọc đến câu Sóc viết : " Xin Anh yên tâm dùng thuốc, miễn "chịu" thuốc là được, Sóc sẽ tiếp tế định kỳ qua để Anh còn chạy đua với Liên-lạc hồng giữ chặt tình anh em HĐ thêm 1/3 thế kỷ mỗi nữa..." Nàng liền phán : Chết Anh rồi Anh ơi, thêm một sợi giây trôi Anh lại nữa, lần này Anh khó thoát !

Tr. Nguyễn Xuân-Linh vừa hoàn thành tác phẩm "Đề đào tạo một người Huynh-trưởng" mà Liên lạc hân hạnh giới thiệu trong số này. Cụ Đạo-trưởng nhà ta lấy làm dắc ý lắm, nhằm mục đích quảng bá, chỉ nhận tiền cước phí nếu ai cần đến, chứ không mong bán lấy tiền. Minh phục Cụ Đạo (có dấu dàng hoàng đấy nhé) Xuân Linh này lắm. Chúc Sóc và Gia đình mọi sự an vui.

### Trưởng Ong Vẽ (OKC).

Chị Vẽ ơi, Chị sẽ thất vọng vì những lời Chị cho Ngựa tui đi tàu bay giấy trong lá thư vừa rồi, ngộ quá ! Bởi rủa Liên lạc số này, Ngựa tui quyết tâm không xài ca dao, tục ngữ, cũng không Kiều, Cung Oán, hay Lục-vân-Tiên không thở mỗi thở củ chi cả, toàn nói chuyện tào lao xịt bộp , trên trời dưới đất mong sao thiên hạ sớm chán chường (trong đó có cả Chị) để cho Ngựa tui về vườn an nghỉ.

Chị nhắc đến Thành-Nội, đến ngã tư Bộ Học, nơi đó có cây Bồ đề thật lớn, cạnh đó có tiệm thợ may, đối diện có nhà Cụ Phạm-Hữu-Văn (Thân phụ BS Phạm Biểu-Tâm). BS Tâm có 2 người em gái đó là Cô Ty và cô Ngộ (không rõ tên thật là gì, chỉ quen gọi như vậy). Cô Ty sau này là phu-nhân Chuẩn-tướng Quân Y Thanh, hiện Cô ấy ở Montréal, còn cô Ngộ (cùng tuổi với Ngựa tui) hồi ấy Ngựa tui cũng có lãng xăng, nay không biết người xưa nay ở phương nào ! Thôi không kể nữa, kéo Chị cho là chú này lúc nhỏ cũng ghê gớm lắm.

Thú thiệt với Chị, em rất lười viết thư riêng, trừ trường hợp bất dắc dĩ, viết chung trong Liên-lạc thì có nhiều người quen thân nhau cùng một tần số đọc thì vui hơn và có cơ hội biết thêm nhiều bợn mới.

Chị có dặn, đọc thư ni đừng cho lên L.L. mần chi, rủa thì phải ngưng ở đây, không thì chị quả chết !

### Tr. Huỳnh-Thành-Hưng (VA)

Cuốn Đặc san Xuân Tân-Tỵ của Hội Người Việt Cao-niên Vùng Hoa-thịnh-đốn mà Đàn Anh gửi tặng : thật đẹp, in ấn công phu, hình ảnh rõ ràng, lại có thêm bài "Trong ký ức của người Sói con Nam kỳ đầu tiên" trình bày đẹp hơn tờ Liên lạc nhiều, đúng là báo của các Cụ Nhà giàu. Số tiền 20\$ mà Anh đóng, anh em xin ghi vào Quỹ của Liên-lạc để xử dụng những việc cần thiết. Còn việc ghi danh và đóng niên liễm của đơn vị thì do Đơn vị lo. Cảm ơn những chân tình mà Đàn Anh đã dành cho Liên-lạc. Các chú Đình-Hồng-Phong, Nguyễn-dình-Lang (Gia đình Thanh niên cũ) đều có thư hỏi thăm Đàn Anh và xin địa-chỉ. Em đã gửi. Kính chúc Anh sức mạnh.

### Tr. Võ-Trong-Di (San Diego)

Nhìn lại hình chú Long ngày xưa của "Chi Làng mình", không khác chi mấy, vẫn cái răng khôn, nước da ngăm ngăm, nụ cười tươi, rất chí tình với anh em. Anh Thoại sẽ liên lạc với Long qua E-mail cho nhanh và khỏi mất thì giờ. Có chi mới lạ, sẽ báo cho Di biết. A. Đoàn-Ấn vẫn ở VN. Cảm ơn Di đã cho mình biết tin Long, Chủ Đội-trưởng đội Hồ của Chi-Lãng mà mình nhớ mãi.

### Tr. Trúc Lê (Brisbane, Úc-châu).

Được Chị cho biết Chị đã rất tích cực sinh hoạt với các em Sói và Thiểu trong chương trình hướng dẫn các lời Việt ngữ, anh em H.Đ. Trưởng niên rất ngưỡng mộ sự chịu khó của Chị, không uống công mà Liên-lạc đã liên tiếp mời gọi mấy số liên tiếp, mở đầu bằng bài : "Rồi đây khi sinh hoạt bằng tiếng gì ?" . Với sự đóng góp tích cực của Chị, qua kinh nghiệm các buổi giảng dạy, xin Chị viết cho một bài để các nơi khác lấy đó làm kinh nghiệm. Nghe Chị tả : **Mỗi buổi họp HĐ vào sáng chủ nhật, tôi thường mang Liên lạc và một số báo HĐ khác để các em coi, mang về đọc và Phụ huynh xem. Tôi chọn một đề tài trong báo để đọc cho các em nghe, vì Thiểu và Thanh rất ít em biết đọc và hát tiếng Việt. Còn với Sói con : mỗi buổi họp là một bài hát mới. Viết lên bảng, các em hát theo vài lần và chép vào sổ nhỏ. Đến buổi họp sau, hát ôn lại các bài đã chép kỹ trước.**

Thấy chưa ? Chị là một gương sáng cho một số Trường than là không biết làm gì bây giờ. Đối với HĐ Trường niên, Chị Trúc là số 1 đó .

Chị nói Chị cũng mang bầy bó như Ngựa tui, nhưng Chị khôn quá trời , Chị nói : Qua Liên-lạc tôi đọc được thư của nhiều Trường, biết được tin nhiều nơi, và có cảm tưởng như tôi có quen biết các Trường đó. Nhất là được đọc tin của Tr. Lê-Mộng-Ngo, Tr. Xuân-Lan, thế là tôi tự nhủ : coi như tôi đã viết thư cho 2 Trường nói trên và cũng đã nhận thư hồi âm rồi. Thật là tiện và lợi.

Còn Ngựa tui thì ... đại quá trời !Thư người ta viết cho mình, đem phối cho thiên hạ biết để người ta khỏi mất công đọc, mất công trả lời. Rửa mà có nhiều lúc bị rầy là ai cho phép anh khai thư tui viết ra làm chi ? Nói chi thì nói, Akela An-Tiêm là Nhứt HĐ. Trường niên!

### Tr. Hồ Tân Tuy (Olympia).

Đọc thư Hồ, dài 2 trang đầy đặc chữ, buồn cũng có chút chút, vì HĐ Trường niên chưa làm được việc gì đáng kể, Liên-lạc không đủ phương tiện (tăng số trang) để chuyên chở những vấn đề chung của Phong-trào, và tài cán của Ngựa này thấp kém nên chưa đáp ứng nhu cầu của anh em, nhất là anh chị em Hướng-đạo Trường-niên. Vui thì cũng vui, vì ít nhất cũng có "Một" người thông cảm với mình, tin mình để nói những điều nhiều người mong đợi, nhưng chưa hay không làm được, ít nhất là trong giai đoạn này.

Liên-lạc số 40 , dất rộng, giấy nhiều, sẽ có dịp trở lại "ba cái đã" mà Trường đề cập trong thư (hoặc những cái mới hơn nữa).

### Tr. Paul Bùi (Alpes-Rhône).

Nhận bưu-phiếu 114,87 tiền Canada, trích ra 30\$ đổi thành 20 US để đóng chung niên liêm và ghi danh gửi qua BTV/HĐTƯ, còn lại 84\$87 Gia-kim đưa vào Sổ Vàng của Liên-lạc (không biết của ai), chỉ ghi là của Xóm Rhône-Alpes mà thôi. Lần sau, xin ghi rõ : đóng tiền vào mục gì, của người nào, như vậy thì dễ dàng cho Thủ quỹ dễ dàng làm việc hơn. Còn nói trong điện thoại là Thánh mới nhớ hết được ! Cảm ơn những lời chúc chân tình ngày mừng một Tết bằng điện thoại.

### Tr. Hoàng-hữu-Thanh (Pháp).

Vì Trường ít có dịp sinh hoạt chung, chỉ tham dự Trại Hạp Bạn Thăng Tiến một lần mà kết luận như Trường viết trong thư là không đúng.

Ban Thường-vụ, HĐTU gồm có người trẻ, lẫn người lớn tuổi, nhưng lớp tuổi trung-bình (giữa 35-55) là nhiều nhất. Trường nên nhớ rằng "tuổi tác" không phải là yếu tố quan trọng để làm nên việc. Cần nhất là phải có khả năng, một tấm lòng, yêu thích Phong-trào và hướng thiện. Liên-lạc đã có lần thảo luận việc này.

Ai cũng biết bây giờ là giai đoạn Tre sẽ nhường chỗ lại cho Măng, và đây là lúc các Bạn Trẻ nên dần thân để chỉ-huy Phong-trào trong tương-lai. Chúng tôi không mong gì hơn thế. Xin các Bạn đừng nghĩ : "Hội là của các Anh Lớn" hoặc "Hội có giúp gì cho tôi đâu" ? Xin thưa : "Hội là của chúng ta", những người chung một nguồn gốc, thương yêu lẫn nhau và sum họp lại để bảo vệ truyền thống Việt-Nam. Ta nên tự hỏi : Ta đã giúp gì được cho Hội ? hơn là đặt vấn đề : Hội đã làm gì cho ta ?

Để giữ hoà-khí, chúng ta nên tìm cách xích lại gần nhau. Đối với toán học thì một với một là hai, nhưng với tình anh em Hướng-đạo thì một với một vẫn chỉ là một. Rất mong Trường Thanh đồng ý với chúng tôi.



### Phận Hữu

Được tin Thân-phụ của Trường  
Trịnh Minh Đỗ-Quyên  
và cũng là Dưỡng-phụ của Tr. Vũ-Ngọc-Ly  
là Cụ Ông Trịnh Minh-Cầu  
đã tạ-thế ngày 7 tháng 2 năm 2001 tại  
Brossard, Québec, Canada, hưởng thọ 87 tuổi.  
Xin thành thật chia buồn cùng hai Trường  
Đỗ-Quyên, Ngọc-Ly cùng Tang quyến.  
Nguyễn Cầu Hướng Linh Cụ Ông  
sớm về miền Tiên Cảnh.

Nguyễn Trung-Thoại  
và Ban Phụ trách Liên-Lạc

# Tr. CUNG GIỮ NGUYỄN và Bông Lớn kiểu PENGUIN

Kính ái gửi về Thầy Cung-Giữ-Nguyễn  
Nguyễnduczien



Bông-Lớn là ngữ từ mà Trường Vịt Bể (tên Rừng của Trường Cung Giữ Nguyễn) thường dùng trong : sinh-hoạt, hội-luận, đàm-thoại...kể cả khi ‘ lên lớp ‘ giảng bài, hoặc ‘ viết lách ‘...Bởi vậy,; Bông-bông, lớn-lớn...là hư-hư, thật-thật...trong “ Điệu hay Kiểu ” nói chuyện của Trường ‘ Tiên-bối - Vịt bể ‘, lắm khi cũng khá nhưc đầu đến cảnh hông, nhiều khi cũng cảm thấy thâm-trâm, lý-tứ...cho cuộc sống, nhưng cũng có lúc ôm bụng bò càng, cười như ‘ nức-nẻ ‘...vì những câu Bông-Lớn của “ Thầy Nguyễn ” ( cụm từ thân-thương, kính-ái ) mà Anh-em Toán Alpha chúng tôi thường dùng để xưng hô với Trường hay Thầy: Cung Giữ Nguyễn.

“ .....

*Viết về Trường Cung Giữ Nguyễn*

*Bằng câu lục bát vào đề chuẩn hơn*

*Nói sao cho rõ oán-ôn...*

*Viết sao chớ để giận hờn mất vui*

*Cũng khó khi giả diếc dui. . . ?!*

*Trung ngôn nghịch nhĩ lắm khi hiểu lầm*

*Văn-phong, văn-thái...tiết-âm. .*

*. ‘Điều một’ khác cốt, ghi tâm làm đầu (\*)*

Điều luật thứ nhất của HĐVN

\* Trích bài : “ TRƯỜNG BÔNG LỚN “

Đúng vậy, viết về Trường Cung Giữ Nguyễn thật khó vô cùng...! Vì khi cùng với Trường tham dự một trò chơi HĐ, một buổi sinh-hoạt, một cuộc mạn đàm, hội luận, hay nghe Trường giảng thuyết về một đề tài nào...chúng ta như bị ‘ thôi-miên ‘ thụ động, và như bị dẫn đưa vào một khu rừng cấm... ở đấy, cảnh vật thâm-u

huyền-hoặc muôn màu muôn vẻ, đầy thác sâu ghềnh cao, có muôn lối mòn...nhưng vạn lối vào, và duy chỉ một lối ra..! Có điều đối với Trường Lão: Vịt Bể ( Penguin ) còn gọi là Chim Cánh Cụt này, không khi nào lạc lối, dù có vòng vo tam quốc... vẫn trở ra đúng lối, chính hướng... vẫn trở về với ‘ chủ đề ‘ khiến người nghe tưởng chừng đã lỡ xem ‘ Cải lương Hồ-quảng ‘...Chờn tôi xin có vài dòng trên, để giới thiệu về sức khỏe, tinh thần, cũng như trí nhớ của Trường lão (nhưng không già) đã cửu-tuần sinh nhật này.

Tôi cũng xin thưa thật rằng : trước 1975, Dzien tôi chưa là Đoàn sinh HĐ trực tiếp dưới trướng Trường Nguyễn, và cũng không là Học sinh tại trường của Thầy Nguyễn

bao giờ, tuy nhiên đã là HĐ một ngày, tất nhiên là H.Đ. một đời...còn về Thầy, thì tôi có diễm phúc được học ở Ông khá nhiều chuyện: chuyện đời, chuyện Hướng Đạo, và chuyện Bông lớn tầm phào... tuy năm tháng lui tới gần gũi với Ông quá ít ( khoảng ba, bốn năm hơn...) nên tôi xin phép gọi tiếng ‘ Thầy ‘ cũng như bao Anh, Chị, Em khác thuộc Toán Alpha, cho tỏ tình thân kính (hơn nữa, Toán Alpha ra đời do Thầy hướng dẫn ) trong một bối cảnh:thời gian

và không gian không mấy thuận thỏa cho lắm, HĐ thời ‘ hậu chiến ‘ mà, chúng tôi phải SHHĐ kiểu ‘ ‘ chơi chui ! ‘ ‘ lo lót ‘ để được mặc đồng phục HĐ ‘ ‘ cấm trại chui...đã ngoạn, thám du, picnic chui...’ kể cả Toán gồng mình đóng góp, tuy gia đình Trường nào kinh-tế tài chánh cũng te-tua, để lên chương trình Ôn luyện Trường, đào tạo Trường HĐ cho PT qua các Khóa Badge de Bois (Wood Badge = Bằng, hay Huy hiệu Rừng ), cho các Ngành Tráng, Thiếu, và HH Bạch Mã, Lễ lên đường.v.v..tất cả đều lồng trong một chương trình là : ‘ ‘ Gia đình BH . K’ HO { Bách hợp Khánh Hòa } xuôi Bắc TNTP (Trung nguyên Trung Phần) Toán đã tới Cầu Hiền Lương, Bến Hải...lên mãi Trại Trường Bạch Mã Liên Bang Đông Dương ( Việt + Miên + Lào ), ghé đời Quảng-Tế năm xưa, ( lưu ý : lần thứ 2, tháng 9/2000 vừa qua mới có phép vào Trại Trường BM, nay nhà nước còn gọi là Khu Rừng cấm, hay Vườn Quốc-Gia...nhân tiện cũng đến viếng Vương Cung Thánh Đường LaVang...,Dòng Chúa Cứu Thế , cùng các Đền đài danh-tích khác của Thành nội, Thành ngoại Huế...). Lược về,

Trường Vịt Bể cùng cả Toán ghé Trại cùi Qui-Hòa Qui Nhơn (BĐ), thăm các ‘ Gia đình ‘ chưa nghèo, còn ga... nên thừa thặng lao lên luôn Pleiku, Kontum và Buôn Mê Thuột ( buồn muôn thuở ), từ những dãy núi cao miền Trường Sơn, Toán tuột ‘ba-te’ về Tháp Chàm, Phanrang ( Ninh Thuận ), Cam Ranh... cuối cùng cũng về đến nhà sau những 10 ngày tham dự : ‘ Khóa Huấn Luyện Bay chui ‘ Anh em cho biết, cho dù trên xe, trên ghe, trong nhà khách Trại cùi Hàn Mặc Tử, trong Motel ‘bất đắc dĩ’ các Trường vẫn thay phiên nhau ‘ vào khóa đều-đều’ ( có sự giữ lái nhắc tuồng và chỉnh la bàn...) của Trường Lão Cung Giữ Nguyên...

Tiếp đến, vào Hè 1998 ( đi trước TT6 hai tháng ), kỳ này, Toán xuôi về Các Tỉnh Đồng Bằng Nam Bộ, trong thời gian đi anh, em chia nhau viết ký hàng ngày, riêng Thầy viết tập : ‘ Duyên Nợ Miền Nam ‘ (Ký) trong đó có nhiều chuyện hay ‘ hết sẩy ‘ và nôm-nệ thêm cho Tập : ‘ Câu Chuyện Hướng Đạo ‘, quyển 33 do Toàn thư xuất bản, nổi bật nội dung bên trong thêm nhiều tiểu mục nhỏ, nhưng rất dễ thương, dễ ghét, và cũng nên ngừa trước thuốc ‘ Hát-dém-cine ‘ cho đỡ đau đầu...chẳng hạn : ( gồm 14 tiểu ký ) 1- Áp Dung HĐ cho Trẻ Việt Nam. 2- Phong Trào HĐ Đông Dương được 10 tuổi . 3- B.P đã qua đời...! 4- Hướng Đạo của Baden Powell . 5- Phương pháp tín nhiệm trong Hướng Đạo . 6- Hãy Cho Biết Ai Chỉ-Huy Anh . 7- Người Sáng Lập . 8- Hướng Đạo, Một Phương Pháp Giáo Dục Nhân Vi . 9- Hướng Đạo với phát triển . 10- Trò Chơi và Trẻ . 11- Trò Kịch Tuồng trong Giáo Dục Hướng Đạo . 12- Câu Chuyện Canh Lửa Hồng . 13- Viết Về Anh Phan Như Ngân . 14- Tiếng Đàn Xưa... Sau mỗi chuyến, kể cả ngay trên đường đi, các Anh, Chi, Em ( đặc biệt là Thầy ) thấy đều gửi thư, cùng hình ảnh, sách báo, tư-liệu HL, Ký...cho Tôi (đính kèm ít bút tích để Quý Trường thấy cái vội vàng và cung cách dễ thương của lối chơi chui, kiểu chơi Hướng Đạo thời hậu chiến...) có lẽ một phần vì anh chị em mến mình ở cá tính ‘mát-mát’ khi còn sinh hoạt ở Quê nhà, nên được Đoàn trao tặng cho tôi cái ‘ Hải Danh ‘: là ‘ Hướng Đạo Điên ‘, hơn nữa, mình cũng thường châm chút củi lửa để thêm ấm lòng cho mỗi chuyến xuất hành của anh, em...điều đó cũng đúng, không thuộc Điều luật thứ 11 bất thành văn, mà Trường Nguyên đặt ra cho vui, vì theo Trường Vịt Bể, trong anh em chúng ta cũng lắm kẻ không khôn, mà nhiều cái không khôn, thì sẽ trở thành các bậc ngu lớn ( nếu không muốn nói ngu vĩ đại ) bởi một ngu làm chẳng nên ngu, ba ngu chụm lại nên Hòn Ngu Cao ‘ CGN ‘

*Ta nhớ ngày nao, cùng Tú - Đào  
Ái - Bé - Khải - Thu...vui xiết bao  
Tý - Ty - Pháp - Cảnh...gầy tro mới  
Giờ đã xa rồi, thấy xuyên-xao*

*Ta ở trời Tây, nhớ bạn hiền  
Nhớ hoài cái (mát) ‘ Hướng Đạo Điên ‘  
Hài danh đã được Đoàn trao tặng  
Một thuở ‘ Chơi chui ‘ cũng đỡ ghềnh !*

Trong: Nhớ quá đi thôi. Bài ‘ Khô mực hương vị cũ ‘.

Đó là cái thời, khoảng năm 1989-1990, sau khi tù về, tôi đã cùng một số cựu Trường có tên ghi trong bài thơ trên, gầy dựng, nhen-nhúm lại Đơn vị từ đống tro tàn, qua vài năm hình thành lại Liên Đoàn Thùy-Dương Nhatrang ( tên cũ ) có được 2 Ấu Đoàn, 2 Thiếu-Đoàn, một Tráng Đoàn , Thêm một Toán Tráng Lãnh đạo...đã tổ chức xong Đoàn ngũ hóa, đi trại, mở khóa HL, xuất du...Tuyên hứa và Lên Đoàn, Lên Đường, xem ra làm ăn coi bề khấm-khá...Chúng tôi liền Lẽ-mẽ ( Vật cồng ) đến ‘ Chiêu hiền, đãi sĩ ) bảy x bảy bốn chín ngày, khăn gói lên tận Hồ thứ ba, Dãy Chín khúc ( Dãy núi có 9 khúc, 3 hồ nước, tục truyền rất linh thiêng, nhất là hồ thứ 3. Thuộc Mật khu Đồng Bò, cách Nha trang 11, 12 cs về hướng Đông Nam) để mời ‘THẦY RỪA (từ Thầy Nguyen thường dùng, trong câu chuyện Bông Lơn) hạ san, hầu cứu Dân độ Thế...! Kể từ ngày đó, Thầy nhận lời để cùng hà hơi tiếp sức với chúng tôi trong công việc : ‘ ăn cơm nhà, vác ngà voi ‘ này ! Và cũng từ ngày ấy, Toán Đào tạo Trường HĐ cho PT mang tên Alpha ra đời, do Trường Vịt Bể Cung Giữ Nguyên thành lập và hướng dẫn, cho đến nay, Toán đã mở nhiều Khóa Huấn luyện cho các Ngành : Huy Hiệu Rừng Tráng, Thiếu...cũng như đào tạo HLV các cấp cho Phong Trào...ra được rất nhiều tài-liệu, cũng như Đặc san, bút ký, và sách...có giá trị về giáo-luyện Hướng Đạo Việt Nam...Chồn tôi tuy trải qua nhiều cơn bệnh, ( bộ nhớ hình như không còn hữu-hiệu ) tuy nhiên, bên tai vẫn còn như văng lời Thầy : ‘ Là bạn với tất cả mọi người...’ Thầy bảo: ngạn-ngữ Pháp có câu ‘ Là bạn với mọi người, là không ai là bạn cả...’ ( Thầy muốn nói đến điều luật thứ 4 trong 10 điều của HĐVN, trước 1975 nguyên văn là : ( HĐS là bạn mọi người, và coi HĐS khác như anh em ruột thịt...), thế không biết sao, sau năm 1975, ở bên trời Tây, ai đã ngắt bớt đoạn sau, chỉ còn ‘ chơ-hơ ‘ đoạn trước...? à ra thế ! và lại cũng có câu Thầy căn dặn Anh, Em rằng : ‘ Đùng bao giờ nói chuyện HĐ, với những người không phải là Hướng



Lặn lội núi đèo cố theo kịp các Tráng-sinh, Tr. Vịt Bể đã "xiu" phải nhờ vào sự kéo nách của các Penguin ... con để lên đất trại.  
Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu !



Toán khoá sinh được chia thành 2 ghe để vượt "Hồ Không Đáy" sang đất Huấn-luyện.  
Tr. Vịt Bể ngồi gần cuối ghe (trái)



Khoá H.L. Trường tại Đồng Bò (Nha-trang). Tr. Nguyễn đang đứng thuyết giảng cho khoá-sinh nghe.



Đạo...” Câu này ý của Trương Nguyên là :” Chỉ với những Anh, Em HĐ thực thụ, mới cảm nhận được com khê, canh sống là thế nào..! Với màn trời, chiếu đất là thế nào..! Với uống nước phân bò, nước bùn, nước dầy Cổ rùa đỏ, ngứa phù mình... hay ăn trái rừng, lá rừng, khoai nửa sống , để gọi là : ‘Muu Sinh Thoát Hiểm’ là thế nào..! mới biết chiếu là đất cục, đá cuội, muối-mòng, rần rết, hời-hợp với thú hoang, mưa-mưa, nắng-nắng, nóng, lạnh bất chợt...là thế nào..! Mới thám những đêm Trại bay nhỏ cộc chạy hoài ! Những nôi com, nôi canh ‘ BAY ‘ sống nhân, khét-let...là thế nào ?!

v.v..và.v.v...Thế mới nhận chân được cái nghiệp chướng :” **Bị GÂY**” ghiền như điều đồ, không xa rời được là thế nào...( Người ta nói HĐ là những kẻ điên ?! ) mà cũng đúng thật đấy, com, canh nhà không ăn, giường, chiếu nhà không ngủ, vợ con nhà không ‘ôm’ ...sao lại chiếu chông ra rừng ôm tảng đá, gốc cây mà ngủ ?! Từ già thú vui riêng, tiện ích riêng...để tìm vui với muôn chim, núi đồi, mây nước...Thế không ‘ Điên ‘ không ‘ Ngu ‘ là gì ? Nhưng thưa Quý Trương và Anh, Chị, Em HDS, để được cái ‘ Điên ‘ cái ‘ Ngu ‘ của Hướng Đạo chúng ta, đâu phải là chuyện dễ, đâu phải ai-ai cũng làm được ?! Vì thế, Trương Vịt Bể nhiều khi trong những câu chuyện ‘ Bông-Lơn ‘ thường thêm vào Điều luật thứ 11 ( Bất thành văn ) đó là HDS...ra chợ lượm vỏ chuối, ve chai, cùi bắp...bởi điều 3 :” HDS giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào...”! Nói thế thôi, đâu đến nỗi nào . Và cũng vì thế, khi tâm tình, chia-xẻ với nhau về : ( Chuyện HĐ ) chỉ nên ký-thác vào những Trương, những HDS thực thụ mà thôi, còn người không là HĐ, họ đâu có ‘ THẨM ‘ những điều trên để mà chia xẻ, họ sao cảm nhận được những rung động, thấm-thía từ thể xác đến đáy lòng đâu mà tâm tình về ‘ Chủ Đê HĐ ‘, làm sao họ có được những chất liệu trung thực trong máu đó đâu mà họ dẹt lên những câu văn, lời thơ hay nét vẽ...?! Vì nó là tinh-túy, là cốt-lõi, là huyết-quần luân lưu nóng rục trong người HĐ qua tháng năm dài SH, khi ngã bệnh yếu hèn ‘ của Xã-hội, duy chỉ có liều thuốc :” Hát-dém-cine “ là phép màu trị được bệnh họ ngay, nếu những ai không có những chất liệu đó, không là HDS thì không thể cảm-nhận được ‘ **Lời Tim** ‘ từ bạn bè, từ sách báo... hướng hồ chỉ chỉ dựa vào lời nói nào đó, đoạn văn nào đó, để rồi gọi là :” Cảm nhận...” để ‘ Sáng tác ‘ ra những bài ca, bài về, bài thơ, thậm chí cả những bài văn dài thường-thục...với tựa đề mang tính đặc thù : HƯỚNG ĐẠO to tướng...

Cảm ơn Trương Vịt Bể (Vịt Biển) thật cảm ơn

Thầy Cung Giũ Nguyên, đã cho chúng con, ( Thế hệ thứ 2 ) những lý-lẽ sống, những lối chơi mới của trò chơi HĐ, Thầy là một thành viên trên sân chơi HĐ rất đúng luật, rất thẳng-thần và rất công bằng (Fairplay ),trải qua kinh nghiệm, chúng ta biết : “ HĐ Là Một Phương Pháp Giáo Dục Nhân Vị “ (chính Trương Nguyên đã viết bài này), vì thế HĐ là Một Trò Chơi Năng-Động Đầy Sáng Tạo...HĐ là Trường Đào Luyện Công Dân Tốt, Hun-Đúc Những Anh Tài Cho Đất Nước...HĐ Không Hề Thụ Động hay Tiêu Cực...! Như Thầy Nguyên cũng đã từng thú nhận trên bài viết mới đây : ( NHỚ LẠ I BẠ CH MẮ R ) rằng; “ Chúng tôi chắc hẳn đã quan niệm một cách sai lầm hay thiếu sót : Hướng-đạo là một lối tu thân, luyện chí-khí để trở thành những ‘ Hiệp-Sĩ ‘ Lên núi tìm sư học đạo, để rồi xuống núi kinh-bang tế-thế...”

*Nhớ lắm Thầy ơi, nhớ thật mà  
Mỗi lần con đến Toán : ‘ Alpha ‘*

*Là mỗi lần nhớ, Thầy răn nói :*

*Hướng đúng Luật chơi, rõ chánh tà...”*

Để viết được phần nào Lý-lich trích đọc, trích ngang của Trương Cung Giũ Nguyên, quả thật có khó khăn...đã bao e.mail gián tiếp ‘ nhờ bạn ‘, rồi trực tiếp ‘ cầu Thầy ‘ nhưng cũng bị Thầy từ chối nhẹ nhàng:” Tôi không quen hay không thích khai lý-lich...cũng không muốn kể công về một trò chơi...tôi chủ trương tam vô, (nhưng tam vô ở đây không phải là vô Gia-đình, vô Tôn-giáo và vô Tổ-quốc...) mà là theo thuyết : Tam vô : *Chí nhân vô kỷ, Thần-nhân vô công, Thánh-nhân vô danh . Vô-kỷ, Vô-công, Vô-danh là không biết có mình, không biết có công, và không biết có danh .* Cuối cùng, Chờn tôi cũng không uống công, vì :” *Xin sẽ được cho...gỗ sẽ được mở...”*, tôi đã xin và gỗ ‘ đúng chỗ ‘ nên được Ông Thầy Rùa ( nguyên văn của Thầy : “ *...Một mặt tôi cố tránh làm về ‘Thầy đời’ (tuy có khi đối với vài bạn thân, tôi đã làm Thầy Rùa ‘miễn phí* Trích trong : TUYỂN TẬP NHỚ HUẾ ‘ Canada Số 10, Xuân 1999) *một mặt tôi không bao giờ quên Điều luật thứ 11, bất thành văn của HĐ...”* ), và tôi đã được Thầy trả lời qua e.mail ngày 3-01-01 như sau : “ *Dziên thương mến, đáp ứng yêu cầu...gởi anh một ít tài liệu, anh là người thông minh, có thể tìm trong đó điều gì anh cần. Có nhiều thứ anh còn, nhưng có lẽ anh đã vứt đầu đó trong lúc bệnh hoạn. Điều van xin anh, là đừng cho tôi những gì tôi không có...”* Và từ trong mớ tư liệu đó, tôi đã trích ra được những điều, mà hy vọng rằng Quý Trương và anh chị em HDS cũng cần muốn biết về Trương Vịt Bể ✽

## SỔ VÀNG

-Tr.Đào Trọng-Cường	100 GK
- Nguyễn Văn-Kim	30 -
- Phạm-Hữu-Vinh	20 -
- Phan Lệ-Nga	50 -
- Ngô Kỳ-Phong	100 -
Phạm-Trung	50 -
Tô Minh-Các	50 -
Nguyễn Tấn-Hồng	20 -

(Đã trích ra 30 GK=20US đóng niên liễm cho Xóm Montréal).

Tr. Trần Phương-Thu	50 -
- Nguyễn Trọng-Quỳnh	50 -
- Nguyễn Phú-Thiệu	30 -
- Nguyễn-Đức-Phúc	20 -
- Nguyễn-Nhân	20 -
- Nguyễn Xuân-Linh	50 -

Trưởng-niênRhônesAlpes 84,87 (Tiền nhận : 114,87 Gia kim đã trích ra 30 GKđổi ra=20 MK để đóng niên liễm HĐTÚ , còn lại số như trên).

Tr..Nguyễn Minh-Triết	50MK
- Nguyễn Xuân-Mộng	50 -
- Huỳnh-Thành-Hưng	20 -
- Mã Thị-Hoa	50 -
Phạm Quỳnh-Châu	100 -
Dương Phước-Luyến	20 -
- Võ Trọng-Di	100 -
- Lý-Nhật-Hương	20 -
- Hoàng-Kim-Châu	50 -
- Lê-Hữu-Thái	20 -
- Huỳnh-Văn-Thanh	50 -
- Nguyễn Mai-Chi	20 -
Chị Nguyễn-Hữu-Lăng	20 -
Tr.Lê-Văn-Điền	20 -
- Nguyễn-Đức-Chung	60 -
- Vũ-Quang-Nhật	50 -
- Đinh-Xuân-Phúc	20 -
- Nhữ-Văn-trí	20 -
- Nguyễn-Mậu-Hưng	50 -
- LĐ. for Anonymou	30 -
- Trần-Đình-Thủy	50 -

- Trần Ngô Lan-Anh	50MK
(Tiền cứu lụt gửi riêng)	
- Mai-Hoa	20 -
- Lê Thị-Trúc	82,84
- Nguyễn Minh-Thế	20 -
- Nguyễn Văn-Thư	20 -
- Hoàng-Hội	50 UK
- Trương Văn-Thanh	20 -

(Thủ Quỹ khoá sổ thu của Liên-lạc số 38 ngày 15-2-2001).



## GHI DANH VÀ NIÊN~LIỄM HƯỞNG ĐẠO TRƯỞNG~NIÊN NIÊN~KHOẢ 2001

\*\*\*\*\*

Mỗi đơn vị (Làng, Xóm, Gia-đình) đóng 20 Mỹ-kim tiền ghi danh năm 2001 gửi về Ban Thường-vụ HĐTÚ/HĐVN.

Những đơn vị Trưởng-niên dưới đây đã tỏ ra là những "Đơn vị đàn Anh" xứng đáng làm gương cho những Liên-đoàn em út của mình, ít nhất cũng là về phương diện "nghĩa-vụ" đối với Phong-trào. H.Đ.V.N.

Tính đến ngày 15-2-2001, Liên lạc đã nhận được và sẽ chuyển về BTV/HĐTÚ :

1. Xóm Chuối (Merkel, TX)	20 MK.
2. Gia-đình Nam Cali	20 -

3. Làng San Jose	20 -
4. Xóm Charlotte	20 -
5. Xóm Montréal	20 -
6. Xóm Ohio (T.L.T.)	20 -
7. Làng Dallas-Fort Wort	20 -
8. Xóm Sacramento	20 -
9. Làng Rhônes-Alpes	20 -
10. Xóm Thủ-Đô Ottawa	20 -

### GHI CHÚ :

Chúng tôi chưa nhận được tiền đóng ghi danh và niên liễm của những đơn vị H.Đ. Trưởng niên dưới đây (hạn chót là 15-2-01 như đã ghi ở trang 3 Liên-lạc số 37), vậy xin quý Trưởng gửi thẳng về Ban Thường-vụ HĐTÚ hoặc qua sự chuyển giao của Trưởng Đại-diện Chi-nhánh của mình.

### Những Đơn vị chưa đóng :

- Làng BH. Sydney
  - Làng BH. Melbourne
  - Làng Oakland
  - Làng Orlando
  - Làng BH. Dallas
- (Và một số đơn vị biệt lập khác)

### Đưa một chút mà chơi :

Câu trả lời đoán trước : " Tụi em lu bu nhiều việc quá, quên khuấy đi mất, các anh thông cảm cho" (Nói rồi,, nhả hai hàm răng ra mà cười tinh, rồi ... Huề!).





## NHÂN TIN

### 1. Tr. Hoàng Kim-Châu (TX).

Đã nhận đủ thứ của "Đàng Ấy" gửi. Bài tường thuật Trại G.V. iV đang trong L.L. số này (có thu gọn đôi chút). Sẽ đọc 2 cuốn Đặc-san Thụ Nhân.

Mình phục trí nhớ của đàng ấy quá, chuyện đã lâu hồi 1958 ở đập Đồng-Cam, cho đến nem nướng ở Phan rang còn nhớ mà nhắc đến. Anh Lê-Thuần đối với anh Thoại có nhiều kỷ-niệm vui và đẹp.

Châu nói HD ở Houston, em là "già" nhất. Rứa thì Cụ Đỗ Phát-Hai bỏ cho ai? Em nói em "già" thì em thử "quậy" mấy trường già ở quanh vùng trong Xóm Trường-niên xem ra sao. Khi ấy thì Châu sẽ là người ... trẻ nhất cho mà coi. Sống chưa? Ước mong mỗi kỳ Liên lạc phát hành sẽ có hình dáng, lời văn của Hướu hăng hái trong đó thì đời đẹp biết bao! Nghe lời Châu mời qua nhà ở lại chơi, trong lòng nào nức lăm. Thế nào cũng có dịp, chậm nhất là Hè 2002. Yên chí!

### 2. Nhà Thờ Tuấn Việt (Renton).

Những lời khen của Anh trong thư đề ngày 20-12-00 kèm với những nỗi lo âu cho tờ Liên-lạc sau này không ai tiếp được. Xin anh an lòng, Thế nào cũng có, bằng cách này hay cách khác, miễn là Anh cung cấp đều đều những bài thơ "Hưởng-Đạo Giáo-Khoa-Thư" để anh chị em đọc và làm theo là quý rồi, còn bây giờ xin Anh hãy bảo trong sức khoẻ. Tr. Hồ Rụng Răng đã về sống ở VN sau khi Chị Hôn qua đời năm ngoái, nên thơ không đăng.

### 3. Tr. Sói Trầm Ngâm (TX).

Trường chu đáo quá. Đã sử dụng tám hình thích hợp nhất vào trong bài rồi. Mình đã gửi cuốn "Kỷ-

niệm 70 năm HDVN" qua Trường, chắc nay đã nhận được. Trong tương-lai gần (chúng vài ba năm) anh em dự tính thực hiện cuốn khác, lẽ dĩ nhiên sẽ có những hình ảnh độc đáo hơn, những bài vở khác lạ hơn. Nghĩ đến đây lại nhớ đến Trường, chắc tương lai gần đây Trường sẽ góp một tay với anh em. Mong lắm thay!

### 4. Tr. Thuý-Lan (Thủ-quý Xóm Ottawa).

Cám ơn Xóm Ottawa đã lo cho tờ Liên-lạc "sập tiệm" nên Chị Thủ quý đã sẵn sóc củi lửa chung cho cả Xóm. Ngoài ra, một số Xóm viên nhiệt tâm khác lại còn "tưới xăng" phụ trội thêm cho lửa bùng cháy mạnh lên. Nhiệt tình ấy, làm rãng mà Liên-lạc dành đoạn "gác bút" được!

### 5. Tr. Jacques Tô-Minh-Các (Montréal)

Những lời chúc của Trường thật đẹp và đầy chân tình. Liên-lạc mong được như vậy mãi để xứng đáng sự tin yêu của các Trường độc giả.

Niên-liễm đóng cho HĐTU do Xóm phụ trách. Tiền anh gửi, sẽ góp vào Sổ Vàng của Liên-lạc. Còn việc ghi danh thì có Xóm Trường lo chung cho cả Xóm

### 6. Tr. Mèo tươi cười (tức Colonel Etain. ).

Ông này "thâm" thật! Biết Ngựa này sắp "gác bút" già từ những lời ba hoa thiên địa trong Mã Thứ và Thư Bạn, nên đã "Xuất Chiếu" rút cầu, phóng hoả đường rút lui, chỉ còn đường Tiến mà thôi. Ông Năm Thiết đem Tình anh em ra để làm vũ-khí buộc Ngựa phải khuất phục. Xin nghe mấy lời đường mật của Colonel trong tám thiệp Mừng Xuân Tân Tỵ: ... Anh đúng là một trong những người có một Phace de choix trong tư tưởng của các anh chị em H.Đ. Trường-niên, nhất là những người chia sẻ những kỷ niệm đầy thân thương của Gia-đình Hưởng-đạo.v.v...

Đó là lời của Ông Nội, à quên, Ông Cố Vấn.

### 7. Tr. Quỳnh-Châu (San Jose)

Đã tuân lời Chị, thay địa chỉ mới như đã dặn. Chị thì khi mô cũng lo lắng (nhiều thứ) cho Liên-lạc. Anh em bên ni có hỏi Thoại: Rãng mà anh quen được nhiều Chị gạo cội như các Chị Châu, chị Vẽ, chị Trúc...rứa? Thoại đáp: đó là nhờ Liên lạc. Ngày còn bé, Sói con Thoại mà lộn xộn là Akèla

Đình Bộ Lĩnh xách tai đem qua giao cho Akéla Trần-Mộng-Long ngay.

#### 8. Tr Nguyễn Xuân-Mông (Sacramento).

Đôi Bạn này khi mô cũng lo đầy đủ cho Liên-lạc. Anh em bên ni thường nói "Cặp này" thật bền bỉ về mọi phương diện. Đó là anh em chỉ thấy hình, đọc thú, và nghe lời, chứ chưa được diện kiến. Ngựa tui có tả hình ảnh một cặp chức sắc H.Đ. Sacramento thấp đèn lụi cụi suốt đêm lo trang trí Phòng triển lãm của đơn vị để kịp khai mạc sáng mai ở kỳ Trại H.B. TT2 Toronto.

Ban phân phối (ở Ottawa) sẽ thực hiện đề nghị của Anh : kể từ L.L. số sau sẽ gửi qua Anh 6 số để quảng bá. Nếu tiện thì sau đó, anh cho thẳng tên và địa chỉ của 5 vị tân độc giả, để khỏi phiền Anh Chị phải mất công chuyển giao cho từng vị.

#### 9. Tr. Trưởng-Văn-Thanh (Sydney).

Nhận được tin HĐ Trưởng-niên Sydney mới được bầu lại, với hình ảnh, đăng liền vào số này. Cộng thêm tám hình Anh Thanh cười "tươi như hoa mùa Xuân" bên cạnh bài hát "Vui ca lên nào anh em ơi" của anh Cảnh xướng giọng. Thật hết sảy ! Chị Thủ quỹ Thanh-Huế đi mô rồi ?

#### 10. Tr. Nguyễn Đức-Phúc (Trưởng Xóm Ottawa)

Đã gửi bài "Nói chuyện ..." để Cụ Trưởng Xóm duyệt trước, nhưng không thấy trả lời trả vốn chi cả, "đành chỗ" đi khi nhận được tợn ý "bật đèn xanh". Dù sao, Cụ cũng phải cho biết ý kiến trước khi phổ biến. Xin Cụ nhỏ cho đấy nhé.

#### 11. Tr. Ngô Anh Dũng (Dũng Râu Calgary).

Được biết trên ấy đang vui "Kỷ Niệm 25 năm Hôn nhật". Chúc mừng Đôi Trẻ Đũng-Ngà tổ chức định kỳ như vậy thêm "Ba Lần" nữa. Khi nào có vui, xin báo cho anh chị em các nơi vui chung với. Cụ Liên-Đoàn-Trưởng Calgary ngày xưa nhỏ giúp đỡ cho H.Đ. Trưởng niên với. Cụ Trưởng Xóm Phan-Thu đi đâu mà Liên-lạc bị trả lui đến 2 lần. Buồn hơn năm phút !

#### 12. Tr. Lê-Mông-Ngo (Cali).

Tr. Nguyễn Xuân-Linh cho biết : tập "Lác Tay" theo phương-pháp của Trưởng chỉ bày, kết quả

tuyệt vời. Xin Trưởng gửi cho Liên-lạc 3 bài tập của Trưởng hướng dẫn, cùng với những tu chính mới và những chuyện vui buồn cũng như kinh nghiệm để anh chị em đọc, nghiệm và tập theo. Tr. Lâm Chánh-Trung ở Orlando dao này sao vắng bóng, có lần dọn nhà đi mô mà không cho biết nên Liên-lạc bị trả lui.

Ông Năm Thiết hiện đang ngao du Ca-li, chắc chắn có ghé vấn an Cụ Mai-Liệu, không biết có dám xuôi Nam để thăm Trưởng không ?

#### 13. Tr. Đoàn-văn-Luỹ (Kyoto, Nhật).

Này chú Luỹ, nếu ta không nể tình chú là em của Bạn ta thì ta phan cho chú một hèo tức khác, vì ai mà hỏi chi kỳ cục vậy ? Vui chơi với Liên-lạc gần mười năm nay mới đọc được một câu hỏi lạ lùng trong một câu cuối một bức thư dài. Mời nghe thì dễ thương, nhưng không sao trả lời được.

(Xin ghi đúng câu hỏi như sau : Anh Thoại ơi, trong số những độc giả của Liên-lạc, anh mến người nào nhất ?) Trời ơi ! hết chuyện hỏi rồi sao ? Nếu không trả lời, chắc Chú cho rằng anh Thoại "nhác gan", vậy thì trả lời : "Mến Luỹ nhất" hết hỏi chưa ? Sống không ? Un Point Final nghe.

#### 14. Tr. Phan-quang-Huy (Đan-mach).

Thư Trưởng viết quá hay, gọi cho Ngựa này hỏi tưởng thời niên thiếu, cũng có một vài quãng thời gian đẹp qua đi, không bao giờ tìm lại được. Đúng như Trưởng nói, con người có trải qua đau khổ mới trở nên già dặn (nói thật : Ngựa này chưa bao giờ thất tình, nên chưa đau khổ, nhưng cũng có một vài mối tình thật đẹp qua đi) Bởi vậy, Ngựa này rất ngỡ ngáo, làm sao mà già dặn như Trưởng được. Victor Hugo viết trong Feuilles d'automne : Voilà que les beaux ans s'envolent tour à tour, emportant l'un sa joie, l'autre son amour ... Trong tưởng lai rất gần, tuổi già của anh em mình cũng băng khuâng và tiếc nuối như Cụ Hugo vậy, cho nên ngay bây giờ chúng ta phải sống thật xứng đáng, biết tận hưởng những cái đã có trong tầm tay để sau này không còn nuối tiếc.

Mong được đọc những giòng thư thiết tha của Trưởng : Yêu đời, Yêu người đầy nhân tính. Ồ, mà lạ thật, con người có một tâm hồn như vậy, sao không làm thơ ?

