



Liên Lạc

TIẾNG NÓI CỦA HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN

Nhóm 'Tinh Thần B.D. thực hiện'

Nguyen Trung Tuong



01 tháng 7: NGÀY TINH THẦN TRẦN VĂN KHẮC

Bộ mới - Số 27

Phát hành tháng 6-1998

Bản Tin Liên Lạc

TIẾNG NÓI CỦA PHONG TRÀO
HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN VIỆT NAM

BAN SÁNG LẬP :

Lê Văn Ba
Phan Như Ngân
Trần Văn Thảo

BAN PHỤ TRÁCH :

Hoàng Ngọc Châu
Trần Trung Hợp
Lê Phục Hưng
Nguyễn Đức Phúc
Phạm Văn Thiết
Nguyễn Văn Tỉnh
Lê Thọ
Nguyễn Trung Thoại
Trần Minh Thường
Mai Xuân Tý (Con)



Liên Lạc phát hành mỗi năm 4 số :

XUÂN, HẠ, THU, ĐÔNG

Bài vở, thư từ xin gửi về
NGUYỄN TRUNG THOẠI
6362 Westbury, Montreal
P.Q. H3W-2X3 Canada
D.T. (514) 739-4000



Hình Bìa

Tr. Trần Văn Khắc với Sói con
ở Trại Portland

TINH THẦN TRÁCH NHIỆM

(Lấy ý trong báo Liên Lạc số 26 tháng 3-1998,
mục Mã Thư)

Trong Liên Lạc số hai mươi sáu
Một lời tâm tình quí báu dường bao;
Đọc xong rồi, chợt cảm thấy nao nao
Vội ghi lại. . . và nhủ lòng "Hãy Nhớ" !.

- "Chớ là kẻ bi quan, ngại khó
Hạng người này khi nhìn thấy con sông
Là trong tâm đã chán nản, hãi hùng
Run rẩy đến chiếc cầu không thấy nữa.

Đừng là kẻ thời cơ chủ nghĩa
Hạng người này đầy tham vọng, mưu sâu
Chỉ đợi chờ ai bắc được chiếc cầu
Là chen lấn để dành băng qua trước.

-"Chúng ta hãy thành tâm xây mộng ước
Trở nên người "có trách nhiệm" chung nhau
Thấy con sông là nghĩ đến chiếc cầu
Cùng góp sức xây cầu cần thiết ấy".

Lời góp ý quả thâm trầm biết mấy !
Thử ngẫm xem ta là hạng người nào ?
Tự quyết tâm giữ nếp sống thanh cao
Và chứng tỏ một "Tinh thần trách nhiệm".

TUẤN VIỆT

Trại Họp Bạn Thắng Tiến VI

Địa điểm : Lake Fairfax Park, Reston, Virginua, USA.

Ngày Nhập Trai : Ngày 27 tháng 6 năm 1998

Ngày Khai mạc : Chủ nhật 28-6-1998

Ngày Bế mạc : Thứ tư 01-7-1998

Ngày Nhớ Trai : Thứ năm 02-7-1998

SỔ TAY MÙA HÈ : MÙA HỌP BẠN

Nguyễn C.L.K.

Mùa Hè năm nay khác với mùa hè hai ba năm trước : Anh Chị Em Huống-đạo Việt-nam từ khắp chốn đổ dồn về Thủ-đô Hoa-thịnh-đốn để chung sống với nhau trong một tuần lễ, một tuần kết thân, một tuần lễ trao đổi, một tuần lễ học hỏi và cũng là một tuần lễ thay đổi không khí, khác với khung cảnh mọi ngày mà mình đã sinh hoạt.

Từ ngày ly hương, đúng ra là sau kỳ Hội-nghị Trưởng ở Costa Mesa năm 1983, Chúng ta đã lần lược tổ chức được 5 kỳ Trại Họp Bạn Huống-đạo Việt-nam trên toàn Thế giới. Mỗi kỳ Trại có một số đặc điểm riêng đáng ghi nhớ.

Thắng Tiến I ở Jambville (Pháp) năm 1985 đánh dấu kỳ trại Thắng Tiến đầu tiên. Trại này có cuộc Hội-luận về giới Trẻ cho tráng-sinh và Trưởng, ban tổ-chức có mời thêm một số người lãnh-đạo giới trẻ bên ngoài (Vùng Paris) đến tham dự, và ngày bế mạc Trại là lễ trao đuốc Chủ-tịch Hội-đồng Trung-Uơng giữa Trưởng Trần-văn-Khắc, người đã có công sáng lập Phong-trào năm 1930, và cũng là người đứng ra tập họp các Trưởng khắp nơi về Costa Mesa để soạn thảo hiến-chương, nội-lệ và thành lập Hội-Đồng Trung-Uơng HĐVN nhằm tái lập việc giao dịch với Văn-Phòng Huống-đạo thế giới. Nay vì tuổi đã cao, những bước lại cho Trưởng Nguyễn-Văn-Thơ người kế vị. Trong buổi lễ này, tôi còn nhớ, rất cảm động, không ai cầm được nước mắt khi Trưởng Khắc nhận quà tri ân của các đơn vị gởi tặng và ngỏ lời tạm-biệt anh chị em Huống-đạo Việt-nam và cầu chúc sự vững mạnh của Phong-trào chúng ta.

Thắng Tiến II ở Everton (Toronto, Canada) vào mùa hè năm 1988, dạo ấy thời tiết không được tốt, còn mưa xuân. Dịp này Trưởng Khắc có đến dự. Trong cuộc diễn hành có một sô H.D. Canada tham gia. Chào mừng lễ khai mạc, Tr. Nguyễn-Tấn-Hồng đã thay mặt Ban Tổ-chức đọc diễn văn, trong đó có một câu mà ai cũng cho là có nhiều ý nghĩa "... không có cuộc di tản người Việt năm 1975 thì làm sao anh chị em HĐVN khắp nơi trên thế giới có dịp gặp nhau hôm nay, và cũng không có Hội-đồng Trung-Uơng thì đâu có các Trại Thắng Tiến ..." Cũng trong dịp này, các Trưởng làm báo Huống-đạo "gạo cội" các nơi đã họp, dưới sự điều hợp của Tr. Đỗ-Quý-Toàn để thảo luận một dự án rất lý tưởng : chỉ ra "Một Tờ Báo Huống-đạo Chung". Lấy tờ báo Sắp Sẵn đang có ở Canada làm gốc, mỗi nơi cứ đúng hạn kỳ phát hành, gởi về các tin sinh hoạt của địa-phuổng (như Chi-nhánh Âu-châu thì gởi về một số bài gọi là "Trang Âu-châu", Úc châu, Hoa-kỳ, Canada cũng làm như vậy). Ban phụ trách báo Sắp Sẵn chỉ tập-trung, đưa in và phổ biến. Nhưng sau đó, ai về nhà nấy, quyết định làm một tờ báo chung đi vào quên lãng, cho đến kỳ họp bạn Thắng Tiến III thì Sắp Sẵn (dù đã cố gắng rất nhiều) cũng đành ... đình bản !

Tiếp đến Thắng Tiến III tại San Mateo (San Jose, California, Hoa-kỳ) với những kỳ công đặc biệt của Ban Tổ-chức, nhất là công trại (hình bìa Liên-lạc #26), Khán dài, Sân đốt lửa trại thật quy mô, Có Câu-lạc bộ thật đầy đủ (ăn lúc nào cũng có, kể cả 3 giờ sáng). Trong dịp này có rất nhiều Trưởng kỳ cựu về tham dự như Quý Trưởng : Trần-văn-Thao, Phan-như Ngần, Mai-Liệu, Lê-văn-Ba, Huỳnh-văn-Diép, Lê-Mộng-Ngọ, Chị Nguyễn-Hữu-Mưu v.v... Cũng trong cuộc Họp Bạn này, anh chị em đã đề cập đến mời một số Trưởng trẻ tham gia vào HĐTU, do đó, Trưởng Vĩnh-Đào được bầu vào chức vụ Phó Chủ-tịch và Ban Thường-vụ được đặt ở Houston (Texas) mà Tr. Nguyễn-văn-Thơ vẫn là Chủ tịch, Tr. Đỗ Phát-Hai làm TTK., Tr. Nguyễn-dinh-Thư làm Thủ-quỹ, Tr. Trưởng-trọng-Trác làm Ủy-viên báo-chí và Tr. Nguyễn-Phuốc-Hoàn:Phó TTK. Như vậy công việc điều hành mong rằng sẽ dễ dàng hơn trước.

Rồi đến Thắng Tiến IV tại Le Breuil (Pháp), tuy trại sinh không đông bằng kỳ tại Jambville (TT. I) nhưng đánh dấu một luồng sinh-khí mới : Trưởng Nguyễn-văn-Thơ vì sức khoẻ nên đã xin trao đuốc lại

cho một Trưởng khác, mà trong cuộc bầu cử Đại-Hội-đồng, Trưởng Vĩnh-Đào đã đắc cử chức vụ Chủ-tịch, cùng một Ban Thủ-tổng-vụ trẻ trung với kỳ vọng mới. Kể từ đây trở đi, sự giao-dịch giữa VP/HĐ Thế-giới với HĐVN rất thân tình và cởi mở, có những buổi họp định kỳ, trao đổi văn kiện thường-xuyên.

Cũng từ Đại-Hội-Đồng này : Phong-trào Hướng-Đạo Trưởng-Niên thành-hình.

Tiếp đến, Trại Thắng Tiến V được tổ-chức tại Glenfield (Sydney, Úc-châu) với một cổng trại đẹp , khang trang. Vì đây là Trại-trưởng của HĐ. Úc nên những tiện nghi có sẵn. Điểm đặc-biệt là HĐVN tại Úc-châu rất hùng hậu. Trong buổi lễ khai mạc, Trưởng Chủ-tịch HĐ. Úc-châu lên đọc thông điệp của Tr. Tổng-Thư-ký V.P. HĐ Thế-giới gởi chúc mừng Trại Họp Bạn và lời nhấn nhủ các Trại-sinh HĐVN., có Trưởng Chủ-tịch V.P. Á-Châu Thái-Bình-Dương đến sinh-hoạt và ở lại Trại đến hôm bế-mạc. Nổi bậc trong các đơn vị HĐVN Úc là Tráng-đoàn Trần-Văn-Khắc, đơn-vị đã có công thực hiện một tượng (thạch-cao) bán thân Trưởng Trần-văn-Khắc, cao 1m50, chở từ Melbourne lên Sydney. Sau Trại họp bạn, ban tổ-chức sắp xếp để các Trưởng phuơng xa có dịp tham quan các thành-phố quan trọng của Úc-châu : từ Sydney xuống Thủ-đô Canberra, rồi Melbourne, Suốt hơn một tuần lễ, đến đâu cũng được đón tiếp rất thân tình và chu đáo, mà khi trở về, không ai có thể quên chuyến đi đầy tình huynh-de này được. Đến đây, chúng tôi rất cảm ơn các Ban Tổ-chức các Trại Họp Bạn đã cho chúng tôi có hội gặp gỡ nhau.

Rồi... Thắng Tiến VI ở Thủ-đô Hoa-thạnh-đốn sắp tối sẽ có gì lạ ?

Hội-đồng Trung-Uơng có đem lại gì mới lạ hay không là do các Trưởng đơn-vị, các Trưởng Chi-nhánh là những người thật sự gần gũi các em, những người hơn ai hết thấy các nhu cầu, biết nguyện vọng và hiểu tâm lý các em. Những Trưởng này phải thu thập, thảo-luận ở cấp Chi-nhánh rồi các Chi-nhánh Trưởng đem về cùng nhau bàn thảo chung để HDTU có một kế hoạch ngắn hạn ba năm đưa ra thực hiện. Có một điểm cần nhớ là HDTU không phải là một Hội Hướng-đạo (như trước 1975), có Trụ sở riêng, có ngân-sách riêng, có Văn-phòng với các nhân viên toàn thời gian nhận hổng hàng tháng v.v. mà chúng ta chỉ có một Hội-Đồng Trung-Uơng với những Trưởng tự-nghuyện, với quyền hạn thu hẹp, làm trung-gian giữa Văn-phòng H.D. Thế giới với Phong-trào HĐVN, trong đó đặc-biệt nhất là kết hợp anh chị em HĐVN khắp nơi với nhau để giữ gìn truyền thống và phát huy những phong-tục tốt của chúng ta.

Phong-trào HĐVN là một tổ-chức dân-chủ, nhưng có kỷ-luật và khác biệt với một số đoàn thể khác là chúng ta đặt nặng sự Tưởng Kính và Tình Thủ-tống. Xin anh chị em đến Trại Họp Bạn với một tấm lòng rộng mở, với một nụ cười, những tiếng reo vui. Chúng ta cố tránh việc đả kích để làm mất hoà-khí, đừng tìm cách khơi dậy những điểm bất đồng để xa cách nhau mà phải cố gắng tìm những điểm tương đồng để kết hợp và tạo thành một sức mạnh chung của Phong-trào Hướng-Đạo Việt-Nam .

Mỗi kỳ Họp Bạn Thắng Tiến là có Đại-Hội-Đồng, có kiểm điểm công-tác, có Bầu-cử Ban Thủ-tổng-vụ, có những chủ-trưởng mới, kế hoạch mới, nhân-sự mới. Cửa Đại-Hội-Đồng luôn rộng mở, chúng tôi xin mời các Trưởng tự xét có khả năng, giàu lòng hy sinh, yêu thích Phong-trào hãy mạnh dạn bước ra đảm đương những vai trò thích hợp trong Ban Thủ-tổng-vụ HDTU-HĐVN trong nhiệm kỳ sắp tới , một nhiệm kỳ bước sang Thế Kỷ Mới, để đưa Hướng-đạo Việt-Nam ở hải ngoại, đặc-biệt là giới trẻ, dù là công-dân của bất cứ Quốc gia nào, xin đừng quên nguồn gốc, phải biết bảo tồn Văn-hoa Việt-Nam và yêu mến Quê-hu้อง Việt-nam. Trong niềm hoài vọng đó, chúng tôi xin chúc các Trưởng thành công.

Kính thưa Quý Trưởng kỳ cựu đã vân du bên kia thế giới, thưa các bậc Đàn-Anh đã có thời tham dự Trại Họp bạn Thắng Tiến gần đây với chúng tôi, như Quý Trưởng : Trần-Văn-Khắc, Trần-Văn-Đường, Trần-Cao-Linh, Nguyễn-Hữu-Lãng, Lê-Văn-Ba, Phan-Nhu-Ngân, Ngô-Thị-Chi, Mai-Xuân-Tý, Ngô-Thế-Tân, nếu vong hồn Quý Trưởng có linh thiêng xin kính mời về công-viên Fairfax trong những ngày Trại để - Qua Không-Gian - soi sáng và dạy dỗ chúng tôi thêm về *Tình Thủ-tống Yêu Lẫn Nhau**

Vài nét phác họa về

LỊCH SỬ HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM LÚC KHỞI THỦY

Kỳ 3, tiếp theo Liên Lạc số 25

1938 : Vì Sơn Dương nhường chức vụ Đại diện thường trực cho Hạc (Marabout) Consingy, và anh này định dời trụ-sở Tổng Bộ vào Saigon, và lại cũng vì vài sự lùng cùng khác, Dã Mã từ chức Tổng Bí Thư Hướng Đạo Đông Dương và đồng thời cũng chọn Bạch Nga (Phan Tây) thế chức Đạo-Trưởng Thần Kinh, sau khi làm lễ lên đường cho anh ấy.

Trại Trưởng Bạch Mã II vắng mặt Dã Mã, nhưng có Hồ Sứt ở Bắc vào với Hồ con, Hồ cái. Một tin mừng : tiểu đăng khoa của Chồn và Hồ con (ái nữ Hồ Sứt) trong dịp ấy, sau khi đại đăng khoa, lấy Bằng Rừng Gilwell và được phong chức DCC. Dã Mã thì rút lui trấn thủ miền Hồng Lĩnh Lam Giang và lập ra Tráng Đoàn Hồng Lam cho cả Đạo An Tịnh. Gấu (Nguyễn Đình Hòe) ở thị-xã Vinh, Sói (Phạm Đăng Tài) ở Liên Thành, Hươu (Nguyễn Trung Lực), ở Đô Lương có Xích Thố (Nguyễn Định) và Tiểu Thủ (Nguyễn Đình Phúc) ở Quỳnh Lưu v.v... đều là những kiện tướng đã nêu cao ngọn cờ Hồng Kinh Lam Tráng sĩ, ở những cuộc họp bạn Qua Châu, Rừng Sặt hay ở những trại Thám Hiểm Vũ Môn, Lập Thạch, Hang Lỗn.

1939 : Hỏa Bài! Cuộc chơi lớn không kém hào hứng nhưng cái đề tài thì khá lỗi thời . . . hay là Tổng Bộ đã phần nào bị mua chuộc ? Tuy vậy, nể mặt Hoàng Lão Hổ, Dã Mã vẫn lặng lẽ dẫn tất cả tráng sinh trên trận tuyến dài hơn 200 c.s. để khỏi đứt mối dây liên lạc Bắc Nam. Mối dây mà Dã Mã đã đề cao trong bài “Giữ Chặt Mối Dây” . Một tráng sinh, em Cảnh (Tráng Đoàn Hồng Lam) suýt chết trong cuộc chơi ấy. Hú hồn !

1940 : Họp Bạn toàn quốc ở Quảng Tế (Huế) : hơn 3,000 Hướng-dạo sinh ở ba ngành đã quy tụ dưới quyền Trại trưởng Chồn. Sơn Dương và các Trại trưởng ngành

Tráng : Hồ Sứt. Ấu : Chị Chenevier và Thiếu : Dã Mã. Nhà Vua có đến thăm trại và trước và hình như có đề cập đến vấn đề ân tứ huy chương . . . Có lẽ Hoàng Gia cảm xúc không những trước cái số thanh niên đồ sộ, đệ tử của Cụ B.P. mà còn vì cuộc chơi hỏa bài năm rồi và nhất là vì bộ đồng phục Sói con mà Hướng Đạo Thần Kinh đã rầm rộ trao tặng Hoàng Thái Tử Bảo Long độ nào đó. Cũng may mà vì lẽ này hay lẽ khác - trong đó có lời cảnh cáo của Dã Mã với Sơn Dương, việc ân thưởng ấy được dìm đi.

Bạch Mã khóa III, Dã Mã được vời lên làm huấn luyện viên như năm xưa, nhưng đó cũng là lần chót. Vì đại-chiến II bùng nổ và nước Việt Nam ta đã và đang chịu điều tàn tang tóc cho mãi đến ngày nay . . .

1944 : Chiến tranh ở Đông Nam Á đến giai đoạn quyết liệt giữa Nhật và Mỹ. Pháp bị Nhật đuổi khỏi Đông Dương. Vua Bảo-Đại tuyên ngôn Độc lập. Chính phủ Trần Trọng Kim được thành lập và đỡ đẽ B.P. ở Việt Nam rất được đặc dụng. Phan Anh trở thành Bộ-trưởng bộ Thanh-Niên và Chồn trở thành phụ-tá đặc biệt, do đó có một số lớn Đạo-trưởng đã trở thành Thủ lĩnh Thanh niêncủa tỉnh nhà, trừ Dã Mã đã không tuân thuong lệnh ấy. Có thể nói : Ở Việt Nam hồi ấy, chỉ còn đạo An Tịnh được tự do tiếp tục công tác Hướng Đạo như xưa.

1945 : Hai quả bom nguyên tử nổ ở Hiroshima và Nagasaki . . . Ở Việt Nam, Việt Minh cướp chính quyền . . . Vua nhà Nguyễn thoái vị . . .

1946 : Quốc Hội Lập Hiến đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa họp ở nhà Hát Lớn Hà Thành, đồng thời Hội nghị Huynh Trường và Tráng sinh toàn quốc thứ nhất của Việt Nam cũng họp ở 82 Hàng Trống để chấp nhận Nội quy mới và cái tên Hướng Đạo Cứu Quốc mà Mặt trận Việt

Minh muốn ban cho như đã ban cho tất cả các đoàn thể khác : Phật Giáo Cứu Quốc, Công Giáo Cứu Quốc v.v... Đại đa số Hướng Đạo không thích cái danh dự ấy. Dã Mã được triệu từ Vinh ra Thủ-đô, đứng đầu phe chống đối, rất nhiều kiện tướng như Hồ Liên, Bạch Quế, Vĩnh Bang v.v... Bên kia trận tuyến (đi, chia rẽ !) chiến sĩ ít nhưng vô cùng mạnh hơn. Phiên nhóm đầu được đặt dưới quyền chủ tọa của anh Hoàng Quý, một Giáo sư người Nghệ và dưới cặp mắt giám sát của Hồ Sứt, Giám Đốc Trường Võ Bị Sơn Tây với bộ quân phục rất oai nghi, và ông rẽ là Chồn, Tổng trưởng Quốc phòng, uy phong không kém bố vợ. Người ta còn cho biết bao nhiêu cán bộ cao cấp Việt Minh cũng trà trộn trong 300 hội viên, mà người cứng cỏi nhất là Lê Trác, một Tráng sinh đã được cử ra cầm đầu Hướng Đạo Cứu Quốc. Tóm lại, mọi việc đã được sắp chu đáo để tiến diễn như ý muốn của Mặt trận, trừ ra cái việc không ngờ là tuy đường xa vất vả, Dã Mã cũng đã có mặt tại cuộc họp tối quan trọng này.

Ngày đầu, dàn trận và gây áp lực với sự hiện diện của hai bố con Hồ Sứt. Nhìn thấy cặp mắt của Hồ già ấy, ai mà lại không kinh hồn ? Ngày thứ hai khai chiến bằng một cuộc thảo luận ồn ào, đến nỗi Chủ tịch họ Hoàng không còn giữ được bình tĩnh và trật tự. Phe chống đối yêu cầu thay Chủ tịch hội nghị và bỗng nhiên Dã Mã được đại đa số hoan hô... Yên tĩnh và trật tự lập tức được vãn hồi, có lẽ phe chống đối thì nghĩ rằng lão dân cá gỗ này sẽ giữ được tinh thần bất khuất của Phong trào, đồng thời phe Cứu quốc thì nghĩ rằng con người đồng chau với Bác Hồ kia lẽ nào lại thiếu lòng cứu quốc...

Buổi họp hôm ấy không thể tả hết trong khuôn khổ bài này. Dã Mã chỉ tóm tắt rằng : khi ngồi xuống ghế Chủ tịch, Dã Mã chỉ định ngay Hồ Liên và Bạch Quế (cao chừng 1 thước tám) làm tá hữu giám sát viên với nhiệm vụ loại trừ một thành phần thiếu tinh thần và hiểu biết Hướng Đạo.

Lê Trác là người chất vấn nhiều nhất, nào là Hướng Đạo thiếu dân chủ, thiếu Đại chúng, sản phẩm của thực dân Anh v.v... Nhưng anh bị loại ra vòng đầu khi dã Mã giải thích những thắc mắc kia, dựa theo những cuốn sách căn bản của B.P., và khi anh ta phải nhận rằng chưa hề đọc những cuốn sách ấy. Tướng đã bị loại thì quân còn làm gì nên chuyện nữa. Hội nghị vì thế mà không chấp nhận Nội quy mới cũng như cái tên mới Hướng Đạo Cứu Quốc.

Phiên nhóm buổi chiều không còn thấy Hồ và Chồn nữa và tối lại có cuộc thảo luận riêng giữa hai anh này với Ngựa Rừng, một cuộc thảo luận chưa tiện nói ra hết.

Một đặc điểm nữa là ngày thứ ba Hội nghị được lặng lẽ chấm dứt với việc đi đưa tang anh Lê Trác đã tử trận ngày hôm qua ! Xúc động, ngẫu nhiên hay định mệnh ? Riêng Dã Mã rất thương tiếc trang thanh niên anh tuấn và dũng cảm kia ! Tại sao những bức thành đồng của Tổ quốc như Lê Trác, Bạch Quế, Hồ Liên... kia lại phải chia rẽ nhau đến nỗi tan nát rã ! ?

Viếng tang Lê Trác xong, trước khi trở lại thành Vinh, Dã Mã còn thì giờ đi thăm ngày họp cuối cùng của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở nhà Hát Lớn.

Số hội viên cũng chừng ba trăm như ở Hội quán Hàng Trống, chỉ khác một điều là mỗi lần Hồ Chủ Tịch nói là mỗi lần toàn thể Hội viên hoan hô, chứ không có cãi nhau như ở 82 Hàng Trống. Tuy vậy Dã Mã vẫn thích đi họp Hướng Đạo Việt Nam hơn là đi họp Quốc Hội Việt Nam... Vì thế Dã Mã đã chọn con đường khác con đường của Chồn và của Hồ.

Báo ngành Tráng đầu tiên, Đường Đời, được xuất bản ở Vinh nhưng bị chết sau 12 số (1946).

(còn nữa)



Tin Hướng-Đạo Trưởng-Niên

Tin Melbourne. Nhân kỷ niệm sinh-nhật B.P. ngày 22-2-98 vừa qua, Anh Chị em Hướng-đạo Trưởng-niên Melbourne đã họp tại nhà Tiên-chỉ để bàn việc Làng Xóm. Hiện diện có 15 người (chưa kể thêm 15 phu-nhân) và một số Thành-hữu, đặc biệt có Anh Chị Thanh-Viêm từ Thủ-dô Canberra đến.

Sau khi đã bàn hết công việc nội-bộ, sau cùng đã đồng ý danh xưng mới là Làng Bách-Hợp Victoria thay vì Xóm Trưởng-niên Melbourne, để các Bạn ở ngoài phạm-vi Melbourne nhưng thuộc tiểu-bang Victoria có thể tham gia sinh hoạt H.Đ.Trưởng-Niên. Làng cũng đã bầu Ban Hội-tè mới với Lý-Trưởng là Tr. Hoàng-Hội, Phó Lý Miền Nam là Tr. Lê-Hữu-Dinh, Phó Lý Miền Bắc là Tr. Nguyễn-Xuân-Tự, Thủ-quỹ là Tr. Lê-Thị Kim-Biên, và sau cùng là Cụ Mõ Làng kiêm Thư-ký là Cựu Trùm Phạm-Văn-Chương.

Một bữa tiệc Liên-hoan đã được tổ chức vui vẻ và thân mật để Mừng sinh-nhật B.P. và Làng Bách-Hợp.

Hop H.Đ. Trưởng-niên tai nhà Anh Dinh 16-11-97.

Hàng đứng : A. Van-Công-Xuân, A. Lê-Vân-Trác, A. Phạm-Vân-Chương, A. Bùi-Tuấn, A. Lê-Hữu-Dinh.

Hàng ngồi : Tr. Hoàng-Hội, A. Phạm-vân-Quyển (Phu-quân Chị Biên), A. Đàm-Trần và A. Trình (Em của A. Trác).

Các phu-nhân đang bận lo việc bồi-dưỡng cho các đấng Nam-nhi nên không có trong hình.



Hop tai Nhà Tiên-chỉ 22-2-98

Hàng đứng sau : Quý vị : Phạm-vân-Chương, Lê-Hữu-Dinh, Nguyễn-Thanh-Viêm, Bùi-Tuấn, Nguyễn-Xuân-Tự, Bùi Nhị.

Hàng đứng trước : Các vị : Nguyễn thọ-Quý, Nguyễn-Đức Tri-Ân, Phạm-vân-Quyển, Chị Thanh-Viêm, Chị Kim-Biên, Chị Cửu-Hoa, Chị Chương và Tiên-Chỉ họ Hoàng.

Một số mặc bận không có trong hình, và một số Trưởng đến sau cũng thiếu dung nhan.



HỌP LÀNG



Trời Melbourne vào cuối xuân, không nóng không lạnh, mặt trời cũng đủ ấm cho những người đứng tuổi. Ngày 22 tháng 2 một ngày dễ nhớ và cũng là một ngày không thể nào quên được đối với HĐS. Sau những ngày tháng dài gia nhập vào phong trào HĐ thì ngày này còn nhớ mãi như nhớ những điều luật HĐ, những tình thương yêu tuyệt vời, những cư xử đầy tình người, tất cả tạo nên một đời sống đáng sống cho HĐS.

Cũng ngày này, một ngày họp mặt, một ngày tưởng nhớ, một ngày thành lập, tuỳ theo cách nhìn, tuỳ theo sự liên tưởng của từng người để thấy nó có ý nghĩa của nó. Trưởng H.H. đã chọn ngày 22-2 năm 98 này để các vị Trưởng niên, các Trưởng HĐ, đang hoạt động, đã hoạt động, các thân hữu đã ít nhiều dính dáng đến HĐ, tụ lại, họp lại tại tư gia của Tr. để tâm tình, để nói với nhau, để kể cho nhau, để nhắc với nhau những kỷ niệm, để truyền cho thế hệ sau những kinh nghiệm của cuộc sống, những kinh nghiệm HĐ.

Phong trào Hướng Đạo Trưởng Niên (PTHĐTN) đã có mặt hầu như khắp nơi có người Việt, tại Úc Melbourne cũng đã chuyển mình từ lâu, mãi đến hôm nay mới có được một buổi họp đúng nghĩa để ra mắt Làng Bách Hợp Victoria Úc.

Nhìn lại những khuôn mặt hiện diện, chúng ta thấy có ba thế hệ rõ ràng Bát thập, Ngũ thập và Tam thập, tuy chỉ có gần ba chục người nhưng cũng nói lên được sự gắn bó của ba thế

hệ trong những năm tháng dài. Không những thế, một vị Trưởng niên từ Canberra đã dong duỗi đường dài suốt đêm để đến đúng giờ của ngày họp mặt tại Melbourne, đã nói lên được sự thắm thiết giữa tình HĐ với nhau. Tr. H.H. đã phải thốt lên : Quả thật không có gì sung sướng bằng những giây phút sum vầy ở tuổi già này. Bác Hồ T. là thân phụ của một Tr. Trẻ, là phụ huynh của một HĐS đã cung phái nói : Thật là một duyên lành, mà tôi đã đến dự được ngày hôm nay.

Hơn nữa, ta cũng phải nhắc đến những vị phu nhân không nhường đã hiện diện mà còn đóng góp, còn yểm trợ tích cực cho buổi họp, như mọi người thường nói : Bên cạnh người đàn ông thành công có bóng dáng người đàn bà.

Buổi họp chánh thức được mở đầu bằng sự giới thiệu thành phần tham dự, số người hiện diện, sau đó là lời tâm sự của Tr. H.H, rồi thông qua mục đích, nội quy, thời gian họp hàng năm, niêm liêm và sau cùng là bầu ban hội đồng. Sau những thủ tục hành chánh tiến hành tốt đẹp và tất cả đã đồng ý danh xưng là LÀNG BÁCH HỢP VICTORIA, Tiên chỉ muôn năm : Tr. Hoàng Hội.

Tr. Thanh Viêm đã đọc một bài thơ để chào mừng Làng, sau đó chụp hình lưu niệm và dùng tiệc nhẹ do chính phu nhân tiên chỉ và các con thực hiện, ngoài ra các người đến dự đã không quên đem theo một món ăn nữa do vậy đã trở thành một quy ước là có họp thì nhớ mang theo khẩu phần ăn. (Âu cũng là có dịp cho các bể trên trổ tài)

Thời gian cứ trôi, câu chuyện cứ kéo dài, ai có việc cứ về, ai quyền luyến cứ nấn ná, cuộc vui như vẫn còn kéo mãi và niềm hạnh phúc hiện rõ trên nét mặt mọi người, đặt biệt không những ở Tr.H.H. mà còn ở cả Bà chị nhà bấy lâu nay vẫn âm thầm đứng sau lưng chồng, lấy niềm vui HĐ làm niềm vui chung cho gia đình.

Tất cả mọi người lần lượt chia tay, hẹn lần họp sau tại nhà chị Thủ quỹ sẽ đông hơn vui hơn và chắc là thắm thiết hơn.

(Mở làng Vic. Cuối xuân 98 tại Vùng Nam bán cầu.)

TIN HĐ Trưởng-niên Vùng Rhônes-Alpes :

Tin Buồn

Trưởng Nguyễn-Kim-Doanh, Trưởng Xóm Vùng Rhônes (Pháp) đã qua đời ngày 12-1-1998, do cơ bệnh tim, hưởng thọ được 68 tuổi. Tr. Doanh gia nhập Hướng-dạo từ lâu, đã tuyên hứa ngày 12-5-40 tại Đoàn Gendreau, Nam-dịnh. Đã cùng Tr. Nguyễn-dình-Chương thành lập Thiếu-doàn năm 1949. Cùng với Chị Trần-thị Thanh-Mai lập Bầy năm 1950. Đã tham dự Họp Bạn Kẻ Sặt (Bắc-Ninh) và Họp Bạn Cảnh Diều (Ninh-Bình). Tham-dự Khoá H.L. Magnificat Sâm Sơn mà Anh Trần-văn-Quế làm Trại-Trưởng.

Nhân dịp này, Phong-Trào Hướng-Đạo Việt-Nam và anh em trong Ban Phụ-trách báo Liên-Lạc thành thật chia buồn cùng Chị Nguyễn-Kim-Doanh cũng như Tang-quyến, và xin san sē nỗi buồn với Xóm Rhônes-Alpes về sự vắng bóng vĩnh-viễn của Vị Trưởng Xóm thân mến đã hết lòng với sinh-hoạt chung.

(Cám ơn Tr. Bùi-Dũng (Pháp) đã biên thư, và Xóm Chuối (Texas) đã sốt sắng gọi điện thoại cho tin).

Tin sinh-hoạt của Xóm Rhônes-Alpes :

Ban Chấp-hành của Xóm ra đời trong phiên họp ngày 02-6-96

tại Lyon. Số Trưởng tham gia là 30. Nhiệm kỳ là 2 năm, với :

- Xóm-trưởng Nguyễn-Kim-Doanh (Gà Chịu khó).
- Hai Phụ-tá Xóm là Tr. Đào-Quốc-Thắng và Tr. Bùi-Dũng. Xóm cùng sinh-hoạt chung với Liên-Đoàn Thăng-Long, có một Toán Tráng gồm 8 Tráng-sinh (Tráng-trưởng là Tr. Trần-cao-Bằng (Con trai Tr. Bò Lém Trần-văn-Lược), và một Thiếu-doàn với 12 em (Thiếu-trưởng Bùi-Dũng). Sự Ra Đi của Tr. Nguyễn-Kim-Doanh là một thiệt thòi rất lớn cho Xóm, cho Liên-Đoàn, và Xóm sẽ họp bầu lại vào tháng 6 sắp tới.



Các Cao-thủ của Xóm Rhônes-Alpes (Từ trái sang phải) : Sói Hoạt cảm Nguyễn-Anh-Tuấn, Tr. Trần Cao-Bằng, Tr. André, Tr. Đào-Quốc-Thắng, Tr. Bùi-Dũng và Vị Trưởng-Xóm (vừa qua đời) : Tr. Nguyễn Kim-Doanh .



Từ trái qua phải : Như-Mai (Con dỗ đầu Tr. Võ-Vân-Thơm), các Trưởng : Bùi-Dũng, Đào-Quốc-Thắng, Trần-Công-Lao, L.M. Tuyên-úy Bernard Hải, TR. Nguyễn-Kim-Doanh và một số Thiếu, Tráng trong Liên-doàn Thăng-Long.

Vài hình ảnh sinh hoạt của H.D. Trưởng-Niên



Các Trưởng-niên Xóm Canberra (Úc-châu) đến thăm gian hàng gây quỹ của Ủy-Ban Cứu Trợ tại Hội Chợ Tết Mậu-Dần (Sydney). Tr. Nguyễn-Thanh-Viêm đứng giữa.
(Ảnh do Tr. Nguyễn-Văn-Thuật gửi tặng Liên-lạc)



Xóm Trưởng-Niên Sacramento (Bắc Ca-Li) cùng đèn sinh hoạt với Đoàn HĐVN 243 ngày 25-4-1998. Tr. Nguyễn-Xuân-Mộng người đứng thứ nhì, tù phải nhìn qua.

Duyên lành



Vào ngày cuối tháng 3 năm 1975. Thành phố Qui-nhơn hìn như chìm đắm trong hoang vắng. Một sự im lặng ghê rợn đang bao phủ cái thị-xã mà tôi quí mến vô cùng. Tôi yêu quí Qui-nhơn vì tôi đã từng học tại đó trong thời niên thiếu. Rồi đến khi trưởng thành, trong 32 năm công vụ thì tôi đã làm việc tại đó suốt 20 năm, gắn bó phần lớn với các công tác xã-hội và già-dinh Hướng-dạo.

Trước giờ từ giã Qui-nhơn, tôi đã không quên đến đoàn-quán Hướng-dạo tại đường Phan-Bội-Châú để thăm lân cuối và chào vĩnh biệt vì biết rằng ngày mai đây, ngôi nhà thân yêu ấy của gia-dinh Bách-hợp sẽ rơi vào tay của hồng-quân cùng với cả thành-phố cảng mến yêu, cái thành phố mà

Khi ta ở chỉ là nơi đất ở,
Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn

(Chế-Lan-Viên)

Tôi cứ tưởng rằng cuộc đời Hướng-dạo của tôi đã chấm dứt từ ngày hôm ấy. Nhưng không. Từ khi lìa bỏ quê-hương để sang sinh sống tại Úc, tôi đã may mắn gặp lại cái duyên lành, cái duyên Hướng-dạo. Nhờ vậy mà tôi lại có dịp để tiếp tục tham gia cuộc chơi lớn, cuộc chơi làm say mê hàng triệu người trên toàn thế giới trong suốt 90 năm qua, từ trẻ đến già, cả nam lẫn nữ. Một cuộc chơi rất lành mạnh, đã lấy tình thương làm nền tảng, vì tình thương là sức mạnh vạn năng vượt tất cả - "Omnia vincit amor".

Vì dựa trên tình thương mà những phuơng châm của Hướng-dạo đã tiến dần từ "Giảng Sứ" nơi các Ấu-sinh, lên đến "Sắp Sẵn" nơi các Thiếu-sinh, rồi đến "Giúp Ích" nơi các Tráng-sinh. Mà nói đến Giúp Ích tức là nói đến lòng thương tha nhân vậy.

May mắn hơn nữa, khi tôi bắt đầu nhận được Bản Tin Liên Lạc của Nhóm Tình-thân BiPI thực hiện. Nhờ tờ Liên-lạc mà tôi được biết rất nhiều tin tức Hướng-dạo tại quê nhà và hải-ngoại. Thật là phấn khởi khi được biết Hướng-dạo tại các nước Đông Âu đã hồi sinh và phát triển mạnh kể từ sau ngày chế độ cộng-sản sụp đổ. Vừa mừng vừa cảm động biết bao khi được tin anh chị em hướng-dạo ở Việt-nam vẫn âm thầm sinh hoạt và rất tích cực trong các công tác xã-hội.

Nhờ tờ Liên-Lạc mà tôi được hiểu thêm về lịch sử của Phong-trào H.D. thế giới và phong-trào H.D. Việt-nam. Tờ Liên lạc đã mở rộng kiến thức cho tôi về các mặt văn chương, xã hội và đạo đức. Điều mà tôi thích nhất là tờ Liên lạc đã giúp cho tôi được gặp lại, qua các bài viết và các hình ảnh, một số bạn xưa, bạn Hướng-dạo, bạn đồng-sự, bạn đồng-môn và cả bạn tù cải-tạo.

Thật là cảm động khi một tấm hình trong tờ Liên-lạc số Xuân Mậu-Dần đã cho tôi được thấy lại các Giáo sư khả kính sau 56 năm rời Lycée Khải-Định. Đó là Giáo-sư Hoàng-thúc-Hào, dạy toán, và Giáo-sư Nguyễn-Huy-Bảo, dạy triết cho ba anh em chúng tôi trong niên-khoa 1941-42 (cùng với P.T.Hy và N.D.Thu-Lương và tôi).

Biết bao kỷ niệm êm đẹp xa xưa đã được tờ Liên-lạc nâng niu ấp ủ và bảo tồn giúp chúng ta. Cho nên tôi nghĩ rằng, qua các hình ảnh bài vở và những thư từ của các bạn bốn phương, tờ Liên-lạc đã thắt chặt thêm sợi dây thân ái giữa các anh chị em Hướng-dạo và đã giữ cho các duyên lành Hướng-dạo được nồng thắm mãi trong lòng của chúng ta, đặc biệt là những Hướng-dạo Trưởng-niên ở tuổi xế chiều mà hình ảnh thân kính đã khiến tôi nghĩ đến người hoa tiêu bát tuần trong một bài thơ của Lamartine :

Tel un pilote octogénaire,
Du haut d'un rocher solitaire,
Le soir, tranquillement assis,
Laisse au soin Égarer sa vue,
Et contemple encor l'étendue
Des mers qu'il sillonna jadis.

Phải chăng đời người là biển cả mênh mông bát ngát, và con người chúng ta là con thuyền nhỏ bé mong manh, nổi trôi trên đại-dương, có lúc thì trời êm, biển lặng, thuận buồm xuôi gió, có lúc thì bão tố phong ba, gian lao nguy hiểm. Nhưng nhờ vững cầm tay lái và gặp được duyên lành, lại có chiếc lá bàn hình hoa Bách-Hợp hướng-dẫn, nên con thuyền đời của chúng ta sẽ cặp bến Hạnh-Phúc an toàn.

Melbourne, ngày sinh-nhật B, 22-2-1998

Hoàn-h-Hội.



LỬA VÀ TRO

Liên Lạc : Chúng tôi nhận được thư của Trưởng Lê Hữu Thái (Hổ Tân Tuy) góp ý về vấn đề "Lửa và Tro" mà Trưởng Nguyễn Đức Phúc (Xóm Trưởng Niên Ottawa) "ấm ức" trong Liên Lạc số 26. Đáng lẽ phải đăng và trả lời trong mục Thư Bạn, nhưng vì muốn có thêm ý của nhiều Trưởng khác đóng góp thêm, nên xin đăng riêng thành một mục "GÓP Ý". Xin thưa trước : Đây chỉ là một cuộc chơi trong tinh thần Hướng Đạo, sẽ không có kẻ thắng người thua đấy nhé.

Nào ! chúng ta cùng ngồi lại, nâng chén trà thơm, vui cười thân ái mời nhau (qua không gian) và bắt đầu cuộc chơi. Bây giờ mời Trưởng Hổ Tân-Tuy khai pháo :

LỜI TR. LÊ HỮU THÁI (HỔ T.T.) :

Mục thư bạn số 26, Cụ Nguyễn Đức Phúc đã "ấm ức" ai đó muốn gạt tro, chỉ giữ lửa . . .

Ai có ý nghĩ đó quả là cạn tàu ráo máng. Phải thắng thắn để nhận rằng : Không có tro thì không thể nào giữ lửa lâu dài được. Không có tro thì muốn nhen lại lửa cũng rất khó bởi . . . bếp đã lạnh. Nhưng quá nhiều tro thì . . . lửa cũng không cháy được. Tro phải ở vị trí của tro. Lửa phải ở vị trí của lửa thì lửa mới cháy tốt, mới chiếu sáng, mới tỏa ấm được. Tro cứ . . . phủ trên lửa mãi thì lửa phải chịu âm ỉ . . . suốt đời.

Trên thực tế có nhiều Trưởng trước đây rất nổi tiếng. Giờ đây lực đã bất tòng tâm nhưng không muốn rời vị trí của mình, vẫn muốn đứng mũi dù không còn sức để chịu sào. Thời gian có quyền lực riêng của nó. Lửa nồng đến lúc rồi phải thành tro lạnh. Đó là quy luật tự nhiên. Cưỡng lại e không khỏi mắc sai lầm . . . Và thực tế đã không ít sai lầm đã xảy ra làm thương tổn không ít uy tín, danh tiếng của quý Trưởng ấy. Thật đáng tiếc ! Vô tình quý Trưởng ấy đã trở thành vật cản cho bước phát triển của phong trào.

Những cây đại thụ sẽ vô cùng có ích khi đứng đúng vị trí của nó. Nghĩa là lùi qua hai bên đường . . . để tỏa bóng mát cho đường, để giúp người đang đi định được hướng phải đi. Ngược lại,

nếu cây đại thụ cứ . . . ở giữa lối đi thì . . . thật khó lòng.

Em rất tâm đắc nhận định của anh : "Lớp đàn em tiến lên, tiến mạnh, tuy kính trọng nhưng không nhường bước đàn anh". Đây là một nhận định sáng suốt, tích cực và có trách nhiệm mà lần đầu tiên em được nghe – thật lòng, không nịnh.

Xin được góp ý " "Lớp đàn em luôn luôn kính trọng đàn anh, rất cần sự chỉ bảo của đàn anh. Nhưng vì sự phát triển của phong trào, vì sự cần thiết của công cuộc chung và để giữ mãi sự nồng mộ, các đàn anh nên nhường bước. (Lùi . . ., nhường bước không có nghĩa là "gạt tro" mà chỉ là chọn một phương cách khác để phục vụ phong trào thích hợp và hữu hiệu hơn . . . (huấn luyện, viết sách . . .)

Khôn ngoan, kinh nghiệm của đàn anh

Nhiệt huyết, sức lực của đàn em, là những vốn quý của phong trào. Xin đừng phí bỏ một cái nào.

Kính anh Thoại,

Một vài ý kiến thô thiển xin anh và quý Trưởng rộng lòng. Đừng vì trung ngôn mà nghịch nhẽ. Bởi cái "ấm ức" của Cụ Phúc cũng chính là mối ưu tư của em. Cái người đòi "gạt tro" kia có thể cũng kà người đồng cảm với chúng em nhưng đôi khi vụng về trong thua thót làm các đàn anh buồn lòng chứ thực tâm chưa chắc đã là kẻ bội bạc. Chỉ mong mọi người trên dưới một lòng, đừng né tránh đụng chạm để ôm mãi bất đồng. Nên cùng nhau nhìn thẳng vào bất đồng với tinh thần trách nhiệm và thân ái mới giải tỏa được mọi ấm ức.

Thân kính chúc Liên Lạc và anh luôn vững tiến. Kính,

Olympia, mùa Xuân 1998

Hổ Tân Tuy

Tái bút : Xin thêm vài hàng để tránh ngộ nhận : Những ý kiến của em dựa trên tình hình chung của HĐVN. Cả trong lẫn ngoài nước – nhất là trong nước . . .

Thư Ban



Một con Én không làm nỗi Mùa Xuân, nhưng nhiều con Én đã đem lại mục "Ulip - Ulin" này.

❖Tr. Lê-Đình-Cát (New Jersey)

Em nhận được Liên Lạc số 26 của anh gởi, em đọc rất thích thú. Nơi vùng N.J. em ở rất ít người Việt, sống rải rác, khó gom nhau thành một xóm như sự mong ước của Phong Trào H.Đ. Trưởng niên. Gia-dinh em thì đã ổn định, 2 cháu lớn đã đi làm còn 1 cháu sắp ra trường cuối năm nay. Em đã xin về hưu non từ năm ngoái, sau gần 20 năm cạo giấy ở Hàng G.E. ở đây. Về hưu đời sống thay đổi hẳn, em đọc đoạn anh trả lời cho một Trưởng ở Merkel, TX. (Liên Lạc số 26, trang 32) em thấy sao mà đúng trường hợp của em quá : . . ."Nay về hưu thì 24/24 giờ đều có mặt ở nhà, không có lý do gì để than mệt cả, đi ra đi vô đều "đụng" đến "Bề trên", dễ sinh chuyện lắm . . .".

Anh Thoại ơi ! dạo trước khi còn đi làm, vợ chồng tụi em cũng có "khắc khẩu" cãi qua cãi lại, nhưng vì bận đi làm mệt, nên chỉ thỉnh thoảng thôi. Nay rảnh quá, "sinh chuyện" hoài. Tuy vậy nhưng không có gì trầm trọng, tụi con của em cứ than : Ba với Mẹ sao mà cứ "chiếu tướng" hoài vậy ! Nghe tụi nhỏ nói, mình cũng xấu hổ, ngưng chiến 5,7 ngày rồi lại tiếp tục như cũ. Hè này em sẽ cố gắng thu xếp vào Trại Thắng Tiến 6 để bái yết đàn anh. Vì không có xóm làng nên em sẽ đi solo thôi, không mặc đồng-phục chắc các anh sẽ phạt như anh Đoàn Trưởng Trần Văn Thọ đã phạt em lúc em còn ở Đoàn.

Cũng Liên Lạc số vừa rồi, đọc bài thơ "Liên Lạc báo nhà" em thấy gần gũi dễ thương

quá, thi sĩ nào ký tên "Dân Làng Bách" thật mộc mạc, tuyệt vời quá.

Kính lời thăm . . .

Liên Lạc : Bạn đồng tuế với mình, sao mà quan cách lễ phép vậy. Thông thường gọi nhau bằng tên, dùa nhau gọi là Cụ, chi mà lễ phép rúa ?

A ha ! Ít nhất cũng có thêm một người thông cảm và cùng nhận định với mình. Không biết Cụ Trưởng Xóm Merkel đã chuẩn bị tư tưởng chưa ?

Trưởng đừng băn khoăn về việc "khắc khẩu" thường xảy ra. Đó là "gia vị của tình yêu" đấy bạn ạ ! Nhưng cũng chỉ "nêm" gia vị vừa phải cho vừa khẩu vị thì mới ngon. Nhân đây, xin kể bạn nghe một câu chuyện về đời sống gia đình : Có một cặp vợ chồng đã nhiều lần cãi nhau. Và lần này, đang lúc hai người cãi nhau hăng say, thì người chồng đề nghị với vợ : "Này, chúng ta đừng cãi nhau nữa. Mỗi người hãy lấy giấy bút viết ra những lỗi lầm, những tật xấu của người kia rồi trao cho nhau !". Người vợ đồng ý. Người chồng cầm tờ giấy, nhìn vợ và cúi mặt xuống lặng lẽ viết một câu. Người vợ thấy chồng mình bắt đầu viết, liền hối hả viết liên hồi, dường như có ý tranh với chồng, để kể ra được nhiều tật xấu hơn. Người chồng chỉ viết một câu rồi dừng lại nhìn vợ. Sau vài phút, trang giấy của người vợ đầy những giòng chữ kể ra tất cả những tật xấu của chồng. Và nàng xem ra hả dạ, vì đã viết được nhiều hơn chàng !

Đến lúc không còn gì để viết nữa, họ trao cho nhau bằng kể tội của nhau. Sau khi nhìn vào tờ giấy của chồng, nét mặt người vợ bỗng đổi sắc vì xúc động. Bà vội vàng đòi lại tờ giấy đã đưa cho chồng và có thái độ làm hòa ngay . . . Trong tờ giấy của chồng bà chỉ đọc được một câu duy nhất "Anh yêu em" !

Trưởng Cát thấy chưa ? Mình là "liền ống", mình nên giả điếc làm ngơ là hơn cả. Nói một cách cao thượng là mình . . . "tha thứ" hoặc siêu hơn chút nữa thì mình "Thiền". Rửa là yên chuyện.

Trưởng thấy bài thơ "Liên Lạc báo nhà" là đắc ý. Cũng có mấy người cũng khen bài thơ ấy và đòi được biết tên thật của tác giả (trong

đó có chí Vịt Nước Vui Vẻ cũng hỏi). Ngựa trả lời ấp úng, họ tưởng là Ngựa làm ra. Sự thật đó là tài ba của một Đàn Anh của Ngựa, một độc giả thân kính của Liên Lạc rất thông cảm với Liên Lạc. Người làm thơ có cái tâm sự của người sáng tạo. Người đọc thơ có cái cảm quan của người thưởng thức.

Cả hai đều đã “ngộ” cả : Bài thơ hay !

* Tr. Lê Hữu Thái (Hồ tân tuy).

Em chân thành cảm ơn quý Trưởng đã gửi cho ấn phẩm Liên Lạc số 25. Thật là bất ngờ và cảm động . . . vì đứa em bé tí, lạ hoắc này lại được chiếu cố đến. Tự em vừa đến đất mới vừa tròn 20 tháng. Đang cố gắng ổn định cuộc sống để có thể trở lại với phong-trào. Rất mong quý Trưởng chiếu cố để . . . giữ mãi mối dây.

Xin chúc . . . và xin được góp cùi để . . .
(thu 01-1-98).

Đang phân vân vì sơ suất nên cái thư trước không đến tay quý Trưởng thì nhận được số Liên Lạc mới (số 26). Thật vô cùng cảm kích và thấy áy náy bởi cái thư vừa rồi đã không tới tay quý Trưởng.

Qua 2 số Liên Lạc vừa rồi, em có vài ý kiến muốn được đóng góp :

- 1- Hình như vòng dây chưa đủ lớn. Nối vòng dây phần đông là các bậc . . . “đại kỳ lão” (nổi tiếng và lớn tuổi). Cái lửa “dang dở” “lõ cõ” không có bao nhiêu. Có thể có một diễn đàn cho lớp này không ?
- 2- Mục Thư Bạn số 26 : Cụ Nguyễn Đức Phúc đã “ấm ức” ai đó muốn gạt tro, chỉ giữ lửa . .

Liên Lạc : Đọc xong 2 bức thư Trưởng gửi, thấy Trưởng tuy mới qua mà đã sửa soạn hành-trang để gia nhập cuộc chơi chung : Mừng lắm ! Trưởng lại quá khiêm nhường tự cho mình là “bé tí”, nhưng qua lời góp ý với Cụ Phúc Ottawa, mình thấy Trưởng già-dặn lắm. Nói thực đó, chứ không phải là văn chương “lai quả” để làm đẹp lòng nhau đâu.

Về phần 1 Trưởng nêu ra, “Vòng dây chưa đủ lớn” tại vì các Trưởng trẻ “ngại núi e sông” chứ thật ra Liên Lạc tuy là tiếng nói của H.D. Trưởng Niên, nghĩa là người Hướng Đạo

nào trên 30 tuổi là có thể “đăng đàn” và được đón nhận. Đầu có khép kín. Đã có nhiều Trưởng “Ba rọi” tham gia rồi, nhiều Trưởng đang cầm đơn vị góp ý trong mục Thư Bạn, Mã Thư, nhưng đang còn “lừa thua tờ liều buông mảnh”, nay Trưởng thử cầm còi mời anh em H.D. trẻ tham gia vào Liên Lạc thì còn chi quý cho bằng. Ngựa này nói như vậy khi nghĩ rằng Trưởng đã nêu vấn đề ra, chắc đã có kế-hoạch, dự tính góp phần. Vui thay cho tờ Liên Lạc khởi sắc ! Có thêm một kẻ đồng hành.

Còn phần 2, để giải tỏa “cái ấm ức” của Cụ Phúc (Ottawa) thì Liên Lạc đăng riêng 1 bài để mời anh chị em khác đóng góp thêm ý, coi như một cuộc chơi vui. Xin mời các Trưởng có tên rừng với tĩnh-tử “Hùng-biện”, “Hoạt Bát”, “Lý Luận” v.v... cùng tham gia.

* Tr. Nguyễn Công Trứ (Virginia).

Nhận được Liên Lạc của các Trưởng gửi, nhưng “ham vui” với lũ nhỏ nên quá bận rộn và cũng quên không thư cho Trưởng được, mong được quý Trưởng thứ lỗi.

Từ ngày được nghỉ “làm báo N.S. Trưởng bất đắc dĩ”, buồn quá không có gì làm và cũng nghe lời “xúi dại” của các anh em trong Làng nên em đã sắp sẵn và “vác ngà voi” trong việc sinh hoạt của các đoàn Thiếu, Sói và Nữ may mà chưa phải mặc “váy” (vì nữ bên này không mặc váy) nên cũng khá bận rộn, đã thế ngoài những việc không tên trong việc tổ chức Trại TT6, bây giờ lại phải mang “ nợ” với Làng. Đúng là cuộc mang nợ với BP và HD. Tối ngày việc nhà thì nhác mà chuyện H.D. thì siêng, nên vợ con cứ cắn nhắn hoài. Chắc có ngày vợ cho ra Park cắm trại triền miên 7 ngày một tuần và 26 tuần một năm quá !. Đó là lý do mà em chưa có thể viết thư cho Trưởng, mong các Trưởng hiểu, chắc hoàn cảnh của Trưởng cũng chẳng khá gi hơn em đâu, phải không ?

Em hiện nay đã dời địa chỉ mới. Xin Trưởng điều chỉnh lại, kéo “Báo gởi đi lại trở về” thì uống công lắm. Trong nghề với Trưởng nên em cũng hiểu phần nào tâm sự của kẻ làm báo (báo đơi !!)

Kèm đây em xin gởi . . .

Liên Lạc : Bắt phong trần phải phong trần,
Cho thanh cao mới được phần thanh cao !

Đã dính vào Hướng-dạo, lại mê Hướng-dạo, lại có tài thì sức mẩy mà thiên hạ để yên cho Cụ Lý ngồi yên thân nhắm rượu ! Nào lo cho lũ sáp nhỏ, nào là lo cho Trại Trưởng Niên, và còn dài dài lo cho các Cụ của Làng B.H. Cụ Lý ơi ! Nói cho nhà ngươi biết ngôi sao của Cụ đang lên đó, nhiều nơi đón mời, vỗng lọng nghênh ngang, sá chi cái ghế "chủ báo" năm xưa của Cụ !

Nhà ngươi có tài nhìn xa thấy rộng, sắp lanh chức Lý Trưởng đã thiên đô đến dinh thự mới (như T.T. Clinton dọn vào Tòa Bạch Ốc) để tiếp đón khách bốn phương ! Hách thật !

Liên Lạc đã ghi địa chỉ mới vào sổ sách rồi và chú Thủ Quỹ đã nhập kho "Lộc" của Cụ Lý chu tất.

Thư Cụ nói nếu . . . thì vợ cho ra Park năm 26 tuần trong năm, vậy thì 26 tuần kia Cụ nằm ở mồ ? Hay là Cụ Lý kinh lý Phòng Nhì ? Sức mẩy !

Viết đến đây, giật mình, mặc dù là đồng nghiệp, rất cảm thông nhau, nhưng không nhớ Cụ Lý và Ngựa này đã gặp nhau lần nào chưa nhỉ ? Già rồi, trí não mau quên quá, tệ thật !

"Lấy gì đây để tặng người
Thôi đành gởi một đôi lời vẫn vơ . . . !"

* Tr. Nguyễn Văn Thuật (Úc Châu).

Em đã nhận và đã đọc Liên Lạc số Xuân Mậu Dần với nhiều thích thú. Cám ơn quý Trưởng đã dành nhiều chỗ để giới thiệu thêm sinh hoạt tại Úc.

Về sự đóng góp ý kiến liên quan đến H.Đ. Trưởng Niên thì Làng Bách Hợp Sydney sẽ có ý kiến sau và sẽ tin Trưởng rõ. Nhìn chung thì sau Trại Hè CN từ 27 đến 30-12-97 vừa qua, các đơn vị đều lo ăn Tết, riêng Sydney thì còn nỗ lực lo việc cứu trợ nạn nhân bão Linda. Có lẽ đôi khi muốn phát triển, mình cần phải vươn ra để hợp tác với những người đồng chí hướng, trong một vài công tác chung, để có thể có thêm bạn, thêm uy tín, thêm kinh nghiệm cho các Trưởng Trẻ, ngoài mục tiêu gần gũi và giúp ích. Đó là lý do tại sao mà thỉnh thoảng Sydney

lại có công tác phối hợp như tổ chức Trung Thu 96, tổ chức hội thảo Quan hệ Nam Nữ của tuổi trẻ Việt Nam, và bây giờ là công tác cứu-trợ. Hy vọng Trưởng cũng chia sẻ và tán đồng cho những suy nghĩ này.

Qua các tin tức do D.C. loan ra thì xem ra sinh hoạt H.Đ.T.N. tại TT6 hứa hẹn nhiều điều đặc-sắc. Rất mong sẽ gặp lại thêm đông đảo quý vị H.Đ.T.N. trong lần Họp Bạn tới này.

Kính chúc . . .

Liên Lạc : Đúng là một ngôi sao đang lên ! Và sẽ còn lên nữa. Theo thiên-văn-dài cho biết, thì mùa hè này ngôi sao này vận chuyển nhiều nơi. Cùng đi với ngôi sao Bắc-đầu này có nhiều hành tinh khác. Nào xem : Ngày 16-5 rời Sydney vận hành qua Orange County, 19-6 Xẹt qua Florida , ghé qua Philadelphia rồi vù xuống Toronto xong lại về Washington DC (gặp Bill Clinton bảo phải lo bản thân cho đàng hoàng).

Khi cờ Trại TT hạ xuống, anh chị em xi-cút Sayonara thì Sao Bắc-đầu và các tinh tú khác qua tận Đức-quốc. Khiếp thật ! Nhưng Thượng-de đã "sắp sẵn" cho ngôi sao này rực sáng ở Úc-châu để, như đã nói lần trước, làm bá chủ Xi-cút toàn cõi Úc Châu, bắt kể Tây, Tàu, Ta, nghĩa là định đoạt số mệnh của H.Đ. thế giới ở Vùng Nam Bán cầu. Con người mảnh mai, ăn nói nhỏ nhẹ khiêm tốn mà . . . chí lớn tài cao thật !

Những công tác Trưởng đã làm, đang làm, hoặc phối hợp mà làm đều là những hướng đi tốt, nhưng cần phải thận trọng. Đã đành rằng có tài, có thời, nhưng phải có số nữa. Cần nhất là cái "tướng" đừng để lộ ra. Cần bảo trọng sức khỏe và phải "tự lượng"

Như Trưởng biết và đã trực tiếp bắt tay, H.Đ. Trưởng Niên là một thành viên của H.Đ.T.U. phải theo chủ trương của H.Đ.T.U. nhằm mục đích gom những anh chị em "Hướng đạo một ngày trở lên" để giúp ích các Trưởng, các đơn vị trong phong-trào giáo dục theo đường lối của B.P. Chắc Trưởng nắm vững nguyên-lý (hơn cả Ngựa này) cũng dư biết điều đó. Mong được đón nhận những ý kiến bổ ích cho H.Đ. Trưởng Niên trong ngày họp 29-6 sắp tới.

Bây giờ phái đoàn Úc Châu lo dưỡng sức để ngày 16-6 lên đường chu du thiên hạ.

*** Tr. Trần Văn Phúc (NCX Charlotte).**

(Thư 24-2-98) Đã nhận đủ báo CSV/QGHC và một số báo H.Đ.. Còn cái tên mà anh đặt cho thì bây giờ nó đã dính liền với người rồi. Tất cả mọi chuyện nó cũng phải có lý của nó. Bên Canada thì có 3 Phúc, nhưng bên Charlotte nầy thì có tới 4, 5 Phúc lận. Thành ra nhân dịp nầy lấy cái tên anh đặt cho mà làm điểm tựa để khỏi phải nhầm mấy Phúc kia.

Còn tờ báo CĐVN tại Charlotte này cũng Nửa Chùng Xuân lăm anh ơi, lúc ra lúc không, chẳng biết mô mà mò. Lợi dụng có báo ra thì xin chen vào vài giòng, còn không thì phải chờ, không làm sao mà so sánh với các báo của các Trưởng khác được. Phong trào H.Đ. ở các tiểu bang khác rất mạnh. Anh em H.Đ. ở tiểu bang em cũng N.C.X. lăm, lúc thì réo ầm lên, lúc thì êm ru bà rù !

Em đã liên lạc với Trưởng Đệ, rất dễ thương và vui vẻ lăm. Tr. Đệ đã gửi cho em 2 cuốn video và nhiều tài liệu H.Đ. khác. Trưởng Đệ có hứa là khi nào thành lập hoặc muốn thành lập H.Đ. tại vùng nầy thì cho Trưởng biết, Trưởng sẽ tới ngay. Còn Trưởng Hà Thúc Sinh thì từ ngày trở về mái nhà xưa, coi bộ im hơi lặng tiếng quá !

(thư ngày 6 March 98) Thứ đến, em cần nhờ Anh : xin Anh cố gắng vui lòng giúp cho Xóm H.Đ. Trưởng Niên bên này một vài việc :

- 10 cái huy hiệu H.Đ.V.N.

-10 cái Hoa Bách Hợp H.Đ.V.N. (cũ hay mới cũng được, có cũ thì càng tốt hơn.

Bọn em cần có cho kịp kỳ trại TT6 này. Các Trưởng ấy chơi khó em lăm. Nếu không có các huy hiệu đó thì không đi dự. Vậy xin Anh làm ơn giúp cho em nhé !

Xin Anh cho biết đồng phục H.Đ.V.N. là quần tím áo kaki vàng phải không ? Và nếu chuẩn bị không kịp thì phải làm sao ?

Chắc hẳn là Anh chị dạo nầy cũng lu bu lăm, gánh vác nhiều việc quá. Nghe nói sau khi TT6 thì Anh Chị đi nghỉ hè ở NC thì phải. Tiện đường, kính mời anh chị ghé tụi em chơi cho biết Charlotte.

Xin Anh nhớ giúp tụi em nghe . . .
(Và thư ngày 25-3-98 v/v bồi hoàn tiền ứng trước ghi danh H.Đ.T.N.)

Liên Lạc : *Tìm mãi mới moi ra mấy khăn quàng tím, khăn này mua vải nhờ Tr. Ngô Kim Lân may đấy. Còn huy hiệu thì xin lại của Tr. Thanh mới có. Cố vậy hay vậy.*

Còn mẫu đơn Trưởng Niên thì đã có trong Liên Lạc (số 15, trang 10)

Dù sao đợi ngày 29-6-98 họp Trưởng Niên toàn thế giới ở TT6 rồi tính luôn thể.

Này chú Phúc ơi, trước đây NCX có nhẫn tin các Trưởng H.Đ. có thời sinh hoạt bên Vương quốc Lào, nay có tin chị Lê-Nga, hiện ở Pháp (sẽ có mặt cùng phu quân ở TT6) cho hay rằng : "Xin tin để Anh và Anh Trần Văn Phúc ở Charlotte biết tin : Trưởng Nguyễn-Phú-Đốc đã mất tại Pháp ngày 9-11-97. Trưởng Đốc có một thời gian dài trước 1975 ở Lào. Sau qua Pháp với gia đình và mất tại đây !!

Liên Lạc đã nhận cùi dằng ấy gửi (thư ngày 11-4-98) và lời lẽ tả oán xóm viên lò là lạnh lùng, để cho Trưởng xóm kiêm mô xóm, kiêm loạn thư, một mình cô đơn. Ngày trước, khi còn ở Thiếu, Ngựa nhớ bài hát khá hay với câu chót : ". . . Một người cũng phải vui ! Đường trường chúng ta cùng vui lên mà đi ! " Hãy vung chèo tay lái, đừng ngại ngùng. Ngựa này tin rằng sau TT6 về, các xóm viên Charlotte sẽ hăng say và Trưởng Xóm chạy theo cho kịp cũng hối hác. Cứ tin đi !

Nói riêng cho dằng ấy mừng : Trưởng niên làm chi có quỹ (chỉ có Ma thôi) Làm việc theo lối Tự-Lực Văn-Đoàn, may ra sau Đại Hội (29-6) sẽ có quy củ hơn, với một Ban Phụ trách mới để lo cho Phong trào Trưởng Niên chúng ta, Ngựa này đã xin về hưu trước rồi. Nói thiệt đó.

*** Chị Vit Nước vui vẻ (Montréal)**

Tôi vừa nhận được Liên Lạc số 26. Cám ơn Anh đã cho đăng bài họa thơ anh Viêm. Tôi khoái nhất là bài thơ "Liên Lạc Báo Nhà" của dân Làng Bách. Kỳ báo tới, xin Anh cho tôi biết quý danh Tác-giả. Trước là có lời khen Anh (hay Chị) dân Làng, sau là thỉnh thoảng H.Đ. Trưởng

Niên minh được thưởng thức nhiều tác phẩm, thơ văn giản dị, chân chất, đượm tình H.Đ. từ phương. Những vần thơ này đã đem lại cho Ban Phụ Trách tờ Liên Lạc một nguồn phấn khởi tinh thần để hăng hái tiếp tục phục vụ, mặc dù đã và đang trải qua những bước thăng trầm chông gai trong khoản đời làm báo nầy. Đó là việc thứ nhất.

Còn việc thứ 2 : Anh Ngựa C.K. biết tôi khoái cái tên "vịt nước", đúng. Là vì mỗi lần được nghe hay được nhắc lại tên rùng, hoặc gặp lại các chim non (gọi tôi là chim xám) tôi vui lên vì nhớ ấp ú từ lâu tinh thần Cụ BiPi mà suốt cuộc đời tôi có một diễm phúc là được nhiều bạn bè mến thương.

Còn thời kỳ dạy ở Trường dạy cho người bản xứ nào Vịt tiềm. vịt quay v.v... thời gian qua gần 10 năm rồi đó. Nay tuổi xế chiều, cho phép tôi tu tinh thêm, cứ nhắc như "rửa", họ tưởng tôi còn lo nấu vịt hoài, chướng lầm đấy anh Ngựa ạ. Nói đến "dưa món chay" thì OK.

Kỳ Họp Bạn TT6 nầy sẽ vui biết bao ! Mặc dù tuổi cao chứ được sống đời H.Đ với chị Tường-Vy và compagnie mình, nào anh Tuân, Anh Thọ, anh chị Cường, anh chị Thủ Đỗ, rồi các Cụ Phúc, Cụ Hương (thảo lão!). Nhờ có "Sơn Dương" chúng mình được tiếp tế nhậu lai rai vui quá . Còn "cá mắc cạn" vui tính quá sức. Có chị ấy thì điểm tâm : café, trà, bánh thỉnh thoảng moi móc đồ trong tủ lạnh, chế biến món ăn hay lầm đó..

Tôi rất vui mừng sẽ gặp lại biết bao bạn bè, thương mến vì cùng chí hướng nên dễ "bắt đầu", dễ thông cảm. Vui vẻ cả làng là rứa đó.

Tôi sẽ được gặp lại "Sói mồng tai". Chúng mình chuyến ni sẽ phong chức Trung-Tá cho chị Xuân Lan tôi; là vì điều hành hướng dẫn một Trung-đội sang Trại TT6 là phải biết ! Hoan hô chị trước đấy.

Còn chị Dương Kim Sơn thì lực lượng cũng "cù" lầm thì phải ! Kỳ này Trường Sơn còn che dù hồng nữa không ? Tôi nói dài dòng mà quên việc chính : Nay tôi khỏe rồi, hết cúm. Vì quý anh chị cứ mỗi độ Đông đến, có ý thương nhắc Vịt Nước coi chừng sức khỏe, mưa tuyết bất thường nên nhắc tôi đi đứng cẩn thận nên tôi không bị té ngoài đường mà lại té trong nhà,

ức chưa ? Thôi cho thông qua, vì nay bớt u bớt tím mặt phần nào rồi.

Thưa Anh bây giờ nói sang "lệnh" của Anh ban truyền làm bài thơ cảm tạ bà con đã mua vé dự tiệc hôm gây quỹ giúp phương tiện cho các em Thiếu, Tráng, Ấu được tham dự đông đảo trại TT6.

Làm xong rồi, xin Anh Ngựa "châm" thêm cho.

Lien Lac : Chị Vịt Nước Vui Vẻ ơi ! tác giả bài thơ chị hỏi là một nhà thơ phương xa, một bậc thi-bá, hết lòng thương Liên Lạc, cứ lo Liên Lạc sắp tiệm, nên cứ lâu lâu rời đèn, đem phao ra, xem Liên Lạc còn thở hay không ? Cũng như Chị, có lần nghe Liên Lạc sắp "xỉu". Chị la to lên : "Mô có được" rồi chị móc hầu bao bơm cho Liên Lạc, và cũng khá lâu rồi, có người đã bốc đồng phán : Tôi còn sống thì Liên Lạc không thể chết được ! Đó là những Hàng Bảo-Hiểm an-toàn cho Liên Lạc. Mong được như vậy.

Hôm Liên đoàn H.Đ.V.N. Montréal tổ chức tiệc gây quỹ, chị đã anh dũng bước lên khán dài, với phẩm phục triều đình oai-phong lẫm liệt lên ngâm bài thơ cảm tác và cảm ơn các phụ huynh và mạnh thường quân, không ai ngờ đó là một Akéla Bát tuần.

Chị chưa qua trại mà đã có chim non ở Phan Thiết viết thư móc nối rồi, tài thật ! Chị dù dắt cách sao mà sau hơn 50 năm chim non chưa quên sói già.

Bài thơ chị làm được nhiều người cho là nhiều ân nghĩa, chân thành. Nếu Anh Bồ-Nông (tức là Anh Lâm Tô Bông) mà còn tại thế, chắc hôm ấy sẽ là người vỗ tay lớn nhất, dài nhất.

Thôi, chuẩn bị dần để lên đường nhập trại TT6 hối Cụ Bà Bát Thập !

* Tr. Sóc Kinh Bắc (Salem).

Sóc K.B. cảm ơn Anh và quý Trường trong Ban Phụ trách đã gửi cho món quà vô giá : Liên Lạc số 26. Ngay từ sau lúc nhận được, đương nhiên là Sóc đang cắt cỏ, dọn vườn rau chung quanh nhà, đã giấu Bề Trên (thực sự là

Bề Trên đúng nghĩa, vì đã bảo lãnh cho Sóc sau gần 4 năm t/t, với 26 lần vượt biên, từ Philippines qua Mỹ) kiểm chỗ mát ngồi thưởng thức . . . một mình !

Bề trên Sóc sinh nghi, vì không nghe tiếng máy kêu và cũng chẳng thấy bóng dáng Sóc đâu, bèn vừa réo vừa chạy tìm . . . hóa ra bắt quả tang tại trận . . . Sóc đang đọc thơ tình !

Ấy cũng nhờ vậy mà máu chim non, từ thuở 50 năm về trước, thuộc đám chim se-sẻ, chim dzi líu líu lo lo bên chị Bầy Trưởng Tiểu-Sinh (tức Chị Lâm Tô Bông) ở Phan Thiết xưa, hãy còn luân lưu trong huyết quản của Bề Trên Sóc, đã thúc giục Bà nhớ đến cội nguồn, nên đã giằng lấy báo dành đọc trước, sau đó lại còn rủ Sóc đi dự TT6, để được gặp lại chị Bầy Trưởng cũ và anh chị Thoại, anh Thảo và các bạn bè cũ mới nữa.

Ôi ! nghe Bề Trên phán vậy sao mà mát ruột mát gan vô cùng, như vậy là cầm chắc giấy phép rồi, giờ chỉ còn động viên con cháu góp bùa Washington nữa là đủ. Vậy xin kính nhờ anh chị Thoại chuyển giúp thư này (kèm theo đây + hình) đến chị L.T.B. hộ (vì chưa có địa chỉ của chị), và cũng xin hẹn gặp lại Anh chị và các thân hữu H.Đ. vào TT6.

Thêm một lần nữa . . .

Liên Lac : Đọc phần thư trên, Ngựa này nhớ "Monsieur mon fils" ngày xưa (9 tuổi) mê đọc truyện Duyên Anh lắm. Theo lệ trong nhà, bà Cụ thân sinh của đương sự bắt đi ngủ lúc 10 giờ tối. Sau một hồi, đi kiểm soát thấy tấm chăn đắp của đương sự cứ rung rinh hoài. Sinh nghi, Bà Cụ lật chăn xem, té ra quý tử của bà Cụ đang đắp chăn, bấm đèn pile đọc tiếp truyện của Duyên Anh !

Nhận được thư của chim non Phan Thiết ngày xưa, liền gọi giấy nói cho Akéla Tiểu-Sinh, đương sự mừng lắm và dục Ngựa gởi hình chim non qua liền để nhận diện. Sau khi nhận đủ, Akéla cho biết : "Nhớ ra rồi, ngày xưa cô bé này đóng kịch, bắt chước tài lắm, mau mắn và thông minh nhất trong đám sέ sέ của tui. Răng mà bảy giờ . . . mập quá, nhìn lâu mới nhận ra nét cũ !

Như vậy là TT6 có thêm 2 trại sinh mới nữa, Xóm Trưởng Niên Seattle moi ra được 2 xóm viên bấy lâu ẩn danh. Hoan hô TT6, hoan hô L.L., hoan hô Akéla Vịt Nước Vui Vẻ và hoan hô luôn cả Sóc K.B. và se sέ Phan Thiết nữa cho vui vẻ cả làng !

Ghi thêm : Lần trước cũng vậy, nay thêm một lần nữa : nhờ Liên Lạc chuyển thư mà dán sẵn TEM MỸ trên phong bì, ông Thủ Tướng J. Chrétien của xứ Canada đâu có chịu ! Đầu có ý thế Mỹ mà ăn hiếp được !

* Tr. Bùi Dũng (Pháp).

Xin cảm ơn Anh cùng Ban Biên Tập Liên Lạc đã gửi báo cho em kể từ số 22 – 26. Qua các số báo nhận được, em rất vui khi được biết thêm nhiều tin tức sinh hoạt H.Đ.V.N. trên thế giới: đặc biệt là các Trưởng niên vẫn luôn miệt mài vì tinh thần B.P. để tiếp tục hướng dẫn, truyền thụ, giáo dục cho lớp đàn em những kinh nghiệm quý báu trong đời sống xã hội, sinh hoạt Đoàn Đội.

Để anh em mình nhận ra nhau, xin phép giới thiệu em là . . . gia nhập H.Đ.V.N. năm 1969 tại Qui Nhơn, dự khóa H.L. Huynh Trưởng cơ bản do Đạo Bình Định tổ chức (Đạo-trưởng : Tr. Nguyễn Hữu Châu, Khóa-trưởng : Tr. Tôn Thất Hy, Trưởng H.L. là Tr. Đinh Chí Cường. Đã tham dự Trại Họp Bạn Tự Lực (1974) (thông qua 6 giờ).

Mãi năm 1989 mời sang đoàn tụ với gia đình ở Pháp (vợ em là Như Mai, con đỡ đầu của Sói Mơ Mộng Võ Văn Thơm). Hiện nay em đã trở lại với phong trào H.Đ.V.N. và phụ tá Xóm Trưởng Nguyễn Kim Doanh (vừa mới qua đời 12-01-98), đồng thời là Thiếu Trưởng Thiếu đoàn Thăng Long mà Liên-đoàn-trưởng là Tr. Trần Công Lao (nay là Phó Tổng Ủy Viên H.Đ.V.N. tại Pháp). Xin gởi ít cùi để các anh đố lử vui chung. . . .

Liên Lac : Rất phục Trưởng có trí nhớ thật tốt. Khi nhắc lại Ngựa nầy những ngày ở Trại Tự Lực và làm TTK Hội H.Đ.V.N. trước 1975. Nay ở vùng Rhône-Alpes có xếp Trần Công Lao cầm volant thì súr là không đi lạc đường.

Đã thay địa chỉ kể từ Liên Lạc số 27 này. Kỳ Trại TT6 này có qua dự cuộc vui chung

không ? Các sinh hoạt của xóm Trưởng niên vùng Rhône-Alpes sẽ đăng số này để các Làng, Xóm khác noi gương. Có những tấm hình rất đẹp, nhưng không thể đăng tất cả được, vì đất Liên Lạc rất chật hẹp (đất giá hơn vùng Elysée, nơi TT Chirac đang ở), dành cho mỗi nơi một vài trang, như vậy cũng phải gác bớt bài vở của các nơi gửi về. Liên Lạc mỗi số chỉ có thể 36 trang (Tết gấp đôi), nếu quá 1 trang thêm thì ông Bưu-điện đương máy chém ra mà chấn tiền bưu phí gấp đôi liền, không thương tiếc !

Nhắn với Xếp lớn Trần-Công-Lao : Có qua TT6 gặp nhau không ? Ráng thu xếp đi cho vui.

Xin giữ vững mối giây liên lạc.

* Tr. Nguyễn Đức Tùng (Virginia).

. . . Chưa bao giờ em đọc báo Hướng đạo mà thấy vui, nhiều đoạn cười thành tiếng như lúc đọc tờ Liên Lạc số 26. Tên tờ báo đã nhẹ nhàng, bài vở không cần nhiều mà tờ báo vẫn có độc giả ái mộ, vậy là "vô chiêu thăng hưu chiêu" rồi đó nghe. "Mã-Thư" viết như vậy là đến mức Thượng Thừa. Phải chăng Hướng-dạo đã làm cho người ta sống Thọ như Trưởng Khắc, Trưởng Phụng và đến tuổi Trưởng-niên, cái sôi nổi, cái hồn nhiên càng lớn mạnh hơn nhiều ? Kỳ này em sẽ "chạy chợ", để ở TT6, thay vì ở Trại Tráng Niên, sẽ xin chuyển qua ở Trại Trưởng-niên.

Tội lỗi, tội lỗi ! vì nhận được mấy số Liên Lạc mà không gởi tiền tem. Em gửi đây cái chèque nho nhỏ để thêm củi lửa cho Liên Lạc. Có điều phải than phiền là Làng Bách Hợp D.C. làm báo coi cũng dặng, chứ đâu phải là đồ bẩn mà sao trong sổ vàng lại "thiếu" há ?

Đành là tuổi đời tuổi đảng thành viên LBH/DC còn kém xa nhóm Tinh Thần B.P. mà thấy Sổ vàng Liên Lạc "cộm" quá, mình cũng tủi thân, chẳng lẽ thiêng hạ cũng áp dụng câu "kính lão đắc thợ" vào báo H.D. nữa hay sao Ttời !

Em đùa chút chovui vì thấy các Trưởng rất trào phúng. Chúc các Trưởng mạnh để đi TT6. Trưởng nào còn muốn làm cổng trại, chơi trò chơi lớn . . . Xin cho em hay.

Tái Bút : 1- Em chưa có tên rừng, không dám xin vì nháy quá, sợ Dân Rừng đi.

- 3- Xin dặng nhiều hình H.D. cũ để các đàn em coi cho vui.
- 4- Phân ưu dồn một góc nhỏ, chung với nhau để bớt thấy buồn, nhất là trong báo H.D. Trưởng Niên như thế này.

Liên Lac : . . . Một lời đã biết đến ta,
Muôn chung nghìn từ cũng là có nhau
(Kiều – Nguyễn Du)

Những lời khen Liên Lạc – nếu đúng như vậy – thì còn chi vui sướng cho bằng. Choi Hướng-dạo rất thích thú nên ai cũng có "một tấm lòng", và có như vậy mới chơi với nhau lâu dài được. Những lời giải bầy trong mục Mã-Thư hoặc trả lời ở mục Thủ BẠn, đều do cảm hứng của Ngựa này. Đã nói là cảm hứng thì rất khó nói rõ là tại sao, cũng như "hạnh nhân" vậy! Nó rất chủ quan nên khó lý giải.

Dặng ấy nói gởi cái chèque nho nhỏ, vậy thì chèque lớn lớn sẽ thế nào ? À biết rồi, cõi như in tài liệu quảng bá Hội đồng Bảo trợ, cõi như bao sân thầu cổng trại TT6. Sức ai mà theo kịp mà rủ rê ?

Này, hỏi thiệt, mấy chục tuổi đời rồi mà đòi "lên nằm" với trại trưởng-niên. Tại sao lại trốn "Tráng" mà theo mấy ông già ? Đừng có dại, hối không kịp đâu.

"Em đứng đó, Anh đứng đây là đủ.

Đừng lại gần, e mộng vỡ tan đi !

Còn chuyện làm báo Hướng-dạo, xin dặng ấy đừng so sánh. Báo Làng B.H./DC là tờ báo tuyệt vời

vì có nhiều tay gạo cội viết, sức mấy mà dám ví là . . . đồ bẩn (chữ nghĩa của dặng ấy đó). Sổ dĩ Sổ vàng Liên Lạc "cộm" là vì họ tội nghiệp thương hại mấy ông già, nhất là đến số Tết chạy tiền muốn hut hoi (vì số trang gấp đôi, chi phí in ấn, tem bưu điện đều gấp đôi!). Dặng hình thì có, nhưng số trang có hạn, nên dành chỗ để phơi bày tâm tư. Ngựa này tuy già nhưng lại ham vui, dặng ấy đề-nghị dặng cáo-phó vào 1 góc (như nghĩa địa), thấy thêm buồn; chi bằng dặng rái rác : nơi góc còn trống thì an-táng một vị, thấy lác đác hơn. Còn tên rừng thì đợi TT6, mà lên Trại Trưởng Niên, ở đây xem xét giờ lái, tài đấu lão và tướng mạo rồi sẽ có. Không ai "đi" mà hãi. *

Ôn Dĩ vãng... **Trao tương lai...**

* * *

(Kỷ niệm 48 năm ngày thành lập
TRÁNG-DOÀN BẠCH-DẦNG)

Sóng Bạch-Đằng thăng trầm bao thế-kỷ,
Lời thề xưa còn vắng vẳng đâu đây...
Gươm cứu nước đẹp vàng son thanh sủ,
Cờ văn-minh Đại-Việt ngợp trời mây.

Thu Hà-Nội, năm năm mươi mở hội (1950)
Tráng Bạch-Đằng vững chí hương, vươn lên.
Sóng vì nghĩa trời thanh thu lý tưởng,
Lửa hồng reo, vòng tay lớn vô biên.

Bao thế-hệ, muôn chàng trai "SẮP SẴN"
Giúp-Ích đời, rồng lý tưởng khai hoa.
Trong xã-hội đủ thành phần tinh túy,
Anh em ta lượt sóng vượt phong ba.

Cũng tương nhớ các anh em đã khuất
Cùng hương về bằng hữu bốn phương xa.
Mời tất cả Tráng sinh về họp bạn,
Sống đạo đàn sao bi thiết, thiết tha...

Tóc thời-gian luyện, tôi rèn nghị-lực.
Khi yêu thương, lúc thanh thản, phong sương.
Hoa nở nhụy mắt sáng ngời Tráng-trưởng,
Vững tay chèo, son sắt vượt tang thương.

Nửa Thế-kỷ, vui buồn ôn kỷ-niệm,
Mắt môi cười, mai, đào, nở hoa Xuân.
Mười điều Luật, cùng nối vòng tay lớn,
Tâm tư xanh, sao thanh thoát vô ngần.

Thu năm mươi gợi hồn Xuân chín tám (1998)
Cùng nghiệm suy đời hưng phế, phân ly.
Phong trào Hương-Đạo, trao tương lai Ngành Tráng,
Hoa Xuân cười nở Thông-điệp "Bi Pi" (B.P.)

Xuân 1998
HỒNG-SON

HƯƠNG-ĐẠO CẢ CUỘC ĐỜI

Kính tặng các Trưởng và Tráng-sinh
Tham dự Thắng-Tiến 6 (1998).

Về đây giữ chặt mối dây
Cùng nhau chung sức dựng xây Phong trào
Về đây cho thoả khát khao
Hân hoan sum họp ai nào đừng quên

Quên đi tình dân tộc
Quên sao nghĩa đồng bào
Quên đi bao hoài bảo
Hãy giữ vững truyền thống

Lòng dặn lòng hãy nhớ
Lời hứa và luật chung
Là con Rồng cháu Lạc
Biết bao nỗi tự hào

Hãy dấn thân Thắng Tiến
Nhắn nhủ Trưởng, Tráng-sinh
Cố vững tâm lèo lái
Phong-trào trong tay mình

Hương-đạo một ngày thôi
Hương-đạo cả cuộc đời.

Melbourne Hè 1998
Gấu Chăm (Nguyễn-Đức Tri-Ân)



Vĩnh biệt Anh Phan-Kim-Phụng

Như Liên-Lạc đã loan báo, Trưởng Phan-kim-Phụng, một Huynh-trưởng kỳ cựu của Phong-trào Hưởng-đạo Việt-nam, Cựu Châu-trưởng Châu Gia-định, đã qua đời tại Saigon (Việt nam) ngày 18-1-1998, hưởng thọ 87 tuổi.

Kỳ tết Mậu-Dần (1998), Trưởng Phan-Thanh-Hy, Cựu Hội-Trưởng nhân dịp về thăm Quê-huống, có nhiều lần gặp gỡ Trưởng Phụng, cùng với một số Huynh-trưởng kỳ cựu khác hàn huyên về tưởng lai HĐVN, Trưởng Hy đã tham dự đám tang Trưởng Phụng và đã tiễn đưa linh-cửu người quá cố đến nơi hỏa táng ngày 21-1-1998, trước một số anh chị em Hưởng-đạo, trong đó có cả Tr. Thu-Lương và Tr. Tôn-Thất-Hoàng.

Trong bài viết về những ngày cuối cùng gặp gỡ Trưởng Phụng, Trưởng Phan-Thanh-Hy có nhắc lại lời Trưởng Phan-kim-Phụng đã nhiều lần lập lại : "Xin các anh ở bên ngoài hãy để cho chúng tôi yên".

Bài Trưởng Hy viết khá dài, đậm tình Hưởng-đạo nhưng rất tiếc, một tờ báo Hưởng-đạo khác đã có đăng (B.M.), nên Liên-lạc không đăng lại, xin tác giả thông cảm cho.

Được biết, Trưởng Jacques Moreillon Tổng-Thư-Ký Văn-Phòng Hưởng-Đạo thế giới (Genève) có gửi cho Trưởng Vĩnh-Đào bức thư đề ngày 30 Janvier 1998 tỏ ý buồn về sự ra đi của Trưởng Phan-Kim-Phụng, một Huynh-trưởng kỳ cựu đã có dịp một lần hội-kiến, và xin nhờ Ban Thủ-tuần HDTU-HĐVN chuyển giúp lời chia buồn đến tang quyến.



Tấm hình trên đây chụp lúc Trưởng P.K.Phụng còn khoẻ mạnh tiếp chuyện và cùng ăn uống vui vẻ với một số Trưởng kỳ cựu, nhân dịp chuyến về thăm Quê-huống của Tr. Phan Thanh Hy kỳ Tết Mậu-Dần vừa qua. Người ngồi chính giữa mang kính đen là Tr. Phụng ; ngồi bên tay mặt, bị bàn tay che khuất : Tr. Trần-văn-Lược ; bên mặt Tr. Lược là Tr. Nguyễn-Xuân Long ; Vị ngồi xây lỗng là Tr. Tôn Thất-Hoàn ; Người mang kính trắng và mang bao da máy hình là Tr. Phan-Thanh-Hy. Còn 2 Trưởng bên tay mặt Tr. Hy thì Người không được biết tên. (Hình này do Trưởng Thiên-Nga tặng cho Liên-Lạc).

**Một người trẻ không được hưởng
NỀN GIÁO DỤC HƯỚNG ĐẠO
là một thiếu sót không có gì bù đắp được**

*

Bùi Năng Phán : *Bài phỏng vấn dưới đây được đăng trong một tập san nhỏ của trường Anna Van Rijn có tựa đề : "Người da vàng thông minh hơn da trắng", nhưng khi chuyển ngữ, tôi lấy ý sau cùng để làm tựa đề cho Liên Lạc.*

Người được phỏng vấn là một em bé Việt Nam (13 tuổi) vừa được tuyển chọn vào hệ giáo dục TVWO của Hòa-Lan, một hệ dành cho các em thật xuất sắc. Bậc trung học Hòa-Lan được chia làm ba hệ : MAVO (dành cho học sinh thường) HAVO (dành cho các học sinh giỏi) VWO (dành cho các em xuất sắc). Gần đây bộ giáo dục Hòa-Lan quyết định mở thêm hệ TVWO cho các em vượt trên xuất sắc, nhưng hiện tại mới chỉ có 14 trường trên toàn quốc, mỗi trường lại chỉ nhận được 24 học sinh, nên việc tuyển chọn rất khó khăn



Bùi Khoa Nguyên tại trại họp bạn ở Hòa-Lan

Phóng viên (PV) Em Khoa Nguyên Bùi, xin chúc mừng em được chọn vào hệ TVWO. Tôi phát âm tên em như vậy có đúng không ?

Bùi Khoa Nguyên (BKN) Đúng, anh phát âm đúng, nhưng gọi tên sai. Tên tôi là Bùi Khoa Nguyên, và theo cách nói của người Việt-Nam thì tên họ luôn luôn đi trước.

PV : Theo thói quen của Hòa-Lan, chúng tôi viết và gọi tên sau tên riêng.

BKN: Đồng ý, nhưng thói quen của Hòa-Lan là để dùng cho người Hòa-Lan. Không ai gọi ông Đặng Tiểu Bình là Tiểu Bình Đặng hay ông Lý Quang Diệu là Quang Diệu Lý, gọi như vậy người quen trở thành lạ, có khi người được gọi cũng không biết nữa kia. Thí dụ: cha tôi tên Bùi Năng Phán, nếu viết Phán Năng Bùi, cũng có thể đoán được vì tên cha tôi ít có, nhưng nếu tên mẹ tôi là Đặng Thị Lai, mà viết Lai Thị Đặng, thì không đoán được, vì Việt-Nam có cả họ Lai và họ Đặng

PV: Cám ơn em đã cho độc giả một kinh nghiệm. Trở lại hệ giáo dục TVWO, em đã trải qua một cuộc thử nghiệm cam go trước khi được chọn, ý kiến của em thế nào về thể thức chọn lựa này ?

BKN: Như anh đã biết, trước khi được chọn lựa, các ứng viên phải trải qua 7 giai đoạn theo thứ tự: 1- được trường đề nghị. 2- đạt được 545/550 điểm trong cuộc thi trắc nghiệm toàn quốc. 3-thì tuyển vào trường TVWO. 4-thì viết chính tả các thứ tiếng lị: 5-thì vấn-dáp kiến thức tổng quát. 6-phỏng vấn trắc nghiệm Phụ-huynh. 7-vượt qua sáu giai đoạn trên mà số ứng viên còn trên 24 thì căn cứ trên số thứ tự nộp đơn.

Tôi thấy cách thức chọn lựa này rườm rà và có nhiều giai đoạn không hợp lý hoặc không cần thiết: Điều kiện được trường đề nghị (1) không phải là yếu tố quan trọng nhất, mà yếu tố thứ (2) quan trọng hơn: để đáp ứng đúng 545 câu trong số 550 câu hỏi về kiến thức tổng quát trong cuộc thi Citotoets toàn quốc phải là xuất sắc lắm mới đạt được, vậy thì nó phải là yếu tố số (1) sau đó mới tới đề nghị của trường là điều kiện thứ (2) vì nhà trường chỉ biết học sinh xuất sắc qua các môn học ở trường mà thôi. Trường có thể đánh giá sai, nhưng Citotoets thì không.

PV : Em được bao nhiêu điểm trong cuộc thi Citotoets ? Em có hài lòng không ? Tại sao ?

BKN : Tôi được 546 điểm (dư 1 điểm) – như vậy trong 550 câu tôi trả lời sai mất 4 câu. Tôi không hài lòng với số điểm này vì tôi nghe đã có người đạt được 550 điểm (tối ưu).

PV : Các giai đoạn sau do hội đồng TVWO tổ chức có cần thiết không ? Tại sao ?

BKN : Giai đoạn (3), (4), (5) thì hợp lý vì người ta muốn biết chính xác ứng viên có thật sự xuất sắc về mọi mặt và có khả năng theo học một chương trình nặng nề kéo dài trong 6 năm bằng hai ngôn ngữ không. Nhưng từ giai đoạn (6) và (7) thì không cần thiết : phỏng vấn trắc nghiệm Phụ huynh (6) để đánh giá con em họ thuộc dòng dõi thông minh hay không thì quá đáng, làm như tuyển chọn con dâu và con rể cho nữ hoàng ấy, vả lại, tôi học TVWO chứ không phải cha

tôi, may là cha tôi cũng thông minh, không thì oan cho tôi. Còn việc dựa trên số thứ tự nộp đơn trước sau (7) thì không công bằng, hai người xuất sắc như nhau, mà một người được chọn một người không : thì vô lý.

PV : Số học sinh xuất sắc càng ngày càng đông, mà số trường TVWO có hạn nên phải áp dụng các biện pháp loại trừ nói trên, cũng như nhiều Đại học còn áp dụng việc rút thăm để loại bớt thí sinh..

BKN : Không công bằng, nếu có nhiều học sinh đủ điều kiện thì mở thêm trường, hoặc không thì tính điểm thi chính xác như Olympic : người về trước thì được huy chương vàng, người về sau 1/10 giây thì huy chương bạc, chứ bắt thăm hay theo số thứ tự nộp đơn thì không công bằng.

PV : Là người gốc da vàng được chọn theo hệTVWO, so với các bạn da trắng, em có những thuận lợi và bất lợi gì không ?

BKN : Không, người khác theo được thì mình cũng theo được, hệ T.VWO theo chương trình VWO (Âu-châu) nhưng được giảng dạy bằng hai thứ tiếng (T : twee, two, hai) đối với các bạn Hòa-Lan thì chỉ cần thêm tiếng mẹ đẻ thứ hai là Anh ngữ, còn tôi, ngoài tiếng Việt phải thêm tiếng Hòa-Lan và Anh-ngữ, ba thứ tiếng mẹ đẻ. Tuy nhiên, chương trình dài sáu năm, nhưng ba nămđã có chứng chỉ Trung học quốc tế được các nước công nhận, như vậy cũng có cái đích ngắn và đích dài để đạt tới, đỡ ngán. Nhưng tôi vẫn nghĩ : mình có đủ thông minh để học hết sáu năm.

PV : Em là người lạc quan ?

BKN : Vâng, là một Hướng Đạo sinh, tôi luôn lạc quan và yêu đời. Baden Powell, người khởi xướng phong trào Hướng đạo, bảo chúng tôi phải nhìn vào mặt tốt của sự việc hơn là nhìn vào mặt trái, hài lòng với những gì mình có và làm cho nó tốt đẹp hơn lên. Cha tôi bảo : phải lạc quan từ trong ý nghĩ, như vậy cuộc sống sẽ dễ chịu, thoái mái và thành công.

PV : Em sinh ra ở Hòa-Lan, được giáo dục bởi Hòa-Lan, vậy em là người Hòa-Lan nhiều hơn hay Việt-Nam nhiều hơn ?

BKN : Việt-Nam, tôi là người Việt-Nam 100% vì cha mẹ tôi là người Việt, dù tôi được sinh ra ở đâu thì tôi vẫn là người Việt, như con sư-tử châu Phi ở sở thú mới sinh con, người ta gọi nó là Sư-tử châu Phi con, chứ có ai bảo nó là Sư-tử Hòa-Lan đâu.

PV : Người ta thường nói : Da trắng thông minh, da vàng chăm chỉ, da đen mạnh khỏe. Ý kiến em thế nào? Là một người gốc da vàng trung tuyển, em có hạnh diện không ?

BKN : Ai được chọn cũng đều hạnh diện cả, nhưng là một người da vàng nên tôi hạnh diện hơn các anh : thiếu số mà. Còn bảo là da trắng thông minh, da vàng chăm chỉ, thì không chắc đúng, theo nhận xét của tôi

thì : *Da vàng thông minh hơn da trắng*. Có thể trước đây do cách giáo dục của người da trắng nên họ thông minh hơn, nhưng nếu được hưởng cùng một nền giáo dục thì người da vàng thông minh hơn.

PV : Em có biết tại sao da vàng thông minh hơn da trắng không ?

BKN : Mẹ tôi bảo : thông minh là do ăn cơm, vì bà ấy muốn tôi ăn cơm mỗi ngày để tiện việc nấu nướng. Nhưng cha tôi thì cho rằng : thông minh là do đông con, tôi thấy có phần đúng, vì anh em học hỏi và tranh đua với nhau từ nhỏ, 24 giờ mỗi ngày. Mặt khác, thế hệ sau bao giờ cũng thông minh hơn thế hệ trước nếu được học hỏi bằng nhau : Bốn anh chị em tôi đều theo hệ VWO, nhưng anh cả tôi *bình thường*, chị hai tôi *học giỏi*, chị ba tôi *giỏi hơn*, và tôi tôi *giỏi nhất*, nếu chỉ có hai anh em thì chắc tôi chỉ *học giỏi* thôi chứ không xuất sắc.

PV : Gia đình Việt-Nam đông con, theo em là yếu tố thông minh, vậy trong tương lai khi lập gia-dinh, em muốn có mấy con ?

BKN : Ít nhất bốn con.

PV : Nhưng nếu vợ tương lai của em không muốn có con như nhiều cặp vợ chồng hiện tại.

BKN : Tôi sẽ cố gắng thảo luận và thuyết phục : nếu vợ tôi không muốn có con, tôi sẽ muốn tám đứa, cuối cùng để dung hòa thì chúng tôi sẽ có bốn con.

PV : Em xuất sắc là do đông anh chị em, ngoài ra còn yếu tố nào khác ?

BKN : Dĩ nhiên còn nhiều yếu tố khác, như giáo dục gia-dinh, giáo dục học đường, giáo dục công dân. Hai giáo dục trên thì ở Hòa-Lan chúng ta ai cũng được hưởng, nhưng giáo dục công dân qua các đoàn thể xã hội thì có người tham gia có người không, tôi may mắn được hưởng sự giáo dục này qua Hướng-đạo, nên biết nhiều điều không thể tìm thấy ở gia-dinh hay nhà trường, giáo dục thứ ba bổ túc cho giáo dục thứ nhất và thứ hai : một người trẻ không được hưởng nền giáo dục Hướng đạo là một thiểu số không có gì bù đắp được, cũng như một đứa trẻ mồ côi cha mẹ hay không được đi học vậy.

PV : Xin cảm ơn em Bùi Khoa Nguyên, tôi gọi tên em như vậy có đúng không ?

BKN : Đúng, tôi cũng cảm ơn anh đã thích nghi với người Việt.



Đối lời cảm tạ

(Kỷ niệm đêm tiệc guy 11-4-1998 tại Restaurant Lotte do Liên Đoàn H.D. Montréal phối hợp với xóm Trưởng Niên Montréal tổ chức để giúp các H.D.S. Montréal tham dự trại Họp Bạn TT6 ở Virginia, Hoa-Kỳ)

Đây gọi yến tiệc Tinh thần
 Liên đoàn Hướng đạo nhẹ phần lo âu
 Phụ huynh đáp ứng nhu cầu
 Tứ phương các Trưởng tiếp vào phần công
 Trại hè Thế giới Đại đồng
 Việt Nam Hướng đạo nối vòng tay to
 Địa điểm Họp bạn hẹn hò
 Là "Hoa-Thạnh-Đốn" chẳng lo xa gần
 Duyên may nên chở bâng khuâng
 Trưởng, Tráng dùn dắt ráng tuân Luật Đoàn
 Châm ngôn "Sắp Sẵn" lo toan
 Thi hành việc Thiện : hân hoan tươi cười
 Hướng Đạo Giúp Đỡ mọi người
 Kìa xem quý Cụ vẻ tươi bội phần
 Liên đoàn hanh diện vô vàn
 Tiếng gọi Hướng đạo trăm ngàn người theo
 Sẵn sàng hỗ trợ mọi điều
 Mua vé ủng hộ bấy nhiêu thịnh tình
 Một phần việc nghĩa thành hình
 Một phần giúp "Quỹ" chương trình tiến nhanh
 Liên đoàn thành kính tri ân
 Tấm lòng hào hiệp đượm ngần tình thân
 Đa Tạ quý Mạnh-Thường-Quân
 Hoan hỷ, liên kết, hợp quần, nhứt tâm

VỊT NƯỚC VUI VẺ
(Montréal 11-4-1998)



Vui họp mặt Tại nhà tiên chỉ Hoàng-Hội (1998)

Nhớ ngày sinh cụ Bi-Pi,
 Hướng Đạo ở Vic hôm ni họp đoàn,
 Được mời dự lễ liên hoan
 Chúng tôi xin tỏ vài hàng tâm giao
 Mẹo buồn Hướng Đạo đẳng cao
 Đoàn sinh kết hợp rạt rào tình thương
 Điều hành tổng quát Trưởng Chưởng,
 Trưởng Hà: Văn Khắc, Trưởng Hùng Yết Kiêu
 Quang Trung, Trưởng Vân bận nhiều,
 Thăng Long, Trưởng Tiến như diều đang lên.
 Cùng với nhiều anh chị em,
 Hiệp lực giữ vững chí bền lòng son.
 Một cây làm chảng nênon non,
 Ba cây chụm lại thành hòn núi cao.
 Trưởng niên cũng góp tay vào,
 Đã thành lập xóm phong trào tiến nhanh
 Tiên chỉ Hoàng-Hội chân thành,
 Thứ chỉ Xuân Tự, Lê Dinh săn sàng
 Kim Biên được chọn gởi vàng,
 Văn chương gõ mõ cả làng đồng thanh.
 Vị tha ai cũng nhiệt thành,
 Chen vai thích cánh thi hành việc chung.
 Tham gia công tác cộng đồng,
 Chợ Tết, Cứu trợ đồng hương quê nhà.
 Nêu cao chính nghĩa quốc gia,
 Phát huy truyền thống đậm đà sắc hương.
 Hướng đạo khai lối mở đường,
 Giáo dục tuổi trẻ tình thương tuyệt vời.
 Nếp sống lành mạnh yêu đời,
 Khó khăn cũng vẫn vui tươi sá gì!
 Tiếp tục hành trình đang đi,
 Đi đến mục đích lạc ghi vào lòng.
 Hôm nay vui dưới nắng hồng,
 Thân chúc các bạn danh công toại nguyên.
 Tình người Hướng đạo vô biên,
 Mong sao gặp lại bạn hiền hằng năm.
 Tre già giữ gốc Việt Nam.

Canberra 21-2-98 - Thanh Viêm.

THÔNG BÁO

Được tin Hoà-Thượng Thích-Thiện-Định, Cố-Vấn Giáo-hạnh, Đại-diện Phật-Giáo trong Hội-Đồng Trung-Uông HĐVN vừa viếng tịch tại Marseille (Pháp) ngày 30-3-98, hưởng thọ 75 tuổi.

Lễ đưa kim quan nhục thân cố Hoà-Thượng được cử hành trang nghiêm ngày 2-4-98 tại Chùa Pháp-hoa và an táng tại Nghĩa-trang Marseille.

Vậy xin loan báo tin này đến quý Trưởng và HĐS Phật-tử được biết

Liên-Lạc.

SỐ VÀNG

1. Tr, Phạm Thế Thông	30 Gia-Kim
2. - Nguyễn Phú-Thiệu	10 -
3. - Nguyễn Võ-Danh (Barclay)	50 -
4. - Nguyễn Tấn-Hồng	20 -
5. - Nguyễn-Công-Trú	20 -
6. - Trần-Trung-Lương	20 -
7. - Trịnh-Toàn	50 Mỹ-Kim
8. - Tống-Phước-Ái	20 -
9. - Vũ-Văn-Chấn	40 -
10.- Nguyễn-Đức-Tùng	100 -
11.- Lê-Hữu-Thái	30 -
12.- Vương-Cát-Hanh	20 -
13.- Lý-Văn-Hải	20 -
14.- Lê-Kim-Dung	50 -
15.- Phạm-Gia-Kiệm	50 -
16.- Nguyễn Quỳnh-Hoa	50 -
17.- Trần-Văn-Phúc	30 -
18.- Phạm-Văn-Xuân	20 -
19.- Lê-Văn-Điền	20 -
20.- Dương-Phước-Luyến	20 -
21.- Büis Paul	100 F.F.

Ghi Chú: Tiền bồi-hoàn đăng-ký Hướng-dạo Trưởng-niên thuộc vào quỹ riêng, không ghi vào dây. Xóm nào chưa đóng, xin gửi về để tiện sổ sách. Cám ơn.

Ban Phụ trách xin chân thành tri ân các Trưởng và thân-hữu (độc-giả) đã , đang và sẽ góp sức giữ vững bản tin Liên-Lạc của chúng ta.

XUÂN CẨM

Họa bài Xướng của Tr. Thanh Viêm (Úc Châu) và
nối lời bài Họa của Tr. Vịt Nước Vui Vẻ (Montréal)
Liên Lạc số 26.



Nhớ người tri kỷ chốn xa xôi
Ngàn dặm cách ngăn đưa một trời
Ngó ý dấu lìa tơ gắn bó
Sen đầm mải đón ánh trăng soi
Lưu vong quê cũ xa mù mịt
Tái ngộ hẹn ngày chén ngọt môi
Thương bấy thân ai dời cá chậu
Mậu Dần Tết vắng bạn vui chơi

HỒ RUNG RĂNG

Võ Văn Hòn



CẨM ĐỀ

“ NHỊP CẦU GIỮA CÁC THẾ HỆ “
Ảnh Trưởng Hoàng Hội tặng
Liên Lạc số 26



Nụ cười ông cháu sáng hoa tiên
Thế hệ trước sau một hứa nguyền
Hướng Đạo ông gầy mầm tuổi trẻ
Nơi gương hai cháu tiếp con thuyền
Đưa người gặp khó qua cơn biển
Giúp khách chỉ đường thỏa ước duyên
Tuổi hạc đầu xanh chung chí hướng
Tre già măng mọc mỗi tân niên

HỒ RUNG RĂNG

Võ Văn Hòn

MÃ THƯ



Mục này dành trả lời những thư, những ý kiến đóng góp, mà tác giả không muốn trích đăng thư mình trên Liên Lạc, có vị còn yêu cầu đừng ghi cả Tên, Họ....
Uc lâm ! nhưng cũng dành chịu và xin lánh mệnh.

• Tr. Nguyễn Đức Linh (Okc)

Nhận được chi phiếu bồi hoàn tiền ứng trước ghi danh H.D. Trưởng Niên ở H.D.T.U. rồi. Cám ơn và rất thông cảm với Trưởng. Đã có một số xóm khác cũng bồi hoàn xong. Chỉ còn một ít.

Bài Hướng-dạo Việt Nam hải ngoại của Trưởng gửi, Liên Lạc đã chuyển qua tham khảo Ban Thường Vụ H.D.T.U. có chi thêm sẽ đăng ý kiến trên Liên Lạc sau này, nếu thấy tiện.

Thật ra vấn đề được nêu ra, có nhiều cách nói sẽ có nhiều ý kiến biện minh cho việc làm của mình. Nhưng tiếc thay, Liên Lạc chỉ là nơi “liên lạc” tin tức “giữa anh em H.D.” với nhau, chứ không đủ chỗ và cũng không phải là diễn đàn tranh luận, dù là hữu ích.

Các thư Trưởng gửi cho Tr. Lê Thọ, đã chuyển giao xong, chắc Cụ Sư-Tử sẽ có thư riêng đến Trưởng rồi.

Rất cảm ơn Trưởng đã dành thời giờ viết bài cho Liên Lạc, ước mong được đón nhận đều đẽ. Có hình ảnh sinh hoạt của OKC, xin gửi qua để

Liên Lạc có dịp quảng bá công trình xây dựng của H.D.V.N, bên ấy.

Tiếc là Kỳ Họp Bạn T.T. 6 này Trưởng không tham dự. Cụ Sư tử rất mong được gặp Trưởng. Nghỉ và thu xếp lại chương trình để có dịp cùng gặp nhau, không ? Trưởng Sư Tử Hoạt Bát có trao mấy tấm hình và 2 bài thơ. Xin chọn đăng bài thơ dài, đầy đủ tinh nghĩa. Ba tấm hình (nếu còn chỗ) thì xin chọn hình lá cờ Bạch Đằng.

Riêng bài thơ, cũng đủ làm ấm lòng những tiếng Sóng xa xưa, nay phân tán tứ phương, xin dành một phút giây để tưởng nhớ đến nhau.

※ Tr. Nguyễn Đức Dziên (Seattle).

Đã nói rồi mà có chịu nghe đâu. Phải lo cho sức khỏe trước, cứ để bệnh viện hỏi thăm hoài đâu có tốt. Dziên tìm vài bạn H.D. trong vùng làm thay TSH trong 3 tháng. Ba tháng đó Dziên phải tạm quên hết, lo thuốc thang bồi dưỡng xem sao. Nếu ở gần, anh có thể giúp Dziên phần nào..

Đọc các thư bên nhà gửi qua, người ta đều “đồn” là Dziên đã chết rồi. Bậy thiệt ! Ai mà ác rúa ?

Đến đây, mình nhớ lại bài ca : “Người ở lại Charlie” của Trần Thiện Thanh, có câu : Anh không chết đâu em... (nay châm thêm câu tiếp : Vì anh còn nặng nợ với Trang Sinh Hoạt H.D.V.N.).

Đọc những thư bên nhà gửi sang, thấy “Thầy Vịt Bể” và các anh chị em Hướng đạo ái mộ Dziên lắm.

Thở Đế đau chí mà phải vào B.V. ? Ráng giữ gìn sức khỏe.

※ Tr. Nghiêm Văn Thạch (Pháp)

Đã nhận đầy đủ ý kiến của Voi Già, chúng ta đã thỏa thuận, vậy, cứ thế mà làm. Xin nhớ để tâm “nhầm” người thay cương. Việc đi Ottawa, không nên đặt thành, vì tro tàn của Trưởng Chủ Tịch sáng lập đã rải ở sông rộng, chỉ còn 1 phần sẽ gửi về nguyên quán. Tôi có cho Cô Phương Thu hay ý nguyện của Voi Già, hai cô xin đa tạ và ở T.T.6 này, cả 2 cô đều có đến dự Trại

và sẽ cống hiến một màn văn-nghệ ở Trại cùng với một số nghệ sĩ tài tử Ottawa.

(Thư ngày 23- tiếp theo) Tiếc là không có Chị, để cùng Anh lên Montréal tham quan. Cám ơn Anh đã cho tin Thượng Tọa Thích Thiền Định đã viễn tịch và có loan tin ở Liên Lạc kỳ này. Đã thảo luận và thăm dò người thư ký mà ai cũng thoái thác. Riêng tôi, tôi muốn có sự thay đổi để Phong trào có không khí mới, phát triển mạnh hơn.

Xin chúc Chị Thạch chóng hồi phục sức khỏe.

※ Tr. Hà-Mã hăng-hái (Sydney).

Tất cả những thư Trưởng đã gửi cho Liên Lạc, mình đã nhận đủ. Xin ghi nhận chân tình thiết tha của Trưởng dành cho Liên Lạc và cho riêng Ngựa này.

Lần này mình nhận thêm 20 tấm hình về những sinh hoạt Úc-Châu. Tuy phía sau có ghi chú đầy đủ, nhưng vì là ảnh ngày Tết, vả lại các bài tường-thuật đã đăng ở L.L. #26, nên đăng hình thì không ăn khớp với bài mùa hè ! Nếu có ảnh sinh hoạt, có H.Đ.S. mặc đồng phục thì Liên Lạc hoan nghênh lấm cùng bài tường thuật sinh hoạt liên quan đến hình ảnh..

Chắc đằng ấy gửi thư + hình ảnh cho Liên Lạc khi chưa nhận được số 26. Những tin tức gửi cho, Ngựa xin nhận tấm lòng và cất giữ. Anh Đoàn Lai có cho hay nhận được mấy trang Liên Lạc do Hà-Mã gửi về, anh Lai trân quý lắm. Đã gần 3 năm nay, Liên Lạc đã đều đặn gửi về, Anh Lai chỉ nhận được 1 số mà thôi. Buồn thật !

Thêm lần nữa, cảm ơn tấm lòng của đằng ấy dành cho Liên Lạc.

※ Sơn Ca thảo vát (Pháp).

Đọc thư, thấy : chúc Trưởng được dồi dào sức khỏe, tưởng là sê . . . , té ra để “tiếp tục vác ngà voi” và Bè trên của Trưởng cả hai đều sức khỏe để còn vác bị, gậy đi trại, có mặt Trưởng thì mới rậm bè, rậm đám.

Nợ đời từ hai năm trước, nay mới trả, không thấy tiền lời chi cả. Nói chơi cho vui, nhận

được tài liệu, đọc kỹ và lưu trữ, (để có ai hỏi nhỡ mà chỉ dẫn) là quý rồi. Cám ơn lắm.

Đằng ấy dám cả gan bắt chước giọng “trợ trẻ” của xứ tui, coi chừng đó, không được mô !

Danh từ “cái nhà của em” hay hơn chữ “Bè trên của tui” nhiều. Hậu sinh khả úy. Trời ơi ! Ngài đã sanh ra Ngựa này mà còn sanh ra thêm Sơn Ca làm chi nữa Ngài !!

※ Tr. Đoàn Lai (Đạo Đông Hải).

Nhận được sách Anh gửi tặng, đọc và nhớ Huế vô cùng. Anh hỏi thăm trận “bão băng” tháng 2 vừa qua ở Montréal, thiệt hại thì nhiều, nhưng may là trong nhà “Đội sinh Đội Gà” ngày xưa không hề hấn gì, chỉ phải dời đi nhà nơi khác, vì bị cúp điện hơn 1 tuần lễ. Đọc câu anh viết trong thư : “Bao nhiêu kỷ niệm những ngày thanh xuân ở bên cạnh dòng sông nắng đục, mưa trong và hòn núi trước tròn sau méo, Thoại Vy và Thủ Lai biết đến ngày nào mới có dịp ngồi lại bên nhau để kể lại những chuyện vui buồn xa xưa ?” Thoại bỗng nhiên khụng bút lại, nhìn ra ngoài, nhìn đầm mây bay, hồi tưởng hồi lâu, không biết viết gì thêm, bỗng 2 câu hát của Văn Cao (trong bài Thiên Thai) tự nhiên thoát lên :

... Nhắc chi ngày xưa đó
Đến se buồn lòng ta . . . !

Nhạc sĩ Lâm Tuyền, trong “Khúc nhạc ly hương” tuy rằng đã . . . “Thề quyết ra đi từ đây”, nhưng vẫn không quên tự hứa :

Rồi một hoàng hôn ta sẽ hồi hương,
Tim về quê xưa thêm bao tình thương . . . “
Xin tạm ngừng ở đây, có thư riêng gửi về Anh
Đội-trưởng ngày xưa (1941-) của em.

※ Tr. Lương Ngọc Lan (Ca-Li)

Sau khi tiếp xúc điện thoại với Lan tối 16-4-98, những hình ảnh ngày xưa ở đất khô cằn miền Vỹ-tuyến hiện ra với Phạm-Duy trong Bà Mẹ Gio-Linh :

... Mẹ già cuốc đất trồng khoai
Nuôi con đánh giặc đêm ngày
Cho dù áo rách sờn vai
Cơm ăn bát với bát đầy ! “

Lâu lâu gặp lại người quen nhắc lại cảnh cũ, làm mình thương nhớ gia diết những đồng bào khốn khổ và điêu linh triền miên vì chiến tranh và cơ cực.

Làm sao mà Lân liên lạc được với Cụ Bùi Văn Giải để biết số điện thoại của mình để nối lại giây liên lạc ?

Mình nhớ dạo ấy Lân sắp kết bạn với Chị Huế làm ở B.V. Quảng Trị phải không, nay đã được mấy cháu ? Cụ Phúc (Đạo-trưởng Ái-Tử hiện ở Ottawa, cách Montréal tôi ở chừng 2 giờ lái xe hơi. Cụ Ông và Cụ Bà vẫn khỏe, vẫn mê say Huống-đạo như xưa.

Còn Anh Võ Thành Khiết (có tiệm bán ở phố lầu Trần Hưng Đạo đã qua đời năm ngoái ở Việt Nam..

Bắt đầu từ nay, mình ghi tên Lân vào danh sách độc giả dài hạn để biết tin tức anh em H.Đ. quen biết.

Cám ơn Cụ Rùa Vô Tư đã móc nối lại người quen biết với Ngựa từng cách biệt gần 35 năm nay.

*** Tr. Trần Thường Toronto.**

Đọc thư Anh, được biết thêm tin con gái anh Đoàn Lai, mà từ lâu tôi muốn biết. Nghe Anh kể đi đưa đám và phân ưu 3 người bạn già, làm Ngựa tôi buồn lây.

Ở vào lứa tuổi anh em mình thì không bệnh này thì cũng tật khác. Cho nên có người đã chúc con người tiến tới bằng cái xe hơi, nhân loại sẽ đến được thời kỳ trong người hư hỏng bộ phận nào thì thay bộ phận ấy (như xe bị hư bu-gi thì ra ga-ra mua về tự thay cũng được, chứ mình hỏng bu-gi thì . . . tiêu tùng). Xe hỏng máy thì thợ chữa là xong ngay. Nhưng nếu người mà hư bộ phận lớn (như tim, thận v.v...) thì phải chờ cả năm, đợi có người tặng bộ phận ấy, may gặp Bác-sĩ giỏi mới lắp an toàn vào cơ thể con người được (mà cũng không mấy chắc ăn !) Thôi chuyện đời xin gác một bên; và như anh Thường có hứa là sẽ tham dự trại TT6, vậy đợi gặp Anh sẽ hàn huyên nhiều hơn.

Có thư riêng gửi Anh, nói đến chuyện Anh Đoàn Lai.

(Cám ơn Anh đã điện thoại ngày 17-4-98)

*** Tr. Lê-Kim-Dung (Ca-Li).**

Ngày xưa, nhà ngươi là bạn của con thứ nhì của ta, nay đã khôn lớn, không còn là Bác bác, cháu cháu nữa mà là Anh Thoại, Trưởng Thoại, sướng chưa ? đó là nhờ Huống-đạo mà nhà ngươi tự “thăng cấp” đó. “Gần chùa gọi Bụt bằng Anh” là như vậy !

Trong thư, nhà Người viết : <<Lúc em còn bé, chúng em thường vào Dinh mà Anh ở, vì em là bạn của con gái thứ 2 Anh. Tui em thường chơi với nhau và có khi em ngủ còn ngủ lại tại Dinh với con gái Anh nữa. Có lần 2 đứa hát bài “Một bài ca đẹp tình ta như muôn đóa hoa . . .”. Em thì dùng 2 muỗng gỗ lại với nhau thành điệu nhạc Bolero cho cô con gái Anh hát . . . “Đó là khúc phim hồi cõi thơ ấu, em chỉ nhớ được có bấy nhiêu thôi . . . “ Còn trở về hiện tại : Em có gia đình và 3 con gái >> . . . Như đã hỏi, xin trả lời để Akela Cờ Lau biết : Con gái của Bác tên là Vân-Hường, bạn của cháu đấy. Hiện sống với chồng con ở Calgary, cách nơi ta ở 6 giờ bay. Hiện đã có 3 con, nhưng là 3 trai chứ không được như cháu có đến 3 con gái quý, tha hồ mà nhờ (con trai bên này mất giá lắm !)

Mừng Akela Bầy Cờ Lau đã có đủ cấp số cho 1 bầy đầy đủ. Trưởng Trưởng-Phú-Loan có người em là Trưởng-Phúc-Thọ ở Montréal thì phải. Gửi lời thăm Cụ Lý, người em rất xưa, gặp nhau lại tháng 1/1983 ở Costa Mesa.

Từ nay Liên Lạc sẽ được gửi đều đến Akela Cờ Lau, cho đến khi Liên Lạc . . . ngừng thở ! Được chưa ?

*** Tr. Lý Văn-Hải (VA.)**

Như Trưởng viết trong thư (05 April 98) “rất ngạc nhiên khi nhận được Liên Lạc và rất thích thú khi đọc xong”.

Sự ngạc nhiên này xin chuyển dành cho Cụ Tân Lý-trưởng Làng B.H. Virginia. Còn những niềm vui, những nụ cười thoải mái, những suy tư mà Trưởng cảm nhận, đó là do chúng ta cùng một “tần số” với nhau mà ra cả.

Cảnh quê ngày nay không còn êm đềm nữa, hay lòng đã khác ? Một câu ca như :

Quê nhà tôi, chiều khi nắng êm đềm
Chạy dài trên khóm cây, đàn chim ríu rít ca . . . !
(Chiều Quê, nhạc và lời của Hoàng-Quý)

Thế hệ 45 cảm nó đây rung động và đầm thắm, nhưng đến thế hệ 55 chắc sự đầm thắm đã phai nhạt đi nhiều; thế hệ 65 thấy đó gần như chuyện đời xưa; và thế hệ 75 hầu như không còn biết tới nữa !

Nếu Trưởng đồng quan điểm đó thì chúng ta tiếp tục cuộc chơi, tiếp tục vui cười, và được nhiều độc giả “đồng cảm” như Trưởng thì lo chỉ mà sợ Liên Lạc “yếu tướng”.

※ Tr. Nguyễn-Phúc Thanh Huế (Sydney)

Đã viết xong phần trả lời khá dài, đến câu cuối đọc thấy : “Xin Trưởng đừng dăng thư ni vào mục Mã-Thư, (tội lầm).

Khụng lại ! Đành xóa hết, xin ghi vài giòng, kéo trách rằng . . . thiếu lịch sự.
-Đã có một ít đáp số về Ăn trại và lều cho Trưởng niên ở (LL #26).

-Đã chuyển ngay thư cho Bạn Cũ; Ngựa biết là quen với nhau, nên tự xếp vào hàng Hoàng-Tộc cả, cho thêm gần gũi, tuy biết là họ Nguyễn.

-Đọc lộ trình dăng ấy phác họa mà giật mình. Toronto cách Washington DC 12 giờ xe hơi chạy một mạch (không đồ xăng, cho xe và xả xăng cho người) nếu tà tà thì lâu hơn.

-Đi Hartford, Connecticut rồi ghé Akela X.L. ăn bánh nậm, bọc lọc, đi Washington DC dự trại TT6, bay qua Florida đấu láo với bạn cũ Q.H.. Ô là là ! Sướng quá, nhưng khi về lại Sydney phải nằm dưỡng sức vài tuần.À mà lo chi ! Có con là lang-tây kia mà, hèn chi tha hồ mà phí sức.

Không dăng thư trên Liên Lạc như lời “Ước”, sướng chưa.

※ Tr. Quỳnh Hoa (VA.)

Cám ơn Chị đã gửi cho xem các tài liệu. Riêng cuốn The Vietnam review số 2 thì đang xem. Vì dày quá, đến hơn 500 trang lận.

Tôi biết Chị là họ Nguyễn, nhưng nghe tiếng thì dài-các, nên phong cho Chị Tôn Nữ, làm Bà Huế ở Sydney là quá troshi.

Chúng tôi qua dự Trại TT6 cùng với phái đoàn Montréal nên phải theo lộ-trình đi và về theo anh em.

Chị có nhã ý mời một số Trưởng, xin Chị vào Trại gặp và mời đích danh họ, chứ Ngựa, hay Liên Lạc không thể “mời thay” được. Mong Chị thông cảm cho.

※ Tr. Phan Lê-Nga (Pháp)

Chị đọc sách quá nhiều, đọc kỹ mới ghi nhớ những gì liên quan đến anh chị em Hướng-dạo. Đúng như Chị nói, đã là nhà văn thì phải có tác phẩm , nhưng Ngựa C.K. cứ chạy lông bông hoài, đâu có ngồi yên mà viết lách.

Trong Liên Lạc số này sẽ cho Trưởng Phúc (Charlotte) NCX biết tin Trưởng Nguyễn Phú Đốc qua đời, Trưởng Thạch cũng cho hay. Còn hai tháng nữa sẽ được gặp Anh Chị (lần đầu), mong được học thêm nhiều cao kiến.

Từ lâu, vắng tin chị Trúc (Úc Châu) không nghe tin chi cả. Chị Trúc có qua dự TT6, hay là Chị này muốn làm một màn surprise !

※ Tr. Nguyễn Quốc Khải (D.C.)

Nhin tấm hình Ấu+Thiếu-đoàn Trưởng Vương cưỡi toe toét, Ngựa cũng vui lây, và cưỡi theo. Phục tài nhà nghiệp ảnh đã bấm máy đúng lúc tout le monde AAAA một lần !

Biết khả năng thuyết phục của “dăng ấy” rồi. Khéo ăn nói lầm, kiến trong hang cũng phải bò ra, há gì một H.D. !

Tiếc rằng những bài hát hơi dài, đất dai Liên Lạc quá hẹp, hơn nữa L.L. không dăng thì cũng đã có 8 báo H.D. khác dăng (vì 8 báo khác cũng nhận được).

Anh em mình chỉ mới thư từ qua lại mấy tháng gần đây thôi, nhưng xem chừng cũng “hợp gout” phần nào. Gặp nhau vào mùa hè này, tha hồ “đấu” !

※ Tr. Bùi Năng Phán (Hòa-Lan)

Bài phỏng vấn rất đạt, có chữa “Anh” thành “Em” cho đúng với tuổi tác của quý tử. Đúng là hổ-phụ sinh hổ-tử (À quên : Cáo-phụ sinh Cáo-Tử mới đúng). Đã gởi nhở Tr. Cáo Đỏ Mặt (lại “Cáo” nữa) ở Ottawa đánh máy thu nhỏ lại, vì đất Liên Lạc quá hẹp. Ngày 16-4 nhận thêm phong bì và mấy hình vẽ và đoạn bút tíc bài phỏng vấn, chưa biết phải làm gì đây vì không có thêm lời dặn dò nào cả. Con người đã từng viết báo mà tiết kiệm chữ nghĩa của Thánh-hiền như vậy thì tài năng cất vào mô cho hết ? Hay là đã bay theo mây gió vì vân-du quá nhiều. Chúc gia đình Phán được mọi sự an vui. Có tin gì hay, nhớ cho anh em khắp nơi cùng biết.

※ Tr. Đầu Tôm Nấu Với Ruột Bầu (Úc Châu)

Xin chân thành mừng Lễ Kim-Khánh (golden anniversary) của Anh Chị. Đứa em phương xa này phải đợi thêm 3 năm nữa mới theo gót Anh Chị được.

Tiếc là kỳ Họp Bạn TT6 này thiếu Anh, không thì mời Anh “quá bộ” đến Montréal chơi và ngắm lá vàng của vùng Xứ Tuyết.

Viết đến Anh, Ngựa hèn không dám “diễn oai linh rùng thẳm” mà dùng thơ, ca dao hay Kiều ra mà “biểu dương lực lượng”.

Trong thư Anh viết “Đó là kết quả của tiếng đàn accordéon năm xưa trong bài “Người Bạn Đời (Liên Lạc số 11 tháng 6/94)”. Anh Hội ơi ! Anh đã “nhớ lại” tức là “mơ xưa”. Nay có Chị Hội bên cạnh, đó là “thực cảnh”. Anh có cả Mơ lẫn cả Thực. Hạnh phúc nào bằng !

“Nếu là Thực, xin hãy là mãi mãi

Nếu là Mơ, xin hãy chờ vời tàn !”

Đã tự dặn lòng, đối với vị đàn anh này đừng có múa kiếm mà mang họa vào thân, rửa mà chứng nào vẫn tật nấy không chữa ! Đáng phạt !

※ Tr. Tống Phước-Ái (Winter Harven)

Đằng ấy quá khen mà Ngựa này thêm thận. Trưởng nhắc đến những câu “Tuổi già đã đến gần kề” hoặc . . . “để an tâm bước những bước cuối cùng”. Chao ôi ! chỉ mà buồn rู้nghia ! Theo Ngựa này thì không có tuổi nào gọi

là “già” cả.. Không một ai “quá date” trên trái đất này, nếu tìm được cho mình một lý do để sống giúp ích. Nay Anh đã theo đường học Phật - đây cũng là một hướng đi đẹp - nếu mình học kỹ, hiểu sâu và . . . hành thật đúng, được như rứa thì anh Ái đã “ngộ” rồi đó :

“Cố gìn giữ tác-phong Phật-tử
Phải quyết tâm tránh dữ làm lành . . .”

※ Tr. Nguyễn Tấn-Dê (Texas)

Ngựa đã nhận được 2 tập sách dày và “Open letter . . .” do Trưởng chuyển giúp Tr. Vĩnh Đào từ tháng trước. Tôi đã có thư qua Tr. V.D. rồi. Thêm vào đó, Trưởng còn gửi thêm tài liệu (song ngữ) về B.S.A.. Những tài liệu căn bản này rất cần, tôi đã gửi tặng một số Trưởng đang và sẽ muốn lập đơn vị mới. Nếu tiện, xin cho chúng tôi những cuốn video thì quý lắm. Một niềm vui cho Hướng đạo Trưởng Niên niên là Trưởng đã nhận chuyển giúp Bản Tin H.D.T.U. đến các Trưởng Niên ở Hoa-Kỳ và Canada. Một dịch vụ tuy dễ mà nếu không có sự tiếp tay của Trưởng (qua BSA) thì cũng khó thực hiện đầy đủ như sự mong ước của Ban Thường Vụ H.D.T.U. Do đó, Liên Lạc sẽ khởi lập lại những tin tức đã được phổ biến trong Bản tin H.D.T.U.

Nhớ lại 2 câu hát của Tr. Tạ Quang Bửu ngày xưa (1941).

“Một người một tay : đâu gây dựng cơ đồ khi trước
Triệu người triệu tay : Rồi gây dựng sau này . . .”

※ Tr. Vũ Minh-Ngọc (Vancouver)

Sẽ ghi địa chỉ mới kể từ số này. Yên chí Liên Lạc sẽ đến tay.

Đã viết trong Đặc san Q.G.H.C., sao không viết cho Liên Lạc, kể từ lúc đằng ấy ở Bầy với các Trưởng Ninh + Đáp ? Gãy cánh thì gãy cánh, chữ “Tâm” vẫn là Hướng đạo và “Tu” vẫn gần gũi với anh em mà !

Ở đây, anh em ta vẫn trầm trồ, hai tháng họp một lần, vẫn ở Université de Montréal, Xuân Thu nhị kỳ ra Bản Tin và Đặc San, lui tới cũng những cây viết cổ cựu, ai cũng muốn rất nhiều song làm chẳng bao nhiêu, cứ chi có đằng ấy ở gần đây thì nhẹ cho ta biết mấy. Dù sao, mỗi

năm vài lần ghé lại “Bến Cử” gặp anh em là vui lắm rồi ! Nhớ lắm Ngọc ơi !

* Tr. Sói Con Đã Già (Toronto)

Bản như vậy mà vẫn còn nhớ đến việc châm cùi lửa cho Liên Lạc. Đằng ấy nhẫn có gởi gì qua Làng Việt Nam ở Phi-Luật-Tân không ? Định bụng sẽ gói một gói báo Liên Lạc gửi cho anh em Huống đạo bên Làng, ngày 11-4-98 gọi đến thì “sứ giả tình thương” đã đi rồi ! Buồn ơi là buồn ! Cũng định tâm ủy-thác “Người” ghi lại vài nét về anh em H.Đ. của Làng Việt Nam bên đó để độc-giả Liên Lạc hiểu thêm về một chương trình qui-mô của những bậc chân-tu sáng lập và lòng hào hiệp của những mạnh-thưởng-quân, lưu tâm đến những người kém may mắn. Biết đâu, những bộ óc thông-minh như . . . , dù không nói cũng sẽ đem chuyện bên Làng kể lại cho anh em nghe cho mà coi. Yên chí !

À, Cụ Tỉnh đã về lại rồi, về thăm Cụ Bà mấy tháng, coi bộ “hốc hác”; khi trở lại Montréal, năm tĩnh duong mấy ngày, nay đã lai tỉnh rồi. Năm tới tĩnh trí, biết đâu, lại khăn gói về thăm Bà Tỉnh ?

* Tr. Vũ Văn Chấn (Florida)

Khi Trưởng viết thư cho Liên Lạc (đề ngày 23-3-98) nói là “viết từ miền nóng” thì ở Montréal của Liên Lạc lạnh tới -28 độ C ! Nhưng hơi ấm của Trưởng gói ghém trong lời thơ đã làm cho anh em, Ban Phụ Trách “ấm” lên nhiều. Ngựa tôi đã mấy lần qua Florida nhưng kém duyên nên chưa được diện-kiến bậc đàn anh, rất tiếc ! Kỳ Thắng Tiến 6 này anh em bốn phương về họp bạn ở Thủ-đô Hoa-Kỳ, Trưởng có thể lái xe qua bắt tay anh em không ? để có dịp nhớ lại . . . “Hồi là hồi niên thiếu . . . !”

Bây giờ còn sức nênráng đi, đợi chờ mãi thì không có dịp, mà nếu còn dịp nhưng lúc ấy chân tay tự nhiên “nhịp” hoài thì chuyện đã rồi. Ôi, thời gian !

* Tr. Nguyễn Thành Cung (Pháp)

Đã nhận 2 thư của Trưởng gởi. Đáng lẽ phải tôn vinh là “Cụ Hội-Trưởng lão thành” mới

đúng, nhưng xin phép được gọi bằng Trưởng cho thân mật và Cụ được Trẻ thêm 30 tuổi, vì đã gần ấy tuổi mà vẫn thiết tha với Phong-trào, mốc nối thêm Tr. Trần-Minh-Quang để lập Làng Trưởng niên Paris với niêm-kỷ của Trưởng, với nét chữ của Trưởng thì những lời trong thư đã đem lại sự khuyến khích lớn lao cho anh em Ban Phụ trách Liên Lạc và khích lệ cho Trưởng ở Paris khi sẽ tập họp dưới bóng cờ Trưởng Niên Paris mà Trưởng Nguyễn-Thành-Cung là người anh cả.

Trưởng nhắc đến sự ra đi của Trưởng Phan-Kim-Phụng với những chân-tình khi ghé thăm Trưởng ở Pháp. Trong số này có lời kể của Tr. Phan-Thanh-Hy về đám tang Tr. Phan-Kim-Phụng mà Tr. Hy có dịp gặp gỡ mấy lần trước ngày ra đi vĩnh viễn của Tr. Phụng.

Kính chúc Trưởng sức khỏe đầy đủ và bửu quyến vạn an.

* Tr. Nguyễn Chí Hiếu (Garland)

Félicitations ! Thu xếp công việc được cùng tham dự TT6 là vui rồi. Đã ghi tên Trưởng Nguyễn-Trịnh-Cường và Tr. Đào-Bá-Hùng vào danh sách độc giả dài hạn, kể thứ số 27 trở đi, vì 25 và 26 đã cạn kho, đến kỳ Họp Bạn may rủ thu lại được (vì phương xa in, gởi về).

À, nút áo được xếp Hiếu rồi, đã có thêm mấy Trưởng quanh vùng tại sao không lập xóm Trưởng Niên cho vui, rồi lấy cái trôn ấy lập ra đơn vị H.Đ.V.N. giúp phụ huynh cho con em vào Đoàn để sáp nhỏ khỏi đi chơi bậy, như vậy chính Trưởng đã làm bốn phận đền đáp công khó hưỡng dẫn của các Trưởng ngày xưa đã đào-tạo ra Trưởng đó !

Dạo này có thêm gì nhiều trong mục sưu tầm không ?

Gặp nhau ở Trại Họp Bạn tha hồ mà . . . “trao đổi” !

Chúc gặp nhiều hên .

* Trưởng Cựu-Lý (Đốc Răng) Thủ đô Hoa-Kỳ.

Nhận thư và sách N.K. tặng cho Ngựa, vừa đọc vừa nghĩ cách trả lời sao cho vừa ý, vì tay này cũng là một “đấu sĩ” có hạng. Câu chuyện rước chức sắc đến nhà để vui chơi nhộn nhẹt,

phục rượu cho say (không hiểu có . . . đẹp không) mà các Cụ cho Lý-trưởng “đào tẩu” nhanh thế ! Mới một nhiệm kỳ thôi mà. Tài thật ! Vụ này Ngựa sẽ qua xin thụ-giáo để tự áp dụng cho phiên họp Trưởng Niên ngày 29-6-98 sắp tới.

Còn đằng ấy có ghi thêm : “. . . ngoài ra cũng có lầm chuyện râu ria bên lề”, đằng ấy có chịu kể cho Ngựa nghe khi đến Trại TT6 không ? -Việc tiếp theo là đọc bài “Âu Châu tiểu du-ký”. Chỉ hỏi một câu ngắn, và hỏi nhỏ thôi : Tại sao lại vác ba-lô qua Âu-Châu một mình ? Bề trên đâu phải là nữ-thánh mà cấp giấy phép rộng rãi như vậy? Đọc kỹ lại thêm lần nữa, thấy kể rất . . . lương thiện”: đi đâu cũng có Xứ cháu trai tháp tùng, đi đường chỉ nhìn thẳng (họa là Khổng-tử) ngắm máy bay. Sau hết là đọc cuốn ‘Những Mẩu Chuyện Nha-Khoa’. Sách in hình bìa màu đẹp (nhưng màu xanh nơì bìa mà được đổi thành màu hồng – như nướu răng – thì đúng hơn). Ông Đốc, Bà cũng Đốc nên kinh nghiệm nhiều, bài vở chuyên môn (thì Ngựa không dám xía vô) nhưng thấy hình vẽ (do con nít vẽ) rất thích nhìn. Không rõ thi sĩ Đoàn-Phú-Tứ có hàm răng có tốt không mà thấy nhắc đến “Màu thời gian”, “Hương thời gian” hơi nhiều. Cuối cùng đọc bài “Cái dại của răng khôn” thấy hay hay, Ngựa bèn nảy ra trong đầu sẽ viết một bài, lấy đầu đề là “Cái khôn của cỏ dại” (chưa biết khi nào khởi sự) để đáp lễ ông Đốc Răng họ Phạm và sau hết, xin nhắc lại lời của tác giả :

“Nào biết rằng ai dại ai khôn khi đường còn dài !” Đúng rồi ! Cụ Cựu-Lý, à quên, tác giả “Khôn” quá trời ! Đã phục rượu cho chức-sắc Làng B.H. say sưa, để nhầm mắt ký giấy phong thích cho Cựu-Lý. Siêu thiệt !

* Tr. Phạm Văn Chương (Melbourne).

Bố ông Trùm ! Mình trúng số rồi. Lành một lúc nhiều thứ : nào disk, nào bài đánh săn, nào tin Trưởng Niên Úc Châu, nào hình ảnh, nào là . . . thư phân trần tâm sự. Vì là “tâm sự” không nỡ đăng trong mục Thư Bạn mà đưa vào “Mã Thư” cho kín đáo, sướng chưa? Dù sao ở Victoria có Hoàng Tiên-Chỉ và Phạm Mõ-Làng là Ngựa

C.K. yên trí lầm rồi, vì sợ H.D. Trưởng Niên vùng Nam Úc Châu “nguội điện”.

Chơi với H.D. cần nhất là tấm lòng, tuy nhiên cũng phải “lộ” ra chứ cất dấu âm thầm thì tấm lòng sẽ mai một, ai mà biết !

Ông trùm bắn khoan về sự thăng trầm của xóm Melbourne, nay cải danh thành Làng B.H. Victoria, chắc sẽ khởi sắc. Còn đằng ấy hỏi thành quả và kinh nghiệm các Làng Xóm khác thì đến TT6 này sẽ thấy và nghe kể những chiêu đặc-sắc.

Chương trình du-hành chưa biết BTC có dự liệu gì không ? Tuy nhiên BTC đã lo xe cộ, ẩm thực để phái đoàn Trưởng Niên đi xem thác Niagara và một vài thắng cảnh quanh vùng . Chỉ biết qualoarement như vậy. Cụ Tuân (năm nay 85 tuổi) sẽ tham dự TT6, sẽ gặp và nhắc lại canh chua Melbourne.

Đọc hết 2 trang thư dài mới biết đằng ấy không còn muốn “trùm” mà muốn “tung”. Hoan hô ! Trùm ba năm đủ rồi ! Liên Lạc đang dặn dò Thủ-quý họ Mai chuẩn bị bao lớn để chứa tiền Kangaro đó ! Ngày mõ sẽ nhập trại ? Về ngày mõ ? Đã ghi thêm tên những độc giả mới vào danh sách dài hạn của Liên Lạc rồi.

* Tr. Đoàn Văn Thiệp (Ca-Li)

Các tin tức anh gửi cho biết, vì là tin chung. Liên Lạc xin trích đăng ra đây để anh chị em các nơi cùng biết :

. . . Năm ngoái là năm Sao Quả Tạ chiếu vào đa số các Trưởng già như Đinh Xuân Phúc, Trần Văn Bối, Huỳnh Văn Nhu, và tôi, bắt tội phải lo lắng và chăm sóc cho các Bề trên (chữ của anh thường dùng), vì các Bà theo nhau vào Bệnh viện, người một tuần, người vài tuần. Già Phúc bây giờ không dám đi đâu lâu, vì bà xã hay lên cơn bất tử, nằm mõp, không cục cựa vì bệnh Parkinson. Già Bối trong năm phải bốn lần đưa bà xã vào bệnh viện vì trong máu có glucose. Già Nhu suốt ngày phải xem schedule để bà xã uống thuốc cho đúng giờ vì bà bị mắc chứng hay quên, quên tuốt luốt. Bây giờ thì bớt rồi. Còn vợ tôi, gần cuối năm đang ngồi tụng kinh ở chùa, ngã lăn ra, miệng cứng lại vì stroke. Đưa vào nhà thương cấp cứu, nằm ở đó một ngày rồi về. Tưởng êm không dè đúng một

tuần sau, bị nghẹt tim phải nầm nhà thương trên một tuần sau khi thông tim. Lúc này thì coi như hồi phục, tuy nhiên 2 tuần phải đi thử máu 1 lần, ăn uống kiêng khem...

Còn ông Vũ Thanh Thông và ông Đỗ Văn Ninh, trong năm cũng phải vào bệnh viện vì tim và stroke (chuyện ông Thông dọa phá bệnh-viện không dám kể ra đây vì sợ anh Thiệp bị ăn búa tạ!). Từ ngày anh Trần Văn Đường mất đi, chúng tôi mất một hộp thơ liên lạc với anh chị em Nam-Kỳ.

Năm nay sang Washington DC sẽ không vòng lên Canada vì sẽ gặp hầu hết quý vị tại Trại TT6 rồi.

Anh Thiệp ơi ! Đây phải chăng là một grand jeu : Các bà thử thách lòng chung-thùy của các lang quân và các bậc liền ông thí, xét lại lòng yêu thương của các Bà khi mình hết xí-quách ?

* Tr. Hà Thúc Sinh (Ca-Li)

Đọc message Trưởng viết, biết là sẽ không qua dự TT6 được, hơi buồn, mà Trưởng Phúc NCX sẽ buồn hơn. Xóm Charlotte nghe đâu đang lo bị gậy dự trại với anh em các nơi đồng lâm.

Nhận được bài “Giấc Năm Mươi”, mở đầu câu : “Năm nay mùa Hè San Diago mát như da thịt đàn bà . . .” làm Ngựa này ham hố đọc tiếp, đến đoạn cuối : “ . . . nhưng ít ra phải hiểu sâu hơn nữa những điều đã học; và phải sấp sắn mọi thứ, nhất là không được lẩn giấu mộng và thực !!!

Một chuyện ngắn rất hay, nhưng với Liên Lạc thì hơi . . . dài. Nếu được, xin Trưởng dành bài cho Liên Lạc thì nên nói nhiều hơn nữa về Hướng-dạo (vì 2 chữ sấp sắn vẫn chưa đủ), tối đa là 1 trang ruồi hoặc 2 trang, có đánh máy xin đánh dọc, chữ font lớn hơn . . . vì : các Cụ đọc chữ nhỏ hại mắt, đọc dài quá 2 trang thì nhọc trí, nói đến mộng và thực cao siêu thì các Cụ ngại suy nghĩ nhiều thì đêm ngủ không an giấc; vì vậy Liên Lạc thường chỉ nói chuyện tin tức cho nhau, nhắc kỷ niệm ngày xưa, để các Cụ tìm lại hình ảnh của mình để vui với hiện tại.

Cám ơn Trưởng nhiều, riêng chuyện Trưởng đột ngột rời Charlotte làm cho Cụ Phúc NCX la chối với !

* Tr. Nguyễn-Minh-Trị (Úc Châu)

Nghe CD Lửa Việt : Hướng-dạo và quê hương “thật thấm thía và phục tài người chủ trương.. Lại đọc kỹ tập nhạc Lửa Việt càng thêm suy nghĩ : Thì giờ đâu, tiền đâu mà thực-hiện được như vậy”

Xin dở nón chào Liên đoàn Đống Đa và riêng chúc Tr. Nguyễn-Minh-Trị đạt được toàn vẹn sự mơ ước và gặt hái nhiều kết quả ở kỳ TT6 sắp tới.

Hy vọng các đơn vị Hướng-dạo khác sẽ bắt chước L.Đ. Đống Đa, nhưng điều kiện cần nhất là phải có 1 Liên-đoàn-trưởng yêu thích nhạc, chăm chỉ, chịu khó, hy sinh và can đảm như Nguyễn-Minh-Trị. Đúng không ?

Đọc xong thư của Cheo chu-dáo (đề ngày 24-3-98) viết : Mỗi lần nhận được báo Liên Lạc là em mừng hết lớn (làm sao mà lớn được khi tuổi đã cỡ này). Em nhớ Trưởng vô cùng. TT5 gặp Trưởng trong ánh mắt vui tươi, lúc nào cũng có nụ cười trên môi làm em thèm có được cái nét trẻ trung như Trưởng vậy (nói nhỏ cho chú Cheo biết : dạo TT5 ở Sydney, Ngựa này bị thương nỗi lỗ mũi, nếu không thì còn đẹp trai và trẻ trung dữ dội hơn nữa !).

Không tin, đợi TT6 sẽ thấy, dù đã già hơn TT5 ba năm lận ! Hẹn gặp nhau Hè 98 này, tha hồ dấu hốt tung bừng hoa lá !

* Tr. Dương-Phước-Luyến (Florida).

Đã nhận đủ thứ của dặng ấy gửi, kể cả tiền bồi-hoàn ghi danh cho Xóm bên nớ. Về hình bìa cho Liên-lạc, nếu có thể, làm cho loại dùng cho vài ba năm (đại loại như bìa Liên-lạc đã dùng mấy năm nay), còn cái “lốm” sẽ thay đổi ... theo thời gian !

... *Màu thời gian tím ngát*

Hương thời gian thanh thanh...

(Màu thời gian - Thơ - Đoàn-Phú-Tứ)

Riêng về hình bìa kỳ này, ngày Bế mạc Trại nhằm ngày Tinh Thần Trần-Văn-Khắc (01-7), nên in hình Vị sáng-lập Phong-trào HĐVN để tỏ lòng biết ơn người đã khai sơn phá thạch.

Đã đổi chiếu cuốn L'Art à Huế rồi, đúng như cuốn đăng ấy đã có, nghĩa là in ở Hanoi - Haiphong, cũng 172 trang, trên giấy cứng v.v., Xin đăng ấy đừng mang theo để đổi chiếu làm chi cho nặng ba-lô.

Sau hết, đã ghi địa-chỉ mới của đăng ấy để L.L. đến đúng tay người nhận. Ngựa này không bao giờ quên kỳ gặp nhau lần đầu ở nhà Tr. Hoàng-ngọc-Châu. Mới đó mà đã bảy, tám năm rồi !

Trời mây phảng phất nhuốm thời gian ...
Thôi, ngưng lại, kéo Ông Thăng ở Virginia sẽ kiện, vì lạm dụng quá nhiều bài thơ... "tủ" của ông ấy.

* Tr. Nguyễn Thanh-Viêm Canberra (Úc-châu).

Thế là Trưởng thật sự không qua gặp TT Clinton kỳ này rồi. Phen này Chị SMT thiếu mất ít nhất là hai vị khách quý phương xa. Buồn thật !

Câu đối của Anh, thiên hạ không ai đối lại được. Anh cho hay chưa có tên rùng, nếu anh qua kỳ này ở Trại TT6, thế nào cũng có. Biên giới Mỹ-Canada rộng mở, Anh Chị qua TT6 thì bước qua một bước là đến Montréal của tụi tui rồi. Mất một cơ hội đáp lễ Chả tôm, mì thánh, canh hổ qua và nhiều thứ khác nữa. nợ càng chồng chất ! Vì sức khoẻ, Anh Chị tính như vậy thì ai dám nài ép. Câu chúc Anh Chị vẫn tráng kiện như hình Anh chị chụp hôm Tết lên Sydney dự hội chợ (có Chị Thanh-Huế cười tươi hơn hoa ngày Xuân trong hình). Ngựa xin nhận lãnh những cảm tình mà Anh Chị đã dành cho. Cái đồng hồ "le coq qui chante" anh còn giữ đó không ? cũng là một kỷ-niệm (đêm khuya) ở Glenfield Park rất khó quên.

* Tr. Nguyễn-Văn-Thuật (Sydney).

Bản dự thảo Hương-ước của Làng Trưởng-niên Sydney ngắn gọn đủ. Nhưng khoản mở rộng cho người ngoài (chưa bao giờ vào H.Đ.) cũng cần bàn thảo lại trong phiên họp ngày 29-6-98 của Phong-trào Trưởng-niên.

Các tài-liệu và hình ảnh rất đỗi dào, xin cảm ơn những chân tình đối với L.L., nhưng một số hình ảnh

chụp thiếu ánh sáng nên in lại sẽ mờ, một số tin đã đăng ở số trước rồi, dành dành chỗ trong L.L. cho các nơi khác, vì nếu Úc-châu xuất hiện nhiều quá, e thiên hạ cho mình là "phe đảng". Đã nhận tiền bồi hoàn ghi danh HĐ Trưởng-niên. Chu đáo lắm.

Đăng ấy "xúi" Ngựa này dùng E mail . Đã dành là tiện, nhưng làm sao mà L.L. có những thư từ chính tay các Trưởng độc giả viết gửi về ! Rồi lấy tiền mờ mà in báo, trả tiền tem. Hỏi giùm : gửi tiền trên Internet được không? Cần phải làm khó như rửa mói đo lường được chân tình của độc giả đối với tờ báo. Thôi mọi chuyện để đó, gặp nhau sẽ hay.

* Tr. Nguyễn-Xuân-Mông (Sacramento).

Năm nay lại nhận Sắp Sẵn của Liên-doàn và Xóm Sacramento, nhận được cả hình sinh hoạt và cả tiền bồi-hoàn ghi danh với HĐTU lại có lời hẹn sẽ qua dự TT6 nữa. Thấy Anh ngon lành quá, Ngựa này thưa nhỏ một việc : Kỳ này gánh giùm thay cho Ngựa việc Phong-trào Trưởng-niên được không ? Với tinh thần HĐ. cao, sự lo lắng chu đáo, lại có Bà Chị bên cạnh cũng là Akéla, Anh Mộng cười và ... " Ừ " đi một tiếng lập tức có "Sắc-lệnh" bổ nhiệm ngay, và Ngựa này xin hứa sẽ luôn luôn đi bên cạnh Người Anh Quý Mến này. Nói thiệt đó. Chuyện này chỉ hai anh em mình biết mà thôi, thiên cơ bất khả lậu. Đừng cho ai hay cả nghe. Nhớ đó !



NHẮN TIN :

Trưởng Trần-Văn-Cường (San Diego, Hoa-ky)

- . Báo Liên-lạc hiện không có đủ các số cũ.
- . Không có bán ngoài thị trường, không có quảng cáo.
- . Liên-lạc đem lòng ra trang trải và xin được đón nhận bằng những tấm lòng của độc giả bốn phương.
- . Liên-lạc có phổ biến về Quê nhà, bằng nhiều cách và không nhận tiền của các Trưởng và anh chị em H.Đ. *bên ấy*.
(Hy vọng những câu trả lời trên đã đáp ứng thư ngày 7-5-98)

SÁCH BÁO

NHẬN ĐƯỢC



1. Giai-Phẩm GIÚP ÍCH.

Bộ Hai. Số Tám. Phát-hành tháng 2-1998.

Một Giai-phẩm đặc sắc, trình bày đẹp, ấn loát "nhà nghè. Bìa màu, dày, riêng về "hình thức": tìm một khuyết cung không thấy. Phục thật!

Về nội-dung, Giai-phẩm chia ra bốn mục: Cây Tre, cây Cau, cây Lúa và cây Huệ. Tuy nhiên có bài đã đem lại sự suy tư, thoảng gợi một nỗi buồn man mác cho những người thiết tha với Phong-trào. Lại có góc quảng bá cho G.I. Bộ Ba: Hứa hẹn những tiết mục mới lạ, một "diễn đàn khác trước". Chờ xem!

Ngoài những tin tức, hồi ký Hướng-dạo do một số Trưởng viết và những bài vở (phổ thông) chọn lọc như Kỹ-thuật làm són mài, Ý nghĩa của nghi thức Ăn, Thi vật đầu Xuân, v.v..., Thơ và nhiều bài nghiên cứu công-phu khác, trình bày nghiêm chỉnh, cần đọc để biết. (Tim mãi không thấy ghi ngày tháng phát hành. À, nhớ ra rồi, Giúp Ích có mà, cần chi ngày tháng, một giai-phẩm vượt thời-gian. Xin cất mủ chào những người có Chí Lớn.

* Địa-chỉ liên-lạc : GIÚP ÍCH

P.O. BOX 1155, Roslyn, PA. 19001-9155, USA.

2. NHỊP CẦU.

Số 33, Tháng 12, 1997.

Nội-san H.D.V.N. Vùng Hoa-Thịnh-Đốn
do Liên-Đoàn Thăng-Long thực hiện.

Một nội-san "rất nội san", khổ vừa, đơn giản với những hình ảnh sinh-hoạt của Liên-đoàn do những cây viết "cây nhà lá vuông" có cả bài viết

bằng Anh-ngữ. Kể diếm báo thấy bài "Nghè Trưởng ở Bày" của Akéla Nguyễn-ngọc-Ấn viết là thâm thía hơn cả, có dươn dôi chút cay đắng, rất đắng dể các Trưởng đọc và suy ngẫm.

Địa-chỉ Liên-lạc : Liên-Đoàn Thăng-Long
8732 Badger Dr., Alexandria, VA. 22309, USA.

3. NGUỒN THÂT :

No 4 - March - 1998. Do Tráng-Đoàn Trần-Văn-Khắc-Victoria thực-hiện, phát hành mỗi ba tháng.

Nhìn huy hiệu ba màu (mỗi lợ) bên gốc trái thật bắt mắt. Bản tin gồm 8 trang, hai thứ tiếng Anh và Việt. Thích nhất là bài "Con Mầm tuổi Dần". Tấm hình kỷ-niệm Trại Lửa Việt 97 (trang 2) nhìn "Thất Hiền" rất anh dũng, huy hiệu và giây dợ dây người, Ủa ! vị tận cùng bên tay trái thấy quen quen, à, nhớ ra rồi, có lần cùng Ngày C.K. đi phố ăn phở và dẫn đi mua máy hình: đó là Trưởng-nam của Cụ Nguyễn-mạnh-Hà. Đúng không ?

Địa-chỉ liên-lạc : T.Đ. Trần-Văn-Khắc
15 Davey Court Springvale, VIC 3121, Australia.

4. MỐI DÀY .- Số 1 - Tháng 2 -1998.

Đây là Bản Tin Liên-lạc Hướng-dạo Việt-Nam Úc-Đại-Lợi thực hiện.

Vì là ở Úc nên hình-thức cũng tươi mát như Nguồn Thật của T.Đ. TVK : Hai huy hiệu HĐVN và HĐ Úc-Châu nối kết lại bằng sợi dây rất ý nghĩa. Khổ lớn, cũng 6 trang, có phụ-bản danh sách và địa-chỉ của các Đơn-vị Chi-nhánh Úc-châu. Đoán mò cũng đúng : đây là công-trình của Tân Ban Đại-diện Chi-nhánh. Hoan hô !

Đặc-biệt nhất là "Trang Úc-Châu" ở trang đầu tiên. Người viết là một Trưởng rất "Gạo Cội" rành nghề. Lý luận rất vững chắc, lời lẽ rất nghiêm chỉnh. Các Trưởng có trách-nhiệm nên đọc, đọc kỹ để thực hành. Một bài học đáng học.

Địa-chỉ liên-lạc : Bản Tin Liên-Lạc
Hướng-Dạo Việt-Nam ở Úc-Đại-Lợi
41 Lebanon Cres, Musgrave,
VIC.3170,Australia.

5. Đặc-San Làng Bách-Hợp.

Số Mùa Xuân Mậu-Dần . 1998.

Một Đặc san đẹp, trang nhã, khổ lớn, bìa cứng, dày 46 trang (không quảng cáo), hình ảnh sáng sủa. Đọc Trang sinh hoạt của Làng trong năm qua do Cụ Lý-trưởng họ Phạm tuồng trình, kể điểm báo thấy "đã" quá, họp hành sinh hoạt rất nhiều, nhưng nơi đâu cũng có màn ăn nhậu cả, toàn là tôm cua cá biển. dù chưa được ăn, chưa hề thấy, mà đã ...

Xin gửi lời Mừng Ban Hướng-sư mới, riêng Cụ Lý vừa nhận chức lớn nên đã vội vàng dọn đến Dinh-thự mới để chuẩn bị mỗ tiệc khoản dải các Trường-niên phuơng xa về phó hội TT6. Đúng là Cụ Lý Thủ-dô. Hách thật !

6. Bach Mã. Số 20, phát hành tháng 3-1998.

Tin tức Huấn luyện và diễn đàn Tráng-sinh, do 12 Trường gạo cội chủ-trưởng mà Trường Cụ Di-Linh cầm volant, với sự cộng-tác của nhiều hảo hồn Hướng-dạo xưa cũn như nay.

Tờ báo in trên giấy màu hồng, cả 24 trang (không quảng cáo) dày đặc cả chữ nghĩa.

Đọc xong mục "Đọc Báo Hướng-Đạo" của Cụ Cụp, thấy Cụ có một trí nhớ rất tốt, đã kể lại ti mi diễn tiến một giai-doạn của Phong trào trong cơn phong ba bảo táp (không phải do Trời hành) mà do một số rất ít Anh Em ta "xé rào" muốn làm Anh Hùng ... giấy. Buồn thật ! Người Hướng-dạo chân thật nên đọc để biết những vết xe xấu mà tránh để khỏi sa lầy sau này. Xin nhớ cho.

* Địa-chỉ liên-lạc : 10542 Grata Circle, Cypress, CA. 90630, USA.

7.BẢN TIN Hướng-Đạo Việt-nam

Số 6 phát hành tháng 3. 1998.

do Hội-Đồng Trung-Uơng HDVN thực hiện. Gồm nhiều tin tức sinh hoạt HDVN khắp nơi, những tin về Trại TT6 sắp đến, công việc của ban Thường-vụ, thể-thức bầu cử Đại-Hội Đồng sắp tới, các đơn vị đã ghi danh v.v...

-Địa-chỉ liên lạc : 4 Clos Bernard Palissy - 78280 Guyancourt - France.

HÈT SẤY !!!



Trại Lửa Việt do Liên-Đoàn Đống Đa tổ chức từ 27-12 đến 30-12-97 tại Allawah, Brisbane, Australia được thành công rất mỹ-mãnh.

Trong dịp này, có phát hành một CD nhạc, với Chủ đề " Lửa Việt : Hướng-dạo và Quê-Hương" rất đặc-sắc, gồm 16 bài hát rất Hướng-dạo, nhạc đậm rất tuyệt vời, nhất là những lời giới thiệu bi hùng làm rung động lòng yêu nước tuổi trẻ Việt-nam, rất gợi nhớ đến Quê-hương Dân-tộc.

Được biết Nhóm thực hiện đã dành rất nhiều thời giờ và tâm trí để thực hiện CD này. Liên-đoàn sẽ đem qua Trại Thắng-Tiến 6 một số CD để nhượng lại cho các Bạn H.D.V.N. yêu nhạc với giá Hướng-dạo là \$15/CD để cùng thưởng thức chung.

Đây là một khởi đầu rất đáng khích lệ cho âm nhạc HDVN đi vào môi trường CD.

Liên-lạc thành thật cảm ơn và khen ngợi Nhóm thực hiện, và xin ân-cần giới thiệu với anh chị em Hướng-dạo Việt-nam một công-trình quý hiếm.

Địa chỉ liên-lạc của nhóm thực hiện CD Nhạc :

Liên-đoàn Đống Đa : 31 Booligal St., Carina Q. 4152 Australia. Tel : 0011 617 339888 8508.

THÔNG BÁO

- . Bản Tin Liên-lạc này được phát-hành vào đầu tháng 6-98.
- . Thủ-quỹ đã khoá sổ thu vào ngày 15-5-1998.
- . Những thư từ, bài vở nhận được sau ngày 15-5-98 thì xin dâng hoặc trả lời vào sổ sau.
- . Mỗi khi thay đổi địa chỉ, xin cho biết để điều chỉnh ngay.
- . Những bài đã gửi báo khác, xin đừng gửi cho Liên-lạc.

Ban Phụ trách Liên-Lạc

