



Liên Lạc

TIẾNG NÓI CỦA HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN

Nhóm Tinh Thần B.Đ. thực hiện

Nguyễn Trung Tương



Bộ mới - Số 23

Phát-hành tháng 6 - 1997

BẢN TIN LIÊN LẠC

TIẾNG NÓI CỦA PHONG TRÀO
HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN VIỆT NAM

BAN SÁNG LẬP :

Lê Văn Ba
Phan Như Ngân
Trần Văn Thao

BAN PHỤ TRÁCH :

Hoàng Ngọc Châu
Trần Trung Hợp
Lê Phục Hưng
Phạm Văn Thiết
Lê Thọ
Nguyễn Trung Thoại
Trần Minh Thường
Nguyễn Văn Tĩnh
Mai Xuân Tý (Con)



Liên Lạc phát hành mỗi năm 4 số :
XUÂN, HẠ, THU, ĐÔNG

Bài vở, thư từ xin gửi về
NGUYỄN TRUNG THOẠI
6362 Westbury, Montreal
P.Q. H3W-2X3 Canada
D.T. (514) 739-4000



Hình Bìa

Đồng ruộng quê nhà
(Ảnh Trần-cao-Linh)



Mừng Ngày Phật Đản

Trước chánh điện ánh vàng rực sáng
Mừng nhớ ngày Đức Phật giáng trần
Sanh làm người tột đỉnh cao sang
Nhưng bỏ hết ngai vàng chẳng quý
Vì được biết chúng sanh hệ lụy
Với kiếp người khổ ải trần gian
Gác bên lòng thế tử rộn ràng
Vốn chí thiện tu đàng khổ hạnh
Quyết một dạ rèn tâm luyện tánh
Để chóng thành Đại Giác tại trần
Trải lòng Từ cứu độ chúng sanh
Bằng giáo pháp tu hành Chánh đạo
Để rửa sạch vô biên phiền não
Để biết đường tự tạo Niết bàn
Để loại trừ muôn cảnh lầm than
Để thoát khỏi luân hồi nghiệp chướng
Mở rộng cửa Từ bi vô lượng
Khép quần sinh ngũ giới thân hành
Luật Quả Nhân am hiểu ngọn ngành
Ngày Phật Đản lòng thành đánh lễ
Đốt nén hương quỳ sáu trước bệ
Mong Như-Lai nhỏ phúc nhiệm màu
Toàn chúng sinh ghi tạc ơn sâu
Người con Phật ngưỡng đầu cảnh tỉnh
Đường tu học tâm hồn thanh tịnh
Và ngày ngày tự giác giác tha
Mặc dù còn vướng cảnh ta bà
Tuân lời Phật trên đà giải thoát.

Điện Lễ

SỔ TAY MÙA XUÂN



Mùa Xuân năm nay, ở đâu thì không biết, nhưng ở Canada thì Xuân đến chậm và thời tiết khác hơn mọi năm, có mưa nhiều, có lụt lội, cái lạnh kéo dài, các hàng cây phong đã bắt đầu trở lá, báo hiệu một mùa hè sắp đến.

Cũng trong mùa Xuân này, Liên-lạc nhận được tin Trường Ngô-Thế-Tân, một bạn đồng-hành với Tr. Trần-Vân-Khắc thời Hướng-đạo V.N. sơ-khởi, vừa qua đời ở Nice (Pháp), một cái tang chung của Phong-trào. Chúng ta hãy dành một phút im lặng để tưởng nhớ đến Người Xưa, vì có các Bạc Tiền-bối ấy mới có Phong-trào chúng ta ngày nay. Uống Nước Nhớ Nguồn : đó là châm-ngôn muôn thuở của chúng ta .

Anh Em chúng tôi trong Ban Phụ-trách rất vui mừng khi hoàn thành Bản Tin này, vì trong ba tháng qua, chúng tôi đã đón nhận sự khen ngợi, cũng có chỉ-trích, có cả ý-kiến xây dựng cho Liên-Lạc, nhưng tất cả đều có chung một hướng : làm cho bản tin ngày càng thêm tươi tốt. Làm sao mà không sung sướng khi đọc thư Tr. Ong Căn-mẫn, một Trường đã một thời cáng đáng tập-san "Sắp Sẵn" đã viết "...*được thưởng thức hương-vị tràn đầy Hướng-đạo, được bao bọc bởi một không-khí thương yêu tin cậy nhau, trải dài qua các bài viết của nhiều thế-hệ H.Đ. với nhiều địa-phương xa tít tắp trên khắp địa-cầu, đó là công-khố của ...*" và tiếp "... *còn gì đẹp bằng hình ảnh một cụ Trường già gần 80, mà đến kỳ phát hành, lại thân-hành mang báo từng đợt đến Buu-diện để gửi đi khắp bốn phương, một cách gởi hương cho gió, mà không một lời phàn nàn, không một ý so bì với ai*". Lại còn nữa , Tr. Sói Mõng Tai một khi nhận được bản tin thì điện-thoại ngay cho hay là đã nhận được và trách ... *răng mà lâu rứa, vì nhớ Liên-lạc quá*" ! Lại có Tr.Hươu Thẳng thần khi gửi bài về để đăng vào L.L. thì muốn biết ngay cảm tưởng : ... *Hươu xin gửi đến tập góp ý sau đây để Trường tùy nghi xử-dụng. Chắc là Trường sẽ đọc ngay và tôi không biết đoán thế nào về phản-ứng của anh Ngựa Chậu khó - nhân mặt bực mình, toát mồ hôi, hay là một tiếng A...reo vui !*

Anh em trong ban phụ-trách ai cũng thiết tha với bản tin, mỗi người một việc, hoặc giả khi có người (vì lý do này hay lý do khác) không đảm trách được thì - không nề hà - có người khác hăng hái nhận lãnh thay ngay, vì anh em chúng tôi giữ trọn tình on nghĩa, thủy chung và tương-kính nhau, chữ TUÔNG KÍNH chúng tôi viết hoa, cũng như chữ *Nhấn*, chữ *Nhịn* đối với người phụ-nữ Á-đông, cũng quan trọng như chữ *Đức* của đàn ông chúng ta . Đó là lý do Liên-lạc còn tiếp tục đến ngày nay, mà Cụ Ong Căn mẫn cho là *tờ báo H.Đ. ra đều đặn, đúng hạn và có ... tuổi Thọ cao nhất trong các tờ báo H.Đ. ở hải-ngoại...*, có Trường còn nói *tờ báo Liên-lạc là nơi hâm lại tình nồng mà anh em, - đôi khi vô tình - đã để quên đâu đó ...* ! Cũng có Trường nêu vài vấn-đề rất tế-nhị, gay cấn, nhưng "Đập vào" thì không tiện mà "Đập ra" thì tràn bờ , nên đành chịu lỗi !

Có một điều chúng tôi xin thưa : tìm ở Liên-lạc những áng văn hay thì không có, những vắn gọt đẻo chải chuốt chắc cũng hiếm, vì chúng ta cùng đến với nhau với Một Tâm Lòng, hơn nữa đi tìm sự nhất trí là một điều không tưởng, dù là trong sinh hoạt Hướng-đạo .

Có một số Trường nêu vấn đề tại sao L.L.thường hay có những bài nhắc đến chuyện xưa ? Xin thưa : *Chúng ta nên tha thứ chứ không nên Quên . Đó là lý do mà L.L. thường đăng những bài có tánh cách hồ sơ, tìm hiểu lịch-sử - như người lái xe thường phải nhìn vào kính chiếu hậu để ... manh đạn đi tới.*

Anh Chị Em chúng ta chuẩn bị tham-dự Trại Họp Bạn Thẳng-tiến 6 vào mùa hè năm tới ở Hoa-kỳ, rồi T.T. 7 ở vào một vùng trời nào đó, nhưng biết đến bao giờ mới có ngày Họp Bạn Đại Thẳng-Tiến ở chính Quê-hương chúng ta ! Chúng tôi kỳ-vọng nơi các Trường Trẻ, những Thanh-niên ưu-tú của Nước Việt ở hải-ngoại sẽ thực-hiện giấc mơ đó thành sự thật. Mong lắm thay !

Sau hết, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến Quý Trường độc-giả *công-trình chung* của chúng ta đã gói ghém trong Liên-lạc số này, và xin kính chúc tất cả tận hưởng những ngày tháng thật đẹp trước mắt chúng ta.

Liên-Lạc

Tưởng nhớ đến Trường Ngô-Thế Tân ...

Nhận được thư của Tr. Trâu Hiền Đào-Trọng-Cương (Xóm Trường-niên Ottawa), có đoạn viết như sau :
"Trang 20 của Liên-lạc số 22, mới được phát-hành có ghi tên Tr. Ngô-Thế-Tân là một trong số mấy người đã cùng với Cố Tr. Trần-Văn-Khắc, đã lập nên Phong-trào HĐVN vào năm 1930. Tôi mới nhận thư con trai Bạn Ngô-Thế-Tân cho biết thân-sinh Cậu ấy đã mất ngày 25 tháng 2 năm 1997, ngày 27 được hoả thiêu theo ý của Cha, mất tại nhà (hẳn là vì bệnh tim, một cái chết lý-tưởng). Trường Tân hưởng thọ được 87 tuổi..... Với sự tưởng nhớ của chúng ta đối với một Trường đã cộng tác với Tr. Trần-Văn-Khắc trong buổi sơ khởi của Phong-trào HĐVN, tôi xin báo cáo tin buồn này với Trường để tùy-nghi"

Đọc xong thư này, tôi bùi ngùi hồi tưởng lại hơn hai năm về trước, có dịp gặp Tr. Ngô-Thế-Tân tại Chùa Quan-Âm (Montréal), do Bác Ngô-Thế-Chụ dẫn đến, tôi nhớ chuyện cũ liền điện thoại đến nhà Bác Chụ để hỏi thêm chi-tiết hầu có thêm dữ-kiện đưa lên Bản Tin Liên-lạc, để các Trường và anh chị em HĐVN khắp nơi được biết. Bác Ngô-Thế-Chụ là anh họ của Trường Tân, đã cố công sưu lục gia-phả và một buổi chiều đầu Xuân, còn gió hiu hiu lạnh, không ngại tuổi hạc đã cao, chống gậy đem lại cho tôi một bài viết về Tr. Ngô-Thế-Tân, mà tôi xin được phép ghi lại dưới đây những nét chính về Tr. Ngô-Thế-Tân.

Thay mặt cho các độc-giả Liên-lạc và cá nhân tôi, chúng tôi xin thành kính cảm tạ sự sốt sắng và những cảm tình mà Bác Chụ đã dành cho chúng tôi. Bác Ngô-Thế-Chụ đã ghi lại về Tr. Ngô-Thế-Tân như sau :

"Chú Ngô-Thế-Tân là em họ tôi, mất ngày 25 tháng 2 năm nay, tại Nice (Pháp), hưởng thọ 86 tuổi. Anh em chúng tôi nguyên-quán ở Đấp-Cầu, Huyện Võ-Giàng, Tỉnh Bắc-Ninh (BV). Chú Tân là con trai thứ hai, trong một gia-đình đông con (3 trai và 5 gái), thuộc gia-đình khá giả, nề nếp nho-phong đạo đức, có tiếng là làm ăn phát đạt trong vùng. Thân-sinh là Cụ Cố Ngô-Thế-Xiển (tức chú ruột tôi) làm nghề buôn gỗ cây, Chủ điền, và có một thời Cụ Ông đảm nhiệm chức-vụ Quản Phố (Chef de Municipalité) cho 2 xã Đấp Cầu và Thị-Cầu. Chú Tân đã theo học xong Trường tiểu-học Đấp-Cầu, tiếp đó, theo học Trường Trung-học Nông-Lâm Tuyên-Quang, rồi ra hành nghề Chuyên-viên pha chế hoá-học cho Trường Cao-Đẳng Nông-Lâm Hà-nội, sau đấy theo học Trường này và tốt-nghiệp Kỹ-sư Nông-Lâm hồi năm 1938-39.

Chú Tân tôi lập gia-đình với Cô Lê-Thị-Lựu. Thím Lựu là người đã tốt nghiệp khoá đầu tiên Trường Cao-đẳng Mỹ-thuật Hà-nội (1935) và đã trở thành một nghệ-sĩ mỹ-thuật-gia có tiếng tăm. Thím Lê-thị-Lựu đã từng giữ chức Giám-đốc Trường Cao-đẳng Mỹ-thuật Biên-hoà (NV). Sau đấy, Chú Thím Tân đã chọn lựa sang lập nghiệp bên Pháp năm 1939. Hồi ấy, cuộc chiến tranh Pháp-Đức diễn ra rất khốc liệt. Chú Tân có kế lại rằng khi mới đặt chân lên đất Pháp thì nghe còi hụ báo động phải chạy ngay xuống hầm trú bom

trong lúc ấy, người vợ (Thím Lựu) lại mang thai, đã gần đến ngày sinh.

Và sau khi cuộc ném bom vừa dứt thì Thím Lựu phải vào ngay nhà bảo-sinh và cho ra đời một người con trai. Hồi-tưởng lại những giây phút hải hùng vừa qua, với ý nghĩ là nước Đức rất hùng mạnh, nên chú thím Tân bàn bạc đặt tên cho đứa con trai mới sinh là Ngô-Mạnh-Đức. Nay Ngô-Mạnh-Đức đã gần 60 tuổi đời, hiện là một kiến-trúc-sư đang hành nghề tại Pháp."

Khi đến gặp tôi để trao mấy giòng này, Bác Ngô-Thế-Chụ có kể thêm cho tôi nghe : "Chú Tân có nhiều tài khác, ngoài sự tháo vát, vui tánh đã hấp thụ được ở Phong trào Hướng-dạo. Có một đạo Thím Lựu (vì một lý do nào đó) không tiếp-tục vẽ tranh được, chú Tân tự vẽ những bức tranh, (ký tên Lê-thị-Lựu, vì tên tuổi của thím Lựu chúng tôi về hội hoạ có chút tiếng tăm) và đem bày bán ở những cuộc triển-lãm, những nơi trưng bày tranh để bán, và đã thu được khá tiền để mưu-sinh."

Trước khi giã từ, Bác Chụ còn chu đáo dặn dò : "Chỗ thân tình với nhau, tôi viết như trong gia-đình, xin cứ tự nhiên sửa chữa, miễn sao cho thích hợp với tờ báo, quan trọng hơn hết là sự thành thật."

Để nhắc lại một Trường tiền-bối cùng thời với vị sáng-lập Phong-trào Hướng-dạo Việt-Nam : Tr. Trần-văn-Khắc, Liên-Lạc xin ghi lại mấy giòng này, gọi là tưởng nhớ đến một Trường tiền bối : Tr. Ngô-Thế-Tân .

Liên-Lạc

Đề-nghị một chiến-dịch
ĐÀO KÝ ỨC, VIẾT LỊCH SỬ
CỦA
HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

HƯỚNG ĐẠO VIỆT-NAM Ở NAM-KỲ

Theo hồi-ký của Tr. Raoul Serène - Trường Lệ - mà cha Tuyên-úy Georges Lefas đã gửi cho Tr. Nguyễn-trung-Thoại ngày 10-4-1978, rồi ngày 10-5-1993, Tr. Thoại lại gửi chuyển tiếp cho Tr. Phạm-quang-Lộc giữ làm tài-liệu, thì:

«Trước khi Tr. Trần-Văn-Khắc tới Nam-kỳ tháng 4 năm 1932, Saigon đã có một số đơn-vị H.Đ. Pháp, như :

1. Tại trường Trung-học Chasseloup Laubat Saigon, đã có một đơn-vị EDF do Tr. Griffon điều-khiển (Tr. Griffon này, năm 1947, đã làm Trưởng Phái-đoàn H.Đ.Đ.D. đi dự Hội Bạn Thế-giới Kỳ VI ở Moisson (Seine)-Pháp;
2. Thêm một Thiếu-đoàn SDF của Nhà Chung, do Trưởng Grassin làm Đoàn-trưởng, bà vợ làm Bầy-trưởng và cha Louison làm Tuyên-úy.
3. và còn có một Thiếu-đoàn Eclaireurs Unionistes nữa, cũng ở Saigon».

*
**

Sau này, khi Tr. Trần-Văn-Khắc tới nữa và cùng các Trưởng miền Nam, như Huỳnh-Văn-Diệp, Trần Koln, thành-lập nhiều đơn-vị H.Đ.VN ở Saigon và Lục-tĩnh, mà đơn-vị đầu tiên là Đoàn Lê-Văn-Duyệt ở Saigon. Khi đã khá đông, các Tr. thành-lập Tổng-Cục, ra báo H.Đ. tiếng Việt. Vào năm 1935, Hướng-Đạo Nam-kỳ lại tổ-chức tại sân banh Mayer một cuộc Hội bạn Huỳnh-đệ mà Tr.Serène có được mời vào ban Tổ-chức, để tiếp đón anh em H.Đ. Pháp, Nam, Mên, Trung-hoa đến dự. Có khoảng 500 H.Đ.S dự Trại. Thái-tử Monireth (Cao Mên) cũng đến thăm Trại và Tr. André Consigne (F.I.A.S.) trên một máy bay nhỏ bay chụp ảnh cuộc Hội Bạn. Trại Hội Bạn này đúng là phương-tiện thúc đẩy mạnh mẽ Phong-trào H.Đ.VN ở Đông-dương.

Chi phí đi về và ăn uống 4, 5 ngày Trại của trại-sinh đều do tiền lời của cuộc số số Tombola

đài-thọ. Độc-đắc là một chiếc xe Citroen mới. Phái-đoàn Bắc-kỳ do các Trưởng Phạm-Văn-Bính và Trần-Duy-Hưng điều-dắt. Đoàn Trần-Lục Hải-phòng, có Tráng-trưởng Nguyễn-Đức-Lợi đại-diện tham-gia. Khi xe lửa Xuyên-Việt đến Huế, anh em H.Đ Trung-Việt lên xe lửa chẳng cần phải làm quen, cứ thấy toa nào có y-phục H.Đ là anh em liệng balô qua cửa sổ toa rồi leo lên sau. Lạ hoắc mà chuyện nở như bấp rang, thân-mật như đã biết từ lâu.

Xe lửa tới ga Biên-hòa lại một châu chào hỏi và đem đồ ăn sáng cho anh em Trung-Bắc: cà phê sữa, bánh mì, patê, jambon, saucisse ... đủ thứ, còn đeo thêm cho mỗi người vài trái bưởi nổi tiếng của Biên-hòa.

Đến ga Saigon, Ban đón tiếp của Trại Hội Bạn niềm nở nhảy lên xe lửa vừa dừng bánh, giúp đỡ những người anh em chưa từng quen biết để đưa về Trại. Ngay đối với anh em Cao-mên, cũng thân-mật vui vẻ. Thật đúng là tình thân Hướng-đạo.

Trước cổng chính vào Trại Hội Bạn có treo tấm ảnh B.P. tròn làm bằng ngũ cốc dán trong một cái nia tròn, do nữ họa-sĩ Lê-Thị-Lưu, tức Nữ Bầy-trưởng ở Hà-nội vào dạy vẽ ở Saigon thực-hiện.

Phái-đoàn H.Đ Bắc-kỳ thì làm sẵn cổng Tiểu Trại mình từ Bắc vào ráp lại, nhưng đặc-biệt lại có pháo đốt mừng Hội-Đông Trung-ương khi đến thăm Trại.

Dù vậy cũng có xảy ra một việc ngoài dự-tưởng của mọi người là: Lúc H.Đ. diễn-hành qua khán-đài, thì hai lá cờ Việt-Nam và cờ Pháp lại đi song hàng với nhau không như quan khách vẫn tưởng là lá cờ Pháp phải đi trước cờ của các thuộc địa: VN, Cao mên và cả cờ Tàu, vì Trưởng phạm-Văn-Bính cầm cờ Việt-Nam tiến bước lên đi song song với lá cờ Pháp ... Nhưng rồi cũng êm ru.

Tr. Trần-văn-Khắc viết :

Vào mùa hè 1945, sau cuộc Hội Bạn tại Thân-Kinh, tôi trở lại miền Nam hoạt-động như thường, nhưng Phong-trào Cứu-quốc của Việt-Minh đang lên dù Anh Phạm-Ngọc-Thạch, người của Cách-mạng, dùng y-phục H.Đ để dễ hoạt-động, có mời tôi ra điều-khiển Thanh-niên Tiên-phong bấy giờ, nhưng tôi đã từ chối rồi xin nghỉ về Đà Lạt

dưỡng bệnh, rồi năm 1978 thu xếp đưa gia-đình sang Canada.

Riêng từ năm 1983, sau Hội-nghị các Trưởng HĐ ở Costa Mesa, California đến khi qua đời, hoạt-động của Trưởng Khắc để phục-vụ Phong-trào HĐVN thế nào, các Trưởng sống nơi hải-ngoại đều biết, nên xin miễn dài dòng ...

HĐVN TẠI NAM-KỲ

Tháng 4 năm 1932, Tr. Trần-Văn-Khắc, một Huynh-trưởng có công trong việc gây dựng HĐVN tại miền Bắc, vào Saigon. Lập tức, Trưởng tập hợp một số anh em như Lương-Thái, Nguyễn-Văn-Chấn, Huỳnh-Văn-Diệp, Trần Koln vv... để lập đoàn HĐ và vận-động xin phép thành-lập Tổng-Cục H.Đ. Nam-kỳ.

Tháng 6 năm 1932. Đoàn H.Đ. đầu tiên được thành-lập ở Saigon lấy tên là Đoàn Lê-Văn-Duyệt, rồi sau đó nhiều đơn-vị khác được lập thêm.

Năm 1933, ông Trần-Văn-Khắc, lúc ấy làm Hội-trưởng Tổng-Cục Thể-Thao Việt-Nam, được anh em mời làm Hội-trưởng Tổng-Cục H.Đ. Nam-kỳ. Cũng trong năm ấy, tờ Nguyệt-san H.Đ., cũng là tờ báo H.Đ. đầu tiên được xuất-bản.

Năm 1935, Tổng-Cục H.Đ. Nam-kỳ tổ-chức Họp Bạn Toàn quốc tại sân Mayer, Saigon.

Đến năm 1936, Trại Tu-nghiep H.Đ. do Tr. André Lefèvre phụ-trách được tổ-chức tại Đà Lạt cho các Trưởng H.Đ.V.N.

Năm 1937, Liên-Hội H.Đ.Đ.D. được thành-lập với chính-sách chia để trị. H.Đ.V.N. cũng bị chia ra làm ba, là Bắc-kỳ, Trung-kỳ và Nam-kỳ, thêm hai xứ Cao mên và Ai lao. Mỗi xứ có hai Tổng-Ủy-viên, một Pháp và một bản-xứ :

- 1 - Bắc-kỳ có: Tr. Bernard và Tr. Hoàng-Đạo-Thúy.
2. Trung-kỳ có: Tr. Niedrist và Tr. Tạ-Quang-Bửu.
3. Nam-kỳ có: Tr. Serène và Tr. Trần-văn-Khắc.

4. Cao mên có: Tr. Touc Sao và Tep im.

5. Ai lao có: Tr. Tiso Suk và Tr. Lê-Văn-Lương.

*

**

Với tổ-chức mới, H.Đ. Nam-kỳ hoạt-động mạnh mẽ. Tr. Trần-Văn-Khắc cộng-tác chặt chẽ với Tr. Vũ-Thành-Minh ở Trung từ 1932 trong việc gây các đơn-vị của hai xứ này và tình thân-mật giữa các Trưởng của hai xứ càng thêm khăng khít.

Các đơn-vị ở Lục-tỉnh mọc lên rất nhanh.

Rồi bỗng Tr. Trần-Văn-Khắc ngã bệnh, phải bỏ cuộc sang Pháp chữa bệnh. Sinh-hoạt H.Đ. bị lắng xuống ít lâu, mãi đến năm 1946 các Tr. Trần-Văn-Quế, Nguyễn-Văn-Điểu, Huỳnh-Minh-Quang đã ráp sức lại lo thành-lập những đơn-vị mới:

1. Đoàn Sao Mai của Tr. Nguyễn-Hữu-Phước,
2. Đoàn Chi-Lăng của Tr. Trịnh-Văn-Sáu,
3. Đoàn Gia-định của Tr. Đoàn-Ngọc-Ẩn.

Năm 1948, Tráng-đoàn của Tr. Phan-Kim-Phụng ra đời; 1949 thì có Liên-đoàn Lam-Sơn của Tr. Nguyễn-Văn-Thánh; 1950, tất cả các đơn-vị trên họp thành Đạo Cửu-Long do các Tr. Trần-Văn-Quế, Nguyễn-Văn-Điểu, Huỳnh-Minh-Quang, Nguyễn-Trung-Hạnh phụ-trách.

Đầu năm 1950 này, Tr. Trần-Văn-Thao ở miền Bắc liên-hệ với anh em H.Đ. các miền đề-nghị thống-nhất H.Đ.V.N. Miền Nam hưởng-ứng ngay.

Thời-diểm này, anh Trần-Văn-Quế bị Pháp bắt và sát-hại tại bót Catinat. Tr. Nguyễn-Văn-Điểu lên thay.

- từ 17 đến 19-2-1951, Họp Hội-nghị Thống-nhất tại Saigon.

- Tháng 12 năm 1951, Đại Hội-Đồng đầu tiên từ khi H.Đ.V.N. thống-nhất họp tại Rạp Lửa Hồng, 76 Hàng Trống Hà-nội để bầu

- Hội-trưởng: Cụ Trần-Văn-Thân
- Thủ-quy: Cụ Lê-Bá-Thảo
- Tổng-Ủy-viên: Tr. Vũ-Văn-Hoan

thay thế Ban Liên-lạc của Tr. Trần-Văn-Thao đã giải-tán và bàn giao lại Hội-quán và Rạp Lửa Hồng do các Tr. Trần-Văn-Tư và Bùi-Văn-Tất. thay thế Tr. Trần-Văn-Thao đã vào Huế nhận công-tác tổ-chức Trường Quốc-gia Thanh-niên, Thể-dục, Thể-thao của chính-phủ Nguyễn-Văn-Xuân do Tổng-

trưởng Nguyễn-Khoa-Toàn phụ-trách bộ Quốc-gia Giáo-dục và Thứ-trưởng Hà-Xuân-Tế coi Bộ Thanh-niên.

Cũng tại Hà-nội, Quy-trình và Nội-lệ thảo xong ngày 7-6-1952 và ít lâu sau, Hội H.Đ.V.N. được phép chính-thức hoạt-động với Nghị-định số 326-BTN ngày 9-2-1953.

Giai-đoan 1954-1975.- Hiệp-định Genève chia đôi đất nước. Từ Bến hải ra bắc dành cho Cộng-sản và từ Bến hải vào Nam dành cho Quốc-gia. Anh chị em H.Đ> quốc-gia di-cư vào Nam và tiếp-tục sinh-hoạt cùng anh chị em quốc-gia Trung-Nam hợp nhất, xây dựng lại phong-trào theo hệ-thống Châu, Đạo, Liên-đoàn và hoạt-động như ở Bắc xưa. Đầu tiên là Đạo Tân-Bình, Đạo Hoa-Lư và từ đó, H.Đ.V.N. hoạt-động thường-xuyên và phát-triển mạnh mẽ.

Năm 1968, Hội H.Đ.V.N. được công-nhận là Hội có «Ích lợi công-cộng» và, nhân-số của Hội vào năm 1974 là 12.000 hội-viên và 2.000 huynh-trưởng.

Hội ấy, tại miền Nam còn hai đoàn-thể H.Đ. nữa là: Hướng-đạo Cảnh-sát và Hướng-đạo Quân-đội, chủ-trương như Thiếu-sinh-quân của mỗi đoàn-thể trên (Enfants de troupe).

1.- Vào khoảng năm 1954, trong Tổng-nha Cảnh/sat/Saigon-Chợ lớn, ông Tổng-Giám-đốc Trần-Văn-Tư có mời Tr. Nguyễn-Văn-Xuyến, nhân-viên của Tổng-Nha ngõ ý trên để nhân-viên của ông dần dần trở thành một gia-đình khắng khít, cha truyền con nối. Tr. Nguyễn-Văn-Xuyến có tìm đến Tr. Trần-Văn-Thao nhờ giúp đỡ.

Ít lâu sau, lớp Huấn-luyện Huynh-trưởng được tổ-chức, rồi một đơn-vị H.Đ.C.S. được thành-lập ở Saigon. Có liên-lạc để xin gia-nhập Hội H.Đ.V.N. nhưng được trả lời: «H.Đ.V.N. không thể nhận H.Đ.C.S. vào trong Hội được vì không hội đủ điều kiện theo Hiến-chương Quốc-tế Hướng-đạo, nhưng vui lòng nhận các Trưởng H.Đ.C.S. tham-gia các lớp Huấn-luyện Trưởng của Hội để học Nghề Trưởng».

2. Vào năm 1969, Quân-lực V.N.C.H. cũng chủ-trương lập một Đoàn-thể H.Đ.Q.Đ. như bên Cảnh-sát đã thành-lập và cũng được Hội H.Đ.V.N. dành cho sự chiêu-cố tương-tự như đối với Hội H.Đ.C.S. Đoàn-thể sau này do Tr. Phan-Trọng-Thiện, cấp Tá phụ-trách Văn-phòng Trung-ương, là em của các Tr. Phan-Trọng-Hoan và Phan-Trọng-Chinh (Tướng Chinh) và là anh của Tr. Phan-Trọng-Sinh và một người (không rõ tên).

HẾT

Chú-thích.- Đây là xong Hồi-ký của các Trưởng thuở khai-sơn phá-thạch của Phong-trào H.Đ.V.N.. Chúng tôi xin góp thêm một tài-liệu chi-tiết chung và súc-tích để bổ-sung cho các Tài-liệu «3 Miền» nói trên là tài-liệu của Tr. Nghiêm-Văn-Thạch, đăng trong số 2 báo Thăng Tiến (Pháp).

Vermont, ngày 1 tháng 3 năm 1997

XIN GỎI LỜI CHÚC MỪNG

Nhận được Thiếp Trưởng Linh-Mục Phạm-Thế



báo tin và mời Chúng tôi đến tham-dự Lễ Truyền Chức Phó Tế vào ngày 05-7-1997 tại Thánh-đường Blessed Sacrament, Chicago Hoa-kỳ.

Chúng tôi rất thành thật cảm ơn mỹ ý của Tr. Linh-mục, nhưng vì xa xôi và thời gian không cho phép, nên chúng tôi rất tiếc không đến tham-dự và cùng chung vui được.

Nhân dịp này, xin kính chúc Tr. Phạm-Thế được thành-công trong trách-vụ mới để Phục-vụ Chúa. Riêng mừng Tr. Phạm-Quang-Lộc đã có một bào-đệ rất xứng đáng.

Ban Phụ-Trách Liên-Lạc

HỘI-KÝ

CỦA

TRƯỜNG HOÀNG-ĐẠO-THÚY

Viết tại Hà-nội năm 1990 trước khi qua đời

PHONG-TRÀO HƯƠNG-ĐẠO Ở NƯỚC TA

Năm 1920, tôi đi làm giáo-dục, tìm học nghề. Tôi gặp quyển Eclairers của Pháp. Phong-trào này được nhiều nhà sư-phạm giúp, nên sách tốt.

Sau năm 1925, khi làm việc ở Cao Bằng, tôi mới có dịp đem ra thử.

Năm 1929, đọc một đặc-san của tạp-chí «Les temps nouveaux» của Pháp nói về Eclairers rõ ràng lắm, tôi mới tóm tắt lại thành một tập nhỏ, nhan đề là «Hương-Đạo-Sinh», in ở Nhà In Đông Tây.

Khoảng năm 1930, tôi làm việc ở Trường Yên-Thành, Hà-nội. Ông Giám-đốc tên là Carré, một người cởi mở, khen lớp học của tôi giỏi. Nhân dịp, tôi nói: «Nếu ngày nghỉ, tôi có thể đem học trò ra đồng ruộng thì có thể giỏi hơn nữa». Ông ta bảo: Cứ đưa đi. Rồi ông ký giấy cho phép.

Dần dần anh em mua mũ, áo, quần ngắn. Em nào nghèo thì cho vay 9 hào là đủ ăn mặc gọn, đẹp, sau quen mất đi. Người ta yêu ngay những chú bé gọn gàng, nhanh nhẹn và hay giúp việc. Còn nhớ nhất là các em: Nguyễn-đỗ-Phúc, Nguyễn-văn-Lộc, Phạm-văn-Bền, Đức A, Đức B, Mậu, Vượng. Đoàn lấy tên là Vạn-Kiếp.

Lúc bấy giờ ở phố Wiélé có một Trường Thể-dục do các ông Trịnh-văn-Hà và Nguyễn-Lễ lập để anh em Thanh-niên tập luyện và tắm.

Vào độ có Đoàn Hương-đạo thì Trường Thể-dục tên là EDEP của Nhóm Thanh-niên thích môn Điền-kinh. Trưởng Đoàn là Anh Trần-Văn-Khắc, thư-ký Sở Canh-nông. Các anh chỉ làm việc cổ-động Thể thao, hay đi các tỉnh, nên ông Nguyễn-Lễ đề-nghị: cả đoàn chia ra làm hai: Anh Khắc coi Đoàn Lê-Lợi, Anh Ngô-Thế-Tân coi đoàn Hùng-Vương.

Biết tin, Đoàn Vạn-Kiếp cũng đến xin nhập bọn và đồng thời xin ông Nguyễn-Lễ đứng ra lập Hội Hương-Đạo.

Một mục nổi tiếng của Đoàn Lê-Lợi là mục «Múa Mọi» của Anh Trịnh-Trương-Bình.

Thiếu-Đoàn Vạn-Kiếp nhỏ con, thường được gọi là Sói Con, dù lúc ấy chưa có Sói.

Bà Thống-sứ Tholance có yêu-cầu ông Lễ cho anh em H.Đ. giúp bà tổ-chức một cuộc vui. Tổ-chức được hoan nghênh nhiệt-liệt. Từ đó anh em H.Đ. được vững dạ vì đi đâu bà ta cũng đề cao H.Đ.

Anh Khắc xin đổi vào Saigon. Anh thích hoạt-động hơn là lý-thuyết.

Ở Hà-nội, anh em thành-lập thêm nhiều đoàn.

Và Phong-trào ngày thêm mở rộng.

Đã phát hành : **Tùng-Nguyên 3**

Đặc-san kỷ-niệm Trại Huấn-luyện Trường, từ 15 đến 24-8-96 tại Trại-trường Gilwell Park (England).

Đầy đủ những đóng góp giá trị của các tác-giả Hương-đạo (Tranh, Thơ, Ảnh, Khảo-luận, Tuỳ bút ...) ghi lại cuộc họp mặt của trên 100 Trường HĐVN trên toàn thế giới.

Giá mỗi số 10' Úc-kim, xin liên-lạc :

* Tr. Nguyễn-văn-Thuất

14 McEvoy Rd., Padstow NSW 2211, Australia.

* Tr. Mai-Quốc-Tuấn

12 Allée de L'Orge, Montigny-le-Breton
78180, FRANCE.

* Tr. Lê-Phục-Hung

102 Joanna Crescent, Thornhill
L4J 5E9, Ontario, Canada.

* Lê-Bá-Tâm

3976 Lake Worth Rd., Lake Worth, FL. 33461.

* Tr. Nguyễn-Quốc-Khải

12409 River Edge Dr., Potomac MD 20854.

* Tr. Lê-Xuân-Hùng

4382 Kingspark Dr., San Jose, CA. 95136.

* Tr. Bạch-Văn-Nghĩa

3418 SE 77th. No : 5, Portland, OR. 97206.

Góp ý về Lịch-sử HĐVN

Trong Liên-lạc số 21 (trang 9 và L.L. số 22 (trang 22), Trưởng Trần-văn-Thao và Trưởng ... có đề cập đến Trưởng Võ-Thành-Minh thành lập Phong trào HĐVN tại Thành phố Vinh.

Vì tôi đã đi học ở Vinh từ 1930 đến 1940 nên tôi nhớ rất chính xác là Liên-đoàn Hướng-đạo Hồng-Son là Đoàn Hướng-đạo đầu tiên được Tr. Võ-Thành-Minh thành lập từ năm 1936 tại Vinh (Xin xem lại bài : "Nhớ lại cuộc đời Hướng-đạo" trong L.L. số 9 tháng 1/1994.

Xin gửi Liên-lạc tin này, để tuý nghi phổ biến.

Hoàng-Hội (Melbourne)

Tin tức Hướng-đạo Trưởng-niên

1. Xóm Rhône-Alpes (Pháp). Xóm Trưởng Nguyễn Kim-Doanh tổ-chức thật xóm trò : Một buổi họp Xóm tại tư thất để xem hình Trại-trường Tùng-nguyên 3 (Gilwell Park), vừa bàn chuyện Xóm., vừa ra mắt công-trình do Anh thực hiện trong suốt thời-gian từ 15 đến 24 tháng 8 về các Khoá BR Nhi, Thanh, Tráng, Hội nghị Trưởng, TD1 và M.A.N. cùng nhiều phong cảnh đẹp, những dấu tích lịch-sử, nơi Huân-tước Baden Powell đã truyền thụ phương pháp của Ông cho các Trưởng Hướng đạo đầu tiên.

Anh em rất thoả mãn và cảm phục vị Xóm Trưởng khéo tay, biết sắp xếp để mắt và miệng các tham-dự viên cùng làm việc một lượt.. Trong gần 3 tiếng đồng hồ theo dõi các sinh hoạt hấp dẫn được diễn ra trên màn ảnh nhỏ, thì trên bàn ăn cũng được bày ra la liệt những món "Cao lương mỹ vị" do chính bàn tay Trưởng Xóm làm, thật là một hoạ đầu quân xuất sắc !

2. Xóm Sacramento. Sau ngày họp mặt giữa hai Xóm Trưởng-niên San Jose và Sacramento, phần Xóm Sacramento đã thực-hiện 2 buổi họp đề bầu Ban Đại-diện chính thức của Xóm :

- Xóm-trưởng : Tr. (Mục-sư) Nguyễn-Hoàng-Lệ
 - Xóm Phó : Tr. Trần-Gia-Tường
 - Thư ký : Tr. Nguyễn-văn-Chi
 - Thủ-quỹ : Tr. Đào-thị-Loan
 - Ủy-viên giao-tế, XH : Tr. Lê-Lai và Phu-nhân.
 - Ủy-viên Tổ-chức : Tr. Lê-Xuân-Mộng
- Địa-chỉ liên lạc : Tr. M.S. Nguyễn-Hoàng-Lệ
7098 Almond Ave., Orangevale, CA, 95662.
Điện-thoại : (916) 987-0952

3. Hướng-đạo Trưởng-niên Toronto .

Ngày 23-3-97, một số Trưởng, cựu HĐ và thân-hữu cùng với các Trưởng của LĐ Chi-Lăng, gần 40 người đã họp tại Parkdale Public School, Toronto để bàn việc tìm cách yểm trợ các đồn vị của LĐ Chi-lăng sinh hoạt tốt hơn, và gây tình thân ái giữa các anh chị em đã từng một thời sinh hoạt trong Hướng-đạo, Cuộc họp đã bầu Tr. Dương-văn-Hoá làm Trưởng-ban, A. Trần bá-Đàm làm Phó ban, Chị Nguyễn thị Kim-Cúc làm Thủ-quỹ, Chị Kim-Trần làm Thông-tin Quảng bá, và các A.A. Đàm-trung-Phán, Phạm-duy-Tuệ, Trần-Trung-Lương (Phó Ban)... trong Ban Thường-vụ. Danh xưng là Câu-lạc-bộ H.Đ., thành-viên của Phong-trào Hướng-đạo Trưởng-niên. Trong một ngày gần đây, Sói Con Đã Già (Trần-trung-Lương) sẽ tổ chức một bữa ăn gây quỹ để giúp các em có phương tiện tham dự Trại Họp Bạn TT 6 sắp tới.

4. Tin Xóm Melbourne . Nếu không có gì trở ngại thì dân Xóm Trưởng-niên Melbourne sẽ đến Đình Làng để hàn huyên tâm sự trong ngày thứ bảy 10-5-97. Chú Mỗ Làng sẽ giới tờ trình và ảnh đến Bản tin Liên-lạc. Nhân tiện Xếp Ga cũng xin thưa rằng: Đoàn tẩu hỏa của Xóm Melbourne thuộc thập-niên 1920-30, nên chạy chậm như rùa. Các Cụ đều nghĩ rằng "Rien de sert de courir, il faut partir à point". Có phải thế không, thưa Trưởng Thoại ?

- Xin thưa : Đàn Anh nói gì cũng đúng cả !

CÂU CHUYỆN ĐI DỰ TRẠI TRƯỞNG BẠCH MÃ

(Lời Kể-Bắt trích Hồi-kỷ của Cựu Trường & Tuyên-uy Hương-đạo, Đức Ông D. Linh-Dũng-Cường, 97 tuổi, hiện còn sống, ở tại Tru-sở Hữu Bắc-Ninh Thu-Đức Việt-Nam)



Năm 1938, Ban Thủ-Lãnh Hương-đạo Đông-Dương muốn tổ-chức một Trại Huấn-luyện Huynh-trưởng Kiểu-mẫu cho 3 nước Việt-Mên-Lào (sau có cả Thái-Lan tham-dự) trên Núi BẠCH-MÃ, một vùng rừng núi bao la, có thác nước, hồ nước . . . thiên nhiên đẹp đẽ, để đào tạo các Huynh-trưởng về tổ-chức cho phong-trào Hương-đạo tại địa-phương. Trại-sinh là Giám-đốc và Giáo-chức các trường trung, đại-học, và Giám-đốc phong-trào Hương-đạo và thanh-niên các giáo-phận 3 nước Đông-Dương.

Tôi được hân hạnh đi dự là do Cha Micae NGUYỄN-KHẮC-NGŨ (nay là Giám-mục Giáo-phận Long-Xuyên) là bạn học thân-thiết cùng chơi đánh bi đánh đáo với nhau từ nhỏ ở TCV, Đạo-ngạn, sau Ngài lên làm Linh-mục được bổ-nhiệm làm Bí-thư cho Đức Khâm-sứ Tòa-Thánh ở Huế, và tôi cũng làm Linh-mục, được cử giữ chức Bí-thư cho Đức Cha Nghĩa-phụ ARTARAS Chính (G.P. Bắc-Ninh; nhận lời Ngài rủ, tôi liền xin phép Đức Cha cho đi tham-dự để về tổ-chức phong-trào Hương-đạo cho các tỉnh, hạt trong địa-phận, vì khi đi ở phong-trào Hương-đạo cũng như các phong-trào thanh-niên Công-giáo Tiến-hành . . . đang được mọi người hưởng-ứng, hâm-mộ.

Sau khi, thu xếp hành-trang gọn nhẹ trong một SAC nhà binh Pháp như đi cắm trại, tôi đã đáp xe lửa từ Bắc-Ninh vào Gare Cầu-Hai (gần Huế) đúng ngày giờ đã được ấn-định trong chương-trình. Cuộc hành trình trên xe lửa từ Bắc vào Trung thật kỳ-thú, ngoài việc được tham-quan phong cảnh gấm vóc đẹp đẽ của quê-hương đất nước, tôi còn được gặp-gỡ chuyện trò với nhiều bạn đồng-hành cùng chung mục-đích, đang hăm-hở gạt bỏ hết mọi tiện-nghi, xa-hoa vật chất ở nhà, để đi tâm-sư . . . “học đạo làm người để giúp ích cho xã-hội và phong-trào thanh-thiếu-

niên Việt-Nam” Xống gare xe lửa, tôi đã được Cha NGŨ và Cha LEFAR, Giám-đốc Trường Thiên-Hựu Huế,, cũng là Tuyên-uy Phong-trào Hương-đạo, đón tiếp, cùng rất đông các trại-sinh 3 miền đang tập-trung tại sân gare, với đồng-phục Hương-đạo hay ít ra cũng có cái quàng viền trên cổ . . . thật là tấp-nập, vui vẻ . . .

Đến giờ khởi hành đi bộ lên Trại-trường, Cha LEFAR đã chỉ dẫn và xếp đặt người dẫn đường. Cuộc trèo núi đầy hứng thú nhưng cũng không kém phần vất vả, nếu trại-sinh không có gậy, hay không mua được gậy làm sẵn bán ở dọc đường thì khó ai trèo lên đến nơi đứng hẹn được, vì các trại-sinh đa số là những vị ngồi ở bàn giấy, ít có dịp hoạt-động ở ngoài trời . . . Khi lên đến đỉnh núi, các trại-sinh được tập-hợp trong căn nhà của Trường-trại để kiểm điểm danh sách sau đó được chia theo từng đội, đoàn và nhận đất dựng lều trại của đơn-vị mình theo họa-đồ vị-trí đã được chỉ-định trên bản-đồ toàn trại, Vật-liệu gần như đã có đầy đủ sẵn, kể cả cây lá dựng lều trại, các trại-sinh chỉ việc phân-công nhau tu-bổ + trang-trí cho ngăn nắp và thích nghi với từng đội, đoàn mình mà thôi. Đến 5 giờ chiều, nghe kèn gọi tập họp lãnh gạo và thực-phẩm về làm cơm theo từng đơn-vị. Lần đầu thực-hành nấu nướng ngoài trời, lạng-quạng có nhiều ông đập cả vào bát mỡ . . . thật là buồn cười đến chảy nước mắt ! Cơm xong, ông Trại-trưởng (người Pháp quên mất tên) cho lệnh tập họp để nói về mục-đích Trại Huấn-luyện. Đây là Trại-trường Kiểu-mẫu để về thi-hành áp-dụng cho phong-trào tại địa-phương, nên yêu-cầu các trại-sinh phải chú ý ghi chép kỹ-lưỡng theo chương-trình và thời biểu hàng ngày . . . đồng thời tuân thủ kỷ-luật. Ông cũng tuyên-bố tối đó là ngày đầu vì mới nhập trại , nên không có lửa trại, các tối kế-tiếp sẽ có

lửa trại và chấm điểm từng đơn-vị, về học-tập, về sinh-hoạt cũng như kỷ-luật trại mỗi ngày v.v...

Vào Khóa Huấn-Luyện : Bắt đầu vào khóa huấn-luyện kể từ sáng hôm sau, kỷ-luật và chương-trình huấn-luyện rất khắt-khe từng phút, Ban Giám-đốc không để thì giờ nào rỗi rảnh. Các trại-sinh và đơn-vị cứ tuân theo chương-trình và thời-khắc-biểu mà thi-hành. Mỗi ngày đều được luân-phiên cất cử đơn-vị trực nhật để kiểm-soát giờ giấc sinh-hoạt và kỷ-luật trại. Các trại-sinh phải tự-túc ghi chép các bài được giảng dạy về lý-thuyết phong-trào Hương-đạo cũng như phép điều-khiển các đơn-vị đội, đoàn; các phương pháp cấp-cứu người bị thương; các chuyên môn về dấu vết đi đường, về truyền-tin, về cách làm các nút dây, làm cẳng, làm cầu, và cách tìm phương hướng bằng mặt trời, bằng sao, bằng gió mùa, bằng rong rêu . . . Buổi trưa ăn xong được nghỉ một giờ để nghỉ-ngơi hay đọc sách báo Hương-đạo, rồi chiều lại cũng thế, trại-sinh và các đơn-vị cứ nghe kèn trực lệnh mà thi-hành. Tối đến là LỬA TRẠI, lửa trại được tổ-chức mỗi tối, các đơn-vị được chỉ-định luân-phiên, từ vai trò điều-khiển tức quản-trò, đến người giữ củi lửa là quản lửa, và cất đặt người nào phải làm làm gì, hóa trang ra sao, cốt chuyện thế nào . . . đều được anh em bàn bạc phân công sẵn . . . thật là vui, vui mà học . . . đây là luyện trí biến-báo, ứng phó, đối-đáp mau lẹ. Đến khi vào việc có nhiều anh không quen, mặt mũi ngơ-ngơ ngáo-ngáo trông thật buồn cười, cứ đứng như thảng phốt lạc đường giữa trời khiến anh em cười ồ cả lên làm cho quý vị ấy càng thêm đỏ mặt, lống cuống . . . thật vui ! Kết thúc lửa trại bằng vài lời nhận xét và khuyến-khích của Ban Giám-đốc, sau đó là một bài hát, rồi im lặng về lều trại ngủ . . .

Chương trình huấn-luyện cứ quần-quật như thế nửa tháng trời, thật là mệt ! **Sợ nhất** là lúc sáng sớm nghe kèn gọi tập-hợp ở ngọn núi bên kia, tất cả mọi người phải chạy theo đơn-vị, sang tập-hợp cho nhanh . . . trời ơi, sao mà nó trái ý, mệt mỗi quá . . . ! Sau là đến cái số liệu mình chết khi đi thám hiểm . . . phải lần mò tìm dấu đường mà đi, đến một cái hố sâu nào đó, phải

tìm cho ra mật-thư, có khi phải tìm cách thông thang dây đưa người xuống hố, xuống hang sâu để tìm vật gì đã được Ban Giám-đốc giấu kỹ trước. Việc thám-hiểm này chỉ sơ ý một chút là bỏ mạng dưới hố sâu như chơi . . .

Mỗi ngày như mọi ngày, khóa học cứ thế tiếp diễn, buổi sáng vào lúc trước hoặc sau buổi chào cờ, Ban Giám-đốc đã xuống tận lều trại của mỗi đơn-vị để thanh-tra, khám xét rất tỉ-mỉ, từ cách trang-hoàng đơn-vị (cột cờ, vườn cảnh, giá chén đĩa soong nồi, bếp núc, đến hố rác . . .) và cách xếp đặt dụng-cụ cá-nhân, từ quần-áo, chăn màn. đến bàn chải đánh răng, đôi giày đôi dép . . . để thế nào, rồi cho điểm. Tối sẽ tuyên bố kết-quả, điểm nhiều hay ít, vì đặc-điểm gì . . . tại buổi Lửa-Trại. Thương hại cho những quý vị quan-liêu sung-sướng quen rồi, ở nhà đã có vợ con hay người làm hầu hạ giúp đỡ, giờ cũng không muốn mó tay vào công việc gì vì ngại-ngùng, vừa phần không quen làm cũng có ! Còn phần tôi, được cái anh em bảo làm gì thì mình cũng cố-gắng làm đi; ngay từ lúc còn học ở chủng-viện, trong những ngày nghỉ anh em muốn nấu chè cháo gì ăn cho vui thì mình cũng ra tay phụ với anh em khác, mặc-dẫu có những anh chỉ cầm quyển sách lảng-vãng chỗ này một chút, chỗ kia một tí gọi là, kéo bị anh em khác mắng . . .

. . . Riêng ông Giám-đốc trại (người Pháp) là một huynh-trưởng Hương-đạo Quốc-tế, tuy giờ làm việc rất nghiêm-khắc, nhưng trong những giờ chơi thể thao hay lửa trại thì ông vui tính quá, bình-dân và hòa mình với mọi người, nên ai ai cũng thương mến ông. Các ông trong Ban Huấn-luyện cũng vậy đã tận-tình hướng-dẫn và cư-xử với các trại-sinh như tình ruột thịt, như anh em một nhà . . . Rất tiếc là đã sáu chục năm qua rồi, và với tuổi Trời cho nay đã gần tròn 100 rồi, nên trí nhớ tôi hèn kém đi và đã không thể nhớ được tên những Vị này, cũng như các bạn bè cùng tham-dự Trại Trường năm đó . . . Mong rằng sẽ còn nhiều người cùng tham-dự trại với tôi và Đức Cha MICAE trong kỳ trại đó, nếu ơn Trên ban cho còn sống, để có ngày thư từ liên-lạc được với nhau thì quý-hóa lắm thay !

Riêng tôi, không bao giờ quên được những giây phút BẾ-MẠC Trại ; nhất là không

bao giờ quên được bài hát chia tay ... và những giờ phút giải-tán ... Ôi thật là cảm-động, khiến mọi người dù miệng vẫn tươi cười nói chia tay nhau nhưng nước mắt cứ trào ra tự lúc nào không hay ! Không hiểu Đức Cha già cố MICAE, Nguyễn-Khắc-Ngữ có còn hồi-cảm được những giây phút cảm-động ấy nữa không ? hay là Cụ cứ ngồi trên Tòa cao tại Long-Xuyên giơ tay làm phép lành Tòa Thánh " Benedica vos, Omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Santus ... " mà thôi . Riêng con, mỗi khi hồi-cảm lại, thấy lòng nôn nao, rạo-rực ước muốn được tiếp tục sinh-hoạt những trại Hướng-đạo hay ít ra cũng được ngồi xem họ làm, nhưng chúng ta là người của Thế-kỷ trước mắt rồi . . . , muốn cũng vô-hiệu. Con xin một lần nữa chân thành cảm ơn Đức Cha và Phong-trào Hướng-Đạo. ✱

Tưởng Niệm

Còn gió hiu hắt buồn tiễn biệt
 Xa nhau chỉ biết nhớ với ngày
 Tưởng từ đời chốn tình ngàn dặm
 Vạn lý sầu lên nối tiếp mây ...
 (Thơ - Bay Cánh)

Để tưởng nhớ và thương tiếc các bậc Đàn Anh quý mến, xin Anh Chị Em HĐVN dành một phút tâm-niệm để hồi tưởng lại hình bóng những người, đã có một thời cùng chung Mười Lời Hứa với chúng ta, mà nay không còn trên trần-thế nữa (Xin ghi theo thứ tự thời-gian):

- * Tưởng Đoàn-Mộng-Ngô Mất ngày 30-4-1982
- * Tưởng Tôn-Thất-Dương-Vân - 08-4-1993
- * Tưởng Vũ-Ngọc-Hoàn - 18-4-1993
- * Tưởng Nguyễn-Hữu-Lãng - 04-5-1994
- * Tưởng Trần-Vân-Khắc - 24-5-1994
- * Tưởng L.M. Mai-Nghị-Luân - 07-4-1996

Liên-lạc

Báo bị trả lui

Tr. Lê-Cánh-Đạm : 932 Idaho, APT. A, Los Banos,
 CA. 92630, USA

Tr. Nguyễn-dình-Tuấn : 4900 Mc Cathy Bd. Apt 410
 Milpitas, CA 95035, USA

Trần-trọng yêu cầu : Khi thay địa-chỉ, xin cho Liên-lạc biết trước

PHẦN ỨU



Anh Chị Em H.Đ.V.N. vừa nhận được hung tin Thân-mẫu của Trưởng Linh-mục Fr.x. Nguyễn-Xuyên (Beo Tin tưởng) là Cụ Bà :

NGUYỄN-TRIÊM

(Nhũ danh Anna Nguyễn Thị-Vĩ)

Đã được Chúa gọi về ngày 30-4-1997, lúc 5 giờ, tại Bruxelles, Vương-quốc Bỉ, hưởng thọ 75 tuổi. Thành kính chia buồn cùng Trưởng và tang quyến Nguyễn cầu Linh hồn Cụ Bà Anna sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Các Làng, Xóm, Gia-đình

thuộc Phong-trào Hướng-đạo Trưởng-niên V.N.

và Ban Phụ-trách Liên-Lạc

Hoan hô !

Theo đề-nghị của Tr. Dương-Thị Kim-Son. BTV/ HĐTU/HĐVN đã cử Tr. Nguyễn-Vân-Son. hiện là LĐT. Montréal, đảm nhận công-tác Ủy-Viên Phát-Triển Canada (thay thế Tr. Tôn-thất-Hoè vừa từ nạn năm ngoái).

Chúc Trưởng Sơn thành công trong công-tác mới

Liên-Lạc

Tin Vui Calgary

Ngoài việc vu-quy thứ nữ của Anh Chị Nguyễn Xuân-Linh, chúng tôi còn được biết thêm Anh Chị Quỳnh + Nguyệt vừa có được một Chim Non.

Thay mặt bàn tiệc số 7 tiệc cưới tháng 8/94 gồm có AC Linh, AC Phước, A, Phan, A. Thu, A. Cát, C. Hoa và Vy-Thoại, thân-ái chúc mừng Anh Chị Quỳnh+Nguyệt, và "ráng" thêm một Sói Con cho vui của vui nhà, và rầm rộ thêm Xóm Calgary.

Ngựa (Montréal)

DI CẨM TRẠI, HỌC TRUYỆN KIỀU

Một ngày mùa hè cách nay hơn nửa thế kỷ, thiếu đoàn Hồng Sơn đã đi cắm trại ở làng Tiên Điền thuộc huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, quê hương của Tố Như, đại văn hào Nguyễn Du, người đã nổi tiếng chẳng những trên văn đàn Việt Nam mà cả trên văn đàn thế giới với tác phẩm Truyện Kiều.

Chuyến đi trại này đã được anh đoàn trưởng cho biết trước một tháng để các em tìm đọc truyện Kiều ngõ hầu tham dự cuộc thi “đố vui để học” trong dịp đi du ngoạn.

Vào khoảng 6 giờ sáng hôm ấy, cả đoàn chúng tôi gồm 30 thiếu sinh khởi hành từ bến đò chợ Vinh, trên một chiếc thuyền khá lớn. Anh đoàn trưởng Nguyễn Khổng Dĩnh, một trưởng vừa tham dự khóa huấn luyện tại Đà Lạt, điểm danh từng đội. Khi được gọi tên, chúng tôi tuần tự bước xuống thuyền, mặt mày hơi hửng, cười nói huyền thiên.

Khi thuyền nhỏ neo thì mặt trời đã lên cao, ánh nắng ban mai nhuộm vàng mặt nước và đã cùng với làn gió nhẹ tạo nên muôn vàn lớp sóng lăn tăn chẳng khác gì những con rắn vàng đang uốn mình trên sông vắng. Phong cảnh thiên nhiên do tạo hóa dựng lên thật đẹp tuyệt vời, càng làm cho tâm hồn người thiếu sinh thêm rạo rức, khác hẳn với tâm trạng của người lính thú đời xưa khi bước chân xuống thuyền thì nước mắt như mưa.

Đúng là *Người vui thì cảnh cũng vui*
mà *Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ*

Thuyền của chúng tôi lướt nhẹ trên dòng sông, trong tiếng hát tiếng đàn xen lẫn với tiếng nước vỗ đều đều hai bên mạn thuyền. Anh đội trưởng đội Trâu đàn mandoline, còn tôi thì thổi harmonica bài :

*“Chèo đi, bơi đi, nước non đang chờ ta
Bơi đi, vừng cầm tay lái
Và hát vang lên cho lòng hăng hái . . .”*

Lúc chúng tôi đang hát bài ấy thì chính anh đoàn trưởng cũng đang cầm tay lái phía sau

thuyền và anh đoàn phó thì chèo ở mũi thuyền. Thật vui quá là vui, và bài hát lúc ấy đang được đoàn Hồng Sơn trình diễn vô cùng sống động.

Khi mặt trời đã lên quá cao và nắng đã gắt, tất cả chúng tôi đều vào ngồi dưới mái thuyền để nghe anh đoàn trưởng nói chuyện. Anh nói rằng hôm nay anh đưa các em đến cắm trại tại làng Tiên Điền, một địa danh nổi tiếng trên văn đàn Việt Nam vì đó là quê hương của đại văn hào Nguyễn Du, tác giả truyện Kiều mà cũng có người gọi là truyện Kim Vân Kiều hoặc Đoạn Trường Tân Thanh. Anh nói qua về tiểu sử cụ Nguyễn Du, sinh năm 1765 và mất năm 1820. Cụ là một nhà nho uyên bác nhưng lại gặp nhiều nghịch cảnh trên bước đường hoạn lộ, chẳng khác gì Thúy Kiều, một mỹ nhân tài sắc nhưng đã phải chịu nhiều cảnh ngộ éo le, cay đắng và tủi nhục. Ấy cũng vì rằng :

Trăm năm trong cõi người ta,

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau

Trong vòng nửa tiếng đồng hồ anh đoàn trưởng sơ lược chuyện Kiều cho các em nghe, và để kết thúc anh đã mượn mấy câu thơ cuối cùng của truyện Kiều để nhắc chúng tôi rằng :

Có tài mà cậy chi tài,

Chữ tài liền với chữ tai một vần.

và

Thiện căn ở tại lòng ta,

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.

Khi đọc xong mấy câu này anh không quên dặn chúng tôi là phải luôn luôn nhớ thực hiện lời hứa thứ 2 và điều luật thứ 3 của Hướng Đạo là giúp ích mọi người và làm việc thiện mỗi ngày.

Sau khi nghỉ để giải khát khoảng 15 phút, anh đoàn phó điều khiển trò chơi “đố vui để học”. Anh lần lượt nêu nhiều câu hỏi liên quan đến chuyện Kiều, chẳng hạn như :

“Hãy đọc những câu trong truyện Kiều có chữ xuân.

“Thúy Kiều hơn Thúy Vân mấy tuổi ?

“Thúy Kiều đã phải vào ở lầu xanh mấy lần ?

vân vân . . . và vân vân.

Trò chơi đố vui đang gây hào hứng thì thuyền vừa cập bến làng Tiên Điền, lúc ấy vào khoảng gần trưa. Chúng tôi mang xách và mấy chiếc lều vải đổ bộ lên bến rồi sắp hàng một thẳng tiến đến chân núi Hồng Lĩnh, một dãy núi với hơn 90 ngọn mà Tố Như tiên sinh đã từng đặt chân gần khắp. Cho nên tiên sinh còn có biệt hiệu là Hồng Sơn liệt hộ, nghĩa là phường săn núi Hồng,

Chúng tôi vừa đi vừa hát :

*Một cây số đi chân, mồn ghê mồn gớm,
Một cây số đi chân, mồn gớm mồn ghê đôi giày !
Hai cây số đi chân . . .*

Cứ thế mà hát mãi cho đến gần một khe suối trong thì chúng tôi dừng chân và dựng lều cắm trại.

Sau bữa ăn trưa, để tranh thủ thời gian, anh đoàn trưởng cùng đi với tôi đến nhà cụ nghệ Nguyễn Mai (gần nơi chúng tôi cắm trại) để nhờ cụ cho người nhà hướng dẫn đoàn đến viếng mộ thi hào Nguyễn Du. Cụ Nghè Mai là hậu duệ của cụ Nguyễn Du, đậu tiến sĩ khóa Giáp Thìn (1904), đồng khóa với quý cụ Tăng Bạt Hổ, Huỳnh Thúc Kháng, và thân phụ của tôi. Vì vậy mà anh đoàn trưởng đã bảo tôi đi theo anh để nhân tiện anh giới thiệu tôi với cụ Nghè, mong cụ vì chỗ quen biết mà cho người hướng dẫn. Cụ bảo người con trai của cụ dẫn đường cho chúng

tôi. Đến nơi ngôi mộ chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy nơi an giấc ngàn thu của một đại văn hào như Nguyễn Du lại quá đơn sơ, chẳng hơn gì mã của Đạm Tiên mà thi sĩ đã tả :

Sè sè nằm đất bên đường,

Rầu rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh.

May thay ngày nay ngôi mộ của tiên sinh đã được xây thành lăng làng hoàng.

Anh em chúng tôi mỗi người cầm một cây hương đến cắm trước ngôi mộ tiêu điều của thi sĩ vĩ đại mà lòng không khỏi ngậm ngùi thương tiếc một danh nhân. Vài thiếu sinh đa cảm đã không ngăn nổi những hạt châu long lanh trong khe mắt. Riêng tôi thì lúc ấy lại nhớ mấy câu thơ của cụ :

Bất tri tam bách dư niên hậu,

Thiên hạ hà nhân khắp Tố Như.

Tối hôm ấy chúng tôi cũng đốt lửa trại, dân làng đến xem khá đông. Sáng hôm sau thiếu đoàn Hồng Sơn trở về Vinh. Mọi người đều sung sướng vì đã được đi chơi lại vừa được học Truyện Kiều.

Kính xin Tố Như tiên sinh cho phép tôi dựa vào hai câu thơ cuối cùng của Truyện Kiều để kết thúc bài hồi ký này :

Lời quê chấp nhật đông dài

Góp vào “ Liên Lạc “ một vài chuyện xưa.

Melbourne, Xuân 1997 Đinh Sửu

Hoàng Hội



Hình lăng Cụ Nguyễn-Du ở Tiên-Điền (Hà-Tĩnh)

Thư Bạn

Một con En không làm nổi Mùa Xuân,
nhưng nhiều con En làm ra Mục Thư
lớn này.

Ngựa Chiu khú

Sung sướng làm sao một buổi mai
Run run Ta mở lá thư dài
Lá thư đóng dấu tròn bưu-điện
Đúng chữ BẠN mình đoán chẳng sai.

*Tr. Sói Con Đã Già (Toronto)

Em mới đi Hòa-Lan về. Tại Hòa-Lan em gặp Trưởng Trần Đức Thành, vui vẻ quá sức ! Tr. Thành vẫn nhận được "Liên Lạc" và tỏ ra cảm động khi nhớ tới lòng ưu ái của Mã-Tử. Trưởng Thành có nhờ em kèm tờ ngân phiếu vào thư này cùng với lòng yêu mến đặc biệt. Em nghe nói Cụ Trà-Lũ có nhắc tới Trưởng trong sách "Đất Yêu Thương" thiên hạ đọc xong thì báỉ phục Trưởng quá sức ! Hình như Trưởng Tỉnh đang tổ chức một buổi nói chuyện ở Montréal cho Sói Con Đã Già thì phải. Nếu buổi này được tổ chức thì Mã-Tử phải giới thiệu S.C.Đ.G. 'đấy nhà' !

Xin cho em gửi lời vấn an Trưởng Tỉnh.

* Liên Lạc : A ha ! Sướng quá ! Nhận được thư của một nhà văn nổi tiếng vừa hoàn tất cuốn sách thứ năm về ĐẤT (sẽ có mục giới thiệu trong Liên Lạc số này). Lại nhận thêm củi lửa tận Hòa-Lan nhờ mang về cho Liên Lạc. Tại sao không đi thêm vài Quốc Gia nữa để chở củi về thêm ! Đã đọc đến đoạn ấy rồi (trang 159), nếu biết lời mình được trích dẫn sướng mê tơi như rứa thì đàng này sẽ xin thêm một hàng thật ngắn :

Thượng-đế ơi ! Tại sao không cho con làm đàn bà ! Khi nào ông anh Thiên Nga sắp đặt xong cuộc nói chuyện ở Montreal, thì Mã Tử sẽ xin đứng ra giới thiệu "Sói Con Đã Già" tác giả "Ngũ Địa" cho thiên-hạ Québec này sáng mắt ra, vì họ không biết họ đang sướng nhất nhì thế giới, cứ ngày đêm gào thét Độc-Lập, Tự-Do, Hạnh-Phúc như xứ xã Hội Chủ Nghĩa miền Viễn-đông xa xăm nọ. Đang sống ở một vùng ĐẤT HỨA, ĐẤT MỚI, MIỀN ĐẤT ĐẦY HẠNH PHÚC, ĐẤT tràn đầy YÊU THƯƠNG, đang sống ở ĐẤT THIÊN ĐÀNG "thật sự".

Nhà văn Trà-Lũ còn viết nhiều sách về "ĐẤT" nữa, cũng như Xuân Diệu ngày xưa đã viết :

Còn trời ĐẤT nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên băng khuâng tôi tiếc cả ĐẤT Trời . . .

Trời ơi ! Nếu mai sau Mã-Tử được cái may mắn viết văn cỡ "đàn em" của Trà-Lũ, Mã-Tử xin hứa sẽ viết về đề tài "DÂN" rồi sẽ có sách DÂN TA, DÂN GIAO-CHỈ, DÂN MÍT v.v. . . và "hai ta" hợp nhau lại, về tận quê hương để DÀNH DÂN CHIẾM ĐẤT và tổ-chức Trại Hợp Bạn Thăng Tiến cho cả nước cùng tham dự, được như vậy thì có chết cũng sướng, phải không Cụ Sói Con Đã Già ?

* Tr. Đình-Hồng-Phong (Salem - U.S.A.)

. . . Mấy tháng nay, từ trong năm đến giờ, phần vì bận rộn vì phải tổ-chức, hoặc dự các lễ cưới hỏi và phong chức L.M. của mấy người cháu, con các bà chị ở Cali, về đến nhà thì lại bù đầu vào những việc không đâu, nên thư từ, vấn an anh chị Thoại và các Trưởng cũng chậm luôn. Xin Anh Chị và quý Trưởng hỉ xả cho thằng Sóc bé con này. Đa tạ Anh Chị và quý Trưởng.

Để bù lại, Sóc K.B. xin gửi bài Hồi-ký "Câu chuyện đi trại trường Bạch-Mã" của thúc-phụ cũng là nghĩa-phụ của Sóc. Hiện nay Cụ đã 97 tuổi Trời ban rồi, đang còn minh-mẫn lắm, hiện đang nghỉ hưu tại Thủ-đức. Riêng về Lịch-sử HĐ. Vùng Bắc-ninh (hay Kinh-bác), Sóc sẽ xin bổ-túc sau, vì đang chờ thư ở VN. gửi qua (lướt 7 giờ)

về HĐ thời 1938-45).Mãi tới 1951-54 HĐVN mới được tái tổ-chức, do Tr. Võ-văn-Thom và LM. Vũ-dức-Tân từ Hà-nội qua hướng-dẫn, và Sóc là Q. Thiệu-trưởng kiêm LĐT. Đạo đó Châu Thăng-long do A. Lê-Bằng làm Châu-trưởng, đã tổ-chức các khoá từ sơ-luyện, đến dự-bị, đến các trại bay v.v... Mục đích là đào tạo gấp rút một số Trường để cung ứng cho Phong-trào sẽ tái-lập tại các Tỉnh Bắc-giang, Vĩnh Phúc-yên v.v...(xin lướt qua 17 giòng về nói về tình hình chung). Xin kèm bưu-phí góp vào quỹ L.L., xin đừng để sợi dây bị đứt khúc giữa đường, kẻo sẽ bị bà con trong Làng Xóm ... la ó cho mà coi .

2/ Kèm chi phiếu ủng hộ Liên Lạc .

✱ Liên Lạc : *Lâu lắm mới thấy lại nét chữ của nho-sĩ , con người mảnh khảnh cao ráo và rất thu-sinh. Đã hơn một năm rồi, có thư là có tin, lại có thêm "dầu lửa" cho Liên Lạc, lại có cả bài để các anh em khác cùng đọc, để nhớ lại những ngày xưa xa xăm ấy. Cụ Thao đang ráo riết tìm tài liệu, vợ được vụ này chắc Cụ vui lắm. Đã hơn 90 tuổi rồi, còn ngồi viết lách, sưu tầm, thư từ thăm hỏi. Cừ thật, chắc chỉ anh em mình đến tuổi ấy mà còn được minh mẫn như Cụ Thao mình ! Có điều là đất Liên Lạc quá hạn chế (36 trang cho mỗi kỳ) nên các bài vở không thể đi một lượt mà phải chia ra từng đợt để đăng. Cụ Thao chắc không vừa ý việc này, nhưng đành chịu vậy. Rất mong Đoàn Anh thông cảm cho Liên Lạc. Riêng Sóc Kinh Bắc (Vịt Bắc Kinh thì ngon hơn) thì Ngựa này không bao giờ quên được những kỷ niệm ở 5 Đình-Tiên-Hoàng tuy ngắn nhưng tình rất dài. Bây giờ Bùi-Đích ở mô ? Võ-Tứ-Cầu hiện ở Cali có gặp Nguyễn-Thế-Xương, Phan Ngọc Cẩn ở Sacramento. Mấy năm trước, Ngựa có tìm đến thăm Anh Bầy (họ Cao) bây giờ tóc bạc, râu ria bệ vệ lắm rồi.*

...Có biết chăng trong những ngày ngao ngán

Nơi ta không còn được thấy bao giờ . . .

(Nhớ Rừng, Thơ Thế-Lữ)

✱ Tr. Đào-Trọng Cương (Ottawa) :

. . . Trang 20 của Liên Lạc số 22 mới được phát hành có ghi tên Ngô-Thế-Tân trong số mấy người cùng với Cố Trường Trần Văn Khắc

đã lập nên phong-trào Hướng Đạo tại Việt-Nam vào năm 1930.

Tôi mới được con trai bạn Tr. Ngô Thế Tân cho biết thân-sinh cậu ấy đã mất ngày 25-2-1997, ngày 27 được hỏa thiêu theo ý của cha, mất tại nhà (hẳn là vì bệnh tim, một cái chết lý tưởng). Như vậy là hưởng thọ 87 tuổi.

Sở dĩ được thiệp báo tin buồn, là sau khi tôi có thư của Tr. Tân viết ngày 16-1-97 sang thăm và mời qua chơi, nhận được thư phúc đáp này thì Tr. Tân đã không còn nữa, người con bèn gửi thiệp buồn cho tôi.

Kính chúc Trường mến yêu có nhiều sức khỏe để gây lại được như ý Phong trào tại các nơi Quê hương thứ hai này của chúng ta.

✱ Liên Lạc : *Nhìn nét chữ cứng cáp, mấy giòng ghi ngắn, đủ và nhiều ý, Ngựa tôi hết sức khâm phục.*

Nghe Tr. nói là Tr. Ngô Thế Tân đã qua đời, tôi liền gọi điện thoại hỏi Cụ Ngô Thế Chụ (ở Montréal) là cousin của Tr. Tân để biết thêm chi tiết khi ghi vào lời chia buồn trong Liên Lạc. Ngựa tôi cũng có điện Cụ Đỗ-Đình-Đôn (Montréal) cùng lứa tuổi với Tr. Tân, cùng gia nhập H.Đ. một lần, mãi đến năm Tr. Khắc vào Nam thì Tr. Đôn không còn sinh hoạt nữa, và nay cũng không còn nhớ gì nhiều. Những điều gom được trong mục Chia Buồn , là do Cụ Ngô Thế Chụ cung cấp. Xin đọc Tr. Trần Văn Khắc ghi trong hồi ký (trang 16) " . . . Thấy tổ chức của chúng tôi mới mẻ, gây tình bằng hữu mật thiết giữa các đoàn viên, sự sinh hoạt lại lành mạnh, bổ ích, nên nhiều bạn không phải là hội viên Trường Thế Dục cũng xin gia-nhập Đoàn như các Anh Trần Duy Hưng, Phạm Khắc Lập, Trần Ngọc Quyên, Ngô Thế Tân, Đào Trọng Cương . . . " Đoàn Lê-Lợi đeo khăn quàng màu lá cây, viền đỏ. Như vậy là Tr. Tân và Tr. Cương đều cùng gia nhập Đoàn Lê-Lợi hồi bấy giờ với Tr. Khắc.

Tôi còn nhớ kỳ Họp Bạn T.T.1 ở Pháp (Jambville), Tr. Khắc đến gặp và cùng ở nhà với Tr. Ngô-Thế-Tân mấy ngày sau khi Trại bế mạc

và Tr, Tân đưa Tr. Khắc lên phi trường Orly để về lại Canada (Khi ấy có Tr. Thạch, Tr, Tý và chúng tôi)

Tiếp được 3 bức thư của Trường về sự ra đi của Tr. Ngô-Thế-Tân, Ngựa bèn liên-lạc với Bác Ngô-thế-Chụ (cousin của Tr. Tân) để có thêm chi tiết viết một bài Trường nhớ đến vị Huỳnh-trưởng ngày xưa, đúng như Trường đã cho biết thêm (trong thư đề ngày 16-5, mà Tr. đã vui mà nói : lang bang thêm ít hàng cho vui) "... Xưa kia, qua thăm anh chị Tân tại Pháp. Chị Tân có đưa cho tôi coi mấy cái pochades (bức họa nhỏ trên carton dầy) bằng sơn màu (peintures) nói là do anh Tân vẽ cả, chị ấy nói còn đẹp hơn tôi vẽ nữa. Anh thật là người có lắm tài".

Rất cảm ơn lời chúc thân ái của Trường đến một đàn em, nguyện xin hết sức "Gắng sức ! Gắng sức ! như lời đã hứa gần 60 năm về trước khi còn là Sói Con ở trong Bầy ở Huế.

Đến đây, lại nhớ đến người bạn cố-giao của huỳnh-trưởng Trâu Hiền, khi nhắc đến thi-sĩ Đoàn-Phú-Tứ với bài "Màu Thời Gian", có 2 câu rất hay :

"Màu thời gian không xanh
Hương thời gian tím ngắt "...

Hương thời gian là thứ hương quá khứ, mà cũng là thứ hương đáng yêu, đáng ghi nhớ nhất của một con người, như lời hứa năm xưa vẫn còn mãi mãi không bao giờ quên.

Hè này, nghe đầu Chú Lữ Hùng sẽ về quê vợ, chắc sẽ nhắc đến Bác Trâu Hiền, hễ thấy Chú Mõ San Jose xuất hiện ở Montréal thì Ngựa tôi sẽ "hú" đàn anh ngay.

✱ Tr. Trương-Lạc-Phiêu (Sydney).

... Em xin tự giới thiệu em tên là Lạc-Phiêu Trương, có lẽ Trường cũng ngạc nhiên khi nhận được thư của em, em ở tại Úc Châu cũng được 7 năm. Nhân đây em có vài lời xin làm quen với Trường, vì Trường cũng là Dân Hưởng-Đạo, sống cho Hưởng-đạo, cho nên với lá thư này em xin Trường thay cho cái bắt tay thật chặt nghe Trường. Và em cũng là người Huế, sinh ra và trưởng thành với Hưởng đạo, tên rừng của em

là Hà-mã hăng hái. Trước 1975 làm Trưởng phó Tráng đoàn Chi-Lãng, phụ-tá cho Tr. Tôn Thất Chỉ (Đạo-trưởng Vạn-Niên) Liên đạo Thừa Thiên Huế cho đến năm 1975 thì giải tán.

Trại họp bạn Thăng Tiên (95-96) tại Glen field ở Sydney em có đến tham dự, có biết mặt, đến bắt tay chào Trường, lúc đó Trường bận đi họp nên chưa có dịp chuyện trò được lâu.

Em có nghe qua Trường Lương Thị Huế cũng là người Huế ở tại Sydney cho biết các Trường ở Canada có xuất bản tờ báo Hưởng Đạo rất hay. Nếu lúc nào có, xin Trường thường xuyên gửi qua cho em như Trường Huế vậy. Còn cước phí bao nhiêu, xin Trường cho em biết và nếu còn "báo cũ" xin Trường gửi cho em luôn, vì em quá tha thiết, Có gì xin Trường cho em biết tin. Em xin gửi theo đây 50\$ trả tiền bưu phí.

Sau hết, kính chúc ...

✱ Liên Lạc : Tại rằng mà lúc nớ không nói cho rõ. Đoàn Chi-Lãng ở Huế là nơi ta đã "tung hoành hống hách những ngày xưa" Sau đó bàn giao lại cho Tr. Tôn Thất Chỉ (Tr. Chỉ nay đã võ mộng, nhưng muộn quá rồi!). Cũng thiếu-đoàn nớ đã đào tạo nên nhiều hảo hớn (như Vũ-Trọng Di hiện ở Cali là một). Đã gửi Liên Lạc đến tay Trường từ số 22 và đã ghi tên Trường vào danh sách độc giả dài hạn rồi đó. Báo cũ thì để tìm xem lại đã, nếu còn thì gửi. Răng không nói trước, vì trước đây Liên Lạc có rao "bán đồ xưa" nên thiên hạ biên thư về đặt cọc đông quá, nay đã gần sạch kho (nhưng vẫn còn lẻ tẻ sẽ gửi) Đã nhận 50\$ gom thêm vào vốn Liên Lạc để tiếp tục ra báo. Đúng rồi, có chi cứ hỏi Tr. Huế, Bà này chi cũng biết cả, rành lắm. Trường Phiêu ơi, phụ một tay xúc tiến lập Xóm Trường Niên Sydney. Ở đây Tr. Thuát đã gửi lời mời gọi, Tr. Huế đãi mọi người ăn bún bò Hế (cũ tên Huế) và Tr. Phiêu sắp đặt bàn ghế và ăn xong thu dọn bát đũa. Hiếu khách và chu đáo như rita ai nữ phụ lòng mà giả lơ!

Rất mong nhận thêm tin của Liên Đoàn Chi-Lãng miêng.

✧ Tr. Lê Văn Điền (texas)

... Xin cảm ơn Ban Phụ trách Liên Lạc đã sốt sắng giới thiệu sách “Nghệ Thuật Chơi Hoa Thủy Tiên” của tôi, chưa biết thì tìm hiểu, hiểu rành rẽ thì mọi người cùng chơi nghệ-thuật này, trước hết là người đồng-hương Việt-Nam để bảo-tồn văn hóa của người Việt, sau là phát huy văn hóa cổ truyền Việt cho người Mỹ cũng chơi như tôi đã làm từ mấy năm nay.

(thông qua 16 giòng nói về buổi trình diễn ngày 6/5/93 ở Houston và dự trù trình diễn vào tháng 11/97.

Cảm ơn Trưởng lão Mai Liệu đã cho tôi biết thêm chút ít về Tr. Bernard. Hồi 1938 - 40 Tr. Bernard là Kỹ-sư có hạng của mỏ than Hồnggài (SFCT), nhờ Tr. Bernard nên mỏ than Hongay đã bảo trợ cho các đoàn H.Đ.V.N. tại Hongay, Cẩm-Phả Mines, Cẩm-Phả Port, Mông Dương. Thời đó H.Đ.V.N. vùng mỏ lớn lên như diều, mỗi nơi có ít nhất một đoàn (từ 4 đến 8 đội) và 1 bầy sói. Năm 1958-60 tôi có gặp Tr. Bernard 2 lần khi Tr. đến Đà Nẵng để đi thăm Mỏ than Nông-Sơn (lúc đó tôi là một trong nhóm đại-diện sản xuất than đá Nông Sơn). Trong cuộc đàm thoại với Tr. Bernard, tôi có nhắc đến Kỳ Họp Bạn Thần-Kinh ở Huế năm 41. Năm đó tôi là Đội-trưởng đội Hồ của đoàn Hongay, Đạo Hạ-Long có khoảng 100 HDS. (do mỏ than Hongay bảo trợ nên đi dự đông). Tất cả tập trung về Hải Phòng để đón xe lửa đi Huế, tôi nhớ có tới 7, 8 toa xe lửa chở toàn H.Đ. đi Huế dự trại. Khi xe lửa tới gần Hà-nội, tôi bị “say” xe. được Tr. Bernard tận tình săn sóc, cho tôi nằm gối đầu lên đùi Tr. Bernard tới Vinh tôi mới tỉnh lại. Tôi nhắc lại với Tr. Bernard nhưng Tr. nói lâu quá rồi không nhớ, nhưng đối với tôi không bao giờ quên vì người thi ơn đó là một kỹ sư Pháp. Đối với H.Đ., theo cá nhân tôi, tôi coi như một Đạo, như Đạo Phật mà tôi là Phật tử, Đạo của người lấy “Ái nhân như ái thân” làm tiêu chuẩn ở đời, lấy “vui tươi khi khó khăn” vượt qua các khó khăn để thẳng tiến, lấy “tu thân” làm mục đích cho cuộc sống chính mình (xin qua 7 giòng).

✧ Liên Lạc : Tôi nhớ lần gặp Trưởng là ở Trại T.T. 2 ở Toronto. Đạo đó Trưởng đeo máy ảnh, chụp Tr. Trần Cao Lĩnh, Tr, Thơ và một số anh em, lúc ấy chưa biết Trưởng đã là tay chơi hoa Thủy Tiên, chỉ biết là nhà chơi ảnh. Trại Họp Bạn ở đất Thần Kinh (Huế) năm 1941, tôi cũng có tham-dự với tư cách một Đàn-trưởng của Bầy Prince Cảnh 8è Huế mà Akela là Anh Long. Đất trại là Rừng Quảng Tế, cạnh nhà máy nước Vạn Niên.

Tôi chưa được như Trưởng, xem Hương Đạo như một Đạo, nhưng tôi đang và sẽ tiếp tục cố gắng để làm được gì hữu ích thì làm, vì tự xét đang còn tham, sân, si chút đỉnh.

Chúc Trưởng thành công trong thú vui tao nhã với hoa Thủy-Tiên và truyền niềm vui này cho mọi người cùng hưởng.

✧ Tr. Nguyễn Đức Phúc (Trưởng Xóm Ottawa)

Anh Thoại biết không ? Ngày 27-4 vừa qua, tôi lại được “suy tôn” làm Xóm Trưởng trước “áp lực” của đại đa số tuyệt đối xóm viên. Vì thấy cần “duy trì” Xóm Ottawa nên tôi phải nhận lời. Anh biết không, thì ra tôi vẫn bị “thua” các anh ấy lần này là lần thứ ba anh ạ,

Ngày họp xóm kỳ trước, có Anh và a. Thọ, tôi đã chắc, vì có mấy Cụ ở Montréal sang, tôi sẽ thành công trong việc trao đuốc. Ai ngờ, giờ đây tôi mới biết là các anh ấy đã “mưu đồ” cùng nhau “chơi” tôi một vở nữa, mà cho đến lúc này tôi mới biết thì sự đã rồi.

Anh biết không ? Hiện nay tôi được giữ những 3 Bộ,. Bộ Xóm Trưởng là một, Bộ Mổ Xóm là hai, Bộ Thư Văn Xóm là ba. Anh xem, có cái Nội Các nào mà một người “được” lãnh những 3 Bộ như bạn của Anh đây không ? Vinh hạnh thay cho tên Phúc Già này !

Người làm tôi “sợ” nhất phải là anh Phạm-Quân-Khanh, thứ đến Trần Minh-Thường, Đào-Trọng-Cương, Dương- Ngọc-Hương và một số anh khác . . . đã “xía” vào tôi nhiều quá !

Xin thưa Anh rõ là Tết Trung Thu năm nay, Hương-đạo Ottawa sẽ tổ chức cho tất cả các em, nếu tôi chịu nhận thì anh D.N.Hương cam đoan với tôi là sẽ “đứng mũi chịu sào” lo tất cả.

Tôi đã viết thư đến Tr. Dương Thị Kim Sơn hỏi ý kiến về việc tổ chức Ngày Trần Văn Khắc ra sao để còn định liệu. Về Lịch sử H.Đ.V.N., theo tôi nghĩ thì Tr. Trần Văn Khắc và nhất là sau này có Tr. Phạm Quang Lộc đã viết và Tr. Mai-Liệu nhuận sắc, mà Liên Lạc đã có đăng khá đầy đủ. Theo tôi, để Tr. Trần Văn Thao bớt khó nhọc, nên dùng bản Tr. Phạm-Q-Lộc làm "căn bản" rồi theo tài liệu của các nơi gửi về để thêm hay bớt hay bổ túc, đính chính, nhờ vậy, Tr. Thao có thể ít mất sức và khó nhọc sắp xếp.

Mong gặp lại Anh Chị và Chú Sói con năm xưa.

* Liên Lạc : *Félicitations ! Trường Xóm Phúc muôn năm ! Cụ Phúc Già bất diệt ! Ottawa trước đây có Cụ Trần Văn Khắc, nay Cụ đã quy tiên thì Trường Nguyễn Đức Phúc hãy :*

"Ta bước chân lên đống dục đường hoàng" Sợ chi ?

Này ông Anh ơi, đã lên voi rồi thì khó mà xuống . . . lắm.

Bắc thang lên hỏi ông Trời, Đã làm Trường Xóm có rời được không ?

Bây giờ đàn Anh mới biết các tay gạo cội của Xóm Ottawa à ? Muộn quá rồi ! Ông Khanh là tay mồm mép nhất Canada đấy, vừa cười vừa nói kiến trong hang phải bò ra. Với mái tóc bông bênh, mặt mày trắng trẻo mà mấy năm đầu, mỗi lần Ngựa tôi nghe thì há mồm sáng mắt ra nghe mãi. Ông này có tài tiên tri khi cung thỉnh Cụ Phúc làm Trường Xóm.

Hãy nghe thơ Phạm-Quân-Khanh :

*Đêm qua mộng thật nhân hòa
Thình không sáng rực chan hòa linh quang
Tình tình ai cứ mệnh mang
Người người vui hưởng miên man PHÚC lành*

(Mộng thật, Thơ PH. Q. KHANH)

Thấy chưa ? thêm vào đó, có Cụ Cương, Cụ Thường, Cụ Hương "ép" Cụ Phúc vào tường, sức già chịu chi thấu ! Ráng lên người ơi !

Các Cụ khi suy tôn Cụ Phúc làm Xóm Trường là có lý. Vì Cụ rất chịu khó nghe, nhưng ít khi trả lời câu hỏi, bởi rứa nên mọi việc đều êm xuôi. Ottawa là địa-linh, sinh ra Trường Xóm hay cười, các xóm viên đều "đồng lòng" "nhất

tri" cả thì Cụ có . . . chạy đằng trời cũng không khỏi nắng (Ottawa thì : Không khỏi tuyết).

Mong được dịp gặp lại Anh.

* Tr. Lê Văn Lê (Sydney).

Chắc Anh không còn nhớ em nhiều, nếu có nhớ chắc là nhớ tên và địa-chỉ mà Anh gửi báo mà thôi.

Xin nhắc lại tí thôi : em được biết và gặp anh, cùng các anh Thường, anh Thọ trong dịp Họp Bạn Thăng Tiến 5 tại Sydney. Lúc đó, em được các anh cho em báo Liên Lạc của Trường Niên. Đó là lần đầu tiên ở hải ngoại em đọc báo Hương-đạo đứng đắn ! ! Từ đó đến nay em vẫn có báo Liên Lạc để đọc đ.đ.đ. Cám ơn các Anh thật nhiều. Em xin phép gửi tiền tem qua các Anh. Năm ngoái em gửi 50 \$, chắc năm nay vật giá leo thang rồi, tem cò cũng bay cao thêm, em xin gửi 60 \$. Có gì không công bằng, xin Anh cứ cho em biết để em . . . sửa sai.

Kính chúc . . . và báo Liên Lạc cũng phải "Thọ" nữa.

* Liên Lạc : *Chú em phương xa ơi ! nhắc đến Trại T.T.5 làm cho lòng thêm buồn, thế mà đã một năm rưỡi trôi qua rồi, Nhớ người, nhớ cảnh và nhớ những tấm lòng. Những tấm lòng trải dài từ Sydney tới Canberra rồi xuống tận Melbourne lận mà anh em Trường Niên Canada mang về nặng trĩu . "Nhắc chi ngày xưa đó, để se buồn lòng ta" (Thiên Thai, Văn Cao) !*

Đọc báo Liên Lạc chưa đủ, cần phải tìm những anh em H.D. khác, có tâm hồn như mình hè nhau mà lập Xóm Trường Niên cho vui cả làng, cả Tổng Úc-Châu , được như vậy thì mới xứng đáng là độc giả ưu hạng của Liên Lạc.

Về tiên nông, cứ gửi như vậy là tốt rồi

*"Hơn thiệt nài bao gốc củi tàn" (Thơ - Lê-Thánh-Tôn)
Nếu 2/3 độc-giả mà ngon lành như Trường thì Liên-lạc "Thọ" là cái chắc. Chúc đảng ấy an lành.*

* Tr. Nguyễn Văn Hiệp (Oakland)

Em là Nguyễn-văn-Hiệp, nguyên Đạo-trưởng đạo Thủ-dô (trước 1975). Kỳ Họp Bạn Suối Tiên

em là Đạo-trưởng Xuân-Hoà. Em nhận được báo L.L. đều đều... Cứ mỗi lần nhận, em đều có tâm-niệm mình phải có trách-nhiệm tiếp tay với quý Trưởng để giữ vững mối dây. Thế rồi ngày lại ngày ... sống trong mặc cảm "thiếu bốn phần". Thực ra cũng tại tội "lười" vì bận rộn. ^{Đã} chuộc tội, em xin gửi kèm bản photocopy danh sách các anh chị em HĐ. Trưởng-niên vùng Oakland hiện nay có 10 cặp là HĐ. đủ đôi, còn 5 cặp là HĐ. Theo, cũng như HĐ vợ, HĐ chồng. Mỗi năm Xóm họp mặt 2 lần, 1 vào cuối hay đầu năm, và 1 vào dịp hè. Dịp pic-nic thì không đầy đủ, nhưng dịp tổng cựu nghinh tân thì đông hơn.

Có Tr. Nguyễn-như-Tuấn muốn liên lạc với Tr. Nguyễn-Xuân Hoàng-Quân, xin Trưởng móc nối giúp. Lần này, xin đặc-biệt chúc sức khoẻ Tr. Ngựa Chậu khó. Hôm trước, em về VN thăm gia đình, Cha Đình-quang-Điện nhắn gửi lời thăm Trưởng và "Bê trên" của Trưởng cùng các cháu mà Cha Điện rất thân thiết ngày xưa. Xin gửi 50\$ thêm vào chi-phí Liên-lạc.

✽ Liên Lạc : *Này Cụ Đạo (đủ dấu đấy nhé) Thủ đô yêu quý ! Đã có được "tâm niệm" như nhà người là quý rồi, đã tiếp tay cho Liên Lạc bằng cách gửi thêm địa-chỉ một số độc giả, viết check rồi . . . để đó. Lại cũng biết mình "lười". Đức Khổng Tử dạy : Khi mình biết là mình lười, như thế là người "không lười", yên chí !*

Có sinh hoạt nào vui, có gì hay ho, hình ảnh nào đẹp, gửi về Liên Lạc để thiên hạ biết đến Xóm Oakland, cái xóm do một Cụ Cựu Đạo cầm cờ, đâu có thua ai!

Riêng Cha Đình Quang Điện đối với Ngựa này có rất nhiều kỷ niệm, một ngày nào đó sẽ xin kể ra. Tuy Ngựa này ở xa nhà Thờ, nhưng vẫn gọi Linh-mục bằng ANH như thường. (câu hay nói : gần chùa gọi Bụt bằng Anh) Lạ lòng lắm. Đã đem củi đống ấy gửi vào vựa của chú Thủ Quỳ.

✽ Tr. Nguyễn Hữu Minh (Melbourne)

Đầu thư, em xin kính chúc quý Trưởng luôn mạnh khỏe, vui vẻ và vạn sự như ý.

Em và Nhị vẫn nhận được Liên Lạc của

quý Trưởng gửi đều, em xin cảm ơn quý Trưởng rất nhiều.

Nay em xin gửi tặng quý Trưởng Đặc San Tây Sơn do Liên-đoàn Quang Trung thực hiện, đồng thời có một số hình của quý Trưởng ở T.T.5.

H.Đ.V.N. ở Victoria nay có thêm một Liên Đoàn mới : Liên đoàn Yết Kiêu; hải-đoàn đầu tiên ở Úc. L.Đ. Yết Kiêu vừa mới ra mắt hôm 22/2/97 tại Đoàn-quán Quang Trung với sự hiện diện đông đủ các phụ huynh, đoàn sinh 3 Liên Đoàn H.Đ.V.N. VIC và một số đại-diện Úc. Em hy vọng H.Đ.V.N. ở VIC sẽ phát triển mạnh hơn xưa. Em xin gửi 50\$ để góp phần bưu-phí cho Liên Lạc. Em xin kính lời . . .

✽ Liên Lạc : *Đã đọc Tây Sơn của các Em. Có Mã Tôn Cương trong số báo này. Những lời nhận xét ghi ở đó là sự thật, rất thật, đúng Người thật của Ngựa này đó !*

Liên Đoàn Yết Kiêu có đăng trong Liên Lạc, một đơn-vị rất mới. "Năm bơ oản" đó. Cầu cho sống lâu để các nơi khác noi gương.

Cảm ơn đã gửi Củi lửa để đốt lửa Liên Lạc cùng vui chung và vui dài lâu.

Có rủ nhau qua dự Thăng Tiến 6 ở Hoa-Kỳ không ? Ráng lên !.

✽ Tr. Lý Bình Hòa (Florida)

. . . Lần gặp Anh Chị ở nhà Anh Châu tại Orlando đến nay, có lẽ được 3 năm. Vì sinh kế em đã "lưu lạc" tới Jacksonville. Sau đây là địa-chỉ mới của em . . . Em xin gửi tiền bưu-phí và chúc Liên Lạc trường thọ như các Trưởng.

Em nghe nói các Trưởng ở Canada, vì trời lạnh nên "chịu" tốn tiền cho computer và Internet, em xin đề nghị (nếu Anh và các Trưởng khác đồng ý) cho biết địa-chỉ E-mail để đăng trong Liên Lạc hoặc sẽ hỏi qua "Liên Lạc", như vậy việc liên lạc sẽ rẻ tiền hơn điện thoại và đỡ "lười biếng" hơn viết thư.

Em xin ngừng ở đây (Anh thấy em lười thật đó)

Kính chúc

* Liên Lạc : Đã gửi Liên Lạc đến địa-chỉ mới rồi. Cám ơn củi lửa gom về cho Liên Lạc. Ý kiến dùng E-mail tuy tiện, nhưng nếu có rồi, chắc Liên Lạc sẽ đóng cửa tiệm, vì đâu còn mục ThủTín mà đăng trên Liên Lạc ? Thiên hạ đâu còn có dịp đọc thư của nhau (cho đỡ nhớ) mà khi chỉ viết cho nhau vài hàng (như thư Trường viết) mà còn lười biếng thì, thì, thì gửi xăng nhớt về lại còn . .

“đại lười biếng” hơn nữa. Nghĩ lại mà coi, có đúng không ? Chắc Trường đã có ý giúp Liên Lạc “khai phá sản” với thiên hạ !

* Tr. Nguyễn Văn Thuật (Sydney)

Em đã nhận được Liên Lạc số mới, bài vở ngày càng đặc sắc, nhiều tin tức sinh hoạt khắp nơi, hình ảnh rõ ràng . . . So với nhiều năm trước, thật là một bước tiến dài. Chắc chắn độc giả khắp nơi đã rất hài lòng với những nỗ lực vượt bậc và đáng khâm phục của Ban phụ-trách.

Để đóng góp thêm bài vở, em gửi kèm theo đây “Những năm tháng cuối cùng của B.P.”. Hy vọng các độc giả của Liên Lạc sẽ tìm thấy nhiều điều thú vị khi nhìn lại cuộc đời của vị sáng lập Phong trào Hướng Đạo trong những năm tháng sau cùng.

Đặc San Tùng Nguyên 3 đã phát hành vào cuối tháng trước, Em hy vọng Trường cũng đã nhận được 1 tập do Tr. Nguyễn Tấn Đệ (BSA) gửi giúp. Việc ấn hành đặc san này ngoài mục tiêu lưu lại những ngày huấn-luyện rất đáng ghi nhớ tại Gilwell Park, còn nhằm góp gây quỹ cho BTV sau khi trừ các chi phí. Em cảm ơn Trường đã giúp giới thiệu Đặc San trong Liên Lạc số trước, nay nếu thuận tiện cũng xin Trường cũng nhắc lại giùm.

Trong lần đi Adelaide dự trại vào cuối tháng 12/96 vừa qua, em có gặp vài Trường H.Đ. lớn tuổi, đặc biệt là Tr. Vũ Ngọc Kha, mong được nhận Liên Lạc thường xuyên và dự tính sẽ góp phần thành lập Hướng Đạo Trường Niên tại Adelaide. Nếu Trường có thể đáp ứng sự mong đợi của Trường V.N.Kha thì xóm H.Đ. Trường Niên Adelaide có thể sớm thành hình.

(thông qua 18 giòng về Q.G.H.C., hỏi địa-chỉ, hôn lễ ghi sai tên chú rể . . .)

* Liên Lạc : Nếu những lời khen Liên Lạc bnh trên là đúng, đó là do sự góp sức của rất nhiều người, trong đó có Trường. Nhất là gần đây đã khua trống chiêng lập Xóm Trường Niên ở Sydney. Mong sớm được thành tựu.

Liên Lạc xin lỗi Anh Chị Thuật về sự sơ suất trong việc ghi danh tánh vị hiền-tế (hễ trật là xin lỗi, đó là “nghề” của Liên Lạc).

Những bài báo về tin sinh hoạt Úc-châu, Liên Lạc có cắt đăng một số vào đây, còn bài nói về BP rất hay, mới lạ, xin dành vào dịp sinh nhật Cụ (22-2) thì nhiều ý nghĩa hơn.

Đến hôm nay (5-5) chưa nhận được, nhưng vẫn quảng bá thêm nếu có mà đọc và giới thiệu, có lẽ Mao-Tôn-Cương nhiều hơn (như mục đọc “sách báo nhận được” của Liên Lạc số này)

Liên Lạc đã ghi tên Tr. Vũ-Ngọc-Kha vào danh sách độc giả dài hạn kể từ số 23 này. Mong Xóm Trường Niên Adelaide với sự giúp đỡ của Tr. Nghiệp cũng thành hình.

Hè năm nay, Thuật có qua Cali dự Đại Hội không ? Cả H.Đ. và Q.G.H.C. ?

Riêng mình thì không đi được, vì Montréal Hè này là nơi Đại Hội NHA, Y, DUỘC (V.N.) toàn thế giới, mà con cháu, anh em về “đóng-đô” tại nhà mình đông, chả lẽ lại bỏ đi ? Đành vậy, Chúc Thuật và Chị P. La + lâu la được mọi sự an vui, dưỡng sức để hè 1998 đi dự T.T.6 gặp nhau lại cho vui.

* Tr. Lan Anh Trần Ngô (NJ)

. . . 24 giờ mỗi ngày ngắn ngủi quá anh ạ. Tôi chẳng có đủ thì giờ làm cái gì cả. Có cách nào . . . magique - làm tăng giờ lên không Anh ?

Muốn gửi mấy chữ cho Anh lâu rồi, nay mới làm được. Các anh chị dự trừ bao giờ thì có đủ tin tức về trại Hạp Bạn 1998 ? Sẽ tìm cách rủ nhau đi để có thể gặp được thật nhiều các anh, các chị.

Xin kèm đây một chi phiếu \$100 US nhờ anh mua dùm cho một bộ Kiêu, còn lại xin góp mua củi để lửa Liên Lạc được chm thêm to và ấm. Xin gửi lời thăm tất cả các anh chị em bên đó.

* Liên Lạc : *Độc bức thư ngắn này , , , suy nghĩ hoài mà không có cách giải quyết theo lời yêu cầu. Bèn nhờ đến những người “ngoài trần thế” giúp ý. Chắp hai tay, nhìn lên trời và khẩn :*

*“Tôi lạy muôn vì tinh tú nhé,
Xin đừng luân chuyển để thời gian . . .*

Bỗng Hàn Mặc Tử hiện ra, buồn rầu, lắc đầu và khẽ ngâm :

*“Chỉ có trăng sao là bất diệt
Cái gì khác nữa thấy đi qua . . . !*

Tiếp đến, Cù BiPi vừa huyết sáo, vừa cười bảo với Ngựa : Ngày chủ, ta hãy sống “trọn vẹn” 24 giờ ta hiện có, sống đầy đủ và hữu ích, như vậy là đã tuyệt vời rồi ! Chú nhấn giùm lại với “đương sự” như vậy.

Trường Lan Anh đã nghe rõ chưa ? Ngựa này chạy hơi nhiều nơi rồi, họ chỉ đáp “lơ lửng con cá vàng” như vậy thôi. Biết rằng chừ !

Tin tức Trại Họp Bạn T.T.6 có đăng trong số Liên Lạc này. Ráng tìm cách đến tham dự. Vui lắm. Nói thiệt đó.

Cám ơn đã không muốn Liên Lạc chết. Đã gửi 2 cuốn Kiều, chắc nay đã nhận được. Chuyển số tiền sai biệt còn lại cho chú Thủ Quy ghi vào sổ vàng. Chúc vui và mạnh.

* Tr. Thiên Hương (Renton).

Anh và gia-đình có được khỏe không ? Định viết thư cho Anh lâu rồi, nhưng rồi ngày qua ngày . Nhà hàng thì vất vả quanh năm. Năm nay lại không có đi đâu chơi hết. Đóng cửa mấy tuần đúng lúc bão tuyết tê liệt cả tiểu bang, nên chỉ ở nhà nhìn xuống nước và tuyết mênh mông. Dời nhà về nhà khác để Bà Cù khỏi phải lên xuống thang lầu. Di Ba (Bà Thái Điền) nhân dịp qua viếng chùa Dược Sư (Seattle) có đến chơi với Cù nhà em vài hôm. Có Chú thím Tuấn Việt đến thăm, em gửi theo đây tấm hình để tặng báo Liên Lạc.

Kèm theo đây 1 check để tiếp tay lo chung phí tổn Liên Lạc. Tụi này đang mở một tiệm bánh vừa Pháp, Ý, Mỹ cho nên trong tương lai, chắc sẽ chậm thư Liên Lạc. Kính chúc Anh Chị và quý Trường sức khỏe dồi dào để còn lo cho báo Liên Lạc. (có thêm 5 giòng, nhưng có dặn : “Anh đừng đăng báo đoạn này, tội nghiệp em”)

* Liên Lạc : *Tấm hình của Trường tặng, đăng ngay trong Liên Lạc số này để độc giả được nhìn lại dung nhan Bà Chị Thái Điền sau thời gian dài vắng bóng.*

Trước đây nghe nói Pizza đã thềm nhưng chưa được ăn, Nay lại đem bánh Pháp, bánh Ý, bánh Mỹ mà “lem thềm” thì dù là Thánh cũng nhỏ nước giải ! Ac thật.

Từ lâu nay, mỗi năm chỉ viết 1 trang ngắn. Nay “dọa” trong tương lai, chắc sẽ chậm thư cho Liên Lạc . . . chữ chậm này là 2, 5. hay 10 năm. Biết đâu lúc ấy Liên Lạc đã . . . tịch rồi, đâu còn Pizza, bánh Ý, Pháp Mỹ để ăn nữa ! Năm giòng cuối dặn “đừng đăng báo”. Vậy thì không đăng . Sướng chưa ?

* Cu Cò Hấp tấp (Miền Đông-Hải)

Bách đã nhận được Liên Lạc số Tết, rất cảm ơn Anh đã nhắc nhở đến Bách nhiều lần.

Tuy nhiên, lá thư riêng Anh Chị viết cho B. thì vẫn chưa nhận được, vì địa chỉ B. ghi không đúng nên chắc chắn đã lạc mất rồi (xin qua 6 giòng về sự thay đổi địa chỉ) Còn đây là điều riêng tây muốn tâm sự với Anh : Từ trước tới nay, B. vẫn coi Anh Thúy là thần tượng. Cái gì liên quan đến anh Thúy, B. rất trân trọng vì B. đã có nhiều kỷ niệm với Anh nhiều lắm.

Từ ngày về đây, B. đã được đọc rất nhiều sách do anh Thúy viết, phần lớn là về lịch sử hay địa dư. Quyển “Hà-nội ngày xưa” có nhiều tài liệu ít ai biết . . .

Thế nhưng nhiều câu Anh viết đã làm B. rất khổ tâm, vì B. đã thấy mình . . . xa Anh rồi ! Chẳng trách các anh Thao, anh Liệu đã rất dè dặt khi đón tiếp Anh muốn trở lại Phong Trào. Hiện nay đang có bài viết để ngưỡng mộ Anh, với tư cách sư-phạm, điều đó không ai dám cãi. Cuối thư . . .

* Liên Lạc : *Liên Lạc số Tết gửi về quê, chỉ có Trường là người độc nhất nhận được, các nơi khác đều than là không thấy mặt mũi con trâu mô cả ! Nhất Trường đó.*

Anh Bách ơi ! Anh cho em biết niềm riêng của Anh, làm em cũng buồn lây, và trong đời em (thua Anh đến 20 tuổi) cũng có nhiều lúc mang nặng những nỗi buồn man mác.

Thôi, Anh ơi, những cái “bất ưng” tuyệt vọng, bất hạnh, hay mất niềm tin. . . chỉ là một mặt của đời sống. Bởi vì ở mỗi ngã tư đường của cuộc đời, thế nào mà ta chẳng gặp được cái đẹp, điều thiện, niềm hy vọng và Hạnh Phúc.

Cũng như ngày xưa, nam nữ kết đôi chung thủy trọn đời với nhau là vì đạo-nghĩa. Rồi chủ nghĩa lãng mạn bày ra chuyện ái-tình, khám phá ra con tim và từ đó nhìn ái-tình từ phía quả tim .

Anh Bách ơi ! theo em, Anh nên gửi đến đoạn thương mến, trân trọng những kỷ niệm đẹp đã có với Cụ Thúy, đoạn sau (đã lỡ khám phá) thì xin Anh quên đi cho cuộc đời thêm vui, thêm đẹp. Xin Anh nghĩ rằng những gì Cụ Thúy đã làm về sau này là do hoàn cảnh, là do xã-hội. Đừng bắt Cụ Thúy phải làm cây Tùng giữa mù sa bão tuyết. Khó lắm anh Bách ơi ! Cụ Nguyễn Du ngày trước đã nói :” Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài” . Chữ Tâm của Cụ Nguyễn Du theo em hiểu là nhân cách. Phải có một cái “Tâm” lớn mới dám chống lại thói quen, vì thói quen là một thứ xiềng xích vô hình nhưng vô cùng lợi hại, vì được nguy trang dưới một mỹ-từ “Xã-hội”

Viết đến đây, bỗng giật mình, Ngựa hèn nhát này dám cả gan thi đua “dài cổ” với Cụ Cò. Xin xá đàn Anh hai vái. Thiện tai !

Mỗi lần đọc được thư Anh, được hiểu rõ hơn tâm trạng của Anh, càng kính mến Anh, và khi nào còn thay địa chỉ nữa thì xin Anh cho em vài giòng. Liên Lạc số 23 này xin gửi về Cụ xá Thanh Đa, cho đến khi có lệnh mới.

Kính mến Anh.

* Tr. Trần Văn Phúc (NCX Charlotte)

Nhận được thư và báo của Trường gửi cho, mãi gần 1 tháng sau mới nhận được. Thành thật cảm ơn Đàn Anh rất nhiều, lại còn cho thêm tờ báo khác, trong đó được biết Trường ngày xưa (qua 4 giòng)

Tiện đây, đàn em xin có lời kính thăm Bà Chị và thành thật cảm ơn bà chị nhiều về việc “thay tên”. Đàn em nhất định là giữ cái tên NCX, không thay đổi, không biện bác !! Bốn cái tên

mà đàn anh đặt cho đều đúng cả, nhưng đàn em sẽ vui vẻ giữ cái tên đầu. Xin anh chị đừng áy náy và băn khoăn gì cả. Nhiều khi nói ra cho vui và có chuyện mà nói, chứ đàn em không buồn phiền gì cả. Xin anh chị yên chí.

Thưa Anh Chị. em tuổi Mậu Dần, Mặt tròn không méo, cao 1 thước mốt, nước da Âu-Châu, tướng Tam-đoạn (không được ngũ đoạn) thành ra Ngu và Nghèo !!

(thông qua 12 giòng về các việc khác)

* Liên Lạc : Tâm bậy, chi mà cảm ơn, đừng nhắc đến 2 chữ vô duyên đó giữa anh em với nhau.

Vẫn giữ vững lập trường không thay đổi là N.C.X.. Có đủ 3 vị thì Trường Phúc (già) ở Ottawa mới gom thành Đa Phúc, hay Đại Phúc, do tướng số thì thầy bốc quẻ như sau :

Dễ dàng là t ánh người sang

Càng cay nghiệt lắm, càng oan trái nhiều.

Đằng ấy khai tuổi Mậu-Dần thì : Số này có duyên muộn, không sinh con mà vẫn có con, ít nhất là 2. Tài thật ! Đã khai cao 1m10 tức là không phải số học trò (dài lưng tốn vải) mà là một nhà ngoại-giao vui tính, hào phóng và dễ-dãi với tất cả mọi người. Tướng người này có râu (giống ông Vua Nhật-Bản) và rất khéo tay. Tóm lại, đây là quý tướng, thành công nhờ khẩu khí và hai bàn tay.

Thôi, chừng đó đủ rồi, nói dài càng thêm sai bét. Nếu đúng thì thưởng “Thầy bói” đi.

* Tr. Trần N. Hoài (Hartford)

Được biết địa chỉ Trường qua Đặc-san Giúp Ích, nên em xin được phép kính gởi đến Trường lời chào Thân Kính.

Hiện em đang cố gắng thành lập Đoàn, lại biết thêm Trường đang phụ trách Bản tin Liên-lạc, em xin Trường vui lòng gởi cho em một vài số, những tin tức quan trọng liên quan đến HĐ. để em có thể theo dõi và bắt tay với những anh em HĐ. Khác, và rất mong có dịp gặp Trường.

(Thư thứ 2 đề ngày 18-3-97) ... Xin chân thành cảm ơn Trường đã biên thư cho em và gởi thêm cho 2 bản tin LL số 19 và 20, và xin phép được gọi Trường

bằng "Anh" theo đúng tinh thần HĐ, vì Trường lớn hơn em gần 20 tuổi. Em lấy làm cảm động và thán phục quý Trường bên Canada lắm (qua 14 giờ) (thứ thứ 3 đề ngày 16-4)... Em lại nhận thêm Liên lạc số mới nhất. Bản tin có đầy đủ những tài liệu và tin tức liên quan đến sinh hoạt HĐVN. Bên em, rất khan hiếm những tài liệu như thế này, trước là biết tin lẫn nhau, sau là để học hỏi và trau dồi kinh-nghiệm. Xin Trường cho biết thể lệ đóng góp và bài vở ra sao để tiện việc cộng-tác.

Xin chân thành cảm ơn quý Trường và xin phép được đóng góp chút ít cho bưu phí.

✽ Liên Lạc: Trường Hoài, người em "mới quen biết" ơi! Đừng nhắc đến 2 chữ cảm ơn. Lo bắt tay vào việc như đã dự định, đó là... cảm ơn rồi đó. Nhìn thư thấy đánh máy đẹp quá. Đăng ấy dùng loại nào đó (VPS, VNI, VNU...)?

Quen thì đã quen rồi (không cần làm quen nữa) Đã ghi tên Trường vào danh sách độc giả dài hạn rồi. Có cao hứng (hay ảm ức cũng được) thì viết bài về Hướng Đạo (đừng quá dài vì đất Liên Lạc quá hẹp) ở đây sẽ liệu lý đăng lên báo. Liên Lạc không bán nên không có giá. Đọc thích thì gửi tiền qua để tiếp tục thực hiện "Ít nhiều miễn được đồng tiền tốt" (thơ-Lê Thánh Tôn), còn nếu hết tiền thì đóng cửa tiệm. Dễ lắm.

Bây giờ công việc làm đã ổn định, sự thao thức lập đoàn đã bước vào giai-đoạn thực hiện. Khởi đầu nên mời một số Trường cũ, các Tráng sinh ngày xưa cùng nhau ra tiệm cà-phê nhâm nhi để bàn việc phát cờ Hướng-đạo. Như vậy đại khái là một Xóm Hướng-đạo Trường Niên, mời thêm một số nhân sĩ, phụ huynh yêu thích H.Đ. để cùng lập ra Ban Bảo-trợ. Chia ra 2 bộ phận:

1.- Bộ phận chuyên môn: do các Trường và H.Đ. có tâm huyết lo.

2.- Bộ phận yểm trợ: Các phụ-huynh có con em muốn gia nhập Đoàn, các vị hảo tâm, đăng vào báo tiếng Việt có ở Cộng đồng vùng đang ở.

Xong rồi, định ngày họp. Chia ra: ai sẽ nói gì (mục-đích, chương trình, kế hoạch v, v...)

Cần tạo sự tin yêu của Phụ huynh, ân nhân ngay buổi đầu này.

-Nhớ đăng ký vào BSA nơi vùng cư ngụ>

-Tìm đơn-vị H.Đ.V.N. gần nhất để liên kết sinh hoạt,

-Cử người tham gia các khóa HL. do BSA tổ chức.

Còn nhiều thứ khác nữa, cứ khởi đầu như vậy, có gì sẽ tính sau. Cứ bắt tay vào việc với "Một Tấm Lòng" Trời sẽ giúp cho. Nếu Trời không giúp thì có các Trường H.Đ. khác giúp, tài liệu, sách vở phụ giúp với Trường. Khi đã "thử" và "làm" đủ cả rồi mà không xong thì hãy "bắt đền" anh Thoại sau.

Hoài ơi, cuộc Hội-luận vào cuối tháng 6 này ở Ca-li, Ngựa này không thể qua tham-dự được nên không gặp Hoài, vậy hẹn dịp khác, như Họp Bạn TT6 vào hè 1998 là chắc chắn nhất.

✽ Tr. L.N.H. (Buena Park)

Vừa nhận Liên Lạc số 22, đọc thích quá, nếu được phổ biến rộng rãi thì có lẽ không còn tình trạng toàn Trường lớn tuổi góp ý đâu, thưa Trường Thoại?

Trước tiên, xin cho em đóng góp \$... để cuộc vui tiếp tục. Sau là em xin trình bày để xin Trường góp ý cho em.

Liên Đoàn Chi Lăng tại miền Nam Cali đến nay khá vững và hùng hậu, tuy có vài trở ngại nho nhỏ, nhưng không quan trọng mấy. Lúc này em cảm thấy L.Đ. không còn cần đến sự giúp đỡ của em nữa. Nếu em xin từ nhiệm, chỉ giúp đỡ trong vai trò cố vấn ngành Kha/Thanh.

Nhận thấy nhu cầu của Thanh Thiếu Niên khá đông, cần kết hợp, nhưng không có Trường để dẫn dắt, Em và vài Trường (cựu + trẻ) dự định thiết lập một đơn vị mới (dự trừ thôi). Đang lo ngại nếu tiến hành, e có sự hiểu lầm với anh em L.Đ.C.L. chăng? Theo Trường, em nên xử trí ra sao? Dĩ nhiên khi từ nhiệm vai trò LđP vì có vài vấn đề tế-nhị, bất đồng ý kiến (nhưng không có gì phải lo cả, vẫn vui vẻ sinh hoạt). Vì em quan niệm: muốn người theo mình, phải

chứng minh qua hành động hoặc tài liệu. Dù gì, em vẫn còn sinh hoạt, tâm tư vẫn mong mỗi đàn anh trông xuống để góp ý vậy. (thông qua 9 giòong về những tình cảm Hướng-đạo ngày xưa với nhau nơi chốn cũ)

T.B. : Đề nghị : Nếu có thể được, xin Anh thiết lập danh sách E-Mail các Trưởng trên Liên Lạc để anh em có thể liên lạc nhanh chóng hơn, được không nhĩ !

✽ Liên Lạc : Chao ôi ! Câu hỏi chi mà khó quá trời,, vì phải tùy “đối tượng” mà xử trí, nhưng Anh có lời khuyên là “hãy khoan” lập đơn vị mới, vì rất dễ bị hiểu lầm là “bất mãn” với L.Đ. hoặc có óc “Sứ Quân” muốn kéo riêng cờ độc-lập.

Nếu cảm thấy L.Đ. không còn cần đến em nữa thì . . . dừng từ nhiệm, mà với tư cách L.Đ.P. em “đặc trách ngành Kha/Thanh, nếu thật sự ngành này có nhu cầu. (Cũng như Anh, trước đây từ hồi Costa Mesa 1983, Anh đảm nhận TTK/HĐTƯ, sau 8 năm “tự cảm thấy” cần người khác thích hợp hơn, Anh lui về vai trò “Ủy Viên liên lạc”, rồi Ủy viên đặc trách Hướng-đạo Trưởng niên, như bây giờ, đâu có sao). Vị trí nào cũng được, miễn đừng nêu gương xấu cho đàn em là tạo sự nghi kỵ, tạo mầm mống chia rẽ, chỉ có TA là nhất, không có ta thì không ai làm được !

Mình đã dần thân từ buổi thiếu thời, đến bây giờ vẫn thiết tha với phong trào, phải có cái đảm-lược của một Trưởng Hướng-đạo, biết trọng kỷ luật và tìm cách giúp đỡ cho đơn vị mình, dù là một đơn vị nhỏ bé, bằng mọi hình thức.

Hay là, hay là . . . ở Hoa-Kỳ không có ngành Tráng, em gom các anh em ở tuổi Tráng” lập 1 xóm Tráng-niên” nhằm mục-đích “yểm trợ cho Liên Đoàn” mà em đang là Liên-đoàn-phó. Nếu ý kiến này em “cảm thấy” được thì em nên có sự thỏa hiệp với anh L.Đ.T. trước thì hay vô cùng. Xóm Trưởng Niên này phối hợp với Hội Đồng Bảo Trợ của Liên Đoàn thì chắc chắn Liên Đoàn sẽ phải mạnh.

Bây giờ, trở lại chuyện Liên Lạc. Nếu em nhận thấy có những “Trưởng trẻ” nào, có cái “goût” giống anh em mình, nghĩa là cái goût của Liên Lạc thì em cho biết tên và địa-chỉ để phổ biến báo Liên Lạc đến tận tay, đó cũng là một

hình thức phát triển Phong trào đó. Năm 1983, em có tặng Anh tám hình vợ chồng em và . . . 1 cháu. Nay đã gần 15 năm rồi, có thêm được mấy cháu ? Rất mong gặp lại em .

✽ Tr. Thiên Nga Từ Tốn (Sydney)

Đáng lẽ em phải phúc đáp cho Trưởng ngay sau khi nhận được thư Trưởng và . . . hoàn lại (xin qua 7 giòong về cách gửi tiền).

nhân đây cháu Bảo-Quý, cựu sói bầy Chi-Lăng xin gửi 50 úc-kim và mong được nhận Liên Lạc thường xuyên, theo địa chỉ của cháu như sau . . .

Việc thành lập làng Hướng-đạo Trưởng-niên ở N.S.W. cũng đang rục rịch, Thừa Trưởng, Anh Thuật đã gửi thông báo và tổ chức tiến hành 1 buổi họp để thành lập B.C.H. Em xin gửi 1 bản sao để Trưởng “ngâm” cứu và có gì xin Trưởng góp ý thêm.

Tin Trưởng mừng là em với Anh Tiên vừa được lên chức “Nội”, vợ cháu Bảo-Quý sinh được cháu gái đầu lòng tên Nguyễn Phước Thực-Quyên, vừa tròn được một tháng. Chắc Trưởng cũng hiểu được phần nào cái tội chậm thư, tuy nhiên em nghĩ tại vì “lòng người ngại núi e sông” mà ra cả. Chúng em vừa nhận được Liên Lạc hôm qua, đọc mục Thư Tín, thấy tên mình trên bản phong Thân mà toát mồ hôi vì sợ (xin qua 12 giòong về chuyện “Biển Đông”).

Xin gửi theo đây 100 úc-kim là phần đóng góp với Liên Lạc của 2 mẹ con, mong đừng “lạc” cả thư lẫn tiền.

Kính chúc quý quyền cũng như Trưởng luôn luôn sức khỏe để mục “Mã Thư” luôn luôn vui nhộn và phong phú. Tụi em đang tính mua 1 con heo đất để dành tiền tiết kiệm cho T.T.6 ở Washington D.C năm tới.

Mong gặp lại Trưởng và Bác Tường Vy tại T.T.6 và Tr. Xuân Lan. Sẽ chuyển lời cho cháu Bảo-Quý ráng thu xếp phòng mạch để dự trại T.T.6 cho Tr. Xuân Lan yên tâm.

✽ Liên Lạc : Ô tề ! Mừng Anh Chị được thăng chức, có lời mừng riêng trong Liên Lạc số này. Ông Đốc Bảo-Quý mà đi dự T.T.6 được thì Akéla Xuân Lan mừng vô cùng. Nghĩ cũng nhanh thật :

Mới thấy đó mà nay Sói Quý đã làm ... Cha (chưa phải là Cha thiên hạ), mà Anh chị đã là Ông Bà Nội : "Nay còn Chị Chị Anh Anh đó, Mai đã Ôn Ôn Mụ Mụ rồi ! "

Hèn chi mà mình già đến nơi rồi mà đầu có hay! Riêng với Anh Tiên, nếu có cơ duyên, tôi sẽ dẫn Anh đến làng tôi xem phong-thủy, lạ lắm thê : Lấy lãng Vạn-Vạn, cạnh nhà tôi làm chuẩn thì cách đó (đường chim bay) 200 m là nhà Cụ Phạm-Quỳnh, cách nhà Cụ PQ. 100 m là Ổ Cách-mạng, đặc biệt là gia-đình họ Châu : Nào Châu Ngoạn, Châu Xán, Châu Lý, Châu Tiêu (đều làm lớn ngoài Bắc), rồi Châu-Trọng-Ngô (mà anh Tiên biết) có người em ruột là Châu-Trung-Chánh (tức là Thứ-trưởng ngoại-giao Lê-Mai), bị tử-nạn bí mật năm ngoái ở VN.

Còn bên kia sông, đối-diện với Ổ Cách-mạng là nhà của Lý-Tống (tên thật là Lê-v-Tống, đổi họ để vào không-quân) : một tay chọc trời khuấy nước, hiện còn bị giam ở VN.

Tất cả chuyện này, có Ông Lang .ây Ngô-kỳ-Phong (HĐ. Trưởng-niên Montréal) còn am tường hơn tui nữa. Tuy nhiên ngày về chưa hẹn, vì : "Trước sau e cũng về thăm dặng

Mà đợi rặng chừ bớt sợ tê !

Đã ghi tên Ông Lang tây B.Quý vào danh sách đọc giả dài hạn rồi, kể từ số này trở đi.

* Tr. Trúc-Lê (Úc-châu).

Kỳ này, Liên-lạc không nhận được thư của Bà Chị như những lần trước, chỉ có hình ảnh, rất nhiều, đến 17 tấm lạn. Phần nhiều chụp về Trại mùa hè bên nó. Thấy được dung-nhan Tr. Nghiệp rồi. Nhưng đẹp nhất là tấm hình Bà Chị chụp trong vườn trồng cà chua gần nhà kiếng. Thứ nhì là tấm hình "Trúc Ta" (chữ của Chị đó) chụp chung với 6 Trưởng khác, sau lưng có nét chữ của Tr. Vũ-đức-Tuynh (và mấy Tr. Khác) : "Em xin kể vài hàng kính thăm các Trưởng trong báo Liên-lạc. Chúc các Trưởng vui vẻ, mạnh khoẻ để chúng em có Liên-lạc đọc dài dài... " Tiếc là L.L. không đủ chỗ để đăng các hình ấy !

Lời rao của Mõ :

Thưa Làng Xóm : Có Trát sức về , mùa Hè năm tới, có Trại Hạp Bạn Thăng-tiến 6 tổ-chức ở kinh-dô Mỹ, cuối tháng 6 đầu tháng 7 tây.

Bà con Làng Xóm Hương-đạo Trưởng-niên, ngay bây giờ, đôn tiền lại, sắp đặt thời-gian để về tham-dự cho thật đông đúc. Có rúa mới xứng đáng là Hương-đạo Trưởng-niên. Ai mà không đi, sau này hối tiếc không kịp, chớ trách là

"Không dạn dò " **Cốc ! Cốc ! Cốc**

Nhận được giờ chót

1. Đặc-san Bach-Đằng . (tháng 4 /1997) do Liên-đoàn HĐVN Bạch-đăng, Arizona thực-hiện. In cỡ lớn, bìa láng, ảnh màu xanh : Vũ khúc Mê-Linh rất đẹp. Bài vở đánh máy rõ ràng (dạn nhỏ : bài "65 năm phục-vụ" thiếu tên tác giả : Voi Già (Paris). địa-chỉ liên lạc : LDHĐ Bạch-đăng,P.O. Box 56293, Phoenix, Arizona 35079, USA.

2. Tr. Phan Thanh-Hy (Pháp) : đã nhận thư Trưởng và bài tập thể-dục "Dịch căn kinh" để phổ biến đến anh em. Xin trình bày số kế tiếp. Kính.

3. Tr. Nguyễn-đức-Linh (Oklahoma). Vừa đọc xong "Nhịp Cầu xây dựng" do Tr. Sư-Tử hoạt bác trao, xin góp ý vào số sau.

4. Tr. Nguyễn-Xuân-Linh (Calgary) Rất tiếc không qua Calgary để chung vui với gia đình Linh được. Chúc hai cháu thật nhiều Hạnh-phúc và bền vững lâu dài.

Mừng Xóm có thêm một "Trường gao cội."

Xin gởi cho biết địa-chỉ của Cha Nguyễn-ngọc-Phi để gởi Liên-lạc đến tận tay.

Cùng nghĩ tới nhau ngày vui của hai cháu. Thân.



Tin Vui

Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp
Loại Người không được phân ly.

Được Anh Chị Nguyễn-Xuân-Linh cho hay sẽ
làm lễ Vu-quy cho thứ nữ là
Nguyễn-Thị Mỹ-Hằng
đẹp duyên cùng cậu *Nguyễn-dức-Nam*
Trưởng-nam của Ông Bà Nguyễn Thiên-Tích
Hôn-lễ cử hành vào ngày 14-6-1997 tại Nhà
Thờ Thánh Vincent Liem (Calgary).

Trong dịp vui này, chúng tôi xin chân-thành Mừng Trưởng
Nguyễn-Xuân-Linh có thêm Hiền-lễ, và riêng Thoại này rất tiếc
không có dịp đến nâng chén rượu Mừng Anh Chị. Thần chúc hai
cháu Mỹ-Hằng + Đức-Nam Trăm Năm Hạnh-Phúc.

Liên-lạc và vợ chồng Nguyễn-Trung-Thoại

Tỏ Lòng Tri-ân Bạn Quý

Trong Liên-lạc số 22, Trưởng Hồ Rụng Ràng
Võ-Văn-Hon có tặng tôi một bài thơ cảm tác
nhân đọc bài "*Một thời để yêu và một thời để
nhớ*". Tôi rất cảm ơn Tr. Võ-Văn-Hon. Nay xin
phép được gửi mấy vần thơ sau đây đến Tr. Hon
để tỏ lòng tri-ân người Bạn Quý ở phương xa...:

Nhập vườn hoa quý
Năm một ngàn chín trăm ba sáu
Gia nhập Đoàn Hướng-đạo Việt-Nam
Đoàn đầu tiên của xứ Hồng-Lam
Do Trưởng Võ-Thành-Minh sáng lập
Lời tuyên hứa và mười điều luật
Sáu mươi năm dẫn dắt soi đường
Đem tiếng cười cùng với tình thương
Điểm tô Non Đông và Giúp Ích
Đường thiên lý đi gần đến đích
Buổi hoàng hôn còn ánh bình minh
Dĩ vãng xưa ấp ủ chân tình
Mừng kỷ niệm của thời trai tráng
Vườn Bách-hợp giúp đời tươi sáng
Cùng vui chơi cùng học làm người
Cùng nhau Thăng tiến Ban ơi
Cùng Hoa Bách-hợp suốt đời tỏa hương

Hoàng-Hội

THĂNG-TIẾN VI

(Liên-lạc vừa nhận được Bản Tin số 3 (04/97) do BTC gửi)

Trại TT. VI của Phong-trào HĐVN sẽ được tổ-
chức vào cuối tháng 6, 1998 tại Vùng Thủ-đô
Hoa-Thịnh-Đốn, Hoa-kỳ. Trại sẽ được tổ chức từ
thứ bảy 27/6 : Nhập trại, Chủ nhật 28/6 : Khai
mạc, đến thứ tư 1/7 : Bế mạc Trại.

Địa điểm của đất trại là Hồ Fairfax (Lake
Fairfax), tiểu ban Virginia, ngoại ô H.T.Đ.

*Thành-phần Ban Tổ-chức và Ban Điều-hành :

Các Cố-vấn : Tr. Nguyễn-Tấn-Định, Va, USA
Tr. Lê-Xuân-Hùng, Ca. USA
Tr. Nguyễn-Tấn-Đệ, Tx, USA

Trưởng-Ban Tổ-chức: Tr. Võ-Thành-Nhân, Md.

Trại Thanh : Tr. Nguyễn Việt Nicholas, Ca.

Trại Thiếu : Các Trưởng Châu Santa Clara, Ca.

Lửa Trại : Tr. Bùi-bá-Thạnh, Ga.

Triển-lãm HĐVN : Hoàng-Quý-Nam, Md.

Ban Âm-thực : Tr. Nguyễn-hữu-Đệ, Va.

Tr. Kratzke D. Trân, Va

Ban Tiếp tân : Tr. Nguyễn-Tấn-Trung, Md.

Tr. Phạm-ngọc-Thủy, Md.

Tr. Võ-Thành-Thái, Md.

Tr. Đoàn-đắc-Khoa, Md.

Ban tài-chánh : Tr. Lê-Thùy-Lan, Va.

Tr. Mai N. Bích-Ngọc, Va.

A. Từ-Thanh-Tùng, Va.

Ban Kiến-trúc và Kỹ-thuật :

Tr. Bùi-Dương-Liêm, Va.

Tr. Phạm-Ngọc-Son, Md.

Những điểm đặc-biệt :

1. Màu của khăn quàng TT 6 : Màu Turcoll (gần
giống như xanh lá cây).

2. Chương-trình Trại sẽ có ngày Cộng-đồng để
đồng-bào, thân-hữu, thiếu-nhi, thiếu-niên đến thăm
Trại. Sẽ có các Xưởng trong ngày Cộng-đồng.

3. Sẽ có cuộc thi về : Trại Ca, Mẫu huy-hiệu
Trại, Mẫu Cống Trại, Thi Ảnh sinh-hoạt HĐVN.
Mọi sáng tác, tài-liệu, chi tiết, xin liên-lạc về :

Địa-chỉ Ban Tổ-chức Hợp Bạn Thăng-Tiến VI :
301 Buttry Road, Gaithersburg, Maryland
20877, USA Tél. (301) 258-8497.

Trực trặc

Nghe nói Bản Tin số 5 của HETU đã phát hành (tháng 3/97), nhưng liên-lạc không nhận được như 4 lần trước (do Tr. Mai-Quốc-Tuân gọi). Gọi Tr. Nguyễn-văn-Son (Ủy-viên Phát-triển Canada) được đáp : Em sẽ qua thăm Trường và đem theo luôn (10-5). Khi Ngựa ở Bệnh-viện về, điện-thoại lần nữa (18-5) lại được đáp : Em sẽ đem qua liền" Khi báo gọi lên Ottawa in (27-5) vẫn bật vô âm tín ! Đành chịu ! Vì Tin nên .Tức. Lần này, thiếu tin HETU là vậy.

Sổ Vàng

1.	Tr. Lê Mộng-Ngo	20	Mỹ-Kim
2.	Tr. Phạm-Thăng	50	-
3.	Tr. Trần Trung-Hợp	15	-
4.	Tr. Trần Thiên-Hương	50	-
5.	Tr. Lâm Chánh-Trung	20	-
6.	Tr. Đinh Hồng-Phong	50	-
7.	Tr. Trần Ngọc-Hoài	5	-
8.	Tr. Trần Đức-Thành	100	-
9.	Tr. Lý Khánh-Hồng	25	-
10.	Tr. Trần Ngô Lan-Anh	50	-
11.	Tr. Lý Bình-Hoà	20	-
12.	Tr. Hà Thanh-Minh	50	-
13.	Tr. Lý Nhật-Hui	40	-
14.	Tr. Trương Lạc-Phiêu	50	Úc-kim
15.	Tr. Nguyễn-Hữu-Minh	50	-
16.	Tr. N.P. Thanh-Huế	50	-
17.	Tr. N.P. Bảo-Quý	50	-
18.	Tr. Nguyễn-Nhân	20	Gia-kim
19.	Tr. Lê Văn-Lệ	60	-
20.	Tr. Nguyễn Xuân-Linh	30	-
21.	Tr. Đào Trọng-Cương	40	-
22.	Tr. Nguyễn Thành-Cung	50	-
23.	Tr. Nghiêm Văn-Thạch	50	-
24.	Tr. Nguyễn Trọng-Phu	100	-
25.	Tr. Đào Trọng-Cần	20	-
26.	Tr. Tôn Thất-Thận	20	-
27.	Tr. Phạm Quý-Minh	35	-
28.	Tr. Dương Ngọc-Hương	20	-

Liên-Lạc xin chân thành cảm ơn tất cả các Trường độc-giả đã, đang và sẽ góp sức giữ vững Bản Tin chung của Chúng ta.
(Thủ-quỹ khóa sổ Thu kỳ này vào ngày 25-5-97)

Sói Con Đã Già

với **Đất Yêu Thương**

Nhà văn TRÀ-LŨ, tức Sói Con Đã Già vừa cho ra lò tác-phẩm mới : **Đất Yêu Thương** .

Đây là tác-phẩm thứ 5 của một Hướng-dạo Trường-niên Toronto viết, ca ngợi Xứ Canada, nơi đã đem lại niềm Vui, nguồn Sống cho tác-giả, tất cả các tác-phẩm đều ... dính ĐẤT, xin nêu ra :

- *Miền Đất Hạnh-Phúc (VietPub., 1989 Canada)*
- *Đất Mới (Làng-Văn 1991, Canada)*
- *Miền Đất Hứa (Làng Văn 1993, Canada)*
- *Đất Thiên-Đàng (Làng Văn 1995, Canada)*
- *Đất Yêu Thương (Qué'Phuong, 1997, Canada).*

Đọc sách của Sói Con Đã Già (nhưng tâm hồn rất trẻ) chúng ta sẽ được biết nhiều, thấy nhiều, và sau khi đọc hết tác-phẩm, gấp sách lại để ngủ, chúng ta sẽ ngủ một giấc rất dài, tỉnh thoảng hé mím miệng cười (trong giấc mơ), người khác nhìn thấy như một trẻ thơ được Mẹ vừa cho bú no say, như một học trò sắp đến ngày nghỉ hè, như một HDS. sắp đến ngày đi trại.

Tác-giả rất thành thật, có sao nói vậy, dùng chất liệu, nhân vật (quen biết lẫn xa lạ), sách vở , tin tức nơi quê người gom góp thành những trang giấy đầy áp tình Quê-hương, và ở đây cái gì của mình cũng nhất, nào là đôi đũa, chiếc áo dài, bánh chưng, rượu nếp, canh chua cá lóc v.v.. có những đoạn thoáng đọc qua, tưởng là ... tục, nhưng tục hay thanh là do mình suy luận mà ra cả (có một độc-giả của L.L. từng phán rằng đó là loại : "*Tiểu lâm sạch sẽ*").

Tóm lại, đọc 5 tác-phẩm của SCĐG như uống 5 thang thuốc bổ. Đùng nhiều, cứ mỗi tháng đọc 1 cuốn, hoặc khi gặp những khó khăn hàng ngày, hay lúc giận ai, đem "Đất" ra mà nhâm-nhi, xin cam-doan công-hiệu hơn thuốc an-thần, vì không có bọ đường và không pha trộn chất hoá-học. Nói thiệt đó, không tin, đọc thử vài trang thì biết ngay . Muốn biết thêm gì, xin gọi về :

Cụ Trà-Lũ : 113 Kennedy Avenue

Toronto, Ont. M6S 2X8, Canada

M Ã T H Ư



Mục này dành trả lời những thư, những ý kiến đóng góp, mà tác-giả không muốn trích đăng thư mình trên Liên Lạc, có vì còn yêu cầu đừng ghi cả tên họ . . .

Uc lăm ! nhưng cũng đành chịu và xin lãnh mênh.

* Tr. Gấu tân tuy (Miền Tây-Bắc Hơi-ky)

Cám ơn đã hoàn trả tấm hình chụp ở Hà-nội. Bài vở lên Internet đẹp quá ! Nghe K.P. “tam thời ẩn dật”, nghe sao mà buồn quá, lại đọc tiếp bức thư dài 2 trang, tiếp câu : “nhưng xin Trưởng đừng buồn, vì K.P. vẫn tiếp tục sứ mạng truyền thông của mình, và luôn luôn bên cạnh Liên Lạc”.

Chao ôi ! nghe câu này thấy mát ruột mát gan chi lạ ! Dù có buồn mấy đi nữa, cũng “bán buồn mua vui”.

Dù hiện nay K.P. có lên Internet đi nữa cũng không khoái bằng đọc K.P. của . . . những ngày xưa thân ái ! !

Cám ơn đã cho biết tin “Tình hình miền Tây”, thấy ai cũng bận rộn cả, hy vọng được như Gấu nói : “Có lẽ đang chờ hết cái lạnh rồi sẽ rầm rộ “.

(Câu ghi chú cuối thư : Tr. Thoại ơi ! Trưởng đừng ghi nội-dung thư này trên Mã Thư hoặc Thư Bạn nhé ! Vì đây là chuyện riêng giữa em và Trưởng, đọc chơi cho vui)

“Ngụy ngôn “ như ri được chưa ? hay là đang còn “hở han”, hỡi chú em miền Tây ? Đừng vội giận nghe, vì thư viewt “có tình” lắm, dấu kín thì uống, hé chút xíu thôi mà !.

* Tr. Tôn Thất Đông (Đông Hải) :

Tr. Dương Ngọc Hương đi về có kể lại chuyến gặp Anh. Hôm nay (5-5) Em nhận được thư Anh viết đề ngày 21-4-97, em thấy hiện ra trước mắt một ông Chủ Sở nho nhã năm xưa (1951-53) đi xe gắn máy, mang cặp đi và về rất đúng giờ. Làm việc vô cùng tận tụy chu đáo.

Người con gái Trưởng Lê Hữu Khải (đã qua đời) em có quen biết, hành nghề ở Montréal (là bạn của con gái em).

Không biết Anh có nhận đều đều Liên Lạc không, chứ T.T. Sam ở Dalat cho hay là “biết có đến, nhưng không được nhận”.

Riêng Anh, em có gởi đều đặn đến đúng như địa chỉ anh cho (đường NSL) và đúng như số nhà mà trong thư anh dặn. Rứa là có trực trực rồi

Kính chúc Anh sức khỏe tốt, tâm trí minh mẫn và bửu quyền an vui. Kính mến.

Xin có thư riêng.

* Tr. Tôn Thất Hy (Cypress) :

Nhận được BM 16 rồi, còn tiếp tục như vậy là “chì” lắm. Ở ngoài đừng tưởng bở, có làm báo mới thấy vất vả, lo lắng và phải tập tánh “chịu đựng”. Riêng rồi cũng quen. Thấy một số báo H.Đ. khi trời khi sứt, khi ra gom 2 kỳ làm một, hoặc tạm ngưng mà thấy lo cho Liên Lạc. Đến giờ phút này Liên Lạc còn sung sức chạy tiếp.

Thư đăng ấy viết rất chân tình, cám ơn sự tin cậy lẫn nhau.

Chúc B.M. tiếp tục ngon lành và càng ngày càng có thêm đồng độc-giả.

* Tr. Voi Già (Paris)

Đã nhận thư dài của Anh, giạt mình khi đọc câu mở đầu trong thư “Những lời phiến trách của Anh còn quá nhẹ, lỗi tại tôi mọi đàng”. - Làm sao mà dám trách anh. Đợi lâu thấy vắng chỉ xin nhắc thôi. Những nhận định của Anh rất phù hợp với anh em bên này, như vậy chúng ta đã có sự “đồng thuận”

Có thư riêng gửi anh.

*** Tr. Nguyễn Quý Bông (Ottawa) :**

Hôm lên Ottawa họp Trường Niên, thấy Anh Chị quá sốt sắng, chu đáo, nghiêm chỉnh. Chả bù với Thoại tôi, tuy là đồng tuế, nhưng tính tình cần học nơi Anh rất nhiều.

A, nhớ ra rồi, là nhà giáo phải mô phạm để dạy người khác chứ. Nghe Cụ Phúc (Trường Xóm muôn năm) cho hay là đã cung thỉnh được đàn anh vào xóm rồi, để cùng đi họp với Bà Chị cho vui chứ ! Cũng như chúng tôi, đi đâu đều cùng đi, cho nên các Anh Chị phong cho nhà tôi chức “Trường hạm”.

Hôm ấy Cụ Thuởng “có lẽ” mắc “bệnh chính-trị” đó, vì Cụ sợ phải lãnh ngà voi Trường Xóm nên khai trọng bệnh. Ông này đóng kịch tài lắm. Cứ giả đồ cười hề hề vậy chớ khó hiểu lắm. Đàn anh ở gần, chắc biết rõ hơn Thoại tôi.

Rất mừng được Anh tiếp tay với Xóm Trường Niên Ottawa.

*** Tr. Trần Văn Thao (Vermont) :**

Các lời dặn của Anh, em đã lần lượt làm, Liên Lạc là nơi trình bày các khối óc, các dữ kiện sưu tập được, do Niên Trường ra công sắp xếp, một công trình đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự quen biết nhiều và chính mình là “nhân chứng sống”, trong tinh thần đó, Anh là người có thẩm quyền làm việc đó. Trong Liên Lạc số này, Trường Nguyễn Đức Phúc có nêu ra ý kiến riêng, vì thương anh Thao khó nhọc nên gợi ý như vậy. Việc đánh máy các bài Anh trao, Anh Thiết và Anh Thuởng cũng vất vả lắm, nhất là đọc các “tên riêng”: ít được nhắc nhở nhiều và (xin lỗi Anh) đôi lúc chữ viết khó đọc.

Như đã thưa Anh, Liên Lạc là nơi đăng tải các bài Anh gửi đến, vì diện tích hẹp, nên chỉ xin đăng 3 hay 4 trang mỗi kỳ, vậy nên xin Anh đừng sốt ruột, sao không thấy đăng bài này, đoạn nọ. Sẽ có tất cả những gì Anh viết, nhưng xin lần lượt vậy,

Kính chúc Anh sức khỏe bền bỉ để tiếp tục nhả tơ. Mất Anh dạo này đã khá hơn trước không ? Xin Anh bảo trọng sức khỏe.

*** Tr. Lý Khánh Hồng (San José)**

Chỉ có 1 check box trong phong bì, không có thêm một chữ nào cả. Hình bóng ông Trùm ở

Trại T.T.3 (San José) nay tìm đâu thấy ? Ấn dật ? Giận đời đen bạc ? Thất tình ? hay là giận cả Liên Lạc ? Bờ ông Trùm một thời ngang dọc !

... . Vỗ gươm mà hát nghiêng bầu mà hỏi
Trời đất mang mang, ai người tri kỷ ?

Lại đây cùng ta, chung cạn một Hồ trường
(Hồ trường - Thơ Dương Bá Trạc)

***Tr. Lâm Chánh Trung (Bocaraton)**

Bài tùy bút của Trường rất thấm thía. Cám ơn nhận xét của Trường về bài thơ Xuân rất đúng, do sự sơ suất ngoài ý muốn, chân thành cám ơn vì đã đọc kỹ các bài của Liên Lạc mới có những nhận xét tinh-tế ấy. Đã tin đương sự biết. Hè đến rồi, Xóm Orlando chắc sẽ ra Park gặp nhau sinh hoạt. Chuẩn bị sang năm về Trại T.T.6 cho thật đông. Nhớ nghe.

Kính lời thăm chị Trung (à chị Hoa chứ)

Có tin gì anh em Kỳ Hòa không ? Nhóm ở Sydney từ năm ngoái đến nay vắng tin. Nhớ mãi tình cảm của anh em Kỳ Hòa Sydney quá đậm đà. Ở Montréal, anh chị có biết ai ở Kỳ Hòa ngày xưa không ? Xin cho biết để Liên Lạc nối giây.

Chúc thân tâm an lạc.

*** Tr. Thanh Minh (Lansing)**

Thư ngắn, chỉ mấy hàng, báo tin nhận đều đặn báo Liên Lạc. Gửi củi về thêm để đốt lửa trại. Còn hỏi địa-chỉ Anh Nghiêm Văn Thạch, xưa là Đạo-Trưởng Đạo Hoa-Lư, hơi tế-nhị, vì công-bố địa-chỉ riêng người khác, láng cháng cho đi “gỡ lịch” thì phiền. Khi đọc đến đoạn này nếu Trường Thạch bật đèn xanh (cho tất cả mọi người biết) thì Liên Lạc sẽ báo tin, cũng trên Liên Lạc sau này. Đúng là Gấu Nhiệt Thành !

*** T. Đầu Tôm Nấu với Ruột Bầu (Melbourne) :**

Thư viết quá ngắn nhưng bài viết thì mới lạ và rất “đạt”, đọc lui tới đến 3 lần mới “thấm” và phục cái tài của Anh Đội Trường Đội Gà, thiếu đoàn Hồng Sơn (1930).

Có 4 câu thơ (của ai không nhớ, hay nhớ sai) xin ghi lại đây để Anh bổ khuyết :

Truyện Kiều dẫu cũ nghe thêm mới.

Hương Đạo một thời vẫn nhớ, vui.

Có Trường tài tình ưa nhã hứng

Ngâm nga lẩm lức mỉm môi cười.
Riêng em, em ghét những người viết thư. . .
ngắn lẩm, đọc không “đã”.

✱ **Tr. Lê Mông Ngo (Cali)**

Nghe tin Chị Thái Điền Lê Văn Ba đã lành bệnh. Mừng ghê và phục tài châm-cứu-sư họ Lê đã ra tay tế-độ. Em có mấy lần hỏi thăm tin tức nhiều nơi, anh Thiệp có cho tin, em có điện-thoại nhưng chị Ba nghe không rõ, trả lời ú ớ, đành thôi, để chị tĩnh dưỡng. Đã mấy năm nay gọi Liên Lạc đi nhưng vẫn không thấy thư Chị Ba hay 2 cháu gửi cho biết. Vừa rồi, Trưởng Thiên-Hương ở Renton có cho tin và chụp hình tặng Liên Lạc (có trong số này), mừng ghê.

Có lần gặp Anh Chị Lâm Chánh Trung ở Orlando, có nói chuyện về y-tài của Anh, cứu giúp độ-thể làm Phước, thật đáng khâm phục. Riêng em, xin gửi lời mừng Anh đã đem lại niềm vui cho nhiều gia-đình, đặc biệt lần này là gia-đình chị Ba (Chị Thái Điền, người con gái và cháu ngoại chị Ba bị suyễn).

✱ **Tr. Vĩnh Đào (Pháp) :**

Đã nhận bức thư dài của Trưởng, đề ngày 20-4-97. Trưởng Nguyễn Văn Sơn có cho hay lời Trưởng nhắn lại Tr. Võ Thành Nhân có điện thoại qua và đã nói chuyện khá lâu. Từ nay Liên Lạc sẽ có tin đều để đăng về Trại T.T. 6. Đã nối dây với Virginia, với Làng Bách Hợp Hoa-Thạnh-Đốn. Rất tốt đẹp và cởi mở. Điềm lành.

Xin có thư riêng.

✱ **Cu Tân Lý-Trưởng Làng B.H/HTĐ :**

Hơn một năm rưỡi kể từ T.T.5, im hơi lặng tiếng ! Đùng một cái, chỉ trong một tuần nhận liên tiếp 4 thư : 2 bức thư (a- *Những mối tình riêng trong cuộc tình chung* và b- *Những cái riêng trong cuộc tình chung*). Nếu Ngựa này là Bà Thăng thì ông Lý này khó sống ! “Mối tình riêng” ông cất ở đâu ? “Những cái riêng “ là những cái gì ? Chuyện ông viết trên báo là che đậy, những câu viết “ẩn dụ”, chỉ người trong cuộc mới biết được. Thôi Ngựa này mà “vạch tội” ra là ông chết. Liệu hồn ! A, thôi, không nói nữa, vì có \$ hối lộ cho Liên Lạc rồi.

Tiếc rằng khi Trưởng gọi điện thoại qua, Ngựa này đang bận ở Trường đua Phú Thọ nên không được nghe (nhưng nay có thư rồi).

Nếu biết rằng hai ông bà Lý đã cùng đi bus ngao du Sydney thì đã trao đổi Liên Lạc từ lâu rồi. Trái lại ông “Thợ Ngáy” Nguyễn Minh Mẫn lặn đâu mất tiêu từ ngày ấy. To mập mà yếu quá ! Phục tài đàng ấy đọc Liên Lạc khá kỹ, nhìn hình người quen quen trong hình (L.L. cổ tình dấu tung tích), đọc kỹ đến cuối hàng, số trang, số báo. Tại sao lại làm nghề Đốc Răng ? Phải là Chánh Sở Phối-Trí Nghệ-thuật Bộ Thông tin (sở kiểm duyệt) mới đúng chỉ số. Đọc Đặc San LBH/HTĐ có “điểm” trong Liên Lạc số này).

Tính số lại, trong các độc giả Liên Lạc, Ngựa này nhận thấy đàng ấy là một “đầu sĩ” có hạng lẩm. Bền ngựa mặt lên trời mà than rằng : Trời sinh ra Lý Thăng rồi mà còn sinh ra mình làm chi nữa hè !

Thôi, nhà người với ta còn nhiều chuyện để nói nữa, tính sau. Con người tuổi trẻ tài cao thật. Tài bất cập tuổi là vậy.

✱ **Tr. Xuân Lan (S.M.T. Phila)**

Không trích đăng thư Chị. Có mà chết à ? Không ai sốt sáng như Chị (mỗi lần nhận được Liên Lạc mới là, a-lê hấp cầm máy điện thoại gọi viễn liên báo tin ngay) có lúc cao hứng còn phê bình (mà Bà Chị này phúc đức quá, rất ít khi chê, toàn khen cả.) Trưởng phụ trách gửi báo sớ oai danh Chị nên đã gửi Liên Lạc đến cả 2 địa-chỉ cho chắc ăn. Chị thấy anh em kính mến Chị chưa ?

Thích thú nhất là câu chót (Chị cho phép trích 9 chữ) : . . . Nhớ Anh Chị và nhớ cả “Liên Lạc” nữa.

Với tấm lòng như rứa, làm răng mà Liên Lạc “yếu tướng” được, phải không Chị Xuân Lan ?

Tin mừng : Ông Đốc Bảo-Quý sẽ tham dự T.T.6 để theo dõi sức khỏe Akelea S.M.T. đó. Sướng chưa ?

✱ **Tr. Lê Đình Kính (Cali) :**

Bức thư dài 2 trang, Trưởng không muốn trích đăng, xin được trả lời ngắn gọn như sau :

Liên Lạc tôn trọng tất cả độc giả, nhất là độc giả Hướng Đạo nên những bài gửi về nói về sinh hoạt Hướng Đạo, kỷ niệm Hướng Đạo, liên quan xa gần đến Hướng Đạo là ưu-tiên số 1. Các bài có tánh cách phổ thông (chung chung như kiến thức, sức khỏe, khoa học v.v. . .) thì ưu tiên 2, còn các bài đả kích (dù xa gần) dính dáng chề bai Tôn Giáo, bàn luận chính trị thì Liên Lạc sẽ “kính như viễn chi”.

Bìa tờ báo, trương nào có hình ảnh nào đẹp, ghi lại sinh hoạt Hướng Đạo,

cỡ Carte Postale thì Liên Lạc hoan nghênh lắm.

Bài gửi về Liên Lạc (dù có đăng hay không) xin không trả lại bản thảo). Nếu gửi disk đánh bài sẵn, xin đánh tiết kiệm (font chữ 10 hay 11, lề giữa 1 cm, marge 4 bên đừng quá rộng 2cm là vừa) vì Liên Lạc mỗi số chỉ có 36 trang, số Tết 72 trang và mỗi năm 4 số mà thôi. Biết thân phận như vậy để thương cho Liên Lạc.

Dù sao, xin ghi nhận thiện ý của Trưởng và sẽ xin hứa cố gắng .

✳ **Tr. Dê Núi Quảng Nam (Ottawa) :**

Đã nhận được hình ảnh chuyến về thăm Đông Hải. Đã đăng bài (có chữa đôi chút) gặp gỡ Trưởng Tôn Thất Đông (Huế) và cả hình ảnh. Ông này sượng thật, đi hoài. Nghe tin Trưởng “trúng thầu” đăng cai kỳ Tết Trung Thu này do H.Đ.V.N. Ottawa tổ chức phải không ? Trưởng viết : Các Trưởng H.Đ. ở Đà Nẵng và Huế ước mong Liên Lạc đừng quên gửi về cho các Trưởng. Việc này khá tế nhị, vì thường “Liên Lạc có đi” nhưng không đến tay người nhận, và chỉ gửi về biểu nếu có lời yêu cầu, vì đã có nhiều người (không dám) nhận báo, trừ Trưởng Tôn Thất Đông vẫn gửi đều đặn từ trước tới nay, nhưng có khi nhận có khi không, như thời tiết khi mưa khi nắng và có khi bão tuyết. Khó thật !

✳ **Tr. Quỳnh Hoa (Alexandria) :**

Đã nhận được những informations Chị gửi. “Vài tin” của Chị khi nào gửi cho Liên Lạc đó ? Chờ hoài.

Thấy Chị khen và cười : “. . . thấy Anh ở Canada mà tính như người Mỹ vậy, có cái hay, là chê cũng không chỉ trích, cái gì cũng tốt, cái xã

giao ấy rất hay”. Mô phải rứa Chị, cái gì đúng phải nói là đúng, cái gì sai thì . . . lờ đi, và chỉ viết thư hoặc nói riêng với đương sự (tránh nêu công khai). Đó là bản tánh của Thoại tôi và là cũng của Liên Lạc đó.

Mong gặp lại Chị Hè 1998 ở Thăng Tiến 6, chứ không phải hứa suông như T.T.5 ở Sydney.

Việc đi thăm thư viện Quốc Hội, một ý kiến rất hay, riêng Thoại này xin mời một số Trưởng cùng đi, dưới sự . . . lãnh đạo của Akela Quỳnh Hoa .

✳ **Tr. Cò Hấp Tấp (ngao du Đông Hải)**

Liên Lạc có nhận thư Trưởng “Cò Hấp Tấp” hiện đang ngao du miền Đông Hải (thư đề Février 1997) , xin ghi lại sơ lược để cùng biết tin chung :

Quý Anh thân mến,

Thư này sẽ có 2 tin buồn cùng một lúc :

1.- Anh Phùng Hữu Kế, cựu tráng sinh Lê Văn Duyệt đã mất ngày 26-1-97, sau 6 tháng bại liệt. Anh thọ được 79 tuổi. Đám tang anh (ở Saigon) được rất nhiều người thương khóc.

2.- Linh Mục Trần Hữu Linh, trước kia dòng Triều (nguyên Cha sở Dalat) sau sang Pháp theo dòng Vinh Sơn. Về nước hoạt động, bị bắt năm 1981. Bị giam giữ ở nhà giam Chí Hòa, tù nhân số 8, đã về với Chúa (không rõ ngày mất)

Xin quý Anh cầu nguyện cho 2 anh Kế và Linh.

Bách đã mất 2 người Anh thật đáng quý.

Gia Đình Cò có nhận được thư của Anh Trần Văn Thao. Hình như con dâu của B. đã phúc đáp Anh. Xin cảm ơn Anh Thao, nhớ Anh lắm. B. đã dọn đi nơi khác, không còn ở Đ.B. Phủ nữa. Nay tá túc nhà khác (hỏi Liên Lạc thì rõ)

B. mới ra Bắc về, hưởng cái lạnh. Thăm Thoại và các Anh. Nhớ gửi báo cho. Kính thăm anh Tuân.

Ký tên : Cò Hấp Tấp

Ngày 1 tháng 7 mỗi năm:
Ngày Tinh-thần Trần-bần-Khắc

VỀ THĂM QUÊ

Một Chuyến Di Tình Nghĩa



Gió heo may và mưa phùn trên xứ Huế ! Ngày 11 tháng 3 năm 1997, sau 12 năm trở lại đất Thần Kinh - nhìn sông Hương lững lờ và núi Ngự Bình hùng vĩ, chợt bao kỷ-niệm xa xưa ùa về.

Nơi này, ngày xưa cũng là vùng hỏa tuyến, những Chiến Sĩ Cộng Hòa đã đổ bao xương máu mới gìn giữ được biên cương và người dân được an lành - trong đó có gia đình chúng tôi được yên ổn làm ăn phát đạt.

Tôi về thăm cảnh cũ, người xưa và cũng để tìm lại những anh em thương binh tàn phế sau hơn 20 năm trời dưỡng như bị lãng quên - phải lê lét trên hai tấm đòn giữa đầu đường xó chợ, đưa hai bàn tay xin của bố thí độ thân.

Với tư cách đại diện cho Quỹ Yểm Trợ Người Khuyết Tật Việt Nam tại Ottawa, Canada, tôi đem về Huế lần này 5 chiếc lãn tay như một món quà nghĩa-tình bé nhỏ. Ba chiếc được tặng cho 2 thương phế binh VNCH và một phụ nữ bị tê liệt tại nhà thờ Phú Cam, 80 Nguyễn Huệ, qua Chánh Sở Lê Viết Phục. Số xe lãn này là quà của ba vị ân nhân tại Canada nhờ Quỹ Yểm Trợ trao tặng : 2 chiếc của Ông Bà Vương Nguyễn Ngọc Lan, Montréal; và 1 chiếc của Ông Bà Bác-sĩ Mai Trung Kiên, Ottawa.

1:00 giờ chiều cùng ngày, tôi đến thăm Trưởng Tôn Thất Đông, một huynh trưởng Hương Đạo kỳ-cựu - đại diện cho anh em Hương-đạo Thừa Thiên Huế - với 2 chiếc xe lãn còn lại : một chiếc do anh chị Nguyễn Trung Thoại, Montréal và một chiếc do Ông Bà Dược Sĩ Lưu Trọng Hồ Ottawa gửi tặng. Tôi gặp Trưởng Đông tại nhà riêng qua sự giới thiệu của Trưởng Trần Xê (Tuấn Mã Tận Tâm), Đà Nẵng. Trong lúc hàn huyên,

tôi trình bày cho Trưởng Đông mục đích việc thiện của Quỹ Yểm Trợ và trao cho Trưởng 2 chiếc xe lãn. Với hai dòng nước mắt của tuổi đời 86, Trưởng Đông nghẹn ngào : “ Chúng tôi không ngờ anh chị em hải ngoại còn nghĩ



Tr. Tôn Thất Đông (86 tuổi) tiếp Tr. Dương Ngọc Hương tại Huế (3-1997)

đến số anh chị em bị tàn phế ở quê nhà. Tôi sẽ thành lập một ủy ban 3 người để tuyển lựa những ai xứng đáng được nhận tặng phẩm theo tiêu chuẩn của Quỹ Yểm Trợ và sẽ thông báo rộng rãi “. Sau đó chúng tôi chụp hình kỷ niệm. Trưởng Đông nhờ tôi chuyển đến Trưởng Nguyễn Trung Thoại (báo Liên Lạc), 2 tấm hình : một tấm mừng trưởng thọ các Trưởng trên 80 tuổi, và một tấm chụp toàn Hương-đạo Huế trong dịp Xuân 1997, với lời chúc đầu năm gửi đến anh chị em Hương-đạo ở xứ người.

Tưởng cũng nên nói thêm, từ ngày được thành lập đến tháng 5 năm 1997, Quỹ Yểm Trợ vừa tròn 3 tuổi. Trong thời gian này, QYT đã đề cử 4 người về Việt Nam trực tiếp trợ giúp người khuyết tật, trong nhóm có hai Trưởng Hướng Đạo tham gia : Tr. Trịnh Vũ Điệp và tôi. Việc làm của chúng tôi trong 3 năm qua:

- cấp phát trên 65 chiếc xe lăn
- Giải phẫu chỉnh hình cho 9 em từ 6 tuổi đến 14 tuổi
- Tặng 3 đôi giày nẹp
- Tặng 79 gia đình thương binh, mỗi gia đình 50 Gia-kim, trị giá khoảng 40 triệu đồng Việt-Nam.

Ottawa ngày 25 tháng 4 năm 1997

Dương Ngọc Hương

(Đe Núi Quảng Nam)

CHÚC MỪNG



Nhận được tin vui : Anh Chị Nguyễn Văn Em làm lễ Vu-quy cho thứ nữ :

Nguyễn Tăng Thụy Giao-Huyền

đẹp duyên cùng Cậu **Lê-Ngọc-Linh**

Trưởng-nam của Ông Bà Nguyễn-Văn-Lộc.

Hôn-lễ cử hành tại Santa Clara, California ngày 31 tháng 5 năm 1997

Nhân dịp vui này, chúng tôi xin gửi lời mừng Anh chị Nguyễn Văn-Em, và đặc biệt cảm ơn riêng Chị Tăng thị-Linh đã có thư mời, nhưng rất tiếc, vì xa xôi, chúng tôi không đến dự được để nhắc lại những ngày vui sinh-hoạt ở Phan-Rang.

Quần Hùng Hạ Sơn

*Reng! Reng! Reng! điện thoại reo rộn rã
Đầu giấy kia (xa cả mấy trăm mai)
Tiếng thân quen nghe như rót vào tai
- Biết gì chưa, xảy ra năm Thìn Tằm? -*

*Tôi giật mình, thấy tim gan bán loạn
Đời đoán mò :- Chắc thế chiến xảy ra?
Hay đĩa bay chiếm trái đất chúng ta?
Hoặc có lẽ sắp tới ngày tận thế?...*

*Bạn của tôi bật cười vui quá thế
Trách yêu tôi :- Như sống ở cung trăng
Suốt ngày đêm mơ với bóng chị hằng
Chuyện đoàn-thể hẳn là quên hết ráo!*

*Hè Thìn Tằm, những anh hùng Hướng Đạo
Ả hùng cha, hùng mẹ lẫn hùng con
Từ năm châu sẽ rầm rộ hạ sơn
Tới Hợp Đoàn sát bên Hoa-Thịnh Đón*

*Thư cị quần hùng hạ sơn là chuyện lớn
Khấp động tay nam bắc cũng rung rinh.
Đây làm sao có thể vắng bóng mình?
Phải rúc kiếm hạ sơn cho đủ mặt.*

*Tôi vui vẻ cũng bật cười hắc hắc :
- Cái chuyện ni, tớ đã biết lâu rồi
Phỉ cầu Trời sức khỏe "ở-ké" thôi
Là hùng vợ hùng chồng đều xuống núi.*

TUẤN VIỆT

Trại Hợp Đoàn HDVN Thế Giới "THẮNG TIẾN VI" sẽ được tổ chức tại Lake Fairfax Park thuộc tiểu bang Virginia, USA, từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 - 1998



Các Trưởng lão ở Huế mừng Tuổi Thọ

Hôm Tết Đinh-Sửu (1997), các Trưởng Hưởng-đạo ở Huế đã tổ-chức cuộc họp mặt tại Nhà Hàng "Ông Táo" để dâng hoa Mừng tuổi Thọ các Trưởng Cao-Niên. (Hình do Tr. Tôn-Thất-Đông gửi tặng báo Liên-Lạc). Anh Chị Em HĐVN ở Hải-ngoại biết đến khi nào mới noi theo gương các Bạc Đàn Anh để có được tấm hình ảnh trân quý như thế này ! Mong lắm thay !



Tin rất vui : Chị Thái-Điền (hiên-nội của Cố Tr. Lê-Văn-Ba, là một trong 4 vị sáng-lập Bản tin Liên-lạc) đã bình-phục sau một thời-gian dài lâm trọng bệnh . Chị Thái-Điền là một Cựu Bầy-Trưởng, người đã "Tiếp hơi" những năm đầu cho Bản tin L.L. . Anh Chị Em trong Ban Phụ-trách rất mừng đón nhận tin vui này .

(Từ trái sang phải : Thân-mẫu Tr. Thiên-Hương, Chị Thái-Điền, Bà Chị Tuấn-Việt và nhà Thơ Hưởng-đạo Tuấn-Việt. (Ảnh này do Tr. Thiên-Hương gửi tặng cho Liên-lạc).

NHẬN ĐƯỢC



SÁCH BÁO

1. Đặc-san Tây-Son Xuân Đinh-Sửu 1997.-

Do Liên-Đoàn Quang-trung (Melbourne, Úc-châu) phát-hành. Hình bìa khổ lớn, có Thạch Đỉnh trên Chùa Non Nước (Đà-nẵng) rất uy nghi. Nhiều hình ảnh sinh hoạt của Vùng Meo-bản. Có sự tham-dự của những cây viết rất trẻ bằng Anh-ngữ như Trieu-Anh Trương (A Cub Scout) và nhiều mầm non khác, ngòi bút lão-thành như Trương Hoàng-Hội, và cả cây bút sồn sồn Gấu Chấm (Tri-Ân). Tiếc rằng tranh ảnh nhiều, nhưng in hơi tối. Huy-hiệu ngoài bìa, nên bỏ lá tam-điệp như thông-cáo của HẾTU. Và, nếu Ngựa này là L.Đ.T. họ Phạm, thì trong "Lời ngỏ" xin châm thêm một câu chốt, sau 2 hàng : Vi, Vi, ... Vậy chúng ta cùng nhau nên gắng sức hơn nữa .

Và sau hết, có lời khen : không lấy quảng cáo mà ra báo được như rứa là ... chì lắm . Nói thiệt đó !

2. Đặc-san Bach-Đàng (Xuân Đinh-Sửu).

Bìa láng 2 màu, rất nhã, dày 62 trang, nhiều trang tranh ảnh, in rõ. Cụ Rùa Vô tư ở tận Seattle mà qua tận Phoenix để viết lời ngỏ, chứng tỏ quan Liên-đoàn-trưởng rất có ... UY ! Nhiều bài thơ rất hay của Nhà Thơ họ Phạm, có "Xứ Quê Miễn Phí". Ngựa bèn tìm "bói" thử số mình ra rãnh thì thấy ghi : "*Con trai tuổi này có chí lớn. Có vẻ hiền nhưng tánh rất cộc*". (Buồn năm phút, vì tự thấy mình chí thì quá bé, tánh không hiền, nhưng nhất gan vô cùng ! Thầy bói trật lất . May quá).

Trình bày rất rộng rãi (câu trang), không hẹp hòi khít khao như L.L.. Hoi nhiều quảng cáo (11 trang), có rứa mới đủ sở-hụi mà ra số khác, phải không anh em "vác ngựa voi" đàng ấy ?

3. Đặc-san Làng Bách-Hợp. Số Mùa Xuân 1997,

do H.Đ.V.N. Vùng Hoa Thịnh-đốn phát hành (do Tr. NC Trứ gọi chung với NS TRƯỜNG). Bìa 2 màu, có huy hiệu Hoa bách-hợp đỏ, cổng Tam-quan đứng cạnh Quốc-hội Hoa-kỳ và cây Bút chì.

Đây là "Báo Nhà Giàu", vì nhiều mục "Ăn uống", không lấy quảng cáo, in vô hạn định vì không thêm

đánh số trang, đặc biệt nhất mà không ai dám có (dù thêm) là hình chụp 6 phụ-nữ (đều cười tươi như hoa), mà phía dưới ghi chú : "Một số đệ "nhĩ" phu-nhân trong ban ẩm thực". Cụ Tân Lý-Trưởng họ Phạm này to gan thật ! Ngựa này xin vái hai vái, vì chỉ có đệ nhất phu-nhân mà đã (thôi, không dám nói tiếp nữa).

(Ngựa xin cảm ơn Cụ Lý Mới đã gửi tiếp LBH số Mùa Thu 1996. Số này cũng rất đặc biệt, dân Làng dám cả gan gọi Xếp mình là : Anh Lý-trưởng (trang 44 đoạn giữa). Trình bày rất chuyên nghiệp. Rất phục).

4. Đặc-san PHÙ-ĐỔNG. Kỷ-niệm hai năm thành lập L.Đ. H.Đ. Phù-Đổng. Bìa nhiều màu, có hình Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, miệng phun lửa, đúng như tên của Đặc-san.

Rất nhiều hình ảnh sinh hoạt của Liên-đoàn, in rất rõ, rõ nét nhất là hình của L.Đ.T. kiêm Chủ-nhiệm Nai Càn mẫn và Lư-Hà (hai vị này cao bằng nhau, chỉ thua Tr. V.Đ nửa cái đầu). Thích nhất là 2 tấm hình ở trang 18. Xin có lời thán phục L.Đ. Phù-đổng đã thực-hiện một đặc-san hay, nhưng nếu thêm vài bài tiếng Anh, do các em viết, để các em biết "Thánh Gióng" hay Phù-Đổng Thiên-Vương là ai thì quý và có thêm nhiều ý-nghĩa cho các em biết là đường nào !

5. Bach-Mã. Số 16, tháng 3 năm 1997. Là Tin tức

Huấn-luyện và diễn đàn Tráng sinh, do 8 Trưởng gao cội chủ-trương và Liên-đoàn Lam-son và L.Đ. Phù-đổng phát hành. Tờ báo in trên giấy hồng, phát hành đều đặn và đúng hạn kỳ mà không in quảng cáo, chỉ ăn cỏ non mà làm báo được, bao tử quả tốt thật .

6. Nội-san TRƯỜNG số 9 -10 Chuyên nghiên-

cứu và Phát-triển HĐVN, với Chủ-nhiệm Tr. Nguyễn Công-Trứ, và Chủ bút Tr. Đỗ-văn-Ninh. Đây là tờ báo do những Trưởng chuyên nghiệp thực-hiện, dày 80 trang do 2 số gom lại, trình bày, sắp xếp và đánh máy : hết sẩy ! Nội-dung rất ... Trường, đáng đọc và chuyên tay nhau đọc.

Nhưng... có mấy hàng làm Ngựa này hơi "Chóng mặt" Tuy nhiên, qua bao lần kêu gọi sự đóng góp của Quý Trường, nhất là các Trưởng trẻ đang trông nom các đơn vị, nhưng Ban Biên tập và Toà soạn chúng tôi vẫn chưa nhận được một sự ủng hộ hay một phản ứng nào của quý Trường. Kể từ sau số báo này, Nội san Trường sẽ có những thay đổi lớn : Ban biên tập hiện nay của chúng tôi sẽ trao phần phát hành nội san Trường cho HẾTU/HĐVN theo sự yêu cầu của Trường Vĩnh-Đào..."

... .. Cát bụi tung trời -Đường vất vả,

Còn dài - Nhưng hãy tạm dừng chân...

(Giấy phút chạnh lòng. Thơ. Thế-Lữ)